



Roeping en toewijding

Een overdenking bij Mattheüs 22: 1-14

Jezus nodigt ons uit voor een leven met Hem. En ingaan op die uitnodiging is geen eenmalige keuze, maar dat vraagt steeds opnieuw onze toewijding. Iets wat niet dagelijks lukt, bij de meesten van ons.

De mensen in die gelijkenis van Jezus zijn wat dat betreft maar al te herkenbaar. Ze zijn uitgenodigd voor een feest; ze mogen het leven en de liefde komen vieren met hun koning. Het is een enorme eer om bij de koning uitgenodigd te worden! Maar aan de andere kant... het vraagt ook wel wat: het kost tijd (en geld voor je kostuum en een cadeautje) en dan blijken allerlei andere verplichtingen en bezigheden tóch de voorrang te krijgen. De handel roept, of de akker. De genodigden stellen hun prioriteiten. Dat kennen wij ook. Zelfs met alle apparaten die ons dagelijks leven en werk efficiënter laten verlopen, lijken we toch steeds meer tijdnoed te krijgen. En dan kan je soms denken: 'bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan, die ene organisatie steunen met mijn geld, daar even een handje helpen, iemand onderdak bieden, ja natuurlijk, maar nu even niet, ik kan het er echt niet bij hebben'. Er is altijd wel iets belangrijkers of urgents, dat ertussen kan komen. Maar... voor je het weet, geef je óók aan heel onbenullige dingen de voorrang en komen we nooit meer

toe aan datgene waar Jezus ons voor heeft geroepen.

En soms zijn er dan mensen, die je daarop wijzen. Dat is confronterend. In het verhaal dat Jezus vertelt, roept die uitnodiging voor het feest zelfs agressie op. De boden van de koning (vertaald naar het nu: de mensen, die je wijzen op je roeping en de manier waarop jij die al dan niet invulling geeft), die zijn irritant. Want ze storen ons in onze dagelijkse bezigheden en stellen vervelende vragen.

Maar gelukkig zijn ze er wel; zulke mensen die ons bepalen bij onze roeping (door wat we zeggen of door de manier waarop ze leven), want uit deze gelijkenis kunnen we leren, dat een halfslachtig 'ja' óók niet genoeg is. Dat zie je aan het gesprek met die ene gast aan het eind van het verhaal. Hij heeft geen bruiloftskleed aan. Dat is een wonderlijk stukje, want het roept de vraag op waar de rest van die van straat geplukte gasten wél zo gauw een bruiloftskleed vandaan had. Misschien kregen ze allemaal iets uitgereikt bij de ingang en heeft die ene niet de moeite genomen om zich te verkleden? Hij heeft in elk geval geen antwoord op de vraag van de koning, waarom hij er zo bij zit. Dit gesprek doet denken aan de symboliek van het verkleden, die op meerdere plaatsen in de Bijbel staat: het aantrekken van de gerechtigheid, van

Verbondsgebed

*Heer, ik ben niet langer van mezelf, maar van U alleen.
Doe met mij wat U wilt, plaats me waar U mij wilt hebben, met mensen en in situaties die U wilt. Laat me voor U werken, of voor U rusten, laat me geprezen worden voor U, of bekritiseerd worden voor U. Laat me vol zijn of leegte ervaren, laat me overvloed kennen, of gebrek lijden, zolang dat tot eer van U is. Uit mijn vrije wil en met mijn hele hart geef ik mezelf aan U. Ik stel alles wat ik heb tot Uw beschikking. Ik wil leven tot Uw eer en glorie. U bent mijn doel. U maakt mij vrij. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U bent van mij, en ik ben van U. Laat het verbond dat ik hier en nu met U sluit, bevestigd worden in de hemel, niet door mijn kracht, maar door Uw genade, in Jezus Christus. Amen.*

John Wesley, 1755

de wapenrusting Gods en de oproep om je te bekleden met Christus, of met het nieuwe leven met God.

Deze mens was er wél op het feest, maar blijkbaar niet van harte, en dat werd gezien. Zo kan het met ons ook gaan; dat we wel 'ja' zeggen, maar ondertussen eigenlijk met andere dingen bezig zijn en ons niet echt aan God verbinden, met hart en ziel, met ons verstand en al onze kracht.

Daarom vond ik dat oude gebed van John Wesley wel passend, dat u hierboven ziet afgedrukt. Het is geschreven in de achttiende eeuw en wellicht spreekt niet alles u aan, maar er zitten vast regels tussen die wél aansluiten bij uw situatie. Je kunt dit gebed dagelijks als een spiegel gebruiken of als een herinnering aan je 'ja' tegen God; opdat we echt toegewijd blijven en niet verflauwen in geloof, hoop en liefde.

Ds. Mendie Hofma

Andrieskerk

Zondag 15 september

Startdienst

10.00 uur *ds. M. Hofma*
collecten 1. Nieuwe vormen van Kerkzijn/
 Missionair werk PKN
 2. Wg Groene Kerk
oppas Kerkheem Jedidja Reijnen en
 Maud Medema
knd. onderbouw Hsin-Chi Berenst
knd. bovenbouw Lisanne Heemskerck
koster Ton de Jong, 0318 472688
koffie Corrie Cornelisse en
 Marjo van Gessel

Zondag 22 september

10.00 uur *ds. E.J. de Ruiter*
collecten 1. KIA zending, Syrië, bouw de
 kerk weer op.
 2. Werk van de kerk
oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en
 Anna-Ruth Pekkeriet
knd. onderbouw Willemiek van Kranenburg
knd. bovenbouw Ingrid Medema
koster Stoffel Dicou,
 454272 of 06 20710591
koffie Sieta van Aalderen en
 Anja Drost

Zondag 29 september

CYA-jeugddienst

10.00 uur *ds. Karsten van Staveren*
collecten 1. De kerk zoekt jongeren op,
 Missionair werk PKN
 2. Tg Jeugd en Gezin
oppas Kerkheem Marie-Loes Blokland en
 Nienke Cornelisse
knd. onderbouw Martine Wouters
knd. bovenbouw Arjan de Nooijer, 7+8 in de kerk
koster Anton Nieuwschepen
 453227 of 06 22706399
koffie Maaïke Verschoor en
 Joukje van Lit

Dinsdag 1 oktober

Taizé-dienst

20.00 uur *mw. ds. W.v.d. Kaaden-Huttinga*
koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469

Zondag 6 oktober

Israëlzondag

10.00 uur *ds. E.J. de Ruiter*
collecten 1. KIA, werelddiaconaat Israël
 2. Werk van de Kerk
oppas Kerkheem Carolien Lumenta en
 Renske Medema
knd. onderbouw Meta Clarijs
knd. bovenbouw Inge van den Berge
tn. Geralt Joren en Gijs-Bert Drost
koster Klaas Brouwer, 06 41556724
koffie Ineke van Altena en
 Hiske Weijman

Zondag 13 oktober

10.00 uur *ds. E.J. de Ruiter*
collecten 1. Stichting Timoteo
 2. Werk van de Kerk
oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en
 Anne-Sophie van Reenen
knd. onderbouw Gerdien de Nooijer
knd. bovenbouw Alice de Ruiter
koster Geralt Joren,
 451426 of 06 13403237
koffie Nel den Hartog en
 Janneke Verbaan

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.
 Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.
 Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
 3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG
 Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
 noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
 tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
 Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
 Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,
 tel. 0343 452191

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a,
 3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,
scriba@pwamerongen.nl

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
 dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
 dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
 tel. 461500 of 06 53394576;

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
 mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel. 06 50212876,
administratie@pwamerongen.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.
 Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
 Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal
 aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53,
 Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
 bank NL98 RABO 0302 1038 21

Reserveren Andrieskerk: Contact via Kerkmeesters,
 tel. 06 30292127

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
 Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
 tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
 tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl



Van de redactietafel...

Beste mensen,
In de vorige Klokkenluider hadden wij u en jullie graag een mooie zomerperiode toegewenst. Het gebrek aan voldoende ruimte betekende dat we toen plaats hebben gemaakt voor andere informatie naar u toe. Bovendien werd ons als gemeente van meerdere kanten een mooie vakantieperiode toegezwaid. Dan nu maar... en dan...

...een hartelijk welkom om met ons op pad te gaan in een nieuw seizoen, vol activiteit, gemeenschap, bezinning, verstillings, ontmoeting, bezoekerwerk... eigenlijk te veel om op te noemen. Al met al... we zijn een druk 'bedrijfje', maar laten we elkaar niet uit het oog verliezen en ook omzien naar degenen die niet aan alles

kunnen deelnemen, die (tijdelijk) zijn stil gezet door narigheid of verdriet.

We blijven onderweg met elkaar, hebben elkaar daarbij nodig, en blijven zoeken naar verbinding vanuit ons geloof en alles wat 'kerk' is.

Op dit moment genieten we nog volop van wat nazomer heet; van prachtige, zonnige dagen, waarbij we soms moeite moeten doen om de warmte buiten de deur te houden.

Hoe dan ook... we gaan weer van start en daarvan kunt u veel lezen in deze nieuwe editie.

We zijn dankbaar dat wij als redactie hieraan ook onze bijdrage mogen leveren en vertrouwen op een goed seizoen, met een overvloedige informatiestroom.



Als u of jullie daaraan wil(len) bijdragen, horen we dat graag.

*Met een hartelijke groet, namens de redactie.
Marga van de Weerd*

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten

Op 15 september is het startzondag! We lezen van Lukas 5 de verzen 27 t/m 32 en denken na over Jezus' betrokkenheid bij heel verschillende mensen. Muziek is er van de band, maar ook zal Jacoline de Baat-van Vuuren op vleugel en orgel een aantal liederen begeleiden. Aansluitend is er een kort programma; u kunt daar verderop meer over lezen.

Op 6 oktober is het Israëlzondag. Natuurlijk kunnen en willen we dan niet heen om de verschrikkelijke gebeurtenissen op 7 oktober van een jaar geleden. Toch verschilt dit uur wezenlijk van alles wat u de voorgaande zaterdag in de weekendbijlagen van de diverse kranten hebt kunnen lezen. We zijn op deze zondag en in dit uur geroepen om bijbels-theologisch te spreken over en te luisteren naar wat vanuit de Schrift over de blijvende plaats van het volk Israël te midden van de volken te zeggen valt. De preek wordt zeker geen hoorcollege, maar het is en blijft hoopvolle verkondiging in een setting van vieren met liederen en gebeden. U bent bij deze geroepen om te komen en biddend, zingend en luisterend mee te doen!

Startzondag: geef u op!

Op startzondag maken we een begin met het nieuwe seizoen; o.a. zal de Taakgroep Andries door de Week in die dienst haar jaarprogramma presenteren. Op startzondag vieren we samen het gemeentelieven, door bij te praten met diegenen die je al kende én kennis te maken met broeders en zusters, die je nog nooit echt gesproken hebt. Met het oog daarop gaan we na de dienst kort met elkaar in gesprek over



allerlei onderwerpen. En daarna gaan onze gesprekken ongetwijfeld verder, terwijl we lunchen met elkaar; we hopen dat we dat buiten de kerk, in en rond de Andrieshof, kunnen doen. De Taakgroep Pastoraat zal deze startzondag organiseren, wederom mede mogelijk gemaakt door de Stichting Francine van der Meer.

We houden het beknopt, want vanaf 14.00 uur is de kerk open voor bezoekers i.v.m. Open Monumentendag, dus voor die tijd moet alles opgeruimd zijn! U kunt zich via de kerkapp opgeven voor de lunch, maar dat kan ook via de mail: mendiehofma@gmail.com.

Vermeld er dan bij met hoeveel mensen u komt en of u vegetarisch eet, zodat de verhouding van

vlezig en vegetarisch beleg goed bepaald kan worden.

N.B. u hoeft zich niet op te geven voor de dienst en de koffie erna, alleen voor de lunch.

Oefenen in meerstemmig zingen

Op donderdag 26 september is er een open repetitie voor iedereen die houdt van Taizé-liederen en die wel graag een tegenstem zou willen leren van één of meer van die liederen. We gaan dit doen onder leiding van Ad Verhage in de Andrieskerk. We beginnen die avond om 19.30 uur en proberen weer af te ronden om 21.00 uur. Van harte welkom!

1 Oktober: Taizéviering in de Andriesskerk

De afgelopen jaren waren er steeds twee Taizévieringen door het jaar heen. Dit zijn vieringen waarin veel stiltes zijn en de karakteristieke Taizéliederen worden gezongen (waarin één of twee regels een heel aantal keer worden herhaald).

Door de jaren heen komen er steeds meer mensen naar deze diensten toe. Daarom heeft de werkgroep missionair (ook wel 'Sterk voor de Dorpskerk' genoemd) ervoor gekozen om dit jaar een extra Taizéviering te organiseren. Op 1 oktober is de eerste van dit seizoen. De viering begint om 20.00 uur, maar u kunt al wat eerder binnenlopen, om te zitten en tot stilte te komen.

Voor de mensen die op 26 september hebben geoefend op tegenstemmen bij Taizéliederen, is dit een kans om het geleerde in praktijk te brengen!

Hartelijke groeten, Mendie Hofma

CYA-jeugddienst

Op zondag 29 september is er weer een CYA-jeugddienst! Dit keer gaat ds. Karsten van Staveren ons voor.

Het thema is "EigenWIJSheid".

We lezen en horen over hoe moeilijk kiezen eigenlijk is. Je wordt beïnvloed door alles en iedereen, er zijn zoveel dilemma's... Maar er is hulp, een denkrichting. Zien we jou ook?!

De Ridderhof

19 september is de derde donderdag van deze maand. Dan is er weer een kerkdienst in de Ridderzaal van De Ridderhof, die om 15.00 uur begint.

We vieren dan de Maaltijd van de Heer. Ds. Mendie Hofma gaat hierin voor. U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Neem iemand mee en kom samen.

Hartelijke groet, Jan v.d. Heiden



- Christian Youth Amerongen -

**Pastoraat****Omzien naar elkaar -
Meeleven sectie 1 en 2**

Eind juli werd dhr. *Sander Bouman*, Kon. Wilhelminaweg 53, thuis getroffen door een hartinfarct. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Na een medische behandeling mocht hij enkele dagen later weer naar huis, waar hij verder op krachten mag komen.

Dhr. *Brouwer*, Nederstraat 27, krijgt momenteel veel te verstouwen. Hij moet drie keer in de week naar Ede voor een nierdialyse. Eerder dit jaar brak hij bij een val z'n bovenarm en nog niet zo lang geleden kreeg hij ook nog een hartinfarct. We wensen hem volharding toe op de weg die veel van hem vraagt.

Meeleven sectie 3

Mevr. *Wilma Ruitenberg-de Jong* (de Reehorst 35, 3958EK Amerongen) hoorde in juli dat ze borstkanker had en intussen is de behandeling daarvan begonnen; er is nu eerst een reeks chemokuren nodig, die helaas nare bijwerkingen hebben. Na een aantal maanden zullen dan bestraling en operatie volgen. We wensen haar en haar man Richard en iedereen die met hen verbonden is, sterkte toe.

Mevr. *I. van der Voort-Beumer* (Margrietstraat 23, 3921 BL Elst) is begonnen met revalideren

na haar knie-operatie in juni. Intussen kan ze alweer kleine stukjes lopen.

Op 4 juli onderging mevr. *Zwijenburg-van Capellen* (Larekamp 20, 3921 EE Elst) een borstsparende operatie. Die verliep goed. Intussen heeft ze gehoord, dat er nu nog wel bestralingen en hormoonpillen nodig zijn, maar dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden.

Dhr. *Piet Kroeze* (Willem Barentszstraat 55, 3902 DE Veenendaal) heeft te kampen met een hersentumor, die niet operabel is. Samen met zijn vrouw Truus en de mensen om hen heen, probeert hij zoveel mogelijk te genieten van de tijd die ze samen hebben.



Mevr. *P. van Rhee-van der Spek* (Christinastraat 37, 3921BS Elst) is bezig met medicatie, die de groei van tumoren zou moeten remmen. Eerst onderging ze chemokuren, nu een nieuw soort medicijn, dat hopelijk goed aanslaat. Ook deze medicatie brengt echter veel bijwerkingen met zich mee.

Lang niet iedereen vindt het fijn om in de Klokkenluider of in een kerkdienst genoemd te worden met zijn of haar situatie. Maar laat u dat er niet van weerhouden om het wél te melden bij uw bezoeker of predikant! U kan er altijd bij zeggen, dat u het liever niet vermeld wil zien en dan houden we daar rekening mee.

Sterkte gewenst voor een ieder die op dit moment een medische behandeling ondergaat, of die te horen heeft gekregen dat er geen verbetering mogelijk is en dat ze moeten leven met blijvende beperkingen.

Ook gaat ons medeleven uit naar alle familieleden en vrienden van patiënten. Het kan zo moeilijk zijn om machteloos naast hen te staan. Wijsheid gewenst daarbij, en goede moed.

En voor ons, als omringende gemeenteleden, geldt: vraag ook eens aan die mantelzorgers hoe het met ze gaat. We weten allemaal hoe wezenlijk het is om trouw te blijven en mensen niet te mijden, wanneer ze het moeilijk hebben. Een blik, een vraag, een arm om je heen; het kan veel betekenen.

In memoriam

Op zaterdag 31 augustus is Hendrik Arend Thiadens overleden. Henk overleed in hospice de Wingerd, waar hij anderhalve week eerder was opgenomen. Hij woonde in de Nederstraat 9 en is 76 jaar oud geworden.

Henk werd geboren op 6 december 1947 in Utrecht. Hij was vernoemd naar een oom, die vlak voor de bevrijding nog gefusilleerd werd. Hij ging geneeskunde studeren aan de universiteit in zijn woonplaats. Na zijn afstuderen werd hij huisarts in Amersfoort. In 1999 promoveerde hij tot doctor aan de universiteit te Leiden. Hij trouwde met zijn Marieke en uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren. Het kwam tot een scheiding met zijn vrouw, maar hoewel ze dan wel niet meer officieel getrouwd waren, werden ze de laatste jaren weer heel gelukkig vertrouwd met elkaar, zoals ze dat zelf noemden. Henk overleed precies op de dag dat ze vijftig jaar geleden in de kerk hun huwelijk vierden!

Henk was een gepassioneerd huisarts, met oog en hart voor zijn patiënten. Hij kwam nog uit de tijd, dat een huisarts nog dagelijks veel visites aan huis deed en op het spreekuur in zijn praktijk probeerde hij van een consult, in de beperkte tijd die daarvoor stond, toch ook een echte ontmoeting te maken, waarin de patiënt zich gekend wist. Uit zijn periode als huisarts wist hij later veel boeiende anekdotes te vertellen, die hemzelf als huisarts en als mens ook tekenden.

Na zijn promotie gaf hij naast zijn werk in zijn eigen praktijk ook nog zo'n 15 jaar college aan huisartsen in opleiding bij de medische faculteit in Leiden. Twee keer werd hij daar tot docent van het jaar gekozen.

Naast zijn werk deed Henk veel aan muziek. Hij kwam uit een zeer muzikale familie en gaf dat op zijn beurt ook weer aan zijn kinderen door. Zelf speelde hij zeer verdienstelijk piano. Ook in de Andrieskerk hebben we hem meer dan eens op de vleugel horen spelen, waarop hij de mooiste klanken vertolkte.

Henk is altijd veel met de dingen van het geloof bezig geweest. Veelzeggend is, dat hij als student geneeskunde lid is geworden van een theologisch(!) gezelschap van Utrechtse studenten, Secor Dabar geheten, d.w.z. 'Gedenk het Woord'. Tot een paar jaar geleden heeft hij daar deel van uitgemaakt. Hij las ook veel wat op theologie betrekking had en als iets hem aansprak deelde hij er gul van uit. Hij gaf je dan het boek cadeau, dat hem zo aangesproken had, of hij sprak er in ontmoetingen uitvoerig over.

Zes jaar geleden kreeg hij te horen dat hij ernstig ziek was, met een levensverwachting van misschien nog maximaal een half jaar. De extra tijd heeft Henk nadrukkelijk ervaren als genadetijd. Hij leefde dankbaar en in verwondering. Met zijn hart gericht op mensen, de muziek, de natuur en 'Onze Lieve Heer'. Hij leefde een leven van diepe ernst en ontspannen humor. 'In mijn uitvaartdienst mag ook best gelachen worden', gaf hij nog mee.

Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 7 september in de Andrieskerk tegenover zijn huis. Een dienst met veel klassieke muziek, maar ook met 'The Lord is my Shepherd' (een onuitwisbare herinnering uit de periode van de NCSV-kampen) en 'Door de wereld gaat een woord' (Henk: 'natuurlijk op de melodie van hatikvah, het Israëliësch volkslied!'). In de verkondiging stond het begin van Johannes 1 centraal: 'In den beginne was het Woord'. Nee, zei Henk, 'in den beginne was de muziek!' 'Ik ben benieuwd hoe je je daar uit praat', zei hij nog, met die kenmerkende lach van hem er direct achteraan... Vervolgens hebben we zijn lichaam ter aarde besteld op begraafplaats Den en Rust in Bilthoven.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel van de troost en bemoediging toe, die ook Henk gedurende zijn leven en vooral ook in de periode van ziekte tot zoveel steun en kracht was.

ds. Bert de Ruiter

Verloofd

Bij mijn weten heb ik nog nooit een kaartje met 'Verloofd' bij mijn stapeltje kopij gehad. Maar onlangs ontvingen we een kaart van Clemens de Ruiter en Gerlinda van Laar met op de voorkant de tekst 'Wij zijn verloofd'. En op de achterkant: verliefd, verloofd en binnenkort getrouwd. Het huwelijksaanzoek was op 12 juni in Spanje en het verloofsfeest wordt op zaterdag 28 september met familie en vrienden in Achterberg gevierd. Dat 'binnenkort getrouwd' duurt nog wel even: dat wordt medio 2025. Maar voor wie verliefd is vliegt de tijd. Onlangs hebben Clemens en Gerlinda een huis in Amerongen kunnen kopen. We wensen hen een mooi verloofsfeest als opmaat naar...!

Dank

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, berichten en het medeleven tijdens het verblijf van Jan in het ziekenhuis en de Hoogstraat.

Hartelijke groeten, Jan en Wijntje Lekkerkerker

Bedanken

Hierbij wil ik een ieder bedanken, die mij de afgelopen weken heeft bezocht, bloemen heeft gestuurd en voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen; dit naar aanleiding van het plotselinge hartinfarct. Gelukkig ben ik weer aardig opgeknapt. Het is een Gods wonder dat de medische kennis zo ver is dat men dit kan oplossen.

Sander Bouman

Taakgroep Pastoraat

Bakfiets-vol-boeken

Als het goed is, heeft u in uw brievenbus een waardebon gevonden, waarmee u een gratis boek mag komen uitzoeken! Met de kaart kunt u naar de bakfiets-vol-boeken komen, die op zes verschillende momenten in september in Amerongen en Elst zal staan.

Deze actie is één van de activiteiten die georganiseerd wordt met het geld dat beschikbaar is gesteld uit het fonds van de Stichting Francine van der Meer.

Op onze website www.pwamerongen.nl - bij het tabblad Nieuws - staat de lijst waar u uit kunt kiezen. Wilt u er zeker van zijn dat u het boek van uw keuze ontvangt, mail dan de titel naar Hester Klein (hstrklein@gmail.com). Het boek wordt dan voor u apart gehouden.

Let op! Geen ansichtkaart is geen boek, dus wees zuinig op uw kaart! Heeft u op 10 september nog steeds geen kaart ontvangen? Laat het even weten.

We zien u graag bij de Bakfiets-vol-boeken





Open Maaltijd

Zoals menigeen al heeft gemerkt is de open maaltijd gewoon doorgedaan in de zomervakantie. We waren blij ook in deze periode zoveel gasten te mogen ontvangen. Ook in de komende maanden is de open maaltijd dan ook nog gewoon in de zalen van de Ark. U kunt zich, zoals altijd de week voorafgaand aan de tweede donderdag van de maand, opgeven op nummer 06-83437291. We hopen dat velen van u lekker komen eten op deze gezellige middag.

In oktober krijgt u van ons een schrijven met daarop alle belangrijke data en gegevens voor de tijdelijke verhuizing van de Open maaltijd tijdens de bouw/verbouw van de Ark. Want... de maaltijd gaat door, zoals u van ons gewend bent.

*Namens de vrijwilligers,
Van harte welkom en tot ziens*

Koffieochtend in de Ark

Dinsdagmorgen 24 september is er weer een koffieochtend in de Ark. Vanaf **10.00 uur** bent u van harte welkom om elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, te ontmoeten.

Hartelijke groet, namens de PCOB en de Diaconie

Seniorenmiddag!

Op woensdag 23 oktober organiseert de Diaconie weer een Seniorenmiddag. Die middag bent u weer van harte welkom in de Ark. U bent welkom vanaf **14.00 uur**, dan staat koffie en thee voor u klaar. We starten om **14.30 uur** en eindigen om ongeveer **17.00 uur**.

We hebben weer een leuk programma, gezellig met een hapje en een drankje. U kunt zich opgeven bij Toos de Boer (06 25268629) of bij Elly Brunekreeft (06 46552163).

Wij hopen op een gezellige middag met elkaar.

Vorming en toerusting

Belijdeniscatechese

Ook dit winterseizoen is er weer een aanbod van belijdeniscatechese. Stip op de horizon is het doen van openbare belijdenis in het voorjaar van 2025, als beaming van de doop, of – als je nog niet gedoopt bent – met de doop die op belijdenis volgt. Als je serieus overweegt om belijdenis te doen, meld je dan z.s.m. en in ieder geval deze maand nog aan bij ds. Bert de Ruiter of vraag eerst om nadere informatie.

Collecte Diaconie 6 oktober

Op 6 oktober staat de volgende collecte op het rooster. KIA, werelddiaconaat Israël, Israëlzondag. Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede.

Het doel daarvan is oorspronkelijk het volgende: Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken, dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Deze collecte was al gepland voordat de huidige oorlog is begonnen. Daarom hebben wij navraag gedaan bij de PKN of en zo ja hoe nu het collectegeld besteed kan worden. Zij hebben geantwoord dat de meeste activiteiten nu plaats vinden in een uninationale setting, dus de Joodse en Palestijnse jongeren apart van elkaar. De emoties en trauma's zijn nu te heftig om binationale activiteiten te organiseren. Uiteraard is de hoop, dat dit in de loop van het jaar wel weer kan. Daarnaast wordt ook volop geïnvesteerd in het begeleiden van de facilitators; dit zijn veelal twintigers die de activiteiten met scholieren begeleiden. Ook zij worstelen nu met heftige emoties. Als Kerk in Actie blijven we graag betrokken op deze belangrijke partners in het Midden-Oosten en ondersteunen hen daarom juist in deze situatie. Daarom heeft de Diaconie besloten om ook in de huidige situatie dit collectiedoel te laten staan.

Giften

19 juli	Diaconie		
	via mev. v.h. Loo sectie 2	€	10,00
2 aug.	Diaconie en Kerkrentmeesters via		
	mevr. v. Donselaar S 3	2 x	€ 10,00
13 aug.	Giften voor de kerk via		
	mevr. B. Ravenhorst S 2	1 x	€ 1,50
	en 1x.		€ 6,00
13 aug.	Gift Diaconie		
	via mev. Cornelisse S 2	€	10,00
15 aug.	Stille hulp		
	via mev. v. Gessel S 1	€	30,00
17 aug.	Gift St. Aroon		
	via dhr. v. Altena	€	10,00
19 aug.	Gift voor het orgel		
	via mev. Cornelisse S 2	€	10,00
aug.	Gift Diaconie		
	via mev. v.h. Loo S 2	€	10,00
aug.	Gift Diaconie/kerktelefoon		
	via dhr. de Jonge	€	50,00

Collecte

Opbrengst collecte Ridderhofdienst	
18/7 voor Bartimeus	€ 36,70
15/8 voor de Parel	€ 58,70

Collecten Diaconie januari - 23 juni 2024

	Totaal collecten
zondag 7 januari - kerk online	€ 427,65
zondag 14 januari -	
Diaconaal project/Rwanda	€ 1.199,90
zondag 21 januari -	
Missionair Werk NL PKN	€ 247,20
zondag 28 januari -	
KIA Werelddiaconaat Bangladesh	€ 398,85
Totaal Januari	€ 2.273,60
zondag 4 februari - A Rocha	€ 664,15
zondag 11 februari -	
KIA Noodhulp Griekenland	€ 376,75
zondag 18 februari - Open Doorgang	€ 83,80
zondag 25 februari - noodfonds vluchtelingen werk	
Utrechtse Heuvelrug	€ 294,29
Totaal Februari	€ 1.718,99
zondag 3 maart - KIA Voorjaarszending	€ 24,90
zondag 10 maart -	
KIA/Werelddiaconaat Oeganda	€ 321,15
woensdag 13 maart -	
Noodfonds (lokaal doel)	€ 27,50
zondag 17 maart - Voedselbank	€ 282,90
zondag 24 maart -	
Rudolph stichting / jeugdorp de Glind	€ 422,89
donderdag 28 maart - Aroon	€ 1.086,30
zondag 31 maart -	
KIA/Werelddiaconaat Colombia	€ 463,65
Totaal Maart	€ 2.929,29
zondag 7 april - Leefgemeenschap Betanie	€ 570,60
zondag 14 april - Dovenpastoraat	€ 482,25
zondag 21 april -	
Diaconaal project/Rwanda	€ 416,45
zondag 28 april -	
KIA Noodhulp Oekraïne	€ 774,64
Totaal April	€ 2.243,94
zondag 5 mei - Kerk Online	€ 301,30
donderdag 9 mei -	
KIA Binnenlands Diaconaat	€ 64,55
zondag 12 mei - Feest van de geest	€ 264,30
zondag 19 mei -	
KIA Werelddiaconaat Bangladesh	€ 406,00
zondag 26 mei - Schuld hulp maatie UH	€ 342,89
Totaal Mei	€ 1.379,04
zondag 2 juni - Dabar	€ 233,50
zondag 9 juni - Hospice De Wingerd	€ 372,30
zondag 16 juni - Trans World Radio	€ 301,95
zondag 23 juni -	
KIA Werelddiaconaat Libanon	€ 304,50
Totaal juni	€ 1212,25

Taakgroep Jeugd & Gezin

Beste jongere,
We hopen dat je een fijne zomer hebt gehad, weer veel zin hebt in school en nog meer in 'onze jeugdactiviteiten'! Komend (kerk)seizoen organiseren we bijvoorbeeld weer catechese, tienernevendienst en verschillende leuke activiteiten tussendoor. De eerste is over een paar weken al: het Startweekeind!!

Dit jaar zijn we weer van harte welkom bij Jaap & Esther Gijsbertsen in de tuin, voor veel gezelligheid, leuke activiteiten, lekker eten en een overnachting! Na aanmelding word je verder geïnformeerd over wat je allemaal mee moet nemen, maar noteer deze activiteit alvast in je agenda.

- Datum: zaterdag 14 tot zondag 15 september, 17:30 – ca. 11:30 uur
- Locatie: Bosweg 27 in Elst
- Doelgroep: jongelui op het voortgezet onderwijs
- Aanmelden: graag voor 10 september via de WhatsApp poll in de Tienernevendienst app-groep (of, degenen die niet in deze groep zitten kunnen zich per app aanmelden bij Jan Willem 0654964212 of Jaap 0622089164)

Wil je meer weten, neem dan contact op met Jaap of Jan Willem.

We zien er naar uit je binnenkort te ontmoeten!

Kerkrentmeesters

Reparatie en groot onderhoud van de kerkklokken in de toren van de Andrieskerk

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt binnenkort begonnen aan een uitgebreide onderhoudsbeurt van de kerkklokken. Er is een behoorlijke schade, die hersteld moet worden en de slijtage moet ook aangepakt worden.

Vanaf 13 september zijn de klokken tijdelijk buiten gebruik en rond half november zullen de klokken weer klinken.

*Namens de Kerkrentmeesters,
groet, Conny Roomer*

Werkgroep Groene Kerk Andries

De zaadbommetjes zijn ontploft!

Op Eerste Pinksterdag gooiden de kinderen van de kindernevendienst hun zelfgemaakte zaadbommetjes in de Andrieshof. Samen met wat zaadmengsels leverde dat in juli/augustus een veelkleurige bloemenzee op! De Andrieshof werd een lusthof. Je ziet er bijen, zweefvliegen en andere insecten.

Regelmatig signaleer je dat er op de bankjes mensen neerstrijken voor een gesprekje of om zomaar wat te genieten. Dat de tuin in zo'n korte tijd al zo mooi zou zijn, hadden we bijna niet durven hopen. Dat al dat moois ook zorg en onderhoud nodig heeft, is duidelijk. Gelukkig zijn er vrijwilligers die dat op zich nemen. Soms samen en volgens afspraak, soms alleen op een zelfgekozen moment, om de opgekweekte of gekregen aanwinsten een goede start te geven. Veel dank daarvoor! Extra



handen, al is het maar zo nu en dan een uurtje, zijn welkom. Met Jaap Gijsbertsen kunt u, kun jij contact opnemen: d.j.gijsbertsen@live.nl.

*Namens de Werkgroep Groene Kerk Andries,
Gerdien van der Heiden*

Werkgroep Missionair

Koffieconcerten

Woensdag 11 september is het eerste koffieconcert van dit seizoen. We zijn blij dat opnieuw een serie mooie concerten in de Andrieskerk zullen plaatsvinden, op iedere tweede woensdag van de maand.

De deuren van de Andrieskerk gaan open om 10.00 uur en dan hopen we u te mogen verwelkomen met een kopje koffie of thee voor het bedrag van € 1.50. Het concert begint om 10.30 uur en zoals u gewend bent, zal Wouter Harbers hier weer een sprankelende ochtend van maken, met ieder concert een ander thema en andere medewerkers. De toegang is gratis en aan het eind is er een collecte bij de uitgang.

Boek snel uw reservering op www.koffieconcerten.nl, de aanmeldingen gaan snel. Dus, als u zeker wilt zijn van uw plekje en kopje koffie ga even naar de website. Mocht het niet lukken, dan kunt u mij gerust bellen. Weet u welkom!!! En tot dan.

*Namens de werkgroep Missionair,
Alice van Barneveld, 06-23319074*

Overige berichten



Zondag 25 augustus

Vanavond waren de kinderen van de kindernevendienst uitgenodigd om samen pannenkoeken te eten en te zingen. We mochten gebruik maken van de ruimte in leefgemeenschap Bethanië. De kinderen vonden het leuk elkaar weer te zien na de vakantie. Na het pannenkoeken eten konden de kinderen fijn spelen in de tuin. Iedereen heeft genoten, een mooie seizoenstart en begin van een nieuw schooljaar!

Alle bakkers bedankt!



Veiling Overberg 2024

Op vrijdag 27 september wordt er in de Buurthucht in Overberg weer een veiling gehouden. De opbrengst is voor de Efrathakerk. Inloop om **19.30 uur** met iets lekkers bij de koffie/thee. Het belooft weer een gezellige avond te worden met veel leuke, lekkere en mooie aanbiedingen.

Er zijn al veel aanbiedingen binnen, maar er kan nog meer bij. Dus heeft u iets leuks, lekkers, moois of gezelligs aan te bieden, mail uw aanbod dan vóór 19 september naar veilingoverberg2024@gmail.com, waarna op 20 september een lijst met alle aanbiedingen gepubliceerd zal worden in o.a. de nieuwsbrief van de Efrathakerk.

Op 27 september zijn in de Buurthucht geprinte lijsten met aanbiedingen aanwezig. Graag tot ziens op 27 september!

Henk en Cobi, Henk en Marianne, Jan en Adrie

Hebreeuws leren en bestuderen

Altijd al zelf de Tenach, de Bijbel in het Hebreeuws, willen lezen en vertalen!? Dan biedt de Werkgroep Hebreeuws in de Vallei u die gelegenheid!

Het studieseizoen van de Werkgroep start begin september 2024 weer met de driejarige taal cursus Bijbels Hebreeuws. Maar ook met verschillende leesgroepen Hebreeuws, zowel overdag als 's avonds, alle in Veenendaal.

Lees meer hierover op de actuele website van de werkgroep: www.hebreeuwsindevallei.nl.

Bij aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Werkgroep: Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 515432 of per mail rosabeijen@gmail.com.

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van **9.00 uur tot 12.00 uur** een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 15 september vanuit de Protestantse Gemeente te Maarn (10.00 uur)
- op 22 september vanuit de PKN Michaëlkerk te Leersum (10.00 uur)
- op 29 september vanuit de RK Kerk te Wijk bij Duurstede (9.30 uur)

- op 6 oktober vanuit de PKN Andrieskerk te Amerongen (10.00 uur)
- op 13 oktober vanuit de RK Kerk Doorn (9.30 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van **21.00 uur tot 22.00 uur** het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Bijbelrooster

zo 15 sept. Marcus 9:14-29
 ma 16 sept. Handelingen 13:1-12
 di 17 sept. Handelingen 13:13-25
 wo 18 sept. Handelingen 13:26-43
 do 19 sept. Handelingen 13:44-15:7
 vr 20 sept. Handelingen 14:8-20
 za 21 sept. Handelingen 14:21-28
 zo 22 sept. Handelingen 15:1-18
 ma 23 sept. Handelingen 15:19-35
 di 24 sept. Deuteronomium 12:2-12
 wo 25 sept. Deuteronomium 12:13-28
 do 26 sept. Deuteronomium 12:29-13:6
 vr 27 sept. Deuteronomium 13:7-19
 za 28 sept. Marcus 9:30-37
 zo 29 sept. Marcus 9:38-50
 ma 30 sept. Micha 6:1-8
 di 1 okt. Micha 6:9-16
 wo 2 okt. Micha 7:1-7
 do 3 okt. Micha 7:8-20
 vr 4 okt. Deuteronomium 14:1-21
 za 5 okt. Deuteronomium 14:22-29
 zo 6 okt. Marcus 10:1-16
 ma 7 okt. Deuteronomium 15:1-11
 di 8 okt. Deuteronomium 15:12-23
 wo 9 okt. Psalm 119:113-120
 do 10 okt. Leviticus 16:1-10
 vr 11 okt. Leviticus 16:11-22a



za 12 okt. Leviticus 16:22b-34
 zo 13 okt. Psalm 119:121-128
 di 15 okt. Psalm 119:129-136
 wo 16 okt. Prediker 1:1-11
 do 17 okt. Prediker 1:12-18
 vr 18 okt. Prediker 2:1-11
 za 19 okt. Prediker 2:12-26

In het leesrooster 2024 van het Bijbelgenootschap zijn de bijbelgedeelten voorzien van een toelichting. Deze vindt u terug via www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbellesrooster. Bekijk ook www.debijbel.nl/leesplannen.

Zoals in onze kerk-app staat, is het ook mogelijk iedere dag een bericht te ontvangen over het leesgedeelte van die dag.

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7, Amerongen
 tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
 Kersweg 26, 3958 BC Amerongen
 tel. 06 23061742
mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
 06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

Vragen en informatie over alle abonnementen kunt u sturen naar:
 Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij

Vragen en informatie kunt u sturen naar:
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

**Kopij volgend nummer aanleveren
 op onderstaande adres tot
 maandag 7 oktober 2024, 17.00 uur**



Amerongen/Elst
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Klokkenluider ontvangen?

	per post	per mail
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:	€22,50	€12,50

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

