



## Ietsje lager van de toren...

### *Gedachten over Lukas 18: 9-17*

Het lijkt erop dat er in de tijd waarin wij nu leven, steeds meer groepen in de samenleving lijnrecht tegenover elkaar staan; ze zijn het over allerlei zaken gloeiend oneens en komen nauwelijks nog met elkaar in contact. Verschillende bevolkingsgroepen en leeftijdsgroepen die elkaars mening, gedrag, taalgebruik, stemgedrag, noem het maar op, onbegrijpelijk vinden en die geen goed woord voor elkaar over hebben. Zonder elkaar echt gesproken te hebben, heb je die ander al veroordeeld.

De kerk is een gemeenschap waar nog veel verschillende groepen samen zitten (al verdwijnen ook bij ons mensen uit beeld) en op sommige momenten ervaren we dat ook scherp. Wanneer de meningen verschillen,

bijvoorbeeld over de situatie in Israël en de Gazastrook, maar ook wanneer het gaat over de zorg voor de schepping en hoe we die het beste kunnen vormgeven, dan merk je dat je diepe (geloofs-)overtuiging door je broeder of zuster niet gedeeld wordt. En dat is pijnlijk.

We zijn in de gemeente geroepen om elkaar in zo'n geval niet los te laten of te negeren, maar elkaar te blijven zien als broer of zus in Christus. Hij is onze Heer; Hij heeft ons aan elkaar gegeven, én Hij heeft ons ook gezegd hoe we met elkaar kunnen leven in trouw aan Hem. Dat vind je in allerlei teksten terug, o.a. in Lukas 18. Daarin horen we bijvoorbeeld dat het belangrijk is om open te blijven: de ontvankelijkheid van een kind te blijven oefenen. En dat betekent niet dat je geen vragen mag stellen of niet kritisch mag nadenken, zoals het wel eens is uitgelegd.

Immers, niets zo nieuwsgierig als een kind, dus vragen stellen mag. Maar... stel je definitieve oordeel uit en ga niet te snel in je eigen gelijk zitten.

Die gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar vertelt ons daar meer over. Want, vergis je niet: die Farizeeër doet heel veel goed werk; daar heeft hij gewoon gelijk in. Wat dat betreft is hij inderdaad veel beter bezig dan die tollenaar. Maar wanneer hij daarvan zó overtuigd is en zichzelf gaat vergelijken met anderen, gaat het mis, zowel in zijn verhouding met zijn medemensen als die met God. Zo veroordeelt hij de tollenaar, alsof hij zich boven hem kan verheffen én raakt hij opgesloten in zijn eigen gelijk en zijn eigen rechtvaardigheid.

## Andrieskerk

## Zondag 30 juni

## Overstapdienst en CYA-jeugdendienst

10.00 uur collecten ds. M. Hofma  
 1. Camping Boaz  
 2. Kinder- en Tienerevendienst  
 oppas Kerkheem Carolien Lumenta en Per Pekkeriet  
 knd. onderbouw Meta Clarijs  
 knd. bovenbouw Lisanne Heemskerck (7+8 in de kerk)  
 koster Hans Weijman  
 452875 of 06 53734808  
 koffie Sieta van Aalderen en Anja Drost

## Zondag 7 juli

## Cantatedienst

10.00 uur collecten ds. M. Hofma  
 1. KIA Werelddiaconaat, Moldavië  
 2. Werk van de kerk  
 oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en  
 Anne-Sophie van Reenen  
 knd. onderbouw Gerdien de Nooijer  
 knd. bovenbouw Inge van den Berge  
 koster Ton de Jong, 0318 472688  
 koffie Maaike Verschoor en Joukje van Lit

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl).

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan [abramblom@ziggo.nl](mailto:abramblom@ziggo.nl) of 06 30440382.

Bij afwezigheid: [rob.hortensius@hetnet.nl](mailto:rob.hortensius@hetnet.nl) of 0318 471085.

**Bij de collecten:** Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

## Zondag 14 juli

10.00 uur collecten ds. E.J. de Ruiter  
 1. Stichting Bartiméus  
 2. Onderhoud orgel  
 oppas Kerkheem Dita Haze en Levi Mauritz  
 knd. onderbouw Hsin-Chi Berenst  
 knd. bovenbouw Alice de Ruiter  
 koster Stoffel Dicou  
 454272 of 06 20710591  
 koffie Ineke van Altena en Hiske Weijman

## Zondag 21 juli

10.00 uur collecten ds. E.J. de Ruiter  
 1. Gerdy Osei-van Noort /  
 Alafya Foundation Ghana  
 2. Werk van de kerk  
 geen oppas in Kerkheem i.v.m. vakantie  
 geen knd. i.v.m. vakantie  
 koster P.H. van der Stigchel 452469  
 koffie Nellie den Hartog en  
 Janneke Verbaan



## Andrieskerk

**Adres kerkgebouw:** Andrieskerk, Hof 16,  
 3958 CH Amerongen.

**Kerkelijk Centrum:** De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  
 Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor  
 noodgevallen)

**Predikanten:** Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS  
 Amerongen, tel. 0343 453081, [bderuit@xs4all.nl](mailto:bderuit@xs4all.nl)  
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,  
 tel. 06 81203227, [mendiehofma@yahoo.com](mailto:mendiehofma@yahoo.com)  
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.  
 Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

**Pastoraat: Taakgroep Pastoraat** secretariaatsadres:  
 Elly van Donselaar, [evdonselaar@familyclan.eu](mailto:evdonselaar@familyclan.eu),  
 tel. 0343 452191

**Scriba:** Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a,  
 3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,  
[scriba@pwamerongen.nl](mailto:scriba@pwamerongen.nl)

**Kerkelijk bureau:** Nederstraat 13a, 3958 CS  
 Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  
 dinsdag 9.00-10.00 uur; [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

**Administratie Diaconie en diaconie buitenland:**  
 dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,  
 tel. 461500 of 06 53394576;  
 Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

**Administratie kerkrentmeesters:**  
 mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel. 06 50212876,  
[administratie@pwamerongen.nl](mailto:administratie@pwamerongen.nl)

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98  
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
 Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.  
 Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal  
 aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53,  
 Amerongen

**Collectemunten:** Hans Weijman, tel. 0343 452875,  
 bank NL98 RABO 0302 1038 21

**Reserveren Andrieskerk:** Contact via Kerkmeesters,  
 tel. 06 30292127

**Zaalruimte De Ark:** Reserveren bij Kees Brink,  
 Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  
 tel. 0343 457551, [verhuurdeark@outlook.com](mailto:verhuurdeark@outlook.com)

**Zondagsbrief/Beamer:** [beamteam@live.nl](mailto:beamteam@live.nl),  
[zondagsbriefandrieskerk@gmail.com](mailto:zondagsbriefandrieskerk@gmail.com)

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur  
**Kerkwebradio:** Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,  
 tel. 0318 47 99 94.

**Website:** [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)



## Ietsje lager van de toren... (vervolg)

### ► Vervolg van voorpagina

En zo verliest hij die openheid, waar het om gaat in de houding van een kind: het rekening houden met het feit dat ook hij misschien fouten heeft gemaakt en vergeving nodig heeft. De openheid voor Gods grote genade, niet alleen voor zonden als diefstal en collaboratie (waar de tollenaar zich schuldig aan maakt), maar ook voor zonden als hoogmoed en egoïsme (die bij de Farizeeër op de loer liggen). En hij verliest de openheid om iemand die van de goede weg raakt, weer met open armen te ontvangen, wanneer die tot inkeer komt en zijn leven betert.

Jesus zegt ons: God is degene die jou kan verhogen, dus ga dat vooral niet zelf doen. En God is ook degene die de ánder kan verhogen, wat jij ook van hem of haar vindt. Dus stel je nederig op. Niet als een vroom laagje van bescheidenheid aan de buitenkant, maar als basishouding voor je leven. Dan kan je andere mensen met openheid en nieuwsgierigheid tegemoet blijven gaan en voorkom je dat je van God en andere mensen geïsoleerd

wordt in een luchtbel van eigen gelijk en zelfrechtvaardiging. Als je merkt dat je andere mensen in je hart aan het veroordelen bent, val dan terug op dat korte gebed van die tollenaar: "God, wees mij zondaar genadig." Dan heb je weer beter in beeld hoe jij, náást de ander, staat voor Gods aangezicht.

*Ds. Mendie Hofma*



*Een lied voor Jezus onze Heer,  
Hij schonk ons 't lieve leven weer,  
Hij bracht ons thuis bij God de Vader.  
Wij delen in zijn hoge macht,  
zijn Geest verleent ons nieuwe kracht,  
wij mogen mensen zijn op aarde.*

*Hij zocht ons op in onze schuld,  
Hij heeft zich in ons vlees gehuld,  
wij loven Hem om zijn gezindheid.  
Hij leefde in Gods heerlijkheid,  
Hij gaf zijn eer en luister prijs,  
verloor zichzelf om ons te vinden.*

*Laat die gezindheid bij ons zijn,  
wij zullen aan de Heer gelijk  
ons leven met de ander delen.  
Gelukkig wie zichzelf niet zoekt,  
wie luistert of men naar hem roept,  
hij leeft voorgoed, hij draagt Gods zegen.*

*Uit de bundel 'Zolang je zingt, leef je'  
van Hans Bouma*

## Bij de diensten en vieringen

### Bij de diensten

Op **30 juni** is er weer een CYA-overstapdienst. Dit keer is Ruben Mauritz de enige overstapper, maar hij is niet de enige die een kerkmaatje heeft uitgekozen. Arthur Gijsbertsen, die vorig jaar al overstapte, krijgt die zondag ook zijn kerkmaatje. We maken er een feestelijk ritueel van... en laat 'rituelen' nou net het onderwerp zijn van deze CYA-dienst! Wat zijn er voor rituelen (in de kerk en het dagelijks leven), waarom hebben we die en wat zegt Jezus over rituelen? We gaan erover nadenken (en het ervaren!) in deze dienst. We lezen van Mattheüs 6 vers 5 t/m 18.



**Waarom doen we dit...?** Een CYA-jeugddienst over alledaagse rituelen, en rituelen die je maar één keer in je leven meemaakt, zoals... je overstap van kindernevendienst naar catechese en tienernevendienst! **30 juni** om **10.00 uur** in de Andrieskerk. **Welkom!**

Op **7 juli** zingt de cantorij o.a. de cantate: "Was Gott tut, das ist wohlgetan". We lezen de Bijbeltekst waar dat stuk op gebaseerd is: Deuteronomium 32:1-7 en daarbij Romeinen 8: 18-26.

### De Ridderhof

**Donderdag 18 juli** en **25 augustus** zijn er weer kerkdiensten in De Ridderhof. Beide keren gaat ds. Bert de Ruiter voor. We beginnen zoals gebruikelijk om **15.00 uur**. We zingen, bidden en luisteren naar het Woord. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van thee of koffie.

*U bent welkom, ook als u niet in De Ridderhof woont. Neem iemand mee en kom samen.  
Hartelijke groet, Jan van der Heiden*





### Omzien naar elkaar Meeleven Sectie 3

*Dhr. P. Kroeze* (Willem Barentszstraat 55, 3902 DE Veenendaal) heeft gekozen voor kwaliteit van leven en dus zullen er geen ingrijpende behandelingen meer volgen om de tumor in zijn hoofd te bestrijden. Hij en zijn vrouw Truus proberen zoveel mogelijk te genieten van de goede dagen die er zijn.

*Mw. P. van Rhee-van der Spek* (Christinastraat 37, 3921 BS Elst) krijgt nog steeds elke paar weken een chemokuur; de hoop is dat die de groei van tumoren kan remmen.

*Mw. W. van Eck* (Het Engelse Werk 13, 3958 HA Amerongen) zal op 24 juni één van de nieren van haar broer krijgen. Een ingrijpende operatie voor hen, maar ook spannend voor iedereen die om hen heen staat.

Eind mei heeft *Mw. H.M. Appeldoorn-van Charante* (Kon. Wilhelminaweg 90, 3958 CR Amerongen) een hoornvliesoperatie ondergaan. Op dit moment heeft ze nog veel pijn. Pas over een paar weken wordt duidelijk of het zicht weer terugkomt in dat oog, en dat is spannend.

*Mw. M. van de Lagemaat-van Domselaar* (Burg. Jhr. H. vd Boschstr 27, 3958 CA Amerongen) is weer thuis na een heuphersteloperatie.



*Dhr. J. Lekkerkerker* (Lekdijk 13a) verblijft nog een aantal weken in: De Hoogstraat Revalidatie (afd. B 214), Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht. Hij werkt hard aan zijn herstel en mag al af en toe weer een nachtje thuis slapen.

*Ds. W.L. Pera* (Burg. van den Boschlaan 42A, 3956 DC Leersum) heeft onlangs heel slecht nieuws gekregen bij de dokter. Verschillende organen zijn aangetast en na overleg met de arts is ervoor gekozen om niet met chemokuren te starten, maar hem alleen palliatieve zorg te geven. We wensen hem en zijn vrouw, maar ook hun familie en vrienden, heel veel sterkte toe.

### In memoriam

Op zondag 2 juni is *Alida Antje Bouman-Stoltenkamp* overleden op de leeftijd van 87 jaar. Ali Stoltenkamp werd in een arbeidersgezin in Zeist geboren op 15 februari 1937. Ze was het derde kind uit een gezin met uiteindelijk twee broers (waaronder haar tweelingbroer) en drie zussen. Toen ze 14 was, ging ze werken als hulp in de huishouding. Ze zou blijven werken tot haar 81ste jaar.

Op haar 16e ontmoette ze Jan Bouman; ze trouwden op 7 november 1957 en gingen inwonen bij zijn vader op de Prins Bernhardlaan 58 te Amerongen. In die tijd kregen ze drie kinderen. Het gezin verhuisde in 1962 naar het splinternieuwe huis, gelegen aan de Prins Hendriklaan 17 te Amerongen, en daar werden nog twee kinderen geboren. Jan werkte voor Philips en werd meerdere malen voor langere tijd naar Liberië uitgezonden. Ali bleef dan met haar kinderen thuis. Later kwam haar man in Eindhoven te werken. Op 28 maart 1965 kwam er plotseling een einde aan het leven van Jan, door een ongeval. Ali bleef alleen achter met 5 kleine kinderen, de jongste was pas 7 weken.

Ali stelde haar leven geheel ten dienste van haar kinderen, met toewijding, liefde en werklust. De kracht daarvoor ontving ze van God, was haar overtuiging. Er werden vier kleinkinderen geboren en zes achterkleinkinderen.

Ali had een grote liefde voor planten en hield veel van tuinieren. Ze was ook dol op radio en tv: vooral praatprogramma's. Zo genoot ze van felle politieke debatten.

De laatste twintig jaar woonde ze samen met haar zoon Jan, met wie ze ook buitenhuis veel optrok.



De laatste jaren werd haar gezondheid kwetsbaarder en eind maart 2024 bleek ze ongeneeslijk ziek te zijn. In de laatste tijd die haar restte, regelde ze zelf alles wat nodig was. Ze overleed thuis, in het bijzijn van haar dochter die, net die dag, 63 jaar oud werd. Op maandag 10 juni was de dankdienst voor haar leven in Crematorium Zeister Boslust.

1 Korinthe 13 stond centraal. We wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

*Ds. Mendie Hofma*

## Ook in de zomer: diensten in de Ridderhof

Voor ouderen kan de zomer een heel stille en saaie tijd zijn. Veel jongere mensen zijn op vakantie en veel activiteiten liggen stil in de zomer. Juist daarom heeft het team dat de kerkdiensten verzorgt in de Ridderhof besloten om die diensten ook in de zomer door te laten gaan: op donderdag 18 juli en op donderdag 15 augustus zullen die plaatsvinden. Ze beginnen om 15.00 uur en vinden plaats in de grote koffiezaal beneden.

Misschien denkt u dat deze diensten alleen toegankelijk zijn voor bewoners van de Ridderhof, maar dat is niet het geval. Iedereen is hier welkom. Het zijn korte diensten (van maximaal drie kwartier) en er wordt achteraf altijd koffie en thee gedronken. De diensten

zijn heel geschikt voor mensen voor wie de diensten op zondagmorgen nét te lang duren of te druk zijn. Dus: vindt u het fijn om met een kleinere groep samen een kerkdienst te vieren? Kom dan gerust eens meedoen. U bent van harte welkom!

*Ds. Mendie Hofma*

## Vakantie Bert de Ruiter

Mijn zomervakantie beslaat dit jaar de hele maand juni (1 tot en met 30 juni). Mijn collega, ds. Mendie Hofma, neemt in dringende situaties waar gedurende deze periode. Later

deze zomer, gedurende haar vakantie, is dat dan weer andersom. Op maandag 1 juli hoop ik mijn werkzaamheden weer met frisse zin te hervatten.

*Ds. Bert de Ruiter*

## Vakantie Mendie Hofma

Op 17 juli begint mijn vakantie. Die duurt tot en met 13 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Bert de Ruiter.

*Ik wens u allen een mooie zomertijd toe!*

*Ds. Mendie Hofma*



## Diaconie

### Namens de diaconie Overzicht giften en collecte Ridderhofdienst

Mei	Kerk	
	via mw. v.d. Lagemaat sectie 3	€ 20,00
19 mei	Kerk	
	via mw. van Donselaar	€ 20,00
19 mei	Stille hulp	
	via mw. den Hartog sectie 1	€ 100,00
		€ 20,00
		€ 7,50
26 mei	Kerk online	
	via mw. J. Ravenhorst sectie 3	€ 30,00
26 mei	Bloemenpot	
	via mw. J. Ravenhorst sectie 3	€ 10,00
16 mei	Collecte Ridderhofdienst bestemd voor Feest van de Geest	€ 50,55
1 juni	Kerk	
	via mw. den Hartog sectie 1	€ 20,00
6 juni	Diaconie	
	via ds. Hofma sectie 3	€ 100,00

### Koffieochtend in de Ark

Dinsdagmorgen 25 juni is er weer een koffieochtend in de Ark.

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, te ontmoeten.

Ook in juli en augustus bent u op de vierde dinsdagmorgen van de maand van harte welkom in de Ark.

*Hartelijke groet namens de PCOB en de Diaconie*



## Open maaltijd gaat door in de zomervakantie!

Beste mensen,  
Ook in de zomervakantie in juli en augustus gaat de Open Maaltijd gewoon door. Zoals altijd staan de deuren de tweede donderdag van de maand voor u open. Dit zijn donderdag 11 juli en donderdag 8 augustus.

De week voor deze datum kunt u zich opgeven via nummer 06-83437291. U bent van harte welkom om een hapje mee te eten in de Ark vanaf 17.00 uur en we starten met het eten om 17.30 uur.

Zoals in de vorige Klokkenuider stond te lezen, gaat men na de zomervakantie beginnen met de bouw en verbouw van de Ark. We zijn in overleg met de Kerkrentmeesters wat dit gaat inhouden voor de Open Maaltijd. Zodra hier duidelijkheid over is, laten wij u dit zo snel mogelijk weten, met alle informatie die nodig is.

We hopen u in de zomer te mogen begroeten, weet u welkom.

*Namens de vrijwilligers van de Open maaltijd,  
Alice van Barneveld, 06-23319074*

## Fietsen met PCOB en Diaconie

Enkele enthousiaste deelnemers aan de maandelijkse koffieochtenden hebben spontaan het idee opgevat om een leuke fietstocht te organiseren. Samen fietsen en genieten van de mooie omgeving en elkaar.



Lijkt u dat wat? Fiets dan mee op woensdagmiddag 26 juni a.s. We gaan fietsen in de Betuwe, nemen eerst de pont en fietsen daarna richting een forellenvisvijver, drinken daar koffie of thee, met wat lekkers erbij. Daarna fietsen we weer terug, ongeveer 30 km in totaal.

We verzamelen op de Hof, om 13.30 uur. Neem contant geld mee voor pont en koffie. We rekenen op mooi weer!

*Hartelijke groet, Martien Nieuwhoff,  
tel 06-53329653*

## Beste contactbezoekers,

De vakantie tijd staat al weer voor de deur. In de sluitingstijd van Het Blommeke en Carmozijn moeten jullie zoals gewoonlijk elders de attenties kopen en deze met een bon bij mij declareren, zodat ik het aan jullie kan vergoeden.

Het Blommeke sluit van 29 juli t/m 21 augustus, en Carmozijn van 15 juli t/m 17 augustus.

*Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie!  
Hartelijke groet, Elly*

## Kerkenraad

### Vanuit de kerkenraad

Ook nu hebben we weer vlaggen met een tas zien hangen. En er zijn foto's gedeeld in de app. Dit houdt in, dat de spanning bij veel gezinnen achter de rug is en het examen gehaald is. Van harte gefeliciteerd! Heel veel succes met je vervolgopleiding of nieuwe studie. Voor hen die op moeten voor een herexamen,

we wensen jullie heel veel succes en hopen dat de vlag alsnog over een paar weken hangt!

Naast de examens die geweest zijn, hebben we de komende tijd de overstapdienst voor de kinderen die nu in groep 8 zitten. De stap naar het voortgezet onderwijs komt eraan. Deze stappen zijn ook mijlpalen voor de ouders.

In de maand mei heeft de kerkenraad niet vergaderd. In juni is er een laatste vergadering voor de zomer, waarin we voorbereidingen treffen voor de start van het nieuwe seizoen. Dan wordt ook vast vooruitgekeken naar de rol die Bert en Jan Willem komend jaar hopen te vervullen.

Natuurlijk gaat het werk door, maar het tempo ligt net even wat lager. De zomervakantie is al begonnen voor degenen die niet gebonden zijn

aan de schoolvakanties. Tijd om een andere omgeving te ontdekken en te ontspannen na een drukke tijd. Waar u ook bent, thuis of op een andere plaats, geniet van elke dag.

*Namens de kerkenraad een hartelijke groet van  
Bert Melles en Karin Sommer*

Moge de weg je tegemoet komen.  
Moge de wind altijd in je rug zijn.  
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,  
de regen zacht op je velden vallen.

En tot we elkaar weerzien,  
moge God je vasthouden  
in de palm van Zijn hand.

*(Een deel van een Ierse zegenbede)*



## Werkgroep Missionair

### De koffieconcerten starten weer in september

We zijn bijzonder blij dat de koffieconcerten opnieuw starten op woensdag 11 september. We hopen ook nu weer op een volle kerk en het grote succes en enthousiasme, zoals het afgelopen seizoen. Om **10.00 uur** staat de koffie en de thee voor u klaar voor €1.50 en om 10.30 uur begint het concert.

Het thema is *Beroemde Meesterwerken*. Een lekker bakje koffie en een uur prachtige muziek en mooie toelichtingen. Dit eerste concert van dit nieuwe seizoen wordt een feest der herkenning. Het Strijkkwartet Romance en Wouter Harbers nemen u mee in een uur vol beroemde meesterwerken, waar de vonken vanaf spatten.

Wilt u daarbij zijn, reserveer dan snel de tickets via [www.koffieconcerten.nl](http://www.koffieconcerten.nl). Mocht het niet lukken bel dan gerust. U kunt voor alle concerten alvast reserveren als u verzekerd wilt zijn van een plaats.

We hopen u weer te mogen begroeten, weet u welkom!

Namens de werkgroep Missionair, Alice van Barneveld, 06-23319074



## Kerkrentmeesters

### Collecten

Datum	Bank	App	Kerk
11/5	Werk v.d. Kerk		
	€ 81,00	€ 107,50	€ 69,40
18/5	Werkgroep Missionair		
	€ 72,00	€ 148,00	€ 125,00
25/5	Taakgroep Liturgie en Vieringen		
	€ 54,00	€ 119,00	€ 67,80
1/6	Werk van de Kerk		
	€ 120,50	€ 74,50	niet bekend
8/6	Werkgroep Groene Kerk		
	€ 113,50	€ 52,00	niet bekend

### Giften

Via ds. De Ruiter	€ 20,00
Via J. van der Heiden	€ 10,00
Via mevr. Van de Lagemaat	€ 20,00
Via mevr. Van Donselaar	€ 20,00

## Werkgroep Groene Kerk Andries



### Het groeit en bloeit in de Andrieshof!

Op Eerste Pinksterdag werd de Andrieshof feestelijk geopend. Daar was een lang proces aan voorafgegaan van ontwerpen, rooien van de oude begroeiing, aanleggen van de basis, omheining en bankjes plaatsen, en aanplanten wat door gemeenteleden aangeleverd werd. Op de openingszondag maakten de kinderen van de kindernevendienst zaadbolletjes, die gelijk benut werden.

Nu zien we stukje bij beetje hoe de tuin groener en voller wordt. De wadi heeft dit natte voorjaar zijn diensten al bewezen!

Dat menigeen van de Andrieshof geniet, bleek wel toen we van een anonieme giftgever een enveloppe met 25 euro aangereikt kregen! We gaan er goed over nadenken hoe we dit zullen besteden. We zoeken altijd naar beplanting waar ook insecten en vogels profijt van hebben.

Een groepje vrijwilligers maakt regelmatig een uurtje vrij om de tuin 'bij te houden'. Hebt u, heb jij ook wel eens zo'n uurtje over? Extra handen zijn altijd welkom. Aanmelden kan bij Jaap Gijsbertsen: [d.j.gijsbertsen@live.nl](mailto:d.j.gijsbertsen@live.nl).

Namens de Werkgroep Groene Kerk Andries,  
Gerdien van der Heiden

## Regio Nieuws

### 11e Generatie lezing: 'Oude Lijnen, Nieuwe Waarden'

Deze lezing vindt plaats op vrijdagavond 6 september in de Andrieskirk.

Drie jaar geleden hebben het Nederlandse deel van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie de status van Werelderfgoed gekregen. Die erkenning heeft nogal wat voeten in de aarde gehad vanwege het feit dat we voor het cultureel erfgoed in ons land gedurende de laatste decennia een meer dynamisch perspectief hebben ontwikkeld. Deze benadering verhoudt zich niet gemakkelijk tot de strikte conserveringspraktijk die door Unesco wordt uitgedragen. In 'Oude Lijnen, Nieuwe Waarden' zal landschapsarchitect Eric Luiten uiteenzetten hoe door een mix van maatregelen de Limes en de Linie beide nieuwe

betekenis hebben gekregen voor het landschap in de Provincie Utrecht. Aanmelden kan vanaf augustus via onze nieuwsbrief en website: [www.openmonumentendagamerongen.nl](http://www.openmonumentendagamerongen.nl).

comité Open Monumentendag Amerongen



## Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van **9.00 uur tot 12.00 uur** een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op **30 juni** vanuit de RK Kerk te Wijk bij Duurstede (**10.00 uur**)
- op **7 juli** vanuit de Baptistengemeente de Wijnrank te Leersum (**9.30 uur**)
- op **14 juli** vanuit de PKN Andrieskirk te Amerongen (**10.00 uur**)

- op **21 juli** vanuit de RK kerk te Doorn (**9.30 uur**)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl). Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van **21.00 uur tot 22.00 uur** het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

## Kleurplaat van de farizeeër en de tollenaar

Jullie kunnen deze ingekleurd insturen voor **15 juli** met een foto naar: [klokkenluider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenluider.amerongen@gmail.com).

De mooiste kleurplaat laten we zien in de volgende Klokkenluider. Inleveren mag ook op Tabakslaan 21.


 **Bijbelrooster**

zo 30 juni Marcus 5:21-43  
 ma 1 juli Psalm 88  
 di 2 juli Handelingen 9:1-19a  
 wo 3 juli Handelingen 9:19b-31  
 do 4 juli Romeinen 14:1-12  
 vr 5 juli Romeinen 14:13-23  
 za 6 juli Psalm 28  
 zo 7 juli Marcus 6:1-6a  
 ma 8 juli Psalm 117  
 di 9 juli Romeinen 15:1-13  
 wo 10 juli Romeinen 15:14-24  
 do 11 juli Romeinen 15:25-33  
 vr 12 juli Romeinen 16:1-16  
 za 13 juli Romeinen 16:17-27

zo 14 juli Marcus 6:6b-13  
 ma 15 juli Marcus 6:14-29  
 di 16 juli Efeziërs 1:1-14  
 wo 17 juli Efeziërs 1:15-23  
 do 18 juli Zacharia 1:1-6  
 vr 19 juli Zacharia 1:7-17  
 za 20 juli Zacharia 2:1-9  
 zo 21 juli Marcus 6:30-44  
 ma 22 juli Efeziërs 2:1-10  
 di 23 juli Efeziërs 2:11-22  
 wo 24 juli Zacharia 2:10-17  
 do 25 juli Zacharia 3:1-10  
 vr 26 juli Zacharia 4:1-14  
 za 27 juli Zacharia 5:1-11

In het leesrooster 2024 van het Bijbelgenootschap zijn de bijbelgedeelten voorzien van een toelichting. Deze vindt u terug via [www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbellesrooster](http://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbellesrooster).

Bekijk ook [www.debijbel.nl/leesplannen](http://www.debijbel.nl/leesplannen).

Zoals in onze kerk-app staat, is het ook mogelijk iedere dag een bericht te ontvangen over het leesgedeelte van die dag.

**Eindredactie**

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7, Amerongen  
 tel. 0343 451858, [mvandeweerd@ziggo.nl](mailto:mvandeweerd@ziggo.nl)

**Redactie**

Jan van de Grift  
 Marti Blokpoel  
 Marijke van der Vloed

**Bezorging en verzending**

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol  
 Kersweg 26, 3958 BC Amerongen  
 tel. 06 23061742  
[mts.vandepol@gmail.com](mailto:mts.vandepol@gmail.com)

**ELST: Ton de Jong**

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  
 06 23488312, [ton.neldejong@kpnplanet.nl](mailto:ton.neldejong@kpnplanet.nl)

**Administratie**

Vragen en informatie over alle abonnementen kunt u sturen naar:  
 Kerkelijk Bureau: [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

**Klokkenluider kopij**

Vragen en informatie kunt u sturen naar:  
[klokkenluider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenluider.amerongen@gmail.com)

**Druk**

Kerkelijk Drukwerk [www.kerkelijkdrukwerk.nl](http://www.kerkelijkdrukwerk.nl)

**Vormgeving**

Wim Klein [info@digitalprojects.nl](mailto:info@digitalprojects.nl)

Kopij volgend nummer aanleveren op onderstaande adres tot **maandag 15 juli 2024, 17.00 uur**



Amerongen/Elst  
[klokkenluider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenluider.amerongen@gmail.com)

**Klokkenluider ontvangen?**

	per post	per mail
		
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:	€22,50	€12,50

Aanmelden via [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

