



De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel zondag 'weeskind' genoemd. De dagen tellen vanaf Pasen tot veertig (Hemelvaart) en vijftig (Pinksteren) doen we in navolging van de evangelist Lucas. Jezus is door een wolk aan ons hoog onttrokken en door God opgenomen en de Geest is nog niet uitgestort. Natuurlijk leven wij na Pinksteren en werkt Gods Geest in ons midden, maar in het 'spel' van de liturgie zijn wij deze zondag wat verweesd achtergebleven.

We lezen deze morgen een gedeelte uit het begin van het boek Genesis. In hoofdstuk 12 wordt Abram uit de volkerenwereld naar voren geroepen om met de HERE God geschiedenis te mogen gaan maken. In die eerste elf hoofdstukken, met het verhaal van de zondvloed en uitlopend op de complete spraakverwarring met de torenbouw van Babel, is er sprake van 'oergeschiedenis'. Genesis 1-11 is geen geschiedschrijving zoals wij die nu verstaan. Het is niet zozeer feitelijke maar om zo te zeggen *verdichte* geschiedenis. We moeten erin horen: het gaat over ons, wij zijn het zelf!

Genesis 5 is een genealogie, een lijst met verwekkingen van tien generaties (van schepping tot zondvloed). Eéntonig wordt telkens hetzelfde gezegd: leven, verwekken, leven, verwekken en dan sterven. De eerstgeborene wordt telkens bij name genoemd. Hij is de eersteling en staat als deel voor het geheel. In hem zijn allen bedoeld en begrepen.

Wie is en wordt er van al die mensen echt 'mens'? Wie doet de naam 'mens' echt eer aan? Twee namen springen er dan hier uit Henoeh en Noach. Het kwaad maakt zich breed op aarde maar dwars daar doorheen en daartegenin opent zich toch toekomst. In de preek wordt dan ook in het bijzonder stilgestaan bij Genesis 5:24: **Henoeh leefde in verbondenheid met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God hem wegnam.** Of zoals het bij velen anders vertaald in het hoofd zit: *'En Henoeh wandelde met God...'* Een veelzeggend gedeelte op de zondag na Hemelvaartsdag!

Voorganger: ds. Bert de Ruiter
Organist/pianist: Jan Willem Mauritz
Lector: Conny van der Stigchel
Koster: Anton Nieuwschepen

ORDE VAN DIENST voor zondag 12 mei 2024

INTREDE

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): **Psalm 47: 1, 2 | Volken wees verheugd**

Bemoediging en groet

Zingen (staande): **Psalm 47: 3**

Leefregel uit de apostolische brieven

Zingen: **Hemelhoog 220: 1, 2, 4 | Wij knielen voor uw zetel neer**

Met de kinderen

Kinderlied: **Wij gaan voor even uit elkaar**

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 5 en 6:1-8 NBV21

Zingen: **Lied 661: 1, 2, 5, 6**

Preek

Zingen: **Lied 342 | In God de Vader op zijn troon**

GEBEDEN EN GAVEN

Gedachtenis overledene: *Margaretha Wilhelmina Jacqueline Maria van Schaik-Egberts (9 oktober 1929 – 1 mei 2024)*

Dank- en voorbeden – Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Feest van de Geest 2. Werk van de kerk

Slotlied (staande): **Hemelhoog, 216: 1, 2, 3 | Kroon Hem met gouden kroon**

Wegzending en zegen (met gezongen 'amen')

Orgelspel

Genesis 5 en 6:1-8 NBV21

¹ Dit is de lijst van Adams nakomelingen.

Toen God Adam schiep, maakte Hij hem zo dat hij leek op God. ² Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Toen Hij hen geschapen had, zegende Hij hen en noemde hen mens.

³ Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. ⁴ Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ⁵ In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

⁶ Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. ⁷ Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ⁸ In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij.

⁹ Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. ¹⁰ Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ¹¹ In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.

¹² Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. ¹³ Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ¹⁴ In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij.

¹⁵ Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. ¹⁶ Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ¹⁷ In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.

¹⁸ Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. ¹⁹ Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ²⁰ In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.

²¹ Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. ²² Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. ²³ In totaal leefde hij 365 jaar. ²⁴ **Henoch leefde in verbondenheid met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God hem wegnam.**

²⁵ Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. ²⁶ Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ²⁷ In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.

²⁸ Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon, ²⁹ die hij Noach noemde. 'Deze zoon,' zei hij, 'zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft

vervloekt.' ³⁰ Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. ³¹ In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.

³² Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

6¹ Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. ² De godenzonen zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. ³ Toen zei de HEER: 'Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.' ⁴ In die tijd en ook daarna nog, zolang de godenzonen gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.

⁵ De HEER zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. ⁶ Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt; Hij was tot in het hart gegriefd. ⁷ 'Ik zal de mensen die Ik geschapen heb van de aarde wegvagen,' zei Hij, 'en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt.' ⁸ Alleen Noach was Hij goedgezind.