

Bij de dienst op zondag 5 mei – Bevrijdingsdag

U of jij moet wel een heel goed excuus in huis hebben om op 5 mei niet naar de kerk te gaan. We gedenken dan immers onze bevrijding van een tiranniek bewind en vieren dat we in vrijheid mogen leven. Ook in vrijheid ons geloof mogen beleven. De predikant hoeft bijvoorbeeld niet meer bang te zijn dat hij om uitlatingen in zijn preek opgepakt kan worden en zoals in de oorlogsjaren in kamp Amersfoort terecht komt. Waardeer daarom de vrijheid om naar de kerk te mogen gaan en geef daar dan ook uiting aan!

We staan stil bij Johannes 15:9-17. Het is het vervolg van vorige week toen we Jezus hoorden zeggen: *'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.'* Het gaat erom in zijn liefde te blijven en dat gaat langs de weg van de geboden. Alleen langs die weg vind je ware vrijheid. Dat is toch ook de inzet van de Tien Woorden: *'Ik ben de HEER, uw God, die uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.'* (Exodus 20:2).

In de preek ligt het accent op Johannes 15:14. Jezus zegt: *'Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.'*

Vriendschap hoort in de Schrift bij een verbond. Een verbond tussen mensen, zoals tussen David en zijn vriend Jonathan, maar het zijn ook woorden om te vertellen hoe God over mensen denkt!

Op deze 5^e mei kan ook vers 13 niet buiten beschouwing blijven: *'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.'* We zien de tekst op kruisen en monumenten op talloze oorlogsbegraafplaatsen zoals hier op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek.



**ORDE VAN DIENST voor zondag 5 mei 2024 | 6^e van Pasen
in de Andrieskerk te Amerongen**

Voorganger; ds. Bert de Rooter

Organist: Ad Verhage

Violisten: Marie Loes Blokland en Koos Verhage (viool)

m.m.v. de Andriescantorij

Lector: Gerdien van der Heiden

INTREDE (a=allen, c=cantorij)

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: **Lied 212: 1C, 2A, 3C, 4A, 5A | Laten wij zingend deze dag
beginnen**

Bemoediging en groet

Zingen: **Psalm 66: 1C, 6A, 7A | Breek, aarde, uit in jubelzangen**

Gebed om ontferming

Zingen: **Lied 659: 1C, 2C, 3A, 4A, 5C, 6A | Kondig het jubelend aan**

Met de kinderen

Kinderlied: **Hemelhoog, 388: 1, 4 (+refrein) | Als je geen liefde hebt
voor elkaar**

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing uit de Profeten: Jesaja 45:14-19 NBV21

Zingen: **Lied 999 | Ik zal in mijn huis niet wonen (met de cantorij)**

Schriftlezing uit het Evangelie: Johannes 15:9-17 NBV21

Zingen: **Lied 667: 1C, 2C, 3A, 6A | Hij leeft**

Preek

Zingen: **Lied 994: 1C, 2A, 3A, 4A | Voor hen die ons regeren**

GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden – Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Kerk online 2. Werkgroep Groene Kerk

Muzikaal intermezzo: *Sonata da chiesa* (A. Corelli)

Slotlied: **Lied 708: 1, 6 | Wilhelmus van Nassouwe**

Wegzending en zegen (met gezongen 'amen')

Orgelspel

Jesaja 45:14-19 NBV21

¹⁴ Dit zegt de HEER:

De Egyptenaren met hun schatten,
de Nubiërs met hun rijkdom
en de rijzige Sabeeërs,
zij zullen komen en jullie toebehoren.
Ze komen in ketenen en volgen je,
ze buigen voor je en belijden:

‘Bij u alleen is een God,
er is geen andere god, niet één.’

¹⁵ En: ‘Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt,
de God van Israël, die redding brengt.’

¹⁶ De ambachtslieden met hun godenbeelden
staan te schande en worden gehoond,
ze worden samen te schande gemaakt.

¹⁷ Maar Israël wordt door de HEER gered,
Hij brengt redding voor eeuwig.
Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond,
in alle eeuwigheid niet.

¹⁸ Dit zegt de HEER,
die de hemel geschapen heeft – Hij is God! –,
die de aarde gemaakt en gevormd heeft
en die haar heeft gegrondvest –
niet als chaos schiep Hij de aarde,
maar om te bewonen heeft Hij haar gevormd:
Ik ben de HEER, er is geen ander.

¹⁹ Ik heb niet in het verborgene gesproken,
ergens in een duister oord,
Ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:
‘Zoek Mij in de chaos.’
Nee, Ik ben de HEER,
al wat Ik zeg is rechtvaardig,
wat Ik aankondig is waarachtig.

Johannes 15:9-17 NBV21

⁹ Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰ je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹ Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹² Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. ¹³ Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴ Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. ¹⁵ Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶ Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. ¹⁷ Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.