

**ORDE VAN DIENST voor zondag 14 april 2024 | 3^e van Pasen
in de Andrieskerk te Amerongen**



Bovenstaande afbeelding hoort bij het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35). Daar wordt verteld van een verschijning van de opgestane Jezus aan twee mannen die onderweg zijn van Jeruzalem naar het nabijgelegen Emmaüs. We horen die mannen zeggen: 'Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Even verderop lezen we dat de Opgestane 'hun verklaarde wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.'

Het gaat vanmorgen over 1 Korintiërs 15:1-11 waarin Paulus het evangelie van Jezus' opstanding verkondigt. Het is waarschijnlijk het oudste schriftelijke getuigenis over de opstanding (ca. 55). Ook hier horen we over '**de derde dag**' en de noodzaak om aan de hand van '**de Schriften**' het Evangelie te verstaan dat onze apostel verkondigt. En dan kom je voor wat betreft de Profeten terecht bij Hosea 6...

Voorganger: ds. Bert de Ruiter

Organist: Ad Verhage

INTREDE

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): **Psalm 33: 1, 2 | Kom nu met zang en roer de snaren**

Bemoediging en groet

Zingen (staande): **Psalm 33: 8**

Leefregel uit Micha 6

Zingen: **Lied 335 | Hoor het woord (3x)**

Met de kinderen

Kinderlied: **Hemelhoog 691: 1, 2 | Vertel het aan de mensen**

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de opening van het Woord

v. Zo bidden wij zingend:

a. Zingen: **Lied 333 | Kom, Geest van God (3x)**

Lezing uit de Profeten: Hosea 6:1-3

Lezing uit de Apostolische Brieven: 1 Korintiërs 15:1-11

Zingen: **Lied 632: 1, 2, 3 | Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven**

Preek

Zingen: **Lied 630: 1, 2, 3, 4 | Sta op! – Een morgen ongedacht**

GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen (staande): **Lied 650: 1(a), 2(v), 3(m), 4(v), 5(m), 6(a), 7(a) | De aarde is vervuld**

Wegzending en zegen (met gezongen 'amen')

Orgelspel

Hosea 6:1-3 NBV21

¹ 'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!
Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen;
de hand die sloeg, zal ons verbinden.

² Hij redt ons na twee dagen van de dood,
de derde dag doet Hij ons opstaan:
in zijn nabijheid zullen wij leven.

³ Dan zullen wij Hem kennen,
ernaar jagen om de HEER te kennen.
Even zeker als de dageraad zal Hij komen,
Hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.'

1 Korintiërs 15:1-11 NBV21

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is ² en uw redding – als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. ³ Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, ⁴ dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, ⁵ en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. ⁶ Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. ⁷ Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. ⁸ Pas op het laatst verscheen Hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. ⁹ Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. ¹⁰ Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen, althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. ¹¹ In ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.