

Welkom in de Andrieskerk

Orde van dienst

4e zondag in de veertigdagen

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: **Psalm 122: 1, 2**
Bemoediging en groet
Zingen: **Psalm 122: 3**
Gebed van verootmoediging
Zingen: **Lied 562: 3**
Met de kinderen: *'Geef maar door!'*
Projectlied: **'Veertig dagen duurt de reis'**
Over de liturgische schikking
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing uit de Profeten: Jeremia 29:1-14
Zingen: **Lied 713: 3, 4, 5**
Schriftlezing uit het Evangelie:
Johannes 6:1-15
Zingen: **Lied 836: 2, 3, 4**
Preek
Zingen: **Lied 546**
Dank- en voorbeden – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: **Lied 835**
Wegzending en zegen (met gezongen *'amen'*)
Orgelspel



Bloemengroet

Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar Fam. Wouters, de Klamp 23 te Elst. Wie wil de bloemen wegbrengen?

Personalia *

Voorganger: Ds. Bert de Ruitter
Ouderling: Karin Sommer
Diaken: Germt Medema
Lector: Marilène van Reenen
Muziek: Ad Verhage
Koster: Stoffel Dicou
Beamer: Rob Hortensius
Kees Brink

Nevendiensten:
Onderbouw: Meta Clarijs
Bovenbouw: Arjan de Nooijer
Oppasdienst: Marjolein en Sven Berkhof



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Omzien naar elkaar

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Afdeling Panda 3 Huispostnummer K.02.013.2
Postbus 85090 3508 AB Utrecht



Floris Wouters
'Floris houdt van vrolijke kleuren, regenbogen en glitter'
Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn
Dhr. T. Fijan (naar verwachting dinsdag 12/3 naar huis)
Buurtzorg Pension, Beneluxlaan 4, 3527 HT Utrecht
Dhr. M. de Feijter
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
Dhr. J. de Greef

Activiteiten

Tot maandag 11 maart kunt u zich nog opgeven voor de Open Maaltijd van donderdag 14 maart a.s.
Op het telefoonnummer 06-83437291
U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in de Ark.
We starten met het eten om 17.30 uur.

Woensdag 13 maart om 19.30 uur: Biddag voor gewas en arbeid
Woensdagavond staan de kerkdeuren open voor de viering van biddag. Liederen, lezingen en gebeden waarin we stilstaan bij het niet vanzelfsprekende van groei en bloei en van arbeid waar hopelijk zegen op mag rusten tot welzijn van velen. We lezen ook uit het boek Spreuken over luiheid die mensen eigen kan zijn. Het kan zijn dat u woensdag met goede redenen echt verhinderd bent, maar laat het liever niet uit luiheid zijn!

Collecte bestemming

1^e collecte: KIA Werelddiaconaat (Oeganda). In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijhouden, beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan
2^e collecte: Werk van de Kerk

o.v.v. Diaconie 10 maart
t.n.v. Diaconie PG Amerongen
NL63 RABO 0158 7841 3825

o.v.v. Kerk 10 maart
t.n.v. PG Amerongen
NL58 RABO 0302 1026 98