



Heilige Geest

Op eerste paasdag overleed op 89-jarige leeftijd Huub Oosterhuis. De kerk heeft veel aan hem te danken. In de liederen van zijn hand die we zingen, blijft zijn naam onder ons tegenwoordig. Hij heeft ook veel geschreven wat geen poëzie is. Op een van mijn boekenplanken staat zo'n meter Oosterhuis, o.a. een klein boekje getiteld 'Boek van mijn leven'. Een verzameling columns over de bijbel. Deze gaat over Pinksteren.

Ds. Bert de Ruiter

De heilige geest is niet de wind die de blaadjes van de bomen doet ritselen, of de stormwind die bomen ontwortelt. De wind is de wind en niets anders, hoe hard het ook stormt. De heilige geest is ook niet de levensadem in ons lichaam, de lucht in onze longen, waarmee we spreken en zingen, hijgen en piepen. Ook de hartstocht van de een voor de ander is geen heilige geest, evenmin als de branding van de zee en de vuurgloed van de zon.

Maar hartstocht voor gerechtigheid en vrede, gloed van ontferming – dat je het hijgen en piepen en gesmoorde schreeuwen van

ouderloze en in zichzelf begraven kinderen, tegen het lawaai van de wereld in, nog hoort: dat is heilige geest. En dat wij niet ophouden naar woorden te zoeken van bemoediging, en van protest ook, dat je je niet met stomheid laat slaan, en er niet het zwijgen toe doet; dat je elkaar blijft toezingen en zegenen en niet toegeeft aan de alom heersende schamperheid, de harde taal die mensen onderuit haalt, de spraakverwarring: dat is heilige geest.

De heilige geest is dus iets *in* mensen; iets in mensen. Iets? Een kracht, een intuïtie; een tegenkracht, tegen alles wat hard en rigide en koud en versteend is. En wel *zó* in mensen, dat hij loskomt naarmate mensen zich meer verbinden aan elkaar. Ze moeten wel met elkaar onder één dak willen zijn, en rond één tafel. Iets in mensen? God in mensen. Dát in mensen, waarin zij beeld en gelijkenis zijn van hem die Schepper en Bevrijder heet. Heilige geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.

Scheppen is chaos bedwingen, de chaos van wanhoop en doemdenken en niet willen

nadenken – al dat soort besmettelijke ziektes uitroeien: dat is scheppen. Scheppen is: menswaardig leven mogelijk maken. En 'bevrijden' is: elkaar bevrijden – jezelf bevrijden om anderen te kunnen bevrijden.

Scheppingskracht, bevrijdingskracht. En alle overleg, zachtmoedigheid, tact, vernuft en volharding die dat kost. Heilige geest: volhardingskracht.

Adem, vuur, licht zijn de klassieke woorden waarmee de heilige geest geroepen wordt: kom, heilige geest. De adem die het aansteekt in ons, die scheppingskracht wekt, bevrijdingskracht ontsteekt, volhardingskracht aanwakkert. Heilige geest: God die God doet oplaaien in ons.

Kom, geest. Wij moeten hem aanroepen. Hoe kan dat, terwijl hij in ons is? Omdat hij in ons is, èn boven ons uit. Dat is het levensgeheim zelf: je moet bidden om wat je bent; je bent al wat je nog moet worden; en wát je bent, dat heb je niet, heb je niet in je macht; dat is niet van jou, dat zal je nog gegeven worden.

Andrieskerk

Zondag 28 mei

Pinksteren

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. KIA Pinkstercollecte Egypte
 2. Werkgroep missionair
 oppas Kerkheem Jeannet Drost en
 Femke Cornelisse
 knd. onderbouw Gerdien
 knd. bovenbouw Alice, groep 7/8 blijft in de kerk
 koster Anton Nieuwschepen,
 453227 of 06 22706399
 koffie Nel den Hartog en José van Zanten

Zondag 4 juni

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Schuldhulpmaatje
 Utrechtse Heuvelrug
 2. Taakgroep Andries door de week
 oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en
 Anne-Ruth Pekkeriet
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Inge
 koster Klaas Brouwer, 06-41556724
 koffie Ingeborg van Reenen en
 Conny Roomer

Zondag 11 juni

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet, Overberg
 collecten 1. KIA Werelddiaconaat Colombia
 2. Onderhoud gebouwen
 oppas Kerkheem Eline Visser
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Pieter Hein van der Stigchel,
 452469
 koffie Aartje van Vliet en Teuni Nieuwhoff

Zondag 18 juni

10.00 uur ds. C. Hoogerwerf, Doorn
 collecten 1. Plaatselijk werk diaconie
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Carolina Lumenta en
 Anne-Sophie van Reenen
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Inge
 koster Geralt Joren,
 451426 of 06 13403237
 koffie Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

Zondag 25 juni

CYA Overstapdienst

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Hospice de Wingerd
 2. Taakgroep Jeugd en Gezin
 oppas Kerkheem Marjet Pellegrum en Per Pekkeriet
 knd. onderbouw Gerdien
 knd. bovenbouw Hsin-Chi
 koster Jelle Geers, 06 12433852
 koffie Toos de Boer en Tristan de Jonge

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.
 Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.
 Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.



Bijbelrooster

za 27 mei Psalm 119:1-8
 zo 28 mei Psalm 119:9-16
 ma 29 mei Spreuken 23:1-11
 di 30 mei Spreuken 23:12-21
 wo 31 mei Spreuken 23:22-35
 do 1 juni Spreuken 24:1-12
 vr 2 juni Spreuken 24:13-22
 za 3 juni Spreuken 24:23-34
 zo 4 juni Psalm 119:17-24
 ma 5 juni Spreuken 25:1-10
 di 6 juni Spreuken 25:11-20
 wo 7 juni Spreuken 25:21-28
 do 8 juni Psalm 119:25-32
 vr 9 juni 1 Timoteüs 1:1-11
 za 10 juni 1 Timoteüs 1:12-20
 zo 11 juni Psalm 13
 ma 12 juni 1 Timoteüs 2:1-7
 di 13 juni 1 Timoteüs 2:8-15
 wo 14 juni 1 Timoteüs 3:1-13
 do 15 juni 1 Timoteüs 3:14-4:10
 vr 16 juni Psalm 119:33-40

za 17 juni Matteüs 7:13-8:1
 zo 18 juni Matteüs 8:2-13
 ma 19 juni Matteüs 8:14-22
 di 20 juni Matteüs 8:23-34
 wo 21 juni 1 Timoteüs 4:11-16
 do 22 juni 1 Timoteüs 5:1-16
 vr 23 juni 1 Timoteüs 5:17-25
 za 24 juni 1 Timoteüs 6:1-10
 zo 25 juni 1 Timoteüs 6:11-21
 ma 26 juni Psalm 49
 di 27 juni Matteüs 9:1-17
 wo 28 juni Matteüs 9:18-24
 do 29 juni Matteüs 9:35-10:10
 vr 30 juni Matteüs 10:11-20
 za 1 juli Matteüs 10:21-33



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
 3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG
 Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
 noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
 tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
 Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
 Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,
 tel. 0343 452191

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a,
 3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,
scriba@pwamerongen.nl

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
 dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
 dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
 telefoon 461500 of 06 53394576;
 Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
 mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06 50212876,
administratie@pwamerongen.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.
 Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
 Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal
 aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53,
 Amerongen

Collectemuntten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
 bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
 Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
 tel. 0343 457551, verhuurdemark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
 tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten

Op 28 mei kleurt het antependium aan de kansel rood en de stola kleurt vanzelfsprekend mee. Rood: het vuur, de gloed, de warmte van de Geest. Pinksteren, de vijftigste dag van Pasen gaan we samen met de Andriescantorij vieren met mooie Pinksterliederen, die hopelijk met en door vele kerkgangers met vuur gezongen kunnen worden. Zodat er ook in ons weer een vuurtje kan gaan branden of dat het vuur in ons brandende blijft...

Op 4 juni zijn er – zoals het er nu naar uitziet – geen bijzonderheden in de dienst. Ik noem het maar even, omdat dat heel bijzonder is!

Op 25 juni is het weer tijd voor de overstapdienst. Zeker vier kinderen uit groep 8 zullen dan de stap markeren van basisschool naar middelbare school, maar daarbij ook van kindernevendienst naar catechese en tienernevendienst. Het is ook een CYA-dienst en als thema is 'Lekker belangrijk?' gekozen, over de vraag wat écht van waarde is in ons leven en wat eigenlijk niet. We gaan er weer een feestelijke dienst van maken.

**Huwelijksdienst**

Op 1 juni treden Lianne Immerzeel en Pim Heemskerk in het huwelijk. Om 14.30 uur is de dienst in de Andriesskerk, waarin ds. Mendie Hofma voorgaat. Een mooie dag gewenst en Gods zegen voor jullie leven samen!

De Ridderhof

Donderdag 15 juni is er weer een dienst in de Ridderhof. Deze dienst wordt gehouden in de Ridderzaal; als je binnenkomt ongeveer rechtdoor lopen naar die grote zaal. Dit voor de mensen die van buiten het zorgcentrum komen. Weet u welkom. We beginnen om 15.00 uur. Ds. Mendie Hofma zal deze dienst leiden.

Jan vd Heiden

Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2

Mevr. P.A. van Doornspeek-Niessen kwam na een opname in het UMC te Utrecht weer thuis.

Mevr. C van der Stigchel-Rijnbende is thuis herstellende van een heupoperatie.

Na een langdurig verblijf in het Zonnehuis te Doorn mocht *mevr. J.G. Reede* weer terugkeren in haar eigen huis. Hopelijk mag dit verder herstel bevorderen.

Dhr. J.C. Nellestijn, die geruime tijd in de Meent in Veenendaal verbleef, is weer teruggekeerd in Amerongen. Hij woont nu in zorgcentrum Elim (k. 265). Zijn zus, *mevr. R. Blankestijn-Nellestijn*, verblijft sinds enige tijd in de Kleine Meent in Renswoude (Ruiterspad 2, 3927 GZ).

Mevr. J.D. Keiman-van den Hatert hoopt op 20 mei haar 87e verjaardag te beleven. Wellicht kunt u haar een kaart sturen: Ewoud & Elisabeth Gasthuis, Gansfortstraat 4, 3961 CR Wijk bij Duurstede (afd. PG – woning 1 – kamer B 1).

Meeleven sectie 3

Petra van Rhee-van der Spek (Christinastraat 37 3921BS, Elst) krijgt nog steeds met grote regelmaat chemokuren. In april hoorde ze in het ziekenhuis dat die goed aanslaan. Dit betekent niet dat ze volledig genezen is; wel dat zij en de mensen om haar heen meer tijd samen hebben dan ze eerder durfden hopen. Uw medeleven in de vorm van kaartjes en gebed wordt zeer op prijs gesteld.

Margot van Schaik-Egberts is in de eerste week van mei overgebracht naar Hospice De Wingerd (Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen). Ze is heel moe, maar blij met alle meeleven van mensen om haar heen.

In memoriam

Op maandag 24 april is *Maria Harmanna Meerwijk-Reede* overleden. Samen met haar man Willem woonde zij op de Industrieweg Zuid 9. Ria Meerwijk is 66 jaar geworden.

Sinds het najaar van 2021 wist ze dat ze ernstig, ongeneeslijk ziek was. Ze overleed uiteindelijk in hospice De Wingerd.

Ze trouwde in 1974 op jonge leeftijd – 17 jaar was ze – met Willem Meerwijk. Vijf jaar later gingen ze wonen in de straat, waar aan de

overkant van de weg haar ouderlijk huis stond en waar ze opgegroeid was, de Industrieweg.

Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: twee zoons en een dochter. Later kwamen er nog zes kleinkinderen. Ze was iemand die er altijd voor de kinderen en later ook de kleinkinderen wilde zijn. Thuis maar ook tijdens de vakanties in Zeeland. Zoals er ook altijd nog meer welkom waren om aan tafel aan te schuiven en te blijven logeren.

Zo'n twintig jaar is ze bestuurslid geweest in Leersum, bij de muziekvereniging waar ze vroeger zelf ooit als majorette begonnen was. Verder was ze ook heel actief binnen de school in ouderraad en medezeggenschapsraad.

'Ze leefde in volle vaart...,' zeiden de kinderen zo mooi en treffend over haar.

Maandag 1 mei was de uitvaartdienst vanuit de Andriesskerk. Een nadrukkelijke wens van Ria. De laatste jaren ging ze, omdat ze veel last had van claustrofobie, niet meer naar de kerk. Maar ze was er via de livestream iedere zondagmorgen bij!

Ik bezocht haar in de periode van haar ziekte, maar uit een vorm van bescheidenheid wilde ze daarover geen mededeling in Klokkenuider of Zondagsbrief.

Met velen deden we haar vanuit de Andriesskerk uitgeleide, om daarna haar lichaam te begraven op de begraafplaats alhier. In vertrouwen legden wij haar in Gods hand. Met de woorden die we lazen en overdachten: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?'

E.J. de Ruiter





In memoriam

Op dinsdag 2 mei is overleden *Cornelia Berber Saartje Ruitenberg-Ekelmans*. De afgelopen bijna twee jaar woonde ze in Elim vanwege de zorg die ze nodig had. Haar man Karel woont op de Molenbrink 63. Nel Ruitenberg is 78 jaar geworden.

Nel werd op 17 juli 1944 geboren in Gameren. Op 24-jarige leeftijd, in 1968, trouwde ze met Karel Ruitenberg. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren, twee zoons: Richard en Romhild. Later volgden ook vier kleinkinderen. De verpleegkunde heeft altijd het hart van Nel gehad. Op haar 16e is ze begonnen met de opleiding tot verpleegkundige. Daarna heeft ze ook gewerkt als docente, bij Zon en Schild, het Sinai-Centrum (een Joods Psychiatrische Instelling) en op de Vijverberg in Ede, later CHE (Christelijke Hogeschool Ede) geheten. Voor het laatstgenoemde moest ze ook nog een opleiding van een jaar doen voor eerstegraads docente aan de Universiteit Maastricht.

In de jaren 90 traden de eerste verschijnselen van Parkinson bij haar op. Dit zette zich steeds meer door, totdat ze dus in juni 2020 noodgedwongen moest verhuizen naar Elim. Daar werd ze dagelijks trouw door Karel bezocht.

Karel en Nel woonden na vele jaren aan de Holleweg in Amerongen ook een poosje in Veenendaal, maar een aantal jaren geleden kwamen ze hier toch weer terug, want hier voelen ze zich thuis. Nel leefde in, met en vanuit een diep geloof. Psalm 23 was haar geliefde psalm.

Zaterdag 6 mei was de afscheidsdienst in de kerk waar ze thuis was. Thuis mogen wij haar nu ook weten in het Huis van onze hemelse Vader. Om met de laatste woorden van de Psalm te spreken: 'ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen'.

E.J. de Ruiter

Overleden

Op vrijdagavond 12 mei is *mevr. H. van Spanje-van Winkoop* overleden. Zij woonde in Elim en is 95 jaar geworden. In de volgende Klokkenluider volgt een in memoriam.

Dank

Lieve mensen,
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten en bezoeken die wij in De Meent mogen ontvangen. De kaarten fleuren

in een wisselende samenstelling onze kamers op, we kijken er graag naar. Het doet ons goed om te voelen dat de hechtheid en warmte van de kerkgemeenschap niet stopt bij de dorpsgrenzen.

*Een hartelijke en dankbare groet,
Willem en Ineke Koole-van Duijn en
dochters Anneke en Ciska*

Vakantie en waarneming

Dit kalenderjaar heb ik nog geen vakantie opgenomen, maar dat gaat nu gauw gebeuren. En waarschijnlijk kent u die ervaring ook wel: hoe dichterbij die geplande vakantie komt, hoe meer je er ook in je eigen beleving wel aan toe lijkt te zijn! Van 3 juni tot en met 9 juli ben ik dus een aantal weken buiten dienst. Voor het eerst sinds vele jaren, net als vroeger, weer voor de grote drukte van de schoolvakanties uit. En als mijn collega in juli met vakantie gaat, dan hoop ik er weer te zijn. In genoemde periode neemt ds. Mendie Hofma in voorkomende, dringende pastorale situaties voor mij waar. Daarvoor bij deze alvast mijn hartelijke dank.

Ds. Bert de Ruiter

Een stap zetten in je geloofsleven

Wat was het bijzonder, hè? Vier nieuwe belijdende leden in ons midden? Velen waren erbij op 30 april, bij de belijdenis van Casper, Daan, Emma en Marit. Het zou wel mooi zijn als er volgend jaar weer zo'n dienst kon zijn...

Zoals u misschien al hoorde in die belijdenisdienst, is het mogelijk om aan een belijdeniskring mee te doen, ook als u nog niet zeker weet of u wel toe bent aan het doen van belijdenis. Het is een jaar met bijeenkomsten over allerlei Bijbelse en geloofs-thema's; heel waardevol om het geloof van jezelf te overdenken en verdiepen, en met anderen samen wat verder te komen; of het nu is op het gebied van kennis, van vertrouwen of beleving.

We zouden graag volgend jaar weer met een kring van start willen gaan; deze keer kunnen daar ook weer niet-tieners aan meedoen. Immers, leeftijd is niet van belang wanneer het gaat om 'ja' zeggen tegen God. Ook als 60+-er is dat een mooie stap.

Maak in elk geval de stap om mee te praten en geef u bij ons op (bij Bert de Ruiter of Mendie Hofma). De eerste aanmelding hebben we al binnen!

Vriendelijke groeten, Ds. Mendie Hofma

Taakgroep Pastoraat



's Zondags gaat zij (niet) naar de kerk...

Al jaren voel ik mij betrokken bij de Andrieskerk. Mijn man en ik hadden een emotionele band met de Andries: we zijn er getrouwd, het werd een gewoonte om jaarlijks Kerst en Pasen mee te vieren, eerst vanuit Zeist, later vanuit Amersfoort en toen vanuit Barneveld. Mijn man wilde graag dat ook de dankdienst voor zijn leven in de Andries werd gehouden. Sindsdien hou ik de goede gewoonte in stand om tenminste met Kerst en Pasen de diensten te blijven bezoeken.

In de coronatijd ben ik trouwens de diensten frequenter online gaan volgen. Superfijn dat dit kan, maar er gaat toch niets boven het fysiek aanwezig zijn. Ik ben overigens min of meer per ongeluk in de gemeenteapp terechtgekomen. Ik was zo nieuwsgierig hoe die eruit zag en voor ik het in de gaten had bleek ik me aangemeld te hebben. En via die app werd ik ook voor deze rubriek benaderd.

Waarom ga ik naar de kerk? Omdat dat de plek is waar ik Gods aanwezigheid misschien wel het meest ervaar en waar ik altijd met heel mijn hebben en houden terecht kan: met vreugde en verdriet, op momenten van geloof, maar ook als



dat geloof soms zoek is, of als voor mijn gevoel God afwezig lijkt. Dan is het zo goed om even mee te liften op het geloof van anderen. Je krijgt soms verrassend antwoord als je het totaal niet verwacht. Uit de kerkdiensten op zondag put ik goede moed om de week weer in en aan te kunnen. Ik hoop nog lang betrokken te blijven bij deze gemeente.

Hartelijke groet, Truus van Amerongen

Diaconie

Actie vakantietas

Net als voorgaande jaren willen wij de actie Vakantietas weer van harte bij u aanbevelen.

Wij willen de tasjes zondag 18 juni weer klaarleggen onder de toren. Degene die een tasje meeneemt, vult het tasje met spulletjes voor de kinderen uit een gezin (ongeveer 15.00 euro, afhankelijk van het aantal kinderen).

In het tasje vindt u het aantal kinderen uit het gezin en hun leeftijden. De Diaconie doet er een bonnetje bij van cafetaria Solo.

Zondag 25 juni brengt u het tasje weer gevuld mee naar de kerk, of u brengt het die week bij één van de diakenen thuis.

I.v.m. de wet op de privacy, brengen wij de tasjes zelf naar de gezinnen. Zo kunnen wij de kinderen weer een fijne start van de vakantie geven!

*Een hartelijke groet, namens de Diaconie,
Janny Ravenhorst*

Open maaltijd

Beste mensen,

Op donderdag 8 juni zullen we een volgende 'Open Maaltijd' organiseren in de Ark aan de Imminkstraat. U bent welkom vanaf 17.00 uur en we starten met het eten om 17.30 uur.

U kunt zich vanaf maandag 29 mei weer opgeven op het bekende nummer: 06-83437291.

U komt toch ook?! Geef u op tijd op en weet u welkom! We kijken uit naar uw komst.

Namens de werkgroep, hartelijke groet en een goede Pinksteren, Alice van Barneveld



Giften

- | | | | |
|--------|--------------------------------|---|------|
| 1 apr. | Diaconie (paasattenties) | | |
| | via mw. N. den Hartog sectie 1 | € | 5,- |
| 13 apr | Diaconie | | |
| | via mw. D. de Greef sectie 3 | € | 5,- |
| 18 apr | Bloemengroet | | |
| | via mw. J. v.h. Loo sectie 2 | € | 10,- |
| 19 apr | Orgelfonds | | |
| | via mw. C. Cornelisse sectie 2 | € | 10,- |

Hartelijk dank!

Werkgroep Missionair

OPROEP!!!

Openstelling Andrieskerk

Beste gemeenteleden,
Ook deze zomermaanden willen we als werkgroep missionair graag op woensdag en zaterdag de Andrieskerk openstellen. Op woensdagochtend van 11.00 tot 12.30 uur en op zaterdag van 15.00 tot en met 16.30 uur.

Dit kunnen we echter niet zonder vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen. Daarom doen we een oproep en willen we vragen: als u of jij dit leuk vindt en een uurtje over heeft en u heeft zin om zo af en toe gastvrouw of gastheer te zijn in de Andrieskerk, meldt u dan aan bij Thonny Oosterlee, thonny.oosterlee@gmail.com

- 06-40764284 of bij Alice van Barneveld, alice.vanbarneveld@gmail.com - 0623319074.

Je doet het niet alleen, je bent met iemand samen in de kerk. Bel ons gerust als je informatie wilt hebben. Wij kijken naar u uit.

*Namens de Werkgroep Missionair,
Alice van Barneveld*



Taakgroep Jeugd en Gezin

De kerkvriend(in)

Soms zeggen mensen wel eens: 'de overstapdienst is meer een uitstapdienst'. Daarmee bedoelen ze dat we kinderen ná hun basisschoolleeftijd niet meer terug zien in de kerk, hoe trouw ze ook naar de kindernevendienst kwamen.

Nu kunnen wij daar in de gemeente niet over klagen, met de grote groep betrokken tieners, die meedoen aan tienernevendienst en catechese en soms ook taken vervullen in de kerkdienst, maar toch... als Taakgroep Jeugd en Gezin hebben we wel nagedacht over een manier om tieners vanaf de brugklas op een prettige en persoonlijke manier 'erbij' te houden.

We willen dat doen middels een één op één contact met een volwassene. Vanaf dit jaar mogen alle overstappers een volwassene uit de gemeente kiezen, die de eerstvolgende jaren hun kerkvriend(in) zal zijn. Diegene zal met regelmaat contact zoeken met de jongere, op een manier die bij hen allebei past. Denk aan: een appje sturen rond de toetsweken, met de tiener samen iets te doen (taart bakken, naar de film gaan, of wandelen), of op belangrijke momenten (zoals een verjaardag) even contact te zoeken. Daarnaast zal zo'n kerkvriend(in) bidden voor die tiener, gewoon thuis, in zijn/haar persoonlijk gebed.

Het belangrijkste doel hiervan is, dat de tiener zich gezien en gekend voelt in de gemeente en iemand heeft (naast de eigen ouders), waar hij/zij terecht kan met verhalen en vragen.

In Rhenen (de Cunerakerk) werken ze al lang met zo'n 'kerkbuddy' en hebben ze er goede ervaringen mee: het blijkt verrijkend te zijn voor de tieners én de volwassenen.

Wie dit jaar als kerkvrienden zijn uitgekozen? U hoort het in de overstapdienst!

Vriendelijke groeten, Ds. Mendie Hofma

Afsluiting van het jeugdwerkseizoen

Zaterdagmiddag 10 juni organiseert het jeugdwerk een toffe, afsluiting van het seizoen. We vertrekken rond 13.00 uur en zijn na het avondeten weer terug. Verdere informatie volgt maar... vergeet je zwembroek of badpak niet! Opgeven graag voor 3 juni bij Jan Willem Mauritz, Marjolein Berkhof of via de tienernevendienstapp. Er zijn geen kosten aan verbonden. Alle tieners die op het middelbaar onderwijs zitten, zijn welkom!

Groet Marjolein



Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Tijdens de catechese dienst van 14 mei realiseerden wij ons, waarschijnlijk met veel anderen, hoe mooi het is drie groepen jongeren te zien, die samen groeien in het geloof. En wat in de dienst duidelijk werd: de groepen die er zijn gaan door, omdat het contact hecht is, de wegwijzers, de volwassenen, hen mee kunnen nemen naar de Bijbel, die zelfs ons, als volwassenen, nog voor vragen zetten kan. Dit kwam goed in beeld met de "rode draad", een mooi toekomstbeeld.

In de laatste kerkenraadsvergadering hebben wij gesproken over de kerk en de toekomst. Hoe ontwikkelt onze gemeente zich in leeftijdsopbouw en wat betekent dat voor het bestaan. In veel gemeentes horen we van een kleiner wordende groep mensen, die zich inzetten en bijdragen. Hier speelt ook de verandering en ook zien we een groep mensen, die zich inspinnen voor de gemeente en de kerk. Het geeft ons hoop.

Andere punten in de kerkenraad zijn, zoals altijd in april, de cijfers. De jaarrekening van de Diaconie en de jaarrekening van de Kerkrentmeesters zijn op 17 mei gepresenteerd tijdens de gemeenteavond.

Wat ook iedere vergadering terugkomt, is een terugblik op de diensten. En dat waren veel verschillende diensten in de Stille Week en één van de conclusies was dan ook: we voelen blijdschap, veel mensen bezochten de verschillende vieringen en het was mooi om met Pasen de kerk vol mensen te zien en te horen.

In mei is er geen kerkenraadsvergadering. We komen voor de zomer als kerkenraad nog één keer bij elkaar in juni. Wel wordt er de komende tijd al nagedacht over de invulling van de startzondag. De taakgroep Andries door de Week pakt dit samen op met de predikant.

*Met een hartelijke groet,
namens de Kerkenraad
Alexandra Lourens en Karin Sommer*

*Vanuit de stilte breekt het licht
Een bries waait uit het niets
Bezielt de tong, vernieuwt het paasgemoed.*

Coby Poelman-Duisterwinkel

Kerkrentmeesters

Collecten en giften

6-04	Liturgie en Vieringen	Via app	€ 35.50
		Via bank	- 33.50
		Via kerk	- 29.80
9-04	Werkgroep Missionair	Via app	€ 16.50
		Via bank	- 115.50
		Via kerk	- 107.45
16-04	TG Pastoraat	Via app	€ 44.50
		Via bank	- 78.50
		Via kerk	- 66.10
23-04	Werkgroep Groene Kerk	Via app	€ 139.00
		Via bank	- 108.00
		Via kerk	- 87.10
30-04	Werk van de Kerk	Via app	€ 92.50
		Via bank	- 129.50
		Via kerk	- 125.50
7-05	TG Liturgie en vieringen	Via app	€ 55.50
		Via bank	- 124.50

De volgende giften zijn ontvangen:

Via mw Cornelisse	€ 10.00
Via mw. Van't Loo	€ 10.00
Via dhr. Bouman	€ 50.00
Via ds De Ruiter	€ 10.00

Spaardoosjes, 40dagentijd,
aardbeving Turkije € 670,00

*Met vriendelijke groet,
Sandra Ruitenbeek*

Snuffelmarkt bij de Andries!

Zaterdag 17 juni van 10.00 tot 16.00 uur
Een heerlijke dag, met veel ontmoetingen en vermaak op de Hof.

Voor de kinderen zijn er leuke spelletjes, zoals een springkussen. Er is allerlei lekker eten en drinken, zoals een verse pannenkoek, een heerlijk broodje kroket of een lekker stuk eigengebakken koek. De hele dag draait het

Rad van Avontuur met tientallen prachtige prijzen, om u te verleiden weer eens een gokje te wagen.

De Snuffelmarkt is een initiatief van een groot aantal vrijwilligers vanuit de Andrieskerk. Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug voor 50% en aan de verbouwing van de Ark voor de andere 50%.

Afgelopen maanden hebben Klaas Brouwer en Gert van Burken, met hulp van een aantal andere vrijwilligers, weer hele mooie spullen in ontvangst mogen nemen, die de mensen voor het goede doel ter beschikking hebben gesteld. Mooi oud speelgoed, boeken, leuke meubels, glaswerk en nog veel meer. De laatste inname dag zal zijn zaterdag 3 juni van 9.00-11.30 uur. De inname is bij de Bertus Leendersweg: rechts naast nummer 4B (bedrijf van Nuyt) is de ingang. Wij willen ook dit jaar weer van harte Edwin Putman van de Opslagman bedanken voor het belangeloos opslagruimte ter beschikking stellen; hartelijk dank daarvoor!

Als er gemeenteleden zijn, die spullen hebben en niet in staat zijn deze zelf te brengen, dan kunnen ze ook één van de onderstaande nummers bellen, dan komen we het ophalen. Gert van Burken (06-48961533) of Klaas Brouwer (06-41556724).

Tevens zijn loten te koop bij de inname van de spullen en ook via formulieren bij de uitgang van de kerk of bij de lotenverkopers. Neem contact op met Klaas Brouwer of Gert van Burken voor de loten. Ook vrijwilligers zijn weer hard nodig voor deze dag, voor bijvoorbeeld het bakken van taarten of cakes, het klaarzetten van de markt of bij de verkoop van spullen op de dag zelf. Ook daarvoor ligt er een lijst bij de uitgang van de kerk.

*Bedankt namens de Snuffelmarkt commissie,
Luc de Ruiter (0652515263)
PR Snuffelmarkt*



Belijdenisdienst van zondag 30 april

Ons belijdeniscatechisatie-seizoen sloot af met de belijdenisdienst op zondag 30 april. We hadden hiervoor een tiental avonden gehad met persoonlijke gesprekken in groepsverband, waarin we ons verdiepten in de geloofsbelijdenis. Het was mooi dat de dominees echt onze inbreng vroegen voor de dienst. Zo mochten we bijvoorbeeld liederen aandragen die ons het meest aanspraken.

De dag van de belijdenis hadden we allemaal gezonde spanning, maar de zon scheen en het beloofde een mooie dag te worden. Bij binnenkomst in de kerk waren we verbaasd over hoe vol de kerk zat. Het was prachtig, dat zoveel verschillende familieleden, vrienden en kennissen bij de dienst aanwezig konden zijn! Van opa's en oma's tot vrienden van de studentenvereniging, ze waren er allemaal bij. We vinden het erg waardevol, dat we de herinnering aan de belijdenis en doop met zoveel van hen kunnen delen. Het was een erg mooie en persoonlijke dienst, waarin er aandacht voor ons was en we ons ook onderdeel van de dienst voelden, ook doordat Emma en Marit lector waren. We vonden het super



leuk dat we tijdens de dienst verschillende persoonlijke cadeautjes kregen als aandenken. We werden ook verrast door een mooi lied, gezongen door onze gezinsleden. Het was voor ons erg bijzonder om met leeftijdsgenoten openbaar 'ja' te zeggen tegen God, om zo aan iedereen duidelijk te maken, welke weg we in ons verdere leven willen en hopen te gaan. De gemeente had er echt een 'feestje' van gemaakt, want na de dienst was er buiten

koffie en taart voor ruim 200 man. We werden hartelijk begroet door de gemeente en voelden ons verwelkomd in de gemeente.

We kijken erg positief en met dankbaarheid terug op de dienst. We zijn blij dat we in deze gemeente belijdenis hebben mogen doen.

*Daan Bogaard, Casper Penning,
Marit van Reenen & Emma Versteeg*

Uit de pastorie

'Niets is sterker dan dat ene woord'. U denkt dat ik nu een korte meditatie ga houden over een regel van een lied uit ons liedboek. Niets is echter minder waar! Bij het schrijven van deze column op maandagmiddag 15 mei ben ik nog enigszins in trance van de televisie uitzending van de huldiging van de kampioen van de eredivisie seizoen 2022-2023 op het bordes van het Rotterdamse stadhuis. Op de Coolsingel heb ik vroeger bij zo'n gelegenheid ook wel gestaan, samen met honderdvijftigduizend andere feestgangers om een landskampioenschap of een Europese prijs te vieren. Op zich niets voor mij: de Grietmarkt op de Laan is voor mij eigenlijk al veel te druk! Maar op de Coolsingel wil ik er dan toch eigenlijk wel bij zijn, op locatie of anders voor de televisie.

Ik heb er ademloos naar zitten kijken. Wat boeit dan zo? Het is volks, het is vrolijk, het is ontroerend, het verbaast, ja het is op het gênante af soms, het roept nostalgie op en herinneringen boven. Toen de uitzending nog maar net afgelopen was, belde mijn 88-jarige vader: 'Heb je ook gekeken?' Hij dus ook. Ik zag ouders die daar stonden met hun kinderen op de schouders. Zo begint het vaak, aangestoken worden met het rood-witte virus. En je raakt er waarschijnlijk nooit meer vrij van.

Hans Kraay jr. benoemde het bij ESPN zo: 'het is eigenlijk een religie.' Bij een dominee van 63 jaar, uit de school van Karl Barth, zouden dan gelijk alle alarmbellen af moeten gaan. Inderdaad, het kan ontaarden, het kan (veel) te ver gaan, maar ik zag ook wat anders daar op de Coolsingel.

Waar de politiek veel over praat zag ik daar voor mijn ogen gebeuren: grote verbondenheid tussen mensen van allerlei kleur, migratieachtergrond, geloofsachtergrond, jong en oud, havenarbeider en medisch specialist, gezond en terminaal ziek (er waren ook mensen, die dankzij de Stichting Laatste Wens dit festijn op een brancard mee mochten maken). Als dat alles in dat woord 'religie' meekomt kan ik er ook wel een eindje in meekomen.

Nog wat opmerkelijks: op de zondagen om de 14e mei heen had ik telkens ergens anders, eind van de middag of begin van de avond, een dienst als gastpredikant aangenomen. Vaak was dat al een jaar of anderhalf jaar eerder gebeurd. Op juist die zondag niet en kon ook ik dus met drie generaties De Ruiter de kampioenswedstrijd volgen. Sommigen zullen daar misschien wel een woord uit de religie voor willen gebruiken dat 'voorzienigheid' heet, maar dat zou mij toch wat ver gaan. Met het schrijven van deze column land ik ondertussen weer ergens in het gewone

en ook het kerkelijk leven. Donderdag hierna wacht een preek voor Hemelvaartsdag, waarin het woord dat hier nog steeds niet geklonken heeft ook dan niet zal klinken. Want, maak u als niet- of andersgelovige vooral niet ongerust! Ondertussen mag u dus raden welk woord hier rijmt op dat zinnetje waarmee ik deze column begon: 'Niets is sterker dan dat ene woord'...

Hartelijke groet, Ds. Bert de Ruiter



Vervolg "Overige berichten"

Rwanda-reis

Beste gemeenteleden,

Deze zomer op 27 juli gaan we met een groep van 14 mensen vanuit onze gemeente naar Rwanda en we kijken er erg naar uit. Wat gaan we daar doen? We gaan daar de projecten en de scholen bezoeken. Als groep organiseren we enkele spelmiddagen voor en met de kinderen.

Natuurlijk gaan we binnen onze mogelijkheden de zusters helpen met dat waar zij mee bezig zijn. Mochten we tegen dingen aan lopen, waar we hen terplekke niet mee kunnen helpen, dan gaan we kijken hoe we dit misschien samen met het bestuur Stichting. Vr. zusters in Rwanda op termijn toch kunnen realiseren.

Natuurlijk gaan we - indien mogelijk - de omgeving bekijken, maar zoals u al in het nieuws heeft kunnen lezen, zijn er verschrikkelijke overstromingen, waardoor heel veel huizen zijn vernield. Veel mensen zijn hun bezittingen kwijt. Bij de zusters in Rwanda komt de vraag binnen om hulp te bieden in de voedselvoorziening.

Als groep zullen we dan ook proberen financiële middelen bij elkaar te krijgen, om hen te steunen in hun werk bij de noodhulp in de voedselvoorziening, maar ook in de wederopbouw na deze vreselijke wateroverlast.

Kunt u een bijdrage missen om de Rwandese zustergemeenschap te steunen, dan kunt u dit overmaken op de rekening van:

Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda;
Rekeningnummer: NL07RAB00155769707 t.n.v.
Vrienden van Zusters in Rwanda
o.v.v.: Overstroming Rwanda



Als we daar zijn zullen we in de kerkapp een update naar de gemeente geven, om u op de hoogte te houden en betrokken bij onze reis.

Namens de groep, Jacqueline de Baat-van Vuuren en Alice van Barneveld.

Regio Nieuws

Vrijdag 2 juni - Vrienden van de Andrieskerk 20 jaar

De Stichting Vrienden van de Andrieskerk viert een feestje! De SVAK functioneert al 20 jaar; al vanaf het eerste uur aangestuurd door voorzitter Hans Herremans, met groot succes! Dankzij de vele trouwe Vrienden van de Andrieskerk heeft de SVAK een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van de kerk. Denk onder andere aan de renovatie van het dak en recent het verlichtingsplan. Ook de opbrengsten uit de concerten, in samenwerking met het Utrechts Conservatorium in de afgelopen jaren, hebben daar zeker aan bijgedragen.

De SVAK organiseert op vrijdag 2 juni al weer het laatste concert van dit seizoen. Het wordt een kleurrijke, gedurfde, avontuurlijke, ingetogen, virtuoos en soms een tikkeltje uitdagende uitvoering!

Niemand minder dan het bekende ArtEz/HKU



Saxophone Orchestra (AHSO) onder leiding van hoofdvdakdocent Johan van der Linden (bekend van het Nederlands Blazers Ensemble) brengt een verrassend programma met uiteenlopende stukken. Het AHSO is een ensemble bestaande uit muziek-vakstudenten klassiek saxofoon van het ArtEZ conservatorium in Zwolle en het Utrechts conservatorium(HKU).

Viert u dit feestje met ons mee?

www.andrieskerk.nl/reserveren

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- 28 mei vanuit Baptistengemeente de Wijnrank te Leersum (10.00 uur)
- 4 juni vanuit Ned. Gereformeerde Kerk te Doorn (9.30 uur)
- 11 juni vanuit PKN Andrieskerk te Amerongen (10.00 uur)

- 18 juni vanuit RK Kerk te Leersum (9.30 uur)
- 25 juni vanuit PKN Johanneskerk te Leersum (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl. Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7, Amerongen
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol

Kersweg 26, 3958 BC Amerongen
tel. 0343-451309 of 06-23061742
mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

Vragen en informatie over alle abonnementen kunt u sturen naar:
Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij

Vragen en informatie kunt u sturen naar:
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adres tot
maandag 19 juni 17.00 uur



Amerongen/Elst
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Klokkenluider ontvangen?

	per post	per mail
	✉	@
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:	€22,50	€12,50

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

