



En hoe nu verder?

Bij Filippenzen 2: 1-11



Gedicht

*Een schaal met brood, een beker wijn:
zal dat voor ons voldoende zijn
om licht te zien in duisternis,
om te verstaan wat liefde is?
Want God is ver en oorlog went
en wie verstaat zijn testament,
zijn woord dat om vertrouwen vraagt
en hoop en leven in zich draagt?*

*Ik ben uw brood, uw beker wijn:
de wereld zal gelukkig zijn
als zij de wegen op wil gaan
waarlangs ik haar ben voorgegaan
want hoe de mens ook vrede zocht
zij wordt alleen door hem gekocht
die niets meer te verliezen heeft
en zoals ik zijn leven geeft*

*Wanneer gij brood breekt in mijn naam,
om vrede vraagt in uw bestaan
en van de liefdesbeker drinkt,
tezamen zijt en eenheid vindt:
dan moet gij zelf tot voedsel zijn
voor allen die op aarde zijn,
en zal het brood, de beker wijn,
u levenslang voldoende zijn*

Henk Jongerius

De tijd vóór Pasen was een intensieve periode. We stonden stil bij de moeilijke weg die Jezus en zijn leerlingen gingen, we doordachten de betekenis daarvan voor ons eigen leven, en vierden tot slot de opstanding, met vrolijke liederen op Paasmorgen.

En dan...komt de tijd erná, die in het kerkelijk jaar de Paastijd wordt genoemd. Hoe gaan we verder? We gaan op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, dus de komende periode is niet 'feestloos' (zoals de maanden juni t/m november nog wel eens genoemd worden in de kerk), maar het is wel even zoeken hoe dit verhaal dóórwerkt in ons leven. Hoe voorkomen we dat het twee gescheiden werelden blijven; het Paasverhaal en onze dagelijkse realiteit?

Die vraag is niet nieuw. Ook al in de eerste christelijke gemeenten moest worden ontdekt wat dit nieuwe geloof voor effect had op het dagelijks leven; op je werk, thuis, je omgang met gemeenteleden en mensen buiten de gemeente.... De brieven in het Nieuwe Testament gaan daarover. Sommige stukken ervan zijn wel heel duidelijk bepaald door een andere tijd en cultuur dan de onze, en vragen om een flinke vertaalslag, maar andere verzen zijn direct aansprekend en actueel. Zoals deze tekst uit de brief aan de Filippenzen (heeft u het stukje al gelezen in uw bijbel? Wel even doen hoor! Anders is wat hieronder staat, moeilijk te volgen).

De verzen 5 t/m 11 van dit hoofdstuk worden vaak

los gelezen; ze vormen een mooi lied over het leven van Jezus en de weg die hij gegaan is. Maar dit lied wordt verbonden met het gemeentelven; dat is de context waarin Paulus het plaatst. Hij vertelt over de weg die Jezus ging en welke fundamentele keuze daarachter lag, omdat hij daar een voorbeeld in ziet voor ons; een patroon voor óns denken en leven. Immers, Jezus liet zich vernederen tot op het kruis en zo zou ook elke christen een nederige houding moeten kiezen; één die andere mensen en hun belangen hoog acht; en die gericht is op eensgezindheid in de gemeente.

Ware nederigheid betekent niet: laag denken en spreken over jezelf, maar: zo leven, dat status en eer geen doel op zichzelf zijn voor je (want als dat wél zo is, kan je ongemerkt en ongewild andere mensen schaden). Ware nederigheid gaat uit van oprechte zorg voor je medemens, in woord en daad. In onze tijd is er minder focus op de grotere gemeenschap; véél meer nadruk wordt gelegd op het individu, of de kleine kern van het gezin. Dat is niet helemaal gelijk te stellen aan een afname van nederigheid, denk ik, maar het kan je wél blind maken voor mensen die niet tot jouw kleine kern behoren. Met gevolg dat je anderen met wantrouwen of desinteresse tegemoet gaat. Paulus probeert ons een andere basisgedachte mee te geven: 'laat dit je gezindheid zijn; denk aan Jezus en de weg die Hij ging'. Hij geeft dus geen moralistische opsomming van 'doe dit en

laat dat', maar nodigt ons uit om in ons denken en handelen niet bij onszelf te beginnen, maar bij Jezus, en ons leven daarop te oriënteren. Wat dat betreft is de tijd vóór het Paasfeest niet heel anders dan die erná. We blijven navolgers van Jezus, en alle verhalen en liederen over Hem helpen ons om zijn karakter en bewogenheid ons hele leven te laten doordringen. Jezus belichaamt Gods wil en werk voor de mensheid, en Paulus roept ons op om in zijn spoor te leven. Een goede Paastijd gewenst!

Ds. Mendie Hofma

Andrieskerk

Zondag 30 april

Belijdenisdienst

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter en ds. M. Hofma
 collecten 1. Sponsorprogramma voor Rwanda
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Marja Pak en Sven Berkhof
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Ineke
 koster Stoffel Dicou,
 454272 of 06 20710591
 koffie Riek de Graaf en Anja Drost

Zondag 7 mei

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. KIA Noodhulp Oekraïne
 2. Taakgroep Liturgie en vieringen
 oppas Kerkheem Femke Cornelisse en
 Marilène van Reenen
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Alice
 koster Hans Weijman,
 452875 of 06 53734808
 koffie Maaikje Verschoor en
 Joukje van Lith

Zondag 14 mei

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. KIA Binnenlands diaconaat
 2. Onderhoud muziekinstallatie
 oppas Kerkheem Beate van de Waal en
 Anna Mauritz
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Ton de Jong, 0318 472688
 koffie Nel de Jong en Alice van Barneveld

Donderdag 18 mei

Hemelvaartdag

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. PKN Pioniersplekken
 2. Werk van de kerk
 koster Ben Brinkman,
 452839 of 06 20531769

Zondag 21 mei

Maaltijd van de Heer

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Feest van de Geest
 2. Taakgroep Pastoraat
 oppas Kerkheem Dita Haze en Levi Mauritz
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Lisanne
 koster Huib van Alfen,
 4543087 of 06 44922744
 koffie Ineke van Altena en Hiske Weijman

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.
 Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.
 Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.



Bijbelrooster

zo 30 apr Nehemia 9:1-8
 ma 1 mei Nehemia 9:9-17
 di 2 mei Nehemia 9:18-28
 wo 3 mei Nehemia 9:29-37
 do 4 mei Nehemia 10:1-34
 vr 5 mei Nehemia 10:35-40
 za 6 mei Psalm 149
 zo 7 mei Nehemia 12:27-43
 ma 8 mei Nehemia 12:44-13:3
 di 9 mei Nehemia 13:4-14
 wo 10 mei Nehemia 13:15-22
 do 11 mei Nehemia 13:23-31
 vr 12 mei Psalm 26
 za 13 mei Jakobus 1:1-18
 zo 14 mei Jakobus 1:19-27
 ma 15 mei Jakobus 2:1-13
 di 16 mei Jakobus 2:14-26
 wo 17 mei Psalm 68:1-19
 do 18 mei Psalm 68:20-36
 vr 19 mei Jakobus 3:1-12
 za 20 mei Jakobus 3:13-18

zo 21 mei Psalm 39
 ma 22 mei Jakobus 4:1-10
 di 23 mei Jakobus 4:11-17
 wo 24 mei Jakobus 5:1-6
 do 25 mei Jakobus 5:7-12
 vr 26 mei Jakobus 5:13-20
 za 27 mei Psalm 119:1-8



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
 3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG
 Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
 noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
 tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
 Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
 Elly van Donselaar, evdonselaar@familyclan.eu,
 tel. 0343 452191

Scriba: Karin Sommer-de Vries, Koenestraat 2a,
 3958 XG Amerongen, tel. 06 17451420,
scriba@pwamerongen.nl

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
 dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
 dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
 telefoon 461500 of 06 53394576;
 Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
 mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06 50212876,
administratie@pwamerongen.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
 Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal
 aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53,
 Amerongen

Collectemunt: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
 bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
 Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
 tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
 tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Bij de diensten

Op 30 april vieren we dat vier tieners uit ons midden belijdenis doen: Koen Bogaard, Casper Penning, Marit van Reenen en Emma Versteeg. Casper zal op zijn belijdenis ook worden gedoopt. In deze dienst gaan Bert de Ruiter en Mendie Hofma samen voor. In de dienst zal de band spelen, maar zal ook het orgel klinken. Het belooft een feestelijke dienst te worden!

Op 14 mei is er weer een catechesedienst. Drie huiscatechesegroepen hebben meegeholpen om de dienst voor te bereiden. Doel van een catechesedienst is tweeledig: dat de catechisanten actiever bij een kerkdienst betrokken worden (en zo wellicht ook andere diensten bewuster beleven) én dat de rest van de gemeente de catechisantengroepen goed in beeld krijgt. Het werk van de catecheten gebeurt grotendeels achter de schermen, maar ze vervullen een belangrijke roeping van onze gemeente. We zijn heel dankbaar dat zij deze taak op zich hebben genomen.

Op donderdag 18 mei, veertig dagen na Pasen, is het Hemelvaartsdag. Sommige gemeenten kennen geen kerkdienst meer op deze dag maar in de Andries kunt u terecht om dit heilsfeit – toch ook nadrukkelijk genoemd in de geloofsbelijdenis! – samen te vieren.

De Ridderhof

Donderdag 11 mei is er een viering in de Ridderhof. We beginnen om 15.00 uur. Ds. Bert de Ruiter leidt deze viering. Deze keer is het dus op de tweede donderdag van de maand, want een week later is het Hemelvaartsdag.

We hopen dat er weer veel mensen samenkomen, ook van buiten de Ridderhof. Na afloop koffie, thee en gezellige gesprekken.

Jan vd Heiden

Pasen vanuit de kindernevendienst

Afgelopen Palmzondag was het een extra feestelijke dienst voor de kinderen van de kindernevendienst. Met een grote opkomst versierden we net als ieder jaar een Palmpaasstok met de traditionele elementen en materialen. Deze keer kregen de kinderen de benodigdheden hiervoor al vooraf thuisbezorgd zodat zij alvast een begin konden maken met het wikkelen van crêpepapier en het rijgen van de pinda's en rozijnen. Hierdoor hadden we tijdens de dienst wat meer tijd om naar het verhaal te luisteren en de verse



elementen vast te maken. Het haantje was speciaal door stichting Aroon gebakken van koek en zag er met gekleurd glazuur prachtig uit. We hebben het verpakt in milieuvriendelijke composteerbare doorzichtige zakjes omdat we ook bij de kindernevendienst letten op minder gebruik van plastic.

De kinderen liepen trots met hun stok een feestelijke optocht door en om de kerk heen, op de liederen die zij kenden. Daarna mochten zij in de pastorietaan chocolade eitjes zoeken. Er lag wel vijf kilo verstopt en dat was gezellig speuren tussen de plantenvakken, muurtjes en hoekjes in de tuin.

De kinderen hebben deze zondag ook een boek gekregen in het thema van Pasen of met Bijbelverhalen passend bij hun leeftijd.

Tijdens de Paasdienst hebben we het verhaal van Maria besproken. Haar verdriet en daarna haar blijdschap wanneer ze de stem van Jezus hoort. De kinderen zochten de veranderingen op tussen twee platen. Verdriet en donkere wolken wordt vreugde met een stralende zon. De kinderen maakten een paashanger van kralen voor thuis.

Met vriendelijke groet, Martine Wouters

Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2

Mevr. R. Blankestijn-Nellestijn verblijft nu in de Kleine Meent te Renswoude (Ruiterpad 2, 3927 GZ). Mevr. P.G. van Altena-van den Bergh kwam thuis uit het ziekenhuis en moet de komende weken verder herstellen van een operatie.

Op de Zondagsbrief staan wekelijks de namen vermeld van gemeenteleden die elders in verpleeghuizen wonen.

Meeleven sectie 3 Omzien naar elkaar

Petra van Rhee-van der Spek (Christinastraat 37, 3921BS Elst) ondergaat een behandeling met chemokuren, die haar tijd (en kwaliteit)

van leven moeten geven. Tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend. Laten we haar (en allen die met haar verbonden zijn) blijven steunen door ons gebed en medeleven.

Arja Bijleveld (Cliftwijk 12, 3958DG Amerongen) heeft in maart een herseninfarct gehad. Doordat haar man dit snel opmerkte, kon ze tijdig naar het ziekenhuis gebracht worden met de ambulance. Intussen is zij, los van vermoeidheid, weer helemaal hersteld. De hoop is dat ook die vermoeidheid op termijn zal verdwijnen.

Margot van Schaik-Egberts verblijft op kamer 230 van het Zonnehuis (Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn) om te herstellen van een operatie na een val in huis. Ze maakt een erg zware tijd door en is zeer vermoeid. Uw medeleven (door bezoek, gebed of een kaartje) wordt op prijs gesteld.



In memoriam

Op vrijdag 24 maart is *Johanna Eimers-van der Heijden* overleden. Vanwege de verzorging die zij nodig had, woonde zij sinds december 2021 niet meer samen met haar man Wim aan de Koningin Wilhelminaweg 50a, maar in zorgcentrum Elim. Ans Eimers is 85 jaar geworden.

Ans werd geboren in Vlaardingen en was de oudste van een gezin van uiteindelijk acht kinderen. Haar vader was meubelmaker en via Amersfoort, Nijkerk en Utrecht, kwamen ze uiteindelijk in Amerongen terecht.

Ze trouwde in 1963 met Wim Eimers en kregen drie kinderen: twee zoons, Johan en Peter, en een dochter (Ellen). Later volgden aangetrouwde kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Na hun huwelijk woonde het gezin eerst in Barneveld voordat ze (weer) in Amerongen aan de Koningin Wilhelminaweg kwamen wonen. Ans was een bescheiden, rustige vrouw die niet graag op de voorgrond trad.

De laatste zeven jaar van haar leven ondervond ze steeds meer lichamelijke gevolgen van het vasculaire Parkinsonisme waaraan ze bleek te lijden. Uiteindelijk kon ze daardoor ook niet of nauwelijks meer spreken.

Op vrijdag 24 maart overleed ze op haar kamer in Elim, nadat haar toestand kort daarvoor ineens heel snel achteruit was gegaan.

Donderdagmiddag 30 maart hebben we haar leven herdacht in een herdenkingsdienst in de Ark. Daarbij stond de trouwtekst van bijna zestig jaar geleden uit het boek Spreuken (3:6) centraal: *'Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.'* Daarna vond de begrafenis plaats op de Nieuwe Algemene Begraafplaats.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Op zaterdagmorgen 25 maart om 10.00 uur is *Jozef Meijer* vredig ingeslapen. Samen met zijn vrouw bewoonde hij sinds 2017 een appartement in Elim. Joop Meijer is 97 jaar geworden.

Hij overleed zaterdagmorgen, terwijl 's middags hun 70-jarig huwelijksjubileum van een dag later gevierd zou gaan worden in de Napoleonschuur. In het verdriet om zijn heengaan, is er toch ook de grote dankbaarheid om die zeventig jaren die Joop en zijn vrouw Ger samen gegeven mochten zijn geweest.

Joop Meijer is op 13 april 1925 geboren in Aalten. Zowel zijn vader als zijn grootvader heetten net als hij ook Jozef. Zijn grootvader was Joods en vandaar dat Joop Meijer hier in het dorp bij velen ook wel als 'Moos' bekend stond. De moeder van Joop overleed toen hij nog maar zes jaar was. Hij kwam toen samen met zijn broer Jaap bij zijn opa en oma en tante An in 'Buitenlust' te wonen.

Hij trouwde in 1953 met Ger van de Grift en zij kregen uiteindelijk drie kinderen: twee zoons (Joop en Anne) en een dochter (Ans).

In 1959 gingen ze als gezin naar Nieuw-Guinea, waar hij een baan als 'zaagmeester' aangeboden kreeg. In 1962 moesten ze noodgedwongen terugkeren, wel een grote ervaring rijker. Prins Hendriklaan 27 werd het nieuwe thuis.

In Nieuw-Guinea was Joop, van huis uit niet gelovig opgevoed, met het (daar heel ongedwongen) kerkelijk leven in aanraking gekomen. Eenmaal weer in Amerongen deed hij belijdenis en werd hij gedoopt.

Joop Meijer stond bekend als iemand die z'n woordje klaar had, vaak ook met een grap en een rol. In z'n werkzame leven was hij timmerman-uitvoerder in de bouw. Ook bij de restauratiewerkzaamheden aan de kerk is hij met die achtergrond betrokken geweest.

Zaterdagmorgen 1 april was de afscheidsdienst in de aula op de begraafplaats.

E.J. de Ruiter

Vakantie

In de meivakantie ben ik er even tussenuit met het gezin. Tussen 1 en 7 mei ben ik niet in Amerongen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds. de Ruiter.

Vriendelijke groeten, Ds. Mendie Hofma

Taakgroep Pastoraat



's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Wij zijn Germt en Ingrid Medema en wonen samen met onze drie dochters Maud (17), Renske (15) en Steffie (8) sinds augustus 2020 op de

Koenestraat. We zijn altijd betrokken geweest bij de kerk in het dorp waar we woonden. In Soesterberg was het de Vredekerk, in Leersum

was het de Johanneskerk. Germt werkt bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Ingrid werkt als leerkracht op een basisschool en schrijft daarnaast kinderboeken.

We verhuisden van Leersum naar Amerongen midden in die warme zomer van 2020 en in een bijzondere tijd vanwege de corona-pandemie. De lockdowns waren voor de verhuizing wel fijn. Er was genoeg te doen in het nieuwe huis en in de tuin en we moesten toch in onze eigen bubbel blijven. Lastiger was het om contacten te maken, omdat je van nieuwe buurt- en dorpsbewoners op afstand moest blijven om het virus niet te verspreiden.

We hebben ons na onze verhuizing aangesloten bij de Andrieskerk, omdat we ons er welkom voelen. Mooie gesprekken, gezellige uitjes en tienerdiensten maken de kerk een fijne plek. En de Andrieskerk is niet nieuw voor ons: in 2002 zijn wij er getrouwd.

*Hartelijke groet van
Germt, Ingrid, Maud, Renske en Steffie*



Werkgroep Groene kerk

Ontwikkelingen (kerktuin) 'Andrieshof'

Het voorjaar zwelt aan. Overal komen bloemen tevoorschijn en trilt de lucht van vogelstemmen. Nieuw leven, nieuwe dromen en tijd om de handen uit de mouwen te steken. Als werkgroep 'Groene Kerk Andries' hebben we mooie reacties ontvangen op de plannen voor een eigen kerktuin tussen de kerk en 'Lievendaal'. Deze zijn verzameld en worden uitgewerkt in een schetsontwerp.

Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende locatiemarkers:

- De hof meet circa 115 m² en heeft een omtrek van bijna 50 meter.
- De bodem bestaat uit goed doorlatend (dek) zand. Een vrij schraal en droogtegevoelig bodemtype.

- De tuin ligt aan de noordzijde van de Andrieskerk en ligt hierdoor een groot deel van de tijd in de schaduw van het gebouw.
- In de nabijheid van de tuin staan enkele grote bomen die behalve schaduw geven ook vocht onttrekken.

Degenen die hebben aangegeven verder mee te willen denken en helpen, ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een ontmoeting. Ondertussen houden we u op de hoogte via deze weg en de Andrieskerk-app. Reacties, ideeën en vragen kunt u richten aan groenekerk.andries@gmail.com.

*Namens werkgroep Groene Kerk Andries,
Jaap Gijsbertsen*



Diaconie

Een inkijkje bij de Open Maaltijd

Iedere tweede donderdag van de maand is het weer zo ver. Velen kijken er weer naar uit. De Open maaltijd, een gezellige bijeenkomst met heel veel lieve en fijne gasten. Uit de vele aanmeldingen blijkt iedere keer weer, dat we hierin aan een grote sociale behoefte voorzien.

De voorbereidingen voor het eten worden iedere keer weer door de vele vrijwilligers gedaan. Het voorgerecht en de salades worden door hen zelf bereid. Het hoofdgerecht wordt door slager Marlet uit Driebergen bezorgd.

Vanaf 17.00 uur komen de gasten binnen en gaan zitten aan de vooraf gedekte tafels. Het is dan ook direct een gezellige boel. Voorafgaand aan de maaltijd en na afloop kunnen we niet zonder de mensen die bereid zijn enkele gasten, die moeilijk ter been zijn, te halen en weer thuis te brengen. Wij zijn ze hier dan ook bijzonder dankbaar voor.

Eén van de leden van de werkgroep opent de avond met een moment stilte en eventuele

mededelingen. Hierna wordt het voorgerecht geserveerd.

Als we aan het hoofdgerecht toe zijn, halen we als vrijwilliger even het bord op bij de gasten en vragen hoe groot hun trek is. Daarna zetten we netjes het gevulde bord voor hen op tafel. Enkelen vinden het eten zo lekker, dat zij graag voor de tweede ronde gaan. Ondertussen wordt nog een drankje ingeschonken.

Als iedereen heerlijk aan het hoofdgerecht zit, wordt door de vrijwilligers in de andere zaal het nagerecht klaargemaakt.

De koffie staat dan al te pruttelen. Waar we altijd traditiegetrouw de maaltijd mee besluiten. Maar voor de koffie sluit een lid van de werkgroep de maaltijd af met bijvoorbeeld een gedicht en een moment stilte.

Iedere keer blijkt uit het enthousiasme van de gasten, dat het weer goed gesmaakt heeft, gezellig was en men graag de volgende keer weer komt. Wij zijn blij en dankbaar dit te horen

en het doet ons goed dat de maaltijd met zo veel enthousiasme wordt ontvangen en zoveel mensen er gezelligheid en plezier aan beleven. Als de gasten weg zijn wacht natuurlijk de afwas. Ook hier maken vele handen licht werk.

Kortom, iedere maand is de Open maaltijd weer een feestje om te doen. Als u denkt, daar wil ik ook graag een keer bij zijn, belt u dan de 1e week van de maand naar het nummer 06-83437291 en spreek dit in. De eigen bijdrage voor de maaltijd is € 7,50. We hopen u te mogen begroeten en weet dat u welkom bent.

*Namens de werkgroep Open Maaltijd,
Alice van Barneveld*



Van de Diaconie

In de 40 dagentijd hebben we meegedaan met de spaardoosjes van Kerk in Actie. Het thema was: *Uit liefde voor jou.*

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.

In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Via de spaardoosjes is een bedrag van € 670,- opgehaald voor dit project. Dank aan iedereen die heeft meegedaan! Daarnaast heeft de Diaconie de paasactie verzorgd, waarbij bloemetjes zijn gebracht bij gemeenteleden.

*Hartelijke groet, namens de Diaconie,
Germt Medema*

Hartelijk dank

Wat een prachtig bedrag - € 850,- - mochten wij ontvangen uit uw collecte. Hiervan kunnen wij melkproducten, kaas en vlees kopen voor onze klanten. Deze producten zijn schaars en zo zorgen wij, namens u, voor iets extra. Dank aan alle gulle gevers.

*Namens Magda Roestenburg,
Voedselbank Utrechtse Heuvelrug*

Giften

2 mrt	Orgelfonds via ds. M. Hofma, en Bestrijding onkosten verwarming sectie 3	€ 25,00 € 25,00
8 mrt	Diaconie via mevr. J. v.h. Loo sectie 2	€ 5,00
10 mrt	Kerkrentmeesters via mevr. D. de Greef sectie 3	€ 10,00
27 mrt	Diaconie via ds. M. Hofma.	€ 20,00
29 mrt	Stille hulp via mevr. K. van Zeist sectie 3	€ 50,00
31 mrt	Bloemengroet via mevr. M. Blokpoel sectie 1	€ 10,00
mrt	Paasactie via mevr. Weijman en Bloemencommissie	€ 30,00 € 20,00
mrt	Via ds. De Ruiter	€ 10,00

Mededeling Algemene Kerkenraad Veilige kerk

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging. De leiding van de kerk is zich bewust van het feit, dat een veilige kerk vraagt om plaatselijk beleid en uitvoering.

Onderdeel daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

- **Positie:** De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en geniet het vertrouwen van zowel kerkleden als kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over stappen, die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.
- **Taken:** De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie taken, die liggen op het gebied van veiligheid in de kerk. Adviseert de melder over eventuele vervolgstappen en begeleidt zo nodig de melder daarbij.

De vertrouwenspersoon kan ook een rol vervullen op het gebied van preventie: het creëren en behouden van een veilige omgeving.

Voorbeelden hiervan zijn het op de agenda zetten van de kerkenraad of, eventueel met andere betrokken kerkleden, hieraan uitvoering geven.

De Algemene Kerkenraad heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld.

De komende tijd zullen zij zich gezamenlijk oriënteren en presenteren binnen de kerkelijke gemeente. In de kerk-app van de Andrieskerk en de nieuwsbrief van Overberg kunt u verdere informatie vinden. Mailadres: vertrouwenspersoon@pwamerongen.nl.



Vanuit de kerkenraad

De maanden maart en april stonden in het teken van Pasen, met mooie en diverse diensten.

Voor de jeugd en de ouderen zijn diverse activiteiten georganiseerd. In de app worden foto's gedeeld.

De kerkenraad heeft in de afgelopen maand één keer vergaderd. Vanuit de verschillende taakgroepen hebben we gehoord waar men op dit moment mee bezig is. In de kerkenraad hebben we ook afgesproken dat er, al is de agenda vol, er ook tijd voor bezinning en gesprek moet zijn.

De afgelopen vergadering bespraken we met elkaar het boek van Adrian Plass "Het bezoek". Een van de reacties: dit boek is een goudmijntje, waarin je de liefde van de Vader en Christus ziet. Het delen en het gesprek zijn een waardevol onderdeel van het werk van de kerkenraad. We staan samen voor de kerkgemeenschap in Amerongen en omgeving, de mensen, het gebouw, de financiën en de organisatie. Vindplaats van hoop, geloof en liefde.

De contacten met de scholen blijven punt van aandacht. Hoe houden we elkaar vast. Hoe kunnen we de leerlingen en hun ouders blijven betrekken? Hierover wordt door Mendie Hofma met de scholen overleg gevoerd over een nieuwe opzet voor de bovenbouw. Er wordt gedacht aan een rondleiding en informatie over de Andrieskerk en zijn geschiedenis.

Op 17 mei staat de gemeenteavond gepland. Deze avond staat in het teken van de jaarverslagen van de Colleges van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Ook zullen de vertrouwenspersonen zich voorstellen aan de gemeente en vertellen wat de rol van vertrouwenspersoon inhoudt.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.
Sela*

*Met een hartelijke groet,
namens de Kerkenraad
Alexandra Lourens en Karin Sommer*

Woensdag 17 mei Gemeenteavond

Op 17 mei is de volgende gemeenteavond.

Twee onderwerpen staan op de agenda: Het eerste onderwerp deze avond is Veilige Kerk. Elders in de Klokkenluider kunt u hier ook al meer over lezen. De vertrouwenspersonen zullen zich aan u voorstellen. Er is ook de mogelijkheid om hen vragen

te stellen. Wij verwachten hier ongeveer een half uur voor nodig te hebben.

Aansluitend bespreken we met elkaar de jaarrekening. Deze ligt op deze avond ter inzage voor de gemeente.

Na de gemeenteavond kunt u deze eventueel verder inzien. In de volgende Klokkenluider leest u over deze extra mogelijkheid.

U bent van harte welkom om deze avond mee te maken.

Praktische informatie:

Plaats: De Ark.

Tijd: De zaal is open vanaf *19.30 uur*.

De koffie of thee staat voor u klaar.

We beginnen de avond om *20.00 uur*.

Kerkrentmeesters

Snuffelmarkt

Een heerlijke dag, met veel ontmoetingen en vermaak op de Hof naast de Andries.

Voor de kinderen zijn er leuke spelletjes, zoals een springkussen. Er is allerlei lekker eten en drinken, zoals een verse pannenkoek, een heerlijk broodje kroket of een lekker stuk eigengebakken koek. De hele dag draait het Rad van Avontuur met tientallen prachtige prijzen om u te verleiden weer eens een gokje te wagen.

De Snuffelmarkt is een initiatief van een groot aantal vrijwilligers vanuit de Andrieskerk. Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen voor 50% Voedselbank Utrechtse Heuvelrug en 50% voor de verbouwing van de Ark.

De Snuffelmarkt is op zaterdag 17 juni en begint om *10.00 uur* en gaat door tot *16.00 uur*.

Afgelopen maanden hebben Klaas Brouwer en Gert van Burken, met hulp van een

aantal andere vrijwilligers, weer een aantal zaterdagen georganiseerd om alle mooie spullen in ontvangst te nemen, die de mensen voor het goede doel ter beschikking hebben gesteld. Mooi oud speelgoed, boeken, leuke meubels, glaswerk en nog veel meer. De volgende innamedagen zullen zijn op zaterdag 6 mei en zaterdag 3 juni van *09.00-11.30 uur*. De inname is bij de Bertus Leendersweg: rechts naast nummer 4B (bedrijf van Nuyt) is de ingang. Wij willen ook dit jaar weer van harte Edwin Putman van de Opslagman bedanken voor het belangeloos opslagruimte ter beschikking stellen; hartelijk dank daarvoor!

Als er gemeenteleden zijn, die spullen hebben en niet in staat zijn deze zelf te brengen, kunnen ze ook één van de onderstaande nummers bellen, dan komen we het ophalen. Gert van Burken (06-48961533) Klaas Brouwer (06-41556724)

Binnenkort gaat ook de lotenverkoop weer van start. Loten zijn te koop bij de inname van de spullen en ook via formulieren bij de uitgang van de kerk of de lotenverkopers (binnenkort

meer daarover). Neem contact op met Klaas Brouwer of Gert van Burken voor de loten. Ook vrijwilligers zijn weer hard nodig voor deze dag, voor bijvoorbeeld het bakken van taarten, het klaarzetten van de markt of bij de verkoop van spullen op de dag zelf. Ook daarvoor verschijnt binnenkort een lijst bij de uitgang van de kerk.

Bedankt namens de Snuffelmarkt commissie, Luc de Ruiter (0652515263), PR Snuffelmarkt

Collecten

26-2	Werk vd kerk	via bank	€ 112,25
		via app	- 10,50
		via kerk	- 76,90
4-3	Taakgroep Pastoraat		
		via bank	€ 62,00
		via app	- 55,50
		via kerk	- 109,00
7-3	Groene Kerk	via bank	€ 27,50
		via app	- 41,50
		via kerk	- 17,60
12-3	Andries door de week		
		via bank	€ 36,50
		via app	- 104,50
		via kerk	- 74,15
19-3	Jeugd en Gezin		
		via bank	€ 15,00
		via app	- 82,00
		via kerk	- 54,10
26-3	Werk vd Kerk	via bank	€ 52,00
		via app	- 85,50
		via kerk	- 90,80
2-4	Jeugd en Gezin		
		via bank	€ 34,00
		via app	- 130,00
	Spaardoosjes, 40dagentijd, aardbeving Turkije		€ 670,00

*Met vriendelijke groet,
Sandra Ruitenbeek*



Vrijdag 12 mei - Vrienden van de Andrieskerk

Binnenkort in de Andrieskerk, op vrijdag 12 mei, aanvang 20.00 uur... Dit keer geen HKU klas, maar een hernieuwde kennismaking met de fantastische pianiste Ketevan Sharumashvili, nu samen met violiste Birthe Blom.

Twee ras musiciennes vonden elkaar in het duospel en presenteren vol enthousiasme het



volgende prachtige en gevarieerde recital-programma:

- Schubert Grand duo voor viool en piano in A groot
- Beethoven sonate voor viool en piano no 7 in c klein
- Schumann sonate voor viool en piano no 1
- Godowski 'Wein, Weib und Gesang' voor piano solo
- Tchaikovsky Walz Scherzo voor viool en piano
- Godowski enkele van zijn 12 miniaturen voor viool en piano.

U bent van harte welkom!

Toegangskarten ad € 17,50 zijn online verkrijgbaar via www.andrieskerk.nl.

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 30 april vanuit de Baptistengemeente de Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)
- op 7 mei vanuit de PKN Michaëlkerk (10.00 uur)
- op 14 mei vanuit de PKN Efrathakerk te Overberg (9.30 uur)

- op 21 mei vanuit de RK kerk te Doorn (9.30 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl.

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Gezocht: scriba classis Utrecht

De classis Utrecht is op zoek naar een nieuwe scriba. In deze classis wordt het moderamen gevormd door de voorzitter, scriba en classispredikant. Samen hebben zij tot taak het voorbereiden en samenroepen van de klassicale vergadering en het breed moderamen, het opmaken van verslagen, het uitvoeren van besluiten, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard. De scriba vervult in dit alles een centrale rol.

Informatie over deze functie, de complete vacaturetekst en de wijze van solliciteren kunt u vinden door de QR-code te scannen. Belangstellenden kunnen reageren vóór vrijdag 28 april.



De steppe zal bloeien (1, 3)

*De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.*

*De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op,
Het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven.*

Huub Oosterhuis

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7, Amerongen
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
Kersweg 26, 3958 BC Amerongen
tel. 0343-451309 of 06-23061742
mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

Vragen en informatie over alle abonnementen kunt u sturen naar:
Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij

Vragen en informatie kunt u sturen naar:
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adres tot
maandag 15 mei 17.00 uur



Amerongen/Elst
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Klokkenluider ontvangen?

	per post	per mail
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:	€22,50	€12,50

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

