



## Leven in de beschutting van de Eeuwige



Psalm 34 is een mooie Psalm om het nieuwe jaar mee in te gaan, want die kan ons helpen om dag in, dag uit met God te leven, wat onze situatie ook is.

David zelf schreef deze psalm na een vernederend moment; hij had zich voorgedaan als volkomen krankzinnig. Niemand nam hem meer serieus aan het hof; hij werd uitgelachen en de deur uit gezet. Zo kon hij het vege lijf redden, ten koste van zijn waardigheid.

En op dat moment begint hij God te prijzen en danken, en beschrijft hij hoe God altijd weer redt en behoedt. Dat hij dat kan op een niet al te glorieus moment in zijn carrière, helpt ons ook om God de eer te geven. Niet alleen op dagen dat alles goed loopt, maar ook in tijden dat we maar nauwelijks ons hoofd boven water kunnen houden.

Houd oog voor wat God je allemaal geeft, schrijft David zichzelf en ook ons voor: "proef en geniet de goedheid van de Heer." Dat vraagt tijd en aandacht. Veel nemen we aan 'als vanzelfsprekend' (dat je te eten hebt, een dak boven je hoofd, mensen met wie je verbonden bent, een goede gezondheid), tot het er niet meer is. Maar ervoor danken, ervan proeven, zolang het er wél is... het kan ons helpen om bewuster door het leven te gaan en vaker te beseffen hoe rijk gezegend we zijn. Onze

dankbaarheid zal dan groeien en dat is een veel prettiger basishouding om vanuit te leven dan de ontevredenheid (die ons vaak makkelijker af gaat).

Naast dankbaarheid heeft David nog meer tips voor een leven met God. Hij schrijft in vers 13 t/m 15: "Wil je goede jaren genieten? Houd dan je mond en tong in toom. Spreek geen kwaad en bedrog. Streef naar vrede, doe het goede en mijd het kwade." Het is nogal wat – een hele opdracht. Uit je woorden en daden zal zo blijken dat je wilt leven met God.

Echter, we moeten ons niet vergissen: we kunnen door het goede te zeggen en doen, geen geluk of gezondheid afdwingen. We horen in vers 20 "de rechtvaardige blijft niets bespaard". Maar in één adem door klinkt daarna de belofte dat de Heer de rechtvaardige zal bevrijden. Dat betekent dat het donker nooit het laatste woord heeft: God wil mensen daaruit trekken, een nieuw begin geven. Zodat we de moed weer vinden om na verlies toch verder te gaan. Want God belooft nabij te zijn, juist bij gebroken en zwaar getroffen mensen (zie vers 19). De psalmist spreekt het vertrouwen uit, dat God juist daar aan het werk is, en licht maakt in het donker.

Maar als je je in het donker bevindt – op het moment dat u dit leest, misschien wel, of later dit jaar – dan kan je dat juist zo moeilijk zien. En

*Ik wens dat je  
net als de herders  
voor niets hoeft te vrezen,  
dat je van onrust mag genezen  
en dat je in kinderoegen  
Gods vrede mag lezen.*

*Ik wens dat je  
net als de wijzen  
je moedig op weg durft begeven,  
dat je iets van je gaven zal geven  
en dat je verbonden met velen  
hoopvol zal mogen leven.*

*Ik wens dat je  
net als Jezus' leerlingen  
met moed en inzet mag werken,  
mensen in nood mag bemerken  
en dat je bij velen  
't vertrouwen kan helpen versterken.*

*Ik wens dat in je eigen hart  
in het komende jaar  
een redder mag wonen  
om zo van binnenuit  
aan ieder mens  
Gods liefde te tonen.*

*Frans Weerts*

daarom roept David op in vers 4 om het sámen te doen: samen God te prijzen, en elkaar te bemoedigen. Er zijn momenten waarop het zingen je vergaet. Dan troost het dat andere mensen daar wél mee doorgaan, ook namens jou, tot je zelf weer kunt aanschuiven in het koor.

Ik wens u toe dat u dit jaar zult ervaren dat u veilig kunt schuilen bij God, met onder uw voeten de stevige basis van zijn liefde en trouw, en voor uw ogen zijn visioenen van vrede en recht. Geniet van het goede dat u toevalt en deel ervan uit; het hele jaar door.

*Ds. Mendie Hofma*

## Andrieskerk

## Zondag 22 januari

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. Diaconaal project  
 Voedselbank Utr. Heuvelrug  
 2. TG Andries door de week  
 oppas Kerkheem Eline Visser en Femke Cornelisse  
 kn.d. onderbouw Ellen  
 kn.d. bovenbouw Inge  
 koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469  
 koffie Elly Brunekreeft en  
 Dicky de Greef

## Zondag 29 januari

## CYA-jeugddienst

10.00 uur ds. M. Hofma  
 collecten 1. KIA Werelddiaconaat  
 2. JOP PKN  
 oppas Kerkheem Dita Haze en  
 Anne-Sophie van Reenen  
 kn.d. onderbouw Meta  
 kn.d. bovenbouw Arjan  
 (groep 7 en 8 blijven in de kerk)  
 koster Geralt Joren,  
 451426 of 06 13403237  
 koffie Hanneke van Staveren en  
 Elly van Donselaar

## Zondag 5 februari

## Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. Centrum voor Israël,  
 overlevenden Holocaust  
 2. Werk van de kerk  
 oppas Kerkheem Beate van de Waal en  
 Jeannet Drost  
 kn.d. onderbouw Gerdien  
 kn.d. bovenbouw Ineke  
 koster Jelle Geers, 06 12433852  
 koffie Corrie Cornelisse en  
 Marjo van Gessel

## Zondag 12 februari

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. KIA Noodhulp Ethiopië  
 2. Werkgroep Groene kerk  
 oppas Kerkheem Marja Pak en Marit van Reenen  
 kn.d. onderbouw Lisanne  
 kn.d. bovenbouw Alice  
 tnd. Geralt en Gijs-Bert  
 koster Ben Brinkman,  
 452839 of 06 20531769  
 koffie Riek de Graaf en Anja Drost

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl).

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan [abramblom@ziggo.nl](mailto:abramblom@ziggo.nl) of 06 30440382.

Bij afwezigheid: [rob.hortensius@hetnet.nl](mailto:rob.hortensius@hetnet.nl) of 0318 471085.

**Bij de collecten:** Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.



## Andrieskerk

**Adres kerkgebouw:** Andrieskerk, Hof 16,  
3958 CH Amerongen.

**Kerkelijk Centrum:** De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG  
Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor  
noodgevallen)

**Predikanten:** Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS  
Amerongen, tel. 0343 453081, [bderuit@xs4all.nl](mailto:bderuit@xs4all.nl)  
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,  
tel. 06 81203227, [mendiehofma@yahoo.com](mailto:mendiehofma@yahoo.com)  
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.  
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

**Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:**  
Jan vd Heiden, [janvdh1202@gmail.com](mailto:janvdh1202@gmail.com),  
tel. 0318 471853

**Scriba:** Alice van Barneveld-Ravenshorst,  
Zandvoort 12, 3958 CT Amerongen. tel. 06 23319074,  
[scriba.pgm.amerongen@gmail.com](mailto:scriba.pgm.amerongen@gmail.com)

**Kerkelijk bureau:** Nederstraat 13a, 3958 CS  
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:  
dinsdag 9.00-10.00 uur; [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

**Administratie Diaconie en diaconie buitenland:**  
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,  
telefoon 461500 of 06 53394576;  
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

**Administratie kerkrentmeesters:**  
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,  
[administratie@pwamerongen.nl](mailto:administratie@pwamerongen.nl)  
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.  
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal  
aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53,  
Amerongen

**Collectemuntten:** Hans Weijman, tel. 0343 452875,  
bank NL98 RABO 0302 1038 21

**Zaalruimte De Ark:** Reserveren bij Kees Brink,  
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,  
tel. 0343 457551, [verhuurdeark@outlook.com](mailto:verhuurdeark@outlook.com)  
**Zondagsbrief/Beamer:** [beamteam@live.nl](mailto:beamteam@live.nl),  
[zondagsbriefandrieskerk@gmail.com](mailto:zondagsbriefandrieskerk@gmail.com)

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur  
**Kerkwebradio:** Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,  
tel. 0318 47 99 94.

**Website:** [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)



## Bijbelrooster

zo 22 jan Matteüs 4:12-17  
 ma 23 jan Matteüs 4:18-25  
 di 24 jan Spreuken 19:1-14  
 wo 25 jan Spreuken 19:15-29  
 do 26 jan Psalm 60  
 vr 27 jan 1 Korintiërs 1:1-9  
 za 28 jan 1 Korintiërs 1:10-17  
 zo 29 jan Psalm 37:1-11  
 ma 30 jan Psalm 37:12-24  
 di 31 jan Psalm 37:25-40  
 wo 1 feb Spreuken 20:1-10  
 do 2 feb Spreuken 20:11-20  
 vr 3 feb Spreuken 20:21-30  
 za 4 feb 1 Korintiërs 1:18-31

zo 5 feb 1 Korintiërs 2:1-9  
 ma 6 feb 1 Korintiërs 2:10-16  
 di 7 feb Spreuken 21:1-11  
 wo 8 feb Spreuken 21:12-21  
 do 9 feb Spreuken 21:22-31  
 vr 10 feb Matteüs 5:1-10  
 za 11 feb Matteüs 5:11-20  
 zo 12 feb Matteüs 5:21-32  
 ma 13 feb Matteüs 5:33-48  
 di 14 feb Spreuken 22:1-8  
 wo 15 feb Spreuken 22:9-16  
 do 16 feb Spreuken 22:17-29  
 vr 17 feb Psalm 24  
 za 18 feb 1 Korintiërs 3:1-9a

Van de redactietafel

**Lieve mensen,**

Een nieuw jaar ligt voor ons en we wensen u, jullie en elkaar in alle opzichten een gelukkig, gezegend en gezond jaar toe.

Wat kunnen wij zelf daaraan bijdragen? Dichtbij en in 't klein?

Kortgeleden trof mij een krantenartikel, dat was ingeleverd als 'brief van de dag'.

Er staat boven: 'Het is een nare tijd. Kunnen we die iets mooier maken?'

Graag geef ik enkele regels door...

*We hebben en hadden zo onze wensen, die er dit jaar anders uitzien. Wat missen we in een wereld, waarin we samen leven en die we samen delen? Belangrijke dingen, die we soms/vaak vergeten, zoals: respect voor elkaar, verdraagzaamheid voor hoe een ieder denkt en doet, acceptatie van een andere mening en liefde voor onze naasten en voor hen die dit moeten missen. En dat alles zonder te oordelen.*



*Door onze opvoeding en wat we hebben meegemaakt zijn we gevormd en daardoor zien we door een 'eigen' bril. Laten we iets meer tijd nemen om gedachten niet meteen in woorden te vangen, ze maar even in te slikken, of eerst maar te bedenken wat ze met anderen kunnen doen. Het delen van liefde kan helpen, want een lief gebaar of een welgemeend complimentje kunnen ook mooie dingen doen. Zou dat kunnen helpen in deze nare, rare, harde tijd?*

*Laten we die met onze liefde, op welke manier dan ook, een beetje mooier en makkelijker maken.*

Met hartelijke dank voor alle inzet en inbreng in het afgelopen jaar, gaan we hoopvol verder en wensen u en jullie een blij en vredig nieuw jaar toe!

*Met een hartelijke groet, namens de redactie,  
Marga van de Weerd*

Bij de diensten en vieringen

**Bij de diensten**

Op 29 januari is er weer een CYA-jeugddienst, een heel rustgevende, deze keer! Elders op deze pagina kunt u er meer over lezen.

Zondag 5 februari nemen we onder dank afscheid van ambtsdragers en we mogen gelukkig ook nieuwe mensen als hun opvolgers in het ambt bevestigen. Alice van Barneveld geeft het stokje van het scribaat over aan Karin Sommer. Elly Brunekreeft wordt opgevolgd door Germt Medema als diaken. Gert van Reenen wordt ouderling voor de Taakgroep Vorming & Toerusting (ook wel Andries door de week genoemd). En Jaap Gijsbertsen keert na een periode van afwezigheid vanwege een verblijf buitenslands terug voor een nieuwe termijn als (jeugd)ouderling voor de Taakgroep Jeugd & Gezin.

Zondag 12 februari werkt de Andriescantorij mee aan de dienst. We zijn blij met onze cantorij! Willen we blijven putten uit de rijke liederenschat van de Kerk dan moeten we ons als gemeente ook mee willen laten nemen door geoefende zangers die in de lofzang voorop kunnen gaan.

Op 19 februari is er een Groene Kerkdienst: een dienst waarin de schepping centraal staat, en hoe wij als mensen met haar omspringen. We steken positief in; niet benadrukken wat er allemaal mis is, maar juist zoeken naar wat er aan moois en hoopgevends gebeurt.

**Kerkdienst gemist**

Onlangs was Roel van Reenen bij mij op bezoek. Hij zou graag de opname willen hebben van de (cantate)dienst in de Andrieskerk op 3 juli 2022 waarin zijn vader voorging. Op de website van kerkdienst gemist staat alleen nog de geluidsopname en navraag heeft mij geleerd dat de video opname niet meer is terug te halen. Mijn (laatste) hoop is nu dat iemand de dienst met beelden destijds gedownload heeft en dus op de computer heeft staan. Wilt u in dat geval contact met mij opnemen?

*Ds. Bert de Ruiter*

**De Ridderhof**

Donderdag 19 januari is er een kerkdienst in De Ridderhof om 15.00 uur.

Ds. Mendie Hofma is onze voorganger. Ook mensen van buiten De Ridderhof zijn van harte welkom. De groep aanwezigen is vrij klein en daarom is versterking van buitenaf best fijn.

Na de dienst is er koffie, thee en tijd om bij te praten.

*Jan vd Heiden*



Op 29 januari is er weer een CYA-jeugddienst. Het thema is: **Ssssst!**

We lezen: Mattheüs 11: 25-30  
Jezus nodigt iedereen uit die moe en belast is.  
Kom je ook? Komt u ook?  
Welkom!



## Pastoraat

### Meeleven sectie 1 en 2

*Mevr. J.D. Keiman-van den Hatert* verblijft nu in het Ewoud & Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede (Gansfortstraat 4, 3961 CR | afd. P.G. woning 1 kamer B1).

Onze andere gemeenteleden die permanent elders verblijven zijn *dhr. E. Rijksen*, Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn (Somatiek, k. 115), *dhr. W. Koole* (afd. Eem en Grift, k. L 13) en *mevr. C.J. Koole-van Duijn* (afd. Frisia, k. M.16), De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal en *dhr. J.C. Nellestijn*, ook in de Meent (afd. Scheepjeswol, k. 10).

### Meeleven sectie 3

*Petra van Rhee-van der Spek* (Christinastraat 37, 3921 BS Elst) kreeg in november erg slecht nieuws te horen. Een operatie zou haar niet kunnen helpen, maar mogelijk biedt een chemokuur haar nog wel tijd (en kwaliteit) van leven. Ze is in december met die kuur gestart.

### “Ik zie nooit iemand van de kerk”

Heeft u behoefte aan bezoek? Laat het ons alstublieft weten! Er zijn kerkelijke bezoekers die graag met u meeleven, maar ze weten vaak niet waar ze nodig zijn.

En het is niet zo dat u pas ‘recht heeft’ op een bezoekje, wanneer er iets ergs aan de hand is. Ook eenzaamheid of langdurig gemis of verdriet, ook kleine zorgen kunnen zwaar op ons drukken. Er dan even over praten, of samen ervoor bidden, kan zo goed doen!

We nodigen u uit om niet af te wachten tot iemand naar u toe komt, want dat kan wel eens lang duren. Geef gewoon een seintje en wees niet al te bescheiden. Alvast bedankt!

### In memoriam

Op 1 december is *Loes Kleefsman-van der Veen* overleden op de leeftijd van 91 jaar. Zij werd geboren als Lolkje van der Veen op 2 Januari 1931 te Dantumadeel (Friesland).

Na haar opleiding tot schooljuffrouw aan de Kweekschool in Dokkum trouwde zij met klasgenoot Klaas Bos. Ze vonden beiden een baan in Deventer en kregen 3 kinderen; Maria, Jeroen en André.

Een paar jaar later verhuisden ze naar Bennekom, vlak bij het bos, waar de kinderen een fijne en onbezorgde jeugd hebben beleefd. In 1971 volgde weer een verhuizing. Helaas stopte hier voor de kinderen de onbezonnen jeugd, omdat het huwelijk van Loes en Klaas stuk liep.

Loes kwam, na een korte tijd in Elspeet, in Amerongen te werken als onderwijzeres. Ze ging wonen in de West en vond na enige tijd weer het geluk, toen ze Harry Kleefsman ontmoette en trouwde. Naast haar baan als onderwijzeres, was Loes een creatief en veelzijdig kunstenaar; ze kon heel mooi tekenen en schilderen, maakte etsen en beschilderde keramiek. Er hangen misschien wel 100 geboortetegels van haar hand in Amerongen. Ook zong ze graag: samen met Harry zat ze op het Andries Kerkkoor.

Na hun pensioen hebben Harry en Loes met hun caravan veel gereisd door Europa, tot de gezondheid van Harry het niet meer toeliet. Tot aan zijn dood heeft Loes Harry thuis liefdevol verzorgd. Een jaar later verhuisde ze naar een aanleunwoning in de Ridderhof. Ze voelde zich soms eenzaam en genoot dus van ieder bezoekje dat ze kreeg: die van het Vitras team, de kerkelijke vrijwilligers, de maandelijkse uitjes met de “PlusBus”, en het bezoek van haar zoon, die haar regelmatig mee uit eten nam.

In november kreeg Loes korte tijd achter elkaar twee hersenbloedingen, waarna haar conditie hard achteruit ging; na een kort ziekbed is ze overleden en enige dagen later was de uitvaart, in besloten kring.

*Ds. Mendie Hofma*

### In memoriam

Op dinsdag 20 december is *Johannes van den Brink* overleden. Hij woonde naast de kerk, op 't Huchtje, Nederstraat 2. Joop van den Brink is 80 jaar oud geworden.

Joop is geboren in Hulshorst op de Veluwe, op boerderij Brinkhoeve. Hij was een boerenzoon en ook een van een tweeling. Naast zijn tweelingbroer Evert had hij ook nog een oudere zus.

Op jonge leeftijd ging hij op kamers wonen in Utrecht. Vele jaren werkte hij ook in Utrecht, als medewerker bij het Universiteitsmuseum. Hij was heel breed georiënteerd en ontwikkeld, door te lezen, door ontmoetingen met mensen maar ook door veel te reizen.



Zo'n veertig jaar geleden kwam hij in Amerongen wonen, aan de Burg. Van de Boschstraat. De laatste 14 jaar woonde hij in de Nederstraat.

Op zondagmorgen was hij via het internet vrijwel altijd met ons verbonden. Hij vond troost in een goed woord waarin Gods liefde doorklonk.

Hij werd meer en meer gehinderd door zijn COPD-gerelateerde benauwdheidsklachten. Ten gevolge daarvan werd hij daags voor zijn overlijden opgenomen in ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Daar overleed hij in de vroege morgen van dinsdag 20 december.

Op zaterdag 24 december hebben we afscheid van Joop genomen in de Andrieskerk. Dat zijn nagedachtenis in het bijzonder de mensen die hem na stonden tot zegen mag zijn.

*Ds. Bert de Ruiter*

### Dank

Een dag die nooit meer uit je geheugen verdwijnt: op 20 juli '22 werd mijn moeder getroffen door een herseninfarct en volgde een lange weg via UMC en revalidatiekliniek De Parkgraaf naar het E&E Gasthuis in Wijk bij Duurstede, waar zij nu (voorlopig/definitief?) kundig, begripvol en liefdevol verpleegd en behandeld wordt.

Graag wil ik via deze weg, namens mijn moeder Janny, dank zeggen voor alle bliken van aandacht en medeleven in de afgelopen maanden tot op de dag van vandaag, middels de bloemen, berichten, bezoeken en kaarten die zij mocht ontvangen vanuit de “Andries”. Bij de lichamelijke en geestelijke belemmeringen, waarmee ze te maken heeft en die ook blijvend zullen zijn, heeft dit vaak voor wat verlichting gezorgd en haar goed gedaan

Ondanks dat er op (de vele) moeilijke momenten regelmatig twijfel is, gelooft zij absoluut haar overleden dierbaren later te zien en bidt ze iedere avond; laat dat voor allemaal wat ons ook overkomt, een troost en steun zijn.

*Nogmaals dank en een hartelijke groet,*

*John Keiman*

### Vervolg belijdeniscatechese

Op 13 januari en 10 februari komt de belijdeniscatechese-groep weer bij elkaar. We bespreken de relatie tussen Kerk en Israël, het belang van het Oude en het Nieuwe Testament, en het leven van Jezus. Ook zullen we al eens nadenken over een mogelijke datum voor de belijdenis!

## Diaconie

### Open Maaltijd 2023

Ook in 2023 zal de werkgroep Open maaltijd haar best blijven doen u iedere tweede donderdag van de maand een gezellige en smaakvolle maaltijd voor te schotelen die ook dit jaar weer verzorgd zal worden door slagerij Marlet uit Driebergen. We hopen dat iedereen die hier altijd al graag naar toe kwam dit kan blijven doen. Geef u zich als vanouds op in de eerste week van de maand op telefoonnummer 06 83437291.

Als u echt niet in de gelegenheid bent zelf te komen geeft u dit dan even aan. Dan zullen wij ons best doen vervoer te regelen. Van harte uit genodigd en van harte welkom.

### Kerstbrunch

Voor de eerste keer werd er op tweede kerstdag een brunch georganiseerd. Voor vele gasten was het een welkome onderbreking van deze kerstdag. Aan de feestelijk gedekte tafels werd volop genoten van de verschillende gerechtjes en van de contacten met elkaar. De vraag kwam naar voren dit gedurende het jaar nog eens te doen. Voor deze brunch hadden we een gift gekregen van € 50 van één van de gasten van de Open Maaltijd. Met veel plezier hebben wij deze brunch kunnen verzorgen ook met dank aan Tristan en Kees voor alle hulp.

*Toos, Astrid en Rinske*

### Van de Diaconie

*Lichtpuntjes  
Soms zijn ze groot  
Soms zijn ze klein  
Je hoeft ze niet te zoeken  
Je kunt ze ook zijn*

*De diaconie wenst u allen  
een gezond en liefdevol nieuwjaar.*

### Collecten 30 okt t/m 20 nov 2022

zo 30 okt	Hospice de Wingerd	€ 419,10
wo 2 nov	CVI/voedselpakket voor Joden in Oekraïne	- 370,70
zo 6 nov	Najaarszending KIA	- 261,20
zo 13 nov	Voedselbank UH	- 773,50
zo 20 nov	Kerk online	- 388,50

### Giften nov t/m dec 2022

nov.	Kerkrentm. via mevr. v.d. Lagemaat sectie 3	€ 10,00
12 dec.	KIA doneer je energieopslag via ds. Hofma	€ 20,00
24 dec.	Kinderen in de knel via dhr. Hortensius	€ 20,00
Dec.	Orgelfonds via mevr. v.d. Lagemaat sectie 3	€ 25,00
Dec.	Kerkrentmeesters via collecte (sectie 1)	€ 20,00

### Collecte Ridderhofdienst

15/12	Kinderen in de knel	€ 56,70
-------	---------------------	---------

### Bijdrage

De Diaconie heeft aan de volgende doelen in december een bijdrage overgemaakt.

Via Kerk in actie Oekraïne	€ 500,-
Kinderen in de knel, Ophoging	€ 500,-
Aanvulling Diaconaal Project	€ 250,-
Voedselbank UH	€ 250,-
Twinkle Heuvelrug	€ 250,-

## Taakgroep Missionair



### Veertigdagentijd 2023

Kerst is net voorbij en wij zijn aan het nadenken over het volgende mooie kerkelijke feest: Pasen. We zijn een mooi programma voor Amerongen voor de veertigdagentijd aan het maken. We verwachten dat we onze veertigdagenflyer in het weekend van 18 februari kunnen gaan verspreiden en uitdelen.

Meer hierover in de volgende Klokkenluider en uiteraard op de kerkapp en op sociale media.

*Hartelijke groet, Werkgroep missionair werk*

## Taakgroep Pastoraat

### 's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Na 25 jaar Veenendaal leek het ons mooi in een kleiner dorp in de buurt een nieuwe start te maken. We konden niet om Amerongen heen. Schilderachtig, overzichtelijk en de kerk in het midden. We vonden een fijn huis en wonen dus nog maar kort in jullie midden. We vinden het leuk jullie te leren kennen. Deze rubriek helpt daar vast bij. Daarom in een paar zinnen wie we zijn.

Mieke had in Veenendaal een orgel-lespraktijk aan huis. Nu we verhuisd zijn, maakt ze in de ruimte achter ons huis dagelijks muziek met kleine ensembles. Verder doet ze bestuurswerk bij de Doornse muziekschool en zondags is ze als organist vaak in de kerken waar ze aan verbonden is. En ze is druk met onze kleinkinderen. Jan Willem werkt in Veenendaal. Iedere dag een prachtig ritje over de Bergweg door het bos. Als advocaat heeft hij veel te maken met bemiddelingswerk rond echtscheidingen. Sinds kort proberen we in Amerongen Remise van de grond te krijgen; een 'time-out voorziening' voor stellen die even uit elkaar moeten om hun relatie weer op een rij te krijgen. Ze kunnen dan tijdelijk elders wonen en hulp krijgen van een therapeut.

Tenslotte nog even reclame voor een mannenkring. Daarin bespreken we een theologisch boek en ontmoeten we vervolgens de auteur ([www.broederkring.nl](http://www.broederkring.nl)). Welkom (voor de mannen dan).

*Mieke en Jan Willem van Dommelen*



## Andries door de week



### Dinsdag 14 februari, 20:00 uur in de Andrieskerk: muziek van Willem Vogel

De muziek van Willem Vogel klinkt wekelijks in veel protestantse kerken. Maar liefst negentig gezangen uit het Liedboek 2013 zijn door hem getoonzet. Hoe ontwikkelde hij dergelijke melodieën en wat maakt ze zo trefzeker? Welk samenspel met dichters, predikanten, cantorij en kerkelijke gemeente ligt eraan ten grondslag? Christiaan Winter, Vogels opvolger als cantor van de Oude Kerk Amsterdam, heeft een promotieonderzoek gedaan naar de muzikale creativiteit van zijn voorganger. Hij neemt u deze avond sprekend en zingend mee in de muziek van Willem Vogel.



## Kerkrentmeesters

## Ark-terrein

Als u deze Klokkenluider leest is de vergunningsaanvraag ingediend bij de burgerlijke gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de ombouw van de kerkzaal van de Ark in een duurzame energie-neutrale pastorie. De suggesties die over het ontwerp naar voren zijn gekomen op de gemeentevening van 17 november zijn allemaal bekeken. Een aantal is verwerkt in de huidige vergunningsaanvraag.

## Kerkmeester

Na een voorbereidingstijd van meer dan 2 jaren zal onze huidige kerkmeester van de Andrieskirk, Huib van Alfen, per 1 juli 2023 de meeste van zijn taken neerleggen en nu ook wat vrijwilligerstaken betreft met pensioen gaan.

Hij zal worden opgevolgd door 4 nieuwe kerkmeesters: Klaas Brouwer, Ben Wolters, Geralt Joren en Gert Jan Hiddink. Zij zullen terzijde gestaan worden door 4 hulpkerkmeesters van wie er intussen 3 hebben toegezegd: Anton Nieuwschepen, Maarten van Heest en Bert Overeem. Als kerkrentmeesters zijn we blij en dankbaar dat deze mensen bereid zijn gevonden om de vele, vele werkzaamheden die Huib in de Andrieskirk verricht over te nemen.

Dat Huib door 4 personen zal worden opgevolgd geeft wel aan hoe ongelooflijk veel werk hij voor onze kerk verricht. Natuurlijk komen we rond de officiële overdracht per 1 juli a.s. nog nader hierop terug. In de loop van de komende maanden houden we u op de hoogte van de stand van zaken rond de overdracht.

*Namens de Kerkrentmeesters, Sonja Rinsma*

## Actie Kerkbalans - Geef vandaag voor de kerk van morgen

## Herinneringsoproep

De jaarlijkse actie KERKBALANS wordt dit jaar gehouden van 14 tot 28 januari. Tijdens deze actie vragen wij u om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2023 voor onze kerk op te geven. Een en ander zoals in de oproep van december al verwoord. Deze VVB is het hoofdbestanddeel van het levend geld in de inkomsten van onze kerk.

Willen wij samen kerk zijn, dan zullen wij daar een financiële bijdrage voor over moeten hebben. Daarom een beroep op uw verantwoordelijkheid als lid van onze kerk. *Draag bij naar wat voor u mogelijk en verantwoord is.*

Wij hopen dat u uw bijdrage uit 2022 ten minste wilt en kunt continueren voor 2023.

In de week van 16 januari, worden de enveloppen bij u bezorgd/afgegeven. De week daarop wordt

het antwoord weer bij u opgehaald. *Het zou fijn zijn voor de lopers als u het antwoord dan klaar hebt liggen.* Elegant ook, dan hoeven ze niet nog eens terug te komen.

Vrijdag 27 januari maken wij de stand op.

Wij rekenen graag op uw medewerking tijdens deze actie en op uw *financiële hart in de toezegging*, die u doet voor 2023.

*Namens de kerkrentmeesters Hans Weijman*

## Acceptgirokaart?

**Betaalt u de vrijwillige kerkelijke bijdrage in termijnen met een acceptgirokaart?** Dan gaat er in 2023 wat veranderen. Daarover gaat dit bericht.

*Wat gaat er veranderen?*

De banken in Nederland hebben besloten vanaf 1 juni 2023 geen acceptgirokaarten meer te verwerken. De acceptgirokaart verdwijnt als mogelijkheid voor alle betalingen in Nederland. Daardoor kunt u in 2023 uw bijdrage niet meer in 4 termijnen per acceptgirokaart betalen. Als u eenmalig wilt betalen met de acceptgirokaart kan dat nog wel in januari 2023. Er zit een acceptgirokaart bij het toezeggingsformulier dat u in januari ontvangt. Deze kunt u naar uw bank sturen.

*Als u uw bijdrage in 2023 in termijnen wilt betalen.* U kunt op de volgende manieren in termijnen betalen:

- Per automatische incasso
- Overig; u regelt zelf een eenmalige of periodieke overschrijving bij uw bank

In de begeleidende brief bij de actie Kerkbalans leest u bovenstaande informatie terug. Deze brief wordt in januari 2023 bij u bezorgd.

*Bij vragen* kunt u een e-mail sturen naar Anita van Soest. Zij verzorgt de administratie van de vrijwillige bijdrage. Haar e-mailadres is [kerkbalans@pwamerongen.nl](mailto:kerkbalans@pwamerongen.nl). U kunt haar ook bellen op 06 25351492.

## Collecten en giften

Geachte gemeenteleden, ik wil u allen een gezond en gelukkig 2023 wensen.

De collecten zijn bijgewerkt tot 31 december i.v.m. de afsluiting jaarrekening. We hebben ook giften ontvangen.

## Giften

Via ds. De Ruiter	€	300,00
Via dhr. Altena	-	20,00
Via mevr. V.d. Lagemaat	-	55,00
Via mevr. Weijman	-	50,00

## Collecten

3-12 Werk van de kerk	Via app	€	122,00
	Via bank	-	13,25
	Via kerk	-	88,55
10-12 TG Liturgie en vieringen	Via app	€	98,00
	Via bank	-	196,00
	Via Kerk	-	84,75
17-12 Werk van de Kerk	Via app	€	129,50
	Via Bank	-	81,00
	Via Kerk	-	83,85
22-12 Kindernevendienst	Via app	€	94,50
	Via bank	-	25,00
	Via kerk	-	48,90
24-12 Werk van de Kerk	Via Kerk	€	224,70
25-12 Werk van de kerk	Via Kerk	€	163,45
	Via Bank	-	20,00
	Via App	€	55,50
30-12 Onderhoud Orgel	Via Bank	-	30,00
	Via app	€	323,00
30-12 Werk van de Kerk	Via app	€	323,00
	Via Bank	-	282,50

*Met vriendelijke groeten, Sandra Ruitenbeek*

## Bericht van de penningmeester

Het jaar 2022 is weer teneinde gekomen. Het was een bijzonder jaar. Met ups en downs. Gelukkig hebben we de Corona pandemie weer achter ons gelaten en mochten we weer de diensten vieren in onze Andrieskirk.

Financieel was het ook een bijzonder jaar. De plannen voor het bouwen van een nieuwe pastorie op de plek van de kerkzaal van de Ark zijn in een vergevorderd stadium.

Verder kunnen wij melden dat we net voor de afloop van het jaar 2022 een legaat mochten ontvangen van € 30.000,00. Zoals u weet hadden we voor het afgelopen jaar weer een fors tekort begroot; echter door dit legaat - waarvoor bijzondere dank - zal dit gelukkig weer meevallen. De Heer zorgt voor ons. Ook de vrijwillige bijdragen en collecten geven over het afgelopen jaar een mooi oplopend beeld te zien. Al met al geeft dit een goede financiële basis voor de toekomst. We hopen en bidden dan ook dat het komende jaar deze positieve trend mag worden voortgezet.

Komende weken zal ik samen met onze administratrice ons weer buigen over de cijfers van het afgelopen jaar en hier weer een jaarrapport van maken. We houden u op de hoogte en wensen u allen een mooi en gezegend 2023 toe.

Hiernaast treft u onze toelichting op de begroting 2023 aan, zoals wij deze hebben gepresenteerd tijdens de Gemeentevening in november jl.

*Namens de kerkrentmeesters Sander Bouman, penningmeester*

## Toelichting op de begroting 2023

Zoals eerder aangegeven hebben wij tot 2027 een te hoge bezetting fte predikanten. Dit is ontstaan na de fusie tussen Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk. Na het emeritaat van Ds. De Ruiter in 2027 streven wij naar de norm die past bij onze inkomsten levend geld. Afhankelijk van het definitieve jaarresultaat 2023 (begroot tekort € 39.633,00) dekken wij van het tekort € 15.000,00 af uit het Pastoraal fonds, aangezien het hier extra pastorale zorg betreft, verzorgd door een overschot aan fte predikanten. Het resterende tekort wordt van de Algemene Reserve geboekt.

De energiekosten worden fors hoger begroot. Hoe dit uiteindelijk uitpakt is onduidelijk gezien de energiemarkt.

Verder hebben we de afgelopen 2 jaar goed geboerd met inkomsten uit hoofde van onze effectenportefeuille. Hoe dit zal uitpakken in de komende jaren is niet te voorspellen. Thans ziet de ontwikkeling er niet zo goed uit; echter gezien de spreiding van de portefeuille en onze beleggingshorizon zijn de risico's beperkt. Geen inkomsten begroot.

**2023/2024** - Wij zijn doende voor te sorteren op het leegkomen van onze pastorie aan de Nederstraat uiterlijk in 2027, of zoveel eerder als de predikant verhuist. Gezien de monumentale waarde van dit pand zal het huurtechnisch niet meer geschikt zijn voor een toekomstige predikant. Ons voornemen is dan ook alsdan de pastorie te verkopen. Er zijn reeds vergevorderde plannen de kerkzaal van de Ark om te bouwen naar een pastorie. De achtergelegen zalen kunnen dan behouden worden als Kerkelijk Centrum. Het perceel wordt dan opgesplitst in 2 percelen. De CCBB (Centrale Kerk) heeft inmiddels ingestemd met ons voornemen. Zo ook de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. De kosten van de Ark zullen hiermee fors verlaagd worden. Uit de opbrengst van de pastorie verwachten wij om en nabij € 700.000,00 over te houden.

De baten trachten wij te verhogen middels:

### 1. Huuropbrengsten verhogen.

Andrieskerk aantrekkelijker maken en zo ook het zalencentrum van de Ark.

### 2. Vrijwillige Bijdragen verhogen.

Afgelopen 2 jaar is de trend van daling omgekeerd naar meer bijdragen. Meer betrokken kerkleden middels app en te organiseren zaken.

### 3. Collecte-opbrengsten verder verhogen.

Er wordt meer gegeven via de app en QR-code en bankoverschrijvingen dan via de collectezak.

### 4. De verwachting is dat er in 2023 weer een

**snuffelmarkt zal plaatsvinden.** De opbrengst hiervan is niet begroot, aangezien het nog niet geheel zeker is.

## Snuffelmarkt

De snuffelmarktcommissie is alweer druk bezig met de voorbereidingen van de Snuffelmarkt in 2023. Door corona is het dan alweer 4 jaar geleden sinds de laatste snuffelmarkt in juni 2019. Evenals 4 jaar geleden zal deze Snuffelmarkt hopelijk weer een mooie dag worden voor verbinding tussen de gemeenteleden en natuurlijk met hopelijk een mooie opbrengst. U kunt de datum alvast in uw agenda noteren: zaterdag 17 juni!

Als het aan de commissie ligt dan wordt het weer een gezellig en veelzijdig evenement. Naast de verkoop van een grote variatie aan 'spullen', zullen vanzelfsprekend weer allerlei activiteiten plaatsvinden, waarover in een latere Klokkenluider meer. Bij de voorbereidingen hoort ook de *inname van de spullen*. Heeft u spullen die bij u in de weg staan, maar die nog prima verkocht kunnen worden via onze snuffelmarkt, dan kunt u deze inleveren tijdens de innamedagen. In ieder geval de eerste zaterdagen van elke maand van februari t/m juni.

De eerstvolgende innamedag zal zijn op zaterdag 4 februari van 09:00-11:30 uur. Natuurlijk overbodig om te noemen, maar de spullen graag schoon aanleveren. Waar? Dit kan bij de Bertus Leendersweg: rechts naast nummer 4B (bedrijf van Nuyt) is de ingang. *Wat wordt niet ingenomen?* Computers, beeldschermen, tv's, bedden, matrassen, grote meubels. Als er gemeenteleden zijn die spullen hebben en niet in staat zijn deze zelf te brengen, kunnen ze ook één van de onderstaande nummers bellen, dan komen we het ophalen.

- Luc de Ruiter (06 52515263)
- Gert van Burken (06 48961533)
- Klaas Brouwer (06 41556724)

Er zijn natuurlijk veel vrijwilligers nodig om een snuffelmarkt tot een succes te maken. Met een telefoontje kunt u zich opgeven bij Gert, Klaas of mij. Via de Zondagsbrief, de Klokkenluider & de App houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de Snuffelmarkt. In de gemeenteapp zal er een aparte groep komen: Snuffelmarkt, waar mensen ook hun informatie kwijt kunnen. Als u ideeën hebt voor de markt dan kunt u contact opnemen met mij: [lucderuiter@gmail.com](mailto:lucderuiter@gmail.com) of met Gert of Klaas.

*Namens de snuffelcommissie,  
Luc de Ruiter, PR Snuffelmarkt*



## Beste gemeenteleden,

Voor u ligt de eerste Klokkenluider van het nieuwe jaar. De feestdagen liggen weer achter ons met alle vieringen met hun eigen karakter en invulling. Wij hopen dat u goede dagen heeft gehad. Namens de kerkenraad wensen wij u een gezegend en bovenal gezond nieuwjaar.

Zoals in de afkondiging is aangegeven, zijn er uit de gemeente geen bezwaren binnengekomen tegen de voorgedragen namen van de nieuwe ambtsdragers. Zondag 5 februari worden Karin Sommer als ouderling /scriba, Germt Medema als diaken, Gert van Reenen als Ouderling taakgroep Andries door de Week en Jaap Gijsbertsen als Jeugdouderling bevestigd. Alexandra Lourens zal herbevestigd worden als ouderling voorzitter voor 1 jaar. Wij zijn dankbaar dat zij deze taak op zich willen nemen en wensen hun Gods zegen toe in hun werk. Daarnaast nemen we in deze viering afscheid van de ambtsdragers en kerkrentmeester die hun werk neerleggen en danken hen voor het werk dat zij hebben gedaan.

Dan willen we hier toch ook even al die andere vrijwilligers in onze gemeente, die zich op allerlei vlakken inzetten, onder de aandacht brengen. Zonder hen zijn al die activiteiten niet mogelijk. Dank daarvoor.

Tijdens de eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar zullen we zaken vanuit de taakgroepen bespreken. Het verslag van de Mystery Guest die een viering van onze gemeente heeft bezocht zullen we in februari behandelen. Wij houden u in de volgende Klokkenluider op de hoogte.

Het is fijn te zien dat van de diverse activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden mooie verslagen met foto's in de Klokkenluider te lezen zijn. Blijft u dit vooral doen, zo houden we elkaar als gemeente op de hoogte en blijven we met elkaar verbonden.

Laten we ook dit nieuwe jaar als gemeente naar elkaar om blijven kijken, zodat niemand ongezien blijft en vragen om God Geest voor de weg die we dit jaar als kerkelijke gemeente gaan.

*Namens de kerkenraad een hartelijke groet,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld*

## Overige berichten

### Vrede en alle goeds!

'Vrede en alle goeds; de Heer zegene u.' Dit zijn de woorden waarmee Fransiscus van Assisi een ieder begroette die hij tegenkwam. Deze goede wens is niet alleen geschikt voor de eerste week van het nieuwe kalenderjaar, maar kan je iedere dag van het jaar uiten. Ik wens u dat langs deze weg dus van harte toe, en hoop dat u het - zo nu en dan - ook echt voelt; dat u een gezegend mens bent!

*Vriendelijke groeten, Ds. Mendie Hofma*

## Dabar Overberg

De zomerperiode ligt alweer even achter ons. Toch willen we u/jou informeren over het Dabarwerk (recreatie- en evangelisatiewerk) op camping de Hoge Linde en pop-up camping Boaz in Overberg. Afgelopen zomer is deze pop-up camping als pilot gestart. Vier weken lang konden verschillende gezinnen een week op vakantie, waar zij al tijdens geen geld voor hadden. Hier verbleven ze gratis en werd voor alles (accommodatie, activiteiten, eten en drinken) gezorgd. Naast deze pop-up camping wordt er al jaren Dabarwerk gedaan op camping de Hoge Linde (voorheen op de Bokkesprong).

Waar Dabar een plaatselijke oorsprong kent, hebben de IZB en HGJB het Dabarwerk jarenlang

landelijk ondersteund. Eind oktober 2022 is vanuit de IZB gecommuniceerd dat Dabar weer lokaal gaat, met een minimale ondersteuning vanuit de IZB. Dat wil zeggen dat er vanuit de plaatselijke gemeenten meer draagkracht en betrokkenheid wordt gevraagd.

We zijn blij dat we als Dabar Overberg al betrokkenheid kennen uit Overberg, Amerongen en Renswoude. Ook vanuit Scherpenzeel is er betrokkenheid in de commissie. Om de draagkracht te vergroten willen we graag de Hervormde gemeenten in Woudenberg en Veenendaal ook laten deelnemen aan deze betrokkenheid.

Als plaatselijke Dabarcommissie hebben we besloten om een overkoepelende commissie op te richten voor de beide Dabar projecten in Overberg met vertegenwoordigers uit de verschillende betrokken gemeenten. De oprichtingsvergadering zal **16 februari 2023** plaatsvinden op een nader te bepalen tijd en locatie.

Omdat wij als plaatselijke commissie enthousiast zijn, willen we ook graag uw/jouw betrokkenheid vragen. Hoe? We nodigen u/jou graag uit om deel te worden van de nieuwe overkoepelende commissie. Deze commissie zal onderverdeeld worden in enkele 'sub-commissies', zodat u/jij kunt doen wat bij uw/jouw talenten past. Ook zijn we op zoek naar deelnemers voor deze 'sub-commissies'. In de volgende Klokkenuider zullen we de verschillende taken verder toelichten. Neem gerust contact op met ons bij vragen of voor meer informatie.

*Namens de Dabarcommissie Overberg,  
Gijs v. Ginkel (06-57576549); Berlinda v. Ginkel;  
Inie v. Egdome (dabaroverberg7@gmail.com)*

## Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van **9.00 uur tot 12.00 uur** een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op **22 januari** vanuit de Protestantse Gemeente Maarn (10.00 uur)
- op **29 januari** vanuit de Baptistengemeente De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)
- op **5 februari** vanuit de PKN Efrathakerk te Overberg (10.00 uur)
- op **12 februari** vanuit de PKN Michaëlkerk te Leersum (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl)

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van **21.00 uur tot 22.00 uur** het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

## Eindredactie

**Marga van de Weerd**, Tabakslaan 7, Amerongen  
tel. 0343 451858, [mvandeweerd@ziggo.nl](mailto:mvandeweerd@ziggo.nl)

## Redactie

**Jan van de Grift**  
**Marti Blokpoel**  
**Marijke van der Vloed**

## Bezorging en verzending

**AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol**  
Kersweg 26, 3958 BC Amerongen  
tel. 0343-451309 of 06-23061742  
[mts.vandepol@gmail.com](mailto:mts.vandepol@gmail.com)

## ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  
06 23488312, [ton.neldejong@kpnplanet.nl](mailto:ton.neldejong@kpnplanet.nl)

## Administratie

Vragen en informatie over alle abonnementen kunt u sturen naar:  
Kerkelijk Bureau: [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

## Klokkenuider kopij

Vragen en informatie kunt u sturen naar:  
[klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)

## Druk

Kerkelijk Drukwerk [www.kerkelijkdrukwerk.nl](http://www.kerkelijkdrukwerk.nl)

## Vormgeving

Wim Klein [info@digitalprojects.nl](mailto:info@digitalprojects.nl)

**Kopij volgend nummer aanleveren op onderstaande adressen tot maandag 6 februari 17.00 uur**



**Amerongen/Elst**  
[klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)

## Klokkenuider ontvangen?

	per post	per mail
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:	€22,50	€12,50

Aanmelden via [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

## Fietsen voor kanker

Op 1 juni doe ik weer mee aan *Alpe d'HuZes*, het unieke evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, lopend of wandelend zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez.

Kanker is een ingrijpende ziekte die het leven van patiënten en hun naasten volledig op z'n kop zet. Van dichtbij heb ik dit jaar weer de verwoestende werking van kanker in een mensenleven meegemaakt, een goede vriendin is helaas overleden. Ook kennen we gemeenteleden die helaas de strijd tegen kanker niet hebben kunnen winnen of nog aan het vechten zijn. Op dit moment strijdt een kleindochter (10 jaar) van goede vrienden van ons tegen deze vreselijke ziekte. Ik kan niet lijdzaam toezien en wil mijn steentje bijdragen door fietsend opnieuw de strijd met de berg aan te gaan.

Alles wat helpt om deze ziekte terug te dringen en het leed van mensen te verzachten verdient steun. Daarom doe ik mee aan *Alpe d'HuZes* omdat ik geloof dat wij samen kunnen werken aan een wereld waarin je niet meer doodgaat aan kanker.

Wilt u mij steunen, dat kan door mij te sponsoren, hiervoor kunt u naar mijn actiepagina gaan: [www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/klaasbrouwer](http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/klaasbrouwer)

Indien nodig ben ik bereid een tegenprestatie te doen voor uw sponsoring, daarvoor kunt u mij bellen: 06 41556724. Ik hoop op u te mogen rekenen!

*Een hartelijke groet, Klaas Brouwer*

