



Niets kan ons scheiden van God!

Bij Romeinen 8: 31-39

Bij een pastoraal bezoek is het zelden zo, dat de bezoeker alleen maar iets komt 'brengen' (bemoediging, een bloemetje) en dat degene die bezocht wordt, alleen maar ontvangt. Vaak heeft degene die bezocht wordt, ook iets te geven. Niet alleen een kopje koffie, maar daarnaast ook mooie verhalen, wijze woorden, en nog wel meer. Al een paar keer is er tijdens een pastoraal bezoek voor mij gebeden, nadat ik voor degene tegenover me gebeden had, regelmatig weten gemeenteleden meer dan ik over het dorp en de kerkelijke geschiedenis hier, en soms wijzen ze mij op een Bijbeltekst die ik nog niet kende.

Het is alweer jaren geleden dat een man op zijn sterfbed vroeg om deze tekst, Romeinen 8: 31-39. En die las ik op dat moment voor het eerst bewust. Het is een mooie tekst, maar niet alles is even aansprekend, want er komen dingen aan de orde waar wij in onze situatie weinig van herkennen: honger, vervolging, verdrukking, het zwaard... we gaan dan maar liever snel verder naar: 'niets kan ons scheiden van de Liefde van God in Christus Jezus'.

Toch is ook dat gedeelte ervóór van belang, want het draait daarin om de vraag: welke macht is de sterkste? In aanloop naar dit gedeelte gaat het om het contrast tussen het leven nu en de verheerlijking later. De lezers van de brief (en ook christenen nu) zien daarnaar uit, maar het is de hoop op iets waar ze nog maar weinig van zien. Ze ondergingen in die tijd het tegendeel: vernedering en onderdrukking, marteling en zelfs de dood. Ze worden dag in dag uit geconfronteerd met de grote macht ... van de keizer!

Wij hebben nu te maken met heel andere machten, die ons dreigen te scheiden van God. De verleiding van het geld, de dwang van wat je allemaal moet hebben, doen of zijn om erbij te horen, maar ook ziekte, tegenslag, depressie, verslaving.... Zou Paulus ook daarover met vertrouwen kunnen schrijven: niets kan ons scheiden van de liefde van Christus? Die machten in ons leven, die ons kunnen laten zweven van geluk en ineenkrimpen van verdriet - die machten lijken soms allesoverheersend.

Daartegenover zet Paulus de belofte van God. Die spelt hij uit op drie manieren: God is vóór ons, God rechtvaardigt, God betoont zijn liefde. Liever liet Hij zich verstoten en doden in Zijn Zoon Jezus Christus, dan dat Hij de mensen overliet aan al die machten die in de wereld zijn. Het is die zachte kracht, de kracht van de Liefde, die het uiteindelijk van de harde machten zal winnen.

Dus alle krachten in ons leven die aan ons trekken, maar ook de macht van de dood, ze kunnen ons niet scheiden van de liefde. Want Jezus is niet alleen de gestorvene, Hij is de opgestane!

Paulus zegt in de brief aan de Romeinen: wij zijn meer dan overwinnaars in alles wat ons overkomt. Dus niet ondanks alles wat ons overkomt, maar juist daarin - in de moeite en de vreugde die het leven ons brengt. Je ziet het niet altijd, je moet het met de belofte doen.

En daarom is het zo belangrijk dat we elkaar wijzen op bemoedigende woorden en tekens. Dat kan iemand doen die op bezoek gaat en van tevoren heeft nagedacht over een mooie tekst om voor te lezen, maar dat kan ook iemand

Lied 418 uit Liedboek 2013

*God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.*

*Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, -
vruchtbaar in de Heer.*

*Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.*

doen die nog maar kort te leven heeft en die helemaal afhankelijk is van andere mensen voor de dagelijkse zorg. Als die een mooie tekst kan noemen en de bezoekende dominee daar jaren later een meditatie over schrijft, worden nog meer mensen bereikt. En ik denk dat dat één van de dingen is, die wij als gemeenteleden voor elkaar kunnen doen. Dus: heeft u iets moois gelezen, gehoord of meegemaakt? Deel ervan!

Ds. Mendie Hofma

Andrieskerk

Zondag 16 oktober

10.00 uur ds. J.W. Breunese, Leersum
 collecten 1. Kerk in Actie, Werelddiaconaat
 2. Werkgroep Missionair
 oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en
 Per Pekkeriet
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Anton Nieuwschepen,
 453227 of 06 22706399
 koffie Nel den Hartog en
 José van Zanten

Zondag 23 oktober**Maaltijd van de Heer**

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Missionair
 2. Taakgroep Liturgie en Vieringen
 oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Lisanne
 koster Huib van Alfen,
 454308 of 06 44922744
 koffie Aartje van Vliet en
 Teuni Nieuwhoff

Zondag 30 oktober

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Hospice de Wingerd
 2. Taakgroep Andries door de week
 oppas Kerkheem Ingeborg en Marilene van Reenen
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Ineke
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Klaas Brouwer, 06 41556724
 koffie Koos van Zeist en
 Bep Ravenhorst

Woensdag 2 november**Dankdag**

19.30 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. CVI/Voedselpakket voor
 joden in Oekraïne
 2. Werk van de Kerk
 koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469

Zondag 6 november**Kerk, school en gezinsdienst, onderbouw**

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Najaarszending KIA
 2. Kinder- en tienernevendienst
 oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en
 Anna-Ruth Pekkeriet
 knd. kinderen blijven in de kerk
 koster Geralt Joren, 451426
 koffie Toos de Boer en Tristan de Jonge

Efrathakerk

Zondag 16 oktober

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. E.E. Bouter,
 Hendrik Ido Ambacht
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC KIA Indonesië,
 wereldvoedseldag
 koster Gerry van Hardeveld
 organist Jonathan Bogerd
 oppas Marjan en Anne van Oort

Zondag 23 oktober

10.00 uur ds. C.H. Bax, Ede
 18.30 uur ds. C.H. Bax, Ede
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen
 koster Job van de Bovenkamp
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Margrit en Demi

Zondag 30 oktober

10.00 uur ds. W.G. van den Top, Ede
 18.30 uur ds. P. Hoogendam, Veenendaal
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. KRM predikantsplaats
 koster Adrie Nell
 organist Erik Bogerd
 oppas Ans en Anne Hek

Woensdag 2 november

08.45 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 Dankdag met CBS 'De Wegwijzer'
 19.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 Dankstonddienst
 collecten 1. KRM dankstonddienst
 2. DIAC algemeen
 koster Wim van den Berg
 organist Joke Wolswinkel

Zondag 6 november

10.00 uur drs. N.C. van der Voet, Veenendaal
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. ZEND najaarszendingcollecte
 koster Johan van Ginkel
 organisten Arjan de Nooijer en
 Jonathan Bogerd
 oppas Cobi en Jente

Zondag 13 november

10.00 uur Dr. G. Vierwind, Putten
 18.30 uur ds. C. van de Scheur, Eemnes
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen
 koster Marianne van de Zandschulp
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Liza en Irene

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te
 beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te
 beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen
 wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed
 gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur,
 behalve tijdens de schoolvakanties.

**Zondag 13 november****CYA-jeugdendienst**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
 2. Taakgroep Jeugd en Gezin
 oppas Kerkheem Eline Visser en Femke Cornelisse
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Inge, groep 7 en 8 blijven in de kerk
 koster Jelle Geers, 06 12433852
 koffie Elly Brunekreeft en Dicky de Greef

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later
 te volgen via www.pwamerongen.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan
abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of
 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie
 en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van
 de Klokkenluider in de informatiekolom onder
 Andrieskerk.

Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958
CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat [secretariaatsadres:
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com](mailto:secretariaatsadres:Jan_vd_Heiden_janvdh1202@gmail.com),
tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,
scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
telefoon 461500 of 06 53394576;
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,
kerk-sandra@wimruitenbeek.nl
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren
en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com
Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 35-A, Overberg

Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28,
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.
predikant@hervormdoverberg.nl

Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider:
klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18
t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten

Op 23 oktober vieren we weer het Heilig
Avondmaal. Aan tafel als gemeente! Maar...
hoe gesloten is onze kring eigenlijk, als we
daar aan tafel zitten? Deze zondag zullen we
ook nadenken over onze rol en zichtbaarheid
als kerkelijke gemeente in het dorp om ons
heen. Hoe kunnen wij de drempel verlagen voor
'mensen van buiten'? En hoe staan wij bekend?
Zou dat anders moeten? Kom gerust met uw
ideeën en indrukken; we nemen dat weer mee
in onze gesprekken als commissie 'Kerk op het
dorp'.

Op woensdagavond 2 november vieren we
dankdag voor gewas en arbeid. Deze dienst is
voor velen helaas een ondergeschoven kindje
in de lijst van kerkdiensten door het jaar heen.
Geheel ten onrechte, lijkt mij. Alles waar we
heden ten dage zo druk mee zijn en waar we
ons bezorgd om maken – klimaat, je baan, ons
voedsel – is juist dan expliciet aan de orde. En
is het niet goed om biddend en zingend je dank
richting de Schepper en Onderhouder van ons
bestaan te uiten?! Daarom welkom, sterker nog
u wordt verwacht, in de Andries op woensdag
2 november om 19.30 uur.

Op 6 november is er een Kerk School
Gezinsdienst, voorbereid met de onderbouw-
groepen van de Wilhelminaschool en De
Regenboog. Op het moment dat ik dit schrijf,
is nog niet bekend welke bijbeltekst we gaan
lezen, maar... het wordt vast weer een bijzonder
geheel.

De Ridderhof

Donderdag 20 oktober om 15.00 uur is er
weer een kerkdienst in de Ridderzaal van De
Ridderhof. Ds. Mendie Hofma gaat voor en we
vieren het Heilig Avondmaal.

We zien u graag komen. Het is fijn als u iemand
meeneemt, een kennis, bezoek, of een vriend(in).
Ook mensen van buiten De Ridderhof zijn van
harte welkom!

Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie
en thee.

Van harte welkom, Jan vd Heiden

Korte terugblik op het startweekend: 10 en 11 september

Voor de tieners was er zaterdag al een mooi
programma: samen eten, een spel doen,
Karsten van Staveren die inspireerde met
zijn verhaal over de verschillende smaken in
geloven...dit alles onder de bezielende leiding
van de Taakgroep Jeugd en Gezin, samen met
nog een paar ouders.

De volgende dag was het stralend weer en
kon er buiten gegeten worden bij de scouting.
Heel wat gemeenteleden schoven even
aan en kregen een gebakken ei geserveerd.
Daarna werd er gewandeld en gefietst naar
de kerk, waar de dienst ging over de 'omweg'
van het Emmaüsverhaal. Ook kregen we het
gevarieerde programma te zien dat Andries
door de Week voor het komend seizoen heeft
opgesteld. Na de kerkdienst begonnen de
workshops: sommigen gingen (zittend of
lopend) met elkaar in gesprek over wat zoal je
hart kan doen branden. Anderen bereidden de
muzikale uitvoering van 'Oh, when the saints'
voor. Tussendoor maakten de kinderen goed
gebruik van het springkussen dat buiten stond.

Om 12.15 uur begon het mooie samenspel
van ukelele, percussie, dans en zang: zonder
gezamenlijk te oefenen klonk het meteen
prachtig en zag het er vrolijk uit! Het was
zo mooi dat we het nóg wel eens wilden
horen, zien en doen, dus er kwam direct een
toegift achteraan! Wat een feest om zo als
gemeenteleden (van heel jong tot best oud)
samen te kunnen zingen, dansen en musiceren
over de Heiligen van God... Veel mensen
hebben achter de schermen meegewerkt om
deze dagen tot een succes te maken. Allemaal
heel hartelijk dank daarvoor!

ds. Mendie Hofma

Wat hebben we genoten van de startzondag!

Wie had kunnen denken dat ik nog eens al
trommelend en muziek makend, dansend
op de maat, een kerkdienst zou beëindigen. Al
had ik stiekem wel even in het achterhoofd:
'goed dat de schoonouders dit niet meemaken'.
Maar jong en oud hadden er zoveel plezier in.
Als ruim tachtig jarige met heel veel jongere
gemeenteleden hebben we er een verbindend
feest van gemaakt. Het was een begin van een
mooi kerkelijk jaar.
Hulde aan de organisatoren!



Meeleven Sectie 1 en 2

Mevr. J.D. Keiman-van den Hatert revalideert na een ziekenhuisopname in De Parkgraaf te Utrecht (Beneluxlaan 926, 3526 KJ, k. 115). Zij is in afwachting van een verhuizing naar een andere plek van permanente opvang.

Dhr. S. van der Meer, Donkerstraat 27, was even thuis en moest toen toch weer al gauw terug naar zijn tijdelijk verblijfadres in een woonzorgcentrum in Utrecht. Nu is hij inmiddels echt thuis!

Dhr. J.C. Nellestijn kwam thuis ongelukkig ten val en brak daarbij zijn pols. Hij werd opgenomen in De Meent te Veenendaal (Grote Beer 10, 3902 HK, afd. Scheepjeswol, k. 10) om daar verder te herstellen.

Mevr. C. van der Stigchel-Rijnbende, Van Reede Gincellaan 18, onderging een heupoperatie en revalideert nu thuis.

Ook *dhr. S. Bouman*, Kon. Wilhelminaweg 53, werd geopereerd aan zijn heup.

Dhr. A.J. van der Grift, Zandvoort 33, is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een licht herseninfarct.

Mevr. E. Vink-Vreugdenhil, Kon. Wilhelminaweg 73c, kwam thuis na een ziekenhuisopname. De behandelingen waarmee ze bezig was, worden niet meer voortgezet, waardoor ze nu een nieuwe fase is ingegaan. We bidden Els en Albert kracht en moed toe.

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter

Omzien naar elkaar – pastoraat (sectie 3)

Mevr. C. Brink-van Reekum (De Spijlen 12, 3921 EK Elst) is door een veelvoud aan klachten dusdanig verzwakt dat ze eind september opgenomen is in Hospice De Wingerd. Ten tijde van het drukken van deze Klokkenuider werd besproken, dat zij naar een andere locatie zou verhuizen. Waar ze ook verblijft op het moment dat u dit leest, het is een heel zware tijd voor haar en haar man Gert. Sterkte gewenst, en Gods zegen.



Catechese: 4 groepen tieners gaan van start!

Herhaaldelijk hebben we in diensten een oproep gedaan voor nieuwe catecheten; mensen die de catechisatie voor middelbare scholieren zouden willen helpen verzorgen. Tot onze vreugde zijn we intussen voltallig:

De oudste groep gaat verder onder leiding van Jan Willem en Ruth Mauritz, de middelste groep komt samen bij Hester Klein en de jongste groep wordt geleid door Jaap en Esther Gijsbertsen. We zijn heel dankbaar dat de catechese zo verder kan gaan! Op zondag 2 oktober was er een gezellige lunch voor de catechisanten én hun ouders, als aftrap voor dit seizoen.

Daarnaast zijn er vijf tieners die gaan deelnemen aan de belijdeniscatechese onder leiding van Bert de Ruiter en mij; dit traject is op vrijdag 7 oktober begonnen.

Onze jongere gemeenteleden geven hiermee een goed voorbeeld aan de ouderen; mocht u ook willen deelnemen aan een gespreksgroep (of belijdeniscatechese overwegen), laat het weten! Er zijn verschillende groepen die nog wat deelnemers kunnen gebruiken. En het contact en gesprek in zo'n groep kan heel voedend zijn voor je geloofsleven. Stap dus vooral in!

ds. Mendie Hofma

Gedenken

Bent u een dierbare verloren en wilt u hem of haar gedenken door een kaarsje aan te steken? Of wilt u een kaarsje aansteken voor iemand die veel voor u betekent?

De Andrieskerk is 1 november open van 15.00 uur tot 16.00 uur en van 19.30 uur en 20.30 uur.

*U bent van harte welkom,
Commissie Missionair*



Taakgroep Pastoraat



's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Wij zijn groot gebracht met het geloof en zijn jaren lid geweest van de Hervormde kerk in Elst. Wij hebben twee dochters, waarvan de jongste in Veenendaal ging wonen en de oudste dochter in Eck en Wiel.

Op een dag kwam onze oudste dochter thuis, en inmiddels weer in Elst wonend, vroeg ze ons: "Willen jullie met mij mee naar de Andrieskerk in Amerongen." Zodoende zijn wij toen lid geworden van de Hervormde Gemeente in Amerongen, nu de PKN. Ik kan wel zeggen dat wij ons daar gelijk thuis voelden en nog.

Sinds de corona is de kerkdienst tijdelijk stopgezet. Wij zijn toen wekelijks digitaal gaan kijken en vinden het prettig nu we eraan gewend zijn dit te blijven doen. Wij blijven ons bij de Andriessgemeente betrokken voelen.



Roel en Tiny Bakkenes, achter hun vijgenboom met nu nog onrijpe vruchten!

Andries door de Week



Filmavond voor jong en oud: "Albatross"

Datum: Dinsdag 18 oktober
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Ark

"Albatross" toont onverschrokken de gruwel van deze tragedie, terwijl het ons uiteindelijk tot een diep gevoel en ervaring van schoonheid en liefde voor het leven op aarde brengt.

Film van Chris Jordan. Voor meer informatie: <https://www.albatrossthefilm.com/ourstory>

Hartelijke groet, Jauke de Baat, namens Andries door de Week

Op een afgelegen eiland in de noordelijke Stille Oceaan sterven albatroskuikens, hun lichamen gevuld met plastic.

Vervolg 'Taakgroep Pastoraat'

Kletspot

Koffiedrinken na kerktijd, gezellig. Altijd wat te praten over de viering, het weer of het wel en wee in de wereld.

Meestal is het oppervlakkig, wat niet verkeerd is. De taakgroep pastoraat wil meer diepgang aanbrengen in de gesprekken. Daarvoor hebben zij een KLETSPOT bedacht.

In die pot zitten kaartjes met vragen die een goed gesprek op gang kunnen brengen.

Elke zondag staat de pot op een koffietafel en kunt u er een duik in nemen. Nou ja, het is een jampot, dus voorzichtig met die duik. Maak er gebruik van!

Taakgroep Pastoraat



Nieuw jaarprogramma Andries door de Week 2022-2023

Dinsdag 18 oktober 19.30 uur - De Ark	Film: Albatross-love story Thema: plastic soup	
Zaterdag 12 november 10.00 uur - Andrieskerk	Bezoek aan de voedselbank Doorn	
Dinsdag 6 december 20.00 uur - De Ark	Groen in december o.l.v. Gerald Joren. Kosten €10 p.p. Opgeven bij jepmeer@hotmail.com	
Donderdag 8 december 20.00 uur - De Ark	Kerstlezing: De geboorte van het Christuskind als thema in de beeldende kunst, vroeger en nu. Lezing door Barry Heinrichs.	
Vrijdag 20 januari 20.00 uur - Andrieskerk	Pubquiz met nieuwjaarsborrel €3 p.p. opgeven bij lourens.cornelisse@planet.nl	
Dinsdag 14 februari 20.00 uur - Andrieskerk	Muziek van Willem Vogel Cantor Christiaan Winter (Oude Kerk A'dam) neemt ons zingend en verhalend mee in Vogel's parels. (90 werken in Liedboek!)	
Woensdag 15 maart 20.00 uur - De Ark	Hoe mijn godsbeeld veranderde Lezing ds. Jan Offringa, a.h.v. boek van Martien Brinkman	
Donderdag 20 april 20.00 uur - De Ark	De geschiedenis van Kamp Amersfoort Lezing door dhr. Harry Ruys over geschiedenis, praktijk en bewoners tijdens WO2.	
Mei Voorafgaand aan de dienst	Wandeling o.l.v. Arie van Barneveld	

Diaconie

Van de Diaconie

Donderdag 3 november organiseren we eindelijk weer een ouderenmiddag in de Ark. De middag begint om 14.30 uur en zal duren tot ongeveer 17.00 uur. Er is een leuk programma met een hapje en een drankje. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te komen, kunt u bellen naar Martien Nieuwhof (06-53329653) of naar Elly Brunekreeft (06-46552163); dan wordt u opgehaald.

We hopen op een gezellige middag met elkaar.



De week van 7 t/m 13 november is de **Week van de Mantelzorg**. Wij willen daar in de kerk op zondag 6 november aandacht aan schenken. Er staan dan rozen voor in de kerk. Als u iemand weet die een roos verdient, neem er dan één mee. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen en wilt u toch een roos laten bezorgen? Bel dan naar Toos de Boer (06-25268629).

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Collecten augustus en september

18 aug. Zomerzending (R'hofdst)	€	39,40
15 sept. Voedselbank		
Utr. Heuvelrug (R'hofdst)	-	60,30
22 sept. Open Doors (H.A. Elim)	-	51,10
25 sept. Zendingsbussen		
3e kwartaal	-	76,70

Giften

5 aug. Bloemenfonds via mevr. v.h. Loo sectie 2	€	15,00
11 aug. Kerk via mevr. v.d. Lagemaat sectie 3	-	20,00
12 aug. Stille hulp via mevr. v.h. Loo sectie 2	-	50,00
14 aug. Bloemenpot via dhr. K. Brouwer	-	50,00
18 aug. Vluchtelingenhulp Utr. Heuvelrug via ds. Hofma	-	20,00
Sept. Kerk via dhr. Hortensius	-	10,00
Sept. Diaconie via dhr. Hortensius	-	10,00
26 sept. Stille hulp via Koos van Zeist sectie 3.	-	50,00

Kerkenraad



Van de Kerkenraad

Wat was de startzondag een geweldig succesvolle en verbindende dag met aan het einde van de ochtend een prachtig optreden met zang, dans en muziek.

De avond ervoor kwam onze jeugd al bij elkaar in het scouting gebouw en hebben hier een mooie avond gehad met elkaar.

Zo goed als alle activiteiten in de gemeente zijn weer gestart, zoals de ontmoetingsavonden voor onze jeugd, gesprekskringen, avonden van "Andries door de Week", catechisaties en open maaltijd. Zo maar een paar zaken om aan te geven dat we een actieve gemeente zijn voor alle leeftijden.

Alle taakgroepen zijn weer bij elkaar geweest. De kerkenraad heeft in september vergaderd en besproken welke onderwerpen de aandacht vragen dit najaar.

De begrotingen voor 2023 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie komen aan de orde in oktober. Deze zullen tijdens de gemeenteavond in november aan u worden gepresenteerd en toegelicht. Ook de status van de plannen rondom de Ark komen opnieuw aan de orde, zoals in mei is toegezegd.

De nieuwe ambtsdragers blijven op de agenda staan, want een nieuwe ouderling/scriba en een ouderling voor de taakgroep "Andries door de week" is nog niet gevonden en dat baart ons zorgen.

Zoals u ziet zijn er voldoende belangrijke zaken die onze aandacht vragen.

Naast al deze punten is het natuurlijk belangrijk de ander in onze omgeving niet te vergeten. Het is goed aandacht voor elkaar te hebben in deze voor veel mensen moeilijke tijden.

Neem contact op met de predikanten of een ander lid van de kerkenraad als u even wilt praten of aandacht vragen voor iemand in uw omgeving.

*Namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld*

Dit stukje willen we afsluiten waar we de laatste kerkenraadsvergadering mee hebben afgesloten.

De zegen van Sint Patrick

*In de ruimte gezet door Gods scheppende hand,
in de vrijheid geplaatst door het Woord,
in het licht gesteld door Gods liefde,
gaan we op weg,
omvat door de zegen,
om te zijn tot een zegen.*

Overige berichten

Herfstvakantie ds. De Ruiter

Van zaterdag 15 oktober tot en met zaterdag 29 oktober heb ik twee weken herfstvakantie. In dringende pastorale gevallen kunt u contact opnemen met ds. Mendie Hofma.

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter



Wijziging Vrijwillige Bijdrage/Kerkbalans

Betaalt u de vrijwillige kerkelijke bijdrage met een acceptgirokaart?

Dan gaat er in 2023 wat veranderen. Daarover gaat dit bericht.

Wat gaat er veranderen?

De banken in Nederland hebben besloten vanaf juni 2023 geen acceptgirokaarten meer te verwerken. De acceptgirokaart verdwijnt als mogelijkheid voor alle betalingen in Nederland. Dat betekent dat u de vrijwillige bijdrage in 2023 ook niet meer met een acceptgirokaart kan betalen. Er zijn al veel gemeentelieden die de betaling op een andere manier doen. Bijvoorbeeld per automatische incasso of via de App PW Amerongen.

U hoeft nu nog niks te doen

In 2022 verandert er nog niks. Pas bij de actie Kerkbalans 2023 gaat de verandering in. Misschien kan er in januari nog eenmalig met de acceptgirokaart betaald worden. Dat weten we nog niet. Als we hier meer over weten, zullen we u hierover via de Klokkenuider informeren. En natuurlijk in de begeleidende brief bij de actie Kerkbalans. Deze wordt in januari 2023 bij u bezorgd. Daarin leggen wij de verschillende betalingsmogelijkheden aan u uit.

Als u nu toch al vragen heeft

Kunt u een e-mail sturen naar Anita van Soest. Zij verzorgt de administratie van de vrijwillige bijdrage.

Haar e-mailadres is aenavansoest@kpnplanet.nl.

U kunt haar ook bellen op 06 25351492.

Collecten bijgewerkt t/m 29-9-2022

28-8	Werk v.d. Kerk	
	Via app.	€ 102,00
	In de kerk	- 116,50
	Via bank	- 38,95
4-9	Werkgroep Missionair	
	Via app	- 96,50
	In de kerk	- 81,55
	Via bank	- 81,00
11-9	TG Andries door de Week	
	Via app	- 105,00
	In de kerk	- 56,60
	Via de bak	- 25,00
18-9	TG Jeugd en gezin	
	Via app	- 100,50
	In de kerk	- 56,60
	Via de bank	- 87,00
25-9	Werk vd Kerk	
	In de kerk	- 102,40
	Via de Bank	- 141,50
Gift	via dhr. v. Altena	- 10,00
Gift	via Ds. De Ruiters	- 50,00
		- 40,00

Met vriendelijke groeten, Sandra Ruitenbeek

Huwelijksdienst

Op vrijdag 14 oktober hopen *Gert Hardeman* en *Andrea de Visser*, Zandschulperweg 4, 3959 AX Overberg, te gaan trouwen. De inzegeningdienst van hun huwelijk in de Efrathakerk wordt geleid door ds. De Kwaadsteniet en begint om *12.30 uur*.

Kerkenraad

Van de kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering van 21 september het volgende.

We staan stil bij het verloop van het startweekend en evalueren kort de bijeenkomst en activiteiten op de zaterdag. De commissie had een gevarieerd en aansprekend programma georganiseerd. Afgezien van een enkele (stort) bui zijn de meeste deelnemers droog gebleven. De bijeenkomst werd behoorlijk goed bezocht. Het is een belangrijk stukje gemeentewerk, waarmee op deze ontspannen en gezellige manier het seizoen van start gaat. De openingsdienst op zondag was druk bezocht en een echte startdienst voor de activiteiten in het nieuwe seizoen. We hebben gebeden om Gods zegen op ons bezig zijn in de gemeente.

We kijken vooruit naar de te houden gemeenteavond op D.V. maandag 14 november. Daarin zal het beleidsplan voor de komende jaren aan de orde komen, dat tevoren voor de gemeente ter inzage zal worden gegeven. N.a.v. inbreng van enkele kerkenraadsleden bespreken we het gebruik van bijbelvertalingen en de keuze van liederen in de eredienst. De regels voor het fotograferen en filmen tijdens huwelijksdiensten was al eerder aan de orde geweest, mede n.a.v. vragen van de (coördinator van de) koster. Dat heeft geleid tot het 'opfrissen' van de afspraken daarover. Bij het bespreken van het beleid op de gemeenteavond willen we ook de gemeente betrekken in de vragen rond de vervulling van de nog openstaande vacature van ouderling. Bij de bespreking van de begrotingen zullen de kerkrentmeesters de ventilatie van het kerkgebouw ter sprake brengen.

Bij het bespreken van de pastorale bezoeken en diaconale contacten staan we m.n. even stil bij eventuele financiële nood in de gemeente t.g.v. sterk oplopende kosten. We willen daarop alert blijven om noodzakelijke hulp tijdig te kunnen bieden.

Op de informatieavond voor de ouders van de catechisanten hebben de catecheten met hen gesproken over een gezamenlijk stukje voorbereiding thuis, dat het gesprek met de jongeren kan verrijken.

We horen nog een kort verslagje over het gesprek in de speciale algemene kerkenraadsvergadering over de kerkelijke gebouwen in de wijkgemeente Amerongen.

Namens de kerkenraad, Gert den Hertog, scriba

Wijzigingen ledenbestand

Ingekomen

- *Br. G. Hardeman* en *zr. Andrea de Visser*, beiden wonend Zandschulperweg 4, 3959 AX Overberg.

Uitgeschreven

Op hun verzoek hebben we de volgende gemeentelieden moeten uitschrijven:

- *Zr. Harriette Bos*, Dwarsweg 5, Overberg.
- *Zr. Manita Maat*, Ginkelseweg 4, Leersum.

Kerkrentmeesters

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar op elke eerste woensdag van de maand tussen *19.00 uur en 20.00 uur* in de consistorie.

Vorming en toerusting

Gebedskring

De maandelijkse gebedskring wordt gehouden op elke eerste woensdag van de maand. We komen om *19.00 uur* bij elkaar op Bergweg 31.



Diaconie

Collecteopbrengsten / Giften

Beste lezers, hiernaast het giften- en collecteoverzicht van de maand juni, juli en augustus.

Bij het bezorgen van de bloemengroet mocht Ariejon Altena een gift van 5 euro voor de zending in ontvangst nemen

Namens de Diaconie en de Zendingscommissie allen hartelijk dank voor uw bijdragen!



Doel	Juni 2022	Juli 2022	Augustus 2022
Diaconie Algemeen		€18,- + €75,- (per bank)	€127,60 + €12,50 (per bank)
St. Open Doors		€157,10 + €2,- (per bank)	
GZB 1027	€164,45	€80,70 + €20,-	
Collecte Camping Boaz		€288,59	
St. De Hoop		€111,20	
HGJB			€115,45
Tear		€140,80	
Albert den Oudsten			€159,90
Giften via ds. Diac.		€115,- (25+15+50+25)	
Vanaf hier zending			
Offerblok Fam. Roest	€393,50 + €4,- (per bank)	€315,90 + €39,20 (2+12+25,20) (per bank)	€324,90 + €4,17 (per bank)
Pinksterzendingscoll.	€185,75 + €90,10 (per bank)		
Avondmaalscoll. Libanon	€167,20 + €30,- (per bank)	€212,20	

Overige berichten

Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. *Zuster Riek Drost* is aan het woord:

Hoe heet u en wie bent u?

Ik ben in 1931 in Overberg geboren als Hendrieka Drost, maar iedereen noemt mij Riek.

Waar bent u geboren en getogen?

De boerderij waar ik samen met mijn tweelingzus Jen geboren ben stond op de plek waar nu de snelweg A12 loopt. Mijn ouders hebben een nieuwe boerderij gebouwd aan de Zandschulperweg, ook in Overberg. Die boerderij staat er nu nog steeds. Ons gezin bestond uit 8 broers en 4 zussen. Op de boerderij was altijd werk genoeg. Heel kort heb ik in een hotel



gewerkt, maar al snel moest ik terug naar de boerderij om te helpen. Eieren uithalen met een mandje aan de arm, de kippen verzorgen, fruit sorteren en nog veel meer.

Wat doet u het liefst?

Hobby's heb ik nooit gehad, daar was echt geen tijd voor op de boerderij. Hooguit op zondag een stukje rijden op de fiets, meer zat er niet in.

Hoe bent u bij onze gemeente gekomen?

Ik ben geboren en getogen in Overberg en vanzelf ben ik zo ook terecht gekomen in de Efrathakerk.

Wat betekent het geloof voor u?

Alles! De Bijbel, de kerkdiensten. Het geloof heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Na het lezen uit de Bijbel kan je weer verder.

Het lezen waard

Tijdschriften

In het portaal van de kerk staat een rekje met tijdschriften, die bedoeld zijn om te worden meegenomen. De overblijvende oude nummers worden regelmatig vervangen door nieuwe.

Tot slot

Bij dit nummer van de Klokkenuider ontvangt u een brief. Daarin staat toegelicht waarom we de berichtgeving vanuit Overberg in de Klokkenuider gaan beëindigen. Daarmee sluiten we iets belangrijks af, dat jarenlang heeft bestaan en zijn waarde had. We willen allen, die hun tijd en gaven hebben ingezet voor de berichtgeving vanuit onze gemeente van harte daar voor danken. In het bijzonder de redactie en administratie. Dat betreft ten eerste Marita Veen, die tot nu toe de redactie voor al het Overbergs kerknieuws in de Klokkenuider in de afgelopen jaren verzorgde. Maar in onze waardering betrekken we ook graag Teunis en Hennie Reedijk, die zoveel jaren betrokken waren bij de Klokkenuider en bij het Overbergs nieuws in het bijzonder. Jullie allen, heel hartelijk dank!

*Namens de kerkenraad,
Gert den Hertog (scriba)*


 Vervolg 'Tot slot'

Welkom bij Gospelkoor Candela

Bedankt!

Tenslotte bedanken wij de voltallige redactie en de vormgever(s) in Amerongen hartelijk voor de fijne samenwerking gedurende vele jaren.

Daarbij mag zeker genoemd worden dat Marga van de Weerd op integere, positieve wijze de contacten met Overberg m.b.t. de Klokkenuider onderhoudt heeft.

Mede door haar inzet is de samenwerking altijd positief en coöperatief geweest.

*Met vriendelijke groet,
Redactie Klokkenuider Overberg*

DANKE!
THANK YOU!
MERCİ!
GRAZIE!
GRACIAS!
DANK JE WEL!
.....



Hou je van zingen, en in het bijzonder van lofprijzing en worship? Wees welkom om eens mee te kijken en zingen op ons gezellige, laagdrempelige koor.

We repeteren elke maandagavond in Philalethes, Kerkplein 193 in Scherpenzeel.

Inloop met koffie/thee om 20.00 uur, start om 20.15 uur en we eindigen om 22.00 uur.

Voor meer info verwijzen we je graag naar www.gospelkoorcandela.nl, en ook op Facebook en Instagram zijn we te vinden; @gospelkoorcandela.

Graag tot ziens!

Roomse Buren en Gereformeerde Heerlijkheid in Amerongen

Het betreft een pocketuitgave met 150 pagina's op A5-formaat.

Enkele artikelen verschenen eerder in het kwartaalblad van de Historische Vereniging Leersum en de Heemkundige Stichting Amerongen en op de site Amerongen Inspireert.

Inleiding

Zoals vaker in kleine feodale gemeenschappen stamt de schrijver af van een heer van het huis, in zijn geval is dat Frederik van Reede, een overgangsfiguur, die al op zijn veertiende domheer was in Utrecht en als volwassene het fundament legde voor het gereformeerde bolwerk, dat Amerongen werd.

In dertien artikelen bent u toeschouwer bij de abrupte verandering van katholiek bedevaartsoord naar gereformeerde bolwerk en van het verdwijnen van het collegiale bestuur van meerdere families naar een vrije hoge heerlijkheid geleid door één familie.

Ongepubliceerde bronnen uit de periode 1450-1650, zoals verslagen van gesprekken tussen de heer en de Amerongers brengen u heel dichtbij het katholiek bourgondische en vroeg reformatische dorp en zijn toonaangevende families.

De artikelen beginnen steeds met een samenvatting en een korte paragraaf, die "stemmen" heet. Het zijn citaten van destijds gesproken of geschreven woorden. Er klinken

emoties in door, die misschien bij ons resoneren.

Ik hoop dat u met net zoveel verwondering als ik kennisneemt van gebeurtenissen, die Amerongers zo lang geleden zijn overkomen.

Wat persoonlijks van de schrijver

Achterin de tuin stond het kerkje met daarvoor de bessenstruiken in een lange rij. Mijn broer en ik pompten de blaasbalg van het orgel en tante Jans speelde dat het een lieve lust was. Het zijn herinneringen aan het dorp, waar mijn familie meer dan 500 jaar heeft geleefd en gewerkt als bouw- en voerman, tabaksplanter, onderwijzer en winkelier.

Het laatste van de dertien artikelen gaat over de reformatie van 1887, dat maakt wat mij betreft de cirkel in de artikelenreeks rond.

Niet omdat mijn voorouders er actief bij waren betrokken met hun geld, hun grond en hun organisatietalent, maar vooral omdat het aangeeft wat een reformatie ook kan zijn. Niet van bovenaf geïnitieerd, zoals door de heer van Amerongen in 1579, maar door een beweging van onderaf. Beide reformaties hebben een politieke achtergrond. En zo kwam het dat achterin de tuin van mijn overgrootvader de gereformeerde kerk van Amerongen werd gebouwd. Aan de andere kant van het perceel op de hoek van de Koenesteeg en de

Achterweg staat zijn winkel in koloniale waren, mijn geboortehuis.

Leonard Schreuders werd geboren boven de winkel in koloniale waren van zijn grootouders. Hij bezocht het gymnasium in Amersfoort en studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij deeltijd docent accountancy was. Verder werkte hij als registeraccountant bij Haagse ministeries, waaronder dat van Financiën en wereldwijd bij banken.

Vanaf eind juli verkrijgbaar a € 6,75. Bij interesse, kan dat kenbaar worden gemaakt door inschrijving via e-mailadres leonardhschreuders@gmail.com



Terugblik Open MonumentenDag Amerongen 2022

Geachte lezer, Open MonumentenDag Amerongen 2022 ligt weer achter ons! In herinnering is opnieuw een indrukwekkende, zeer geslaagde Generatielezing dankzij ex-Rijksbouwmeester Floris Alkemade en het fantastische muzikale koppel Matthias en Katja Naegele. Onvoorstelbaar, dat een meisje van 13 jaar al zo volwassen en invoelbaar vioolspel kan laten horen in een bijna volle Andrieskerk! De deelnemers werden bedankt met een fraai duurzaam 'Thuisje' van onze lokale product designer.

De open dagen zelf waren eveneens geslaagd ondanks de gelukkig eenmalige regenbui. De OMDA-kraam op de Grietmarkt werd al vroeg bezocht voor een rondleiding door de Overstraat, een bezoek aan het voormalige Gemeentehuis, aan huize Lievendael en voor de succesvolle torenbeklimmingen van de kerk op beide dagen. En er was meer... De lezingen op het Kasteel, op landgoed Zuylestein, in de Napoleonschuur, de boswandelingen met het Utrechts Landschap, de werkende molen Maallust en last but not least rondleidingen in Waayestein en over de mooie oude begraafplaats. Muziek was er op de veerpont en bij de aanbidding van de tabaksoogst aan burgemeester Naafs en dankzij een unieke samenwerking met het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug kon men op de locaties ook genieten van diverse muziekensembles. Het slotakkoord was het Monumentendag concert i.s.m. stichting Vrienden van de Andrieskerk op zaterdagavond.

Ook de jeugd is niet vergeten. Op vrijdag 16 september gingen ongeveer 100 scholieren een eigen familiewapen ontwerpen op het Kasteel. Het lespakket hiervoor is speciaal ontworpen door het Regionaal Archief Zuidoost Utrecht.

Deze dagen met zoveel bijzondere activiteiten kunnen niet gerealiseerd worden zonder financiën. Dankzij de steun van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Rabobank Utrechtse Heuvelrug, het Heuvelrugfonds, stichting Mien van 't Sant, Vriendenloterij Open Monumentendag en vele lokale en regionale adverteerders was deze organisatie op zo grote schaal mogelijk! De winnaar van de quiz,



Frank Dekkers, werd verder beloond met een mooi koffiezetapparaat en de musici ontvingen zaterdagavond een prachtig boekje, een gul gebaar van een bloemist uit de regio!

Maar zonder de inbreng van enthousiaste medewerkers is een geslaagd weekend niet mogelijk! Leo van Putten, Cees Oosterwijk, Annet Werkhoven en Martin en Mieke Boisen maakten samen met de geïnterviewden in de Overstraat van het themaboekje 'Duurzaamheid, duurzaam duurt het langst' een prachtig geheel. Dankzij de hartelijke

ontvangst van de gastheren/gastvrouwen op de locaties, de ondersteuners in de OMD-kraam, de rondleiders en de meedenkers bij de realisatie van de inrichting van de Overstraat werd dit weekend een succes. Dank aan allen die hieraan mee hebben geholpen!!

Herman O. de Roode had gelijk:
*'Dan fluisteren wakker geworden monumenten
Voor wie het wil horen.
Mijn Amerongen leeft!'*

Comité Open MonumentenDag Amerongen



Kleurplaat: Herfst in het bos



Radio-uitzendingen



Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 16 oktober vanuit de Brandpuntkapel te Doorn (10.00 uur)
- op 23 oktober vanuit de Baptistengemeente De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)
- op 30 oktober vanuit de PKN Efrathakerk te Overberg (9.30 uur)
- op 6 november vanuit de PKN Michaëlkerk te Leersum (10.00 uur)

- op 13 november vanuit de Ned. Gereformeerde Kerk te Doorn (9.30 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.



Bijbelrooster

zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25
 ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19
 di 18 okt 2 Koningen 3:20-27
 wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7
 do 20 okt Lucas 18:31-43
 vr 21 okt Lucas 19:1-10
 za 22 okt Lucas 19:11-28
 zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24
 ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37
 di 25 okt 2 Koningen 4:38-44
 wo 26 okt Lucas 19:29-40
 do 27 okt Lucas 19:41-48
 vr 28 okt Lucas 20:1-8
 za 29 okt Lucas 20:9-19
 zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a
 ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27
 di 1 nov Psalm 84
 wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7

do 3 nov 2 Koningen 6:8-23
 vr 4 nov 2 Koningen 6:24-7:2
 za 5 nov 2 Koningen 7:3-20
 zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6
 ma 7 nov 2 Koningen 8:7-15
 di 8 nov 2 Koningen 8:16-29
 wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13
 do 10 nov 2 Koningen 9:14-29
 vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37
 za 12 nov Lucas 20:20-26
 zo 13 nov Lucas 20:27-40
 ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17
 di 15 nov 2 Koningen 10:18-36
 wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20
 do 17 nov 2 Koningen 12:1-9
 vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22
 za 19 nov 2 Koningen 13:1-9



Colofon

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
 tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
 Marti Blokpoel
 Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
 Kersweg 26, 3958 BC Amerongen, tel. 0343-451309
 of 06-23061742, mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
 06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

via Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Administratie postabonnements

Voor vragen en informatie betreffende de Andrieskerk:
klokkenluider.amerongen@gmail.com
 en voor de Efrathakerk:
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Vragen of informatie over de digitale versie kunt u sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

**Kopij volgend nummer aanleveren
 op onderstaande adressen tot
 maandag 7 november 17.00 uur**



Amerongen/Elst

klokkenluider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)

Let op! Alleen mogelijk via
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Klokkenluider
ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

per post €22,50
 per mail €12,50

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

