



Ogen van liefde

Mattheüs 9: 9-13

Zodra er in de bijbel een gesprek met Farizeeën is, weten wij al dat zij het mis hebben. Farizeeër is zelfs een scheldwoord geworden. Toch is wat de Farizeeën zeggen vaak heel invoelbaar. En pas wanneer we moeite doen om te begrijpen waarom ze iets zeggen, kan Jezus' boodschap aan hén ook bij óns aankomen.

In dit verhaal ontmoet Jezus een tollenaar, iemand die heult met de bezetter en belasting heft op zo'n manier dat hij er flink wat aan overhoudt. Om met een grote boog omheen te lopen... Maar Jezus doet dat niet en de Farizeeën spreken Jezus' leerlingen daarop aan: "waarom eet jullie meester met tollenaars en zondaars?" Het klinkt bijna een beetje jaloers. Waarom eet hij wél met hen en niet met ons? Maar het is niet vooral gekwetste trots die we hier horen. Het is oprechte verontwaardiging, want een rechtgeaarde jood mocht niet eten met tollenaars en zondaars.

Jezus zegt daarop: "zij, die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar zij, die ziek zijn. Ga heen en leer wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offers; want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaar."

Wat Jezus zegt over de dokter met de zieken en gezonde mensen, dat begrijpen we direct. Maar waarom zou Jezus alleen voor zondaars en niet voor rechtvaardigen komen? Wanneer ben je het één, wanneer het ander?

Gelukkig zegt Jezus dat we erover mogen nadenken. Hij zegt met nadruk: "ga heen en leer

wat het betekent: Barmhartigheid wil ik en geen offers." Die laatste zin herinnert aan verschillende plaatsen in het Oude Testament. Steeds staat 'offers brengen' dan tegenover iets anders: 'liefde', 'het rechtvaardige doen' of 'het kennen van God en Hem gehoorzamen'. Al die dingen zijn God dus meer waard dan het brengen van offers.

Natuurlijk brengen mensen in het Oude Testament ook vaak offers waar God wél blij mee is, denk maar aan Abel. Maar een offer kán verworpen tot uiterlijk vertoon; dat het er meer om gaat dat andere mensen gezien hebben wat je doet, dan dat God het ziet. Van binnen gebeurt er niets, maar je plicht is gedaan.

Dat soort offers brengen wij niet meer, maar we kennen wel de uitdrukking 'zich opoffert voor een ander' en onze collecte is ook een vorm van offeren, natuurlijk. Ook wij doen of laten dingen om God te eren, maar doen we dat uit plicht, gedachteloos, of met liefde?

Jezus handelde en sprak uit liefde. Maar dat betekende niet dat hij iedereen over de bol aaide en vertelde dat ze het zo goed deden. Hij kwam juist voor de mensen die niet in de spiegel kunnen kijken, zonder een hekel aan zichzelf te hebben, die leven met spijt. Die mensen riep Hij, en Hij laat zo zien aan de Farizeeën en ook aan ons, dat we ons moeten hoeden voor te makkelijk (ver-)oordelen.

Jezus keek met ogen van liefde en zag in het voorbijgaan dwars door Mattheüs heen. Hij zag de situatie waar hij in verkeerde en hoe Hij hem

Lied 531: 2 en 3

*Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzijde van mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.*

*Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.*

kon helpen. En door dat te doen, bereikte Jezus ook de Farizeeën.

Als wij die liefde van Jezus ervaren, en proberen met ogen van liefde te kijken, dan zullen we merken soms door de harde, misschien onaangename, buitenkant van een ander heen te zien.

Jezus vraagt niet om offers, maar om barmhartigheid: dat je de moeite neemt om te zien wat je naaste nodig heeft. Al heeft hij of zij misschien wel wat van een Farizeeër....

Ds. Mendie Hofma

Andrieskerk

Zondag 26 juni

Overstapdienst en CYA

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Jong Protestant JOP
 2. Taakgroep Jeugd en gezin
 oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Alice, groep 7/8 blijven in de kerk
 koster Geralt Joren, 451426
 koffje Toos de Boer en Tristan de Jonge

Zondag 3 juli

10.00 uur ds. P.B. van Reenen uit Leersum
 collecten 1. Plaatselijk werk diaconie / Vakantietas
 2. Onderhoud orgel
 oppas Kerkheem Rachel en Anne-Ruth Pekkeriet
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Jelle Geers, 06-12433852
 koffje Elly Brunekreeft en Dicky de Greef

Zondag 10 juli

10.00 uur ds. W.A. van der Kaaden-Huttinga uit Overberg
 collecten 1. Diaconaal project / Open Doors
 2. Werkgroep Missionair
 oppas Kerkheem Gerlinde Vinke en Marit van Reenen
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Ineke
 koster Ben Brinkman, 452839
 koffje Hanneke van Staveren en Elly van Donselaar

Zondag 17 juli

10.00 uur ds. A.J. de Oude uit Loosdrecht
 collecten 1. Kerk online
 2. Onderhoud gebouwen
 geen oppas in Kerkheem i.v.m. vakantie
 knd. onderbouw Gerdien
 knd. bovenbouw Inge
 koster Hans Weijman,
 452875 of 06-53734808
 koffje Corrie Cornelisse en Marjo van Gessel

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.

Efrathakerk

Zondag 26 juni

10.00 uur ds. W. van den Brink, Veenendaal
 18.30 uur ds. J.A. Brussaard, Barneveld
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC GZB Project 10:27
 koster Adrie Nell
 organisten Arjan de Nooijer en Joke Wolswinkel
 oppas Dianne en Anne

Zondag 3 juli

10.00 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC De Hoop
 koster Gerry van Hardeveld
 organisten Robert van Deelen en Joke Wolswinkel
 oppas Cobi en Lotte

Zondag 10 juli

10.00 uur ds. A. Schroten, Renswoude
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. KRM bouw- en restauratiefonds
 koster Job van de Bovenkamp
 organist Erik Bogerd
 oppas Liza en Lieke

Zondag 17 juli

10.00 uur ds. W.G. van den Top, Ede
 18.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC Open Doors
 koster Johan van Ginkel
 organisten Robert van Deelen en Joke Wolswinkel

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.



Bijbelrooster

zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18
 ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15
 di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29
 wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-12:10
 do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21
 vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13
 za 2 jul Lucas 9:51-62
 zo 3 jul Lucas 10:1-16
 ma 4 jul Lucas 10:17-24
 di 5 jul Lucas 10:25-37
 wo 6 jul Lucas 10:38-42
 do 7 jul Psalm 140
 vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21
 za 9 jul 1 Koningen 1:22-40

zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53
 ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12
 di 12 jul 1 Koningen 2:13-25
 wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35
 do 14 jul 1 Koningen 2:36-46
 vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15
 za 16 jul 1 Koningen 3:16-28
 zo 17 jul Psalm 15
 ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20
 di 19 jul 1 Koningen 5:1-14
 wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32
 do 21 jul 1 Koningen 6:1-18
 vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38
 za 23 jul Psalm 141



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat [secretariaatsadres: Jan vd Heiden, \[janvdh1202@gmail.com\]\(mailto:janvdh1202@gmail.com\)](mailto:secretariaatsadres:Jan_vd_Heiden_janvdh1202@gmail.com), tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst, Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074, scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, telefoon 461500 of 06 53394576;

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters: mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876, kerk-sandra@wimruitenbeek.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, tel. 0343 457551, verhuurdemark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 35-A, Overberg

Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.
predikant@hervormdoverberg.nl

Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider: klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18 t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten



Op zondag 26 juni is er een CYA-jeugdendienst met als thema 'Vrijheid, blijheid?' We denken na over wat het betekent vrij te zijn in Christus. We doen

dat aan de hand van Galaten 5: 13-26. We gaan met Paulus, elkaar en onszelf in gesprek: horen (geloofs-)regels erbij? Welke ervaren we als beklemmend, welke als bevrijdend?

De Ridderhof

In juli wordt er geen dienst gehouden. Donderdag 18 augustus is de eerstvolgende dienst.

Ds. Bert de Ruiter gaat dan voor en we vieren het Heilig Avondmaal.

Dan hopen we elkaar weer te zien. De viering begint om **15.00 uur**.

Jan vd Heiden

Pastoraat

Geboren

Op 13 mei is *Laurens Florian* geboren. Laurens is de zoon van René en Lisa van Barneveld-Buwalda, Burg. W. Martenslaan 11. Op het kaartje staat een tekst waar een heleboel in zit: *'Uit liefde geboren, kostbaarder dan goud, is ons vandaag een nieuw leven toevertrouwd. Een wonder is ons geschonken, nog teder en klein, dat het in deze wereld een zonnestraaltje mag zijn.'*

We feliciteren René en Lisa met de geboorte van hun kind en we wensen Laurens toe dat hij in deze wereld mag zijn en steeds meer worden wat hem hier van harte toegewenst wordt.

- Dhr. J.G.W. Faber woont alweer enige tijd op Laan van Beek en Royen 45, 3701 AK Zeist
- Mevr. G. Reitsma-Padding woont inmiddels op Pr. Bernhardsingel 21-06, 7941 EX Meppel

Thuisgekomen na een operatie of opname:

- Dhr. J.C. Nellestijn, Prinses Beatrixlaan 14, 3958 XK Amerongen
- Dhr. J. Petri, de Reehorst 3, 3958 EK Amerongen
- Mevr. M.M.M.G.N. Willemsen, Domineessteek 20, 3958 JE Amerongen
- Mevr. L. Faber-Meijeringh, Koningin Emmalaan 20, 3958 GV Amerongen

Omzien naar elkaar

Opnames:

Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn

- Dhr. E. Rijkzen (afd. Somatiek, 1e verd. K. 115)
- Mevr. N. Drost-van Prattenburg (afd. revalidatie/neurologie, K.128)

De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal

- Mevr. C.J. Koole-van Duijn (afd. Frisia, kamer M 16)
- Dhr. W. Koole (afd. Eem & Grift, k. L 13)

Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen

- Dhr. B. Haze (Woning 1)
- Mevr. I. Haze-Meijboom (Woning 4, kamer 18)

Verhuisd:

- Mevr. N.A. Borsje-Schoonderwoerd is verhuisd naar de Postmeester 93, 3958 DC Amerongen, woning 5, kamer 252

In memoriam

Geurtje van der Poel-Henzen, geboren op 15 januari 1932, is overleden op 5 mei 2022. Geurtje heeft haar hele leven in Amerongen gewoond. De langste tijd aan de Drift, later op de Prins Bernardlaan. Daarna een aantal jaren aan het Menorapad. Sinds eind vorig jaar werd ze liefdevol verzorgd in Elim.

Ze was het zevende kind van de familie Henzen. Een hechte familie. Beroemd zijn de gezellige familiedagen, die jaarlijks werden gehouden. Ze genoot er intens van.

Geurtje moest al jong aanpakken in huis en had al vroeg werkhuizen. Als kind heeft ze nog op het kasteel gewerkt.

In Jasper van der Poel vond ze de man waar ze verder mee wilde. Ze trouwden en er werden drie kinderen geboren: Truus, Cees en Bert. In 1991 overleed haar Jasper en ging ze moedig alleen verder.

Vervolg van pagina 3

Kleinkinderen betekenden heel veel voor haar. Ze heeft wat opgepast, dat was toch veel beter dan naar de crèche! Die kleinkinderen waren heel wijs met oma, getuige hun verhalen in de afscheidsdienst.

Geurtje was ook een vrouw van geloof. De liturgie van de afscheidsdienst, helemaal door haar voorbereid, sprak daarvan. Jaren had ze haar vaste plaats op de achterste bank bij het kleine poortje van de Andrieskerk. De maandagsamenkomsten bij de zusters werden trouw door haar bezocht en betekenden heel veel voor haar.

In de afscheidsdienst herinnerden we haar, als moeder, oma en omi, als zus, vriendin, metgezel op de levensreis. Wie ze was en in Wie ze geloofde. Psalm 139 vers 5b stond centraal. 'U legt Uw rechterhand op mij'. Zo mocht zij tijdens haar leven de hand van de Heer ervaren. Troostend, bemoedigend en beschermend.

Ze is begraven in het graf bij haar man op de begraafplaats aan de Holleweg. Haar nagedachtenis zal velen tot zegen zijn.

Piet Hopman

In memoriam

Op dinsdag 10 mei is *Petronella Meerwijk-de Wit* overleden. Zij is 90 jaar oud geworden. De laatste jaren woonde ze in de Ridderhof. Nel Meerwijk kwam uit een groot gezin en was de jongste van negen kinderen. Ze is geboren en opgegroeid in Amerongen en er ook nooit meer weggegaan. Ze ontmoette Adrianus Meerwijk, schilder van beroep, en ze trouwden in 1953. Geruime tijd woonden ze in de Beatrixlaan, later boven het oude postkantoor en in de Martenslaan ('de Helling'). Uit hun huwelijk werden twee zoons geboren, Wim en Kees. Ze is vele jaren mantelzorger voor haar man Jos geweest. Hij had in ernstige mate COPD en zat 12 jaar lang aan de zuurstof. Hij overleed in 2011. Vrijdag 13 mei was haar begrafenis op de Algemene Begraafplaats in de besloten kring van haar kinderen, aangetrouwde kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Daar lazen we en overdachten we de woorden van Psalm 103 over 'de goedertierenheid des HEREN die is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen'. We gedenken Nel Meerwijk-de Wit en vertrouwen haar toe aan Gods eeuwige ontferming.

E.J. de Ruiter

Vakantie ds. De Ruiter

Ds. Bert de Ruiter heeft vakantie tot en met zondag 17 juli. Ds. Hofma neemt in voorkomende dringende pastorale situaties voor hem waar. Waarvoor dank!



Taakgroep Pastoraat

's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

In de bloemen zijn wij elkaar tegen gekomen en bijna 30 jaar geleden getrouwd hier in de Andrieskerk. Lia is in Amerongen geboren, als dochter van de smid en Geralt in Rotterdam, waar zijn vader werkte op de kwekerij van zijn vader. Na wat omzwervingen wonen wij vanaf september 1994 in Amerongen.

Onze oudste Anneroo is nog in Nootdorp geboren, de andere 4, Imara, Mats, Evi en Kyra zijn in Amerongen geboren.

Lia zit in de kraamzorg en Geralt in de planten en bloemen. Daar zal denk ik niet zo veel meer in veranderen. Wij beiden hebben daar onze weg wel in gevonden.

Vanaf 2012 wonen wij in het huis waar Lia zelf is geboren. Een prachtige plek vlakbij de kerk. De tijd dat we als compleet gezin een hele rij konden vullen in de kerk is wel voorbij.

We zijn allemaal best wel betrokken bij de kerk en dan vooral aan de praktische kant. Lia in de Jeugdraad en de planning van de oppas. Geralt als jeugdouderling, koster en de bloemen-



commissie. Onze kinderen bij dingen als Kamp Vrij-Uit, CYA, Lector en diensten in het algemeen. Toen onze kinderen nog klein waren, jarenlang jeugdcatechese gegeven. Nu met Gijs-Bert de Tienernevendiensten.

Samen naar de kerk lukt niet zo heel vaak door

het werk van Lia. Als wij iets mogen meegeven, dan denken wij dat het belangrijk is dat we een open gemeente blijven.

Fam. Joren

Opdat u weet dat we niet weten...

U heeft misschien wel eens eerder in de Klokkenluider berichten zien staan over vacatures. Op dit moment is er een heel aantal taken in onze gemeente waarvoor we geen vrijwilligers kunnen vinden. Onder andere zijn er wat gaten gevallen in ons 'bezoekers-netwerk'. Er zijn contactbezoekers, pastoraalbezoekers, coördinatoren, een ouderling en twee predikanten, die allemaal veel om zich heen kijken en luisteren, maar... helaas gaat er nog wel eens iets tussen de mazen van het net door.

Zo kan het zijn dat mensen thuis zitten te hopen op wat aandacht van de kerk en die niet krijgen. Dat kan heel teleurstellend zijn en het gevoel geven dat niemand naar u omkijkt.

U kunt ons helpen dit te voorkomen door ons iets vaker een seintje te geven als er iets aan de hand is; over uzelf, of over iemand anders. Als u weet van een ziekenhuisopname, bijvoorbeeld, geef het door! En ga er niet van uit dat wij het wel weten... We horen liever van vier verschillende kanten hetzelfde bericht, dan dat één gemeentelid geen aandacht krijgt, waar dat wel hard nodig is.

Misschien denkt u: 'Maar ik wil helemaal niet vragen om een bezoekje! Ik wil dat de predikant of andere bezoeker spontaan langs komt.' Ook voor dat verlangen alle begrip: ik snap dat het veel fijner is om ongevraagd bezocht te worden dan om erom te moeten vragen. Echter... in de praktijk blijkt dat het er dan vaak niet van komt. Immers; er zijn altijd adressen waar iets aan de hand is en die krijgen voorrang boven spontane bezoekjes om 'zomaar even bij te praten'.

Kortom: ga ervan uit dat wij niet weten wat er bij u thuis speelt en laat het ons weten, wanneer u meelevend vanuit de kerk op prijs zou stellen. U hoeft niet bang te zijn dat uw naam daarna direct op de Zondagsbrief en in de Klokkenluider verschijnt. U kunt altijd aangeven of u dat wel wilt of liever niet.

'Opdat niemand ongezien blijve' is het motto waaronder de Taakgroep Pastoraat aan het werk is. Helaas voelen in onze gemeenschap zich nog steeds mensen ongezien. Wilt u ons helpen hieraan te werken?

Alvast heel hartelijk dank!

Mendie Hofma

Oproep

Voor de activiteiten van Andries door de Week zijn wij op zoek naar personen die ons team kunnen ondersteunen. Wij zouden erg geholpen zijn met mensen die de koffie & thee kunnen verzorgen voor de deelnemers.

Zou u ons kunnen helpen?

U kunt zich aanmelden bij Jauke de Baat (mail: j.k.debaat@gmail.com) of iemand anders van de werkgroep. Ook voor eventuele vragen kunt u bij ons terecht.

Alvast bedankt!

*Namens de werkgroep Andries door de Week.
Jauke de Baat*

Commissie missionair

Gastheer of gastvrouw gevraagd!
De commissie missionair wil heel graag tijdens de zomermaanden juli, augustus en september de Andrieskerk weer openstellen. Als het lukt om voldoende gastvrouwen en gastheren te krijgen, willen we op woensdag de kerk openen van 11.00 uur tot en met 12.30 uur, als stiltemoment. Even rustig zitten, een kaarsje aansteken, bidden... daar is allemaal ruimte voor.

Op zaterdag willen we de mensen graag verwelkomen met een kopje koffie en proberen we een muzikaal intermezzo te regelen. Dit van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Onze ervaring is dat hier bijzondere ontmoetingen en gesprekken ontstaan. Een aanrader dus om hierin mee te draaien.

Bel naar Alice van Barneveld 06-23319074 of mail: alice.vanbarneveld@gmail.com

Diaconie

Open maaltijd ook in de vakantie!

Ook in de zomervakantie willen we de open maaltijd door laten gaan. In juli is het op donderdag 14 juli.

U kunt zich opgeven in de week voorafgaand aan de maaltijd tot en met maandag 11 juli op het nummer 06-83437291.

Geef u even aan als u opgehaald moet worden?

Graag tot dan!!

Namens de commissie, Alice van Barneveld

Van de Diaconie

Zoals ik eerder al heb aangegeven, komt de actie "vakantietas" er weer aan. Dit is om kinderen uit minderbedeelde gezinnen een aardigheidje te geven voor de vakantie (± € 15,-).

De tasjes worden op 19 juni uitgedeeld in de kerk en dan is het de bedoeling om die een week later, op 26 juni, weer in te leveren bij ons, of uiterlijk 3 juli.

Wij, als diaconie brengen de tasjes dan zelf weg.

Rest mij nog om u allen een heel fijne zomer toe te wensen.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Collecten

15/4	Ouderenzorg	
	H.A. Ridderhofdienst	€ 57,90
17/4	Spaardoosjes Open Doors	€ 392,95
19/5	Rudolphstichting	
	Ridderhofdienst	€ 52,75

Giften

10/4	Diaconie	
	via mevr. van Gessel sectie 1	€ 10,00
11/5	Stille hulp via	
	mevr. van Barneveld sectie 3	€ 20,00
31/5	Gift voor bloemenpot	
	via mevr. Ravenhorst sectie 3	€ 10,00



Van de Kerkenraad

We hebben opnieuw veel vlaggen zien hangen. Dit houdt in dat de spanning bij veel gezinnen achter de rug is en het examen gehaald is. Van harte gefeliciteerd! Heel veel succes met je vervolgopleiding of nieuwe studie. Voor hen die op moeten voor een herexamen, we wensen jullie heel veel succes en hopen dat de vlag alsnog over een paar weken hangt! Naast de examens die geweest zijn, hebben we de komende tijd de overstapdienst voor de kinderen die nu in groep 8 zitten. De stap naar het voortgezet onderwijs komt eraan.

Deze stappen zijn ook mijlpalen voor de ouders en kan soms ook een oefening zijn in loslaten. Karel Eykman schreef een gedicht:

*Jij weet het, mijn kind
echt goed gelovig ben ik niet
maar daarom kan ik je nog wel toewensen
dat je wat hebt aan Gods woorden.
Dat je daarop kan rekenen
als je steun nodig hebt.
Dat je daarin kan schuilen
als je onderdak zoekt.
Dat het je helpt vertrouwen te vinden.
Dat het je bijlicht door tunnels heen.
Dat je richting vindt, als je de weg niet weet,
zodat hij nabij is, als jij ver bent.
God geve je vrede,
voortdurend en in ieder opzicht.
Zoiets bedoel ik,
bij wijze van spreken,
ongeveer.*

Kerkrentmeesters

Bericht van de penningmeester

Op woensdag 18 mei hebben wij tijdens de Gemeente-avond in de Ark onze jaarrekening 2021 gepresenteerd. De accountant heeft deze cijfers inmiddels goedgekeurd en verwerkt in een jaarrapport. De kerkenraad heeft deze cijfers ook behandeld en is hiermede akkoord. Zoals de kerkorde voorschrijft dient het jaarrapport ter inzage worden gelegd voor de Gemeente. U kunt indien u dit wenst hieromtrent telefonisch een afspraak maken met onze penningmeester Sander Bouman, telefoonnummer 06-13197743. In week 26 zullen wij dan een tijdstip bepalen waarop de inzage kan plaatsvinden.

Hartelijke groet, Sander Bouman

Ook onze beide predikanten zijn aan de studie. Mendie Hofma is in haar afrondende fase van de studie van het afgelopen jaar. Bert de Ruiters heeft ook vier weken studieverlof. We wensen hen beiden succes en hopen dat het een verdieping en verrijking mag zijn voor hen.

In mei heeft de gemeenteavond in de Ark plaatsgevonden. De jaarrekeningen zijn na enkele vragen door de gemeente akkoord bevonden. Na de pauze hebben we de toekomstscenario's van de Ark besproken. Anton Bronsvorst lichtte de diverse scenario's toe, die de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd. Fijn zoals de aanwezigen hebben gereageerd in dit



geheel en de Kerkrentmeesters het fiat gaven het uiteindelijk voorgestelde scenario verder uit te werken. De Kerkrentmeesters komen hier in november op terug.

Als kerkenraad zijn wij druk met het bezoeken van mensen om te informeren of zij open staan voor het vervullen van een ambt. Het gaat om het ambt van ouderling pastoraat, ouderling Andries door de Week, ouderling/scriba en diaken. Ieder jaar is het best een inspanning om mensen te vinden die hier tijd en energie in willen steken. Maar we hopen dat we binnen afzienbare tijd enkele namen kunnen noemen.

We komen als kerkenraad in juni nog een keer bij elkaar voor de vakantie. Er staan zaken op de agenda zoals omzien naar elkaar, maar ook een zelfevaluatie: hoe vinden wij dat we als kerkenraad functioneren.

Voor de vakantie komt er nog een Klokkenuider uit, maar voor diegenen die binnenkort al met vakantie gaan: een fijne tijd gewenst, geniet en kom veilig weer thuis.

*Namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld.*

Taakgroep Hart voor de Schepping

Werkgroep

Als werkgroep Hart voor de schepping hopen wij elkaar als gemeente te inspireren en te bewegen richting keuzes, die goed zijn voor elkaar (denk aan fairtrade) en goed zijn voor de natuur en de schepping. Duurzame keuzes maken kan op zoveel gebieden! Wist u dat de meeste boodschappen die rondom de kerk en de diensten worden gedaan al fairtrade en/of biologisch zijn? Goed voor u en goed voor de natuur, ook in de supermarkt is het steeds makkelijker kiezen voor bijvoorbeeld biologische schoonmaakproducten. Niet alleen schoon voor ons, maar ook veilig voor alles wat leeft buiten.

We zitten nog wel met een enorme voorraad plastic bekertjes, waarop we ons aan het bezinnen zijn of er geen alternatieve bestemming voor mogelijk is. We houden u op de hoogte. Tot die tijd maken we de voorraad op... of neem gerust een eigen koffiebeker mee voor de koffie na de dienst. Dat zal een vrolijk gezicht zijn, ieder een eigen mok -> dan heb je altijd een mooie aanleiding voor een gesprek!

Deze week zal het bordje 'Groene Kerk' bij de ingang opgehangen worden en dat hebben we meteen aangegrepen om het mailadres aan te passen. Vanaf nu zijn we te bereiken op groenekerk.andries@gmail.com.

Heb je een mooie tip of een goed idee om de Andries & de gemeente te kunnen vergroenen, dan horen we graag van je. Een mooie, groene zomer gewenst!

wij zijn een
**GROENE
KERK**

Afronding opleiding

Op 27 en 28 juni heb ik mijn laatste opleidingsdagen van de KPV. Voor die tijd moet er nog een aantal verslagen geschreven en gelezen worden. En na die tijd...zal deze opleiding nog jaren doorwerken, zo is mij verzekerd door oud-deelnemers. Dat wacht ik af. Voorlopig ben ik dankbaar voor het vele dat ik het afgelopen jaar heb geleerd en gedaan en voor de ruimte die u mij als gemeente gegeven hebt om hiermee bezig te zijn.

Vriendelijke groeten, ds. Mendie Hofma

Uit de pastorie

Wanneer bij u de klokkenluider in de brievenbus of de inbox valt, zit mijn dagelijkse omgang met de kerkvader Augustinus erop en is er een naadloze overgang naar mijn vakantie. Met ingang van maandag 18 juli hoop ik weer volledig beschikbaar te zijn voor alle voorkomende kerkelijke werkzaamheden. Ik speel met de gedachte om gedoseerd wat van Augustinus terug te laten keren in de diensten, c.q. vooral mijn preken, in deze zomerperiode. Augustinus wordt net als Bach als een groot genie beschouwd. Maar in zijn genialiteit stond hij niet ver bij de mensen vandaan. In zijn preken die hij als bisschop zelf hield en waarvan veel bewaard is gebleven, wist hij zijn gehoor in al zijn geleerdheid pastoraal doorgaans heel dichtbij en dus dicht op de huid te komen. Het mogen natuurlijk vooral geen colleges over 'Augustinus dit en Augustinus dat' worden, de Schrift moet vooral aan het woord komen (net als in de preken van Augustinus zelf gebeurde!) maar vooralsnog zie ik in de verte mogelijkheden. Maar misschien vergis ik mij wel als ik straks daadwerkelijk de preek wil gaan schrijven en komt de kerkvader er straks toch meer bekaaid af dan ik nu nog idealiter voor ogen heb. In mijn vakantie denk ik er nog wat verder over na, want de raderen staan wat dat betreft nooit echt stil. Een ieder die (ook) op vakantie gaat veel plezier en ontspanning toegewenst en de mensen die vanaf Schiphol vertrekken vooral heel veel sterkte en geduld tijdens het uren voortschuifelen naast hun rolkoffer in de lange rijen op de luchthaven... En wie noodgedwongen of wijselijk thuis blijft herinner ik aan een uitspraak van mijn geliefde schrijver Godfried Bomans: 'De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is!'

*Hartelijke groet,
ds. Bert de Ruiter*



Een verhaal uit Kenia

Onze 'Dutch family' bestaat uit 5 personen: Jaap en Esther (41), Boaz (13), Aurelia (10), Arthur (9). Wij verblijven voor de 2e keer in ons leven voor een langere periode in Kenia en zijn verbonden met de projecten van A Rocha Kenya.

Aan de kust waar wij wonen wuiven de palmbomen langs parelwitte stranden. De Indische Oceaan brengt elke dag nieuwe avonturen en is een bron van verwondering.

Leven met en tussen de lokale bevolking brengt ons nieuwe vriendschappen en leert ons vele levenslessen die te waardevol zijn om niet met jou te delen.

Graag neem ik je in de verhalen die ik (Esther) schrijf mee in deze prachtige wereld die tegelijk een werkelijkheid is waarin veel mensen leven bij de dag om te overleven.

Het zijn verhalen die je spiegelen, je weghalen uit je eigen vertrouwde bubbel en helpen om je eigen leven in perspectief te zetten.

Ik hoop dat ze je vervullen met dankbaarheid en helpen om te delen wat je hart je ingeeft.

Ananas en pannenkoek

Nee, ik heb geen pannenkoeken met ananas gebakken. Al zou dat goed kunnen in het land waar de ananas wordt gekweekt.

Dit is niet iets wat ik in mijn weekplanner zet, maar één van de vele spontane ontmoetingen die gebeuren als ik mijn Hollandse neus buiten de poort steek.

Inkopen doen in Kenia is minder efficiënt dan in Nederland, zullen we maar zeggen. Wel avontuurlijker. Na mijn rondje door de plaatselijke supermarkt en wekelijkse bezoek aan Jane met haar groentekraampje, stop ik langs de weg om nog een ananas te kopen. Het is oogsttijd, dus zie je langs de weg hopen ananassen liggen. Vaak staat er een oude auto bij, waar de verkopers de hele dag in hangen. Ze

komen uit een dorp bij de plantages en rijden naar de kust om hun oogst te verkopen.

Als ik stop bij de hoop ananassen staat de vrouw meteen op van haar plastic stoel onder de boom en groet mij vriendelijk: 'Jambo'. Ik wijs een rijpe ananas aan uit de honderden die er liggen en vraag haar waar ze vandaan komen. Ze vertelt het mij en ook dat zij daar woont met haar gezin. Als ik laat blijken dat ik haar dorp ken, is ze blij verrast.

Het is geen dorp waar je als toerist een bezoekje gaat brengen. Ik ben er geweest omdat A Rocha Kenya er een project heeft. Wat ik mij herinner is een lange autorit over een hobbelige weg, om uiteindelijk aan te komen in een stoffig en heet dorpje. Een aantal kleihutten staan bij elkaar, kippen lopen rond en als er een auto aankomt rennen er direct veel kinderen op af.

Deze vrouw is hier met de oogst ananassen van haar shamba. Ze blijft aan de kust totdat alles is verkocht. Eén van haar zoontjes hangt aan haar rok en kijkt naar de witte dame die met zijn moeder staat te praten. Ze heeft nog een zoon die is ouder en van het geld dat ze verdient wil ze graag zijn vervolgstudie betalen.

Als ik wil afrekenen krijg ik te horen dat ik nog een ananas van haar cadeau krijg. Ik voel mij direct bezwaard. Moet deze vrouw, die al zo weinig heeft, mij wat geven? Ze staat erop en ik aanvaard dankbaar nog zo'n prachtige gele vrucht.

Weer leer ik de les van Afrika: relaties zijn het allerbelangrijkst. Het gaat om jou, niet om wat je doet of wat je hebt. Zo kan iemand die weinig heeft, veel geven!

Als ik dan aan het einde van de dag toch pannenkoeken bak, maak ik er wat meer en ga even langs bij mijn nieuwe vriendin. Ze schrikt op als ze mij weer ziet en vraagt of ik de ananas niet lekker vond. Ik geef haar mijn pannenkoeken en haar lach komt terug.

Zo hebben we uiteindelijk toch ananas en pannenkoek.



Rondom het woord

Huwelijksdienst

Op 20 mei 2020 trouwden *Gert-Jan van Essen* en *Manon Geefshuijsen* met elkaar. Op woensdag 29 juni willen zij Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in de Grote Kerk in Scherpenzeel. De voorganger in de dienst is dominee Bergshoeff uit Scherpenzeel. De dienst begint om *18.30 uur*. Gert-Jan en Manon zijn beiden leiders van het jeugdwerk 15-plus in onze gemeente. Hun adres is Kamillelaan 9, 3925 RG in Scherpenzeel.

Kerkrentmeesters

Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten over maart, april en mei zijn in de afgelopen periode geteld en verwerkt.

De Kerkrentmeesters mochten de volgende bedragen ontvangen voor de algemene kosten: in maart € 143,90, in april € 454,85 en in mei € 729,97

Voor de instandhouding van de predikantsplaats waren deze bedragen € 264,09, € 301,30 en € 200,00.

In maart bracht de collecte ten behoeve van het Bouw- en Restauratiefonds € 150,20 op.

De opbrengst voor de collecten van het orgelfonds in maart en april bedroegen € 113,97 en € 57,40. De bidstondcollecte bracht in maart € 363,70 op.

Verder mochten vanuit diverse huisbezoeken giften ontvangen worden. In maart € 20,00 en 2x € 25,00. In april mocht een gift ontvangen worden van € 200,00. In mei werden 4 giften ontvangen: 1x € 10,00 en 1x € 25,00 en 2x € 20,00.

Voor het werk van de zondagschool werd een gift van € 10,00 ontvangen. Vanuit de collecten van een huwelijksdienst (€ 150,55) en een jeugdwerkcollecte (2e paasdag, € 45,70) mocht € 196,25 naar Giro 555 ten behoeve van 'Oekraïne' worden overgemaakt.

Alle gevers hartelijk dank.

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk Staal*

Pastoraat

In memoriam

Gerrit van de Vlierd werd op 5 februari 1939 in Scherpenzeel geboren. De eerste jaren was hij enig kind, na een jaar of zeven kreeg hij een zus. Al op jonge leeftijd kon Gert uitstekend met gereedschappen overweg. Hij was heel handig. Op de ambachtsschool leerde hij het vak van timmerman. Met zijn diploma op zak ging Gert in de bouw aan de slag. Het werk bleek hem op het lijf geschreven. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Nauwkeurig en precies voerde hij zijn werkzaamheden uit. Hij wilde goed werk afleveren.

Inmiddels had Gert kennis aan Finie gekregen. Zij namen aan de Eindseweg een winkel in schildersbenodigdheden over en traden kort daarna met elkaar in het huwelijk. Zo kwamen Gert en Finie in Overberg te wonen. Uit hun huwelijk werden twee dochters geboren: Eva en Ine, allebei de trots van hun vader. Hoewel de winkel van oorsprong een winkel met schildersbenodigdheden was, veranderde de winkel onder leiding van Finie in een echte 'Winkel van Sinkel', een soort van Hema op dorpsformaat.

Terwijl zij druk was met de winkel, maakte Gert lange dagen in de bouw. Zes dagen in de week was hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in touw. Helaas kwam Gert op tamelijk jonge leeftijd al thuis te zitten. Hij bleek de ziekte van Menière te hebben. Om iets aan de duizeligheid en het voortdurende suizen te doen, werd hij aan één oor geopereerd. De operatie mislukte en maakte hem eenzijdig doof. In de loop van de jaren kreeg Gert er de ene na de andere aandoening bij en meerdere keren werd hij voor diverse ziektes in het ziekenhuis opgenomen. Zijn bewegingsvrijheid nam alsmaar af en hij raakte volledig doof. Op den duur lukte het hem nauwelijks meer aan gesprekken deel te nemen.

Ondanks zijn isolement bleef Gert geïnteresseerd in wat er in de wereld en om hem heen gebeurde. Hij bleef uitstekend op de hoogte. Ook van de ontwikkelingen in de bouwnijverheid. Hoewel hij geen teruggetrokken mens was, gaf Gert niet gemakkelijk uiting aan wat er in hem omging. Zijn liefde, trouw en zorg bleken uit wat hij deed.

De laatste maanden van Gerts leven waren zwaar. Eind maart werd hij in het ziekenhuis opgenomen en bleek dat ze hem dit keer niet konden helpen. Ruim een maand verzorgde zijn gezin hem bij Ine en Gert-Jan in huis. Op

zaterdag 7 mei kwam Gert van de Vlierd te overlijden. Hij is in besloten kring begraven. We gedenken hem met respect en bevelen zijn vrouw, Finie, en zijn dochters, Eva en Ine en schoonzons Eddy en Gert-Jan, in de zorgen van de Almachtige aan. Christus zij hen nabij.

Jubilea

Op 2 juni waren *Maas en Corrie van de Glind* 45 jaar getrouwd. Hun adres is Laagerfseweg 69, 3931PD Woudenberg.

Op 3 juni waren *Henk en Gerbrig Staal*, Haarweg 25a, 3959 AM Overberg, 45 jaar getrouwd.

Op 11 juni waren *Henk en Marianne van de Zandschulp* 40 jaar getrouwd. Zij wonen Heuvelse Steeg 20a, 3959 BB Overberg.

Jeugdwerk

Zondagsschool 'De Goede Herder'

Op zondag 26 juni nemen drie kinderen uit de oudste groep afscheid van de zondagsschool. We wensen jullie een mooie dienst toe. Op zondag 3 juli is de afsluiting van het seizoen. We nodigen alle kinderen uit om samen spelletjes te doen. We gaan leuke actieve spelletjes doen en we hebben wat lekkers voor tussendoor.

Van zondag 10 juli tot en met 21 augustus is het zomervakantie, dan is er geen zondagsschool. Zondag 28 augustus gaan we weer beginnen. We hopen jullie dan allemaal weer te zien. Dat we weer mooie liederen mogen zingen, samen verhalen uit de Bijbel mogen horen en werkjes mogen maken. Jullie krijgen nog een uitnodiging. Dus houd de brievenbus in de gaten!

De leiding van de zondagsschool

Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. De bijdrage in deze Klokkenuider komt van *Ariejon Altena*.

Hoe heet je en wie ben je?

Mijn naam is Ariejon Altena-Blommers, sinds 2016 weduwe van ds. Wim Altena. Moeder van 2 dochters en 3 zoons en oma van 22 kleinkinderen, waarvan 1 in de hemel en 21 hier op aarde. En dochter van mijn 96-jarige moeder. Voor mijn huwelijk heb ik 8 jaar met veel plezier als kleuterjuf gewerkt en later, tijdens mijn huwelijk en daarna als juf in de groepen 0-8, meest als invalster. Op verschillende openbare scholen heb ik godsdienstlessen gegeven.

Waar ben je geboren?

Ik ben geboren in Zevenbergen, West-Brabant. Na twaalf jaar verhuisd naar de Alblasserwaard. Daarna heb ik enkele jaren voor mijn werk in zowel Rotterdam als Ridderkerk gewoond. Na mijn huwelijk kwam ik in Eethen, in het land van Heusden en Altena, te wonen. Daar zijn we niet gebleven. We verhuisden vervolgens, als Wim een beroep aannam, naar Hoornaar, Bedum, Daarle en tot slot Meteren. Ik heb het een voorrecht gevonden, naast echtgenote, moeder en juf te zijn, samen met en naast mijn man dienstbaar te mogen zijn op deze plekken waar de Here God zijn gemeente had en heeft. En zo ook de verscheidenheid van onze Protestantse Kerk te zien en te ervaren.

Wat doe je het liefst?

Dat is een moeilijke vraag. Er is veel wat ik graag doe. Ik vind lezen en pianospelen heerlijk, net als zingen. Lieder en gebeden geven prachtige woorden aan wat ik geloof. Ze tillen me vaak boven mezelf uit. Wandelen deden mijn man ik samen graag. Maar van het huis poetsen en gezellig maken kan ik ook blij worden. Doordat we vaak ver van familie en vrienden woonden, en ook nu, vind ik het nog steeds belangrijk bewust tijd te investeren in contacten met hen die me lief zijn. Eén van de redenen waarom ik ooit kleuterjuf werd was om de Bijbelse verhalen door te kunnen geven aan kinderen. Vertellen deed en doe ik graag. Al jaren vertel ik op allerlei bijeenkomsten over Katharina von Bora, de vrouw van Maarten Luther.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?

Toen mijn man met emeritaat ging zochten we een nieuwe woonplek, omdat we de pastorie moesten verlaten. Onze kinderen wonen verspreid door het land, dus zochten we iets in het midden. Via een kleine advertentie in de krant kwamen we in Overberg terecht. We hebben onze kinderen altijd



meegegeven: Zet je in voor de kerkelijke gemeente in de plaats waar je woont... dus dat was ook onze opdracht. Helaas stierf mijn man al na een jaar, toen, en tot nu toe, heb ik ervaren hoe goed het was en is hier deel van Christus gemeente te zijn. Een bijzondere band met de gemeente ligt in het feit, dat mijn man, ernstig ziek, hier zijn laatste dienst heeft geleid.

Wat betekent het geloof voor je?

Geloven is voor mij leven met hoop en verwachting. Als kind werd ik getroffen door de tekst: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde' uit Matteüs 28. Of zoals laatst in een preek klonk: *Es wird regiert!* Dat gééft mij in mijn persoonlijk leven en bij alles wat er om mij heen gebeurt, zekerheid en rust (vrede) én richting aan mijn leven. Dat vraágt van mij ootmoedig te wandelen met mijn God. En bij "struikelen" mag ik me vast te houden aan Zijn woorden: 'Mijn genade is u genoeg.'

Wat is je motto?

Kijk elke dag naar waar je voor danken kunt.

Hoe heet je en wie ben je?

Begin ik opnieuw? Nee... maar ik leef met het besef dat alles wat ik hierboven noemde, tijdelijk is. Of zoals dat prachtige lied zingt in de laatste regels van (bijna) elk couplet: *Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.* Daarom: ik hoop eens een nieuwe naam te krijgen, geschreven op een witte steen (Openb. 2:17) en nu al, als belangrijkste, te leven als kind van God.

Tot slot

Op de tweede dag van Pinksteren hebben we in Overberg samen gezongen. Mensen uit de kring van de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug en mensen uit de kring van Hervormde Wijkgemeente Overberg. De kleine Efrathakerk zat vol. Het gedicht hieronder brengt onder woorden wat we ervoeren samen.

GEMEENTEZANG

*Als het orgel begint
en de zangtoon aangeeft
de mond zich opent
en het lied wordt geboren
doorzingt ons een eenheid
ver uitgaande boven
de som van ons samen
van eenlingen opgeteld
gebeurt er gemeente*

*als het Woord om ons werft
en tot antwoord opwekt
de Geest ons opent
en met ja doorademt
tot het lied zich verheft
gebeurt er geboorte
beginsel van leven
van liefde voor eeuwig
onbreekbare heelheid
gemeenschap met God*

Inge Lievaart

*Met vriendelijke groet,
ds. A.L. de Kwaadsteniet*



Gratis seniorenmidweek 'Ouderen in het zonnetje'

'Ouderen in het zonnetje'

In 2022 organiseert Het Vakantiebureau, partner van Kerk in Actie, samen met RCN Vakantieparken weer een midweek speciaal voor senioren met een kleine beurs en een klein sociaal netwerk. Ouderen die al jaren niet op vakantie zijn geweest, verdienen het extra om er eens lekker uit te zijn. Inschrijven kan vanaf nu!

De seniorenmidweek 'Ouderen in het zonnetje' vindt plaats van maandag 12 t/m vrijdag 16 december 2022 op drie RCN Vakantieparken in Nederland: de Jagerstee in Epe, de Flaasbloem in Chaam en de Potten in Offingawier.

Fantastische week

Het worden gezellige dagen waarbij senioren onbezorgd kunnen genieten van een gevarieerd programma. Omdat de bungalows niet zijn aangepast, is de vakantieweek geschikt voor senioren die nog redelijk goed ter been zijn. Elly Warring-Wiono was één van de gasten tijdens de ouderenmidweek in 2019. "Het was een fantastische week. Wij werden erg verwend en er werden veel activiteiten georganiseerd. Het was echt overweldigend."



Aanmelden

Ken je mensen die hiervoor in aanmerking komen? Overleg dit dan met ze en meld ze aan. Er is plaats voor 150 senioren. Je kunt een groep van minimaal vier deelnemers met een begeleider aanmelden; een individuele deelnemer aanmelden kan ook.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2022.

Meer informatie, het aanmeldingsformulier en de voorwaarden vind je op:

www.hetvakantiebureau.nl/ouderenmidweek



 bijzondere vakanties

De redactie Klokkenuider wenst u een mooie zomer, hier in deze prachtige omgeving of elders!

Radio-uitzendingen



Elke zondagmorgen wordt van *9.00 uur tot 12.00 uur* een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op **26 juni** vanuit de Hervormde Gemeente Nederlangbroek (*9.30 uur*)
- Op **3 juli** vanuit de Protestantse Gemeente Maarn (*10.00 uur*)
- Op **10 juli** vanuit Brandpuntkapel Doorn (*10.00 uur*)

- Op **17 juli** vanuit Baptistengemeente De Haven Wijk bij Duurstede (*10.00 uur*)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van *21.00 uur tot 22.00 uur* het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Let op

Vanwege de vakantieperiode komt er in augustus GEEN Klokkenuider uit. De eerstvolgende, nummer 7, beslaat een periode van 7 weken!

Graceland

Het festival Graceland is van 18 tot en met 21 augustus. De sfeer van dit festival is verstillend en experimenterend. Graceland Festival wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Jurjen de Groot (directeur dienstenorganisatie PKN): "Een van de toekomstgerichte speerpunten van de Protestantse Kerk is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij zijn. Het festival Graceland is bij uitstek een plek waar jonge zinzzoekers elkaar ontmoeten. Als Protestantse Kerk willen we dit soort ontmoetingen stimuleren."



Met de kortingscode '22PKNGLF!' ontvang je 15% korting op je festivalticket voor Graceland.

Site: www.gracelandfestival.nl

Colofon

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
Kersweg 26, 3958 BC Amerongen, tel. 0343-451309
of 06-23061742, mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

via Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Administratie postabonnementsen

Voor vragen en informatie betreffende de Andrieskerk:

klokkenluider.amerongen@gmail.com

en voor de Efrathakerk:

klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Vragen of informatie over de digitale versie kunt u sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren op onderstaande adressen tot maandag 11 juli 17.00 uur

**Amerongen/Elst**

klokkenluider.amerongen@gmail.com

**Overberg (uiterlijk 10:00)**

Let op! Alleen mogelijk via klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

per post

per mail

€22,50 €12,50

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

