



En zie - moet je kijken

50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; 52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; 53 en na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

*Mattheüs 27:50-53
Herziene Statenvertaling*

Soms bekijk je liever niet wat je zou kunnen bekijken. Je speelt het filmpje niet af. Je zapt naar een andere zender. Je slaat de pagina met foto's over. Omdat je al het gruwelijke dat er te zien valt niet onder ogen wilt krijgen. Wie wil er zien hoe de ene mens door de andere mens toe is getakeld? Je moet niet alles willen zien. Het kan helemaal geen kwaad je voor bepaalde beelden af te schermen.

Misschien dat u vanwege overwegingen als deze aarzelt om te doen wat het citaat boven deze meditatie u vraagt te doen. Kijken naar een kruiseling die sterft. Moet dat echt? Kijken naar iemand die kronkelt van de pijn. Kijken naar

iemand die bloedt uit talloze wonden. Is het kies om de laatste ogenblikken van een kruiseling te willen zien? Kun je dat maken? Je kunt van mening zijn dat je geen respect voor een ander hebt als je dat doet.

Toch roept Mattheüs ons op te kijken naar wat er gebeurt met en rondom de kruiseling over wie hij schrijft. Deze kruiseling sterft niet zo onopgemerkt als al die anderen. Zijn leven glijdt hem niet uit handen omdat hij niet bij machte is het langer vast te houden. Daarvoor is deze kruiseling te uniek.

Het is Jezus naar wie we uitgenodigd worden te kijken. Hij houdt de regie tot het bittere eind. Het moment van zijn dood bepaalt Hij helemaal zelf. Zijn leven wordt Hem niet afgepakt. Zelf legt Hij zijn leven af. Hij die is gekomen in de naam van de Allerhoogste treedt soeverein de dood binnen. Hij die Gods Zoon heet. Hij die het is. Wat gebeurt hier? Voor onze ogen zien we God de Zoon doen wat geen mens voor mogelijk houdt. Sterven.

Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Moet je kijken wat er allemaal gebeurt! De grond beeft. De rotsen splijten. Op het moment dat Jezus in de dood verzinkt, verrijzen er mensen uit de dood. Het lijkt wel Pasen geworden voordat het Pasen geworden is!

*God dank,
er is een deur ontsloten*

*God dank, er is een deur ontsloten,
geef aarde, geef uw doden prijs!
Zie, aan het kruishout: jonge loten,
hier wordt een graftuin paradijs.
Zing halleluja, open aarde,
zing halleluja, donker graf –
geloof wat God u openbaarde:
Hij neemt de dood het leven af.*

*Eens zullen alle bergen scheuren,
eens breken alle rotsen stuk,
dan worden graven open deuren,
poorten naar straten van geluk;
zingende zullen zij daar lopen
die uit hun graven zijn gegaan:
de hemel doet de aarde open –
Christus is waarlijk opgestaan!*

A.F. Troost

Ik denk dat Mattheüs ons dat duidelijk wil maken. Dat op het moment dat Jezus sterft het niet anders dan Pasen kan worden. Dat op het moment dat Jezus sterft het eigenlijk al Pasen is. Met dat de dood Jezus te pakken krijgt, krijgt Jezus de dood te pakken.

Moet je kijken! Er opent zich een vergezicht dat verder reikt dan de begrenzingen van het hier en het nu. Het voorhangsel in de tempel scheurt. Tussen de helften van het voorhangsel door kunnen we de toekomst in kijken. Want de schuld is verzoend en daardoor de dood overwonnen. Het keerpunt in de geschiedenis is daar. Van het koninkrijk van God zal het komen. Er is niets aan macht of kracht over die de komst van dit koninkrijk nog verhinderen kan. Het pleit is in Gods voordeel beslecht! De kruiseling aan het kruis, dood als Hij daar hangt, garandeert het. De eerste getuigen ervan lopen al de kant van Jeruzalem op.

Het is Pasen geworden voordat het Pasen geworden is. Kijk maar!

Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Overberg

Andrieskerk

Zondag 22 mei**CYA-jeugddienst**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Open Doors
 2. Werk van de kerk

oppos Kerkheem Dita Haze en
 Anne-Sophie van Reenen

kn.d. onderbouw Willemiek
 kn.d. bovenbouw Arjan, groep 7/8 blijft in de kerk
 koster Ton de Jong, 0318 472688
 koffie Nel de Jong en
 Maaike Verschoor

Donderdag 26 mei**Hemelvaartsdag**

10.00 uur ds. C. Hoogerwerf uit Doorn
 collecten 1. Plaatselijk werk diaconie
 2. Onderhoud gebouwen
 koster Bram Blom, 0318 479994

Zondag 29 mei

10.00 uur ds. A.F. de Oude uit Loosdrecht
 collecten 1. Feest van de Geest
 2. TG Andries door de week

oppos Kerkheem Beate van de Waal en...

kn.d. onderbouw Martine
 kn.d. bovenbouw Lisanne
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Anton Nieuwschepen,
 453227 of 06 22706399
 koffie Ineke van Altena en
 Hiske Weijman

Zondag 5 juni**Pinksteren**

10.00 uur ds. W.L. Pera uit Leersum
 collecten 1. Kerk in actie Zending
 2. Werk van de kerk

oppos Kerkheem Marja Pak en Marit van Reenen
 kn.d. onderbouw Gerdien

kn.d. bovenbouw Ineke, groep 7/8 blijft in de kerk
 koster Pieter Hein van der Stigchel,
 452469

koffie Nel den Hartog en
 José van Zanten

Zondag 12 juni**Maaltijd van de Heer**

10.00 uur ds. A. Pilkes-van Delft uit Rhenen
 collecten 1. Schuldhulpmaatsje Utrechtse
 Heuvelrug
 2. Taakgroep Pastoraat

oppos Kerkheem Marieloes Rijken en
 Nienke Cornelisse

kn.d. onderbouw Meta
 kn.d. bovenbouw Alice
 koster Huib van Alfen,
 454308 of 06 44922744
 koffie Aartje van Vliet en
 Teuni Nieuwhoff

Efrathakerk

Zondag 22 mei

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. H. Russcher, Veenendaal
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen

koster Gerry van Hardeveld
 organisten Arjan de Nooijer en
 Joke Wolswinkel
 oppas Margrit en Anne

Donderdag 26 mei**Hemelvaartsdag**

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC SchuldhulpMaatsje
 koster Job van de Bovenkamp
 organisten Joke Wolswinkel
 oppas Dianne en Demi

Zondag 29 mei

10.00 uur ds. M.P.D. Barth, Barneveld
 18.30 uur ds. M.H. Bil, Hien en Dodewaard
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen

koster Johan van Ginkel
 organisten Erik Bogerd
 oppas Cobi en Lotte

Zondag 5 juni**1e Pinksterdag**

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. ZEND Pinkstercollecte

koster Marianne van de Zandschulp
 organisten Robert van Deelen en
 Jonathan Bogerd
 oppas Liza en Lieke

**Zondag 19 juni**

10.00 uur Dr. M.C.A. Korpel uit Leusden
 collecten 1. Noodfonds vluchtelingenwerk
 KIA
 2. Werk van de kerk
 oppos Kerkheem Jiska Benschop en Per Pekkeriet
 kn.d. onderbouw Lisanne
 kn.d. bovenbouw Inge
 koster Klaas Brouwer, 06 41556724
 koffie Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

Maandag 6 juni**2e Pinksterdag**

10.00 uur drs. P. de Koning, Heteren
 collecten 1. Keuze jeugdcommissie
 2. ZEND Pinkstercollecte

koster Wim van den Berg
 organisten Robert van Deelen
 oppas Selina en Jente

Zondag 12 juni

10.00 uur drs. N.C. van der Voet, Veenendaal
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM predikantsplaats

koster Henk Kleijer
 organisten Erik Bogerd
 oppas Marjan en Irene

Zondag 19 juni

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC Werelddiaconaat

koster Dicky Groothuis
 organisten Robert van Deelen en
 Jonathan Bogerd
 oppas Margrit en Demi

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenluider in de informatiekolom onder Andrieskerk.

Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958
CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,
tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,
scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
telefoon 461500 of 06 53394576;
Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,
kerk-sandra@wimruitenbeek.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren

en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen
Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 35-A, Overberg

Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28,
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.

predikant@hervormdoverberg.nl

Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider:

klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18

t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten

Op zondag 22 mei is er een CYA-jeugdendienst waarin het werk van Open Doors centraal staat. Dit is een organisatie die op de bres staat voor vervolgte christenen. In Nederland worden christenen gelukkig niet vervolgd, maar het is wel belangrijk dat ook wij vanuit ons geloof ergens voor durven staan. Ook daarover zal het die morgen gaan.



Donderdag 26 mei, de 40e dag van Pasen vierden we Hemelvaartsdag. Voorganger in deze dienst is ds. C. Hoogerwerf uit Doorn. Hij was gemeentepredikant en werkte daarna als predikant bij Defensie en later Justitie als respectievelijk krijgsmacht- en gevangenispredikant. Het is voor hem en ons een eerste kennismaking met elkaar in de Andrieskerk.

De Pinksterdienst op zondag 5 juni, de 50e van Pasen, wordt geleid door een goede en vertrouwde bekende: ds. W.L. Pera uit Leersum.

Dienst in De Ridderhof

Donderdag 19 mei is er weer een viering in De Ridderhof. We beginnen om 15.00 uur.

Dorpsgenoot Ruth Penning is onze voorganger. We gaan weer samen zingen, luisteren en koffiedrinken.

We hopen met velen te zijn en elkaar te ontmoeten.

Welkom, Jan vd Heiden

Bijzondere viering op 4 juni

Op zaterdag 4 juni wordt de nieuwe thema-expositie in het kasteel geopend die als titel heeft gekregen: Goet en Bloet – Strijdvaardige familie verliest kasteel in Rampjaar 1672. In de 17e en 18e eeuw werden er vaak landelijk bedediensten gehouden in de hoop het onheil van oorlog af te wenden. Als herinnering en inleving in het Rampjaar vormt een bededienst onderdeel van het openingsprogramma.

De opening van deze expositie, inclusief de bededienst, zal plaatsvinden in de Andrieskerk. U bent, als gemeentelid, daarbij van harte welkom. Maar... opgave vooraf is wél nodig (en dat voor 25 mei). U kunt het formulier daarvoor vinden op de kerk-app en op de website. U bent van harte welkom!

Hieronder vindt u het programma van die dag.

10.00 inloop met koffie in de Andrieskerk.

10.30 inleiding door dhr. Luc Panhuysen: Rampjaar in Amerongen.

11.00 bededienst door mevr. ds. Mendie Hofma, predikant Andrieskerk. Muzikale medewerking door Arjan de Nooijer.

11.45 bijdrage van dhr. Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

12.00 Openingshandeling expositie door de commissaris van de Koning gevolgd door bezoek expositie Goet en Bloet.

Vriendelijke groeten, ds. Mendie Hofma

Pastoraat**Meeleven - sectie 1 en 2**

Mevr. H. Appeldoorn-van Charante die een paar maanden revalideerde in zorghotel De Wartburg te Utrecht, is sinds 14 mei weer thuis.

Dhr. J.C. Nellestijn revalideert in de Engelenburg te Veenendaal (Het Holle Goed 2, 3901 HB) en hoopt misschien eind deze maand naar huis terug te kunnen keren.



Taakgroep Pastoraat

Doet u mee? Doe je mee?

Meedoen om elkaar te ontmoeten in een klein verband. Aandacht en zorg besteden in dagelijkse en geestelijke zaken. Elkaar bemoedigen, groeien in geloof, vreugde en verdriet delen met de ander, dat alles in een kring.

Deze vorm van onderling pastoraat heeft taakgroep Pastoraat als visie voor onze gemeente. Graag wil de taakgroep hierbij helpen met het starten en deels begeleiden van een gesprekskring.

Een kring kan gevormd worden rond onderwerpen als boekbespreking, bespreken van de preek, wandelen, eten met elkaar, etc. Hoe vaak je samenkomt is aan de kring zelf. Wil je daaraan meedoen, meld je dan bij één van de predikanten of de ouderling pastoraat.

*Namens de Taakgroep Pastoraat,
Tom Fijan*

Opdat niemand ongezien blijve



's Zondags gaan zij naar de kerk...



Wij zijn René Jepma en Fransien Jepma-van der Meer. Ruim 35 jaar geleden kwamen wij in Amerongen wonen. Wat vliegt de tijd; onze kinderen Elisabeth, Derk en Femke kwamen hier ter wereld.

We kerkten zowel in de Andries als in de Ark. Graag wilden we bij de kerkelijke gemeente horen. Kinderen vlogen uit en mijn ouders vlogen in: de woonvorm om in de oude boerderij met 3 generaties te wonen (ieder een eigen huis!) heeft het goed gedaan!

Op het gebied van geloven staan we er vrijzinnig in. Wat een mooie gemeenschap van mensen tref je, inmiddels in de Andries. De warme zorg voor elkaar doet goed. Dat hebben we onlangs

ook ervaren in de tijd dat mijn moeder overleed. Wat is dat praktisch christendom, als mensen je liefdevol benaderen.

Dat is de kerk van alledag, zoals we dat zo warm beleven. Daar doen we zelf ook graag, op onze eigen manier, aan mee. Het voelt welkom in die fraaie, oude Andrieskerk.

In Friesland - we zeilen vanuit Heeg - treffen we ook de progressieve dorpskerk. De maatschappelijke relevantie van een kerk doet er voor ons toe: lijnen naar de wereld moeten helder zijn. Het debat mag schuren: Kuitert, Hendrikse, ter Linden...stemmen tot nadenken! Van dogma's zijn we beiden niet; wel van de muziek. Laat die maar klinken! In de gloria!

Kerkrentmeesters



Giften

Hierbij de collecten maart en april:

27 feb.	€ 113,50
05 mrt.	€ 236,40
13 mrt.	€ 86,31
20 mrt.	€ 76,00
27 mrt.	€ 57,00
10 april	€ 106,00
17 april	€ 103,50
24 april	€ 120,00

*Met vriendelijke groet,
Sandra Ruitenbeek*

Wijziging verspreiding papieren versie van de Klokkenuider

Met ingang van deze editie van de Klokkenuider is de coördinatie verspreiding van de papieren versie van de Klokkenuider overgegaan naar Piet en Ineke van de Pol. Piet en Ineke nemen deze taak over van Sander van Barneveld, welke de verspreiding heel wat jaren heeft verzorgd, waarvoor hartelijk dank!

In het colofon van deze Klokkenuider vindt u de wijzigingen die mogelijk voor u van belang zijn. Piet en Ineke van de Pol, fijn dat jullie een taak, die jullie in het verleden ook al eens vorm gaven, weer op willen pakken.

*Namens het College van kerkrentmeesters,
Conny Roomer*

Taakgroep Hart voor de Schepping



Repair Café Amerongen, elke tweede woensdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur.

Repair Café Elst, elke eerste dinsdag van de maand, 13.30 tot 16.00 uur.

NB: Breng de spullen schoon en mét accessoires tot een half uur vóór sluitingstijd.

Hart voor de schepping / Groene Kerk

Als deze Klokkenluider verschijnt, is de themadienst van zondag 15 mei al achter de rug. Hopelijk inspireerde deze dienst ons opnieuw om bewust en duurzaam met onze schepping om te gaan.

Dat is ook het doel van onze bijdragen in de Klokkenluider: inspiratie en handreikingen bieden om in ons kerkelijk leven én ons persoonlijk leven duurzamer te leven. We gingen op zoek naar initiatieven in onze omgeving. We schreven al over:

- *De Parel*, waar nu iedere dinsdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen biologisch geteelde groenten te koop zijn. Een abonnement nemen kan ook!
- *De kringloopwinkels Goed Zo! en Nog'n Kans*. Onze planeet lijdt onder het almaar aanschaffen en wegdoen van nieuwe spullen. Kringloopwinkels bieden een alternatief.

Nog zo'n mooi initiatief: de *Repair Cafés!* Amerongen en Elst hebben zo'n Repair Café, waar handige vrijwilligers allerhande reparatieklussen op zich nemen en daarmee artikelen een langer leven geven. De leus is dan ook 'Weggoeien? Mooi niet!' Het hangt van de deskundigheden van de reparateurs af wat er gemaakt kan worden. Meestal elektrische apparaten, textiel, lijm- en houtwerk, e.d. Ook wordt er vaak hulp geboden bij computerproblemen.

In 2009 begon de Nederlandse Martine Postma in Amsterdam-West met een Repair Café, waar mensen met hun kapotte spullen terecht konden. Inmiddels zijn er 2350! In Nederland, maar ook in tientallen andere landen tot India aan toe. Fabrikanten van apparaten zijn gebaat bij een korte levensduur en vervanging. Terecht komt er meer en meer aandacht voor repareerbaarheid en daardoor ook een langere levensduur.

Diaconie

Collecten januari, februari en maart

2 jan.	Plaatselijk werk diaconie	€ 612,20
9 jan.	Diaconaal Project Open Doors	€ 472,50
16 Jan.	Voedselbank U.H.	€ 447,65
23 jan.	Dorpskerken	€ 272,89
30 jan.	NBG	€ 221,02
6 feb.	Toerusting werkers in de kerk	€ 289,74
13 feb.	Dabar	€ 417,25
20 feb.	Werelddiaconaat KIA	€ 333,80
27 feb.	Noodfonds Vluchtelingenwerk U.H.	€ 367,96
6 mrt.	Stille hulp Oekraïne	€ 337,50
9 mrt.	Open Doors	€ 2531,70
13 mrt.	Binnenlands diaconaat	€ 35,00
20 mrt.	Rudolphstichting	€ 277,00
27 mrt.	Kerk in Actie	€ 325,00
		€ 285,19

Giften

2 apr.	Diaconie via dhr. Fijan sectie 1	€ 50,-
5 apr.	Stille hulp via mevr. Van Barneveld sectie 3	€ 10,-
11 apr.	Kerkrentmeesters via dhr. De Jonge	€ 10,-
11 apr.	Diaconie via dhr. De Jonge	€ 10,-
12 apr.	Kerkrentmeesters via mevr. V.d. Lagemaat sectie 3	€ 10,-
12 apr.	Bloemenpot via mevr. B. Ravenhorst sectie 2	€ 10,-
13 apr.	Stille hulp via mevr. V.h. Loo sectie 2	€ 20,-
14 apr.	Diaconie via mevr. V.h. Loo sectie 2	€ 20,-
15 apr.	Kerkrentmeesters via mevr. V. Zeist sectie 3	€ 50,-
16 apr.	Diaconie via dhr. Van Altena	€ 10,-
24 apr.	Bloemenpot via mevr. R. de Graaf	€ 20,-

Open Maaltijd gaat door in de zomer

De Open Maaltijd gaat in de zomer ook gewoon door op de tweede donderdag van de maand. Het is zoals altijd in de Ark en u kunt binnenkomen vanaf 17.00 uur. We beginnen met het eten om 17.30 uur. Geeft u zich de week daarvoor even op via het bekende telefoonnummer 06-83437291.

De data van de volgende Open Maaltijden zijn op de tweede donderdag van de maand:

12 mei
9 juni
14 juli
11 augustus

*Tot dan!! Namens de vrijwilligers,
Alice van Barneveld*

Van de Diaconie

De Paasactie is goed verlopen. De spaardoosjes zijn ook weer ingeleverd. De actie "vakantietas" gaan we ook dit jaar weer doen, maar wel anders dan voorgaande jaren. Als u een tasje wilt vullen, kunt u dit de ene zondag meenemen en een week later kunt u het gevulde tasje weer bij ons inleveren. Dan brengen wij het weg. De leeftijd en het geslacht worden er bij het uitdelen bij vermeld.

Dit jaar zijn de energiekosten enorm gestegen. Daar komt bij dat alle prijzen van boodschappen ook omhoog zijn gegaan. Als diaconie willen wij mensen erop attent maken, dat we altijd met u mee kunnen kijken om een passende oplossing te vinden als u hier problemen van ondervindt. Natuurlijk op vertrouwelijke basis. Schroom niet om hulp te vragen als u er zelf niet uitkomt. Ook zijn er meerdere instanties die hulp kunnen bieden.

*Hartelijke groet,
Janny Ravenhorst en Elly Brunekreeft*

Van de Kerkenraad

Na de fijne dagen rondom Pasen ontluikt de lente volop om ons heen. Ondanks alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt, komt dit wonder ieder jaar terug. We zijn dankbaar in vrijheid te mogen leven, naar de kerk te gaan, elkaar te ontmoeten en te kunnen en mogen geloven en Gods woord te belijden.

De kerkenraad heeft tijdens twee zondagochtenden oproepen gedaan om namen aan te leveren bij de scribe voor kandidaten voor de ambten die vrijkomen in de kerkenraad aan het eind van dit jaar. Op dit moment van schrijven is daar helaas nog geen reactie op gekomen. Zoals u weet zoeken we een diaken, een ouderling en een ouderling scribe.

Ook zijn er nog twee vacante plekken als ouderling pastoraat. Onze voorzitter is ook aftredend, maar stelt zich herkiesbaar voor 1 jaar. Zoals u ziet moeten we ons best doen om deze plekken weer te vullen. In het moderamenoverleg van 11 mei gaan we samen kijken wie we gaan benaderen. Mocht u nog suggesties voor ons hebben of u denkt ik wil zelf wel een ambt op mij nemen, laat dit dan alsnog weten. Laten we samen gemeente zijn ook in het dragen van deze verantwoordelijkheden.

Woensdag 18 mei houden we opnieuw een gemeenteavond in de Ark om 20.00 uur. We hopen u vanaf 19.30 uur te mogen verwelkomen met een kopje koffie. De onderwerpen zijn de financiën en het toekomstscenario van De Ark. Kortom voldoende redenen om mee te praten en mee te denken.

Nadat de sociaal makelaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug contact met ons opnam in verband met het beschikbaar stellen van de ruimte in De Ark voor de Oekraïense vluchtelingen hebben we, de diaconieën Amerongen en Overberg, samen met de sociaal makelaar en de scribe, zaterdag 7 mei een koffieochtend georganiseerd. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de vluchtelingen uitgenodigd, die in Amerongen en Overberg opgevangen worden en zorgt dat een tolk aanwezig is. De bedoeling van deze ochtend is om te kijken waar behoefte aan is, of er behoefte is aan samen komen of andere activiteiten.

Na deze ochtend komen we weer bij elkaar en kijken wat de conclusie is en gaan hier verder mee aan de slag. De coördinatie zal vanaf dan bij de beide diaconieën en de sociaal makelaar komen te liggen.

We zullen als hier een vervolg op komt ook oproepen doen binnen beide gemeentes voor vrijwilligers, om deze momenten te begeleiden als gastheer/vrouw of indien nodig op een ander vlak.

U ziet het; we zijn als gemeente volop in beweging, niet alleen voor onszelf maar ook voor mensen om ons heen.

In mei heeft de kerkenraad geen vergadering, maar we zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor u als gemeente.

Wij wensen iedereen een fijne Hemelvaart en Pinksteren.

Namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld.

Gemeenteavond 18 mei

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit om 18 mei aanwezig te zijn bij de gemeenteavond in De Ark.

We hopen u te mogen verwelkomen vanaf 19.30 uur met een kopje koffie, waarna we met elkaar de jaarcijfers van 2021 bespreken van de kerkrentmeesters en de diaconie.

Het andere en niet minder belangrijke onderwerp van deze avond zal het toekomstscenario van De Ark zijn.

We hopen veel gemeenteleden deze avond te begroeten. Tot dan!

Namens de kerkenraad,
Alice van Barneveld

Overige berichten

Een verhaal uit Kenia

Onze 'Dutch family' bestaat uit 5 personen: Jaap en Esther (41), Boaz (13), Aurelia (10), Arthur (9). Wij verblijven voor de 2e keer in ons leven voor een langere periode in Kenia en zijn verbonden met de projecten van A Rocha Kenya.

Aan de kust waar wij wonen wuiven de palmbomen langs parelwitte stranden. De Indische Oceaan brengt elke dag nieuwe avonturen en is een bron van verwondering.

Leven met en tussen de lokale bevolking brengt ons nieuwe vriendschappen en leert ons vele levenslessen die te waardevol zijn om niet met jou te delen.

Graag neem ik je in de verhalen die ik (Esther) schrijf mee in deze prachtige wereld die tegelijk een werkelijkheid is waarin veel mensen leven bij de dag om te overleven.

Het zijn verhalen die je spiegelen, je weghalen uit je eigen vertrouwde bubbel en helpen om je eigen leven in perspectief te zetten.

Ik hoop dat ze je vervullen met dankbaarheid en helpen om te delen wat je hart je ingeeft.



Recht in het doel

Voetballen kan je overal ter wereld. In Kenia is het een populaire sport.

Ga met je voetbal naar het strand, er is altijd wel iemand die met jou een balletje wil trappen. Boaz doet dit regelmatig en speelt ook bij een voetbalteam in het dorp. Na een ontmoeting met één van de vele 'piki drivers' (motor taxichauffeurs) werd Boaz spontaan door hem uitgenodigd om mee te trainen met zijn team.

Elke week komt Franco hem halen. Altijd vrolijk, blote voeten, voetbalschoenen hangend om zijn nek. Boaz klimt achter op de motor en daar gaan ze. Het is hard werken tijdens de trainingen: rondjes rennen, zweten, trics leren, lachen.

De instructies zijn in het Swahili. Boaz past hierin het bekende principe van 'handen en voeten' toe. Hij stapt moedig in dit nieuwe avontuur!

Maar dan komt Boaz op een avond emotioneel terug van de training. Hij was nog even met Franco meegegaan naar huis en had ook zijn broertje ontmoet.

Boaz was geschokt door de leefomstandigheden van de jongens. Geen moeder en een vader die er soms wel en vaak ook niet is. Grote broer zorgt met zijn inkomen voor kleine broer. Deze laatste was zo mager, dat Boaz er ontdaan van was.

Na zijn hart te hebben gelucht besluit Boaz spontaan om een cadeau voor zijn vrienden te kopen. Wat mij betreft is dat recht in het doel!

Uit de pastorie

Van 23 mei tot en met 17 juli ben ik tijdelijk buiten dienst: vier weken studieverlof en vier weken vakantie.

De studieverlofperiode van achttien dagen wil ik gaan besteden aan de kerkvader Augustinus (354-430). Hij is iemand die van grote invloed geweest is – en eigenlijk nog steeds is – op vooral de westerse theologie. Ook op het monastieke leven trouwens, denkend aan de kloosterregel van Augustinus. Ik wil mij verder in hem inlezen aan de hand van een gedegen biografie als ook cursorisch via zijn eigen geschriften en zo een aantal weken innig met hem verkeren, om daar dan hopelijk zelf geïnspireerd uit tevoorschijn te komen.

Misschien nog wel belangrijker dan het studieus bezig zijn, is voor mij dit keer ook het meer meditatieve aspect dat ik erin hoop te vinden. Vooral aan de hand van het lezen van zijn Confessiones of Belijdenissen. Augustinus is één van de eerste denkers in onze geschiedenis, die zich vooral in eerder genoemd geschrift bezighoudt met noties als innerlijk, zelf en authenticiteit. Met andere woorden: ik hoop datgene waar ik in deze periode mee bezig mag zijn meer nog spiritueel met mijn hart dan rationeel in mijn hoofd te verwerken. Geen uitgebreide samenvattingen dus dit keer van wat ik gelezen heb over ingewikkelde theologische kwesties, waar de naam van Augustinus mee verbonden is geraakt, dit alles ook niet uitmondend in een artikel of een lezing, maar meer en eerder inkeer, contemplatie aan de hand van teksten van de grote Augustinus. Om daar dan hopelijk met kleine stukjes en beetjes in het werkzame predikantenleven bij gelegenheid ook weer van uit te kunnen delen. Een paar weken lang niet hoeven denken: hoe zal of moet ik het aanstaande zondag weer zeggen?, maar 'hoe laat ik mij nu zelf geestelijk gezeggen om straks ook weer wat te zeggen te hebben?'

Aansluitend volgt dan onze zomervakantie. Afgelopen jaar ben ik stand-by geweest tijdens de KPV-training van mijn collega. Nu neemt zij in noodgevallen gedurende deze periode voor mij waar. In de week van 23 mei overlappen onze studieperiodes elkaar. Gelukkig is ds. W.L. Pera bereid gevonden om in deze week als achterwacht te fungeren.

*Hartelijke groet,
ds. Bert de Ruiter*

Kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering van 20 april jl.

Vanuit de Reformatorische Baptisten is een voorstel ontvangen voor een gezamenlijke sing-in op tweede pinksterdag, bijvoorbeeld aansluitend aan onze ochtenddienst. De kerkenraad staat hier positief tegenover, maar nader overleg is nodig om vast te stellen of het ook uitvoerbaar is.

De ontmoetingsbijeenkomst voor de gemeente voor de zomerperiode gaat niet door wegens gebrek aan belangstelling.

De kerkenraad zal tijdens een informele lunchbijeenkomst in de Buurthucht afscheid nemen van de drie broeders, die eerder dit jaar de kerkenraad verlieten.

We achten het zinvol dat er een klein onderzoekje wordt gedaan naar de noodzaak en effectiviteit van berichtgeving aan de gemeente, nu we enige tijd ervaring hebben met de wekelijkse nieuwsbrief.

Het achtereenvolgens niet-aannemen van de benoeming tot ouderling door meerdere broeders en met uiteenlopende motivatie is voor ons reden tot bezinning over de weg voorwaarts. We zullen onze verlegenheid hiermee op een gemeenteeavond in september met de gemeente delen, om samen naar oorzaken en achtergronden te zoeken. Dat zal ons helpen in het zoeken naar de goede oplossingsrichting.

De kerkrentmeesters hebben nader onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijkheden van verbeterde ventilatie in de kerk. We besluiten dat het meest aantrekkelijke voorstel nog een stap verder moet worden uitgewerkt om een besluit te kunnen nemen.

Wat betreft het beleidsplan zijn geen grote wijzigingen nodig; enkele onderwerpen zullen

Pastoraat

Jubileum

Op woensdag 27 april vierden de heer en mevrouw Sanders (Kamgras 70, 3902 BD Veenendaal) dat ze zestig jaar geleden op die datum elkaar trouw beloofden. Op vrijdag 27 april 1962. We danken God voor al die jaren die daarop volgden en wensen de heer en mevrouw Sanders in de kring van hen die hen lief zijn een heel goede viering van dit jubileum toe.

we nader bespreken op basis van aanpassingen in het plan: gang van zaken bij huwelijks- en begrafenisdiensten en enkele onderdelen van de liturgie (liederen, Bijbelvertaling).

We bespreken de jaarrekening van de kerkrentmeesters en geven daarop akkoord.

Br. Harry Vermeer heeft positief gereageerd op de vraag om kerkrentmeester te worden.

De Dabarcommissie is bezig teams te werven voor de aanstaande zomerperiode. Van de gewenste 12 teamleden hebben zich er al 6 gemeld.

*Namens de kerkenraad,
Gert den Hertog (scriba)*

Kerkrentmeesters

Collecteopbrengsten

De meest recente collecteopbrengsten houdt u nog van ons tegoed.

Gezocht!

Voor de diensten is er nog een tekort aan organisten. Wie kan ons helpen?

College van Kerkrentmeesters

Zoals eerder aangekondigd: de kerkrentmeesters van HWO hebben hun college weer compleet: *Harry Vermeer* komt ons versterken en daar zijn we heel blij mee. Hartelijk welkom, Harry!

Jaarrekening 2021

Twee weken geleden zijn de jaarcijfers van HWO over 2021 gepresenteerd aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Amerongen-Overberg. In dezelfde vergadering zijn ook de jaarcijfers van Amerongen goedgekeurd. De beide rapporten gaan nu naar de KKA ter consolidatie.

*Namens Wijkcollege van Kerkrentmeesters,
Reijer Ploeg (secretaris)*

Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 4 juni. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.

Jeugdwerk

Zondagsschool 'De Goede Herder'

Op donderdagmiddag voorafgaand aan Pasen zijn de kinderen van de zondagsschool bij de ouderenmiddag in de Buurthucht langs geweest. We zongen een aantal liederen en hebben paasattenties uitgedeeld. De kinderen kregen op hun beurt ook een traktatie mee. Op tweede paasdag was er een jeugd- en zondagsschooldienst. Met de kinderen van de zondagsschool en belangstellenden keken we terug op het paasproject dat we de weken daarvoor gevolgd hadden. In deze dienst was het thema: 'Jezus maakt het verschil' en de kinderen hadden een bijdrage via zingen en lezingen. Na afloop konden we als vanouds weer paasattenties rondbrengen bij alle ouderen die niet op de ouderenmiddag waren. Dit leverde veel blijde gezichten op, zowel van de kinderen als van de ouderen die bezocht werden. We hopen deze mooie traditie de komende jaren voort te kunnen blijven zetten.

De leiding van de Zondagsschool



Overige berichten

Zaterdag 21 mei

willen wij u van harte uitnodigen om de BAZAR te bezoeken. Wat een opluchting dat wij dit weer mogen en kunnen organiseren. Wij hebben er zin in.

Het wordt een bazar met een aangepast tintje: alleen op de zaterdag, geen rommelmarkt en zonder grote verloting. Maar... verder is alles er. Alles? Ja alles. Denk daarbij aan de ballonnenboom, envelopptrekken, verkooftafel, schieten, grabbelrok, spijkerslaan en zoveel meer.

Natuurlijk mag het rad met de taarten niet ontbreken. Dit jaar hebben we voor de kinderen ook elke ronde een heerlijke taart. En daarnaast natuurlijk heel mooie prijzen. Alle prijzen zijn geschonken door de ondernemers van Overberg en omgeving. Zonder hen zou er geen bazar zijn: heel hartelijk dank daarvoor.

De opbrengst van de bazar is bestemd voor het bouw- en restauratiefonds van de Efrathakerk te Overberg.

Nog even alles op een rijtje:

Waar: Dorpshuis de Buurthucht,
Haarweg 33 b te Overberg

Wanneer: zaterdag 21 mei

13:30 tot 16:30 uur: kinderbazar

19:00 tot 23:00 uur: bazar

*Tot ziens: Wim, Marije, Marita, Jan, Henk, Gerry,
Gerda, Eline, Evert-Jan en Adrie*

B
A
Z
A
R

In dorpshuis 'de Buurthucht' zaterdag 21 mei: BAZAR

Behendigheids- en raadspelletjes, envelopptrekken,
spijkerslaan, darten, schieten,
verkooftafel en bloemengroet.
Teveel om op te noemen!

Van 13:30 tot 16:30 uur

Kindermiddag met als extra: schminken,
grabbelrok én kinderrad met kindertaarten!

Vanaf 19:00 tot 23:00 uur

Rad van avontuur met elke ronde een
echte bazartaart en mooie prijzen!

**Kom voor de gezelligheid en het plezier
waar ons kleine dorp zo groot in is.**

De opbrengst gaat naar:
het Bouw- en Restauratiefonds van
de Efratha Kerk te Overberg



Overberg

Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. De bijdrage in deze Klokkenuider komt van *Evert-Jan en Dicky Groothuis*.

Hoe heet je en wie ben je? Waar ben je geboren? Wat doe je het liefst?

Wij zijn Evert-Jan en Dicky Groothuis, beiden 52 jaar en ouders van Angela en Eduard. Evert-Jan is geboren en getogen in Amerongen langs de Rijn en is teamleider bij Toyota Material Handling in Ede. Het liefst knutselt hij in en om het huis.

Dicky is geboren en getogen op de plek in Overberg waar ze nu wonen en doet personeelszaken, boekhouding etc. bij de landbouwhuisdierenpraktijk van Vallei en Wetering dierenartsen in Renswoude. Het liefst is ze in de tuin bezig en koopt liever plantjes dan kleding. Verder trekken we er in

de zomer graag met de caravan op uit met bestemming onbekend. Het is regelmatig gebeurd dat we onderweg pas besloten naar welk land af te reizen (wel richting het zonnige zuiden).

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?

Toevallig kerkten ook de ouders van Evert-Jan vroeger in Overberg; hij is zelfs hier gedoopt. In die jaren zagen wij elkaar nog niet echt staan; de liefde voor elkaar heeft zich pas 20 jaar later geopenbaard! Eigenlijk hebben we beiden ons hele leven al een sterk lijntje met de Efrathakerk. We voelen ons hier echt thuis. Wat is het fijn om samen met gemeenteleden één kerk te zijn.

Wat betekent het geloof voor je?

Het geloof betekent voor ons: de zekerheid dat het niet stopt na dit leven. Met vallen en

opstaan proberen we in vertrouwen op God te leven.

Wat is je motto?

Motto Evert-Jan: niet te moeilijk doen. Een deel van een gedicht van Corrie ten Boom spreekt Dicky aan (mijn vader zei dit vaak):

God ziet van het borduurwerk ook de bovenkant. Wij zien slechts draden en knopen, dus de onderkant.

God houdt heel het borduurwerk veilig in Zijn hand, Hij weet hoe het worden moet; Hij ziet de boven- én onderkant.

Dank

Wij willen de Hervormde gemeente van Overberg hartelijk dank zeggen voor het warme medeleven tijdens ziekte en herstel van ons beiden. Dit in de vorm van kaarten, bloemen en bezoeken!

Fam. Roelofsen

Tot slot

“Dankbaarheid is christelijk gezien zo ongeveer het tegenovergestelde van op je privileges zitten. Het is het onlogische van je eigen voorrechten inzien.”

Bron : *Nederlands Dagblad* van 27 april 2022

Met vriendelijke groet,
ds. A.L. de Kwaadsteniet



Regio Nieuws

Een frisse lente, een mooie start!

Wij zijn o.a. op zoek naar :

- Een paar handige handen
- Een verkoop-ster
- Een sjouwer/klusser

Kringlopen doen we samen. Een paar uurtjes in de week samenwerken in een mooi team maken het verschil. Werken voor goede doelen, spreekt dat jou aan? Weet dat we ook jou nodig hebben, doe je mee?

Welkom bij kringloop Goed Zo!

Tom Fijan, fyan0002@planet.nl



Groenten abonnement dorpsakker de Parel

Elke week een tas vol lokale en onbespoten groenten ophalen bij dorpsakker de Parel? Dat kan weer tot eind oktober.

Hiermee eet je gezond en met het seizoen mee. Je draagt bij aan dit mooie project, dat als doel heeft mensen en gewassen tot groei en bloei te brengen.

Het abonnement bestaat uit wekelijks drie soorten groenten voor 2 personen en iets extra. Wil je een pakket voor meer personen of om de week een pakket? Maatwerk is mogelijk. De kosten zijn 10 euro per week. Kan je een keer niet of ga je op vakantie, dan geef je dit door en zijn er geen kosten.

In de maand mei bestaat de inhoud van de



tas bijvoorbeeld uit: een pond asperges, een maaltje rabarber, raapstelen en een bos kruiden. Gedurende het seizoen tref je ons wisselende groenten-aanbod aan: o.a. peulen, doperwtten, sperziebonen, sla, prei, bieten,

uien, wortels, aardappels, courgette, pompoen, snijbiet, paksoi, kool, een bakje bessen of aardbeien.

De pakketten worden op dinsdagochtend en vrijdagochtend door de Parel-vrijwilligers gemaakt en zijn op te halen tussen **11.00 en 12.00 uur**.

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Trudy Kool: trudy.kool@arocha.org

Stichting Remise

Als het tussen echtgenoten niet meer gaat, is er soms een time-out nodig. Remise organiseert die in Amerongen vanuit de overtuiging, dat het huwelijk een verbond is tussen twee mensen, dat het waard is te beschermen en te vernieuwen.

We combineren een gastenverblijf met intensieve relatiehulp van professionals. Kortdurend en verhelderend. Bel gerust voor meer informatie met Jan Willem van Dommelen, die de hulp coördineert.

Kijk op stichting-remise.nl.

Hartelijke groet, Jan Willem van Dommelen

stichting
REMISE

Stichting Vrienden van Elim

Het Bestuur van Stichting Vrienden van Elim te Amerongen vraagt uw aandacht!

Wat is en wat doet Stichting Vrienden van Elim?

Ieder mens heeft, zoals u weet, zo zijn dromen en verlangens. Zorgcentrum Elim wil deze helpen realiseren met toegewijde zorg en dienstverlening, want Elim zorgt voor lichaam,

geest en ziel. We noemen dit totaalzorg: liefdevolle zorg die verder gaat.

De Stichting ondersteunt Elim met middelen die zij ontvangen uit donaties, sponsoring, vaste giften en giften in natura of legaten. Zo wordt ondersteuning geboden aan projecten en activiteiten, die ten goede komen aan het welzijn van de ouderen in Elim. Het werk van

de Vrienden van Elim begint dus daar waar de financiering door de overheid ophoudt. Alle werkzaamheden geschieden op basis van vrijwilligheid en zonder vergoeding.

Mede door de heftige periode van corona ontvangt onze Stichting minder inkomsten van donateurs en giftgevers, dus doen we een dringend beroep op uw ondersteuning. We zijn u er zeer dankbaar voor!

Hoe kunt u ons steunen?

Wilt u ons als bewoner, familielid, bekende of bedrijf steunen? Dan kunt u uw gift overmaken naar bankrekeningnummer:

NL71 RABO 010854 9828

t.n.v. Stichting Vrienden van Elim

Adres: Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen
Peter Kits, voorzitter: tel.nr. 0318-300595
of 06-10905099

Teuny van Barneveld, secretaris; mail bepteunyvanbarneveld@gmail.com, tel.nr. 06-28928526

Van de Commissie Kerk en Israël: Gedenk de sabbat

De twee versies van de Tien Woorden, in Exodus 20 en in Deuteronomium 5, suggereren dat ze de letterlijke weergave van Gods spreken op de berg Sinai zijn. Maar ze zijn opgetekend door Mozes (en latere Joodse wijzen), die bewust verschillen in de twee versies heeft aangebracht. Naast een paar kleine, bijv. in het tiende gebod de omdraaiing van “het huis en de vrouw van uw naaste”, is er een groot verschil: het gebod van het houden van de sabbat.

In beide versies zijn, t.o.v. de andere geboden, de meeste woorden gebruikt om het vierde gebod te beschrijven en te motiveren. Dat moest omdat dit gebod kennelijk niet vanzelfsprekend is.

Zowel in Exodus als in Deuteronomium wordt eerst het doel van het gebod beschreven: “geen werk doen” op de sabbat, heilig die dag. Dit geldt voor iedereen en voor ieder dier, die op de één of andere manier verbonden zijn met het gezin en de samenleving. Zelfs slaven zijn op die dag vrij en vreemdelingen mogen geen enkele dwang ondervinden. Dit is een heel vroeg voorbeeld van de gelijkheid van alle mensen en daarmee van de beginnende afschaffing van de slavernij, geheel tegenstrijdig aan de toenmalige heersende gebruiken. Ja, zelfs de dieren wordt rechtens rust gegund.

In de versie van Deuteronomium wordt het doel van de sabbat versterkt door de Israëlieten erop te wijzen, dat ze de slavernij zelf hebben



meegemaakt; zich dus kunnen inleven wat een verdrukte slaaf of vreemdeling moet voelen.

In de versie van Exodus wordt de instelling van de sabbat gemotiveerd vanuit Gods schepping. Hij heeft “de zevende dag” ingesteld voor zijn volk als Zijn unieke bevel voor hen. Er is immers in de natuurlijke orde geen enkele aanwijzing te vinden voor de cyclus van zeven dagen. Nacht en dag, het ritme van de maanden, de jaarcyclus, alle worden ze bepaald door de vaste bewegingen van aarde, maan en zon. De weekcyclus is nergens te vinden; ze bestaat alleen bij de gratie van het woord van God, aan Zijn volk gegeven op de Sinai. Daarom extra

woorden voor het vierde gebod, dat zowel tegennatuurlijk is, als tegen de maatschappelijke orde ingaat.

Het sabbatsgebod is overigens in letterlijke betekenis alleen voor Israël bedoeld. Vandaar dat je nooit een Jood zal horen zeggen dat Christenen de sabbat behoren te houden. Als een soort kopie van de weekcyclus mogen die daarin hun eigen rustdag, de zondag, houden. Het is zelfs zo dat het vierde gebod niet voorkomt in de zogenaamde zeven Noachitische geboden, bedoeld voor de heidenen.

Piet Booij,

© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

‘Wij zijn nooit alleen!’

Eén van mijn vrienden werkt bij een uitgeverij in Amsterdam. Op een avond brengt hij mij een pakketje en zegt: “Simon, dit is een boek waarvan ik denk dat jij daar wat aan hebt...” De titel van het boek luidt *‘Troost’*, ondertitel *‘Als licht in donkere tijden’*. De schrijver is Canadees van geboorte. Hij was hoogleraar Internationale betrekkingen aan Harvard en is dat tegenwoordig in Wenen aan de European University. Zijn naam is Michael Ignatieff. Ik begin in het boek te bladeren. De inhoud boeit me. Het wordt laat die avond, heel laat.

Hij begint zijn boek met een opmerkelijk verhaal. In het jaar 2017 wordt hem gevraagd om op een koorfestival in Utrecht een lezing te geven over rechtvaardigheid en politiek in het Bijbelboek Psalmen. De muziek is prachtig, de woorden raken hem diep. Hij is gekomen om een lezing te houden maar wat hij vindt is troost – in de woorden, in de muziek en in de tranen van herkenning bij de toehoorders. Hij vraagt zich af hoe het kan dat deze oude religieuze taal ons nog steeds betovert. Het brengt hem ertoe zich te verdiepen in de werken van grote mannen en vrouwen



die in sombere tijden hebben geleefd en niettemin verlichting en troost vonden in kunst en filosofie en religie. Dit wordt zijn grote project. Het vindt ten slotte vorm in het boek *‘Troost’*, met portretten van mannen en vrouwen die door de eeuwen heen hebben geworsteld om vertroosting te vinden. We komen hen tegen - Job en Paulus, Karl Marx, in de muziek van Mahler, in de boeken van Camus, in de brieven van Václav Havel. Mensen die ons voorhouden ‘wat het betekent om door te gaan, en door te gaan, ondanks alles’. Maar liefst twintig kunstenaars en denkers in totaal.

Troost bieden, dat is zoeken naar een manier om verder te gaan, om het geloof terug te vinden dat het leven de moeite waard is. Vasthouden aan de liefde voor het leven zoals het is, hier en nu. Zeker,

er zijn ervaringen die we nooit helemaal te boven kunnen komen. Luttelkens die genezen maar nooit helemaal verdwijnen. De uitdaging van troost is de tragedie doorstaan en in hoop te blijven leven. Ignatieff vindt de Psalmen behoren tot de meest welsprekende documenten in welke taal dan ook over wat het is om je berooid, alleen en verloren te voelen. ‘Onvergetelijke beschrijvingen van wanhoop, maar ook verheven visioenen van hoop’. Hij heeft in zijn boek geprobeerd te laten zien hoe overleveringen van vertroosting, die gedurende duizenden jaren in de Europese traditie zijn gesmeed, ons vandaag de dag nog steeds kunnen inspireren. Wat kunnen wij leren waar wij in moeilijke tijden iets aan hebben? Hij noemt iets heel eenvoudigs. “Wij zijn niet alleen en dat zijn we nooit geweest”. Een pittig boek, maar ook een heel mooi boek!

Simon van der Meer

‘Troost’, ondertitel: *‘Als licht in donkere tijden’*, door Michael Ignatieff. 320 blz. Uitgeverij Cossee, Amsterdam. Prijs 27,50 euro.

Radio-uitzendingen



Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 22 mei vanuit de PKN Andrieskerk te Amerongen (10.00 uur)
- op 29 mei vanuit de RK kerk te Wijk bij Duurstede (9.30 uur)
- op 5 juni vanuit de Chr. Gereformeerde Kerk te Driebergen (10.00 uur)
- op 12 juni vanuit de PKN Johanneskerk te Leersum (10.00 uur)

- op 19 juni vanuit de RK Kerk te Doorn (9.30 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.



Bijbelrooster

zo 22 mei Jeremia 39:1-10
 ma 23 mei Jeremia 39:11-18
 di 24 mei Jeremia 40:1-6
 wo 25 mei Jeremia 40:7-16
 do 26 mei Psalm 57
 vr 27 mei Jeremia 41:1-10
 za 28 mei Jeremia 41:11-18
 zo 29 mei Jeremia 42:1-12
 ma 30 mei Jeremia 42:13-22
 di 31 mei Jeremia 43:1-13
 wo 1 jun Jeremia 44:1-10
 do 2 jun Jeremia 44:11-18
 vr 3 jun Jeremia 44:20-30
 za 4 jun Jeremia 45:1-5
 zo 5 jun Psalm 147
 ma 6 jun Lucas 7:18-35
 di 7 jun Lucas 7:36-50
 wo 8 jun Psalm 105:1-22

do 9 jun Psalm 105:23-45
 vr 10 jun Lucas 8:1-8
 za 11 jun Lucas 8:9-21
 zo 12 jun Psalm 135
 ma 13 jun Lucas 8:22-39
 di 14 jun Lucas 8:40-56
 wo 15 jun Lucas 9:1-9
 do 16 jun Lucas 9:10-17
 vr 17 jun Lucas 9:18-27
 za 18 jun Lucas 9:28-36
 zo 19 jun Lucas 9:37-45
 ma 20 jun Lucas 9:46-50
 di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9
 wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15
 do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24
 vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15
 za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11



Colofon

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
 tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
 Marti Blokpoel
 Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
 Kersweg 26, 3958 BC Amerongen, tel. 0343-451309
 of 06-23061742, mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
 06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

via Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Administratie postabonnements

Voor vragen en informatie betreffende de Andrieskerk:

klokkenluider.amerongen@gmail.com

en voor de Efrathakerk:

klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Vragen of informatie over de digitale versie kunt u sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

**Kopij volgend nummer aanleveren
 op onderstaande adressen tot
 maandag 13 juni 17.00 uur**



Amerongen/Elst

klokkenluider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)

Let op! Alleen mogelijk via
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Klokkenluider
ontvangen?

per post per mail

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

€22,50 €12,50

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

