



‘De dood. Praat erover, niet eroverheen.’

Lied van de opstanding

*De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.*

*‘De steppe zal bloeien’ - Lied 608:3
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen)*

Bovenstaande woorden zult u op de radio vast en zeker eerder gehoord hebben. Ze maken deel uit van een SIRE (Stichting Ideële Reclame)-campagne. Vele doodoeners horen we voorbijkomen als reactie op een uitspraak van iemand die over het overlijden van een familielid of vriend vertelt. Dooddoeners zoals daar zijn: ‘Kunnen we het over iets gezelligers hebben?’ ‘Gecondoleerd en tot maandag!’ ‘Ik weet precies hoe je je voelt.’ Of: ‘Jij gaat nog lang niet dood.’ De dood is nogal confronterend. Het sterven van iemand anders bepaalt je immers ook bij je eigen sterfelijkheid. En aan dat laatste gaan we doorgaans liever voorbij, daar praten we dan ook het liefst overheen. Maar dan doen we dus in zo’n situatie ook de ander geen recht: ‘Gecondoleerd en tot maandag!’

Een Heilssoldate vroeg eens aan ds. Nico ter Linden in een samenkomst te spreken, ergens in Amsterdam-West. Maar voordat hij iets zou zeggen, wilde ze hem in dat zaaltje eerst een mini-interview afnemen. Eén vraag herinnerde hij nog: “U doet van alles als predikant, u preekt, u bezoekt zieken, u zegent huwelijken in, u doopt, u voert pastorale gesprekken, wat van dat alles doet u het liefst?” ‘Begraven’, zei hij. Het was eruit voor hij het wist. Gelach in de zaal, verlegenheid op het podium, niet het minst bij hemzelf. Hij moest het natuurlijk uitleggen. Hij zei: ‘Ach, u weet het net zo goed als ik, een

goede begrafenis, daar knap je van op, en een slechte begrafenis, daar knap je op af. Als je om iemand rouwt maar je hebt, hoe smartelijk ook, goed en waardig afscheid kunnen nemen op een wijze die recht deed aan het leven en het sterven van wie je zo dierbaar was, dan is dat steeds een stille vreugde. Het helpt je, ondanks alle leegte en gemis, de draad van het leven weer op te pakken. Maar een slechte begrafenis met gewauwel, stijlloos gehannes en op z’n boerenfluitjes uitgevoerde rituelen, daar kun je een jarenlange kater aan overhouden. Het blijft een belediging voor de gestorvene: de achteloosheid waarmee de laatste eer niet bewezen werd, de valse toon, de verzwegen woorden, het schromelijk gebrek aan zorg en eerbied. En het is zo definitief, je kunt het niet meer overdoen, het was onheilig theater, maar het doek is gevallen, het is over en uit.’

Het zijn kostbare momenten die je als predikant met familie tijdens en ook in de voorbereiding van een uitvaart mag beleven. Maar het is net zo kostbaar om -al geruime tijd voordat meneer Kraai’ (zo noemt Ter Linden de uitvaartondernemer) aan huis komt - het met elkaar openlijk over de dood te hebben en de dood bespreekbaar te maken. Er in ieder geval niet overheen te praten als het moment er een keer is om het er samen eens open en eerlijk over te hebben. In de kerkelijke gemeenschap hebben we daar enige ervaring mee. In de liturgie gaat het over zaken van leven en dood. In het pastoraat mag

het een gespreksonderwerp zijn. De dood wordt in ieder geval in de kerk zeker niet weggestopt. Toch mag het misschien ook weer tekenend zijn dat de dienst op de Paasmorgen doorgaans vele malen drukker wordt bezocht dan die op de avond van Goede Vrijdag.

Wij mogen geloven dat we ons leven uit de hand van God onze Schepper ontvangen hebben. Hij schenkt ons een tijd van leven. Wij hebben een heel persoonlijke geschiedenis van geboorte tot dood, niet ‘slechts’ deze tijd maar ‘juist’ deze tijd om Gods stem in ons leven te verstaan en Hem te volgen. En wie tijdens zijn of haar leven leert verstaan dat God onze grens is en niet de dood, die leert ook wat vrijmoediger spreken over de dood en hem (haar) jaagt de dood ten diepste geen vrees meer aan. Wanneer gaandeweg ons leven ‘Memento mori!’ (gedenk te sterven) verstaan mag worden als ‘Memento Domini!’ (gedenk de Heer) komen we in de innerlijke vrijheid te staan dat de dood dan misschien wel de grens van ons leven is, maar dat de levende Heer van Pasen de grens is óók van onze dood. Daar mag je samen over spreken en op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen vooral eerst ook over zingen... Zing er vooral samen van want dat zet je in de ruimte van het leven waar ook de dood geen grens aan stelt!

ds. Bert de Ruiter

Andrieskerk

Maandag 11 april**Vesper in de Andrieskerk, Amerongen**

19.30 uur *Commissie paars*
 koster *Hans Weijman,*
 452875 of 06 53734808

Dinsdag 12 april**Vesper in de Efrathakerk, Overberg**

19.30 uur *Commissie paars*

Woensdag 13 april**Vesper in de Andrieskerk, Amerongen**

19.30 uur *Commissie paars*
 koster *Bram Blom, 0318 479994*

Witte donderdag 14 april**Heilig Avondmaal**

19.30 uur *ds. E.J. de Ruiter*
 collecten *1. Stille hulp*
2. Taakgroep liturgie en
vieringen
 koster *Huib van Alfen,*
 454308 of 06 44922744

Goede vrijdag 15 april

19.30 uur *ds. M. Hofma*
 koster *Anton Nieuwschepen,*
 453227 of 06 22706399

Paaswake 16 april

21.30 uur *ds. E.J. de Ruiter*
 koster *Klaas Brouwer, 06 41556724*

Zondag 17 april**Pasen**

10.00 uur *ds. M. Hofma*
 collecten *1. Kerk online*
2. Werk van de kerk
 oppas *Kerkheem Rachel en Anne-Ruth Pekkeriet*
knd. onderbouw Willemiek
knd. bovenbouw Arjan, groep 7/8 blijft in de kerk
 koster *Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469*
 koffie *Toos de Boer en Tristan de Jonge*

Zondag 24 april

10.00 uur *ds. E.J. de Ruiter*
 collecten *1. Weeshuis Rwanda Abaja ba*
Kristo (Diaconessen)
2. Taakgroep Jeugd en gezin
 oppas *Kerkheem Gerlinde Vinke en*
Marit van Reenen
 knd. onderbouw *Gerdien*
 knd. bovenbouw *Ineke*
 koster *Geralt Joren, 451426*
 koffie *Elly Brunekreeft en*
Dicky de Greef

Efrathakerk

Maandag 11 april**Vesper in de Andrieskerk, Amerongen**

19.30 uur *Commissie paars*
 koster *Hans Weijman,*
 452875 of 06 53734808

Dinsdag 12 april**Vesper in de Efrathakerk, Overberg**

19.30 uur *Commissie paars*

Woensdag 13 april**Vesper in de Andrieskerk, Amerongen**

19.30 uur *Commissie paars*
 koster *Bram Blom, 0318 479994*

Vrijdag 15 april**Goede Vrijdag**

19.30 uur *ds. A.L. de Kwaadsteniet*
 collecten *1. KRM algemeen*
2. KRM orgelfonds
 koster *Job van de Bovenkamp*
 organist *Joke Wolswinkel*

Zondag 17 april**1e Paasdag**

10.00 uur *ds. A.L. de Kwaadsteniet*
 18.30 uur *ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen*
 collecten *1. KRM predikantsplaats*
2. DIAC Open Doors
 koster *Johan van Ginkel*
 organisten *Robert van Deelen en*
Joke Wolswinkel
 oppas *Margrit en Irene*

Maandag 18 april**2e Paasdag**

10.00 uur *dienst van jeugdwerk en*
zondagsschool
Carola Veldhuizen, Renswoude
 spreekster *1. Oekraïne*
2. Jeugdwerk
 collecten *Wim van den Berg*
 koster *Cobi en Anne*
 oppas

Vervolg op pagina 3 ►

**Zondag 1 mei**

10.00 uur *ds. E.J. de Ruiter*
 collecten *1. Stichting Aroon*
2. Werk van de kerk
 oppas *Kerkheem Corrie Cornelisse en*
Anne-Ruth Pekkeriet
 knd. onderbouw *Lisanne*
 knd. bovenbouw *Inge*
 koster *Jelle Geers, 06 12433852*
 koffie *Hanneke v. Staveren en*
Elly van Donselaar

Zondag 8 mei

10.00 uur *ds. E.J. de Ruiter*
 collecten *1. Kerk in Actie Noodhulp*
2. Werkgroep Missionair
 oppas *Kerkheem Ingeborg en Marilene van Reenen*
 knd. onderbouw *Martine*
 knd. bovenbouw *Alice*
 koster *Ben Brinkman, 452839*
 koffie *Corrie Cornelisse en*
Marjo van Gessel

Zondag 15 mei

10.00 uur *ds. M. Hofma*
 collecten *1. Rudolph Stichting/*
Jeugdorp de Glind
2. Werk van de kerk
 oppas *Kerkheem Eline Visser en Femke Cornelisse*
 knd. onderbouw *Meta*
 knd. bovenbouw *Ineke*
 tnd. *Geralt en Gijs-Bert*
 koster *Hans Weijman,*
 452875 of 06 53734808
 koffie *Riek de Graaf en Jeanet Drost*

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958
CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,
tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,
scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
telefoon 461500 of 06 53394576;

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,
kerk-sandra@wimruitenbeek.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren
en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,

Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,

tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,

zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 35-A, Overberg

Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28,
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.

predikant@hervormdoverberg.nl

Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider:

klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18

t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Efrathakerk (vervolg)

Zondag 24 april

10.00 uur ds. J.A. Brussaard, Veenendaal
18.30 uur ds. E.J. de Ruiter, Amerongen
collecten 1. KRM predikantsplaats
2. DIAC algemeen

koster Marianne van de Zandschulp
organisten Arjan de Nooijer en
Jonathan Bogerd

opas Dianne en Lotte

Zondag 1 mei

10.00 uur Dr. E.E. Bouter, H.I. Ambacht
18.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal
collecten 1. KRM algemeen
2. KRM SchuldHulpMaatje

koster Henk Kleijer
organisten Robert van Deelen en
Joke Wolswinkel

opas Liza en Lieke

Zondag 8 mei

10.00 uur ds. W.H. van Boeijen, Dedemsvaart
18.30 uur ds. H.L. Versluis, Veenendaal
collecten 1. KRM predikantsplaats
2. GZB project 10:27 noodhulp
en wederopbouw

koster Dicky Groothuis
organist Erik Bogerd

opas Selina en Jente

Zondag 15 mei

10.00 uur ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
collecten 1. KRM algemeen
2. DIAC Open Doors

koster Adrie Nell

organisten Robert van Deelen en
Joke Wolswinkel

opas Marjan en Irene

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te
beluisteren via:

[https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-
Hervormde-Gemeente-Overberg](https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg)

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te
beluisteren via:

[https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-
Efrathakerk](https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk)

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt
in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf
08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de
schoolvakanties.

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten

Op maandag, dinsdag en woensdag zijn er in de
Stille Week vespervieringen in de Andrieskerk
(ma./wo.) en de Efrathakerk in Overberg (di.).

De zogeheten 'Drie Dagen van Pasen' beginnen
met een avondmaalsviering op Witte Donderdag.
Op Goede Vrijdag horen we het lijdensevangelie
volgens Mattheüs; dit jaar wordt het met
verschillende stemmen voorgelezen en zingt de
cantorij een aantal liederen uit het Paasatorium
'Als de graankorrel sterft' van Marijke de Bruijne.

De Paaswakeviering op zaterdagavond begint
om 21.30 uur in het donker en kent de vaste
elementen van het binnenbrengen van het licht
van de nieuwe Paaskaars en de doopgedachtenis.

Op paasmorgen, 17 april, is er een bijzondere
dienst waaraan de twee catechesegroepen
hun medewerking verlenen. Al in februari zijn
we begonnen met de voorbereidingen. Deze
keer kon Jolly Brass helaas geen medewerking
verlenen, maar wel zullen er andere verrassende

momenten zijn. Van harte welkom om het feest
van de opstanding samen te vieren!

Op zondag 24 april hebben we in de dienst
bezoek van twee zendingsdiaconessen uit
Rwanda, zr. Berthe en zr. Marie-Louise. Met
zr. Dorien als kundig vertaalster delen zij met ons
het een en ander. Wellicht zingen de zusters voor
ons nog een Afrikaans lied en brengen ze zo de
schwung die zij in hun Afrikaanse diensten van
huis uit gewoon zijn.

Diensten in De Ridderhof en in Elim

Goede Vrijdag 15 april wordt er om 15.00 uur in
beide tehuizen een kerkdienst gehouden, waarin
het Heilig Avondmaal gevierd zal worden.

In De Ridderhof gaat ds. Bert de Ruiter voor en
in Elim ds. Maaïke de Goei. We hopen velen van
u te ontmoeten.

Jan vd Heiden



Meeleven – sectie 1 en 2

Mevr. H. Appeldoorn-van Charante revalideert na een schouderoperatie in zorghotel De Wartburg, Kennedylaan 300, 3533 KN Utrecht. Onlangs was er een tegenvaller op de weg van herstel. We wensen haar goede moed en veerkracht toe.

Dhr. J.C. Nellestijn revalideert na een heupoperatie in de Engelenburg te Veenendaal (Het Holle Goed 2, 3901 HB). Ook nu moet hij – zoals al sinds 2009 het geval is – drie keer in de week naar Utrecht voor een nierdialyse.

Dhr. H.J. van Altena werd na een hartinfarct geopereerd in Utrecht. Inmiddels is hij met een aantal 'omleidingen' weer thuis om verder te herstellen.

Dhr. S. Bouman onderging een heupoperatie in Ede. Na een periode van revalidatie thuis gaat dan het lopen hopelijk weer wat beter.

Dhr. K. Ruitenbergh wordt 11 april geopereerd in Nijmegen. We hopen op het welslagen daarvan en voor hem een snel en voorspoedig herstel.

Marit van Reenen heeft een flinke knieblesure overgehouden aan de wintersportvakantie: gescheurde kniebanden en een gekneusd bot binnenin de knie. Over enkele weken is een operatie noodzakelijk. En dat alles ook nog eens in een belangrijk examenjaar! We wensen Marit alles toe wat nodig is om hier goed doorheen en ook uit te komen. Dat het een zaak van de lange adem gaat worden is wel duidelijk. Stuur een kaartje ter bemoediging naar Stenderland 2, 3958 GG.

André Pellegrom zit sinds eind februari overspannen thuis. Een moeilijke tijd waarin ons gebed en meeleven hem hopelijk goed mogen doen: Boeg 23, 3961 TA Wijk bij Duurstede.

Dhr. E. Rijksen is onlangs verhuisd naar de nieuwbouw van het Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB). Hij woont nu op de afdeling somatiek, 1e verdieping, kamer 115.

Geboren

'Wat wil jij worden als je groot bent?' 'Lief', zei de jongen. Deze uitspraak van Charlie Mackery staat op het geboortekaartje van *Benjamin Altin Jimmy*. Hij is de zoon van Tim en Carolien Lumenta-Rozenberg, Koningin Wilhelminaweg 95, 3958 CM. Zij zijn in 2019 vanuit Barneveld hier komen wonen. Benjamin kwam 25 maart ter wereld. Welkom, lieve Benjamin, we wensen je toe dat je zolang je leeft van Gods liefde horen mag en eruit leven durft.



Meeleven – sectie 3

Omzien naar elkaar - pastoraat

Deze keer noem ik geen specifieke adressen, maar vraag ik u om eens na te denken welke gemeenteleden u al lang niet meer heeft gezien bij kerkdiensten of bij andere bijeenkomsten. Is het een idee om persoonlijk bij hen langs te gaan, of een kaartje te sturen?

Voor sommigen van hen betekent de versoepeling van coronamaatregelen dat zij niet meer naar de kerk durven (vanwege een kwetsbare gezondheid). Ze zijn nu nog meer geïsoleerd dan daarvoor.

Voor anderen geldt dat zij maar moeilijk de drempel weer over komen, nadat ze twee jaar niet in de kerk zijn geweest. De routine is er af, misschien zijn ze ook wel verlegen... Wie betreft hen er weer bij?

Nog weer andere mensen hebben te kampen met psychische of lichamelijke klachten. Ach, ze hoeven er geen vermelding van in de Klokkenluider, maar eigenlijk zou wat meer meeleven hen wel goed doen! Vraag eens of er zoiets aan de hand is. 'Hoe gaat het met je' is een vraag die ze misschien al lang niet hebben gehoord.

Mocht u van iemand weten dat die een bezoekje van ons bezoektteam wel op prijs zou stellen, geef het door! We zijn afhankelijk van signalen vanuit de gemeente, dus zijn altijd blij met zo'n bericht.

Pastoraat is niet alleen de verantwoordelijkheid van een paar aangewezen mensen in de gemeente; we kunnen allemaal naar elkaar omzien. Zegen gewenst op uw ontmoetingen!

Een berichtje van Vissersweg 9

Marlies is na een verblijf van ruim 3 maanden in revalidatie Charim Veenendaal inmiddels een zelfde tijd thuis in onze woning aan de

Vissersweg in Elst. De aanpassingen in de woning voor een verantwoord verblijf zijn inmiddels afgerond. Marlies voelt zich weer als een vis in het water in haar vertrouwde omgeving. Daaraan kan immers geen plek tippen.

Ondanks blijvende hersenschade en naar verwachting tengevolge daarvan een aantal onherstelbare lichaamsfuncties, zijn er toch verbeteringen te melden. Het begrijpend lezen en spreken gaat bijvoorbeeld heel goed. Haar fysieke inzet is ook veel belovend. Haar rechterarm- en beenfunctie is sterk ontwikkeld en wel in die zin, dat zij voorzichtig onder begeleiding wat stapjes achter de rollator maakt. Wij zijn ontzettend dankbaar met deze ontwikkelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat door haar inzet, wilskracht en niet op de laatste plaats de kracht en steun van onze Lieve Heer, de ontwikkelingen in positieve zin kunnen toenemen.

Dankbaar zijn wij ook voor de steun en medeleven, op welke wijze ook, die wij van vele gemeenteleden en anderen hebben mogen ontvangen. Honderden kaarten met lieve en bemoedigende teksten mochten wij ontvangen. Ook veel bloemen en andere attenties vielen ons ten deel. Daarvoor onze oprechte dank. Ondanks de niet eenvoudige acceptatie van alle beperkingen, richten wij ons op de mogelijkheden die er nog volop zijn in ons leven. Wij houden moed en gaan ervoor.

Lieve groet van Marlies en Bram

Heel veel dank

Bij het herstellen van mijn ongeval thuis heb ik veel medeleven van gemeenteleden ontvangen in de vorm van kaarten, persoonlijk bezoek, telefoontjes en de bloemen namens de kerk. Het zijn er zoveel dat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken. Omzien naar elkaar is een belangrijk thema van onze kerk en dat heb ik hierbij ervaren.

Hiervoor wil ik iedereen hartelijk bedanken.

Sjaak van der Heijden

Bedankje

Lieve mensen,
Wat zal ik schrijven van mijn aardse lot en welke woorden rijmen op mijn leven. Eén woord is maar van waarde:
GOD...

Hij heeft me in zijn handpalmen geschreven. De wetenschap dat u met ons heeft meegeleefd heeft ons goed gedaan. Dank u wel daarvoor!

Bertus en Inge Haze

In memoriam

Op vrijdag 25 februari overleed *Gerrit de Wit*. Hij woonde in de Prins Hendriklaan 12. Gert is 66 jaar geworden. Op 3 september 1955 werd hij geboren in Amerongen. Tot haar overlijden in 2017 ondersteunde en verzorgde hij liefdevol zijn moeder. Zorgzaam was hij ook in het vrijwilligerswerk dat hij de laatste vier jaar deed op afdeling weidezicht in Elim. Gert de Wit was schilder van beroep. Hij had jarenlang een latrelatie met Lenie Straub uit Utrecht.

Op de kaart stonden ook de volgende woorden die Gert mogen kenschetsen als de mens die hij voor anderen was en wilde zijn:

*Herinner mij
zoals je mij kende
want zo was ik
En als je mij niet kende
herinner dan de goede
dingen van het leven
Wees goed en zorg
voor iedereen die je lief is
want zó was ik ook.*

De begrafenis op de Nieuwe Algemene Begraafplaats heeft in besloten kring plaatsgevonden.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Zondag 20 maart is overleden *Geerdina Johanna van Laar-Ruiterkamp*. Zij is 79 jaar geworden. Gerry van Laar werd in 1943 geboren in Vorden, in de Achterhoek.

Op 15-jarige leeftijd verhuisde zij naar Ingen. In 1963 trouwde ze met Jan van Laar. Ze kregen drie kinderen: een dochter, Gerdie, en twee zoons, Johan en Gejo. Via Doorn en Leersum kwamen ze in 1991 in Amerongen wonen. Zowel in Leersum als in Amerongen was Gerry actief in het pastorale bezoekwerk uitgaande van de H.V.D., de Hervormde Vrouwendienst.

Ook verder was ze, samen met haar man Jan, actief in het kerkelijk leven en zong ze in het Andrieskerkkoor.

De rode draad in haar leven was de zorg voor anderen, in haar gezin maar ook daarbuiten, zoals in de gezins- en ouderenzorg.

In 2013 overleed haar man. Een jaar later verhuisde ze naar een appartement in Allemanswaard. Ruim een jaar geleden

kwam ze in zorgcentrum Elim terecht omdat zelfstandig wonen niet meer mogelijk was. Een maand geleden heeft ze tot haar grote verdriet nog mee moeten maken dat zoon Johan overleed aan de ziekte A.L.S.

Zaterdag 26 maart was de afscheidsdienst in de Hervormde Kerk in Ingen met aansluitend de begrafenis aldaar op begraafplaats De Brenk, waar ook haar man Jan begraven ligt.

E.J. de Ruiter



Taakgroep Pastoraat

's Zondags gaan zij naar de kerk...



Wij zijn Conny en Pieter Hein van der Stigchel-Rijnbende. In 1967 zijn we getrouwd en in Amerongen komen wonen. We hebben nog een tijdje in het Gereformeerde kerkje gekerkt. Daar zijn onze zonen Piet Hein en Paul ook gedoopt. De Gereformeerde kerk vormde een kleine maar actieve gemeente, waar plaats was voor de vele kleuren van de regenboog. Na zoveel jaren met fusieperikelen zijn we blij met de gemeente waarvan we nu deel uitmaken. We voelen ons in de Andriesgemeente helemaal

thuis. We hebben ons daar allebei actief voor ingezet; Conny als lid van de liturgie commissie en Pieter Hein als klusjesman bij de recente verbouwing van de kerk. Op het ogenblik houdt Conny zich bezig met liturgisch bloemschikken en is Pieter Hein koster. In de coronatijd hebben wij het samenkomen als gemeente erg gemist. We hopen dat de kerk spoedig weer volstroomt met jong en oud. Zodat we met elkaar een positieve kracht kunnen vormen in de wereld.

Taakgroep Jeugd en Gezin

Andries door de Week

Bowlen

Op vrijdag 11 maart was het dan zover. Onze tweede poging om samen te bowlen werd realiteit! Met een kleine twintig jongeren en vier begeleiders waren we welkom in Leersum op de bowlingbaan.

Op drie banen werd deze avond aardig wat afgegooid. Nu mocht het! Ouders zijn nooit zo blij als je dat thuis met servies doet. Het was kostbaar om elkaar op deze wijze te mogen ontmoeten en andere kanten van elkaar te leren kennen. Super hoe jullie dit samen deden!

Op dit moment is een groot deel van jullie aan de slag om een bijdrage te leveren aan de Paasdienst. Prachtig dat jullie hier een rol in krijgen en in willen nemen. Ook jullie zijn echt onmisbaar binnen onze kerk; kerk zijn we tenslotte samen!

Op zaterdag 11 juni willen we met elkaar in de middag en avond samen het seizoen afsluiten d.m.v. een survivalactiviteit op een externe locatie. Zetten jullie deze datum alvast in je agenda? Het zou echt super zijn als je erbij bent!

Warme groet,
namens de commissie Jeugd en Gezin,
Jan-Willem, Gijs-Bert, Marjolein en Ingeborg



Lichtpuntjes door de actie 'Wie zet jij in het licht?'

Zoals u heeft kunnen lezen zijn er vier boekjes & schalen onderweg door onze gemeente.

Ik heb met veel plezier en bewogenheid, tijdens een tussenstop, alle verhalen uit de boekjes mogen lezen. Hierdoor heb ik opnieuw mogen genieten van de intens liefdevolle gebaren die binnen onze gemeente aan elkaar uitgedeeld worden. Door middel van het delen van de talenten, die we van Hem gekregen hebben, wordt Zijn liefde zichtbaar.

Ik heb ook mogen lezen, dat op deze wijze mensen heel bewust hebben nagedacht over hun medegemeenteleden uit onze kerk. Wie zou mijn bloemen, heerlijke kippeneieren, waardevolle woorden op een met zorg uitgekozen kaart, zuurkoolschotel, etc. nu echt kunnen gebruiken? Voor wie kan ik een waardevolle naaste zijn? Maak ik op dit moment hierdoor misschien wel het verschil? Door dienstbaarheid Zijn gereedschap mogen zijn, een zegen voor een ander.

Ik las ook dat het veel mensen goed doet om te weten dat er mede gemeenteleden zijn

Hoe gaat het met je?
als ik het aan je vraag
niet uit beleefdheid
maar omdat ik wil weten
hoe je je echt voelt vandaag

die aan haar/hem denken. Daardoor mogen ervaren dat Hij aan je denkt. Wat een kostbare gevolgen kan een klein gebaar hebben.

Ik kijk er naar uit om over een tijd weer alle aangevulde hartverwarmende berichtjes uit de boekjes te mogen lezen. Heel veel vreugde bij het ontvangen en uitdelen van de boekjes en schalen... Wij zijn tenslotte ook onderweg... Samen onderweg naar....

Warme groet,
namens de commissie Jeugd en Gezin,
Ingeborg van Reenen-van Staveren

Hoe kan ik op mijn plekje bijdragen aan een goede verbinding binnen mijn gezin, vriendenkring, onze kerk, werk of bejaardenhuis?

Heeft u/heb jij dat ook weleens? De communicatie met de ene persoon gaat prima, maar met die ander krijg je maar moeizaam contact? Het lijkt wel of je 'de sleutel' mist om in verbindend contact met de ander te komen. Grote kans dat het te maken heeft met de communicatievoorkeur van diegene en jou.



Een ieder van ons heeft een eigen opbouw van zijn persoonlijkheidshuis. Het wetenschappelijk onderbouwd PCM (Proces Communicatie Model), gaat uit van 6 types en wil jij/u hier inzicht over geven. Elk van de types communiceert verschillend, leert verschillend, wordt op verschillende manieren gemotiveerd, vertoont verschillend gedrag in distress. Hoe we iets zeggen beïnvloedt de mogelijkheid of mensen zullen horen wat we zeggen.

Er is echter geen type beter of slechter. God heeft ons bewust op deze wijze geschapen. We zijn alleen verschillend. Op dinsdag 19 april bent u/ben jij meer dan welkom om (start 20.00 uur) deel te nemen aan een boeiende avond in de Ark. Hans Bakker (o.a. onderwijspedagoog, lector Talenten en Opbrengsten en Proces Communicatiemodel trainer) zal ons inzicht en tools meegeven om op onze plek in de wereld een ander nog beter te begrijpen. Samen kunnen we zo de wereld proberen nog mooier te maken en vorm te geven aan Zijn schepping. Pak gewoon wat vaker de lift! We zouden het zeer waarderen als we velen van jullie/ u op deze avond zouden mogen ontmoeten! Jij/u bent toch ook van de partij?

Warme groet,
Jan-Willem, Gijs-Bert, Marjolein en Ingeborg

Taakgroep Hart voor de Schepping

Mooie ontdekkingstocht

De lente is hét seizoen voor een nieuw begin. Na een lange winter binnen hebben we zin om weer naar buiten te gaan. Werken we al het stof en de overgebleven kaarsjes het huis uit en kijken we in de natuur uit naar de eerste tekenen van leven van de bolletjes, de planten en de bomen. Wat een verrassing is het om die eerste bloesem open te zien gaan of die ene boom steeds groener te zien worden, zoals Willem Barnard dicht: 'In kleuren en in geuren vertellen zij van God en weten van geen treuren, hun vreugde is te groot' (Liedboek, 2013, 979).

Het opruimen van je huis geeft weer nieuwe mogelijkheden om handen en voeten te geven aan een duurzaam leven waarin 'dingen' kunnen circuleren. Wat voor de één niet meer past in het interieur of bij de leeftijd van



de kinderen, kan voor een ander weer een bron van nieuwe pret of schoonheid zijn. Zo vonden wij laatst oude botanische prenten in kringloopwinkel Goed Zo! In Amerongen. Voor een weekendje met zussen vonden we mooie kopjes die we meegaven in een goodiebag, bij kringloopwinkel Restore in Veenendaal. In kringloopwinkel Nog 'n Kans in

Elst vonden we een mooie houten stoof met een hartje erin. Paste helemaal bij de nieuwe inrichtingsplannen die Rosalie (8 jr) voor haar kamer had. En het leverde mooie verhalen op over hoe deze stoven vroeger werden gebruikt en hoe haar opa ook stoven maakte. Zo zijn kringloopwinkels educatieve plekken! Kringloopwinkels zijn ook laagdrempelig om binnen te lopen. Je vindt er altijd wel iets, is het geen verrassende vondst dan wel een leuke ontmoeting met een vrijwilliger of een inspirerend gesprek over de goede doelen waar de opbrengst meestal naar toe gaat.

Onze stelregel is: als je iets hebt gevonden, geef je ook iets terug. Zo houden we ruimte in huis voor verrassingen en is er altijd wel weer iets nieuws te ontdekken. We wensen u/jullie ook een mooie ontdekkingstocht toe!

Diaconie

Giften

27/1	Stille hulp via ds. Hofma sectie 3	€ 50,-
2/2	Stille hulp via mevr. Van Gessel sectie 1	€ 10,-
10/2	Stille hulp via mevr. Cornelisse sectie 2	€ 30,-
28/2	Pastoraat/bezoekwerk via ds. Hofma sectie 3	€ 20,-
Feb.	Stille hulp via mevr. Den Hartog sectie 1	€ 20,-
Feb.	Bloemenpot via mevr. De Greef sectie 3	€ 10,-
20/3	Diaconie via dhr. Van Altna	€ 10,-

Iedere tweede donderdag van de maand Open Maaltijd

Donderdag 14 april is de Open maaltijd in de Ark, Imminkstraat 11 hier in Amerongen.

Vanaf April is de maaltijd weer in de avond. U bent welkom vanaf 17.00 uur, we gaan eten om 17.30 uur.

U kunt zich opgeven vanaf donderdag 7 april tot en met dinsdag 12 april via telefoonnummer, 06-83437291.

Wat er op het menu staat kunnen we nog niet zeggen, maar laat u verrassen.

U bent op tijd klaar om naar de dienst te kunnen gaan voor "Witte Donderdag".

*Namens de commissie hartelijke groet,
Alice van Barneveld*

Van de Diaconie

We hebben weinig te melden dit keer:

- De Paasactie verloopt prima;
- De spaardoosjes kunnen 1e Paasdag weer ingeleverd worden.

Wij wensen u allen goede dagen toe in aanloop naar Pasen en ook heel fijne Paasdagen!

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Kerkrentmeesters

Versterking Zondagsbrief-team

Beste gemeenteleden,
Door het uitvallen van 2 kopieerders zijn we op zoek naar vervanging.

Wat houdt dit in:
op vrijdagmiddag ontvangt u in uw mailbox de betreffende zondagsbrief. Aangeleverd door Rob Hortensius.

Na het printen kunt u de zondagsbrief kopiëren op het apparaat in Kerkheem. Dit kan ook op vrijdagavond of zaterdagmorgen gebeuren.

Al met al kost u dit ongeveer 30 minuten en dit komt 1 keer in de 6 weken voor.

Wij vragen u dus een half uur van uw tijd flexibel in te delen. Zou u een keer niet kunnen, dan is ruiling natuurlijk mogelijk. Graag reageren naar Ben Roomer, tel. 456423 of e mail b.c.roomer@ziggo.nl.

Wij rekenen op u, het Zondagsbrief team

Klokkenluider

Bij deze editie van de Klokkenluider is een brief of een extra mail bijgesloten. Hierin wordt u gevraagd om uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de Klokkenluider te voldoen. Voor degenen die de Klokkenluider in

gedrukte vorm ontvangen vragen we u om een vrijwillige bijdrage van € 22,50 en voor de digitale versie een vrijwillige bijdrage van €12,50. Ten opzichte van vorig jaar vragen we een iets hogere bijdrage over te maken omdat de kosten van opmaak, drukken, verspreiding en portokosten allemaal gestegen zijn.

Helpt u ons met uw bijdrage om de verschijning van de Klokkenluider beschikbaar te houden voor iedereen.

*Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,
Het College van Kerkrentmeesters*

Van de Kerkenraad

Als gemeente zijn we onderweg naar Pasen en gelukkig op een andere manier dan de afgelopen twee jaar. Dankbaar en blij zijn we dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de Andrieskerk. Dat we mogen zingen en Zijn naam eren. We hopen dat we met elkaar de weg naar vieringen weer mogen vinden en die samen te beleven, jong en oud.

Voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, kunnen we nog steeds de diensten via Kerkdienst Gemist laten zien. Dit zal ook zo blijven.

Wat is het fijn dat zoveel activiteiten weer opgestart zijn. Enkele interessante avonden van de taakgroep Andries door de Week liggen achter ons. Ook de jeugd is weer samen op pad geweest. Geweldig dat jullie zo'n gezellige avond hebben gehad en top dat we de foto's via de app mochten zien.

Activiteiten zoals gespreksgroepen, openstellingen van de kerk en open maaltijden; alles gaat weer langzaam zijn weg vinden. Ook al wordt hier en daar ervaren dat het anders voelt na de afgelopen twee jaar.

De kerkenraad heeft bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangegeven De Ark ter beschikking te stellen als ontmoetingsplek voor Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente heeft een avond georganiseerd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit was woensdag 6 april. Een afvaardiging van de kerkenraad is hierbij aanwezig geweest. We zullen u informeren wat hieruit is gekomen en wat wij als kerkelijke gemeente kunnen betekenen.

Op de agenda van de kerkenraadsvergadering van april staan de jaarcijfers van 2021 centraal. Tijdens de gemeenteavond in mei zullen wij hier met u als gemeente uitgebreid over doorpraten.

De aftredende ambtsdragers 2022 zijn ook een belangrijk aandachtspunt tijdens deze vergadering, gezien het aantal mensen dat aan heeft gegeven hun taak als ambtsdrager neer te leggen. Na deze vergadering in april komen we dan ook naar u als gemeente met de vraag om namen aan te dragen voor de ambten die aan het einde van dit jaar moeten worden ingevuld.

Laten we samen gemeente zijn, dankbaar dat dit in vrijheid kan en mag.

Namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld

Hervatting opleiding

In maart heb ik weer negen studiedagen gehad, die goedgevuld en leerzaam waren. Voor de bijeenkomsten in mei (tussen 9 en 25 mei) is er weer heel wat te lezen en schrijven: we lezen het boek 'Existentiële zielzorg', beschrijven een casus uit de gemeente (die dan besproken – en soms uitgespeeld – wordt in de groep) en een theologische reflectie (daarmee wordt een beschrijving bedoeld van iets dat zich voordoet in je werk, waarbij geloofsvragen spelen. Die analyseer je voor jezelf: waar gaat het nou precies om? De andere deelnemers en de twee trainers helpen om daar meer helderheid over te krijgen).

Er moet dus veel gebeuren, de komende weken en voor de meeste deelnemers is diezelfde

periode natuurlijk ook de aanloop naar Pasen en de Paastijd (niet voor ons allemaal; één van de deelnemers is een islamitische geestelijk verzorger...weinig paasdiensten voor haar!), en ook dat vraagt onze inzet.

Maar het bespreken van mijn manier van werken en de momenten waarop ik vastloop, en daardoor openingen te zien voor verandering, doet me goed, evenals het meedenken met deze groep collega's. Fijn dat ik van de kerkenraad deze ruimte heb gekregen om zo verder te groeien in het ambt, en me te ontwikkelen in bewustzijn en vaardigheden!

Vriendelijke groeten, ds. Mendie Hofma

Een verhaal uit Kenia

Onze 'Dutch family' bestaat uit 5 personen: Jaap en Esther (41), Boaz (13), Aurelia (10), Arthur (9). Wij verblijven voor de 2e keer in ons leven voor een langere periode in Kenia en zijn verbonden met de projecten van A Rocha Kenya.

Aan de kust waar wij wonen wuiven de palmbomen langs parelwitte stranden. De Indische Oceaan brengt elke dag nieuwe avonturen en is een bron van verwondering.

Leven met en tussen de lokale bevolking brengt ons nieuwe vriendschappen en leert ons vele levenslessen die te waardevol zijn om niet met jou te delen.

Graag neem ik je in de verhalen die ik (Esther) schrijf mee in deze prachtige wereld die tegelijk een werkelijkheid is waarin veel mensen leven bij de dag om te overleven.

Het zijn verhalen die je spiegelen, je weghalen uit je eigen vertrouwde bubbel en helpen om je eigen leven in perspectief te zetten.

Ik hoop dat ze je vervullen met dankbaarheid en helpen om te delen wat je hart je ingeeft.

Oude kleding bestaat niet

'Trek oude kleding aan'. "Dat staat weleens op een uitnodiging van een verjaardagsfeestje, hè mam? Maar nu ik hier ben, vind ik dat een gekke zin", zegt Aurelia tegen mij.

Oude kleding. Dan denk je aan die broek die een beetje verwassen is en een rok die net te kort is. Die trek je aan met buitenspielen of als je een verflusje gaat doen. En naar dat verjaardagsfeestje, met die gekke zin in de uitnodiging.

In Kenia hebben zoveel mensen oude kleding aan en dat zonder uitnodiging of speciale klus. Ik denk aan John die op zijn werk komt met een shirt waarvan de kraag gerafeld is. De kleur was wit. Aan Joyce die elke dag dezelfde door de zon verschoten jurk aan heeft.

Of Rajab die ik vaak op de zondagschool zie. Te kort shirt, rafelige broek en afgetrapte slippers. Elke week wordt hij uitgenodigd zonder die gekke zin: "trek je oude kleding aan". Gelukkig mag hij komen zoals hij is en hoort hij over het Koninkrijk van God waar iedereen een nieuw kleed krijgt.



Rond de diensten

Vanwege de versoepelingen in de coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten om ook de bezoeken en invulling van de erediensten weer te 'normaliseren'. Vanzelfsprekend nemen we de basisregels die algemeen gelden, in acht. We zijn blij en dankbaar dat de versoepelingen mogelijk zijn. We realiseren ons dat het voor u en jou soms zoeken kan zijn naar de mogelijkheden. We merken echter dat de erediensten steeds meer bezocht gaan worden en dat is reden tot dankbaarheid. We hebben blijvend aandacht voor de kwetsbaren onder ons en respecteren elkaars voorzichtigheid. De dagelijkse besmettingscijfers zijn nog hoog en daardoor moeten ook meerderen van ons in quarantaine verblijven. En er zijn nog steeds ernstig zieken. Corona is niet zomaar een 'griepje', zoals één van de deskundigen het uitdrukte. De dankbaarheid en vreugde over wat weer kan overheerst.

Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft het voornemen om het Heilig Avondmaal op de Goede Vrijdag 15 april weer gezamenlijk aan de tafel voor in de kerk te vieren. Het zo zichtbaar gezamenlijk vieren van de maaltijd van de Heer is van grote betekenis, omdat het de onderlinge eenheid zo goed uitdrukt en symboliseert. Vanwege besmettingsgevaar zal de wijn nog in kleine bekertjes worden aangeboden. Maar de schaal met het ene brood, waarvan we allen mogen eten, geven we weer aan elkaar door.

Censura Morum

I.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 15 april is er gelegenheid voor Censura Morum op woensdagavond 13 april. Wie zich ertoe gedrongen voelt om het persoonlijk pad naar de viering vlak te maken, mag zich melden bij de wijkouderling of de predikant.

Namens, de kerkenraad, Gert den Hertog (scriba)



Van de kerkenraad

Op woensdag 16 maart vergaderde de kerkenraad. De bezetting was enigszins gereduceerd vanwege coronaquarantaine. En online 'meedoen' is minder praktisch gebleken. Omdat de voorzitter en scriba beiden afwezig waren, trad onze assessor ds. De Kwaadsteniet als voorzitter op en notuleerde Marinus (waarvoor dank aan beiden).

N.a.v. het vertrek van Gerda de Leeuw uit de zendingscommissie enige tijd geleden, gaan we op zoek naar een nieuw lid naast Reijer Versteeg. Meerdere kandidaat-namen worden eerst met Reijer afgestemd.

Met het aantreden van Robert van Deelen en Arjan de Nooijer zijn de vacatures in de groep van organisten vervuld, maar nog niet alle diensten ingevuld. De kerkrentmeesters blijven op zoek naar versterking. Gelukkig is Jonathan Bogerd bereid nog meerdere diensten te spelen, en ook valt Anton Kanis in enkele diensten in.

De kerkrentmeesters hebben plannen uitgewerkt om de ventilatie in de kerk te verbeteren. We zullen in de volgende vergadering meer tijd nemen om dat goed met elkaar door te spreken.

Nu meerdere broeders achtereen hun benoeming tot ouderling in de laatste vacature niet hebben aangenomen, leidt dat tot bezinning. Het moderamen zal een voorstel uitdenken. Gebed om wijsheid blijft nodig.

Bij de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag zullen we weer aan tafel gaan en het brood aan elkaar doorgeven. De wijn blijft nog in kleine bekertjes geschonken worden (zie daarover ook het aparte bericht).

We achten het mogelijk, en ook praktischer, om de collectes weer in het portaal bij het uitgaan van de diensten te houden.

We zouden graag een ontmoetingsbijeenkomst voor de gemeente organiseren voordat de periode van de zomervakantie begint, als een soort afsluiting van het seizoen. De animo daarvoor zal worden gepeild.

Bij onze predikant is een verzoek van de Reformatorische Baptisten binnengekomen voor een gezamenlijke sing-in op 2e pinksterdag. De kerkenraad staat hier positief tegenover. De coördinatie gebeurt vanuit de kerkenraad, samen met een betrokken gemeentelid.

De actualisering van het beleidsplan voor onze gemeente vullen we licht in. Aanpassingen t.o.v. de huidige versie worden in de kerkenraad eerst besproken.

'Last but not least' bezinnen we ons op het (mogelijk) 'afhaken' van gemeenteleden, mede door de coronamaatregelen. We realiseren ons dat de gemeente een behoorlijke diversiteit herbergt, en dat ervaren we als winst en uitdaging. Dat zien we ook terug in de keuze van gastpredikanten en de invulling van de liturgie. De kerkenraad is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in dezen. Het is ook fijn om te zien, hoe gemeenteleden onderling naar elkaar omzien en elkaar opzoeken.

*Namens de kerkenraad,
Gert den Hertog (scriba)*

Wijzigingen ledenbestand

Gehuwd

- Op 25 maart jl. trouwden *Hilke Henken* en *Jacoline Hazeleger*. Ze zijn gaan wonen op Van Reedeweg 44, 3927 BW Renswoude.

Overgeschreven

- *Fam. Van der Grift*, Spoorlaan 7, is verhuisd naar Renswoude en overgeschreven naar de Hervormde gemeente aldaar.
- *Fam. Donselaar*, Bergweg 18s, is verhuisd naar Wijk bij Duurstede en overgeschreven naar de Hervormde gemeente aldaar.
- *Zrs. C.C.E. en L.A.A. en br. B.J.R. van der Wiel*, De Hucht 3, zijn overgeschreven naar de Hervormde gemeente van Bennekom.

Uitgeschreven

- *Zr. H. Bos*, Dwarsweg 5 heeft zich laten uitschrijven.

Overleden

- Op 30 maart overleed in de leeftijd van 75 jaar *Cornelis Adrianus (Cock) van de Wetering*, gewoon hebbend op Haarweg 25.

Pastoraat

In Memoriam

Geheel onverwacht kwam *Cock van de Wetering* te overlijden. Op woensdag 30 maart werd hij niet wakker uit zijn slaap. Van het ene moment op het andere viel hij uit de kring van zijn familie weg. Samen met Truus woonde Cock in het huis dat op Haarweg 25 staat. De kleinkinderen kwamen er graag over de vloer en Cock zag de kleinkinderen graag komen. Elke keer wist hij het gezellig te maken.

Cock wist van werken. Het lukte hem uit het niets een kalvermesterij op te bouwen. Een prachtige boerderij aan de Griff is het resultaat. Hij was dankbaar voor wat hij mocht bereiken.

Niemand deed tevergeefs een beroep op Cock. Ook ongevraagd stond hij klaar. Omdat hij hulp vragen lastig vond, waardeerde hij de hulp die hij kreeg eens te meer.

Cock was een man van weinig woorden. Uit angst dat hij verkeerd begrepen zou worden, deelde hij zijn gedachten niet zomaar. Zijn betrokkenheid, zorg en liefde bleken vooral uit wat hij voor anderen deed.

Kracht putte Cock uit zijn geloof. Al sprak hij er weinig over, het geloof betekende veel voor hem. Zijn kinderen hebben dat gemerkt.

De tuin rond het huis aan de Haarweg 25 was Cock dierbaar. Samen met zijn vrouw heeft hij er intens van genoten.

We herinneren Cock van de Wetering met dankbaarheid en we bidden voor allen die hem los moeten laten. Moge de Heer hen troosten. Truus van de Wetering in het bijzonder.

Ds. A.L. de Kwaadsteniet

Diaconie

Collecteopbrengsten en giften

Beste lezers, Hieronder het giften- en collecteoverzicht van de maand februari 2022.

De giften per bank voor de Oekraïne zijn (ongeacht de maand van overboeken) hierin reeds opgenomen. De evt. giften per bank welke misschien nog komen, zullen in het overzicht van maart worden opgenomen.

De giften zijn voor bepaalde doelen opgenomen in het totale kwartaalbedrag voor desbetreffend doel, maar ze worden ook nog even apart vermeld om e.e.a. transparant te houden.

Doel	Februari 2022
Diaconie Algemeen	€ 87,- (per bank)
St. Open Doors	€ 105,50 + € 10,- (per bank)
Noodhulp Oekraïne	€ 314,15 + € 4,- (per bank)
St. Kom over en Help	Tot € 500,- afgerond uit Diac. algem.
Werelddiaconaat (Oeganda)	€ 98,- + € 8,- (per bank)
Giften diaconie alg.	€ 15,- (per bank)
Giften Noodhulp Oekraïne Koeh	€ 100,- + € 500,- (per bank)
Vanaf hier Zending:	
Offerblok Fam. Roest	€ 244,35 + € 86,20 (per bank)
Avondmaalscoll. Moldavië	€ 184,50
Giften Fam. Roest	€ 10,- (per bank)

Namens de Diaconie en de Zendingscommissie allen hartelijk dank voor uw bijdragen!

Jeugdwerk

Jeugdcommissie

Op tweede paasdag is er een jeugd- en zondagsschooldienst met het thema 'Jezus maakt het verschil'.

Spreker is Carola Veldhuizen uit Renswoude. De collectes in deze dienst zijn bestemd voor Oekraïne en jeugdwerk. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Zondagsschool 'De Goede Herder'

Beste jongens en meisjes, We kijken met elkaar uit naar Pasen. Komende weken zijn we aan het werk met dit thema.

We hebben de gewoonte om de ouderen van de gemeente tweede paasdag te bezoeken met een attentie namens de zondagsschool.

Dit jaar is ervoor gekozen om als zondagsschool een moment aan te sluiten bij de ouderenmiddag die door de HVD wordt georganiseerd. Alle gemeenteleden die hier aanwezig zijn krijgen een attentie mee naar huis. Bij gemeenteleden die hier niet aanwezig zijn, zullen we tweede paasdag, na de kerkdienst, het presentje bezorgen.

*Met vriendelijke groet,
de Zondagsschoolleiding*

Kerkrentmeesters

Gift Klokkenuider - extra aandacht gevraagd

Bij deze Klokkenuider, die u ontvangt via de post of via de mail, ontvangt u ook een brief met een vraag om een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de Klokkenuider.

Als u vanuit uw betrokkenheid bij de wijkgemeente Overberg de Klokkenuider ontvangt, vragen wij u de vrijwillige bijdrage over te maken naar onze hervormde wijkgemeente.

Het juiste bankrekeningnummer is NL06 RABO 0302 1245 86 ten name van de Prot. Gem. Amerongen-Overberg. Bij betalingsomschrijving graag vermelden 'Klokkenuider Overberg 2022'.

Collecteopbrengsten

In januari mocht vanuit de collecten en overgemaakte bedragen voor het algemene werk van de kerkrentmeesters een bedrag van € 637,10 en in februari € 522,40 ontvangen worden. Collecten voor het behoud van de predikantsplaats bedroegen € 399,42 en € 188,50. Daarnaast mocht vanuit huisbezoek in januari een gift van € 50,00 ontvangen worden. In februari was dat 2x een bedrag van € 20,00. Hartelijk dank voor uw gaven.

*Namens wijkcollege van kerkrentmeesters,
Henk Staal*

Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 7 mei. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.

Bazar 2022

Op zaterdag 5 maart was er een primeur in Overberg: de grote verloting van de Bazar was via de livestream te volgen. Zoals dat gaat bij primeurs ging de start wat moeizaam, maar door vastberadenheid en technisch inzicht is het gelukt!

Op de foto's ziet u dat het geheel door verschillende mensen is gevolgd in de Buurthucht. Het voelde als vanouds: heel gezellig. De opbrengst van het rad was € 1000,- en is geschonken aan de Oekraïne. De huis-aan-huis lotenverkoop heeft € 5.200,- opgeleverd en is bestemd voor het bouw- en restauratiefonds van de Efrathakerk. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door vele ondernemers uit Overberg. Zij hebben zeer gul geschonken en ons zo de mogelijkheid gegeven een mooi prijzenpakket te maken voor de grote verloting en het rad. Heel hartelijk dank.

Tot zaterdag 21 mei, Bazar in de Buurthucht!

*Een hartelijke groet van
Wim, Marije, Marita, Jan, Henk, Gerry, Gerda,
Evert-Jan, Eline en Adrie*



Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectiezak van de kerk. Deze keer hebben *Wilhelm en Diana van de Vooren* een bijdrage geleverd:

Hoe heet je en wie ben je?

Wilhelm van de Vooren, speel trompet, piano, badminton en ben directielid bij Bravura

automatische schuifdeuren.

Diana van de Vooren, speel trompet en ben verpleegkundige.

Waar ben je geboren ?

Wilhelm: geboren in Brielle en getogen in Veenendaal.

Diana: geboren en getogen in Veenendaal.

Wat doe je het liefst ?

Wilhelm: muziek maken en luisteren. Vakantie vieren, boeken lezen, films kijken en verhalen horen van mensen door persoonlijk contact.

Diana: muziek maken, wandelen met mensen en honden, mensen verzorgen, fietsen en koken.

Samen: optrekken met onze 4 kinderen, 3 meiden en 1 jongen.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen ?

Gerrie Henken kwam ons 10 jaar geleden een bloemetje brengen namens de kerk. De omgang met mensen in Overberg voelt als een warm bad met haar eigen cultuur, zonder dat de Overberger het zelf weet. Iedere dag zijn we verwonderd dat we op deze plek mogen wonen en zijn daar iedere Overberger die hieraan heeft bijgedragen en nog bijdraagt, niemand uitgezonderd, enorm dankbaar voor.

Wat betekent het geloof voor je ?

Samen: een boek waarin ingewikkelde dingen heel erg eenvoudig worden uitgelegd. Als je dagelijks doet wat er van je gevraagd wordt, dan is het leven en het leven met andere mensen heel erg plezierig.

Wat is je motto?

Wilhelm: Een piano in de kerk is voor jongeren ijzersterk.

Diana: Pluk de dag.





Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 17 april vanuit de PKN Efrathakerk te Overberg (9.45 uur)
- op 24 april vanuit de PKN Michaëlkerk te Leersum (10.00 uur)
- op 1 mei vanuit de RK kerk te Leersum (9.30 uur)
- op 8 mei vanuit de Ned. Gereformeerde Kerk te Doorn (9.30 uur) en

- op 15 mei vanuit de Baptistengemeente De Wijnrank te Leersum (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.



Bijbelrooster

zo 17 apr Johannes 20:1-18
 ma 18 apr Johannes 20:19-31
 di 19 apr Jeremia 29:1-9
 wo 20 apr Jeremia 29:10-23
 do 21 apr Jeremia 29:24-32
 vr 22 apr Psalm 114
 za 23 apr Jeremia 30:1-11
 zo 24 apr Jeremia 30:12-31:1
 ma 25 apr Jeremia 31:2-14
 di 26 apr Jeremia 31:15-22
 wo 27 apr Jeremia 31:23-30
 do 28 apr Jeremia 31:31-40
 vr 29 apr Jeremia 32:1-15
 za 30 apr Jeremia 32:16-25
 zo 1 mei Jeremia 32:26-44
 ma 2 mei Johannes 21:1-14
 di 3 mei Johannes 21:15-25
 wo 4 mei Psalm 55:1-16

do 5 mei Psalm 55:17-24
 vr 6 mei Jeremia 33:1-13
 za 7 mei Jeremia 33:14-26
 zo 8 mei Psalm 77
 ma 9 mei Jeremia 34:1-7
 di 10 mei Jeremia 34:8-22
 wo 11 mei Jeremia 35:1-11
 do 12 mei Jeremia 35:12-19
 vr 13 mei Jeremia 36:1-13
 za 14 mei Jeremia 36:14-26
 zo 15 mei Jeremia 36:27-32
 ma 16 mei Psalm 93
 di 17 mei Jeremia 37:1-10
 wo 18 mei Jeremia 37:11-21
 do 19 mei Jeremia 38:1-13
 vr 20 mei Jeremia 38:14-28
 za 21 mei Psalm 129

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
 tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
 Marti Blokpoel
 Marijke van der Vloed

Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld
 Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,
 saba2121@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
 06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie postabonnements

Voor vragen en informatie betreffende de Andrieskerk:

klokkenluider.amerongen@gmail.com

en voor de Efrathakerk:

klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Geen Klokkenluider ontvangen? Bel of mail naar Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog. Vragen of informatie over de digitale versie kunt u sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

**Kopij volgend nummer aanleveren
 op onderstaande adressen tot
 maandag 9 mei 17.00 uur**



Amerongen/Elst
klokkenluider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)
 Let op! Alleen mogelijk via
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Klokkenluider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

per post per mail
 €22,50 €12,50

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

