

Bij Psalm 25 De weg van God

Lied 25b

*Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik, een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.*

*Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.*

*Gij geeft Uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.*

(uit: Vijftig Psalmen vrij, Huub Oosterhuis)

Psalmen horen voor veel mensen tot de meest dierbare teksten in de bijbel. U heeft misschien ook wel één of meerdere favoriet(en). Om te lezen of juist om te zingen. Eén van de Psalmen die ik zelf mooi vind, is Psalm 25. Omdat die Psalm ook goed past bij de tijd vóór Pasen, vertel ik u graag in deze Klokkenluider wat mij er zo in aanspreekt.

Er zijn twee redenen dat Psalm 25 goed past in de tijd voor Pasen. U weet misschien wel dat in die periode alle zondagen een Latijnse naam hebben; die naam geeft de 'kleur' van die zondag aan; een thema of teneur. Die namen zijn gebaseerd op Bijbelteksten en twee ervan (de tweede en de derde) komen uit Psalm 25. Een belangrijke Psalm dus, in die periode. De tweede reden is, dat het in deze Psalm gaat over de 'Weg van God'. De tijd voor Pasen staat in het teken van de Weg die Jezus ging en leent zich dus ook voor bezinning op de vraag hoe we Hem, als Redder en Herder, kunnen volgen op die weg.

Psalm 25 geeft een heel praktische handleiding bij de vraag: 'hoe vinden we de weg van God. Hoe weten we wat van ons gevraagd wordt?' Want we lezen wie door God de weg gewezen

krijgt: 'wie nederig is, die zal God de weg wijzen' en even later 'wie leeft in ontzag, die leert God de rechte weg te kiezen. Wie God vrezen, die maakt Hij vertrouwd met zijn verbond.'

Dus: om te kunnen ontvangen van God welke kant je op moet, is een nederige houding nodig. Als je de waarheid in pacht hebt, of denkt dat je het allemaal al prima doet, sta je niet open voor richtingaanwijzers. Maar als je besef hebt van je eigen beperkte blik en begrip, van de fouten die je maakt, van je kleinheid ten opzichte van God, dan ben je ontvankelijk voor zijn gaven en zijn leefregels. En dan ontdek je dat God ons niet klein wil houden, nederig op de grond, maar ons juist vraagt om op te staan, Hem te antwoorden en mee te gaan op zijn weg.

En waar bestaat die weg uit? Als je de Psalm rustig leest, kom je het allemaal tegen: Het is de weg van waarheid (dat betekent vooral betrouwbaarheid en trouw. Dat mensen van je op aan kunnen). Het is de weg van liefde (denk daarbij aan solidariteit en verbondenheid met al je naasten, niet alleen aan die paar mensen die je in je hart gesloten hebt). En het is de weg van vergeving (vanuit de vergeving die je

van God ontvangt, kan ook de ruimte komen om een ander te vergeven).

Nou schrijft de psalmist niet voor niets: 'ik moet mijn ogen voortdurend op God houden', want hij weet hoe makkelijk we de goede weg weer kwijtraken. Die grote woorden maak je niet zomaar waar. Dan is het goed om te beseffen dat Jezus ons is voorgegaan en de weg heeft gebaad; daarom wordt Hij ook de Waarheid, het Leven én de Weg genoemd. Steeds als we ons in alle bescheidenheid wenden tot de Eeuwige en bidden om leiding en hulp, komen de kernwoorden weer terug: van Gods trouw, waarheid, liefde en vergeving. Daar mogen we op bouwen, op weg naar Pasen en alle dagen van ons leven.

ds. Mendie Hofma

Andrieskerk

Zondag 13 maart**2e zondag 40dagetijd - Maaltijd van de Heer**

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Binnenlands diaconaat
 2. Taakgroep Liturgie & vieringen
 oppas Kerkheem Beate van de Waal
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Alice
 koster Huib van Alfen,
 454308 of 06 44922744
 koffje Hanneke van Staveren en
 Elly van Donselaar

Zondag 20 maart**3e zondag 40dagetijd**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Rudolph stichting /
 jeugddorp de Glind
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Marja Pak en Marit van Reenen
 knd. onderbouw Gardien
 knd. bovenbouw Inge
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469
 koffje Hiske Weijman en Riek de Graaf

Zondag 27 maart**4e zondag 40dagetijd**

10.00 uur ds. G. Wolfert uit Scherpenzeel
 collecten 1. Kerk in actie
 2. TG Andries door de week
 oppas Kerkheem Marieloes Rijken en
 Nienke Cornelisse
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Geralt Joren, 451426
 koffje José van Zanten en
 Maaike Verschoor

Zondag 3 april**5e zondag 40dagetijd**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Werelddiaconaat
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Jiska Benschop en Per Pekkeriet
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Lisanne
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Jelle Geers, 06 12433852
 koffje Koos van Zeist en Aartje van Vliet

Palmzondag 10 april**6e zondag 40dagetijd**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Ouderenzorg
 2. Kinder- en tienernevendienst
 oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Alice
 koster Ben Brinkman, 452839
 koffje Teuni Nieuwhoff en
 Bep Ravenhorst

Efrathakerk

Woensdag 9 maart

08.45 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 19.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM bidstondcollecte
 2. DIAC algemeen
 koster Wim van den Berg
 organist Joke Wolswinkel

Zondag 13 maart

10.00 uur ds. M.L.W. Karels, Veenendaal
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. KRM orgelfonds
 koster Marianne van de Zandschulp
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Dianne en Anne

Zondag 20 maart

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC De Hoop
 koster Henk Kleijer
 organist Erik Bogerd
 oppas Cobi en Lotte

Zondag 27 maart

10.00 uur dr. G. Vierwind, Putten
 18.30 uur ds. A.C. Borsje, Zwartebroek
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. KRM bouw- en restauratiefonds
 koster Dicky Groothuis
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Liza en Lieke

Zondag 3 april

10.00 uur dr. J. Hoek, Veenendaal
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen
 koster Adrie Nell
 organisten Arjan de Nooijer en
 Joke Wolswinkel
 oppas Selina en Jente

Vervolg op pagina 3 ►

**Maandag 11 april****Vesper in de Andrieskerk, Amerongen**

19.30 uur Commissie paars
 koster Hans Weijman,
 452875 of 06 53734808

Dinsdag 12 april**Vesper in de Efrathakerk, Overberg**

19.30 uur Commissie paars

Woensdag 13 april**Vesper in de Andrieskerk, Amerongen**

19.30 uur Commissie paars
 koster Bram Blom, 0318 479994

Witte donderdag 14 april**Heilig Avondmaal**

19.30 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Stille hulp
 2. Taakgroep liturgie en vieringen
 koster Huib van Alfen,
 454308 of 06 44922744

Goede vrijdag 15 april

19.30 uur ds. M. Hofma
 koster Anton Nieuwschepen,
 453227 of 06 22706399

Paasnacht 16 april

21.30 uur ds. E.J. de Ruiter
 koster Klaas Brouwer, 06 41556724

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl
 Heeft u vragen over hoe u de diensten kunt volgen?
 Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of
 06 30440382.
 Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of
 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958
CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,
tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,
scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
telefoon 461500 of 06 53394576;

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,
kerk-sandra@wimruitenbeek.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren
en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
tel. 0343 457551, verhuurdemark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 35-A, Overberg

Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28,
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.

predikant@hervormdoverberg.nl

Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider:

klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18

t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Efrathakerk (vervolg)

Zondag 10 april

10.00 uur

ds. A.L. de Kwaadsteniet

18.30 uur

ds. C. van de Scheur, Eemnes

collecten

1. KRM algemeen

2. DIAC De Herberg

koster

Gerry van Hardeveld

organisten

Robert van Deelen en

Joke Wolswinkel

oppos

Marjan en Demi

Maandag 11 april

Vesper in de Andrieskerk, Amerongen

19.30 uur

Commissie paars

koster

Hans Weijman,

452875 of 06 53734808

Dinsdag 12 april

Vesper in de Efrathakerk, Overberg

19.30 uur

Commissie paars

Woensdag 13 april

Vesper in de Andrieskerk, Amerongen

19.30 uur

Commissie paars

koster

Bram Blom, 0318 479994

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te
beluisteren via:

[https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-
Hervormde-Gemeente-Overberg](https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg)

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te
beluisteren via:

[https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-
Efrathakerk](https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk)

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt
in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf
08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de
schoolvakanties.

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten

De zondagen worden deze maand geteld naar
Pasen toe als zondagen van de Veertigdagentijd.
In de kerkruimte en in de koorkamer volgen jong
en oud hetzelfde spoor en we delen elke zondag
een moment voordat we voor even uit elkaar gaan.
De vraag die de zondagen aan elkaar verbindt
is: 'Ben je klaar voor het feest?' Tegelijk beseffen
we vanwege de toestand in de wereld, dat de
feestelijkheid voor veel mensen juist nu ver te
zoeken is en dat het soms meer een kwestie van
overleven is. Zeker ook in liederen en gebeden
geven we daar zondag aan zondag stem aan, met
ook een broodnodige tegenstem: 'want de aarde
jaagt ons naar de diepte toe, maar de hemel draagt
ons, liefde wordt niet moe' (Lied 547:5).

Woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en
arbeid. We vieren dat met een dienst in de kerk
om 19.30 uur. Het zal gaan over de rol van het
geld in ons levensonderhoud en over het wonder
van de aardappel. Meer verklap ik hier niet.
Een avonddienst heeft een eigen sfeer. Zo veel
hebben we er niet door het jaar heen, dus laat
u deze vooral niet ontgaan. Het heet biddag en
dus vouwen we onze handen om er uitdrukking
aan te geven, dat wij ons afhankelijk weten van
God onze Schepper. Of dacht u dat het u allemaal
vanzelf toevallt en dat het u vanzelfsprekend
zomaar toekomt? Zo ja, dan kunt u beter
thuisblijven die avond. Of toch maar beter niet:
misschien wordt u in de kerk die avond van die
misvatting bekeerd!

Op 13 maart vieren we weer het Heilig
Avondmaal. Gelukkig mogen er deze keer weer
veel gemeenteleden bij aanwezig zijn!

Vespers

Graag maken we u attent op de vespers in de
Stille Week en nodigen u van harte uit om deze
te bezoeken. De voorbereidingscommissie vanuit
Overberg en Amerongen is erg blij, dat we dit
jaar de vespers weer gezamenlijk in onze kerken
kunnen vieren en niet alleen via het scherm.

Alle vespers beginnen zoals gewoonlijk om
19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Maandag 11 april en woensdag 13 april in de
Andrieskerk in Amerongen en dinsdag 12 april in
de Efrathakerk in Overberg.

In deze vespers leven we als leden van onze
2 wijkgemeenten gezamenlijk toe naar Pasen
door samen te lezen, te bidden en stil te zijn.

De Ridderhof

Midden in de 40-dagentijd, op donderdag 17 maart
is er weer een kerkdienst in de Ridderzaal van De
Ridderhof. Ds. Wija van der Kaaden zal hierin
voorgaan. We beginnen om 15.00 uur. Iedereen is
van harte welkom. We hopen elkaar te ontmoeten
bij het Woord, thee en koffie.

Jan vd Heiden

Bij de diensten en vieringen

Openstelling Andrieskerk

In de Veertigdagentijd zijn er weer openstellingen van onze mooie Andrieskerk.

Vanaf woensdag 9 maart t/m 6 april:

ledere woensdag van **11.00 uur tot en met 12.30 uur**, voor een stiltemoment, gebed, een kaarsje of gewoon even rustig rondkijken.

Vanaf zaterdag 5 maart t/m 9 april:

iedere zaterdag start om **14.45 uur** een meditatieve wandeling. Wij nodigen u graag uit een kopje koffie te komen drinken; de kerk is open tot 16.30 uur. Iedere zaterdag zal er een muzikaal intermezzo zijn.

Zaterdag 9 april organiseren wij een puzzeltocht voor het hele gezin, waarna u bent uitgenodigd voor een kopje soep. Verdere informatie volgt.

Iedereen is van harte welkom!



Taakgroep Liturgie en Vieringen

Onder de Taakgroep Liturgie en Vieringen is de Commissie Paars actief. Deze commissie begeleidt alle diensten in de perioden van het kerkelijk jaar die de liturgische kleur paars hebben. Van Aswoensdag t/m Paaswake (40dagentijd) en van de Laatste zondag van het kerkelijk jaar t/m de kerstnacht (Adventstijd). De vieringen op eerste Paasdag en eerste Kerstdag worden ook nog meegenomen, hoewel de liturgische kleur dan niet meer paars is.

Meeleven - sectie 1 en 2

Mevr. H. Appeldoorn-van Charante revalideert na een schouderoperatie in zorghotel De Wartburg, Kennedylaan 300, 3533 KN Utrecht. Zij zal er naar verwachting zeker deze maand nog verblijf moeten houden.

Dhr. J.C. Nellestijn brak een aantal weken geleden zijn heup, werd opgenomen in het Diaconessenhuis in Utrecht en verblijft sinds 28 februari voor revalidatie in de Engelenburg te Veenendaal (Het Holle Goed 2, 3901 HB).

Mevr. M. Verburg-de Waard is onlangs naar Elim verhuisd. We hopen dat zij zich er gauw thuis mag gaan voelen.

Dhr. K. Ruitenbergh wacht, nadat eerdere behandelingen niet voldoende verbetering hebben gebracht, naar verwachting over enige tijd een operatie in Nijmegen. In dit verband noemen we dan ook zijn vrouw Nel, die al langere tijd in Elim woont.

Om te laten merken dat u hen niet vergeten bent, zou u ook een keer een kaartje kunnen sturen aan gemeentelieden die al langere tijd in verpleeghuizen elders wonen: *Dhr. en mevr. Haze-Meijboom* in Vidente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen, *dhr. Rijkssen* in het Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB) en *dhr. en mevr. Koole-van Duijn* in de Meent, De Grote Beer 10, 3902 Veenendaal.

Meeleven sectie 3

Mevr. Pluijgers-Kalter (Korenland 13, Amerongen) heeft ook de nabehandeling achter de rug na haar operatie in december. Het ziet er goed uit en medisch ingrijpen is nu niet meer nodig. Rest natuurlijk nog wel de verdere opbouw van haar conditie. Zij wil u graag danken voor al het meeleven dat ze heeft ervaren, middels kaartjes en uw gebeden; dat heeft goed gedaan!

Dhr. van der Heijden (Woudweg 49, Elst) is nog aan het revalideren na zijn val van de trap. Het herstel vraagt helaas veel tijd...

Pastoraat

In memoriam

Op 28 januari is *Jan Stroobach* op 96-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren op 24 maart 1925 te Zaandam, als oudste in een warm gereformeerd gezin met 7 kinderen. Jan ging op zijn 15e werken in de smederij van de gasfabriek en bezocht de avondschool. Vrijwel direct na de Tweede Wereldoorlog meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger bij de Koninklijke Mariniers en ging 2,5 jaar naar Nederlands-Indië. Daarna werkte hij voor de Bataafse Petroleum Maatschappij, onder andere op Nieuw-Guinea. Daar ontmoette hij verpleegster Jantsje. Zij kwam in 1955 naar Nederland en zij trouwden in 1957. Ze kregen drie kinderen: Henk, Geert en Hanna. Later kwamen daar schoonkinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bij.

Voor een baan als inspecteur bij de Vereniging van Wegenbouwers, verhuisde het gezin in 1968 naar Elst en kort daarna werden ze lid van de Gereformeerde Kerk te Amerongen.

Jan was een trouwe kerkganger; de zondag begon voor hem met een bezoek aan de kerk. Hij is ook ouderling geweest voor de gemeentelieden in Elst.

Er ontstonden binnen de gemeente langdurige vriendschappen, met mensen die hem na het overlijden van Jans in 2005 tot grote steun zijn geweest.

Tot op zeer hoge leeftijd genoot hij van de gezamenlijke maaltijden in de Kerk en andere activiteiten. Jan voelde zich op het eind van zijn leven een rijk mens; geliefd door zijn kinderen, zijn hulp Sabina, zijn mantelzorgster Ank en zijn trouwe vrienden, die hem met regelmaat bleven bezoeken, ook toen hij zelf niet meer op pad kon.

De dankdienst voor zijn leven vond 5 februari plaats in "de Ark", waarna hij is begraven op de Algemene Begraafplaats in Amerongen.

Ds. M. Hofma



Bijzonder veel dank

Wat een overweldigend meelevens hebben we mogen ervaren tijdens het verblijf van Maaïke in zorgcentrum Elim, afdelingen Weidezicht en Tuinzicht, na haar herseninfarct eind februari 2020 en na haar overlijden op 20 januari 2022.

Woorden schieten tekort om onze dank daarvoor tot uitdrukking te brengen. Velen hebben blijk gegeven van hun gevoelens voor Maaïke, wie zij als persoon voor hen is geweest.

Het verdriet is er, maar dankbaarheid voor al uw meelevens voert de boventoon.

*Mede namens kinderen en kleinkinderen,
Anton Nieuwschepers*

Oud 81 jaar?

Soms denk je van wel! Maar.. dan opeens op Valentijnsdag staat er een jongeman voor je deur. Zijn leeftijd schat ik de helft van de jaren die ik heb bereikt.

Ik kreeg een bloemetje met een hartje dat werd aangeboden namens de Rotaryclub Doorn met de vraag hoe het met mij ging. Ik was blij verrast en waande mij even terug in de tienertijd!

Wat kan zo'n gebaar groot worden door even die aandacht. Dat is verbinden en omkijken naar elkaar dacht ik. Het heeft dus ook niets met leeftijd te maken.

Natuurlijk hoeft het omzien naar elkaar niet altijd tot uiting te komen door middel van een bloemetje. Alleen al een lieve glimlach, woordje of groet is ook al verbinden.

Tiny Hoogendoorn

's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Nou, wij wel hoor, in principe elke zondag. Tenminste, al weer sedert eind 1986. De 20 jaar daarvoor ging Hans zeer regelmatig: met Pasen en met Kerstmis. Hiske wat meer. De oorzaak van die grote ommezwaai was een gesprek met ds. Willem van der Hoeven, tijdens het regelen van de begrafenis van de vader van Hans. Het is dus allemaal goed gekomen en intussen hebben zowel Hans als Hiske diverse taken in de kerk vervuld en zijn daar nog altijd met plezier mee bezig. Onder andere Hiske in de bloemencommissie en Hans als kerkrentmeester.

De zondagse kerkgang is een goede gewoonte om onze "batterij" weer op te laden. Je hoort er voor ons gevoel dan echt bij en je spreekt

een aantal andere kerkleden, waarbij mooie onderlinge contacten zijn ontstaan. Zeker na het samengaan van Ark en Andries en dat ontwikkelt zich nog altijd. De afwisseling in aanpak van twee verschillende dominees geeft eveneens een positieve 'drive'.

Het is ook heel fijn te merken, dat er veel activiteit in onze kerk is en de merkbare toetreding van nieuwe gemeenteleden helpt daarbij ook zeker. Zij brengen met Gods hulp nieuw elan en andere gewoontes mee. Dat houdt "De Kerk" mooi en stevig overeind. En zo heurt het ook, nietwaar.

Groet van Hans en Hiske Weijman



Taakgroep Hart voor de Schepping

Groene Kerk en dorpsakker de Parel

Wij zijn een Groene Kerk. We letten dus op energiegebruik, schenken Fair Trade koffie en zorgen dat de zwaluw en kerkuil hun nesten kunnen maken in de toren van de Andries. Is dat het? Een gebouw waar we met elkaar goed rentmeester voor zijn? Het gaat verder dan dat. Het komt dichterbij, want wij, gemeenteleden, zijn samen de Groene Kerk.

En dat niet enkel op zondag, maar alle dagen van de week. Met heel ons leven mogen we zorgen voor Gods huis, de aarde.

Tijdens een aantal inspirerende avonden (o.a. God in de supermarkt) hebben we nagedacht hoe wij als gemeenteleden praktisch vorm kunnen geven

aan onze zorg voor de schepping. Ik denk ook aan de Micha-cursus die de 'Rondom 40 kring' volgt.

'Groen leven', dat is nooit af, het kan altijd beter. Maar, waar begin je? Zet in elk geval een stap! Kies een onderwerp uit waarin je wilt vergroenen. Start bijvoorbeeld je eigen moestuin en verbouw groenten op een ecologisch verantwoorde manier. Of kom dit seizoen naar dorpsakker de Parel waar een enthousiaste groep vrijwilligers zich inzet voor het kweken van (h)eerlijke groenten.

Je kunt je aanmelden als vrijwilliger. Dan deel je in de gezellige samenwerking tijdens de werkochtenden en krijg je wat mee van de oogst. Je leert hoe je met een goede combinatie van

gewassen en met de hulp van bloemen op een verantwoorde manier groenten kan kweken.

Doe mee met onze activiteiten. Zaterdag 12 maart is het NL Doet. Meld je aan!

En koop als 'groen' gemeentelid je groenten bij de Parel. Elke dinsdag/vrijdag en zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom. Het is ook mogelijk om een wekelijks groenteabonnement te nemen. Informeer naar deze mogelijkheid.

Zet je volgende groene stap naar dorpsakker de Parel. Welkom! A Rocha dorpsakker de Parel helpt je om groener te leven.

Esther Gijsbertsen

Kerkenraad

Van de kerkenraad

Eindelijk, het mag weer... Zonder beperkingen naar de kerk. We hopen van harte dat het zo mag blijven. We zijn blij dat we u weer welkom mogen heten in de kerk. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten, een kopje koffie drinken en mogen zingen en Zijn naam prijzen.

Onze dank gaat uit naar al die mensen, die tijdens de afgelopen periode zich hebben ingezet om de viering mogelijk te maken. Soms voor de enkeling, die in de Andrieskerk aanwezig was of als de kerk voor bezoek was gesloten. Maar vooral voor u thuis, zodat we op deze manier verbonden konden blijven met elkaar. De mogelijkheid om de viering online te volgen zal natuurlijk blijven, ook al kunnen we weer naar de kerk.

Het is fijn te zien, nu de beperkingen zijn opgeheven, hoeveel initiatieven weer opgestart worden. Vanuit de taakgroepen, voor de jeugd, maar ook missionair, de maaltijd enz. Onze kleurrijke gemeente laat zich aan alle kanten zien en neemt u mee in haar activiteiten. Blijft u hiervoor ook de berichtgeving op de app volgen.

De kerkenraad zal de komende vergadering een themavergadering houden. De "Liturgie en Eredienst" zal dan opnieuw centraal staan. Na deze vergadering gaan we samen kijken hoe we hier, na en met corona, mee verder gaan. De jaarcijfers en de ambtsdragers, die aan het einde van dit jaar aftreden, zullen dit voorjaar ook onze aandacht vragen. We houden u natuurlijk op de hoogte.

We zijn dankbaar dat wij, ondanks de grote spanningen in de wereld, in vrijheid naar de kerk mogen gaan en Gods Woord mogen horen. Laten we als gemeente omkijken naar elkaar.

*Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld*

In memoriam

Op maandag 7 februari is in zijn woonplaats Sleeuwijk onze oud-predikant Sjirk van der Zee overleden. Hij werd op 30 juli 1934 geboren in Kollum en is 87 jaar geworden. Op zaterdag 12 februari was de uitvaartdienst in de kerk van Uitwijk-Waardhuizen, waar hij in 1966 als predikant begon. In 1971 ging hij naar Amerongen. In 1975 werd hij legerpredikant. Daarna stond hij nog in Scharnegoutum en Lutkewierum(1980), Leeuwarden (1985) en Oosterhout (1989). In 1996 ging hij met emeritaat. Het werk van Kerk & Israël had zijn hart. Hij was vele jaren voorzitter van de landelijke Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk & Israël en zat daarnaast in tal van commissies en werkgroepen. Een aantal jaren geleden verzorgde hij in dat kader nog een boeiende lezing in Amerongen. Boven de kaart stond een tekst uit de Talmoad: 'Want U Eeuwige bent het die de schepping in stand houdt, die alle schepselen leidt, alle zielen hoedt. Geprezen bent U Eeuwige die de doden doet leven.' De nagedachtenis van ds. Sjirk van der Zee als persoon en in zijn ambtswerk zij ook ons hier blijvend tot zegen.

Diaconie

Giften

Op 14 februari heeft ds. Hofma € 20 ontvangen voor de organisatie Mercy Ships.

Van de Diaconie

We gaan op weg naar Pasen. Het thema van deze 40dagentijd is: Alles komt goed?! Dat kan gemakkelijk klinken en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn.

Wat als je van Jezus houdt in een land waar dat verboden is. Hoe oneerlijk is dat! Maar wat als... je zou kunnen helpen. Maak een gebedsreis rond de wereld. Nee, je kunt niet echt op bezoek, maar je kan wel voor deze mensen bidden. Samen sparen we voor het Diaconale Project **Open Doors**. De spaardoosjes liggen vanaf 27 februari in de kerk. Ook worden ze aan de kinderen van de Kindernevendienst meegegeven. Met Pasen kunnen de doosjes dan ingeleverd worden. Van harte aanbevolen. De Paasactie is in volle gang; de plantjes en kaartjes zijn besteld.

Er is besloten om weer diensten in Elim te gaan doen en dan op wisselende dagen. Dit worden dan diensten met het Heilig Avondmaal.

*Hartelijke groet,
Janny Ravenhorst en Elly Brunekreeft*

Kerkrentmeesters

Coördinator gezocht voor de bezorging van de Klokkenluider Amerongen.

De huidige coördinator stopt met dit werk. Wij zoeken iemand, met de mogelijkheid bij zijn huis om tijdelijk de bladen droog op te slaan.

In 15 wijken wordt het blad 11 maal per jaar bezorgd. Het coördinatie-werk houdt in:

- In ontvangstname van de bladen
- Uitgifte aan bezorgers regelen
- Wijkindeling bijhouden (stopt een bezorger, moet er een nieuwe worden gezocht)
- Tijdindicatie circa 2,5 dag per maand

Voor meer informatie:

Hans Weijman, 06 53734808, Sonja Rinsma en Sander van Barneveld (huidige coördinator), 06 22752062.

Denk er serieus over, de boodschap is dringend en duidelijk: geen coördinator, geen kerkblad voor de niet-digitalen!

Actie Kerkbalans 2022

In de afgelopen maanden zijn veel gemeenteleden bezig geweest met het uitvoeren van de actie Kerkbalans. Tientallen vrijwilligers zijn druk geweest met het sorteren van de toezeggingen, het maken van looplijsten, het brengen en weer ophalen van de enveloppen en ten slotte het tellen van alle binnengekomen toezeggingen. Dat laatste was op vrijdag 28 januari.

Namens de kerkrentmeesters danken wij iedereen voor zijn/haar geweldige inzet en hopen van deze inzet ook volgend jaar gebruik te mogen maken. Hartelijk dank en waardering voor de 45 lopers van de wijken. Evenals voor *Sander van Barneveld* voor het correct en adequaat aanleveren van de gegevens. En voor *Sander Bouman* en *Anita van Soest*, die nu met de administratieve verwerking druk bezig zijn.

Het resultaat van de eerste telling is ongeveer € 143.000,00 En dat is 8% hoger dan dat van vorig jaar. Een zeer positief bericht. Hartelijk dank, beste gulle gevers.

Maken positieve berichten u ook zo blij in deze tijd? Hier komen er nog een paar:

Naast een mooie verhoging van de Kerkbalans-bijdrage van een aantal leden, zijn er ook een aantal nieuwe kerkleden in onze kerk gekomen. Dat is niet alleen te merken aan de hoogte van de genoemde bijdrage, maar ook in daad zien we deze leden in onze kerk betrokken zijn. Dit geeft ons positieve energie. Dank u wel!!

Wij zijn derhalve heel blij met uw toezeggingen, die ons de mogelijkheid geven het goede werk in onze gemeente voort te zetten. Nogmaals hartelijk dank.

Mocht u om welke reden dan ook de actie hebben gemist en wel wilt bijdragen, wilt u dan uw envelop bij mij in de bus doen: Hans Weijman, Koenestraat 81 Amerongen. Of storten op bankrekening NL 97 INGB 000 3505 600 t.n.v. Kerkrentmeesters van de Protestantse Wijkgemeente te Amerongen.

*Namens de Kerkrentmeesters,
Hans Weijman, coördinator*

Schulden, hoe voorkomen en afkomen?

Donderdag 10 maart 20.00 uur in de Ark.

Schulden kan werkelijk iedereen krijgen en ook iedereen kan er diep in terecht komen. We kijken naar nieuwe inzichten hoe in de bijbel over schulden wordt geschreven. Een tweetal gemeenteleden, die actief zijn in de schuldhulpverlening, vertellen over hun ervaringen over hoe schulden te voorkomen zijn en over het ontstaan en weer onder controle krijgen van schulden. Hulp daarbij is makkelijk gratis te krijgen bij ervaren vrijwilligers. Hoe vind je die?



Lezing 'De weg van de muzikale passie'

Dinsdag 15 maart om 20.00 uur in de Ark.

Kerkmusicus Ad Verhage vertelt over de ontwikkeling van de passie als onderdeel van de liturgie in de stille week.

Wie de term 'passie' hoort als muzikaal fenomeen, zal al gauw denken aan de Mattheus-passie of de Johannes-passie van Johann Sebastian Bach. En terecht; nergens ter wereld worden zoveel uitvoeringen gegeven van Bachs meesterwerken als in Nederland. Je hoeft maar een paar kilometer te rijden om ergens in maart of april een uitvoering ervan bij te kunnen wonen.

Nu kwamen de passies in Bachs tijd niet zomaar uit de lucht vallen. De muzikale passie ontwikkelde zich in de eeuwen daarvoor, vooral vanuit de katholieke erediensten in de stille week. Daarvan zijn al voorbeelden

bekend uit de 9e eeuw. Het lijdensevangelie werd dan gezongen door een 'verteller', terwijl de woorden van Christus door een andere zanger werden vertolkt. In de eeuwen daarna kwam er een koor bij, dat de woorden van het volk of de hogepriesters vertolkte en geleidelijk werd ook steeds vaker meerstemmigheid toegepast. Zo stond Bach op de schouders van zijn muzikale voorvaders bij het componeren van zijn passies. Uiteraard speelde de Lutherse visie op muziek in de eredienst daarbij een belangrijke rol.

In deze lezing zal *Ad Verhage* uitleggen hoe de passie zich ontwikkelde tot aan het hoogtepunt ervan bij Bach, maar ook in de eeuwen daarna. De twee bekende passies van Bach, die naar Johannes en die naar Mattheus, komen aan bod. De lezing wordt voorzien van veel luistervoorbeelden, zodat de bezoeker een helder beeld krijgt van een bijzondere ontwikkeling in de kunst- en muziekgeschiedenis.

Vooraf aan de lezing, op 12 maart zal in de serie Westerkerkmuziek de Johannes Passie van Bach worden uitgevoerd, niet in de meest gebruikelijke versie, maar zoals Bach dit werk zelf uitvoerde in 1725. De verschillen tussen deze versie en de meest bekende versie (uit 1739) worden toegelicht.

Jezus' lijden en het kruis in de kunstgeschiedenis

Van martelwerktuig naar symbool voor overwinning op de dood. Lezing door *Barry Heinrichs*. Donderdag 24 maart 20.00 uur in de Ark.

In de Goede Week overwegen gelovigen het lijden van Jezus Christus. Tijdens Pasen vieren ze de opstanding van Jezus uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging en sterven op Goede Vrijdag. Het Paasfeest, feest van de verrijzenis en van het leven, is voor christenen de belangrijkste feestdag van het Kerkelijk Jaar.

Al eeuwenlang wordt het lijden van Jezus verbeeld in de beeldende kunst, in beelden en schilderijen en in series afbeeldingen: de kruisweg. In deze lezing wordt stilgestaan bij de beeldtraditie van schilderijen van het kruis en het kruisbeeld. Meer specifiek komt de kunsthistorische geschiedenis van de beschildering van het kruis vanaf de oudheid tot in de vroegmoderne tijd aan bod.

Oorspronkelijk was de kruisiging een vernederende straf, bedoeld voor gewone misdadigers. Het kruisbeeld of crucifix zal pas in de 6e eeuw verschijnen in de Christelijke kunst. Echter, vanaf

het kruisvisioen van keizer Constantijn in 312 en de vondst van het kruishout door zijn moeder keizerin Helena kort daarna, werd de kruisdood van Christus visueel gememoreerd, bijvoorbeeld in de vorm van een met edelstenen gesierd zogenaamd gemmen-kruis.

Het heilig kruis zal in het christendom voortaan de overwinning van Jezus Christus over de dood symboliseren. Beeldtradities ontwikkelden zich: terwijl in de vroege middeleeuwen het kruis met voornamelijk een 'levende' of 'triumferende' Christus werd afgebeeld, diende zich in de 9e eeuw ook het type van de 'lijdende, dode' Christus aan. En deze evolutie eindigde niet in de 16e eeuw. Markant is wel een betekenisvolle verandering in de omgang met het thema kruis of kruisiging door kunstenaars uit de 20e eeuw. Te zien is een verschuiving richting herkenbaarheid van het lijdensthema voor iedereen, wereldwijd, religieus of niet, vanwege de algemene zeggingskracht.

Barry Heinrichs, kunsthistoricus, studeerde in 2000 af aan de Universiteit Utrecht aan de faculteit Kunstgeschiedenis op nieuwe kunstmedia als digitale kunst en computerkunst, na zich jarenlang vooral met de 16de en 17de eeuwse Hollandse schilderkunst beziggehouden te hebben. Gedreven door nieuwsgierigheid naar wat kunstenaars beweegt, naar het onbekende en het afwijkende in de kunst, heeft hij zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een allround kunsthistoricus, die lezingen en cursussen geeft, rondleidingen en reizen begeleidt, voor onder meer de Vrije Academie, de KLU, het NRC, die over alle onderwerpen binnen het vakgebied van de kunstgeschiedenis gaan – oud, modern en hedendaags en dan vooral de verbinding daartussen.



Vervolg 'Kerkrentmeesters'

Giften

Collecten februari:

| | |
|-------|----------|
| 30-01 | € 128,00 |
| 06-02 | - 67,00 |
| 13-02 | - 98,44 |
| 20-02 | - 77,00 |

Met vriendelijke groet,
Sandra Ruitenbeek

Hervatting opleiding

Het coronavirus en de maatregelen die daarbij hoorden hebben heel wat roet in verschillende maaltijden gegooid. Ook de opleiding die ik aan het volgen ben (de Klinisch Pastorale Vorming), was in januari hierdoor opgeschort. In maart mogen we eindelijk weer verder. De januari-dagen worden in mei en juni ingehaald, dus ook dan zal ik nog een periode afwezig zijn.

De eerstvolgende studiedagen zijn op 14-16, 21-23 en 28-30 maart. We gaan ons onder andere bezig houden met manieren van leiding geven en met het 'korte pastorale gesprek'. U weet wel; zo'n gesprek dat je niet plant, maar dat zich zomaar voordoet in de supermarkt of ergens op straat, en waarin wezenlijke dingen aan de orde komen.

Ik heb er veel zin in, maar het betekent wel, dat ik deze weken alleen op de donderdagen in Amerongen aanwezig ben. Bert de Ruiter zal waarnemen bij dringende hulpvragen.

*Vriendelijke groeten,
ds. Mendie Hofma*

Uit de pastorie

Deze rubriek vul ik met woorden nadat ik even eerder mijn wekelijkse uur fysiofit tot een eind heb gebracht. 'Bejaardengym', zo wordt het incidenteel in de pastorie door de jongere generatie ook wel weinig respectvol aangeduid.

Ik begin om 8.45 uur met 20 minuten fietsen op de hometrainer en neem daarbij allerlei hoogteverschillen met bijbehorend verzet voor lief. Daarna komen de toestellen die een aanslag doen op buik- en rugspieren. Na een uur spoed ik mij dan met mijn vrouw – zij is daar ook! – naar de koffie in de pastorie, die na gedane inspanning dan bijna net zo lekker smaakt als de koffie daags tevoren na de kerkdienst. En dan ben ik ook meteen waar ik met u wezen wil, want ik zie ook enige overeenkomst tussen de maandag- en de zondagmorgen.

Allereerst zal ik u eerlijk vertellen, dat het mij wekelijks toch iedere keer weer enige moeite kost om mij in sportkledij naar fysiofit te begeven. Als ik in een vervelende bui ben, geef ik vaak al op zondagavond in de pastorie een kleine show weg om dat vooral ook maar goed te laten blijken. Mijn huisgenoten zijn inmiddels al zo ver, dat ze mij dan volkomen negeren: daar heb je hém weer!

Maar als het er die maandag om 9.45 uur weer op zit, en zeker als ik thuis weer aan de koffie zit, ben ik moe, maar toch enigszins voldaan.

En ik merk ook het effect op langere termijn: minder stram, minder stijf, geen rugklachten meer na een paar uur werken in uw grote pastorietuin!

Zo zijn er ook mensen die weten dat wekelijkse kerkgang misschien wel goed voor hen zou kunnen zijn, maar die zich er toch moeilijk toe kunnen zetten. Uitvluchten en excuses van 'dit keer niet' zijn gauw gevonden. Maar wie de kerkgang wél tot een wekelijkse goede gewoonte maakt, merkt dat je tijdens dat uur op zondagmorgen zaken traint en oefent, die je in de rest van de week maar al te makkelijk kunt verwaarlozen. En zoals de fysiofit-instructeur monter zegt: 'zullen we' – en hij bedoelt mij – 'dit toestel nog even doen?', zo zegt de dominee 'laten we bidden'. En je vouwt je handen, iets waar het misschien door de week te weinig van komt. Zo is het ook met het lezen in de bijbel. Komt dat er thuis wel voldoende van? In de kerk trekken we 20 minuten uit voor de preek over het gelezen bijbelgedeelte, net zoveel tijd als mijn ritje op de hometrainer. En wie gebruikt thuis zijn of haar stembanden om te zingen, zeker om een lied te zingen dat de HERE God de lof geeft? In de kerk doe je dat wél en ook nog eens samen met anderen, zodat je nog beter wijs kunt houden.

Speciale kleren zoals bij het sporten hoef je op zondag niet aan, al vinden velen het fijn om zich juist voor de kerkdienst misschien net even wat netter dan anders te kleden. 'Zondagse kleren', noemden we dat vroeger ook wel.

En ook voor trouw kerkbezoek geldt, dat het effect op langere termijn merkbaar zal zijn. Daar ben ik van overtuigd. Je krijgt er een geloviger weerbaarheid door, waardoor je hopelijk minder ruw heen en weer geslingerd wordt door wat er in je leven allemaal gebeuren kan. En je leert te onderscheiden waar het op aan komt in dat korte poosje, dat we hier op aarde rond mogen lopen. En de koffie na afloop – in de kerk of thuis – smaakt van alle dagen in de week het best! Wees eens sportief, kom vanaf nu uw geestelijke conditie in de kerk op peil houden...

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter



Rond de diensten

Vanwege de versoepelingen in de maatregelen rondom corona, heeft de kerkenraad besloten om ook de bezoeken en invulling van de erediensten weer te 'normaliseren'. Vanaf zondag 20 februari zingen we alle liederen in de dienst weer gezamenlijk. En vanaf 27 februari geldt ook niet langer de 1,5 m afstand en het verplicht dragen van een mondmasker. Voor de morgendiensten werken we niet langer met uitnodigingen of indeling op achternaam, ieder die wil is welkom. Vanzelfsprekend nemen we de basisregels die algemeen gelden, in acht. We zijn blij en dankbaar dat de versoepelingen mogelijk zijn. We realiseren ons, dat het voor u en jou soms zoeken kan zijn naar de mogelijkheden. We hebben blijvend aandacht voor de kwetsbaren onder ons en respecteren elkaars voorzichtigheid. Het loslaten van de maatregelen, die lang hebben gegolden, doen we terwijl de dagelijkse besmettingscijfers nog hoog zijn, maar wel een dalend patroon vertonen.

Namens de kerkenraad, Gert den Hertog, scriba

Vespers

Graag maken we u attent op de vespers in de Stille Week en nodigen u van harte uit om deze te bezoeken. De voorbereidingscommissie vanuit Overberg en Amerongen is erg blij, dat we dit jaar de vespers weer gezamenlijk in onze kerken kunnen vieren en niet alleen via het scherm.

Alle vespers beginnen zoals gewoonlijk om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. **Maandag 11 april** en **woensdag 13 april** in de Andrieskerk in Amerongen en **dinsdag 12 april** in de Efrathakerk in Overberg.

In deze vespers leven we als leden van onze 2 wijkgemeenten gezamenlijk toe naar Pasen door samen te lezen, te bidden en stil te zijn.

Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 20 februari is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan *Daan Evert Arie Leeuwdrant*, zoon van Arno en Miranda Leeuwdrant (Rembrandtlaan 46 in Scherpenzeel). Daan kreeg Psalm 25,14 mee. 'Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie Hem vrezen, zijn verbond maakt Hij hun bekend.' De doopouders werden toegezongen door de kinderen van de zondagsschool, die op die zondag weer voor het eerst na lange tijd in de dienst konden zijn.

Vervolg 'Rondom het woord'

Heilig Avondmaal

We mogen dankbaar terugzien op de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal op zondag 13 februari. In beide diensten mochten we de dood van Christus gedenken bij brood en wijn. Helaas konden we nog niet samen aan één tafel zitten, vanwege de beperkende maatregelen. We kijken uit naar de viering, waarbij ook dat weer mogelijk zal zijn.

Pastoraat

Voorgenomen huwelijk

Vrijdag 25 maart is de dag die *Hilke Henken* en *Jacolien Hazeleger* uit hebben gekozen om elkaar trouw te beloven. In de ochtend willen ze dat voor de wet doen en later op de dag willen ze in de kerk om een zegen vragen over de belofte die ze deden. Om kwart voor drie begint de dienst in de Efrathakerk, waarin ik zelf voor zal gaan.

Namens de hele gemeente van de Efrathakerk wens ik jullie, Hilke en Jacolien, jullie ouders en de hele kring van familie en vrienden om jullie heen, een fijne en feestelijke dag toe de vijfentwintigste!

Met vriendelijke groet,
Arjan de Kwaadsteniet

Diaconie

Collecteopbrengsten en giften

Beste lezers,
Hieronder het giften- en collecteoverzicht van de maand januari. De giften zijn voor bepaalde doelen opgenomen in het totale kwartaalbedrag voor het desbetreffend doel, maar ze worden ook nog even apart vermeld om een en ander transparant te houden.

| Doel | Januari |
|----------------------------|--------------------------------|
| Fam. Den Oudsten Peru | € 124,75 + € 8,- (per bank) |
| Diaconie Algemeen | € 204,50 + € 94,50 (per bank) |
| Schuldhelpmaatje | € 94,30 + € 10,- (per bank) |
| Giften Diaconie alg. | € 35,- |
| Vanaf hier Zending: | |
| Offerblok Fam. Roest | € 282,10 + € 102,63 (per bank) |
| Giften Fam. Roest | € 15,- |

Namens de Diaconie en de Zendingscommissie, allen hartelijk dank voor uw bijdragen!

Kerkrentmeesters



Actie Kerkbalans

Was er tijdens het schrijven van de vorige uitgave nog geen bedrag bekend, nu kunnen we dat goed maken. Met de nagekomen toezeggingen staat de teller nu op € 64.015; ook dit jaar weer een heel mooi bedrag.

Om u een overzicht te geven hieronder de afgeronde opbrengsten over de laatste jaren:

| | |
|------|----------|
| 2022 | € 64.000 |
| 2021 | € 65.200 |
| 2020 | € 61.300 |
| 2019 | € 57.600 |
| 2018 | € 63.000 |

U zult het begrijpen, ook dit jaar zijn we u als gevers, naast de Heere die alles zo bestuurde, zeer dankbaar voor de mooie bedragen zoals hierboven weergegeven. We zien het als een zegen dat we op deze wijze in alle eenvoud datgene kunnen doen wat noodzakelijk is om de erediensten in Overberg in stand te kunnen houden.

Rest ons degenen te bedanken, die er elk jaar maar weer getrouw op uit gaan om de enveloppen te bezorgen en vervolgens op te halen. Zo nodig komen ze nog een keer

aanbellen en eventueel nog een keer tot ze de ingevulde formulieren weer compleet hebben. Wat een geduld, hartelijk dank ervoor.

Namens de Kerkrentmeesters,
Reijer Ploeg, secr.

Mededelingen

Met ingang van 1 maart is *Arjan de Nooijer* toegetreten tot de groep van onze vaste organisten. We heten hem van harte welkom. In de morgendienst van 6 maart hoopt hij voor de eerste keer in onze kerk de gemeentezang te begeleiden.

Arjan volgt in zekere zin *Jonathan Bogerd* op, die vanwege zijn grote reisafstand, veel minder wilde gaan spelen in onze kerk. We danken Jonathan hartelijk voor zijn trouwe dienst in de afgelopen jaren. We zijn hem ook dankbaar, dat hij in de rest van dit jaar nog een aantal keren in een dienst wil blijven spelen.

Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 2 april. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.



Kerkenraad

Van de kerkenraad

Omdat de kerkenraadsvergadering in februari verviel, dit keer geen verslag van onze laatste vergadering.

Evangelisatie en zending

Dabar 2022... oproep voor jongeren

Hé jongere! Heb je deze zomer al volgepland? Zo niet, denk dan eens na over Dabar. Dat is recreatie- en evangelisatiewerk op een camping of in een stad in Nederland. Je kunt bijvoorbeeld naar Katwijk aan Zee of Almelo, maar ook dichtbij huis in Overberg.

Ik heb jaren met enorm veel plezier Dabarwerk gedaan in Overberg. Het leuke daar vond ik dat de campinggasten juist uit een andere omgeving komen.

Kijk op www.izb.nl/dabar voor meer informatie.

Ben je enthousiast geworden? Leuk! Mogelijk heb je ook vrienden, klasgenoten, familieleden of kennissen die met je mee willen. Geef je op via de website en hopelijk zien we je deze zomer bij Dabar!

Het Dabar Ontmoetings Weekend staat gepland op 10 en 11 juni, dus die kun je vast in je agenda zetten.

*Namens de Dabarcommissie Overberg,
Anoek Zandsteeg-Verkerk*



Jeugdwerk

Zondagsschool 'De Goede Herder'

Beste jongens en meisjes,
De opbrengst van de kerstcollecte voor de zondagsschool is nog niet vermeld in de Klokkenluider, daarom doen we dat nu alsnog. We hebben het mooie bedrag van € 600,00 opgehaald. Alle gevers en lopers hartelijk dank voor zo'n mooie opbrengst!

Wat is het weer fijn om elkaar wekelijks te ontmoeten op de zondagsschool. Door de corona waren sommige kinderen ziek of in quarantaine en konden niet naar de zondagsschool, maar we hopen dat de besmettingen teruglopen. Nu starten we weer in de kerk en gaan we daarna met de leiding naar 'De Wegwijzer'.

En zo leven we naar het Paasfeest toe. We gaan met de kinderen van de jongste en de oudste groep over het lijden/sterven en de opstanding van de Here Jezus vertellen.

Na de vertelling gaan we met de jongste groep knutselen en de oudste groep gaat wat we verteld hebben verwerken door een rebus in elkaar te zetten of te puzzelen.

Voor de kinderen van de oudste groep is er de eerste zondag van de maand geen zondagsschool, er is dan de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen.

Groetjes van de Zondagsschoolleiding

Overige berichten

B

**Dit jaar niet 1 keer
maar 2 keer plezier!**

Zaterdag 5 maart de grote verloting.

Een nieuwe fiets en vele mooie andere prijzen kun je winnen!

Koop nog snel loten: 06-15338579

Vanaf 20:15 uur welkom in de Buurthucht of
de trekking volgen via de live stream:
<https://youtu.be/VeElqKv8gA8>

A

Zaterdag 21 mei Bazar

Noteer in de agenda want het rad
gaat draaien en de spelletjes staan dan klaar
in dorps huis de Buurthucht.

Z

Kom voor de gezelligheid en het plezier
waar ons kleine dorp zo groot in is.

A

De opbrengst gaat naar:
het Bouw- en Restauratiefonds van
de Efratha Kerk te Overberg

R



Overberg



Scan de code om naar
de livestream te gaan

Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. Hieronder vindt u de bijdrage van *Jan en Adrie van Noort*, bedoeld om elkaar als gemeenteleden (nog wat) beter te leren kennen.

Hoe heet je en wie ben je?

Wij zijn Jan en Adrie van Noort, 64 en 63 jaar oud. Wij wonen nu 6,5 jaar aan de Dwarsweg in Overberg, tegenover het voormalige 'boefjeskamp'. Wij hebben vier kinderen (drie zonen en één dochter), die allemaal het huis uit zijn en een kleinzoon. Jan heeft 48 jaar in

de bouw gewerkt als bouwkundig uitvoerder en is sinds twee jaar met vervroegd pensioen, Adrie heeft in totaal 28 jaar gewerkt als onderwijsondersteuner bij verschillende onderwijsinstellingen en hoopt deze zomer met vervroegd pensioen te gaan.

Waar ben je geboren en getogen?

Allebei zijn wij geboren en getogen in Benthuizen, een klein dorp in Zuid-Holland, bij Zoetermeer. Eind 1997 zijn wij met onze vier (toen nog jonge) kinderen verhuisd naar Veenendaal, omdat Jan als uitvoerder ging werken bij een bouwbedrijf in Veenendaal.



Wat doe je het liefst?

Jan: natuurfotografie, houten meubels maken voor eigen gebruik, ontwerpen van verbouwingen, reizen met de camper, lezen.

Adrie: zingen (klassieke koorzang), bezig zijn met de inrichting van ons huis en de tuin, reizen met de camper, koken, wandelen, lezen.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?

Door onze verhuizing van Veenendaal naar Overberg in 2015. Wij zijn eerst nog een poosje bij de Westerkerk gebleven, maar na één keer in de Efrathakerk in mei 2016 voelden wij ons daar gelijk thuis.

Wat betekent het geloof voor je?

Een leidraad voor het leven! Daarbij het vertrouwen op Gods beloften.

Wat is je motto?

Jan: 'Niet lullen maar poetsen.'

Adrie: 'Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.'

Tot slot

Uit een bericht van een christen in Oekraïne voor christenen in het westen van Europa:

"Een tip voor jullie allemaal in de toekomst: leer zoveel mogelijk Bijbelteksten, liederen, psalmen, gezangen, ze komen allemaal van pas op het moment dat het nodig is."

Bron: Nederlands Dagblad van 28 februari 2022

ds. Arjan de Kwaadsteniet

Regio Nieuws

Nieuws van de Stichting Vrienden van de Andrieskerk

Op vrijdag 8 april stond gepland een optreden van de Big Winds Band o.l.v. saxofonist Johan van de Linden. Voor Amerongen geen onbekende. Hij trad met zijn studenten al vaker op in de Andrieskerk en met veel succes. Maar helaas... dit keer moet de saxofoonklas van de HKU verstek laten gaan. Het Conservatorium laat ons echter niet in de steek! Er wordt een alternatief optreden aangeboden op 8 april. Wat dat wordt, houden we nog even geheim. Uit ervaring met de HKU weten we inmiddels dat het met de kwaliteit van de avond wel goed zal zitten. Hou dus onze website in de gaten!

Voor vrijdag 13 mei hebben we ook een verrassing! Omdat door de pandemie een concert in november niet doorging, is er dan een ingelast

concert met niemand minder dan oud-Ameronger Daniel van der Hoeven (voor de insiders... de zoon van de voormalige dominee W.P. van der Hoeven in de jaren 1983-1990). Concertpianist Daniel van der Hoeven presenteert dan zijn nieuwe CD op een bijzondere vleugel, die hiervoor speciaal wordt 'ingevlogen' naar Amerongen. Wellicht een hernieuwde kennismaking met deze briljante pianist en zijn ouders?

Wilt u de concerten bijwonen? U bent van harte welkom op:

- vrijdag 8 april, programma nog niet bekend. Aankomst 20.00 uur
- vrijdag 13 mei bij een **extra ingelast** concert door pianist Daniël van der Hoeven. Aankomst 20.00 uur

- vrijdag 10 juni bij een optreden van de HKU afdeling zang klassiek. Aankomst 20.00 uur

Kaarten: www.andrieskerk.nl/reserveren, fa. Kleton, drogisterij Koenhoek of ter plaatse vanaf 14.30 uur.

 **Vrienden van de Andrieskerk**
Voor het onderhoud van de Andrieskerk in Amerongen

WELKOM DE STICHTING DE ANDRIESKERK VIDEO FOTOS RESERVEREN WORDT VRIEND DONATIE

Welkom bij de Vrienden van de Andrieskerk



Gebed voor Oekraïne

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.

In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.

Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.

Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,
Amen

Uit: Petrus, Protestantse kerk, 26 februari 2022
Gebed voor Oekraïne door ds. René de Reuver

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op **13 maart** vanuit de RK Kerk te Doorn (9.30 uur)
- op **20 maart** vanuit de Protestantse Gemeente te Maarn (10.00 uur)
- op **27 maart** vanuit de Brantpuntkapel te Doorn (10.00 uur)
- op **3 april** vanuit de Protestantse Gemeente te Maarn (10.00 uur)

- op **10 april** vanuit de Baptistengemeente De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.



Bijbelrooster

zo 13 mrt Johannes 12:20-36
ma 14 mrt Johannes 12:37-50
di 15 mrt Johannes 13:1-15
wo 16 mrt Johannes 13:16-30
do 17 mrt Psalm 103
vr 18 mrt 2 Korintiërs 1:1-11
za 19 mrt 2 Korintiërs 1:12-22
zo 20 mrt 2 Korintiërs 1:23-2:13
ma 21 mrt 2 Korintiërs 2:14-3:6
di 22 mrt Psalm 125
wo 23 mrt 2 Korintiërs 3:7-18
do 24 mrt 2 Korintiërs 4:1-12
vr 25 mrt 2 Korintiërs 4:13-5:5
za 26 mrt 2 Korintiërs 5:6-16
zo 27 mrt 2 Korintiërs 5:17-6:10
ma 28 mrt 2 Korintiërs 6:11-7:4
di 29 mrt 2 Korintiërs 7:5-16
wo 30 mrt Johannes 13:31-38

do 31 mrt Johannes 14:1-14
vr 1 apr Johannes 14:15-31
za 2 apr Johannes 15:1-17
zo 3 apr Johannes 15:18-27
ma 4 apr Johannes 16:1-11
di 5 apr Johannes 16:12-24
wo 6 apr Johannes 16:25-33
do 7 apr Johannes 17:1-12
vr 8 apr Johannes 17:13-26
za 9 apr Jeremia 26:1-9
zo 10 apr Jeremia 26:10-24
ma 11 apr Jeremia 27:1-11
di 12 apr Jeremia 27:12-22
wo 13 apr Jeremia 28:1-17
do 14 apr Johannes 18:1-27
vr 15 apr Johannes 18:28-19:30
za 16 apr Johannes 19:31-42

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift

Marti Blokpoel

Marijke van der Vloed

Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld

Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,
saba2121@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie postabbonnementen

Voor vragen en informatie betreffende de Andrieskerk:

klokkenluider.amerongen@gmail.com

en voor de Efrathakerk:

klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Geen Klokkenluider ontvangen? Bel of mail naar Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog. Vragen of informatie over de digitale versie kunt u sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

**Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adressen tot
maandag 4 april 17.00 uur**



Amerongen/Elst

klokkenluider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)

Let op! Alleen mogelijk via
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

**Klokkenluider
ontvangen?**

per post per mail



Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

€20,- €10,-

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

