



“Dat had ie gedacht!”, zegt Wasti

Recensie van een graphic novel bijbel

Dit is geen meditatie. U hebt een recensie in handen van een bijbel die op het eerste gezicht weinig van een bijbel heeft.



Volgens de kaft is het een graphic novel. Maar wat is dat? Graphic novels zijn boeken van een apart slag. Willeke Brouwer (de auteur van deze bijbel) schreef en tekende er al een paar. Die boeken zien eruit als een kruising tussen een verhaal in beelden en een verhaal in woorden. En dat zijn ze ook. De verhouding is ongeveer fifty-fifty. Het verhaal springt tussen teksten en afbeeldingen heen en weer. De afbeeldingen zijn meer dan illustraties bij de teksten en de teksten zijn meer dan toelichting bij de afbeeldingen. Beide maken het verhaal in gelijke mate. De graphic novels van Willeke sloegen aan. Vooral bij kinderen. Ik merk het aan de onze, zij vinden de serie over een klunzig jongetje dat Silvester heet geweldig.

Nu is er dus een bijbel in dit format op de markt gebracht. Een bijbel in de stijl en met de lay-out van een graphic novel.

Hoe ziet deze bijbel er uit? Anders. Er staan veel meer afbeeldingen in dan in een gangbare bijbel voor kinderen. Wat te verwachten was. De stijl van de afbeeldingen is die van cartoons. Door cartoons is de auteur van deze bijbel bekend geworden. Vooral door de cartoon die dagelijks op de voorpagina van het Nederlands Dagblad staat. Een cartoon vat heel veel in heel weinig samen. Het hele verhaal in een paar lijnen. Dat doen de afbeeldingen in deze bijbel ook. De afbeelding van Wasti hiernaast zegt alles over de figuur die staat afgebeeld. Over wie zij is en wat zij (niet) wil.

De titel boven deze recensie typeert de manier waarop de auteur schrijft. Direct, humoristisch en puntig. De kunst van het weglaten verstaat ze bijzonder goed. Hele stukken van de verhalen in deze bijbel staan in de directe rede. Willeke laat de personages zelf aan het woord. Dat maakt de graphic novel bijbel levendig en levensecht, veel levendiger en levensechter dan menig andere bedoeld voor kinderen.

Positief aan deze bijbel vind ik vooral dat niet geprobeerd wordt de rafelige randen van verhalen



uit beeld te houden. Er wordt weinig verdoezeld. Niets eigenlijk. Willeke schrijft en tekent heel eerlijk. Figuren als Jakob en Jozef worden er herkenbaarder door. Meer de persoon die je in echte bijbels treft. Minder het typetje waarmee je in bijbels voor kinderen wordt geconfronteerd. Ondanks de cartooneske manier van tekenen. Of juist dankzij? In elk geval is het knap gedaan.

Het geschrevene blijft dicht bij wat je in een echte bijbel kunt lezen. Wordt daarin onomwonden verteld wat de vrouw van Potifar met Jozef wil, dan vertelt Willeke dat ook. Ze laat weinig te raden over. Wat niet mooi is, maakt ze er niet mooier op.

Juist dat eerlijke maakt deze graphic novel bijbel zeer geschikt voor (jonge) pubers. De bijbel van

Willeke kan het gat vullen. Tussen de bijbels voor kinderen – die pubers stom vinden – en de bijbels voor volwassenen – die pubers saai vinden. Het gat tussen te makkelijk en te moeilijk. Het gat tussen te soft en te serieus. Deze versie van de bijbel gaat u 35 euro kosten. Maar dat is allesbehalve weggegooid geld. Het is een investering in mensen die een duwtje, een fors duwtje, nodig hebben om de bijbel erbij te pakken. De graphic novel bijbel geeft dat duwtje. Ik zou zeggen: heeft u pubers in huis ... kopen deze bijbel!

Ongelooflijke bijbelverhalen: graphic novel bijbel Willeke Brouwer, 2022 Heerenveen

ds. A.L. de Kwaadsteniet, Overberg

Andrieskerk

Zondag 13 februari**Bevestiging ambtsdragers**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Dabar
 2. Onderhoud gebouwen
 oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en
 Anne-Ruth Pekkeriet
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Inge
 koster Ben Brinkman, 452839

Zondag 20 februari**Kerk, School en Gezinsdienst bovenbouw**

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Werelddiaconaat (KIA)
 2. Taakgroep Jeugd en gezin
 oppas Kerkheem Ingeborg en
 Marilene van Reenen
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw geen, blijven in de kerk
 koster Hans Weijman,
 452875 of 06 53734808

Zondag 27 februari

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Noodfonds Vluchtelingenwerk
 Utrechtse Heuvelrug
 2 Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Eline Visser en
 Femke Cornelisse
 knd. onderbouw Lisanne
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Ton de Jong, 0318 472688

Woensdag 2 maart**Aswoensdag Vesper**

19.30 uur ds. E.J. de Ruiter
 koster Bram Blom, 0318 479994

Zondag 6 maart**1e zondag 40dagentijd**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Stille hulp
 2. Taakgroep Pastoraat
 oppas Kerkheem Dita Haze en
 Anne-Sophie van Reenen
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Ineke
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Anton Nieuwschepen,
 453227 of 06 22706399

Woensdag 9 maart**Biddag, meedenkdienst**

19.30 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Diaconaal project
 Open Doors
 2. Werkgroep Missionair
 koster Klaas Brouwer, 06 41556724

Efrathakerk

Zondag 13 februari

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 Collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC Open Doors
 Koster Gerry van Hardeveld
 Organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 Oppas Liza en Lieke

Zondag 20 februari

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. P. Molenaar, Barneveld
 Collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM predikantsplaats
 Koster Adrie Nell
 Organist Erik Bogerd
 Oppas Selina en Jente

Zondag 27 februari

10.00 uur ds. E.J. Hempenius, Barneveld
 18.30 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg
 Collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen
 Koster Job van de Bovenkamp
 Organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 Oppas Marjan en Irene

Zondag 6 maart

10.00 uur ds. C.H. Bax, Ede
 18.30 uur ds. M. Roelofse, Katwijk a/d Rijn
 Collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. ZEND voorjaarszendingscollecte
 Koster Johan van Ginkel
 Organist geen opgave
 Oppas Margrit en Demi

Woensdag 9 maart**Biddag**

8.45 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 (dienst in samenwerking met CBS De Wegwijzer)
 19.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te
 beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te
 beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in
 de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf
 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de
 schoolvakanties.

**Bijbelrooster**

zo 13 feb Jesaja 48:12-22
 ma 14 feb Jesaja 49:1-7
 di 15 feb Jesaja 49:8-13
 wo 16 feb Jesaja 49:14-26
 do 17 feb Psalm 3
 vr 18 feb Lucas 6:1-11
 za 19 feb Lucas 6:12-26
 zo 20 feb Lucas 6:27-38
 ma 21 feb Lucas 6:39-49
 di 22 feb Lucas 7:1-10
 wo 23 feb Lucas 7:11-17
 do 24 feb Amos 1:1-10
 vr 25 feb Amos 1:11-2:5
 za 26 feb Amos 2:6-16

zo 27 feb Amos 3:1-8
 ma 28 feb Amos 3:9-4:3
 di 1 mrt Amos 4:4-13
 wo 2 mrt Amos 5:1-9
 do 3 mrt Johannes 11:1-27
 vr 4 mrt Johannes 11:28-44
 za 5 mrt Johannes 11:45-57
 zo 6 mrt Johannes 12:1-11
 ma 7 mrt Psalm 91
 di 8 mrt Amos 5:10-20
 wo 9 mrt Amos 5:21-27
 do 10 mrt Amos 6:1-7
 vr 11 mrt Amos 6:8-14
 za 12 mrt Johannes 12:12-19

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later
 te volgen via www.pwamerongen.nl

Heeft u vragen over hoe u de diensten kunt volgen?
 Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of
 06 30440382.

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of
 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie
 en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van
 de Klokkenuider in de informatiekolom onder
 Andrieskerk.



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958
CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 453081, bderruit@xs4all.nl
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,
tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,
scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
dhr A.J. de Graaf, Boslaan 69, 3958 GX Amerongen,
tel. 0343 456068; Diaconie PG Amerongen,
NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,
kerk-sandra@wimruitenbeek.nl
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren
en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
tel. 0343 457551, verhuurdemark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 35-A, Overberg

Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28,
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.

predikant@hervormdoverberg.nl

Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider:

klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18

t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

In de Nieuwjaarsgroet van de vorige keer heb ik een gedicht aangehaald, dat mij zeer aanspreekt. Inmiddels is er toestemming van de schrijfster, mevrouw Bette Westera, ontvangen voor publicatie en ik breng het graag in z'n geheel onder uw aandacht.

*Met een hartelijke groet, namens de redactie,
Marga van de Weerd*

'Zonder twijfel'

*Zonder wegen geen verdwalen
Zonder zon geen lelijk weer.
Geen gezondheid zonder kwalen
en geen minder zonder meer.
Geen beneden zonder boven
en geen achter zonder voor.
Zonder twijfel geen geloven
Zonder stilte geen gehoor.*

(Bron: Dichter 20 - Geloof, Plint Eindhoven 2020)



Protestantse wijkgemeente Amerongen

Bij de diensten en vieringen



Bij de diensten

Zondag 13 februari verlengen ouderling-kerkrentmeester Sonja Rinsma en diaken Martien Nieuwhoff hun ambtstermijn. We zijn dankbaar dat ze voor een nieuwe periode van vier jaar hun ambtswerk willen voortzetten.

Op 20 februari is er weer een Kerk-School-Gezinsdienst voorbereid met de bovenbouw van de Wilhelminaschool en de Regenboog. We denken deze keer na over twee héél korte gelijkenissen van Jezus in Lukas 13: 18-21.

Op woensdag 2 maart vieren we in een korte vesper de Aswoensdag. Dat is het begin van de veertigdagentijd. Een vesper met muziek, gebeden, liederen, stilte, Schriftlezingen en ook de mogelijkheid om een askruisje op het voorhoofd te ontvangen.

Woensdag 9 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Wie wil, kan meedenken over de inhoud en dat doen we op donderdag 3 maart van 20.00-21.15 uur in de Ark. Dit gaat door bij aanmelding van minimaal tien deelnemers. Vooraf opgeven is mogelijk tot en met 25 februari d.m.v. een e-mail aan ds. de Ruiter.

De Ridderhof

Donderdag 17 februari om 15.00 uur is er weer een kerkdienst in De Ridderzaal. Ds. Mendie Hofma is onze voorganger. We vieren samen de Maaltijd van de Heer. We hopen veel mensen te ontmoeten.

Hartelijke groet, Jan vd Heiden



Meeleven - sectie 1 en 2

Mevr. H. Appeldoorn-van Charante werd opnieuw geopereerd aan haar schouder en moet een aantal weken revalideren in zorghotel De Wartburg, Kennedylaan 300, 3533 KN Utrecht.

Dhr. en mevr. Haze-Meijboom wonen in Vidente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen. *Dhr. Rijkse* woont in het Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB) en *dhr. en mevr. Koole-van Duijn* in de Meent, De Grote Beer 10, 3902 Veenendaal.

Vanzelfsprekend speelt er pastoraal veel meer dan in deze rubriek vermeld wordt. Laat pastoraal contact vooral niet gehinderd worden door de misvatting dat dit dan ook vermelding in de Klokkenluider inhoudt. Aan de andere kant mag u natuurlijk aangeven dat u dat juist wel op prijs stelt. Immers, als anderen van niets weten kan er ook niet meegeleefd worden in de vorm van bijvoorbeeld een bemoedigend kaartje of even vragen hoe het nu gaat. Laat vooral iedereen in zijn of haar eigen omgeving belangstellend en betrokken omzien naar een ander, zoals dat in een kerkelijke gemeente hoort!

Meeleven sectie 3

Mw. van Blitterswijk-van de Bijl (Paardenkop 4, Elst) is al geruime tijd aan bed gebonden door een gecompliceerde breuk. Het lijkt erop dat die breuk nu voldoende geheeld is om te kunnen beginnen met revalidatie.

Mw. Reitsma-Padding (Franseweg 76, Elst) gaat ons verlaten! Ze heeft een huisje in Meppel gekocht; de stad waar mooie herinneringen aan verbonden zijn voor haar. Ze hoopt in de loop van het voorjaar te verhuizen. We zullen haar missen, maar wensen haar van harte dat ze nog veel meer mooie herinneringen zal maken, daar!

Mw. Pluijgers-Kalter (Korenland 13, Amerongen) heeft eind december een operatie ondergaan, die goed is verlopen. Nabehandeling zal nog wel nodig zijn; daar hoort ze binnenkort meer over.

Mw. Blom-van den Ham is weer thuis gekomen, op Vissersweg 9 te Elst. Zij en Bram zijn blij dat ze weer thuis is, al moet ze nu leven met veel beperkingen. Gelukkig is er nog wel steeds vooruitgang merkbaar in haar mogelijkheden. Dat geeft hoop en moed.

Dhr. van der Heijden (Woudweg 49, Elst) is van de trap gevallen met ernstige kneuzingen tot gevolg, waardoor zitten of lopen op dit moment nauwelijks mogelijk is. Er is geen andere behandeling mogelijk dan de tijd haar werk laten doen...

Al deze mensen wensen we sterkte en Gods zegen. Daarnaast is ook uw medeleven van harte welkom!

Dank

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man Bertus Kuus afgelopen oktober. Jullie medeleven was overweldigend en heeft mij en de kinderen heel erg goed gedaan en nog steeds.

Miep Kuus

Dank

Mijn vrouw en onze moeder Aaltje – wat hebben wij lang van haar hartelijkheid en haar levenslust en haar liefde mogen genieten! En wat heeft Aaltje lang genoten van ons en van haar klein- en zelfs van haar achterkleinkinderen. Dat heeft ze ook van Amerongen gedaan en van de Andrieskerk en van u als leden van onze gemeente. Veel mensen, heel veel mensen uit de kerk hebben tijdens haar ziekte en na haar overlijden persoonlijk of via een lieve kaart of anderszins aandacht aan haar en aan ons geschonken. Wij willen u daar - ongetwijfeld ook namens Aaltje - heel hartelijk voor bedanken!

*Simon van der Meer en
Douwe en Fransien en Marieke*

In memoriam

Op zaterdag 8 januari is *Gijsbertha Maria Henzen-Haalboom* overleden. Zij woonde in de Oranjelaan 23. Bep Henzen overleed in het ziekenhuis in Blaricum en is 77 jaar geworden.

Ze werd geboren in Doorn en groeide daar op. Toen ze 19 was deed ze belijdenis en werd op haar belijdenis gedoopt. Op jonge leeftijd ontmoette ze Bernard Henzen. Ze trouwden in 1965 en gingen na eerst bij zijn ouders ingewoond te hebben twee jaar later aan de Oranjelaan wonen. Uit hun huwelijk werden drie zoons geboren: Cees, Johan en Ronald. Ze kregen twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het laatste achterkleinkind werd een week voor haar overlijden geboren.

Haar zoons typeerden haar met de woorden zorgzaam, lief, vrolijk, samen. Woorden wat hen betreft in hoofdletters geschreven. Haar gezin stond voorop. Daarnaast is ze ook vele jaren met veel voldoening vrijwilligster in de Ridderhof geweest.

Ze heeft donkere periodes in haar leven meegemaakt die soms ook een opname noodzakelijk maakten. Maar dan brak toch telkens het licht weer door...

Zaterdag 15 januari was er een afscheidsdienst in de aula – we lazen Psalm 139 – met aansluitend de begrafenis.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Op 18 januari is *Aaltje Jantje van der Meer-Seijdell* overleden. Korte tijd geleden werd bekend dat ze vanwege een zwak hart niet lang meer te leven had. Vervolgens werd ze eerst thuis, aan de Donkerstraat 27, met alle goede zorgen en liefde omringd, en bijna een week voor haar overlijden ging ze naar hospice 'De Wingerd', waar ze die dinsdagmorgen in alle vroegte rustig is heengegaan. Ze is 85 jaar geworden.

Aaltje van der Meer kwam 17 jaar geleden samen met haar man Simon – ze mochten 63 jaar getrouwd zijn – vanuit Veenendaal in Amerongen wonen.

Ze is in 1936 in Meppel geboren, gedoopt en daar ook opgegroeid. De oudste van een gezin met drie kinderen. Daar ook getrouwd. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: een zoon en twee dochters.

Na hun huwelijk ging de weg via Driebergen, Den Haag, Maarssen en Veenendaal naar dus uiteindelijk Amerongen.

Ze was creatief, heeft ook in creatieve vakken lesgegeven in het onderwijs. En daarnaast was ze ook actief in vormings- en cursuswerk. Ook actief in die kerk, destijds één van de eerste vrouwelijke ambtsdragers in de hervormde gemeente Sola Fide in Veenendaal.

Zaterdag 22 januari was de afscheidsdienst in de kerk, waarin we vooral stilstonden bij woorden uit 1 Korintiërs 13, naar aanleiding ook van een mooi, treffend gedicht van Karel Eykman bij dit gedeelte. De woorden 'Geloof, hoop en liefde' stonden ook bovenaan de kaart. En met deze woorden mocht ook haar leven worden getekend. Ook haar gevoel voor humor zal ons bijblijven. Daarna werd ze in de beslotenheid van haar gezin naar crematorium Slingerbos in Ede begeleid.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Op donderdagavond 20 januari is *Maaïke Nieuwschepen-de Graaff* overleden. In februari 2020, nu bijna twee jaar geleden, werd zij getroffen door een herseninfarct. Na een verblijf in het ziekenhuis in Ede, een revalidatieperiode in het Zonnehuis in Doorn, een korte tijd thuis, ging ze uiteindelijk naar zorgcentrum Elim. Daar is ze ook overleden. Maaïke Nieuwschepen is 76 jaar geworden.

Op 23 december 1945 werd ze geboren in Woudrichem. Ze was de oudste in een gezin van drie kinderen. Tot ruim een jaar geleden had ze ook nog een moeder. Ze trouwde met Peter van Herwijnen en samen kregen ze twee dochters. Peter overleed op 46-jarige leeftijd en zij werd jong weduwe. Ze kende Anton, die een scheiding achter de rug had, vanuit zijn werkzame periode in Woudrichem en er ontstond een nieuwe liefde en een nieuw geluk samen. Ze trouwden in de zomer van 1999 in Woudrichem. Ook met de drie kinderen uit Antons eerste huwelijk klikte het heel goed en er ontstond een harmonieus 'samengesteld' gezin. En er kwamen ook kleinkinderen en een achterkleinkind.

Anton en Maaïke genoten van vakantie-reizen die ze samen met de caravan maakten. Ook hier in Amerongen heeft Maaïke helemaal haar plek gevonden. Daar heeft ze zelf ook haar best voor gedaan door aan veel dingen mee te doen en zich voor veel dingen in te zetten: in de kerk maar ook daarbuiten.

We herinneren haar als een vriendelijke, betrokken, warme persoonlijkheid.

Donderdag 27 januari was de afscheidsdienst in de Andrieskerk, waarbij de Psalm centraal stond die bijna 23 jaar geleden ook tijdens de huwelijksdienst in de kerk van Woudrichem gelezen werd: Psalm 121.

Daarna hebben we haar lichaam op de begraafplaats alhier te ruste gelegd.

E.J. de Ruiter



Bewust de veertig dagen door, op weg naar Pasen

Op woensdag 2 maart begint de Veertig-dagentijd, de tijd voor Pasen die ook wel Lijdenstijd wordt genoemd. Op de avond van die woensdag is het mogelijk om tijdens de vesper het askruisje te ontvangen. Dat kruisje is een teken van inkeer en boetedoening. Een mooi en indrukwekkend moment.

Maar dan? Hoe beleef je de tijd die dan volgt? In de Taakgroep Pastoraat bespraken we dat het goed is om de tijd naar Pasen bewust te doorleven. Maar om dat in je eentje vol te houden, valt niet mee. Het is beter om dat samen te doen. Zo kunnen we elkaar tussentijds bemoedigen, misschien inspireren met mooie teksten en steeds elkaar helpen herinneren waarom we dit ook alweer doen.

Op 2 maart willen we na de vesper starten met het gezamenlijk beleven van deze mooie tijd. We komen in de koorkamer samen met iedereen die mee wil doen. Als we met meer dan acht mensen zijn, dan maken we een grote kring in de kerkzaal. We delen dan met elkaar wat we ons voornemen voor de tijd voor Pasen.

Wil je meer bijbel lezen in deze tijd? Welke teksten dan? Wil je leeservaringen met elkaar delen? Via de app, of liever tijdens een wandeling?

Zou je meer willen bidden in deze periode? Waar kan je voor bidden en waarvoor danken? Of wil je gaan vasten? Bijvoorbeeld door

minder met je telefoon bezig te zijn, niet meer te snoepen, of alcohol te laten staan? Of laat je in de inrichting van je huis zien dat Pasen eraan komt?

Ook willen we eerdere ervaringen met elkaar delen: heb je al eens eerder de veertig dagen voor Pasen een eigen kleur willen geven? Wat werkte wel voor jou, wat niet?

Het is de bedoeling dat we elkaar tijdens deze bijeenkomst op ideeën brengen en bemoedigen. Misschien spreken we wel af om tijdens deze periode contact te houden of nog eens samen te komen.... dat hangt af van de wensen van de deelnemers.

Wilt of kunt u er niet bij zijn op 2 maart, maar zou u wel graag de tijd voor Pasen bewust beleven, dan is een aanrader:

<https://www.ignatiaansbidden.org>

Hier kunt u zich inschrijven voor de (gratis) digitale 40-dagenretraite 2022 van de Jezuïeten. De teksten zijn dit jaar geschreven door Myriam Van den Eynde. Zij zegt over de retraite: "Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen."

Vervolg op pagina 6 ►

Vervolg van pagina 5

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Van harte welkom om op 2 maart de vesper, geleid door ds. Bert de Ruiters, mee te beleven en aansluitend in gesprek te gaan.

*Een hartelijke groet,
mede namens de Taakgroep Pastoraat,
ds. Mendie Hofma*



Over verslaving gesproken, 17 februari

Op deze avond vertellen ons gemeentelid Wil Vos en pastor Zwanine Siedenburg over hun ervaringen met verslaafde mensen en hun familie. Ze bespreken o.a. de verschillende soorten verslaving, wat de signalen zijn om verslaving te herkennen en ook hoe je over deze problematiek kunt praten zonder te oordelen of meteen te willen oplossen. Ook zullen zij suggesties doen over de manier waarop onze kerkelijke gemeente iets kan betekenen voor verslaafde mensen en hun omgeving. Deze avond is niet alleen interessant voor bezoekermedewerkers, maar voor iedereen die de ogen niet wil sluiten voor wat verslaving met hun naaste kan doen. We komen in de Andrieskerk bij elkaar, zodat wat we bespreken ook vanuit huis te volgen is. De avond begint om 20.00, maar u kunt vanaf 19.45 naar binnen. We vinden het fijn wanneer u zich van tevoren opgeeft. Dat kan telefonisch (06-51046268) of per mail (voswil@gmail.com). Tijdens de avond is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen; niet alleen voor de mensen die aanwezig zijn, maar ook voor de mensen thuis.

Ds. Mendie Hofma

Doet u mee? Doe je mee?

Meedoen om elkaar te ontmoeten in een klein verband. Aandacht en zorg besteden in dagelijkse en geestelijke zaken. Elkaar bemoedigen, groeien in geloof, vreugde en verdriet delen met de ander, dat alles in een kring.

Deze vorm van onderling pastoraat heeft taakgroep Pastoraat als visie voor onze gemeente. Graag wil de taakgroep hierbij helpen met het starten en deels begeleiden van een gesprekskring.

Een kring kan gevormd worden rond onderwerpen als boekbespreking, bespreken van de preek, wandelen, eten met elkaar, ... Hoe vaak je samenkomt is aan de kring zelf. Wil je daar aan meedoen? Meld je dan bij één van de predikanten of de ouderling pastoraat.

Opdat niemand ongezien blijve.

Namens de Taakgroep Pastoraat, Tom Fijan



's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...



Terug van weggeweest.

Sommigen van jullie zouden dat kunnen denken als je onze namen ziet: als bekenden uit het verleden. Jaren geleden maakten we al deel uit van deze Amerongse kerk.

Toen we destijds als jong gezin in Amerongen kwamen wonen, wilden we graag bij een kerk horen die dicht in de buurt was. We namen actief deel en hadden het goed. Een aantal jaren later zijn we lid geworden van een andere gemeente, met name omdat onze kinderen daar hun draai beter konden vinden.

Inmiddels zijn alle kinderen uitgevlogen en hun eigen weg gegaan en hebben wij, mede vanwege persoonlijke omstandigheden, nieuwe afwegingen gemaakt. Dat ons afscheid niet voor

altijd was blijkt, nu we na ruim 25 jaar de weg terug hebben gevonden naar de vertrouwde Andrieskerk. En wat zijn we warm welkom geheten!

Ondanks de beperkingen in deze Corona-tijd ervaren we toch dat we hier weer een geestelijk 'thuis' hebben. De hartelijkheid van zovelen, de bemoedigende diensten en doordeweekse activiteiten, alle inzet en betrokkenheid, de zorg voor elkaar en voor de schepping: mooi om te zien en inspirerend. We zijn blij dat we daar weer bij mogen horen! Zo vormen we met elkaar een kerk die een weerspiegeling is van Gods veelkleurigheid. We hopen jullie snel weer in de Andrieskerk te kunnen ontmoeten.

Els en Albert Vink

Kerkenraad

Het nieuwe jaar is inmiddels enkele weken oud. Dankzij de versoepelingen kunnen we de diensten weer bezoeken en enkele activiteiten langzaam opstarten. Daar zijn we blij mee. De kunst in deze tijden is oog te houden voor het goede en mooie om ons heen.

De catechese, tienernevendiensten en gespreksgroepen kunnen weer in groepen bij elkaar komen in de Ark. Het is goed elkaar weer te zien, te spreken en te ontmoeten.

De kerkenraad heeft in januari via Zoom vergaderd. Evaluatie van 2021 vanuit de taakgroepen stond op de agenda, evenals een vooruitblik naar het nieuwe jaar. Ondanks dat in de afgelopen periode veel activiteiten en inspirerende avonden moesten worden afgezegd, is men toch boordevol inspiratie, nieuwe ideeën en kijkt men ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan.

Als u zin heeft om hierin mee te doen of u heeft ideeën, dan horen we dat graag. Alleen samen kunnen we gemeente zijn.

We hebben tijdens de vergadering eveneens de conclusies van het middagprogramma van de kerkenraadsdag neergezet. Deze bestaan uit twee speerpunten 'kansen en mogelijkheden tijdens de Erediensten' en 'Kerk zijn in en voor het dorp'. Hierin is ook het verslag van de werkgroep 'Kerk na/met corona' meegenomen. Deze werkgroep bestond uit diverse gemeenteleden en heeft haar ideeën en aanbevelingen bij de kerkenraad neergelegd.

Als vervolg hierop gaan we tijdens de kerkenraadsvergadering in februari verder met dit onderwerp. De predikanten verzorgen deze avond het thema 'Liturgie en Eredienst' en delen hun kennis rond de opbouw van de liturgie.

We zijn blij dat we tijdens de dienst van zondag 13 februari Sonja Rinsma en Martien Nieuwhoff als ouderling/kerkrentmeester en diaken kunnen herbevestigen. Hans Weijman zal zijn taak als kerkrentmeester verlengen. U bent als gemeente van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Aan het eind van dit jaar 2022 zijn meerdere kerkenraadsleden aftredend. We zullen hiermee al voor de zomervakantie naar u toekomen, omdat dit onze zorg en aandacht vraagt. We vinden het erg fijn als u met ons meedenkt en zaken deelt met ons. Hiervoor kunt u gebruik maken van het mailadres van de scriba.

Samen zijn we immers gemeente!

*Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld*

Diaconie

Collecten januari 2022

16/12	Vluchtelingkinderen		
	Griekenland (R'hofdst)	€	75,85
20/1	Voedselbank (R'hofdst)	-	70,15
23/1	Dorpskerken	-	27,05
23/1	TG Pastoraat	-	40,05
30/1	Nederlands Bijbelgenootschap	-	52,75
30/1	TG Andries door de week	-	31,50

Giften

13/12	Stille hulp		
	via mw. van Zeist sectie 3	€	20,-
Jan.	Diaconie via dhr. Nieuwhoff (dagboekjes)	-	10,-
		-	5,-
4/1	Bloemenpot		
	via mw. van Gessel sectie 1	-	30,-
8/1	Diaconie via dhr. Nieuwhoff	-	100,-
10/1	Diaconie via dhr. T.N.de Jonge	-	20,-
13/1	Onderhoud kerk		
	via ds. Hofma sectie 3	-	50,-
24/1	Kerk		
	via dhr. J. van Zeist sectie 3	-	50,-

Van de Diaconie

Allereerst willen we u melden dat Ton de Graaf om gezondheidsredenen na 3 jaar is gestopt als penningmeester van de Diaconie. Hij heeft deze functie vol overgave en naar ieders tevredenheid vervuld, waarvoor onze grote dank. Wij wensen hem alle goeds toe.

Zijn opvolger is Jan Pieter Stehouder, waarin wij ook het volste vertrouwen hebben. Welkom Jan Pieter en heel veel succes.

We hebben de eerste diaconievergadering dit jaar al gehad en we zijn alweer op weg naar Pasen. De Paasactie is besproken en de spaardoosjes zijn besteld.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Kerkrentmeesters

Giften

Hierbij de collecten van de maand januari,

02-01	€	424.50
09-01	-	57.00
16-01	-	159.94
23-1	-	61.00

*Met vriendelijke groet,
Sandra Ruitenbeek*

Open maaltijd

Beste mensen,

We gaan weer starten met de Open Maaltijd. Natuurlijk kunnen we nog niet met zoveel mensen aanwezig zijn als voor de covid. Daarom willen we u vragen zich op tijd op te geven.

In maart hebben we de maaltijd gepland op donderdag 10 Maart. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur in de Ark aan de Imminkstraat in Amerongen. We gaan eten om 12.30 uur.

Meldt u zich 3 en 4 maart even aan bij het telefoonnummer 06-83437291.

Bij binnenkomst, vertrek en bij verplaatsen in de zaal dragen we een mondkapje en als u klachten heeft blijft u uiteraard thuis.

Hopelijk tot 10 maart in gezondheid!

*Namens de groep vrijwilligers,
Alice van Barneveld*

Beste mensen,

We hopen van harte dat de situatie het toe laat om op 10 maart een volgende 'Open Maaltijd' te kunnen organiseren. Door allerlei omstandigheden zijn er de nodige vrijwilligers afgevallen.

Als het u leuk en gezellig lijkt 1 x er maand te helpen in De Ark bij de Open Maaltijd, neem even met één van ons contact op, schroom niet. Het geeft veel plezier en voldoening dit met elkaar te doen. Tegen een kleine vergoeding kunt u zelf als vrijwilliger ook mee eten.

*Namens alle andere vrijwilligers,
Alice van Barneveld, 06-23319074*





Overige berichten

Uit de pastorie

In mijn herinnering was de eerste wedstrijd die ik in de Kuip meemaakte die tussen Feyenoord en Sparta. Ik wist zeker dat het op tweede paasdag was – daarom durf ik dit ook met een gerust hart in het kerkblad te vermelden – en al googelend kon ik nagaan dat het dus op 7 april 1969 geweest moest zijn. Feyenoord won met 2-1, dankzij twee doelpunten van de Zweedse spits Kindvall. Wim Jansen speelde samen met Van Hanegem en Hasil op het middenveld. Een jaar later won Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europacup 1 en vervolgens ook de Wereldbeker.

Wim Jansen overleed kort geleden en kreeg een club-begrafenis vanuit de Kuip. Supporters zongen 'You'll never walk alone' en 'Hand in hand kameraden' en ontstaken fakkels. Ik heb er naar zitten kijken op RTV Rijnmond en was vooral onder de indruk van het eerbetoon op jeugdcomplex Varkenoord, waar jeugdspelers en -trainers in Feyenoordtenu op het veld een honderd meter lange erehaag vormden toen de rouwauto langreed.

Tot 6 februari is op het Internationale Film Festival Rotterdam de documentaire te zien 'So loud the Sky Can Hear Us'. Daarin leggen

markante supporters van Feyenoord hun ziel en zaligheid op tafel. Een jonge Kaapverdiaanse Rotterdammer zegt: 'christenen gaan elke zondag naar de kerk. Ik ga liever naar De Kuip.' Hij beschouwt Feyenoord als religie.

Religie betekent zoveel als 'waaraan mensen zich binden voor zingeving in en van hun leven'. Paul van Vliet bezong vijftig jaar geleden dit religieuze aspect al heel mooi in het lied De Heilige Cup. Kijkend naar die uitzending op RTV Rijnmond merkte ik hoe diep dit gevoel toch ook bij mij zit. Ik kan het niet ontkennen. En hoe ouder je wordt, des te meer nostalgie komt daarin ook mee. Bijvoorbeeld die herinnering van die eerste wedstrijd op de tribune als jongetje van negen, aan de hand van je vader tussen toen zelfs nog meer dan 60.000 mensen. Onvergetelijk!

Toch wil ik, als het eens mijn tijd is, gewoon vanuit de kerk begraven worden. Geen vurige fakkels, zoals bij de Kuip, maar alleen een brandende Paaskaars. Ik heb maar weinig aanwijzingen gegeven voor die dag. Mijn familie weet dat ik graag zou willen dat het lied 'Wij moeten Gode zingen' in de uitvaartliturgie een plek krijgt. Nee, geen 'Hand in hand'. Hopelijk heb ik u daarmee toch nog enigszins gerust kunnen stellen. Ook al geef ik toe dat mijn zondagse humeur in de

pastorie altijd net wat vrolijker is als Feyenoord gewonnen heeft...

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter

Snuffelmarkt 2022



Beste gemeenteleden,
Door de coronapandemie en het daarbij horende hoge aantal besmettingen, lijkt het ons niet verstandig om de Snuffelmarkt 2022 te gaan organiseren. Er zijn teveel onzekerheden! Het risico om goederen op te slaan, terwijl in juni de markt niet door kan gaan, is te groot. Daarnaast is de gezondheid van onze medewerkers en de bezoekers van de markt voor ons belangrijker dan het doorgaan van de Snuffelmarkt. We hopen dat 2023 de markt wel door kan aan en hopen op begrip van uw zijde.

*Namens de snuffelmarktcommissie,
Gert van Burken en Klaas Brouwer*

Hervormde wijkgemeente Overberg

Rondom het woord

Rond de diensten

In de morgendienst van 16 januari jl. werden de broeders Bas van Ginkel, Wim Veen en Kees van Ginkel in het ambt benoemd. Bas wordt onze nieuwe jeugdouderling, Wim en Kees zijn diakenen. De broeders Henk Staal en Gert den Hertog ontvingen hun herbevestiging als respectievelijk ouderling-kerkrentmeester en diaken. We namen afscheid van de broeders die de kerkenraad verlieten: Willem van Ginkel, Henk van de Zandschulp en Jan van Noort. Willem en Jan konden in de dienst niet fysiek aanwezig zijn vanwege verblijf elders. We hopen van hen alle drie afscheid te nemen als kerkenraad in onze vergadering van februari a.s.

Kerkenraad

Uit de vergadering van 19 januari jl.

In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar heten we de nieuwe broeders Wim Veen en Kees van Ginkel van harte welkom. Bas van Ginkel (bevestigd als jeugdouderling) zal zijn taken later dit jaar opnemen, tot die tijd neemt Gijs van Ginkel hem als jeugdouderling waar. We bespreken de gang van zaken en de voorbereidingen voor de dienst van kerk en school (die intussen achter ons ligt). Onze predikant heeft daar samen met de schoolleiding veel tijd aan besteed. We willen in deze dienst bewust voorrang geven aan de kinderen en hun ouders. De uitkomst van de verkiezing van het moderamen is, dat de huidige samenstelling blijft gehandhaafd: Kees Henken als voorzitter, ds. Arjan de Kwaadsteniet als assessor, en Gert den Hertog als scriba. Ook besluiten we over de afvaardiging vanuit onze wijkkerkenraad naar de algemene kerkenraad en het moderamen daarvan. Zoals aan de gemeente bericht, buigen we ons in deze vergadering weer over de benoeming van een ouderling als opvolger voor Gijs van Ginkel.

Over de uitkomst daarvan zal in de nieuwsbrief en de afkondigingen t.z.t. worden bericht. (Op het moment van schrijven heeft broeder Johan van Ginkel (Schoolweg 9) zijn benoemingsbrief ontvangen; we hebben hem verzocht voor woensdag 9 februari a.s. ons zijn beslissing te laten weten). Over de aanpak om te komen tot een beleid op langere termijn, vooral ook met het oog op de ontwikkelingen rond de Corona-besmettingen, wisselen we onze gedachten uit. Over een voorstel van het moderamen zullen we nader besluiten. Op onze oproep tot reactie, zijn vanuit de gemeente vier e-mails ontvangen. We bespreken de inhoud ervan en de wijze waarop we die willen behandelen. Elk van de inzenders krijgt in ieder geval een persoonlijke terugkoppeling met waardering voor de inbreng. De inhoud van de reacties nemen we mee bij het vormgeven van ons beleid. We stemmen in met twee voorgestelde wijzigingen in ordonantie 4 van de kerkorde, die de synode wil doorvoeren. Het gaat om de manier van kiezen van de preses en voor het toevoegen van twee bijzondere

Collecteopbrengsten / Giften

Het College van kerkrentmeesters (KRM) mocht in november en december 2021 de volgende bedragen ontvangen uit kerkcollecten en collectegelden die via de bank waren overgemaakt.

Voor het algemene werk van de kerkrentmeesters mocht in november € 704,50 en in december € 726,30 worden bijgeschreven. Voor de instandhouding van de predikantsplaats bedroegen de bedragen in november € 240,00 en in december € 285,40. Voor het bouw- en restauratiefonds werd in november € 111,00 ontvangen en voor de oudejaarscollecte op 31 december € 67,00.

Verder mochten de kerkrentmeesters een gift ontvangen van € 50,00 en van € 300,00.

Daarnaast werd een gift overgemaakt van € 25,00 wegens de zang op kerstochtend, te bestemmen door de zanggroep. Vanuit de zanggroep is dit bestemd voor bestrijding van armoede in de lokale gemeenschap en door de KRM doorgegeven aan de Diaconie.

Wij willen u hartelijk danken voor al uw bijdragen aan de collecten en giften.

*Met een hartelijke groet namens
de kerkrentmeesters,
Henk Staal (penningmeester)*

Vervolg 'Kerkenraad'

synodeleden. Voortaan zou de preses niet uit de leden van de synode worden gekozen, maar uit alle ambtsdragers van de kerk. We zullen wel de vraag stellen op welke manier de synode dat wil uitvoeren. Vooruitlopend op mogelijke versoepelingen in de Coronamaatregelen (intussen weten we daarover meer, dat komt in de aanstaande nieuwsbrief en de afkondigingen) denken we na over de aanstaande viering van het Heilig Avondmaal. We sluiten deze (wederom lange) vergadering af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

*Namens de kerkenraad,
Gert den Hertog (scriba)*

Wijzigingen ledenbestand

Verhuisd:

- Gerco den Hertog (Dwarsweg 52A) is verhuisd naar Hofstede 22 in Veenendaal.

Actie Kerkbalans

Op het moment dat de kopij voor de Klokkenluider ingediend moet worden is de uitslag van de actie Kerkbalans nog niet bekend. We rekenen erop zondag 6 februari de uitslag bekend te kunnen maken.

Collectemunten

Op woensdag 16 februari zijn er collectemunten verkrijgbaar in de consistorie van *19.00 tot 20.00 uur*.

Organisten

Moesten we in de vorige Klokkenluider vermelden nog geen opvolger te hebben voor Jonathan Bogerd, inmiddels is dat wat veranderd. Onze scriba heeft via Sonja Rinsma contact gekregen met Arjan de Nooijer uit Elst. Arjan heeft intussen wat stukken gespeeld op ons kerkorgel en zich bereid getoond één dienst per maand te willen spelen. We zijn hier heel blij mee en denken een kundige organist erbij te hebben gekregen met Arjan.

Hiermee is nog niet de gehele vacature ingevuld, Jonathan speelde immers twee

diensten per maand. Middels wat bereidheid van de andere organisten hebben we voor even de planning rond.

U begrijpt het al: opnieuw het verzoek nog eens om u heen te zien wie een paar diensten in de maand bij ons het orgel zou kunnen bespelen.

Ventilatie in de kerk

Na een best wel lange stilte over dit onderwerp is er nu toch een beetje een concept, waarvoor we de technische haalbaarheid wat verder willen gaan bekijken. De minder dure oplossingen worden in kerken om ons heen vervangen door systemen met warmteterugwinning. Daarom denken wij er goed aan te doen eerst een begroting te maken voor een compleet systeem met warmteterugwinning. De gevraagde luchthoeveelheden zijn zo groot dat hinder ten gevolge van koude instromende lucht niet anders dan met warmteterugwinning lijkt te voorkomen.

We houden u op de hoogte.

Namens de Kerkrentmeesters



Vervolg 'Kerkrentmeesters'

Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 5 maart. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.



Diaconie

Collecteopbrengsten en giften

Beste lezers,
Hieronder het afsluitende overzicht van de giften en collecten over het 4e kwartaal in 2021 (dit is een aanvulling op het eerder gepubliceerde overzicht van het 4e kwartaal).

Doel	4e Kwartaal
Diaconie Algemeen	€ 130,08
Dovenpastoraat	€ 56,80
Werelddiaconaat	€ 80 (project 1027 Mozambique)
Giften Diaconie alg.	€ 25

Namens de Diaconie en de Zendingscommissie, allen hartelijk dank voor uw bijdragen!

Overige berichten

Een duit in het zakje door...



De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. Maandelijks vragen we iemand een duit in het zakje te doen, zodat we elkaar als gemeenteleden beter leren kennen. *Johan en Margrit van Ginkel* zijn deze keer aan het woord.

Hoe heet je en wie ben je?

Wij zijn Johan en Margrit van Ginkel. Bijna 7 jaar getrouwd en trotse ouders van Jorik (5), Marin (3) en Evan (10 mnd).

Waar ben je geboren en getogen?

Johan is opgegroeid op een boerderij aan de Haarweg en heeft in Veenendaal op school gezeten. Margrit woont sinds haar 2e in Overberg. Eerst in het zomerhuisje bij Wil Ulrich, achter het oude postkantoor. Dit was in de periode dat het ouderlijk huis aan de Schoolweg gebouwd werd. Daarna dus tot 2015 aan de Schoolweg 43, om vervolgens te verhuizen naar nummer 9.

Wat doe je het liefst?

Johan: Ik ben veel buiten door mijn werk als hovenier en moet er niet aan denken om de hele dag binnen te zitten. De spaarzame vrije momenten worden besteed aan de oldtimerhobby, klein beetje sleutelen en de toertochten bij een vereniging. Verder is het een genot om tijd te steken in de kinderen, die ook graag meegaan op de oude trekker.

Margrit: Zou graag wat tijd hebben voor hobby's, maar met drie opgroeiende kinderen blijft er momenteel weinig tijd over voor een hobby.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?

Toen we elkaar leerden kennen, met een verschillende kerkelijke achtergrond, zijn we ons in de omgeving aan het oriënteren geweest. We hebben een aantal jaar in Veenendaal in de Oude Kerk gezeten. Hier hebben we belijdenis gedaan, zijn we getrouwd en zijn Jorik en Marin gedoopt. Toen Jorik op de peuterspeelzaal zat bij juf Cobi, kwamen er weer andere contacten

in Overberg. Toen was de keuze snel gemaakt. Mooi om te zien dat de kinderen die elkaar op zondag zien, doordeweeks ook elkaar weer tegenkomen op school.

Het was vooral voor Johan wennen, van een grote kerk naar een kleine dorpskerk. Ondertussen voelen we ons hier helemaal thuis.

Wat betekent het geloof voor je?

Het geloof is een leidraad, koers voor ons leven. Het kan soms lastig zijn om die koers vast te houden maar gelukkig kunnen en mogen we altijd terug. Ook een geruststelling als er dingen anders lopen dan gewenst, dat er toch iemand is waar we altijd op terug kunnen vallen.

Wat is je motto?

Een motto is een groot woord maar onze insteek is over het algemeen: Schouders eronder en doorgaan. Ook dan is het een geruststelling dat we altijd ergens aan kunnen kloppen.

Tot slot

Een hartelijke groet aan iedereen!

ds. Arjan de Kwaadsteniet

Bazar 2022

Alles is anders de afgelopen twee jaar. Zo ook de bazar. Vorig jaar niet door kunnen gaan. Dit jaar??

We hebben in november als bazarcommissie twee mogelijkheden uitgezet: begin maart een bazar op de traditionele wijze of plan B. We hebben moeten besluiten voor plan B te gaan. Begin maart is en blijft heel onzeker en het geeft ons te kort tijd om nu nog alles op te zetten.

Wat houdt Plan B in?

- Ten eerste een grote verloting op zaterdag 5 maart. Zoals u/jij al eerder hebt kunnen lezen worden de loten weer verkocht aan de deur deze maand. Is er niemand bij u/jou aan de deur geweest dan zijn de loten te verkrijgen via Marita Veen: 06-15338579. Dat geldt uiteraard ook voor mensen uit Amerongen; we bezorgen ze gewoon bij u thuis!

Zoals elk jaar is de hoofdprijs een gloednieuwe fiets en daarnaast zijn er heeel veel mooie prijzen. De opbrengst van de grote verloting gaat geheel naar het bouw-



Hervormde Wijkgemeente Overberg
VERLOTING 2022
op zaterdag 5 maart 2022

De opbrengst is bestemd voor het bouw- en restauratiefonds van de Efrathakerk te Overberg.

HOOFDPRIJS:
EEN NIEUWE FIETS

N° 0000

Aantal loten: 5.000

Prijs per lot: €1,00

De trekking zal plaatsvinden op zaterdag 5 maart 2022.
Vergunning is verleend door BSW gemeente Utrechtse Heuvelrug d.d. 29-11-2021, nr. 15667.

en restauratiefonds van de Efrathakerk van Overberg. Hoe de verloting gevolgd kan worden, wordt nog bekend gemaakt.

- Ten tweede willen we op zaterdag 21 mei een bazar organiseren. Deze keer geen vrijdagavond maar wél de zaterdag. We zijn hoopvol dat de rust tegen die tijd is teruggekeerd en dat we elkaar gezellig gaan ontmoeten! Tussen de suizende dartpijltjes, gewonnen taarten en geschminkte kindertjes. O, wat hebben we dat gemist!

Tot ziens :-)

*Wim, Marije, Marita, Jan, Henk, Gerry, Gerda,
Eline, Evert-Jan en Adrie*

95
speldenprikken



SPELDENPRIK

GENADE IS ALS ADEMHALEN:
JE BENT JE ER NIET VAN BEWUST,
TODDAT JE BENAUWD WORDT.

Studieavond over 'Waarom Israël?'

Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer in Amerongen over 'Waarom Israël?'

Op woensdag 2 maart 2022 is er in Amerongen een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: 'Waarom Israël?'. De bijeenkomst vindt plaats in De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824.

Thema

Het huidige Israël is geworden tot een volk als alle andere. Maar is dat wel écht zo? En wat is de oorzaak van het telkens opvlammende antisemitisme, van de Jodenhaat? Dagelijks wordt de wereld geconfronteerd met de twisten tussen de twee zonen van Abraham: Isaak, voorvader van Israël, en Ismaël, voorvader van de Arabische volken. Wat is de Bijbelse achtergrond van actueel-politieke vragen rond de spanningen in het Midden-Oosten? Is er ook zegen voor de Arabieren en Palestijnen en welke rol speelt de islam in dit conflict?



Achtergrond spreker

Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaserieën uit die tijd waren: 'Het Ontstaan van de Bijbel' en 'Het Ontstaan van Israël'. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van 'Christians for Israel International' en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: 'Waarom Israël?', 'Waarom Jeruzalem?' en 'Waarom Eindtijd?'

Radio-uitzendingen



Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 13 februari vanuit de RK Kerk te Wijk bij Duurstede (9.30 uur)
- op 20 februari vanuit de Chr. Gereformeerde Kerk te Driebergen (10.00 uur)
- op 27 februari vanuit de PKN Johanneskerk te Leersum (10.00 uur)

- op 6 maart vanuit de Hervormde Gemeente Nederlangbroek te Langbroek (10.00 uur)
- Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl
- Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld
Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,
saba2121@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie postabonnements

Voor vragen en informatie betreffende de Andrieskerk:

klokkenluider.amerongen@gmail.com

en voor de Efrathakerk:

klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Geen Klokkenluider ontvangen? Bel of mail naar Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog. Vragen of informatie over de digitale versie kunt u sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adressen tot
maandag 28 februari 17.00 uur



Amerongen/Elst

klokkenluider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)

Let op! Alleen mogelijk via
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Klokkenluider
ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

per post per mail

✉ @

€20,- €10,-

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

