



*Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.*

*(Lied 647 Liedboek -
Zingen en bidden in huis en kerk*

Kwetsbaar en weerloos

Een liedmeditatie in de dagen van Advent



oog hebben voor wat weerloos is, dat past ons eigenlijk niet meer zo goed.

Net zomin als het bij deze tijd lijkt te passen om 'roepend, tastend en zoekend door het leven te gaan', zoals in het tweede couplet staat. 'Heb je het naar je zin?' 'Zeker weten!' 'Gaan jullie nog op wintersport?' 'Zeker weten!' En een kleine groep in onze samenleving weet heel veel zeker en vindt dat anderen dat net zo zeker moet weten als zij. De nuance, ook in het politieke debat, lijkt wel meer en meer op de achtergrond te raken. Wat tot voor kort de Kerk verweten werd, namelijk dat ze dogmatisch zou zijn, weinig ruimte zou laten voor tastend en zoekend de weg door dit leven gaan, dat is nu juist buiten de Kerk meer en meer gemeengoed geworden. En excommunicatie is cancelen gaan heten.

Ik las onlangs over de huidige Denker des Vaderlands Paul van Tongeren, dat altijd als hij het woord krijgt daadwerkelijk aan het denken is. Nooit geeft hij een haastig als filosofie verpakte mening, zoals zijn collega's soms doen, nee: hij vraagt of hij er even over na mag denken, en begint dan te graven. Wat een weldaad goedbeschouwd: tastend en zoekend door het leven gaan! De tijd nemen om na te denken in plaats van linea recta een ondoordachte mening de wereld in te slingeren.

Maar word je gehoord en verstaan in je roepen, tasten en zoeken? Klinkt er ooit ook wel eens een antwoord op je zoeken en vragen, dat is dan natuurlijk wel de vraag die zich op een keer onweerstaanbaar aan je op kan dringen. Of draaien wij zolang als ons leven duren mag alleen maar rondjes om onze eigen vragen? In een levenslange omgang met de Schrift, waarin ons geleerd wordt vooral ook de goede vragen te stellen, mogen we al vragend, wachtend en wakend op het spoor komen van woorden die zeggen dat God ons wil horen: wij worden verstaan! Wachten en waken: ook al niet populair vandaag de dag, want alles moet het liefst nu en wel meteen. Voor 23.00 uur besteld, de volgende dag in huis...

In dat wankel vertrouwen van toch door God gehoord en verstaan worden, kunnen en durven we dan hopen verder door dit leven te gaan. Er is een naam over ons uitgeroepen in dat Kind ons geboren, waarin ons weer meer en meer duidelijk mag worden wat het mag heten om Adam, d.w.z. mens, te zijn. Kwetsbaar en weerloos, net zoals gezegd wordt van Jezus, wiens geboorte wij op Kerstmis vieren: 'Open uw hart, geloof uw ogen, vertrouw u toe aan wat gij ziet: hoe 't woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt'...

Ds. Bert de Ruiter

Zelfredzaamheid en voor jezelf opkomen ofwel assertiviteit, daar lijkt het vooral om te gaan in onze tijd. Je kwetsbaarheid durven tonen en

Andrieskerk

Zondag 18 december - 4e Advent

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Mission Timoteo
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Marjet Pellegrom en Per Pekkeriet
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Stoffel Dicou, 0343 454272
 koffie Ineke van Altena en Hiske Weijman

**Zaterdag 24 december -
Kinderkerstnachtdienst**

19.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Kinderen in de knel
 2. Kinder- en Tienervendienst
 koster Anton Nieuwschepen,
 453227 of 06 22706399

Zaterdag 24 december - Kerstnachtdienst

22.30 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Kinderen in de knel
 2. Werk van de kerk
 koster Klaas Brouwer,
 452416 of 06 41556724

Zondag 25 december - Kerstmis

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Kinderen in de knel
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Inge (groep 7 en 8 blijven in de kerk)
 koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469
 koffie Nel den Hartog en José van Zanten

**Zaterdag 31 december
Oudjaarsavonddienst**

19.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Save the Children
 2. Onderhoud orgel
 koster Geralt Joren, 451426

Zondag 1 januari 2023

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Plaatselijk werk diaconie
 2. Onderhoud gebouwen
 geen oppas in Kerkheem
 knd. onderbouw Gerdien
 knd. bovenbouw Ineke
 koster Anton Nieuwschepen,
 453227 of 06 22706399
 koffie Aartje van Vliet en Teuni Nieuwhoff

Zondag 8 januari

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Kerk online
 2. Werk van de Kerk
 oppas Kerkheem Ingeborg en Marilene van Reenen
 knd. onderbouw Roelie
 knd. bovenbouw Alice
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Klaas Brouwer,
 452416 of 06 41556724
 koffie Koos van Zeist en Bep Ravenhorst

Zondag 15 januari - Maaltijd van de Heer

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Dorpskerken
 2. Taakgroep Liturgie en Vieringen
 oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en
 Anne-Ruth Pekkeriet
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Lisanne
 koster Huib van Alfen,
 454308 of 06 44922744
 koffie Toos de Boer en Tristan de Jonge

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382. Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

**Andrieskerk**

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat [secretariaatsadres: Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com](mailto:secretariaatsadres:JanvdHeiden,janvdh1202@gmail.com), tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst, Zandvoort 12, 3958 CT Amerongen. tel. 06 23319074, scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen, telefoon 461500 of 06 53394576; Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:

mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876, administratie@pwamerongen.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98

Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

Collectemuntten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

**Bijbelrooster**

zo 18 dec Mattheüs 1:18-25
 ma 19 dec Romeinen 1:1-15
 di 20 dec Romeinen 1:16-32
 wo 21 dec Romeinen 2:1-16
 do 22 dec Psalm 14
 vr 23 dec Titus 1:1-16
 za 24 dec Titus 2:1-15
 zo 25 dec Titus 3:1-14
 ma 26 dec Romeinen 2:17-29
 di 27 dec Romeinen 3:1-8
 wo 28 dec Romeinen 3:9-20
 do 29 dec Romeinen 3:21-31
 vr 30 dec Romeinen 4:1-12
 za 31 dec Romeinen 4:13-25
 zo 1 jan Numeri 6:22-27
 ma 2 jan Psalm 89:1-19
 di 3 jan Psalm 89:20-38
 wo 4 jan Psalm 89:39-53

do 5 jan Numeri 9:15-23
 vr 6 jan Mattheüs 2:1-12
 za 7 jan Mattheüs 2:13-23
 zo 8 jan Mattheüs 3:1-12
 ma 9 jan Mattheüs 3:13-4:11
 di 10 jan Psalm 20
 wo 11 jan Spreuken 16:1-9
 do 12 jan Spreuken 16:10-22
 vr 13 jan Spreuken 16:23-33
 za 14 jan Jesaja 41:1-7
 zo 15 jan Jesaja 41:8-20
 ma 16 jan Jesaja 41:21-29
 di 17 jan Spreuken 17:1-14
 wo 18 jan Spreuken 17:15-28
 do 19 jan Spreuken 18:1-12
 vr 20 jan Spreuken 18:13-24
 za 21 jan Psalm 63

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten

Op zaterdag 24 december kunnen we gelukkig na drie jaar weer een kerstnachtdienst houden. Hopelijk weten mensen 's avonds laat de weg naar de met kaarsen verlichte kerk weer te vinden. Om 19.00 uur begint de kinderkerstnachtdienst met – zoals de naam al aangeeft – alle aandacht voor en ook medewerking door kinderen. Om 22.30 uur begint de kerstnachtdienst, waarin medewerking verleend wordt door het Andriesskoor o.l.v. Polien Fijan. Jan Willem Mauritz en Jan Torny begeleiden met de (samen)klanken van orgel en vleugel de kerstliederen die we zingen.

Op 25 december ronden we het Advents-Kerstproject van de kindernevendienst af, en zullen we met veel bekende liederen het Kerstfeest vieren.

Op 31 december komen we om 19.00 uur samen om het oude jaar uit te luiden en op 1 januari om 10.00 uur starten we het nieuwe jaar goed met een korte kerkdienst en koffie achteraf. In beide diensten zal ik (Mendie Hofma) voorgaan. Op dit moment heb ik nog geen plannen voor deze beide diensten, maar ik beloof nu vast dat het wél twee heel verschillende diensten zullen worden!

De Ridderhof

Donderdag 15 december om 15.00 uur is er een kerstdienst in De Ridderzaal.

Ds. Mendie Hofma zal hierin voorgaan. We nemen ruim de tijd elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee, met een koekje. We hopen u te mogen begroeten.

Jan vd Heiden

Taizé viering

De werkgroep missionair nodigt u van harte uit om woensdag 14 december de Taizé viering in de Andriesskerk om 19.30 uur bij te wonen.

Ds. Mendie Hofma gaat voor in deze viering, verder verlenen zangers onder leiding van Polien Fijan hun medewerking.

Ook is er ruimte voor het aansteken van een kaarsje, stilte momenten, maar ook samenzang.

Kortom, volop mooie momenten om deze woensdagavond naar de Andriesskerk te komen, waar de deur voor iedereen open staat.

Weet u welkom!

*Namens de werkgroep missionair,
Alice van Barneveld*



Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2

Onlangs verhuisde *mevr. J.D. Keiman-van den Hatert* na een maandenlang verblijf in Utrecht naar het Ewoud & Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede (Gansfortstraat 4, 3961 CR, afd. P.G. woning 1 kamer B1).

Misschien kunt u haar een kaartje sturen ter bemoediging.

Met het oog op dat laatste vermelden we hier ook de namen en adressen van gemeenteleden, die elders in zorginstellingen verblijven:

Dhr. E. Rijkse, Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn (Somatiek, k. 115).

Dhr. W. Koole (afd. Eem en Grift, k. L 13) en *mevr. C.J. Koole-van Duijn* (afd. Frisia, k. M.16), De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal. Ook *dhr. J.C. Nellestijn* verblijft nog in de Meent (afd. Scheepjeswol, k. 10).

Meeleven sectie 3

Mw. L. Kleefman van der Veen (woonachtig in De Ridderhof) verblijft nog steeds in Warande Revalidatie (Diaconessenhuis Zeist, Kamer 1.20, Jagersingel 1, 3707 HL Zeist), maar nadat ze een tweede hersenbloeding heeft gehad, gaat haar conditie hard achteruit.

Ben Roomer (Aspergelaan 13, 3958EC Amerongen) heeft in november bij het houtkloven in het bos een ongeluk gehad, waarbij hij bijna één van zijn vingers verloor. Door snel handelen van zijn metgezellen en een operatie in Ede, bleek dezelfde avond nog dat het waarschijnlijk goed zal aflopen. Hij heeft wel een lange en intensieve periode van revalidatie voor de boeg.



Kaartje

Dit is de tijd dat de kerstgroeten verstuurd worden. Misschien mag ik u hier nog een adres aan de hand doen? Een aantal jaren geleden zijn *Hans en Nancy Hippe* vanuit Amerongen naar Olst verhuisd. Met name in het hoofd van Hans speelt de voorbije tijd in Amerongen een steeds belangrijker rol. Het zou leuk zijn om te laten merken, dat ook wij hen hier nog niet vergeten zijn. Daarom het verzoek om een mooi kaartje uit te zoeken, op de envelop naam en adres te schrijven: Olsterhof 20, 8121 BB Olst en deze vervolgens te versturen.

Geboren

Op 12 november is *Iris* geboren. 'Een volmaakt geschenk – naar Jakobus 1:17' schreven haar ouders op het geboortekaartje. Iris is de dochter van Sander en Willemieke van Kranenburg en het zusje van Maarten en Wouter. Met z'n vijven wonen ze aan de Dwarsakkers 28. Wij feliciteren hen van harte!



In memoriam

Op 3 november 2022 is *Neeltje Ariana Borsje-Schoonderwoerd* overleden. Nees Borsje werd in 1937 in Streefkerk geboren, dochter van Robbert Schoonderwoerd en Jaantje Ansink. Na de oorlog werd haar zusje geboren.

Na de huishoudschool ging Nees werken als dienstmeisje. In die tijd ontmoette ze haar vriendin voor het leven, Adri Beuzekom. 70 jaar vriendschap, heel bijzonder!

Nees hield van stijldansen. Tijdens een dansavond leerde ze Henk kennen, waar ze in 1960 mee trouwde. Ze gingen wonen aan de Oude Weg in Elst en kregen twee kinderen: Rob en Hendrien. Ze bleven bijna 60 jaar aan die straat wonen en werden de trotse opa en oma van twee kleinzoons, Maarten en Bart-Jan, bij wie ze een vaste oppasdag hadden.

Nees was een gedreven, gastvrije, zorgzame (en bezorgde) huisvrouw, maar ze werkte ook op verschillende plaatsen in de huishouding, om zo haar financiële steentje bij te dragen. De tuin bijhouden was haar lust en leven. Ook hield ze ervan om zelf kleding te maken. Kerkelijk was Nees ook actief: ze zette zich in voor het verjaardagsfonds en was vele jaren lid van het Andrieskerkkoor; de verre reis naar Canada met dit koor was wel een hoogtepunt.

Nees heeft veel ziekte en operaties doorstaan, maar in 2019 volgden twee herseninfarcten kort op elkaar, die grote fysieke gevolgen hadden, en haar het spreken moeilijk maakten. Daarna kon ze niet meer terug naar huis. Terwijl ze revalideerde, overleed haar man Henk. Ze kwam in De Ridderhof te wonen, vlak voordat corona uitbrak en de Ridderhof niet meer toegankelijk was voor bezoek. Nees zelf kreeg ook corona. Ze werd erg ziek, maar herstelde weer. In de jaren erna ging het spreken steeds moeilijker. Ook lopen werd lastig. In juni 2022 is ze verhuisd naar de PG-afdeling, waar ze liefdevol werd verzorgd.

De laatste weken kwam Nees op bed te liggen en kreeg ook veel pijn. Toen ze daar medicatie voor kreeg, is ze een paar dagen later overleden. De dankdienst voor haar leven was op woensdag 9 november in de aula van de begraafplaats in Amerongen en op die begraafplaats is haar lichaam ook te ruste gelegd. Nees Borsje is 85 jaar geworden.

Ds. Mendie Hofma

In memoriam

Op 11 november is *Tiny-Jeannette Vaartjes-Ypma* overleden, op 95-jarige leeftijd.

Tiny werd geboren op 30 november 1926 in Den Haag en groeide op, voor een groot deel in de oorlogsjaren, een sombere tijd. Groot was dan ook de vreugde toen de oorlog ten einde was. Ze leerde Hendrik Vaartjes kennen via het jeugdwerk van de kerk. Tiny zat bij de meisjesvereniging, terwijl Henk lid was van de jongensvereniging. De vonk sloeg over tijdens één van de gezamenlijke bijeenkomsten. Om beurten werden de jongens en meisjes toen gevraagd om elkaar naar huis te brengen.

In de jaren vijftig trouwden zij en verhuisden diverse malen binnen Den Haag. In 1957 werd Eveline geboren, later Arjen in 1959, Jelle in 1960 en Caroline in 1964. Inmiddels was de familie verhuisd van Den Haag naar Amsterdam-Oost vanwege het werk van Henk als accountant. Omdat Henk in 1967 een nieuwe baan kreeg als boekhouder bij de sigarenfabriek Panter in Veenendaal, verhuisde het gezin naar de Tabakslaan in Amerongen. Volgens Tiny kwam ze van de hel in de hemel, zo gelukkig was ze in haar nieuwe omgeving. Ze werden lid van de kerkelijke gemeente rond de Ark en waren daarin ook heel actief. Zowel Henk als Tiny namen verschillende taken op zich. Tiny is o.a. twee keer wijkouderling geweest. Mensen bezoeken vond ze mooi om te doen.

De kinderen gingen naar de Prinses Beatrixschool, de Menora Mavo en het Christelijk Lyceum in Veenendaal. Daarna bij diverse HBO-scholen. In 2015 overleed Henk. Tiny bleef daarna naar de kerk gaan, tot dat om gezondheidsredenen niet meer lukte. Thuis wist ze zich nog lang te redden, met hulp van de kinderen en kleinkinderen en later met 24-uurs thuiszorg. Haar hondje Joedie was haar trouwe gezelschap.

Door de jaren heen zijn er veel kleinkinderen en achterkleinkinderen geboren. Er is een hechte band tussen de gezinsleden; zo kunnen ze elkaar steunen in dit grote verlies. De familie dankt u langs deze weg voor de vele condoleances, vriendelijke woorden van familie, kennissen en bekenden.

Op vrijdag 18 november was de dankdienst voor het leven van Tiny Vaartjes. Die vond plaats in de Ark, de kerk waar zij zich zo mee verbonden voelde. Centraal stonden Psalm 23 en Korinthe 13.

Aansluitend is ze begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Amerongen.

Ds. Mendie Hofma

Mooie avond met ouders van jonge kinderen

Op donderdag 1 december kwamen we met een groep van acht ouders bij elkaar om te praten over twee onderwerpen: de organisatie van de oppasdienst én het vormgeven van geloofsopvoeding, thuis en in de kerk. We deelden met elkaar hoe we denken over en werken aan geloofsopvoeding en verkenden hoe we daarin elkaar kunnen ondersteunen. De geloofsopvoeding van je kinderen heeft alles te maken met je eigen geloofsbeleving en is dus heel persoonlijk. Daarom was het bijzonder dat er op deze avond al zoveel gedeeld werd!

We hebben afgesproken om in het voorjaar een keer na een kerkdienst af te spreken om dan verder te praten, en ook de kinderen met elkaar te laten spelen. Daarnaast was er de wens om nog eens op een avond samen te komen, maar dan rond een inhoudelijk thema als 'hoe praat je over (moeilijke) bijbelverhalen met je kind?'

De organisatie van de oppas is goed tegen het licht gehouden en sommige van de ouders besloten ook in te stappen en (meer) zelf mee te draaien. Daarnaast gaan twee mensen (Eline Visser en Beate de Waal) het stokje overnemen van Jeannet Drost, die al jaren het oppasrooster maakte en veel organiseerde achter de schermen.

Het was een mooie ervaring om zo samen te komen en (weer eens) te beseffen, dat we broeders en zusters hebben met wie we de zorg én de vreugde over onze kinderen kunnen delen!

Belijdeniscatechese

Dit seizoen komen een zevental jongeren van binnen en buiten onze gemeente eens in de zoveel weken op vrijdagavond in Kerkheem bijeen voor wat heet een belijdeniscatechese. Of het straks ook daadwerkelijk tot belijdenis doen komt, zal in de loop van de komende maanden hopelijk voor hen meer en meer duidelijk mogen worden. We voeren in ieder geval boeiende gesprekken over het Credo (Apostolische Geloofsblijdenis) en hebben daarbij als leidraad het boek van ds. W.R. van der Zee, *Opnieuw geloven*. Leuk is dat beide predikanten er om beurten en ook wel eens samen leiding aan geven. Het levert ook ons weer verhelderende inzichten op welke geloofsvragen en ook geloofs zekerheden bij jonge mensen leven. We gaan in het nieuwe jaar op 13 januari weer leergierig en geïnspireerd verder bij waar we in december met elkaar gebleven waren.

Ds. Mendie Hofma en ds. Bert de Ruiter

's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Wij, Bert en Betty Berendsen, geboren Amerongers, zijn opgegroeid met de Andrieskerk. We zijn er beiden gedoopt. Hebben er belijdenis gedaan. Zijn er getrouwd. En hebben er onze kinderen gedoopt. Wilbert woont in Frankrijk en Carinka woont in Friesland. We hebben er vele concerten met het Andrieskerkkoor en Andriesjeugdkoor gegeven en geluidsopnames gemaakt met The Dutch Voices. Betty heeft jeugdwerk gedaan en later is Bert dit ook gaan doen. Bert is ouderling geweest en we komen

nog steeds regelmatig op zondag naar de vieringen.

Ons leven is doordrenkt met 53 jaar zingen. 25 jaar mochten we koorconcerten organiseren over de hele wereld. In Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Brazilië, Indonesië, Noorwegen, Duitsland enz. enz. Op die manier hebben we het evangelie uit mogen dragen op veel plaatsen. Veel verschillende kerken bezocht en met diverse geloofsstromingen samen mogen werken.

Nu doen we allebei vrijwilligerswerk bij Elim,

zoals koffie schenken, de weeksluiting en cliëntenraadswork.

Na de drukke periode van reizen en organiseren mogen we tot rust komen en gezegend worden in de Andrieskerk. Soms zijn we er niet, omdat we elders worden verwacht.

Veel bekenden ontmoeten we bij de koffie na afloop van de dienst, maar ook vele gezichten kennen we wel, maar spreken we niet zo gemakkelijk. Graag willen we die ook ontmoeten om ons zo thuis te blijven voelen in onze mooie Andrieskerk gemeente.



Taakgroep Jeugd en Gezin

Schaatsen op de Vechtse banen in Utrecht

Op vrijdagavond 11 november gingen we met 17 jongeren en 4 begeleiders naar de schaatsbaan in Utrecht. Voor sommige jongeren was dit de eerste keer dat ze schaatsen! Zij verwonderden zich erover hoe die mensen toch op die schaatsen met losse achterkanten konden schaatsen (klapschaatsen)! Het ging hen wonderbaarlijk goed af voor de eerste keer. De sfeer zat er meteen goed in. De eerste rondjes op de binnenbaan; daarna gingen we voor het echte werk naar buiten. Op noren schaatsen was voor sommigen nog net een te grote uitdaging, maar ze hebben het in ieder geval een keer uitgeprobeerd. Moe maar voldaan gingen we daarna aan de warme chocolade melk. Nog een laatste afscheidsrondje en toen gingen we weer terug

naar Amerongen. Het was een gezellige en verbindende avond. Als taakgroep Jeugd en gezin hebben we nu al zin in de volgende jeugdactiviteit!

Groetjes van Marjolein



Diaconie

Gift GoedZo

Ook dit jaar mogen we ons weer verheugen op de gift van GoedZo. Het prachtige bedrag van 1500,- euro willen wij besteden aan een bedrag voor de open maaltijd, het resterende aan stille hulp.

We zijn dankbaar voor deze gift en kunnen daar zeker veel goeds mee doen.

De diaconie wenst u gezegende Kerstdagen en veel liefde, licht en gezondheid voor 2023!

Giften

- 14 nov. Diaconie via dhr. Nieuwhoff €100,00
- 15 nov. Diaconie via
mevr. Cornelisse sectie 2 € 30,00
- 15 nov. Kerkrentmeesters via
mevr. Cornelisse sectie 2 € 20,00

Van de diaconie

Ook dit jaar heeft de diaconie weer dagboekjes voor een ieder die dit wil. Deze kunnen op zondag 11 en 18 december na de dienst meegenomen worden. Als u één deze zondagen niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, kunnen ze ook opgehaald worden bij Martien Nieuwhoff, Prins Hendriklaan 2 (rond 17.00 uur).



Als u ze gebracht wilt hebben, kunt u ook bellen met Martien, 06 53329653. Dan worden ze bij u bezorgd.

*Rest mij nog namens de diaconie u allen heel gezegende Kerstdagen te wensen en een heel gezellig Oud & Nieuw. Warme groeten,
Elly Brunekreeft*

Adventskoffie, maandag 19 december

De werkgroep missionair nodigt u uit om met elkaar een advents kopje koffie te drinken op maandag 19 december vanaf 10.00 uur in de Andrieskerk.

Het is fijn en we zijn dankbaar dat we in deze adventsperiode een keer samen kunnen komen om onder het genot van een kopje koffie elkaar te kunnen ontmoeten. De adventskoffie betekent natuurlijk dat we zorgen dat er iets lekkers is bij de koffie.

KOMT U OOK? We kijken uit naar uw komst. *Als er vragen zijn belt u gerust.*



Namens de werkgroep
Alice van Barneveld.
06 23319074

Vervolg 'Diaconie'

Kerstbrunch, tweede kerstdag

Waar: de Ark, Imminkstraat 9
Tijd: inloop vanaf 11.30 uur

Kerst de tijd van licht, verbinding en samenzijn. Voor mensen die zich alleen voelen en graag met anderen samen willen zijn, is er een brunch op 2e kerstdag. Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. Om 12.00 uur begint de brunch. Om 14.00 uur sluiten we af. Misschien kunt u iemand meevragen, waarvan u weet dat diegene alleen is. Iedereen is welkom! Als het nodig is kunt u gehaald en gebracht worden. Wilt u dit wel even aangeven.

Geef u zich op voor woensdag 21 december. Telefoon: 06 83437291. Je krijgt dan een antwoordapparaat en kunt inspreken, of via e-mail naar rd@doodebo.nl.

Hebt u of jij zin om mee te helpen of kunt u misschien mensen halen en brengen, meldt dit even bij één van de volgende mensen. Rinske van Doorn 06 41253255, Astrid Hortensius 06 13197883, Toos de Boer 0343 453849.



Winterfair

Wat was het een succes, de openstelling van de Andrieskerk tijdens de Winterfair. Deze fair werd druk bezocht door mensen uit Amerongen en omstreken. Velen wisten ook de open deuren van de Andrieskerk te vinden. Daar stond koffie, thee en warme chocolademelk klaar.

Tijdens deze uren was er afwisselende muziek, wat bijzonder door de bezoekers werd gewaardeerd.

Menigeen maakte bewust gebruik van het moment om een kaarsje aan te steken en nam de rust en tijd even te gaan zitten of rond te kijken in de kerk. We hebben veel mensen een lichtje met de uitnodiging voor de Taizé viering van 14 december mee kunnen geven, waardoor mooie gesprekken en ontmoetingen plaats vonden. Een dame die de kerk binnen kwam zong, samen met de heer Thiadens op de vleugel, spontaan het Ave Maria. Het overtrof onze verwachtingen. We zijn hier bijzonder dankbaar voor.



Zoals u verder in de Klokkenuider kunt lezen, zijn er nog enkele activiteiten van de werkgroep missionair in deze adventstijd. Zo stelt zij de Andrieskerk open op de zaterdagen 10 en 17 december van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Samen met ds. Mendie Hofma en enkele zangers o.l.v. Polien Fijan organiseert de werkgroep woensdag 14 december om 19.30 uur in de Andrieskerk een Taizé viering. We nodigen u uit om deze bijzondere avond bij te wonen.

Maandag 19 december is er vanaf 10.00 uur adventskoffie in de Andrieskerk. Weet u welkom, want deze koffie is heerlijk!

Namens de werkgroep Missionair,
Alice van Barneveld, 06 23319074



Groene Kerk Andries

Van groenstrook naar kerktuin

Het idee: de groenstrook tussen de kerk en het grote witte huis inrichten als kerktuin. Vanuit de kerkenraad en de kerkrentmeesters is dit idee 'gedropt' bij de werkgroep Groene Kerk Andries. Daar is het idee omarmd en uitgewerkt in een stappenplan. Stap 1 is het verzamelen van ideeën over de inrichting:

Hoe is de situatie? Het gaat om een strook van ca 20x5 m. Graven is beperkt mogelijk vanwege de vroegere kerkhof functie. Bepalende factoren zijn de schaduw van omringende bomen, de middagzon en een plek te reserveren voor een 'vaste' kerstboom.

Hoe kunnen ideeën aangeleverd worden? In de hal onder de toren komt een grote poster met een plattegrond van de toekomstige tuin. Daarbij liggen de bekende post-its waarop ideeën en suggesties geschreven kunnen worden en opgeplakt op de plattegrond.

Het wordt een goed-voor-mens-en-dier tuin, dus te denken valt aan:

- bloeiende planten
- bruikbaar voor liturgische schikkingen
- planten met nectar (bijen) of bessen (vogels)
- inheemse soorten vanwege de biodiversiteit

Tot half januari kunnen er ideeën aangeleverd worden. Daarna volgt stap 2: het vormen van een werkgroepje dat de ideeën gaat uitwerken. We zien uit naar de reacties!

Namens de werkgroep Groene Kerk Andries,
Gerdien van der Heiden



Kerkrentmeesters

Collecten

Opbrengsten van collecten en giften bijgewerkt tot 4 december 2022.

5-11 Kinder-tienervenendienst	Via app	€ 89.00
	Via bank	- 107.00
	In de kerk	- 76.40
12-11 Taakgroep Jeugd en Gezin	Via app	- 122.50
	Via bank	- 278.01
	In de kerk	- 78.40
19-11 TG Pastoraat	Via app	- 79.50
	Via bank	- 83.50
	In de kerk	- 155.15
26-11 Werk v.d. Kerk	Via app	- 118.50
	Via bank	- 72.00
	In de kerk	- 109.60

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen. De jaarlijkse actie KERKBALANS wordt deze keer gehouden van 14 tot 28 januari 2023. Middels deze actie vragen wij u om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2023 voor onze kerk op te geven. Deze VVB is het hoofdbestanddeel van het levend geld in de inkomsten van onze kerk. Ze is noodzakelijk om de uitgaven te kunnen dekken.

Een groot deel gaat naar het pastoraat - onze beide predikanten - maar ook het jeugd- en ouderenvastoraat. Er zijn kosten voor de kerkdiensten en het gebouwen-onderhoud.

Donderdag 17 November werd de begroting voor de komende jaren toegelicht door onze penningmeester. Hier en daar zorgelijk, bijvoorbeeld alleen al in verband met de sterk gestegen energiekosten. Willen wij samen kerk zijn, dan zullen wij daar een financiële bijdrage voor over moeten hebben. Daarom een beroep op uw verantwoordelijkheid als lid van onze kerk.

Draag bij naar wat voor u mogelijk en verantwoord is. Wij hopen dat u uw bijdrage uit 2022 ten minste wilt en kunt continueren voor 2023. Het zou mooi zijn als u wilt overwegen of een kleine verhoging van bijvoorbeeld vijf euro per maand mogelijk is.

In de week van 14 januari worden de enveloppen bij u bezorgd/afgegeven. De week daarop wordt het antwoord weer bij u opgehaald. Het zou fijn zijn voor de lopers als u het antwoord dan klaar hebt liggen. Elegant ook, dan hoeven ze niet nog eens terug te komen.

Vrijdag 27 januari maken wij de stand op. Om een goed beeld te krijgen en u op zondag 29 januari daarover te informeren is het goed om alle antwoorden op vrijdag retour te hebben.

Wij rekenen graag op uw medewerking tijdens deze actie en op uw financiële hart in de toezegging die u doet voor 2023.

Namens de kerkrentmeesters, Hans Weijman

Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Het is Advent, we zijn samen onderweg naar Kerst. Mooie en bijzondere vieringen en ontmoetingen wijzen ons naar het Licht van deze wereld dat ons tegemoet komt. We mogen daar blij en dankbaar voor zijn en er hoop uit putten.

De verschillende werk- en taakgroepen willen u als gemeente, maar ook mensen buiten de kerk, hierbij betrekken en met elkaar verbinden door vele activiteiten die in deze tijd georganiseerd worden.

De kerkenraad is in november bij elkaar geweest en we zijn blij en dankbaar dat we zondag 4 december j.l. de namen van de gemeenteleden, die bereid zijn de taak van ouderling of diaken op zich te nemen, aan u bekend konden maken. Dit zijn Karin Sommer-de Vries als ouderling/scriba, Germt Medema als diaken, Jaap Gijsbertsen als jeugdouderling en Gert van Reenen als ouderling van de taakgroep Andries door de Week.

Alexandra Lourens zal voor een jaar als ouderling/voorzitter worden herbevestigd. Als er vanuit de gemeente geen bezwaren binnen komen zal de bevestiging en herbevestiging plaats vinden in de dienst van zondag 5 februari 2023. We nemen in deze viering ook afscheid van de vertrekkende ambtsdragers.

Daarnaast is de notitie van de werkgroep Missionair besproken en deze wordt van harte gesteund door de kerkenraad. Mooie initiatieven worden door deze werkgroep vormgegeven, zoals bijvoorbeeld openstelling van de kerk tijdens de Adventsperiode en tijdens de Winterfair in Amerongen. Veel mensen die de Winterfair bezochten, zijn ook de kerk binnengegaan om een kaarsje aan te steken, te luisteren naar muziek, de kerk te bekijken of een moment van bezinning te ervaren.

De gemeentevond heeft 17 november j.l. plaats gevonden in de Ark. We waren bijzonder blij met de grote belangstelling vanuit de gemeente.

Na de opening door Sonja Rinsma, zijn voor de pauze de begroting 2023 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie besproken.

Sander Bouman gaf toelichting op de diverse posten, waaronder een moeilijk te begroten kostenpost in dit geheel, de energiekosten, voor het komende jaar. De vragen die gesteld werden zijn door Sander Bouman naar tevredenheid beantwoord, waarna de gemeente instemde met deze begroting.

Hierna gaf Jeannet Drost een toelichting op de begroting van de Diaconie. De vragen die zijn gesteld kon Jeannet Drost naar tevredenheid van de gemeente beantwoorden, waarna de gemeente met de begroting akkoord ging.

Na de pauze, gaf Sonja Rinsma toelichting op het tot nu toe gevolgde traject inzake de

toekomstplannen voor de Ark. U heeft deze ook in de vorige Klokkenluider kunnen lezen.

Anton Bronsvort gaf a.d.h.v. beelden een goede weergave van het ontwerp van de woning, die op de plaats van de kerkzaal komt.

De bouwaanvraag wil men voor 31 december a.s. indienen i.v.m. de nieuwe omgevingswet. Verder is het wenselijk de zalen te behouden voor de activiteiten die hier plaats vinden.

Er zijn veel vragen gesteld waar Anton Bronsvort duidelijkheid over kon geven. Ook ideeën over een andere indeling van het perceel kwamen aan de orde. Echter het parkeren is voor enkele activiteiten nog wel een probleem en hier zal over nagedacht moeten worden.

Aan het einde van de avond gaf de gemeente de Kerkrentmeesters groen licht om door te gaan met het ontwikkelen van deze plannen.

In december is er geen kerkenraadsvergadering. De voorbereidingen voor de Kerstvieringen zijn in volle gang.

Laten we omkijken naar hen die niet zoveel geliefden om hen heen hebben en soms alleen zijn.

*Wij wensen U namens de gehele Kerkenraad een gezegende Kerst en een goede jaarwisseling,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld*

Misschien is er geen gevoel
dat groter geluk geeft
dan dat men voor andere
mensen iets kan betekenen

Dietrich Bonhoeffer, Petrus adventskalender 2022

Overige berichten

Uit de pastorie

De lichtjes begin december aangebracht in de twee taxusstruiken aan weerszijden van de deur naar de pastorie floepen op bevel van de tijdschakelaar 's avonds vanzelf aan en uit. Ook de hernhutterster in het halletje voor vertelt de buitenwereld dat het adventtijd is. En ook Chanoeka trouwens, het joodse lichtjesfeest in deze donkere dagen. En hoewel het bij de meesten binnen wat kouder kan zijn met de thermostaat noodgedwongen wat lager, door de absurd hoge energieprijzen, hopen we dat u en jij in deze dagen verlicht en verwarmd mogen worden door het Evangelie, dat ons in de kerstnacht door een engel van Godswege verkondigd wordt: 'Wees niet bevreesd, ik verkondig u grote blijdschap!' Hopelijk mogen we daaraan ook in 2023 genoeg hebben om samen bij te leven.

*Hartelijke groet, van alle pastoriebewoners,
Ds. Bert de Ruiter*

Snuffelmarkt

De snuffelmarktcommissie is alweer druk bezig met de voorbereidingen van de Snuffelmarkt in 2023. Door corona is het dan alweer 4 jaar geleden sinds de laatste snuffelmarkt in juni 2019. Evenals 4 jaar geleden zal deze Snuffelmarkt hopelijk weer een mooie dag worden voor verbinding tussen de gemeenteleden en natuurlijk met hopelijk een mooie opbrengst. U kunt de datum alvast in uw agenda noteren: zaterdag 17 juni 2023!

Als het aan de commissie ligt dan wordt het weer een gezellig en veelzijdig evenement. Naast de verkoop van een grote variatie aan 'spullen', zullen vanzelfsprekend weer allerlei activiteiten plaatsvinden, waarover in een latere Klokkenluider meer. Bij de voorbereidingen hoort ook de **inname van de spullen**. Heeft u spullen die bij u in de weg staan, maar die nog prima verkocht kunnen worden via onze snuffelmarkt, dan kunt u deze inleveren tijdens de innamedagen. In ieder geval de eerste zaterdagen van elke maand van januari t/m juni in 2023.

De eerste innamedag zal zijn op zaterdag 7 januari van 09:00-11:30 uur. Natuurlijk overbodig om te noemen, maar de spullen graag schoon aanleveren. Waar? Dit kan bij de Bertus Leendersweg: rechts naast nummer 4B (bedrijf van Nuyt) is de ingang. *Wat wordt niet ingenomen?* Computers, beeldschermen, tv's, bedden, matrassen, grote meubels. Als er gemeenteleden zijn die spullen hebben en niet in staat zijn deze zelf te brengen, kunnen ze ook één van de onderstaande nummers bellen, dan komen we het ophalen.

- Luc de Ruiters (06 52515263)
- Gert van Burken (06 48961533)
- Klaas Brouwer (06 41556724)

Er zijn natuurlijk veel vrijwilligers nodig om een snuffelmarkt tot een succes te maken. Met een telefoontje kunt u zich opgeven bij Gert, Klaas of mij. Via de Zondagsbrief, de Klokkenluider & de App houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de Snuffelmarkt. In de gemeenteapp zal er een aparte groep komen: Snuffelmarkt, waar mensen ook hun informatie kwijt kunnen. Als u ideeën hebt voor de markt dan kunt u contact opnemen met mij: lucderuiter@gmail.com of met Gert of Klaas.

Namens de snuffelcommissie,
Luc de Ruiters, PR Snuffelmarkt



Pubquiz, 20 januari 20:00 uur

Op vrijdagavond 20 januari 2023 wordt in de Andrieskerk weer een pubquiz georganiseerd. Om het nieuwe kalenderjaar goed te starten doen we dit onder het genot van een (nieuwjaars)borrel. Er heeft zich al een aantal teams opgegeven!

'Spelregels'

- Een team bestaat uit maximaal 5 personen.
- Kosten bedragen 3 euro per persoon.
- Alle leeftijden zijn welkom.
- Voor alle Amerongers en ver daarbuiten.

Vragen over geschiedenis aardrijkskunde, politiek, muziek, Amerongen, Andrieskerk, sport, literatuur, social media, koken, natuur enz. enz.

Opgeven graag z.s.m. met teamnaam, contactpersoon, e-mailadres bij René Cornelisse: lourens.cornelisse@planet.nl of via deze app. Als individu opgeven kan ook, dan word je toegevoegd aan een team met minder dan 5 personen. Mis deze geweldige avond niet, we rekenen op een volle Andries!



Regio Nieuws

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 18 december vanuit de PKN Efrathakerk te Overberg (10.00 uur)
- op 25 december vanuit de Baptistengemeente De Haven te Wijk bij Duurstede (10.00 uur)
- op 26 december vanuit de Protestantse Gemeente te Maarn (10.00 uur)
- op 1 januari 2023 vanuit de Brandpuntkapel te Doorn (10.00 uur)
- op 8 januari 2023 vanuit de Chr. Gereformeerde Kerk te Driebergen (10.00 uur)
- op 15 januari 2023 vanuit de RK Kerk te Doorn (9.30 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7, Amerongen
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
Kersweg 26, 3958 BC Amerongen
tel. 0343-451309 of 06-23061742
mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

Vragen en informatie over alle abonnementen kunt u sturen naar:
Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij

Vragen en informatie kunt u sturen naar:
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren op onderstaande adressen tot maandag 9 januari 2023 17.00 uur



Amerongen/Elst
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Klokkenluider ontvangen?

	per post	per mail
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:	€22,50	€12,50

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

