



Duister dal

Overweging bij 1 Koningen 17:1-6

Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in het Keritdal, ten oosten van de Jordaan. – 1 Koningen 17,5 (NBV21)

Uit eigen beweging gaat Elia er niet heen, naar het dal waarin hij voor onbepaalde tijd gaat bivakkeren. Hij moet gestuurd worden. Want het is een duister dal dat de HEER voor hem uit heeft gekozen. Er valt niets te zoeken, te vinden of te halen. Vergeten en verlaten is het. De rotsen reiken er ver de hoogte in. De bodem vind je enkel als je in een duizelingwekkende diepte af durft dalen. Je kunt je er uitstekend verstoppen en dat moet Elia zich er. Verstoppen. Ik krijg de indruk dat vooral dat hem tegen de borst stuit, dat hij zich gaat verstoppen.

Zojuist heeft Elia de confrontatie met de machtigste man van het land gezocht. Wat niemand tot nu toe Achab had durven zeggen, had hij gezegd. Hij had duidelijk gemaakt dat het oordeel over de onderschikking van het geloof aan bestuurlijke belangen er aan stond te komen. Droog zou het blijven, net zo lang tot hij – Elia – aan zou kondigen dat er weer regen zou gaan vallen.

Zulke mensen verstoppen zich niet graag. Eer ze confrontaties uit de weg gaan, moet er veel gebeuren. Uit zichzelf zou Elia er nooit

voor kiezen uit beeld te verdwijnen. Daarom gebiedt de HEER hem dat te doen.

Maar met welke bedoeling? Dat vertelt 1 Koningen 17 ons niet klip en klaar. Elia lijkt het zelf net zo min helder te hebben. Voor hem moet het verschrikkelijk zijn geweest naar de overkant van de Jordaan over te steken.

Aan de kant geschoven moet hij zich hebben gevoeld, eenmaal daar – buiten de begrenzings van het verbond. Verlaten, vergeten en vereenzaamd brengt hij er zijn dagen door. Ver van mensen en maatschappij. Ook de HEER laat weinig van zich merken. Het enige signaal van boven bestaat in die rovers van een raven die dagelijks hun aard voor hem verloothenen. Al mag Elia leven van het wonder, ik schat in dat hij liever bezig was gehoor aan zijn roeping te geven.

Het lijkt verloren tijd, elk uur dat Elia in de diepte van het dal door moet brengen.

Toch is het dat niet. Ver van rumoer en reuring kan Elia groeien in de rol die hij op zich heeft genomen. In het isolement leert hij te wachten tot de HEER duidelijk maakt dat de tijd is gekomen om handelend op te treden. Elia leert eigen initiatieven los te laten en zich te houden aan de aanwijzingen die de HEER geeft. Op de plek waar het voor Elia lijkt te

Lied

*Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.*

(Couplet uit: Iedereen zoekt U, jong of oud)

eindigen, daar blijkt het voor Elia te beginnen. Het heeft iets van verscheiden en verrijzen aan zich, Elia's verblijf in het duistere dal. Hij gaat onder en hij komt boven. Als uit de dood staat hij op. Nog onverschrokken dan eerst durft hij de confrontatie aan te gaan. Op de berg waar de uitkomst van een tweestrijd bepalen moet wie er werkelijk God mag heten, getuigt Elia groots.

Tot die grote hoogte kan hij stijgen omdat hij helemaal aan de grond heeft gezeten. In het duistere dal dat de HEER van zijn leven maakte. Leek dat nergens goed voor. Dat is het wel!

*Met vriendelijke groet,
Arjan de Kwaadsteniet*

Andrieskerk

Zondag 20 november

Gedachteniszondag

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Kerk online
 2. Taakgroep Pastoraat
 oppas Kerkheem Dita Haze en
 Anne-Sophie van Reenen
 knd. onderbouw Gerdien
 knd. bovenbouw Inge
 koster Ben Brinkman, 452839
 koffie Hanneke van Staveren en
 Elly van Donselaar

Zondag 27 november

1e van Advent

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Jong Protestant JOP
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Beate van de Waal en
 Jeannet Drost
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Arjan
 tnd Geralt en Gijsbert
 koster Hans Weijman,
 452875 of 06 53734808
 koffie Corrie Cornelisse en
 Marjo van Gessel

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.

Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085.

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in het colofon hiernaast.

Zondag 4 december

2e van Advent

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Missionair
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Marja Pak en Marit van Reenen
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Ineke
 koster Ton de Jong, 0318 472688
 koffie Nel de Jong en Maaike Verschoor

Zondag 11 december

3e van Advent, Maaltijd van de Heer

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Stille hulp
 2. TG Liturgie en vieringen
 oppas Kerkheem Marieloes Rijken en
 Nienke Cornelisse
 knd. onderbouw Lisanne
 knd. bovenbouw Alice
 tnd Geralt en Gijsbert
 koster Huib van Alfen,
 454308 of 06 44922744
 koffie Riek de Graaf en Jeannet Drost



Bijbelrooster

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25
 ma 21 nov Lucas 20:41-21:4
 di 22 nov Lucas 21:5-19
 wo 23 nov Lucas 21:20-38
 do 24 nov Filippenzen 1:1-11
 vr 25 nov Filippenzen 1:12-26
 za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11
 zo 27 nov Filippenzen 2:12-18
 ma 28 nov Filippenzen 2:19-30
 di 29 nov Jesaja 9:7-16
 wo 30 nov Jesaja 9:17-10:4
 do 1 dec Jesaja 10:5-19
 vr 2 dec Jesaja 10:20-27
 za 3 dec Jesaja 10:28-34

zo 4 dec Jesaja 11:1-10
 ma 5 dec Jesaja 11:11-16
 di 6 dec Jesaja 12:1-6
 wo 7 dec Filippenzen 3:1-11
 do 8 dec Filippenzen 3:12-21
 vr 9 dec Jesaja 13:1-5
 za 10 dec Jesaja 13:6-18
 zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2
 ma 12 dec Jesaja 14:3-11
 di 13 dec Jesaja 14:12-23
 wo 14 dec Jesaja 14:24-32
 do 15 dec Filippenzen 4:1-9
 vr 16 dec Filippenzen 4:10-23
 za 17 dec Matteüs 1:1-17



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
 3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG
 Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
 noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J. de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
 tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
 Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres:
 Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,
 tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,
 Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,
scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
 Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
 dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
 dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
 telefoon 461500 of 06 53394576;
 Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
 mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,
administratie@pwamerongen.nl
 Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
 Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal
 aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53,
 Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
 bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
 Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
 tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
 tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Van de redactietafel

Beste mensen,
Zoals in de vorige editie was te lezen onder Overberg, hebben de betrokken colleges daar besloten om vanaf november geen onderdeel meer uit te maken van de informatievoorziening via Klokkenuider. Door de melding op zo korte termijn, waren wij niet in de gelegenheid meteen te reageren, daarom bij deze.

Want... het is goed om even stil te staan bij een zeer lange traditie van gezamenlijke nieuwsvoorziening; voorheen met meerdere buurgemeenten, en de laatste jaren voor onze beide wijkgemeenten. 'Het is altijd zo geweest', zou je bijna kunnen zeggen, dus doet het ook pijn nu hier een scheiding in komt, hoewel we het besluit van de colleges wel respecteren.

We bedanken alle gemeenteleden, die op dit moment meewerken, maar ook hen die in de voorgaande jaren meegeholpen hebben, aan nieuwsgaring en het doorgeven ervan. Op die manier konden we meeleven met elkaars kerkwereld, hoe verschillend ook. Maar ook met het wel en wee van mensen 'over de berg'... en dat gaan we missen.

Veel succes met de door jullie ingeslagen weg om het via de wekelijkse digitale Nieuwsbrief te gaan doen. Het dienstbaar zijn aan de gemeente van Christus blijft centraal staan, langs welke kanalen dan ook, en... de zegen komt van boven.

Belangstellenden uit Amerongen kunnen met naam en adres inschrijven voor de

digitale Nieuwsbrief uit Overberg via e-mail: Nieuwsbrief@hervormdoverberg.nl.

Nu staan we als wijkgemeente Amerongen voor wat het kerkblad betreft, dus helemaal 'op eigen benen' en willen we vooruitkijken. Het geeft ons ook nieuwe kansen om langs deze weg in verbinding met elkaar te blijven en we roepen dan ook op: 'draag je steentje bij en lever je inbreng'. Bijv. door vaker komende acties te melden en het zou dan fijn zijn, als er na afloop verslag wordt gedaan met een artikelje, liefst met foto's, zodat de Klokkenuider op deze manier een eigen plek behoudt in de informatievoorziening binnen onze wijkgemeente.

In de uitvoering blijft veel hetzelfde en we houden het bij 11 edities per jaar, terwijl we meestal zullen kunnen volstaan met 8 pagina's. We zijn blij dat de kerkenraad ook met de Klokkenuider door wil gaan, naast de andere informatiebronnen als de website, de kerk-app en de Zondagsbrief.

Laten we met elkaar werken aan een volledig palet van informatie, waarbij ieders talenten kunnen worden ingezet en we ons verbonden weten door die Ene naam.

Soli Deo Gloria...! We gaan welgemeend op pad!

*Met een hartelijke groet, namens de Redactie,
Marga van de Weerd*

Attentie

Vanaf nu worden alle **abonnements**, dus zowel de postabonnements als de abonnements waarbij de papieren Klokkenuider in uw brievenbus komt, verzorgd en verzonden vanuit het Kerkelijk Bureau.

Ook de digitale abonnements worden vanaf december verzonden vanuit het kerkelijk bureau. **Let op:** de digitale verzending van de Klokkenuider die u nu leest, heeft nog plaatsgevonden vanuit de redactie,

maar vanaf december krijgt u deze dus toegezonden vanaf het emailadres van het kerkelijk bureau.

Dit email-adres is: kbamerongen@gmail.com.

Graag voortaan alle abonnementswijzigingen melden bij het kerkelijk bureau.

Daar kunt u dus terecht voor alle aanvragen, wijzigingen enz.

Het aanleveren van kopij blijft u zoals voorheen doen op het bekende redactie-adres: klokkenuider.amerongen@gmail.com.

Bij de diensten en vieringen

Bij de diensten

Op **20 november** is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan zullen we de namen noemen van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na afloop kunnen hun nabestaanden dan de witte steen mee naar huis nemen. Zij ontvangen een uitnodiging voor deze dienst. Aanmelden hoeft niet.

Het project van advent en kerst heet: levenslicht. Het wordt uitgewerkt aan de hand van de 'voormoeders' van Jezus, zoals die door de evangelist Matteüs in Jezus' stamboom worden genoemd. Vier vrouwen komen we daar tegen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.

Op **27 november** komt Batseba als eerste voorbij... We zien er natuurlijk ook naar uit samen de vele mooie adventsliederen weer te kunnen zingen over Hem die gekomen is en komen zal!

Op **4 december** zal de cantorij in samenwerking met een aantal solisten en musici het Magnificat van Antonio Vivaldi ten gehore brengen in de dienst. Dit alles onder leiding van Ad Verhage. Ook zal er na de dienst waarschijnlijk een koffieconcertje zijn. U hoort daar later meer over.

CYA-Jeugddienst: I have a dream

De Andrieskerk opent zondagochtend 13 november weer haar deuren voor een nieuwe, verrassende CYA-Jeugddienst. Hopelijk is iedereen die morgen goed uitgeslapen, want we gaan het hebben over dromen. En over één droom in het bijzonder.

Iedereen droomt. 's Nachts in je slaap. Of je zit wel eens te dagdromen, zoals dat heet. Dromen hebben ook te maken met verlangens: dat het

anders mag worden! In een droom komt de werkelijkheid van alledag in een ander licht te staan. Ook in de bijbel wordt gedroomd. Zo mag koning Salomo op een keer in zijn droom vragen wat hij maar wenst, en hij vraagt dan om wijsheid. I have a dream...: waar dromen wij van?

CYA is een jeugddienst door jongeren, voor jongeren (en iedereen die zich jong voelt) en met medewerking van de CYA-band. Zondagochtend 13 november, 10.00 uur in de Andrieskerk. Mis het niet. Tot ziens, seeya, CYA!



Adventsproject Kindernevendienst

Dit jaar is het thema van het adventsproject: levenslicht. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk op elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).

Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen. We zien Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria voorbij komen. Nou ja, voorbij komen? Het is nog even de vraag of ze ook echt in beweging komen. Om daar achter te komen moet je in de kerk zijn. Misschien lukt het jou wel om ze tot leven te brengen.

Natuurlijk krijgen de kinderen ook dit jaar weer een mooi gezinsboekje om thuis in de adventstijd met hetzelfde onderwerp aan de



slag te gaan. En tijdens de KND maken we weer mooie dingen die je mee mag nemen. Kom je ook?

We beginnen eerste adventszondag 27 november. Alvast een gezegende kerstperiode toegewenst.

Leiding kindernevendienst

Helpende handen

Kindernevendienst zoekt 'helpende handen'. Met enige regelmaat is de onderbouw groep zo groot dat het fijn zou zijn om extra hulp te hebben in deze dienst bij bijvoorbeeld het knutselen. Wie o wie, van jong tot oud, vindt het leuk om daarbij te helpen? Voor aanmelding/meer info, neem contact op met Gerline Barneveld, tel. 0318-472130.

De Ridderhof

Op donderdag 17 november is er weer een kerkdienst in De Ridderhof, aanvang 15.00 uur. Ds. Bert de Ruiters zal voorgaan in deze dienst.

We rekenen op een goede samenkomst. Neem familie, vrienden of vriendinnen mee naar deze dienst. Welkom.

Na afloop drinken we samen koffie en thee.

Jan vd Heiden

Pastoraat

Meeleven Sectie 1 en 2

In memoriam

Op dinsdag 11 oktober is overleden *Petronella Vink-Vreugdenhil*. Zij woonde aan de Koningin Wilhelminaweg 73 c. Zij is 71 jaar geworden. Els is geboren en opgegroeid in Rotterdam-Overschie. Ze ontmoette haar man Albert in een koffiebar van Youth for Christ. Ze trouwden in 1975. Uit hun huwelijk werden vier dochters geboren. In 1986 verhuisden ze vanuit het westen van het land naar Amerongen.

Els was creatief: ze schilderde en tekende. Ook heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan, o.a. bij kasteel Amerongen, waar ze rondleidingen verzorgde. Maar ze collecteerde ook circa dertig jaar achtereenvolgend voor KWF-kankerbestrijding en ze was actief bij dorpsakker 'De Parel'. Alles wat ze deed, deed ze met heel veel toewijding en vaak ook gedurende vele jaren achtereenvolgend. Voor haar vele vrijwilligerswerk ontving ze een koninklijke onderscheiding.

Omstreeks haar 50e levensjaar werd ze ernstig, levensbedreigend ziek. Operaties en chemokuren brachten haar er weer bovenop. Zelf had ze het nog niet zo lang geleden tegen deze achtergrond over 'een bonus van twintig jaar' die ze gekregen had. Zo'n tien jaar later stak de ziekte opnieuw de kop op. Weer

volgden operaties en chemokuren. Els was en bleef echter in alle tegenslag blijmoedig en sterk. Ze leefde vanuit een onwrikbaar geloof dat de eeuwige God voor ons een woning is en dat onder ons eeuwige armen zijn. Naar een tekst uit de Bijbel die ook bovenaan de rouwkaart stond. Het afgelopen jaar waren er weer diverse chemokuren. Toen deze niet meer bleken te werken, werd de behandeling twee maanden geleden gestopt. Daarna ging het heel snel. Ze verbleef nog een paar dagen in hospice de Wingerd waar ze in de nacht van 11 oktober overleed. Op donderdag 20 oktober was de uitvaartdienst in de Andrieskerk. Daarna vond de begrafenis plaats op begraafplaats Koningsakker in Arnhem.

ds. Bert de Ruiters

In memoriam

Op zondagmorgen 23 oktober is *Piet van Reenen* overleden. Enkele dagen eerder was hij opgenomen in het Diaconessenhuis in Utrecht. Piet is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Pieter Bartholomeüs van Reenen is op 28 januari 1954 geboren in Capelle a/d IJssel als zoon van een predikant. Het gezin bestond naast vader en moeder uit vier zoons en drie dochters. Piet was de oudste. Hij studeerde theologie aan de

Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. In 1986 werd hij predikant in Amersfoort. Van 1992 tot en met 2005 stond hij in Amerongen en was hij predikant in de Ark. Hij trouwde met Getlin Visser en ze kregen twee kinderen: Roos en Roel. Na Amerongen was hij predikant in Zeist. Daarna ook nog kortdurend bij de Nederlandse gemeente in Lausanne, Zwitserland – waar hij terechtgekomen was vanwege het werk van zijn vrouw – en de laatste 9 jaar tot aan zijn emeritaat in Maastricht, predikant van de St. Jan aan het Vrijthof.

Na zijn emeritaat in 2020, hij woonde toen in Leersum, is hij twee jaar interim-predikant in het vacante Muiderberg geweest. En in september was hij net begonnen met pastoraal werk onder ouderen in Bloemendaal.

Piet van Reenen kon schilderen met woorden, heel fijntjes en poëtisch. Kort en krachtig. En hij was heel trouw in zijn contacten met mensen. Een echte herder in het pastoraat. Over zijn periode in Amerongen schreef hij op een keer: 'In deze gemeente heb ik op gebied van eredienst, pastoraat en vorming en toerusting een zeer intensieve en gelukkige tijd gekend. In dertien jaar predikantschap kan in een rustig groeitempo heel veel bereikt worden, en het is met veel voldoening dat ik op deze periode terugkijk.'

Tot zover zijn woorden: ik mag er aan toevoegen dat ik nog steeds met veel genoegen terugdenk aan het winterseizoen dat wij samen in een zeer grote kring van deelnemers leiding gaven aan de bespreking van een boek over Godsbeelden. Met opzet samen om Samen op Weg van een impuls te voorzien... Ondanks dat we slechts drie jaar hier hebben samengewerkt, is de band altijd gebleven, heeft zelfs mogen uitgroeien tot een hechte vriendschap.

Zaterdag 29 oktober heeft in de aula van de Zeister Begraafplaats de afscheidsbijeenkomst plaatsgevonden waarin ik mocht voorgaan. In mijn overdenking heb ik teruggesproken op het boek Prediker, waar Piet veel mee had en waaruit we een gedeelte gelezen hebben. Bovenaan de kaart stonden deze woorden uit Prediker 12:7: '...wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.'

In de laatste dienst waarin hij voorging, preekte hij indringend over verdriet en vertroosten. Ook in zijn intrepreek in Amersfoort, 36 jaar eerder, stond het bijbelboek Prediker al centraal en was het thema: 'het goed recht van troost'. Zo kwamen begin en einde bijeen. In zijn laatste preek zei hij: 'En als mensen mij dan vragen: geloof je dat nou echt? Dan antwoord ik: 'Ja, daar vertrouw ik mij aan toe!' Zo vertrouwen wij ook Piet van Reenen toe aan die God aan wie hij zich durfde toevertrouwen.

ds. Bert de Ruiter

In memoriam

Op maandag 31 oktober is in het ziekenhuis te Ede Harm Schaap overleden. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Kersweg 51. Hij is 72 jaar geworden.

Harry – dat is zijn roepnaam – werd in 1950 geboren te Hilversum, in een arbeidersgezin, als oudste van drie jongens. Hij ging rechten studeren en werd jurist bij de gemeente Utrecht.

Hij trouwde in 1973 met Marja Koeleman en via Bussum, Arnhem en Leersum, kwamen ze in 2015 in Amerongen te wonen, direct naast hun dochter en schoonzoon op nummer 53. Uit hun huwelijk waren twee dochters en een zoon voortgekomen.

Zo'n twintig jaar geleden onderging hij een levertransplantatie. 'Wat een rijkdom dat ik nog een tweede leven gekregen heb', zei hij sinds die tijd wel eens. Misschien daarom genoot hij eens te meer van het leven onder de

zon. 'Optimaal genoten van elke zonnestraal', staat bovenaan de kaart die verzonden werd naar aanleiding van zijn overlijden.

Harry was communicatief en had zelfspot, fietste en liep veel, hield van skiën, was graag thuis, maar trok er ook graag op uit: naar hun huisje in Markelo of op vakantie met tent, caravan of camper.

Geloven was een leidraad in z'n leven. Hij volgde vrijwel iedere zondag trouw de kerkdienst via internet. Ook las en overdacht hij graag het een en ander wat met de dingen van het geloof te maken had. En wat heeft daarmee eigenlijk niet te maken?! Zo was hij tot vlak voor zijn overlijden bezig met een boek van C.S. Lewis, met als titel 'Onversneden christendom'. Het stond vol met aantekeningen in de kantlijn en onderstrepingen. De bladwijzer lag bij het hoofdstuk dat ging over de christelijke hoop. Door zijn sterven is hij nu zelf aan de hoop voorbij. Wij mogen hem thuis weten bij God die ons leven en onze dood aan kan. In die hoop leven wij nog hier op aarde, onder de zon, samen met elkaar. En daarvan mochten we ook horen bij zijn afscheid voorafgaand aan zijn crematie in Zeister Boslust.

ds. Bert de Ruiter



Omzien naar elkaar - pastoraat (sectie 3)

Mevr. L. Kleefman van der Veen (woonachtig in De Ridderhof) is na een hersenbloeding opgenomen bij Warande Revalidatie (Diakonessenhuis Zeist, Kamer 1.20, Jagersingel 1, 3707 HL Zeist).

In memoriam

Op 4 oktober is Bastiaan de Winter overleden op de leeftijd van tachtig jaar. Hij werd geboren als achtste kind van elf kinderen in Pernis in 1942. De eerste van de elf overleed al op jonge leeftijd. School interesseerde Bas niet zo en hij begon dan ook al vroeg met werken. Later veranderde dat en haalde hij zijn HTS-diploma via avondcursussen na vaak fysiek inspannende werkdagen. In 1985 begon hij zijn eigen bedrijf in het ontwerpen, bouwen en upgraden van smeltovens voor de recycling van aluminium. De Winter Engineering is inmiddels een bedrijf met een uitstekende reputatie in de branche en werd bij Bas' pensioen in 2009 overgenomen door zijn middelste zoon.

Bas en Elisabeth leerden elkaar kennen tijdens een jeugdkamp in Oostenrijk in 1965. Na hun huwelijk woonden ze in Rotterdam en Rozenburg. In 1972 verhuisden ze, via een tussenstop in Veenendaal tot het nieuwbouwhuis af was, naar Elst vanwege de gezondere, bosrijke omgeving. Ze kregen vier kinderen: Joanne, Marc, Ernst-Jan en Martijn. Alle kinderen trouwden en kregen op hun beurt weer kinderen. In totaal werden er twaalf kleinkinderen geboren.

Bep en Bas waren trouwe kerkgangers in de Ark: Bas was hier ook enkele jaren ouderling. Er ontstonden vele goede contacten met medegemeenteleden.

Bas hield van muziek luisteren en maken; hij speelde orgel, gitaar, ukulele en hij speelde stukken en liedjes op het gehoor na. Hij is met Bep nog een aantal keer naar de openstellingen in de Andrieskerk geweest en genoot daar vooral wanneer er een organist of pianist aanwezig was. Ook hield hij van werken met hout - vooral op de draaibank, van klussen en van tuinieren. Er waren altijd dieren, kippen, duiven, konijnen in de tuin en katten en hond Leo in huis. Met Leo werd dagelijks een flink eind langs de Rijn gewandeld.

Belangrijk voor hem was zijn gezin. Er waren regelmatig familiefeestjes en gezamenlijke vakanties.

In 2014 ontstond hersenletsel door een hartstilstand en de complicaties daarna. Sindsdien werd het leven van Bas getekend door beperkingen en werd de zorg die hij nodig had steeds intensiever. Toch genoot hij ook in die tijd nog erg van bezoek; hij vond het fijn om kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen om zich heen te hebben. Ook het bezoek van andere familie en vrienden werd zeer gewaardeerd.

In 2021 werd Bas opgenomen in Elim en daar met aandacht verzorgd. Hij is op 4 oktober in zijn slaap overleden.

ds. Mendie Hofma

In memoriam

Op 20 oktober is *Jacoba Clara Wilhelmina Brink-van Reekum* overleden. Zij werd geboren in Zeist. Haar ouders (Leendert van Reekum en Jacoba Westening) hadden een kruidenierswinkel en waren harde werkers. Coby had één oudere broer. Als kind hielp ze al vroeg in de winkel.

Haar ouders hadden een auto en daarom konden zij als gezin doen, wat voor die tijd bijzonder was; op vakantie naar het buitenland.

Ze ontmoette Gert op de dansschool. Hij werd haar eerste vriendje en haar echtgenoot. Al snel na hun trouwen werd dochter Leona geboren en daarna om de 2 jaar de zoons Gerben en Jacco. Ze woonden eerst in Veenendaal, maar verhuisden toen naar de Prinsenvweg in Elst, waar ze 45 jaar gewoond hebben. Begin 2019 gingen ze in De Spijlen wonen.

Zoals indertijd gebruikelijk was, werd Coby na haar huwelijk huismoeder, maar had wel haar eigen auto; een Kever. En ze had genoeg hobby's: ze deed interviews voor dorpskrant De Hank, zat in de organisatie 'Elst Creatief', schilderde en boetseerde zelf ook, deed aan volleybal, maar bezocht ook mensen vanuit de kerk. Tv kijken, en dan vooral politiek, was ook favoriet.

Op de 'Moedermavo' wist ze zich verder te ontwikkelen en toen de kinderen van de middelbare school waren, ging ze werken bij het Korps Landelijke Politiediensten als receptioniste. In de loop van de tijd kregen zij en Gert negen kleinkinderen én een achterkleinkind. Voor de kleintjes was ze een leuke en creatieve oma.

Coby werd vele jaren geplaagd door verschillende lichamelijke klachten, waardoor ze weinig energie had en vaak niet kon doen wat ze graag zou willen. Door de jaren heen ging haar conditie steeds meer achteruit. Eind september werd ze opgenomen in hospice De Wingerd en een paar weken later overgeplaatst naar De Meent. Daar ging ze ineens heel snel achteruit; ze is in haar slaap overleden, op de leeftijd van 78 jaar.

ds. Mendie Hofma

Dank je wel

Blij verrast was ik met de bloemen die Ben en Co Roomer mij kwamen brengen vanuit de kerk. Na twee keer een gemene val te hebben gemaakt, zit ik nu met het been omhoog en in het gips. De bezoeken, kaarten en telefoontjes kleuren m'n dag in deze periode van geduld oefenen. Dankjewel daarvoor.

Hartelijke groet, José van Zanten

Een kaarsje aansteken

Dit jaar hebben we op 1 november de Andrieskerk opengesteld om een kaarsje aan te steken voor een dierbare of een overledene. Het was de eerste keer en er is bovenverwachting veel gebruik gemaakt van deze gelegenheid.

Door velen is het ook bijzonder gewaardeerd en ons werd verzocht dit volgend jaar weer te doen.

Als commissie missionair zijn we dankbaar en blij dat we dit hebben kunnen doen. We zullen er naar streven hier een jaarlijks moment van te maken. Mocht u er niet geweest zijn, misschien tot volgend jaar.

Een hartelijke groet namens alle leden van de commissie missionair



Andries door de week

Kerstlezing

De kerstlezing "De geboorte van het Christuskind als thema in de beeldende kunst van vroeger tot nu" wordt verzorgd door de kunsthistoricus Barry Heinrichs die begin dit jaar, in de week voor Pasen, een lezing gaf over Jezus' lijden en het kruis in de kunstgeschiedenis.

Eeuwenlang was het in opdracht schilderen van de geboorte van Christus of de Heilige familie met Jozef, Maria en het Christuskind één van de meest eervolle opdrachten die je als kunstenaar ten deel kon vallen. In de Stad Utrecht zien we prachtige en beroemde historische voorbeelden daarvan: Abraham Bloemaert (1564-1651) schilderde in 1624 zijn weergalozes Aanbidding der Wijzen, nu te zien in de collectie van het Centraal Museum. In het Catharijneconvent kunnen we de geboorte van Christus bewonderen als onderdeel in het Midden-Rijns altaarstuk uit ca. 1410. En dat zijn maar twee voorbeelden van kunstwerken met dit belangrijke kunsthistorische thema van de geboorte van Christus in de hoofdrol.

Maar waar is de Heilige familie als thema in de hedendaagse kunst gebleven? In opdracht

van de kerk wordt er momenteel weinig tot niets geschilderd in Nederland, maar zijn er dan kunstenaars in hun vrije werk bezig met deze universele en intieme familiethematiek? Ja, ze zijn er wel, maar je moet er naar speuren en je moet het kunnen herkennen. Hun werk zal lang niet bij een groot publiek bekend zijn en voor velen ook niet meteen als Heilige familie te duiden zijn. Dat komt omdat kunstenaars veelal voor een hedendaagse, moderne setting van Christus' geboorte hebben gekozen. Het kind heeft dan zijn aureooltje in moeten leveren en gaat in spijkerbroek gehuld door het leven. Jozef in tuinbroek plukt kersen en Maria kan gekleed gaan in een praktische keukenschort, druk als ze is met het water geven van haar plantjes met een zinken gietertje.

Christus en zijn familie zijn eeuwenlang in alle heiligheid verbeeld op schilderij, op papier, in hout of in steen, maar tegenwoordig lijkt het er meer op dat je deze familie vooral in al haar alledaagsheid en huiselijkheid vlak bij huis tegenkomt!

Welkom op donderdag 8 december, 20.00 uur, in de Ark.

's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Via Wageningen, Rhenen, zijn wij, Albert en Gerline Barneveld, in 1996 in Elst komen wonen. Wij hebben elkaar in Hattem ontmoet waar we beiden zijn geboren en getogen, naar de Hervormde Kerk gingen en waar we ook samen belijdenis hebben gedaan. Door het zingen bij gospelkoor Hatébah, kwamen we in veel verschillende kerken in de omgeving van Amerongen, en dus zo ook in de Andrieskerk. We voel(d)en ons hier thuis en zijn in 2000 in deze kerk getrouwd.

Geloven is voor ons belangrijk, net zoals kerkgemeenschap en kerkgang. Momenteel is de regelmatige kerkgang er bij ons wat uit. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat al onze ouders nog leven, allemaal in Hattem in de leeftijd van 84 tot 88 jaar. Dit geeft echter ook toenemende zorgen. Zo is begin 2021 de vader van Albert opgenomen in een verpleeghuis als gevolg van Alzheimer. En dan ben je zo maar ineens mantelzorg op afstand voor je vader en moeder. Een ingewikkeld, emotioneel en tijdsintensief proces, maar ook dankbaarheid dat je het kunt doen. Dit betekent dat we 1 dag in het weekend naar Hattem gaan. Het zijn zeker ook momenten van bezinning, die je er van bewust maken wat er echt toe doet in dit leven en geeft geloof een bredere/diepere worteling. Door bovenstaande zijn we door de online kerkdiensten gelukkig in staat mee te leven met de Andries kerkgemeenschap, wat voor ons nu een welkome uitkomst is.



Vervolg 'Andries door de Week'

Groen in december

Het is al bijna 3 jaar geleden dat wij onder leiding van Geralt Joren samen iets gemaakt hebben voor de kerstperiode. We hebben toen zelf onze eigen kerstboom gemaakt met kleine stukjes groen. We zijn blij dat we nu weer een avond kunnen organiseren, waarop we een mooi item zullen maken om ons huis gezellig te maken voor de kersttijd! Welkom op dinsdagavond 6 december in de Ark. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 10,- per persoon. In verband met een maximum aantal graag opgeven bij Fransien Jepma via: jepmeer@hotmail.com.

Groene Kerk Andries

'Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?', vaak gevolgd door de vraag 'wat heb je nodig om dat te kunnen zijn?' Deze vraag is voor ons inspirerend om te bespreken: wie wil jij zijn voor de wereld van morgen? Wat kun jij, vandaag, doen voor de wereld van morgen?

In deze tijd kunnen we onze energie-bezuinigingstips met elkaar delen en doe dat ook vooral, want je kunt maar zo op mooie ideeën worden gebracht. Hierbij gaat het niet om goed of fout, want ieder kan bijdragen vanuit zijn of haar mogelijkheden en droom voor de wereld van morgen. Want daar begint het. Wat raakt je, wat inspireert je, wat maakt je blij? Goede ideeën voor de wereld van morgen gaan volgens mij niet over 'minder' maar over 'meer': meer genieten van wat er om je heen te vinden is! Zo zijn er verschillende initiatieven voor duurzame boeketten, opgemaakt van bloemen uit een (biologisch onderhouden) tuin in de regio: www.fleurjedag.nl; www.plukatelier.nl. Het is wel een tip om vast te houden tot het voorjaar van 2023...

Ondertussen kunnen we genieten van wat de herfst te bieden heeft, prachtige paddenstoelen en zwammen, glimmende kastanjes en het licht dat op de rood verkleurende rozenbottels valt. Wat kun jij vandaag doen voor de wereld van morgen? Anselm Grün (in Schoonheid

ervaren, 2015) raadt ons aan de wereld mooier te maken: 'we leven niet alleen in de mooie schepping van God. We zijn elke dag ook zelf scheppers die voor onszelf en anderen mooie dingen scheppen'. Wat schep jij voor de wereld van morgen?

Praktische tip: kom winkelen bij 'Beter verpakt' aan de Rijksweg 62, Elst (tegenover de AH), je kunt er verpakkings- en plasticvrij winkelen! Geopend op donderdag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur.

Of neem de boerderij van 'Steeff&Eef' (steeffeneef.com / Gooyerdijk 2, Leersum) mee op je fietsronde, zij beheren een kleinschalige, natuurinclusieve moestuin waaruit ze het jaar rond producten verkopen. Geopend op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Diaconie

**Wijziging aanvangstijd Open maaltijd
8 december**

Donderdag 8 december hebben we weer de uitgebreidere december maaltijd met een feestelijk tintje. Wij nodigen u van harte uit zich op te geven de week ervoor op het telefoonnummer 06-83437291.

Deze donderdag 8 december **beginnen** we met het eten om 17.00 uur en bent u welkom vanaf 16.30 uur. **Dit is dus een half uurtje eerder dan u gewend bent.** Dit is niet omdat we het anders niet op krijgen maar omdat er 's avonds nog een andere bijeenkomst is in dezelfde zaal.

Namens de werkgroep, Alice van Barneveld

Collecten

20 okt. Opbrengst collecte H.A. Ridderhof
voor de Voedselbank € 39,20

Giften

7 okt. Stille hulp via
mevr. van Gessel sectie 1 € 10,00
24 okt. Stille hulp via
mevr. van Zeist sectie 3 € 20,00
25 okt. Stille hulp via
mevr. den Hartog sectie 1 € 60,00

Seniorenmiddag

Donderdag 3 november was het dan eindelijk weer zover, de Seniorenmiddag. Na tijden van corona waarin dit niet kon, hebben we dit als diaconie georganiseerd.

De inloop was vanaf half drie en iedereen werd verwelkomd in de hal van de Ark. Bij binnenkomst kreeg iedereen thee of koffie met gebak. Daarna opende ds. Bert de Ruiter de middag en kregen we een film over oud Amerongen te zien - erg leuk! Deze film werd gedraaid door Arie Rebergen en



werd bekeken onder de nodige ooh's en aah's en er waren veel mensen die nog bekenden zagen. Na ruim een half uur was het pauze en kreeg een ieder een drankje aangeboden. Na de pauze kregen we weer film en na afloop was het nog gezellig nakletsen onder het genot van een hapje en een drankje. De middag werd weer afgesloten door ds. Bert de Ruiter.

Het was een heel fijne en gezellige middag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft



Kerkenraad

Van de Kerkenraad

Deze Klokkenuider is anders dan u gewend bent. Zoals u heeft kunnen lezen zal Overberg de berichtgeving binnen haar gemeente via een nieuwsbrief verzorgen. Dat betekent dat er in de Klokkenuider geen informatie meer verschijnt over de wijkgemeente Overberg.

Wij hebben ervoor gekozen om als gemeente door te gaan met de Klokkenuider en naast de andere kanalen u ook via deze weg van informatie te blijven voorzien. Het blijkt dat de Klokkenuider hierin in belangrijke mate voorziet en voor velen relevant is.

Daarom willen we graag een **OPROEP** doen. Laten we elkaar van de activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden op de hoogte houden door een aankondiging of uitnodiging te sturen naar de Klokkenuider en na afloop misschien een verslag met enkele mooie foto's. Op deze manier blijven we met elkaar verbonden, blijven we op de hoogte van alle activiteiten en geven we daadwerkelijk vorm aan samen gemeente zijn. Gedurende het kerkelijk jaar vinden er immers diverse activiteiten voor jong en oud plaats.

De komende weken staan er veel verschillende diensten op het rooster. De kerk-school-

gezinsdienst is net achter de rug, een CYA-dienst aankomende zondag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 20 november. Deze zondag gedenken we de mensen die ons en onze gemeente zijn ontvallen. Hierna breekt de adventsperiode aan en gaan we samen richting Kerst. We nodigen u van harte uit deze vieringen bij te wonen en hopen u dan te begroeten. Weet u welkom!

Ook van harte welkom op de gemeenteavond op donderdag 17 november om 20.00 uur in De Ark. Informatie over het programma van de avond vindt u elders in deze Klokkenuider. Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers houdt ons als kerkenraad nog steeds bezig, maar we hebben goede moed. We blijven mensen benaderen en gaan in gesprek over het opnemen van een taak binnen de kerkenraad en zo te bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Als er meer zaken bekend zijn, laten we dit weten.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen staan de komende maand op de agenda van de kerkenraad en zullen worden besproken, bijvoorbeeld het collecterooster voor 2023. Ook spreken we komende maand binnen de kerkenraad over hoe invulling te geven aan "Kerk in het Dorp" aan

de hand van een notitie vanuit de commissie Missionair.

Als u binnen de gemeente zaken signaleert, waar binnen de kerkenraad extra aandacht aan geschonken moet worden, of u wilt zelf iemand spreken, neemt u dan contact op met de predikanten of één van de overige kerkenraadsleden.

*Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld.*

Gemeenteavond 17 november

Wij nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond van donderdag 17 november om 20.00 uur in De Ark. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. We bespreken deze avond de begrotingen voor 2023 van de Diaconie en de Kerkrentmeesters en zoals eerder dit jaar aangegeven, willen wij u ook graag bijpraten over de status van de toekomstplannen met betrekking tot "De Ark". U bent van harte welkom en we hopen u te mogen begroeten.

*Namens de kerkenraad,
Alice van Barneveld, scriba, 06-23319074*

Gemeenteavond 17 november

Tijdens de gemeenteavond worden de begrotingen 2023 van de diaconie en kerkrentmeesters gepresenteerd. Daarnaast willen wij u verder informeren over de plannen rond het terrein van De Ark. Tijdens de gemeenteavond van 18 mei hebben wij u meegenomen in het proces van de afgelopen jaren, waarbij kerkrentmeesters zich hebben beziggehouden met de toekomst van de pastorie en het gebouw van De Ark.

Immers na ds.de Ruiter zal er geen predikant meer in de huidige pastorie kunnen wonen, omdat de synode een andere wijze van huurberekening heeft aangenomen, die gerelateerd is aan de WOZ-waarde van pastorieën. Ds. de Ruiter kan in de pastorie blijven wonen, omdat er voor hem een overgangsregeling geldt. Een volgende predikant zal een enorm hoge huur moeten betalen gezien de hoge WOZ-waarde van onze pastorie.

Met betrekking tot De Ark lag er de opdracht om 5 jaar na de fusie te bezien wat er met het gebouw zou moeten gebeuren.

Kerkrentmeesters hebben met betrekking tot beide vraagstukken 13 scenario's onderzocht. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een scenario dat een oplossing biedt voor beide zaken, die aan de orde zijn. In april hebben we de scenario's en onze keuze voorgelegd aan de kerkenraad. Die heeft ingestemd met onze keuze en heeft aangegeven dat dit scenario op 18 mei ter kennis kon worden gebracht van de gemeente.

De aanwezigen op de avond van 18 mei hebben positief gereageerd op het voorstel en net als de kerkenraad groen licht gegeven om dit nader uit te werken. Kerkrentmeesters zijn hier in de zomer verder mee aan de slag gegaan. Op hun vergadering van 1 september zijn de ontwikkelde en benodigde stukken aangenomen.

Omdat het hier een zaak rond een kerk(zaal) betreft, zijn er een aantal bepalingen van de Kerkorde PKN van toepassing. Daarom hebben er op 5 september extra vergaderingen plaatsgevonden van het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Amerongen-Overberg. Zij hebben de plannen ondersteund en deze, om de benodigde toestemming te verkrijgen, doorgezonden naar het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken (CCBB) van de classis Utrecht. Inmiddels is van dit College groen licht ontvangen om de plannen ter hand te nemen. Het is de bedoeling dat de Algemene Kerkenraad in de

geplande vergadering van 30 november tot een definitieve goedkeuring van uitvoering van het plan zal kunnen overgaan.

Op 17 november willen wij u een presentatie geven van de uitwerking van het plan, om op de plek van de kerkzaal van De Ark een vrijstaande energie-neutrale pastorie te bouwen. De achterliggende zalen (grote zaal, jeugdzaal en consistorie benevens de keuken en opslagruimten) zullen blijven bestaan.

Sonja Rinsma

Solidariteitskas

Rond het verschijnen van deze Klokkenluider ontvangt u een acceptgirokaart voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas 2022. Wij vragen u om een bijdrage van € 20 per lidmaat/dooplid. In de bijgevoegde brief vindt u verdere uitleg over waar uw bijdrage voor nodig is. Wij hopen dat u allen hieraan wilt bijdragen.

Collecten

Collecten bijgewerkt tot 5-11

1-10 TG pastoraat	Via bank	€ 303.63
	Via app	- 102.00
	In de kerk	- 107.45
8-10 Werk v.d. kerk	Via bank	- 53.00
	Via app	- 104.50
	In de kerk	- 100.40
15-10 WG Missionair	Via bank	- 52.50
	Via app	- 93.50
	In de kerk	- 65.10
22-10 TG Liturgie en vieringen	Via bank	- 81.50
	Via app	- 95.00
	In de kerk	- 74.10
1-11 Werk v.d. kerk	Via bank	- 240.55
	Via app	- 58.00
	In de kerk	- 116.40

Wijziging

Het emailadres van de administratie kerkrentmeesters is veranderd in: administratie@pwamerongen.nl.

Met vriendelijke groeten, Sandra Ruitenbeek

Actie Kerkbalans 2023

Betaalt u de vrijwillige kerkelijke bijdrage in termijnen met een acceptgirokaart? Dan gaat er in 2023 wat veranderen. Wat gaat er veranderen?

De banken in Nederland hebben besloten vanaf 1 juni 2023 geen acceptgirokaarten meer te verwerken. De acceptgirokaart verdwijnt als mogelijkheid voor alle betalingen in Nederland. Daardoor kunt u in 2023 uw bijdrage niet meer in 4 termijnen per acceptgirokaart betalen.

- Als u in één keer wilt betalen met acceptgirokaart kan dat nog wel in januari 2023. Er zit een acceptgirokaart bij het toezeggingsformulier dat u in januari ontvangt. Deze kunt u naar uw bank sturen.
- Als u uw bijdrage in 2023 in termijnen wilt betalen. U kunt op de volgende manieren in 2023 in termijnen betalen:
 - Per automatische incasso
 - U regelt zelf een eenmalige of periodieke overschrijving bij uw bank.

U hoeft nu nog niks te doen! In 2022 verandert er nog niets. Pas bij de actie Kerkbalans 2023 gaat de verandering in. In de begeleidende brief bij de actie Kerkbalans leest u bovenstaande informatie terug. Deze brief wordt in januari 2023 bij u bezorgd.

Als u nu toch al vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar Anita van Soest. Zij verzorgt de administratie van de vrijwillige bijdrage. Haar e-mailadres is kerkbalans@pwamerongen.nl. U kunt haar ook bellen op 06-25351492.



2023

Actie  Kerkbalans

Vakantie

Van 21 t/m 27 november heb ik een weekje vakantie.

ds. Mendie Hofma

Aankondiging Snuffelmarkt 2023

Na een aantal jaren geen Snuffelmarkt te hebben kunnen organiseren vanwege corona, kunnen we melden dat we dit in 2023 wel weer gaan doen.

Op zaterdag 17 juni zal de Snuffelmarkt gehouden worden, mits de vergunning hiervoor wordt afgegeven en we ruimte beschikbaar hebben om de spullen op te slaan.

U kunt de datum alvast in de agenda noteren en overbodige spullen bewaren tot de inname momenten. Deze zullen weer plaatsvinden op iedere eerste zaterdag van de maand, te beginnen in januari 2023.

De snuffelcommissie is uitgebreid met 2 nieuwe leden, Luc de Ruiter gaat de PR verzorgen en Wulf v.d. Bijl de financiën.

Zodra er meer nieuws is over de Snuffelmarkt hoort u van ons via de Klokkenuider, de zondagsbrief en de PW Amerongen app.

*Namens de Snuffelmarkt commissie,
Klaas Brouwer*

De Andries kerk-app

Alles wat we belangrijk vinden heeft tegenwoordig een plek op onze smartphone. Onze sociale contacten, bank en muziek bijvoorbeeld. Een kerk app hoort ook in dat rijtje thuis. De app wordt nu al bijna anderhalf jaar in onze gemeente gebruikt. En sindsdien is het gebruik van de app steeds meer ingeburgerd. Meer dan 220 andere kerkelijke gemeenschappen hebben sinds september 2020 óók voor een kerk app van Donkey Mobile gekozen. Uit een veelkleurigheid van kerkelijke achtergronden door heel Nederland. Onze Andries app heeft nu 266 gebruikers; van jong tot oud. Het moet zo min mogelijk om getallen gaan in de kerk, toch zijn er nog een heel aantal gemeenteleden die de app nog niet hebben. Dit kan natuurlijk een bewuste keuze zijn, maar misschien is het ook onwetendheid en hebben deze gemeenteleden alleen even het eerste steuntje in de rug nodig. Vraagt u alstublieft eens rond of mensen interesse hebben in de kerk app en of ze misschien alleen even wat hulp nodig hebben bij het installeren van de app. Stuur ze anders naar mij, dan kom ik langs. Vult u ook alstublieft zoveel mogelijk uw gegevens

in (zoals telefoonnummer en adres), maar ook een profelfoto bij uw persoonlijke profiel. Deze gegevens zijn beschermd en alleen te zien voor de gemeenteleden in de app. Dit is handig zoeken in de gemeentegids voor allemaal en speciaal voor nieuwe gemeenteleden.

In de app is een algemeen "Gemeentecontact"-kanaal waarin activiteiten en nieuwtjes worden gedeeld, foto's en ervaringen worden gedeeld, waardoor je ook kan meegenieten als je die activiteit niet zelf had meegemaakt. Ook worden er veel inzichten, mooie liederen en artikelen en ervaringen op het gebied van geloof gedeeld - iets wat in mijn ogen toch de kern van gemeente zijn is. De app vervangt het gemeentelieven niet, maar het verrijkt het - omdat je dichterbij elkaar staat. Daarnaast zijn er ook allerlei aparte groepen ontstaan, precies zoals gehoopt. Binnenkort zal er ook weer gedeeld worden in de Advent 2023-groep én zal er een nieuwe groep 'Marktplaats' te vinden zijn in de app, waar gemeenteleden onderling dingen kunnen kopen en verkopen. Sluit toch een beetje aan bij Groene Kerk? Zoals ook te lezen in deze klokkenluider zal de snuffelmarkt weer op 17 juni 2023 plaatsvinden. De 'Marktplaats' groep biedt dan ook de mogelijkheid de opbrengst van de spullen aan de snuffelmarkt te doneren. Meer informatie volgt hier nog over.

Organiseren gebeurt nog veel in WhatsApp, afspraken sneeuwen daar snel onder. De kerk app biedt de mogelijkheid om binnen een (taak) groep te communiceren, op elkaar te reageren en ook staan de afspraken bovenaan de groep, zodat je snel en makkelijk kunt vinden wanneer de volgende afspraak is. Ook de agenda staat overzichtelijk in dezelfde kerk app. Hier kun je als taakgroep een keuze in maken, om hiervoor de kerk app te gebruiken in plaats van de mail of WhatsApp. U kunt zelf groepen aanmaken, daar

heeft u de toestemming van de app-beheerder niet voor nodig.

Grote inzamelingsacties worden in 2023 ook weer via de app aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een bijzondere noodhulp actie zoals GIRO 555 of de Actie Kerkbalans in januari. Voor grote bedragen kan het fijn zijn om maandelijks te doneren, in plaats van alles in één keer. Daarom is het mogelijk gemaakt om voor deze speciale acties maandelijks te doneren! U kunt op meerdere manieren de actie in de app vinden. Misschien heeft u een QR code in de dienst gezien, of heeft iemand een berichtje over de actie in de app gezet. Scan de QR-code of zoek de actie op in uw app en geef! Om het geven via de app te stimuleren hangt er sinds oktober ook een QR-code bij de uitgangen in de Andrieskerk en op de beamslides. Dankzij deze QR-code kunnen niet alleen gemeenteleden direct via de app geven, maar ook gasten die de app van de gemeente niet hebben. Als gemeente is er dus voor iedereen, vaste kerkganger en gast, één heldere digitale geef-mogelijkheid, naast de normale collecte. Laat het mij graag weten, als u goede ideeën hebt voor de app, dan gaan we hier werk van maken.

*Met vriendelijke groet,
Luc de Ruiter, app-beheerder*



Stichting Vrienden van de Andrieskerk

Nieuwe LED-verlichting in de Andrieskerk

Al vele jaren organiseert de stichting Vrienden van de Andrieskerk concertavonden in de kerk. Bij deze voorstellingen ontstond steeds meer behoefte aan betere verlichting. De stichting heeft in overleg met de kerkrentmeesters plannen gemaakt en is op zoek gegaan naar subsidiemogelijkheden. De corona periode heeft de uitvoering flink vertraagd, maar afgelopen september zijn de nieuwe, dimbare LED-lampen in de zijbeuken gemonteerd. Er zijn ook vier speciale richtspots geplaatst om

bijvoorbeeld de muzikanten in de spotlights te kunnen zetten.

In november worden, als laatste onderdeel van het verlichtingsplan, de mobiele spots geleverd die zorgen voor speciale sfeerverlichting.

Het lichtproject is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een legaat dat de Andrieskerk ontving, de Stichting Diacones Francine van der Meer en de Stichting Vrienden van de Andrieskerk.

*Anton Bronsvort, penningmeester
Stichting Vrienden van de Andrieskerk*

Amnesty International - Write for Rights op de Utrechtse Heuvelrug

Wist je dat er wereldwijd jaarlijks in november en december, voorafgaand aan 10 december - Internationale dag van de Rechten van de Mens - miljoenen brieven worden geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook in gemeente Utrechtse Heuvelrug schrijven we tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. We schrijven brieven naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten. Doe mee met 's werelds grootste mensenrechtenevent en verander vandaag nog een leven. Uw hulp is hard nodig

Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor Vahid Afkari (Iran), die op

een vreedzame manier demonstreerde tegen ongelijkheid en politieke onderdrukking in zijn land. Daarvoor werd hij gearresteerd en tot 33 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen veroordeeld. Vahid werd gemarteld om hem misdrijven te laten 'bekennen' die hij niet heeft gepleegd. Hij zit nog steeds in eenzame opsluiting. Zijn broers Habib en Navid demonstreerden ook vreedzaam. Habib kreeg dezelfde straf, maar is nu vrij. Zijn andere broer, Navid, werd geëxecuteerd.

We schrijven voor gerechtigheid. Elke actie telt, deze mensen hebben je steun hard nodig. Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en

gerechtigheid. Hieronder een succes van een vorige Write for Rights.

'Goed nieuws: Eerder voerden we actie voor milieuactivist Jani Silva uit Colombia. Zij werd ernstig bedreigd en liet ons weten: 'Uit de grond van mijn hart zeg ik dat ik nog leef vanwege deze actie. Die heeft hen ervan weerhouden om mij te doden, omdat ze weten dat jullie er zijn.'

Als u/je een pakketje thuis wilt ontvangen, waarin u heel duidelijke voorbeelden vindt wat in de brieven kan staan: graag naam en adres opgeven bij jepmeer@hotmail.com

*Werkgroep Amnesty Int. Amerongen-Leersum,
Fransien Jepma, Donkerstraat 27*

Geef licht!

Huis-aan-huiscollecte voor een beter leven van vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Van 21 tot 26 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eilanden of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: "Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asielerzoek is al drie keer afgewezen."

Delen

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. In honderden plaatsen in Nederland gaan collectanten van 21 - 26 november langs de deuren. Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen met onze naasten. Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo'n druppel krijgen is het heel belangrijk. De invloed die we wel hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.

In de knel

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op:

www.kerkinactie.nl/griekenland.

Word collectant (meld u aan bij renevandekieft@gmail.com) of geef aan de collectant! Dank voor uw betrokkenheid.

*René van de Kieft,
collecte coördinator Amerongen*

Adventskalender

De Petrus-adventskalender biedt dit jaar overdenkingen, gebeden, liederen en gespreksvragen bij het jaarthema 'Aan tafel!'. Bestel de kalender nu gratis!

Wil je bewust toelevens naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks) vragen, liederen, gebeden en citaten.

Met het thema 'Aan tafel - plek voor iedereen' sluit de kalender aan bij het jaarthema 2022-2023: 'Aan tafel!'. De focus ligt op bijbelgedeelten die laten zien hoe God ons in de Bijbel door maaltijden nabij komt - uitmondend in de ultieme nabijheid van Gods menswording met Kerst. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen.

Vraag nu een gratis exemplaar aan van de adventskalender 2022. Vul het formulier in op: petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender



Buddy to Buddy

Buddy to Buddy zoekt enthousiastelingen die hun wereld willen openen voor een nieuwkomer.

Buddy to Buddy verbindt Heuvelrugers met nieuwkomers (vluchtelingen/statushouders), die in onze gemeente zijn komen wonen. De koppels worden gemaakt op basis van gemeenschappelijke interesses, overeenkomende wensen en volledige gelijkwaardigheid. Hiermee doorbreken ze enerzijds het sociale isolement van nieuwkomers en betrekken ze Heuvelrugers bij de integratie van hun nieuwe burens. Doel van deze verbinding is om op een vriendschappelijke en open manier van elkaar te leren. We bouwen zo aan een groter sociaal netwerk, waarin iedereen welkom is. Bij Buddy to Buddy gaan we ervan uit, dat jij het meest van betekenis kan zijn voor de ander, door vooral jezelf te zijn.

Vindt u het leuk om als buddy gekoppeld te worden aan een nieuwe inwoner van deze gemeente? Bent u benieuwd naar die nieuwe dorpsgenoten? Houdt u ervan om andere culturen te leren kennen? Wilt u samen gedurende vier maanden leuke activiteiten ondernemen als buddykoppel en onderdeel zijn van een groep buddy's, die ook het avontuur zijn aangegaan?

Geef u dan vrijblijvend op voor één van de informatieavonden. De eerstvolgende is de avond van 30 november in het gemeentehuis in Doorn (de daaropvolgende zal in januari plaatsvinden).

Tijdens deze avond worden alle details van het project besproken, zodat u een goed beeld krijgt van wat u kunt verwachten; ook is er ruimte voor al uw vragen.

Wilt u meedoen of een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond? Stuur een mail naar: utrechtseheuvelrug@buddytobuddy.nl of neem een kijkje op onze website: www.buddytobuddy.nl/utrechtseheuvelrug



Radio-uitzendingen



Elke zondagmorgen wordt van *9.00 uur tot 12.00 uur* een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 20 november vanuit de RK kerk te Leersum (*9.30 uur*)
- op 27 november vanuit Baptistengemeente de Wijnrank te Leersum (*10.00 uur*)
- op 4 december vanuit de PKN Andrieskerk te Amerongen (*10.00 uur*)

- op 11 december vanuit de RK kerk te Wijk bij Duurstede (*9.30 uur*)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van *21.00 uur tot 22.00 uur* het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Colofon

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7, Amerongen
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
Kersweg 26, 3958 BC Amerongen
tel. 0343-451309 of 06-23061742
mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

Vragen en informatie over alle abonnementen kunt u sturen naar:
Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Klokkenluider kopij

Vragen en informatie kunt u sturen naar:
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren op onderstaand adres tot maandag 5 december 17.00 uur



Amerongen/Elst
klokkenluider.amerongen@gmail.com

Klokkenluider ontvangen?

	per post	per mail
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:	€22,50	€12,50

Aanmelden via kbamerongen@gmail.com

