



Zin in het leven

Veel mensen in onze tijd, jong en oud, lijden aan verlies van zin of gebrek aan zin. Ze weten niet of onvoldoende betekenis te geven aan hun leven. Wat maakt me nou echt gelukkig? Waar leef ik voor? Hoe kan ik een bepaalde ingrijpende gebeurtenis van verlies en dood een plaats geven in mijn leven; hoe kan en durf ik weer verder?

Het zijn vragen van alle tijden, maar die zich zeker in deze tijd nóg wat moeizamer dan vroeger misschien het geval was beantwoorden laten.

De man in de bijbel die Prediker werd genoemd, zag het als zijn taak om iets van 'de zin van het leven' te onderzoeken. Hij stelt vragen aan het leven, vragen aan zichzelf. Een denker en een zoeker is hij, die zomaar geen genoegen neemt met de antwoorden die altijd gegeven zijn. Scherpe vragen stelt hij en soms lijkt het alsof er bij hem ook van God weinig of niets overblijft. Er is niets nieuws onder zon, is het motto van de Prediker, alles is ijdelheid, dat wil zeggen lucht, een damp. Je kunt het niet vastpakken en in handen houden.

Gyorgi Konrad, een Hongaarse jood, filosoof en schrijver van een paar mooie romans, zei eens

op de eerste bladzijde van zijn boek getiteld 'Tuinfeest': 'Vraag iemand naar de zin van zijn leven en hij vertelt je zijn levensverhaal'.

Zo wordt het inderdaad door velen ervaren: de vraag naar 'de zin van het leven' valt niet in zijn algemeenheid te beantwoorden, niet in een theorie. Die zin ontvouwt zich in ieder leven al doende. We leven ons leven als een verhaal, waarin we gaandeweg enige samenhang proberen te ontdekken. En als iemand ons vraagt naar de zin ervan, vertellen we onze levensloop, probeerend om lijn te brengen in de veelheid van voorvallen en gebeurtenissen. Waar komen we vandaan? Waarheen zijn we op weg? Wie hebben we lief? Voor wie leven we of leven we (nóg)? Het antwoord is een (levens)verhaal dat voorlopig nog niet af is.

De Prediker heeft dat ook ontdekt: het leven is een verhaal dat nog niet af is. Hij zoekt de zin binnen dit bestaan. De zin van het leven moet vooral en eerst in alledaagse dingen gezocht worden. De zin van het leven begint ermee dat je er zin in houdt. Daarom: geniet van het goede als het zich voordoet. Maar daarmee komt hij toch niet helemaal uit. Want daar waar zijn vragen het hevigst zijn, kan hij niet zonder iets als geloof.

'Wat geloof je?'

't Is een vraag waar we nooit aan ontkomen, willen we mens zijn en blijven en gaandeweg enige zin ontdekken in ons bestaan. Die vraag moeten we ook in het nieuwe jaar misschien wel dagelijks blijven stellen. Aan jezelf en aan elkaar: wat geloof je?

De evangelist Johannes vertelt van een gemeenschap rond Jezus en hij gebruikt het beeld van een wijnstok en de ranken. Verbonden met Hem en verbonden met elkaar licht er iets van zin op in ons bestaan. Waar Hij in ons midden komt, worden misschien niet alle vragen opgelost en afgedaan, maar valt er wel goed te leven.

Liever te leven met de goede vragen, de vragen leren stellen aan de hand van Mozes en Jezus, de vragen die er toe doen en waar je uiteindelijk tóch verder mee komt, gaandeweg van dag tot dag, dan de lege, holle, inhoudsloze antwoorden, de loze kreten, de waan van de dag, waar het ook in 2022 wel weer vol mee zal zijn.

Onderscheiden dus waar het op aan komt!

E.J. de Ruiter

Andrieskerk

Zondag 16 januari

Maaltijd van de Heer

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Voedselbank Utrechtse
 Heuvelrug
 2. Taalgroep Liturgie en
 vieringen

oppas Kerkheem

op dit moment is de knD online,

zodra het kan weer in de kerk

knD. onderbouw Martine

knD. bovenbouw Arjan

koster Huib van Alfen, 454308 of
 06 44922744

Zondag 23 januari

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Dorpskerken
 2. Taalgroep Pastoraat

oppas Kerkheem

op dit moment is de knD online,

zodra het kan weer in de kerk

knD. onderbouw Willemiek

knD. bovenbouw Gardien

koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469

Zondag 30 januari

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Nederlands Bijbelgenootschap
 (NBG)
 2. Taalgroep Andries door de week

oppas Kerkheem

op dit moment is de knD online,

zodra het kan weer in de kerk

knD. onderbouw Meta

knD. bovenbouw Lisanne

tnd. Geralt en Gijs-Bert

koster Geralt Joren, 451426

Zondag 6 februari

CYA-jeugdendienst

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Toerusting voor werkers in de
 kerk
 2. JOP (PKN)

oppas Kerkheem

op dit moment is de knD online,

zodra het kan weer in de kerk

knD. onderbouw Gardien

knD. bovenbouw Alice (groep 7/8 in de kerk)

koster Jelle Geers, 06 12433852

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later
 te volgen via www.pwamerongen.nl

Heeft u vragen over hoe u de diensten kunt volgen?

Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of

06 30440382. Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie
 en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van
 de Klokkenuiwer in de informatiekolom onder
 Andrieskerk.

Efrathakerk

Zondag 16 januari

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. A. van Hees, Apeldoorn
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM predikantsplaats
 koster Wim van den Berg
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Liza en Demi

Zondag 23 januari

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC SchuldHulpMaatje
 koster Henk Kleijer
 organist Erik Bogerd
 oppas Dianne en Anne

Zondag 30 januari

10.00 uur drs. P. de Koning, Heteren
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen
 koster Dicky Groothuis
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Margrit en Thomas

Zondag 6 februari

10.00 uur ds. J.E. de Groot, Ede
 18.30 uur ds. G.J. Hiensch, Elst
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC Werelddiaconaat
 koster Marianne van de Zandschulp
 organist Jonathan Bogerd
 oppas Cobi en Lotte

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te
 beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te
 beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in
 de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf
 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de
 schoolvakanties.



Bijbelrooster

zo 16 jan Johannes 2:1-12
 ma 17 jan Johannes 2:13-25
 di 18 jan Psalm 66
 wo 19 jan Jesaja 42:14-25
 do 20 jan Jesaja 43:1-7
 vr 21 jan Jesaja 43:8-13
 za 22 jan Jesaja 43:14-21
 zo 23 jan Jesaja 43:22-28
 ma 24 jan Jesaja 44:1-8
 di 25 jan Jesaja 44:9-17
 wo 26 jan Jesaja 44:18-23
 do 27 jan Jesaja 44:24-45:7
 vr 28 jan Jesaja 45:8-13
 za 29 jan Lucas 4:1-13

zo 30 jan Lucas 4:14-30
 ma 31 jan Lucas 4:31-44
 di 1 feb Psalm 9
 wo 2 feb Jesaja 45:14-19
 do 3 feb Jesaja 45:20-25
 vr 4 feb Jesaja 46:1-13
 za 5 feb Psalm 48
 zo 6 feb Lucas 5:1-11
 ma 7 feb Lucas 5:12-16
 di 8 feb Lucas 5:17-26
 wo 9 feb Lucas 5:27-39
 do 10 feb Psalm 1
 vr 11 feb Jesaja 47:1-15
 za 12 feb Jesaja 48:1-11

Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16, 3958 CH Amerongen. **Kerkelijk Centrum:** De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen)
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.
Pastoraat: Taakgroep Pastoraat [secretariaatsadres: Jan vd Heiden, \[janvdh1202@gmail.com\]\(mailto:janvdh1202@gmail.com\), tel. 0318 471853](mailto:secretariaatsadres:Jan_vd_Heiden_janvdh1202@gmail.com)

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst, Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074, scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: dhr A.J. de Graaf, Boslaan 69, 3958 GX Amerongen, tel. 0343 456068; Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters: mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876, kerk-sandra@wimruitenbeek.nl
 Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen
Collectemuntjes: Hans Weijman, tel. 0343 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 33, Overberg
Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133. predikant@hervormdoverberg.nl
Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl
E-mail kopij voor de Klokkenuider: klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18 t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Administratie voor postabonnementen Klokkenuider: mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343 703160.
 Bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.
 Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg.
Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl



Lieve mensen, alweer een jaar voorbij... Een jaar met hoop op betere tijden... die we kortstondig ook hebben gehad, maar toch...

Weer is de epidemie opgelaaid en zitten we in beperking op allerlei gebied. Dit geeft verdriet, teleurstelling, woede, wanhoop en nogal wat negatieve reacties. Zeer begrijpelijk. Toch is er ook tijd voor bezinning, misschien wel meer dan onder normale omstandigheden. Ondertussen sturen we elkaar over en weer goede wensen en groeten. Ook dat kan helpen, het zijn toch de momenten van aandacht die er toe doen. Daar is iedereen gevoelig voor.

Een gedicht dat mij werd aangereikt en mij zeer trof, draagt als titel: 'Zonder twijfel'.

Omdat ik niet zeker weet of ik dit mag doorgeven (misschien later, als er toestemming voor komt), interpreteer ik het met mijn eigen woorden.

Er is geen geloof... zonder twijfel...
Ook al twijfelde Abraham niet aan Gods beloften.
 Zonder stilte... geen gehoor...
Zijn leven stond in het teken van zien en verwachten, levenslang, met niets in handen.

We zien uit naar Gods zegen, want Hijzelf zegt daarmee: Ik ben bij jullie, Ik was er en zal er zijn. *Zonder twijfel...!*

Met dank voor alle inzet van het afgelopen jaar, wensen wij u en jullie een hoopvol nieuw jaar toe!

Met een hartelijke groet, namens de redactie,
 Marga van de Weerd

Protestantse wijkgemeente Amerongen

Bij de diensten en vieringen

CYA-jeugddienst 6 februari: 'Hoor je Mij?'

Dat kan onze vraag aan God zijn, maar ook Gods vraag aan ons!

In Lucas 11:5-11 wordt Simon geroepen om alles achter zich te laten en Jezus te volgen. Dat roept ook spannende vragen op voor ons: 'Hoe kunnen wij Gods stem verstaan?' en 'Wat doen we daar vervolgens mee?' En... 'Krijgen wij net als Simon ook een opdracht voor ons leven? Of gebeurde dat alleen bij mensen in de tijd van de bijbel?'

In de CYA-jeugddienst op **zondag 6 februari** gaan we samen op zoek naar antwoorden. Er zijn leuke interactieve werkvormen bedacht, die ook thuis (achter de buis) goed te volgen zijn. Natuurlijk zijn er ook dit keer passende liederen van onze eigen CYA-band. Van harte welkom!



Viering in De Ridderhof

Ondanks alle beperkingen hebben we in december een kerkdienst kunnen houden in De Ridderhof. Op **donderdag 20 januari** is er weer een dienst, waarin ds. Bert de Ruiter voor zal gaan.

We beginnen om **15.00 uur**. We hopen dat de coronaregels tegen die tijd wat milder zijn.

Maar met of zonder regels, vieren kunnen we altijd. Dat gaan we samen doen. Welkom!

Jan vd Heiden



Pastoraat

Meeleven sectie 1 en 2

We denken aan de mensen die permanent elders in een zorginstelling wonen.

Dhr. en mevr. Haze-Meijboom wonen in Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen. Verder *dhr. Rijkssen* in het Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB) en *dhr. en mevr. Koole-van Duijn* in de Meent, De Grote Beer 10, 3902 Veenendaal.

Mevr. J. Eimers-van der Heijden ging in de week tussen kerst en oud en nieuw in Elim wonen (k. 265). Heel ingrijpend, ook voor haar man, die haar de afgelopen jaren tijdens haar aan Parkinson gerelateerde ziekte thuis trouw en liefdevol heeft kunnen verzorgen.

Op nieuwjaarsdag werd *mevr. E. Krol-Glimmerveen* opgenomen in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. We hopen dat ze gauw weer naar Elim terug mag keren.

Mevr. Van der Meer-Seijdell kreeg na onderzoek in het ziekenhuis te horen dat haar hart zodanig slecht er aan toe is, dat zij naar verwachting niet lang meer te leven heeft. Haar man en kinderen omringen haar thuis met veel liefde en zorg.

Je leest erover in de krant en het is ook te merken dat er weinig ziekenhuisopnames

zijn, vanwege alles wat er speelt rondom corona. Pas nog een triest bericht van iemand uit de gemeente bij wie een operatie op het laatste moment werd uitgesteld, omdat er meer coronazorg in het ziekenhuis nodig was. Hopelijk gaat het dan toch zo gauw mogelijk dit jaar gebeuren.

We denken ook aan *Wija en Martin van der Kaaden*. Wija verloor afgelopen maand in kort tijdbestek van een paar weken haar beide ouders, nadat ze beiden getroffen waren geweest door corona.

Noodgedwongen was er de afgelopen tijd enige terughoudendheid in het bezoekwerk. Maak ook zelf gerust een afspraak voor een bezoekje. Uw predikant maakt daar graag tijd voor.

ds. Bert de Ruiter

Meeleven sectie 3

Marlies Blom is gelukkig vanuit het revalidatiecentrum weer thuis in Elst bij Bram. Hun adres is Vissersweg 9, 3921 DA Elst.

Jopie Pluijgers is geopereerd. De operatie is goed verlopen, maar er zal nog wel nabehandeling nodig zijn. Zij is nu weer thuis op Korenland 13, 3958 EX Amerongen.

Mevr. van de Poel kan niet langer thuis wonen op Menorapad 13 en verhuist naar Elim, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen, afd. Rijnzicht, kamer 449.

Tenslotte verblijft *Jan Stroobach* nog steeds in hospice De Wingerd, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen.

Taakgroep Pastoraat

's Zondags gaat zij (niet) naar de kerk...

De kerkdienst meebeleven, gaat toch via het scherm, helaas, ja zo kun je het zeggen. Het is niet anders, wil je verbonden blijven dan is het scherm het middel. Zoals onze predikant het laatst zei: iedere zondag kun je via het scherm je booster halen.

We hebben de apparatuur om de dienst op te nemen in beeld en geluid. En er zijn mensen die dan ook zorgen dat het mogelijk is om de dienst op de zondag op mijn scherm te laten verschijnen. Wat een cadeautje.

Natuurlijk is het gezellige praatje voor en na de dienst heel belangrijk en mis ik die contacten, hoe kort of vluchtig dan ook. Ik mis het samenzijn.

En toch: Laat het glas maar halfvol zijn. Ik geniet van het zingen en luisteren op afstand en ik hoor iedere keer weer een sprankje hoop. Altijd mogen we hopen en denken aan een nieuw begin, zoals het sneeuwkllokje in mijn tuin laat zien: ergens gloort de toekomst. Tot snel weerziens, voor 2022 een inspirerend jaar gewenst.

Karin Sommer – de Vries

Taakgroep Hart voor de Schepping

Andrieskerk = groene kerk.

Ja, en wat nu?

Een Groene Kerk wil bewuster omgaan met:

- Sociale gerechtigheid
- Rechtvaardigheid
- Zorg voor de schepping

Veel daarvan zit al in ons DNA. Denk aan het diaconaat voor binnen- en buitenland en het pastoraat. Veel recenter is dat we ons meer en meer bewust worden van onze verantwoordelijkheid voor de aarde. De aarde, die wij 'schepping' noemen. Die benaming legt al een direct verband met de Schepper, met het besef dat ons geloof alles te maken heeft met onze omgang met onze naasten en met de

aarde. Maar hoe doen we dat dan, als kerk en als gemeentelid? Hoe inspireren en stimuleren we elkaar om goede keuzes te maken? Om 'duurzaam denken' en 'duurzaam leven' te integreren in ons leven van alledag? En wat wordt onze volgende 'groene stap' als Andriesgemeente?

De werkgroep Hart voor de Schepping wil zowel het denken als het doen stimuleren.

Tip: installeer op je tablet en telefoon de app *Ecosia*. Ecosia compenseert het energieverbruik van je internetgebruik door bomen aan te planten. De teller staat op bijna 15 miljoen aangeplante bomen. Ook voor je privacy is Ecosia een goed alternatief voor google.



Een nieuw jaar is begonnen

Namens de kerkenraad wensen wij u een gezegend, gezond en gelukkig 2022 toe en Gods zegen op de weg die voor u ligt dit nieuwe jaar.

We hebben 2021, een enerverend jaar waarin veel gebeurde, achter ons gelaten. Voor veel mensen was het een moeilijk jaar, door de belemmeringen van Corona of door pijn en verdriet in persoonlijke sfeer. Maar we zijn ook dankbaar voor de mooie en fijne dingen die we in ons leven mochten ervaren.

In de maand december moesten we schakelen van fijn met elkaar naar de kerk gaan, naar een avondlockdown en vervolgens naar een volledige lockdown. Dit heeft van ons als gemeente flexibiliteit gevraagd. Geweldig om te zien hoe we dit met elkaar hebben opgepakt

Diaconie

Collectes oktober 2021

26/9 Correctie SOS Kinderdorpen	€ 218,20
3/10 Kerk en Israël	- 417,10
10/10 Kerk online	- 336,00
17/10 KIA Werelddiaconaat	- 759,31
24/10 JOP	- 382,20

Collectes december 2021

28/11 Kerk voor het dorp	€ 390,37
5/12 PKN Missionair werk	- 270,55
12/12 Rudolphstichting	- 277,75
19/12 Mission Timoteo	- 297,00
24/12 Kinderen in de knel	- 1342,20
24/12 Stille hulp	- 251,00
26/12 Plaatselijk werk Diaconie	- 379,11

Giften

2/12 Stille hulp via mevr. van Gessel Sectie 1	€ 20,00
Dec. Opbrengst vreemde valuta	- 6,00
Dec. Via Hiske Weijman bij bezorgen boekje	- 10,00

De Diaconie heeft aan de volgende doelen in december een bijdrage overgemaakt:

Voedselbank	€ 250,00
Kerk in actie Syrië	- 250,00
Kerk in actie Pakistan	- 250,00
A Rocha (Kenia)	- 500,00

en hoe er de afgelopen maand met inzet van velen mooie en bijzondere vieringen te zien waren. Heel veel dank hiervoor.

Ook van de jeugd is de nodige flexibiliteit gevraagd, het bowlen werd gecancelled, maar jullie hebben daarna met elkaar op een bijzondere manier Amerongen in het licht gezet.

Wat zou het fijn zijn als 2022 voor jullie een mooi jaar wordt en de activiteiten om samen te komen en elkaar te ontmoeten allemaal door kunnen gaan.

Dit geldt natuurlijk voor alle initiatieven en activiteiten voor jong en oud, die binnen onze gemeente ontwikkeld worden.

We willen kerk zijn, niet alleen voor onszelf als gemeente, maar ook voor de mensen om ons heen. Laten we elkaar blijven betrekken bij Gods kerk en met aandacht voor elkaar het nieuwe jaar ingaan.

Namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld

Kerkrentmeesters

Mutaties kerkelijk bureau

Nieuw ingekomen:

- Dhr. en mevr. Vink, Kon. Wilhelminaweg 73C

Giften

Hierbij de collecten die nog niet vermeld zijn.

31-10 € 55,00

07-11 - 50,00

14-11 - 34,00

21-11 - 154,50

28-11 - 157,00

05-12 - 106,00

12-12 - 188,50

19-12 - 207,50

25-12 - 337,50

gift van € 1000,00 voor onderhoud gebouwen

gift van € 600,00 vrije besteding

gift van € 700,00 van de Diaconie

gift van € 10,00 via Dick van Altena

gift van € 50,00 via Hiske Weijman voor het orgel

Met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek

Periodieke schenking

Nu het jaar 2021 teneinde is en er een nieuw jaar is begonnen, zijn er wellicht een aantal goede voornemens in uw gedachten. Eén daarvan kan zijn, dat u de kerk wilt steunen met een periodieke gift. Dit kan belastingvoordeel opleveren.

Wij verwijzen u ook naar de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften. Ook kunnen wij u daarbij helpen.

Enkele voorwaarden die de belastingdienst stelt:

- **Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen**

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit spreken wij af in een onderhandse overeenkomst tussen u en de kerk.

Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar

tenminste hetzelfde bedrag aan de kerk te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplijt in meerdere bedragen, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het toegezegde bedrag of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

- **Overlijden van u of van een ander**

In de overeenkomst moet zijn bepaald, dat de uitkeringen eindigen bij het overlijden van uzelf of van iemand anders. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel een keuze maken of u de uitkeringen laat eindigen bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander.

- **Looptijd van de gift**

U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar.

Spreekt u af dat u een gift doet totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Dan kunt u de gift voor 'onbepaalde tijd' regelen. Wel geldt altijd het minimum van 5 jaar.

Het zou fijn zijn als u ons op deze wijze wilt ondersteunen. Wilt u hiervan gebruikmaken of nadere informatie ontvangen, neem dan contact op met penningmeester Sander Bouman. Tel: 06-13197743 of per email: s.bouhuys@planet.nl.

Overigens, heeft u er ook al eens over nagedacht onze kerk te noemen in uw testament als goed doel?

Sander Bouman, Penningmeester
Kerkrentmeesters Amerongen

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Herinneringsoproep.

De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 15 tot 29 januari. Tijdens deze actie vragen wij u om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2022 voor onze kerk op te geven. Eén en ander zoals in de oproep van december al verwoord.

Deze VVB is het hoofdbestanddeel van het levend geld in de inkomsten van onze kerk. Willen wij samen kerk zijn, dan zullen wij daar



een financiële bijdrage voor over moeten hebben. Daarom een beroep op uw verantwoordelijkheid als lid van onze kerk. Draag bij naar wat voor u mogelijk en verantwoord is.

Wij hopen dat u uw bijdrage uit 2021 ten minste wilt en kunt continueren voor 2022.

In de week van 17 januari worden de enveloppen bij u bezorgd/afgegeven. De week daarop wordt het antwoord weer bij u opgehaald. Het zou fijn zijn voor de lopers als u het antwoord dan klaar hebt liggen. Elegant ook, dan hoeven ze niet nog eens terug te komen.

Vrijdag 28 januari maken wij de stand op. Wij rekenen graag op uw medewerking tijdens deze actie en op uw financiële hart in de toezegging, die u doet voor 2022.

Namens de kerkrentmeesters, Hans Weijman



Overige berichten

Tegen het duister - sporen van licht

Ons gemeentelid Arjen Vaartjes heeft een boekje uitgebracht, dat hij graag onder de aandacht wil brengen met de volgende informatie.

Naast docent in het MBO, ben ik werkzaam binnen de kerk en ga ik met regelmaat voor in kerkdiensten (PKN).

In dit nieuwe boekje – wat ik in eigen beheer uitgeef onder het motto “printing on demand” – zoek ik naar sporen van licht in deze vaak zo donkere wereld.

Een rode draad vormt allereerst de briefwisseling tussen de bekende Anne Frank, het joodse meisje, ondergedoken in Amsterdam en Meryem, een Palestijns meisje, uit een vluchtelingenkamp, dat nu in een pleeggezin in Nederland verblijft.

Hoewel de periode en situatie verschillen, zijn er treffende overeenkomsten in beide jonge levens. Anne Frank overleefde echter uiteindelijk de oorlog niet. Voor Meryem is er wel toekomst. Al is die voor haar volk, familie en lotgenoten nog zo onzeker.



De tweede rode draad is die van vooral oud-testamentische teksten, naast een aantal nieuw-testamentische en enige teksten uit de Koran, die meer dan alleen maar illustratie willen zijn.

Deze bundel is niet geschreven met het oog op een bepaalde “doelgroep”. Dat neemt niet weg dat deze bundel gebruikt kan worden – dus niet alleen gelezen! – in bijvoorbeeld pastorale gesprekskringen. Ik zie ook mogelijkheden voor catechese- en studiegroepen, zoals de briefwisseling tussen Anne en Meryem die heel goed in het onderwijs gebruikt kan worden bijvoorbeeld bij maatschappijleer, burgerschapslessen of binnen godsdienstige vorming. Met andere woorden, deze bundel kan een “gespreksboek” zijn.

Tenslotte zou het boek gebruikt kunnen worden bij pastorale en theologische opleidingen. Geen leerboek voor studenten maar een “praatboek”, of leesboek voor stille momenten.

Ik hoop van harte dat deze bundel zijn weg zal vinden en dat het boek velen vooral mag inspireren.

Ben je geïnteresseerd? Je kunt dit boekje bij mij bestellen voor € 17,00.

Mail naar: arjen.vaartjes@hotmail.com



Uit de pastorie

Boven de voordeur staan de letters 'pastorie'. Die letters hebben er niet altijd gestaan maar het huis zelf staat er al sinds 1841. En op die plek stond daarvoor ooit een oudere pastorie die in slechte staat was komen te verkeren en toen door het huidige pand vervangen is. Amerongen weet dus niet beter dan dat daar de dominee woont.

De Nederstraat is een van de oudste straten van Amerongen. Een schilderachtig straatje zowel bij licht als bij donker. Daarom ooit vereeuwigd door Anton Pieck, wiens dochter overigens een paar jaar op het 'Huchie' woonde en waar menig wandelaar of fietser even halt houdt en een mooi kiekje maakt. Het is ook goed wonen in de Nederstraat, want – om met de titel van een bestsellerboek te spreken – 'de meeste mensen deugen' er! Inderdaad, de meesten...

In een van de zogeheten Napoleonhuizen in de straat woont Henk Thiadens. Na zijn pensionering als huisarts is hij vanuit Amersfoort destijds hier komen wonen. In de kerk hebben we in de loop der jaren bij gelegenheid al meer dan eens van zijn pianospel mogen genieten. Op warme zomerse dagen staat aan de achterkant van zijn huis de schuifpui vaak open en kunnen we hem in de pastorietaan op zijn vleugel horen spelen. Een gratis pianoconcert. Meestal Mozart, Bach, Brahms of zoiets maar ook wel een mooi lied van Huub Oosterhuis op een melodie van Antoine Oomen. Vaak klinkt over de tuinmuur heen ook zijn aanstekelijke en bulderende lach.

Ik begin erover omdat hij op zaterdag 8 januari twee uur lang te horen is in een klassiek muziekprogramma op NPO 4: van 10.00-12.00 uur licht hij dan op de radio zijn muziekkeuze toe. Wie niet rechtstreeks af heeft kunnen stemmen kan de uitzending ook naderhand nog terug horen via www.nporadio4.nl/uitzendingen/een-goedemorgen-met/ In de pastorie gaan we er die zaterdagmorgen dan in ieder geval even voor zitten om te luisteren naar de verhalen en de klassieke muziekkeus van een goede buur uit een leuke straat...

*Hartelijke groet,
ds. Bert de Ruiter*

Rond de diensten

In de morgendienst van D.V. 16 januari zullen de nieuw benoemde broeders *Bas van Ginkel*, *Wim Veen* en *Kees van Ginkel* in het ambt worden benoemd. De broeders *Henk Staal* en *Gert den Hertog* ontvangen hun herbevestiging. We nemen afscheid van de broeders die de kerkenraad verlaten: *Willem van Ginkel*, *Henk van de Zandschulp* en *Jan van Noort*. Omdat br. Bas van Ginkel op zijn verzoek de eerste 6 maanden vrijgesteld is van zijn taken, zal br. *Gijs van Ginkel* tijdelijk de taken van jeugdouderling vervullen. We zijn hem daar dankbaar voor. Aandacht voor en leiding aan de jeugd van onze gemeente is ook zeker in deze tijd van groot belang. Pastorie

Uit de vergaderingen van 15 en 22 december

Benoeming en bevestiging ambtsdragers

Zoals bekend hebben de broeders Bas van Ginkel en Wim Veen hun benoeming aanvaard als respectievelijk jeugdouderling en diaken. Bas heeft gevraagd om de eerste 6 maanden te worden vrijgesteld van taken in verband met de drukte in het gezin, mede door de bouw van het nieuwe huis. We stemmen daar graag in toe. In die periode zal Gijs van Ginkel de taken van jeugdouderling waarnemen. Dankbaar zijn we ook voor het bericht van br. Kees van Ginkel, die zijn benoeming als diaken heeft aanvaard. Br. Harry Vermeer heeft ons laten weten, dat hij zijn benoeming als ouderling niet aanvaardt. Daarna heeft de kerkenraad br. Wim van den Berg benoemd. Ook hij heeft recent laten weten, dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In de aanstaande kerkenraadsvergadering willen we komen tot een nieuwe benoeming in deze nog laatste vacature.

De bevestiging, herbevestiging en het afscheid zal plaatsvinden in de morgendienst van D.V. zondag 16 januari.

Evaluatiegesprek

Er is vanuit de kerkenraad een informeel evaluatiegesprek geweest met ds. en mevr. De Kwaadsteniet. Ze hebben daarin aangegeven, dat ze zich gesetteld weten, ook hun drie jongens. Door de coronamaatregelen is snel contact maken met gemeenteleden lastig gebleken. Toch voelen ze zich echt 'geland' in de gemeente en in het dorp. Namens de kerkenraad en door indrukken vanuit de gemeente, hebben we waardering uitgesproken voor

Geboorte

Bij *Arno* en *Miranda Leeuwdrant* (Rembrandtlaan 46, 3925 VD Scherpenzeel) is op vrijdag 17 december een zoon geboren: Daan. Wij feliciteren de ouders van harte en wensen hen Gods zegen en wijsheid toe bij de opvoeding.

Jubileum

Wim en *Mieke van de Kamp* (Bovenhaarweg 10-11, 3956 KL Leersum) vierden onlangs dat ze vijftig jaar geleden, op donderdag 27 december 1956, elkaar trouw beloofden. We danken met hen God voor al die jaren die daarop volgden en wensen hen van harte het goede voor het toekomstige.

Kerkenraad

hun toegankelijkheid, inzet, betrokkenheid en initiatieven. Ook de thematische opzet van de diensten en preken wordt positief opgemerkt. Er was vanuit de contacten in de gemeente ook een enkel aandachtspunt opgebracht. Het gesprek van bijna 2,5 uur in de pastorie verliep in goede sfeer.

Maatregelen i.v.m. corona

Het kerstfeest van de zondagsschool op kerstavond is doorgedaan. Het zingen voor de dienst op 1e Kerstdag kon niet op de gebruikelijke manier doorgaan. We maakten gebruik van opnames van 'Nederland Zingt'.

De persconferentie, waarin de lockdown werd afgekondigd, was aanleiding voor de kerkenraad om de ingevoerde maatregelen voor de erediensten in een extra overleg op 22 december grondig tegen het licht te houden. We zijn van mening, dat we steeds behoorlijk strikt zijn geweest en dat we verantwoorde maatregelen hebben getroffen. We beseffen dat evenals in de samenleving, ook in onze gemeente de opvattingen niet eensluidend zijn. Dat is binnen de kerkenraad niet anders. We hebben in een open sfeer elkaars 'nieren geproefd'. We willen recht doen aan de ernst van de situatie en anderzijds de grote waarde van het gezamenlijk eredienst houden niet opgeven.

Ten opzichte van de reeds geldende maatregelen vraagt de situatie om enkele aanscherpingen: we brengen het toegestane aantal kerkgangers terug tot maximaal 30 per dienst door gericht uit te nodigen.

Vervolg van pagina 7

Plaatsen tevoren toewijzen en registreren van namen is niet nodig. Er zal maar 1 ouderling en 1 diaken tegelijk dienst doen. Het zingen blijft beperkt tot de voorste banken en de kerkenraadsbankjes. Gastpredikanten wordt verzocht het aantal te zingen coupletten te beperken en vooral uit bekende psalmen en gezangen te laten zingen. Dit in verband met de beleving door de thuisgemeente. Catechisaties, zondagsschool en oppas volgen de school(vakanties).

Vanzelfsprekend blijft het van groot belang, dat we allemaal de basismatregelen in acht nemen. Dat dient elkaars veiligheid en

gemoedsrust. We beseffen dat ons beleid hierin volgens sommigen te streng is, terwijl het voor anderen juist als te soepel kan overkomen. Heel af en toe bereikt ons een berichtje van één van u of jullie daarover. We zouden dat graag meer zien: laat het ons eens weten wat u van de getroffen maatregelen rond de erediensten vindt en hoe u en jij het gemeentezijn in deze tijd beleven. Dat geeft ons als kerkenraad meer houvast, ook bij het uitstippelen van het beleid voor de langere termijn.

Diversen

Als nieuwe catecheet voor de jongste groep is Daan Otterspeer onlangs gestart. Zowel

vanuit de groep als van hem zelf bereikte ons positieve feedback.

De digitale kerkenraadsvergadering is om meerdere redenen moeizaam. Het merendeel van de kerkenraad heeft de voorkeur voor fysiek vergaderen. Kees Henken stelt daarvoor de kantine van de camping 'De Hoge Linde' ter beschikking. Daar kunnen we op afstand toch in vergaderstand bijeenkomen.

*Namens de kerkenraad,
Gert den Hertog (scriba)*

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

De jaarwisseling ligt weer achter ons en dan is het eerste project voor de kerkrentmeesters het opstarten van de Actie Kerkbalans. Dat is een heel belangrijk gebeuren voor onze kerk, want van het totale inkomende jaarbedrag komt ongeveer 60 procent voort uit de Actie Kerkbalans.

De actie zelf wordt gehouden van zaterdag 15 januari tot en met zaterdag 29 januari en werkt weer zoals gebruikelijk: Men komt u een envelop met folder en toezeggingsformulier bezorgen, het toezeggingsformulier vult u in en doet deze in de meegekomen antwoordenvolp. Deze envelop komen we weer bij u ophalen.

Bij voorbaat allen hartelijk dank voor uw bijdrage; we hopen weer een mooi bedrag te mogen bekendmaken.

Nog een kleine aanvulling: Bent u geen lid van onze kerkelijke gemeente en komt dit bericht u onder ogen, dan staat het u vrij een bedrag naar onze Hervormde Wijkgemeente Overberg over te maken met omschrijving: 'Kerkbalans 2022'. Dit kan naar bankrekening: NL06 RABO 0302 1245 86.

We zijn er u dankbaar voor! Immers: De kerk staat ook voor u open.

Collecteopbrengsten en giften

Tussen november en half december brachten de collecten voor het algemeen werk van de kerkrentmeesters een bedrag op van € 487,85. Voor de instandhouding van de predikantsplaats mocht € 169,60 worden ontvangen. Verder zijn in oktober en november giften ontvangen van € 25,00 en € 50,00 voor het werk van de kerkrentmeesters. Voor het restauratiefonds werd € 105,40 ontvangen.

Op het moment van samenstellen van deze Klokkenluider zijn nog niet alle collecten over december geteld. De Dienstenveiling heeft uit uiteindelijk het mooie bedrag van € 2.500,00 opgebracht.

Hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Namens Henk Staal (penningmeester)

Collectemunten

Op woensdag 19 januari zijn er collectemunten verkrijgbaar in de consistorie van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Grote schoonmaak

Het terrein rond de kerk is weer mooi opgeknapt. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank daarvoor.

Organisten

Ook in deze uitgave van de Klokkenluider 'schrijven we u bij' over de organisten:

- Op 12 december heeft Jan Verbeek aandacht besteed aan het afscheid van *Anton Kanis*; dat was een aardig moment zo na de ochtenddienst.

- Zijn opvolger, *Robert van Deelen*, heeft inmiddels al twee diensten het orgel bespeeld, daar zijn we heel blij mee.
- *Joke Wolswinkel* heeft het orgelspelen inmiddels weer mogen en kunnen hervatten, ook dat is verheugend te mogen vermelden.
- Ter vervanging van *Jonathan Bogerd* hebben we nog niemand kunnen vinden; we krijgen zo af en toe nog weleens een tip, maar dat heeft nog niet ergens toe mogen leiden. Blijft u vooral meedenken, we vernemen graag van u! Gelukkig is Jonathan bereid zo af en toe nog te spelen en hij staat dus nog op het rooster.
- *Erik Bogerd* komt nog regelmatig voor op het rooster; we zijn blij dat hij ons nog zo vaak wil begeleiden met zijn orgelspel.

Al met al ligt hier nog een schone taak voor de kerkrentmeesters en allen die ons bijstaan in het invullen van de vacature organist.



2022

Actie
Kerkbalans



Pastorie

Onze dominee gaf bij navraag naar eventuele wensen aan, dat de behaaglijkheid in zijn studeerkamer nogal te wensen overlaat: het wil er maar slecht op temperatuur komen. Twee kerkrentmeester-'technuten' zijn er een paar keer wezen kijken en inderdaad: die vloerverwarming daar komt maar slecht op temperatuur. Er is nog niet uitgebreid gekeken of er wat aan eventuele warmtelekage gedaan kan worden; dat gaan we nog eens doen. Wel is besloten in de CV-installatie een tweede thermostaat aan te brengen, zodat de studeerkamer als aparte zone de ketel kan gaan aansturen. Dit hopen we 7 januari te gaan uitvoeren. Dat dit probleem zich nu voordoet kan heel goed een gevolg zijn van het uitvoeren van de isolerende maatregelen in de pastorie zelf, zoals dat de laatste jaren successievelijk is gedaan. Immers als de woonkamer op temperatuur is, gaat de CV-ketel uit en heeft de studeerkamer het nakijken. Fijn dat ds. De Kwaadsteniet dat aangaf; we gunnen hem zeker zijn comfort.

Hiermee bent u van de belangrijkste zaken weer op de hoogte en kunt u zich voorbereiden op de zaken, waarin we een beroep op u doen.

We zijn blij met hetgeen we voortdurend mogen ontvangen en kunnen zeggen, dat we voor wat betreft de noodzakelijkheden nog nooit echt teleurgesteld zijn geworden. We danken na onze Heere u allen voor getoonde betrokkenheid, bijdragen en gebed.

*Namens de Kerkrentmeesters,
Reijer Ploeg (secr.)*

Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 5 februari. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.



Collecteopbrengsten en giften

Beste lezers,
Hiernaast het giften- en collectenoverzicht van het 4e kwartaal in 2021.

De giften zijn voor bepaalde doelen opgenomen in het totale kwartaalbedrag voor desbetreffend doel, maar ze worden ook nog even apart vermeld om één en ander transparant te houden.

Namens de Diaconie en de Zendingscommissie: allen hartelijk dank voor uw bijdragen!

Doel	4e Kwartaal
Diaconie Algemeen	€ 734,50
Dovenpastoraat	€ 10,50
Schuldhelpmaatje	€ 101,60
Steun klein fonds	€ 119,45
Christenen v. Israël	€ 162,20
KIA noodhulp PL-BLR	€ 296,20
Giften Elisabethbode	€ 20,- / € 45,- / € 12,50 / € 30,-
Giften diaconie alg.	€ 35,- / € 20,- / € 350,-
Vanaf hier zending	
Offerblok Fam. Roest	€ 1070,90
Najaarszendingscoll.	€ 142,15
Avondmaalscoll.	€ 179,-
Giften zendingscomm.	€ 24,75 (extra ontvangen bij dagboekjes)

Overige berichten

Bedankt

Beste gemeente van Overberg,
Na mijn geïmproviseerde afscheidswoord in de kerk op zondag 12 december wil ik graag nog even uitgebreider terugkomen op dat afscheid.

Allereerst dank aan onze God, die mij de kracht en gezondheid gaf om jullie te dienen met het orgelspel.

Daarnaast dank aan u als gemeente die mijn - over het algemeen - strakke orgelspel hebt ondergaan. Ik was geen afwachterende organist, maar voelde het als mijn taak om leiding te geven aan de gemeentezang. Met het Hoogenes-orgel was dat nog wel eens lastig, omdat dat niet zo veel draagkracht had. Daar kwam verbetering in met de komst van het Verschuieren-orgel. Over het algemeen werd er goed door de gemeente meegezongen en daar heb ik dan weer van genoten. Ik was ook een organist die nogal eens alternatieve zettingen (bijvoorbeeld met een bovenstem) gebruikte. Ook daarvan heb ik genoten, omdat ik meende te horen, dat het gebruik ervan de gemeente stimuleerde in de zang.

Ik ben de leden van de kerkenraad in het verleden en nu dankbaar voor de contacten die er waren. Die hebben er zelfs toe geleid, dat ik enige tijd meegedaan heb in het Overbergs KleinKoor (OKK). We hebben verschillende keren in de dienst mogen zingen en ik heb dat heel fijn gevonden.

De predikanten, Eric Bouter en Arjan de Kwaadsteniet, ben ik dankbaar voor de contacten die er waren en voor het tijdig

toesturen van de orde van dienst. Ik had daardoor voldoende tijd om mij voor te bereiden.

Als laatste hartelijk dank voor de bloemen en de enveloppe met geld, die ik die zondagmorgen na de dienst kreeg. Het geld heb ik inmiddels besteed aan een aantal afleveringen (ik had er al zes) van 'Psalmbewerkingen voor orgel' van Margaretha Christina de Jong uit Middelburg. Het is leuk om af en toe weer iets nieuws in te studeren en te gebruiken in de eredienst.

Tot slot: God zij met jullie, of - met een inmiddels al vrij bekend lied uit het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' -:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

*Hartelijke groet,
Anton Kanis*

Dankwoord

Wij willen iedereen die tijdens de ziekte en het overlijden van Wilco zijn of haar medeleven heeft getoond, heel hartelijk bedanken.

De vele gebeden, kaartjes, bezoeken en telefoontjes hebben wij erg gewaardeerd. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!

Familie Zorg

Vervolg 'Overige berichten'

Kerstviering voor de 70-plussers van onze gemeente

Ook dit jaar hebben we voor de 70-plussers van onze gemeente een online kerstdienst vanuit de Efrathakerk verzorgd met als thema 'Het licht in de duisternis'. De lezingen en gedichten werden verwoord door de dames van de HVD en de meditatie werd verzorgd door ds. De Kwaadsteniet. Dankzij de techniek konden we genieten van

prachtige liederen, die via een PowerPoint presentatie de huiskamers bereikten.

Ook werd er in de week voor de Kerst bij de 70-plussers een tasje bezorgd met wat feestelijk verpakte lekkernijen, het dagboekje 'Een handvol koren' en een vrolijk ingekleurde kerstkaart van de kinderen van de zondagsschool. Dat dit zeer op prijs werd gesteld, bleek uit de enthousiaste reacties en de giften die we mochten ontvangen (€143,00)

voor het 'Potje van Mantel'. Waarvoor heel hartelijk dank!

N.B. Het 'Potje van Mantel' is jaren geleden geschonken door ds. Mantel en wordt door ons als giftenpot gebruikt tijdens de ouderenvieringen.

Iedereen een gezegend nieuwjaar gewenst.

*Namens de Hervormde Vrouwen Dienst
Ans, Ariejon, Gerda, Gerrie, Gonnie, Inie,
Marianne en Tiny*



Zingen met Kerst

Ondanks de bekende maatregelen konden we op Eerste Kerstdag toch in 2 kleine groepjes op pad om te gaan zingen bij de ouderen en zieken van onze gemeente. Onder trompetbegeleiding mochten we zo het Kerstfeest 'inluiden' met elkaar. Altijd weer een bijzonder moment, ook voor mevrouw Van den Brink van de Bergweg.



Bazar 2022

Helaas kunnen we nog niet exact vermelden wanneer we de bazar 2022 kunnen organiseren. Wél kunnen we melden dat we sowieso op 5 maart de grote verloting gaan houden! De loten zijn inmiddels gedrukt en al snel zullen we contact zoeken met de lotenverkopers en de loten onder hen gaan verdelen. U kunt hen dus binnenkort aan de deur verwachten. Zoals gebruikelijk wordt op elk lot genoteerd aan wie het wordt verkocht. Wellicht zal de verloting op 5 maart online worden uitgezonden, maar we hopen natuurlijk nog steeds u op die dag in levenden lijve te kunnen ontmoeten. We houden u op de hoogte!

*Met vriendelijke groet,
de Bazarcommissie*

Handje helpen

Er zijn signalen uit de gemeente gekomen, dat er behoefte is aan een aanspreekpunt in onze gemeente, waar men anoniem de vraag kan uitzetten voor bijvoorbeeld tijdelijke hulp in- en rondom huis of benodigd vervoer

naar ziekenhuis, tandarts en dergelijke. De coördinator (het aanspreekpunt) zal deze hulpvraag anoniem uitzetten bij de beschikbare vrijwilligers en zo proberen te voorzien in deze vraag. Wij zijn hiervoor dus op zoek naar vrijwilligers, die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Dus heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden (bijvoorbeeld: tuinieren, schoonmaken, rijden), meldt u dan aan bij de coördinator van 'Handje helpen': Henk van de Zandschulp, tel. 0343-481269 of email hvdz54@gmail.com.



Een duit in het zakje door...



De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. Maandelijks vragen we iemand een duit in het zakje te doen, zodat we elkaar als gemeenteleden beter leren kennen. Het woord is aan *Maas en Corrie van de Glind*.

Hoe heet je en wie ben je?

Hallo, wij zijn Maas en Corrie van de Glind-Abblas en zijn al meer dan veertig jaar getrouwd. Wij hebben vier kinderen: twee meisjes en twee jongens. En één schoondochter en twee schoonzonen. We hebben negen prachtige kleinkinderen, waar we erg van genieten.

Waar ben je geboren en getogen?

Wij zijn beiden geboren in het buitengebied van Woudenberg. Maas komt uit een gezin van drie kinderen aan de Haarweg op de grens van Overberg en Woudenberg. Hij is meer Overberger dan Woudenberger. Corrie komt uit een gezin van 11 kinderen, wonende op een boerderij aan de Maarsbergseweg. Toen Corrie zeventien was is het gezin geëmigreerd naar Australië. Na 2,5 jaar kwamen ze weer terug naar Woudenberg, waar Corrie en Maas elkaar leerden kennen. Na ons trouwen zijn we gaan wonen op een heel mooi plekje aan de Laagerfseweg in Woudenberg, waar we nog steeds met veel plezier wonen.

Wat doe je het liefst?

Maas heeft ruim 40 jaar op een graafmachine gewerkt bij Loonbedrijf Lagerweij te Renswoude. Nu hij gepensioneerd is, houdt hij zich bezig met tuinieren; zowel groenten als bloemen. Daarnaast fietsen we veel, ook zijn we nogal eens een weekje weg met de caravan. We hebben als hobby oldtimer trekkers, waar we samen toertochten mee rijden.

We organiseren ook andere activiteiten bij onze vrienden van de trekkerclub. We passen op de kleinkinderen in geval van nood en die is soms hoog! Maas blaast midwinterhoorn. Hiermee treedt hij met zijn club op vanaf de eerste advent tot Driekoningen, maar helaas gaat er dit jaar veel niet door.

Corrie heeft nog enkele jaren gewerkt op de zorgboerderij Grootwagenveld in Renswoude, waar onze jongste zoon zijn dagbesteding heeft. Corrie zingt al jaren in het koor Candela te Renswoude. Ze sport twee keer in de week en houdt van lezen, wandelen en nog veel meer.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?

In het begin van ons trouwen waren wij lid van de NH kerk te Woudenberg. Toen de kinderen de leeftijd kregen dat ze naar school gingen, vroeg Karel van Ginkel, die bij ons met brood aan de deur kwam, waar wij onze kinderen naar school gingen doen. Hij promoveerde de gezellige dorpschool van Overberg, waardoor de kinderen hier hun basisschool hebben doorlopen. Lid worden van de Overbergse gemeente was een volgende stap en onze jongste hebben wij hier laten dopen. De kinderen gingen hier ook met plezier naar de zondagsschool. Wij hebben het altijd nog erg naar ons zin in Overberg.

Wat betekent het geloof voor jullie?

Ons geloof betekent veel voor ons. Het is het enige houvast in je leven. Als christen maak je ook moeilijke dingen mee, maar je mag weten dat er een God is die troost geeft en kracht.

Wat is je motto?

Dat we ook in deze moeilijke tijd als gemeente naar elkaar omzien en elkaar steunen.

Een column. Als nabetrachting bij de kerst.

Goed hè...

Wer immer strebend sich bemüht,
den können wir erlösen.
Wie tot het eind volhardend streeft,
hem kunnen wij bevrijden.

Goethe. In de tourist office van Erfurt stond hij te koop, deze Duitse dichter, als poppetje in een doosje. Ik zag hem en moest denken aan de regels die boven dit artikel staan. "Wie tot het eind volhardend streeft, hem kunnen wij bevrijden."

Aansprekende gedachte, niet? Dit optimisme, dit geloof in eigen kunnen. Wie van ons valt de dichter uit Duitsland niet bij? Hiervoor bestaan we toch ... om ons maximaal te ontplooiën, zoveel mogelijk uit ons leven te halen, terwijl de hemel instemmend noteert wat we allemaal aan goeds bereiken om ons op het eind er passend voor te belonen.

Nope.

Volgens die andere Duitser niet. Hij stond ook als poppetje te koop. Luther. Als iemand van Goethes gedachte niets moest hebben, dan hij. Luther beseftte te diep dat wat beneden voor goed doorgaat boven daarom nog niet goed hoeft te heten. Die twee liggen niet als vanzelf in elkaars verlengde. Wat is goed? Wat wij goed noemen – goed voor ons, goed voor onze groep? Het is zomaar slecht voor anderen of slecht in zichzelf. Voor de hemel kwalificeren we ons er niet mee.

Streven naar de hemel ... schei ermee uit, zou de dominee uit Duitsland zeggen. We hoeven niet naar de hemel te reiken, de hemel reikte al naar ons. Onlangs vierden we het. Dat er een kind lag in de stal van Betlehem, inderdaad. Je hoeft je er niet voor uit te rekken en boven je macht te grijpen om erbij te kunnen – bukken volstaat. Een kind kan er zo bij.

Goed hè!

ds. A.L. de Kwaadsteniet

Radio-uitzendingen



Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 16 januari vanuit de RK Kerk te Leersum (9.30 uur)
- op 23 januari vanuit de Ned. Gereformeerde Kerk te Doorn (9.30 uur)
- op 30 januari vanuit de Baptistengemeente de Wijrank te Leersum (10.00 uur)

- op 6 februari vanuit de PKN Andrieskerk te Amerongen (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

"Het kwaad" - Edith Eva Eger en Leonard Cohen

Het Kwaad - afgelopen zomer: Corona, bosbranden en wateroverlast, orkanen, alarmerend klimaatrapport, Afghanistan: aan de rij komt geen eind! Door de eeuwen heen is het probleem van het kwaad uitvoerig filosofisch en theologisch behandeld. Wie wil, kan een bibliotheek leeg lezen; al durf ik geen bevredigende antwoorden te garanderen. Toch kan lezen helpen. Net als opmerzaam om je heen kijken, letten op berichten die 'klein nieuws' betreffen. Mij viel op hoe bijvoorbeeld Fleur Jong en Jetze Plat op de Paralympics beiden een gouden plak binnenhaalden. Fantastisch hoe deze twee jonge mensen het kwaad dat hen overkwam, wisten om te buigen tot iets goeds!

Ikzelf stuitte de afgelopen 'stille' Coronaperiode op twee reacties op kwaad die mij troffen.

Het eerste is het boek "De Keuze", van de hand van de Joodse Auschwitz-overlevende Edith Eva Eger. Zij kwam als 16-jarig meisje in 1944 in het kamp terecht en beschrijft haar lotgevallen daar, maar ook hoe zij na de oorlog moed vond om als psycholoog cliënten te helpen zich van hun eigen (terneerdrukkende) gedachten te bevrijden. Je kunt je persoonlijke omstandigheden niet altijd veranderen; het kan zelfs zo erg zijn dat je het gevoel hebt 'geen keus' te hebben - en toch blijft er altijd één ding over dat in jouw hand ligt: wat je antwoord is op wat je overkomt. Ook als je slachtoffer bent, houd je vrijheid om te kiezen hoe je je tegenover je situatie opstelt. Ik vind deze gedachte op een bepaalde manier in het Joodse denken terug. Je kunt nog zoveel nadenken en filosoferen over de oorsprong en impact van



kwaad en lijden - uiteindelijk komt het erop aan hoe jij ermee omgaat.

Mij trof in Coronatijd ook het zinnetje uit de song "Anthem" van Leonard Cohen (1934-2016): "there's a crack in everything, that's where the light gets in" (er zit een barst in alle dingen, dat is precies waardoor het licht binnenkomt) - ook hier proef ik Joodse wortels. Inderdaad blijkt Cohen joods, kleinzoon van een Rabbijn. Ik hoor erin dat het erom gaat de breuklijnen in je leven te omarmen om zo het licht een kans te geven binnen te komen. Daarmee ben ik terug bij Fleur Jong en Jetze Plat (en vele anderen), die de barsten en breuken in hun leven onder ogen zien zonder zich erdoor te laten bepalen.

Jij kiest wie je bent, wie je wilt zijn, hoe je met jouw kwaad omgaat...

Marcel Kemp

© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld
Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,
saba2121@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie voor ALLE postabbonementen:
mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek

Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343
703160, bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.
Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg

Geen Klokkenuider ontvangen? Bel of mail naar
Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog.
Vragen of informatie over de digitale versie kunt u
sturen naar: klokkenuider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adressen tot
maandag 31 januari 17.00 uur



Amerongen/Elst
klokkenuider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)
Let op! Alleen mogelijk via
klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Klokkenuider
ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

per post per mail

✉ @

€20,- €10,-

Aanmelden via klokkenuider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

