



Wat een vriend

Overweging bij 1 Samuel 23:1-18

En zij sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de HEER.

1 Samuel 23:18 (Herziene Statenvertaling)

Het verhaal van David laat zich in dit hoofdstuk lezen als het verhaal van zo'n lonesome fighter die vaak in Amerikaanse films te zien valt. Ver van huis vecht hij tegen de overheersers. Soms boekt hij een overwinning. Vaker moet hij zich het vege lijf zien te redden. Zeker van zijn leven is hij nooit. Het minst als hij denkt dat wel te zijn. Elk moment kan hij verraden worden en regelmatig wordt hij het. Maar hij blijft strijden. Voor de goede zaak, die in Davids geval zelfs Gods zaak is.

Aan overtuiging ontbreekt het David niet. Lef heeft hij ook. Dat blijkt als hij met z'n militie van een mannetje of vierhonderd op de Filistijnen los durft gaan. Deze indringers doen in het Israël van 1 Samuel wat de Russen in het Oekraïne van de eenentwintigste eeuw doen. Vernielen, verwoesten en vernietigen. Vernederen, verwonden en vermoorden. In 1 Samuel 23 is Kehila aan de beurt. Alles wat er in dit plaatsje kapot kan, gaat er kapot. De berichten over wat er gaande is daar raken David diep. Hij laat het er niet bij zitten en trekt gedekt door Gods goedkeuring tegen de Filistijnen ten strijde. Laat

het in Gods Naam afgelopen zijn met alles wat zij aan ellende in Kehila bezig zijn aan te richten. Het lukt. De militie van David weet de Filistijnen uit Kehila weg te krijgen. God geeft hen in hun hand.

Het maakt David tot de gevierde held van het plaatsje. Ze dragen hem er op handen, hij mag er blijven en zich er veilig weten voor die andere vijand van hem: Saul. Die gaat er niet in slagen hem te arresteren en uit de weg te ruimen. Daar zullen de inwoners van Kehila voor zorgen. Zeggen ze. Op het moment echter dat het erom begint te spannen, blijken hun toezeggingen niets waard. Een bericht van boven helpt David uit de droom. De mensen die hij heeft verlost van de terreur zullen, zodra de troepen van Saul in de buurt gekomen zijn, niet aarzelen hem daaraan uit te leveren. Ze zullen hem behandelen als iemand die niets voor hen betekent. Hun vrijheid zal blijken hen boven hun bevrijder te gaan.

Dat moet hard bij David aan zijn gekomen. Zijn vertrouwen in mensen moet er een ernstige knauw van hebben gekregen. Op wie kan hij nog rekenen? Wie kan hij nog geloven zonder het risico te lopen dat hij moet merken daar verkeerd aan te hebben gedaan? Je kunt je voorstellen dat hij zich volledig in de steek gelaten voelt. Er lijkt niemand over te blijven die hem beschermt.

Dan duikt die vriend op. Jonathan heet hij. Deze kameraad blijkt een echte kameraad, zo één die doet wat hij heeft gezegd te zullen doen. Voor hem is een belofte meer dan een woord, dat je net zo makkelijk kunt breken als kunt geven. Jonathan staat voor wat hij zegt. Een man een man, een woord een woord. Ze bestaan dus. Mensen die je vertrouwen kunt. Mensen die er voor je zijn als je hen nodig hebt. In zulke mensen kun je iets van God ontwaren, juist als alles je het zicht op God dreigt te ontnemen. In zulke mensen komt God naar je toe. Jonathans zijn verbinders, ze helpen je God terug te vinden. Ze dragen God in je leven binnen en brengen je met God in contact. Jonathans hebben iets van Jezus die een Jonathan in optima forma is gebleken. "What a friend we have in Jesus!" Echte vriendschap bestaat. Jezus biedt die aan.

Word zijn vriend en je kunt een vriend zijn, van God en mensen. Jonathan zijn voor een David die alleen is komen te staan. Vriend. Verbinder. Iemand die trouw tastbaar maakt en daarin de naam van God concreet. Aanwezig in plaats van afwezig. Van zulke Jonathans zijn er nooit te veel!

Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Overberg

Andrieskerk

Zondag 11 september**Startzondag**

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Jong Protestant JOP
 2. Taakgroep
 Andries door de week

oppas in Kerkheem
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Arjan
 koster Jelle Geers, 06 12433852
 koffie Jan en Gerdien vd Heiden

Zondag 18 september**CYA-jeugdendienst**

10.00 uur mevr. R. Penning-Wolswinkel
 collecten 1. Diaconaal Project Open Doors
 2. Taakgroep Jeugd en Gezin

oppas in Kerkheem
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Alice
 groep 7 en 8 blijven in de kerk
 koster Ben Brinkman, 452839
 koffie Corrie Cornelisse en
 Marjo van Gessel

Zondag 25 september

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. SOS Kinderdorpen
 2 Werk van de Kerk

oppas in Kerkheem
 knd. onderbouw Lisanne
 knd. bovenbouw Inge
 koster Hans Weijman,
 452875 of 06 53734808
 koffie Riek de Graaf en Jeanet Drost

Zondag 2 oktober**Israëlzondag en Meedenkdienst**

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Kerk en Israël
 2. Taakgroep Pastoraat

oppas in Kerkheem
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Ineke
 koster Ton de Jong, 0318 472688
 koffie Nel de Jong en Maaïke Verschoor

Zondag 9 oktober

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Kerk Online
 2. Werk van de Kerk

oppas in Kerkheem
 knd. onderbouw Gerdien
 knd. bovenbouw Alice
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Stoffel Dicou, 454272
 koffie Ineke van Altena en
 Hiske Weijman

Efrathakerk

Zondag 11 september

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. E.J. de Ruiter, Amerongen
 collecten 1. JEUGDCIE Jeugdwerk
 2. DIAC De Herberg
 koster Johan van Ginkel
 organist Erik Bogerd
 oppas Margrit en Anne van Oort

Zondag 18 september

10.00 uur drs. P. de Koning, Heteren
 18.30 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM predikantsplaats
 koster Wim van den Berg
 organisten Arjan de Nooijer en
 Jonathan Bogerd
 oppas Ans en Demi

Zondag 25 september

10.00 uur ds. H.L. Versluis, Veenendaal
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM orgelfonds
 koster Marianne van de Zandschulp
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Cobi en Anne Hek

Zondag 2 oktober

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. J. Bogerd, Ermelo
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC Israëlzondag
 koster Henk Kleijer
 organist Erik Bogerd
 oppas Liza en Jente

Zondag 9 oktober

10.00 uur ds. J.E. de Groot, Ede
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC Open Doors
 koster Dicky Groothuis
 organisten Robert van Deelen en
 Anton Kanis
 oppas Selina en Irene

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via:
<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>
 Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te beluisteren via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>
 Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.



De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl.
 Heeft u vragen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382.
 Bij afwezigheid: rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.

Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16,
3958 CH Amerongen.

Kerkelijk Centrum: De Ark, Imminkstraat 11, 3958
CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor
noodgevallen)

Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten,
tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag.
Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat [secretariaatsadres:](mailto:secretariaatsadres:Jan_vd_Heiden_janvdh1202@gmail.com)
Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com,
tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst,
Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074,
scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS
Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd:
dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland:
dhr. J.P. Stehouwer, Jachtlaan 9, 3958 EJ Amerongen,
telefoon 461500 of 06 53394576;

Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters:
mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876,
kerk-sandra@wimruitenbeek.nl

Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren
en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875,
bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink,
Royenstein 14, 3958 HL Amerongen,
tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl,
zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst,
tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 35-A, Overberg

Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28,
3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.

predikant@hervormdoverberg.nl

Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ
Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider:

klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18

t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten

Op zondag 11 september is het startzondag!
Voor en na de dienst zijn er bijzondere
activiteiten; daar kunt u elders meer over
lezen.

Op zondag 2 oktober is er weer een
meedenkdienst. Op donderdag 22 september
is er om **20.00 uur** in de Ark een bijeenkomst
om de dienst voor te bereiden.

U bent vanaf **19.45 uur** welkom voor koffie en
thee. Wilt u zich opgeven bij ds. Mendie Hofma
als u van plan bent te komen?

Startzondag: 11 september



De landelijke protestantse kerk heeft als
jaartheme voor het komende seizoen
aangedragen: 'Aan Tafel'. We sluiten daar voor
deze startzondag bij aan.

Heel letterlijk. Want voorafgaand aan de dienst
bent u vanaf **08.15** aan tafel welkom voor een
ontbijt in het scoutinggebouw (Accommodatie
de Kameel, Burgwal 1, 3958 ER Amerongen).
Dat ontbijt begint om **08.30**. Voor koffie en
thee wordt gezorgd, maar u moet zelf uw
belegde boterhammetjes meenemen. U mag
ook een ongekookt ei meenemen; dan wordt
dat ter plekke voor u gebakken door leden van
de Taakgroep Jeugd en Gezin.

Om **08.30** begint dus het ontbijt en om **09.30**
wandelen/fietsen we naar de kerk.

Na de dienst (die ongeveer tot 10.50 zal
duren) drinken we koffie en kunt u kiezen uit
verschillende activiteiten:

- In Kerkheem kunnen 14 mensen een lied
leren spelen op een ukelele.
- In de Andrieskerk kunnen 30 mensen met
een trommel oefenen op hetzelfde lied,
zodat die uiteindelijk samen met de ukeleles
kunnen optreden.
- In de grote zaal van de Ark kunt u o.l.v. Eline
Drost een dans instuderen die daar weer bij past.

Om **12.20** zullen deze drie groepen een
presentatie geven in de Andrieskerk.

- Tegelijk is het mogelijk om aan de hand van
gespreksvragen verder te praten over de dienst.
Dat kan wandelend, twee aan twee (dat past
mooi bij het verhaal van de Emmaüsgangers,
dat we die ochtend lezen), maar dat kan ook als
groep aan tafel in de koorkamer.

Voor de kinderen is er een springkussen,
gedurende al deze activiteiten.

We hopen dat veel mensen (een deel van) deze
startzondag mee zullen maken. Het duurt maar
tot **12.30**, dus reserveer die tijd, alstublieft en
praat/doe mee!

Mensen die willen helpen opruimen in alle
oefenruimtes en bij de scouting zijn zeer welkom,
dus wie die dag nog een half uurtje over heeft...

We eten graag koekjes en cake bij de koffie,
die dag. Als u zoiets wilt bakken, kunt u dat
doorgeven aan Brenda Pekkeriet, per mail
(b.pekkeriet@live.nl) of telefonisch (0343-432471).
Wilt u kiezen voor baksels waarvoor geen
schoteltje en vorkje nodig is?

Voor het ontbijt hoeft u zich niet aan te melden.
Daar bent u sowieso welkom.

Ter herinnering: wilt u uw eigen beker voor de
koffie van huis meenemen? Dat scheelt een
hoop wegwerpbekertjes! Dat is overigens een
aanbeveling voor alle zondagen, niet alleen de
startzondag.

Ds. Mendie Hofma



De Ridderhof

Donderdag 15 september is er weer een
kerkdienst in De Ridderhof. We beginnen om
15.00 uur.

Ds. Wija van der Kaaden-Huttinga zal in
deze dienst voorgaan. We hopen u daar te
ontmoeten.

Van harte welkom, Jan vd Heiden

Vervolg 'Bij de diensten en vieringen'

CYA-jeugddienst met het thema 'Steenrijk, straatarm'

Op zondag 18 september vieren we weer met jong en oud een CYA-jeugddienst. Of je nu veel



of weinig zakgeld krijgt, veel of weinig loon of uitkering te besteden hebt, allemaal maken we keuzes met ons geld.

Hoe je met geld omgaat laat zien wat en



w/Wie je belangrijk vindt in je leven. Gebruik je jouw geld vooral om spullen te kopen, probeer je met geld nieuwe vrienden te krijgen, houd je juist erg van geld opsparen of wil je het liefst je geld weggeven aan een goed doel?

We luisteren naar wat Jezus over geld zegt in Luc. 16:1-17. De woorden van Jezus zijn hier niet makkelijk te begrijpen, maar zetten ons wel aan het denken.

Hartelijke groeten, Ruth Penning-Wolswinkel

Pastoraat

Omzien naar elkaar - Meeleven

Mevr. J.D. Keiman-van den Hatert revalideert na een ziekenhuisopname in De Parkgraaf te Utrecht (Beneluxlaan 926, 3526 KJ).

Dhr. S. van der Meer kwam ten val en hield daar verwondingen aan over. Hij verbleef om te herstellen een aantal weken in een woonzorgcentrum in Utrecht. Als er niets tussen is gekomen, is hij inmiddels weer thuis.

Dhr. L. Faber werd opgenomen in ziekenhuis Gelderse Vallei, waar hij een hartkatheterisatie onderging.

Dhr. B. Haze, die geruime tijd samen met zijn vrouw in Pieter Pauw in Wageningen woonde, verhuisde kort na haar overlijden naar de Ridderhof. Zo is hij weer terug in zijn eigen dorp. Zijn adres is: Postmeester 93, woning 2, kamer 130.

Mevr. L. Janssen verhuisde in augustus naar Elim, appartement 323. Hopelijk mag ze zich daar gauw thuis gaan voelen.

In memoriam

Op 13 juli is Ingrid Elisabeth Haze-Meyboom overleden. Haar levenseinde op 74-jarige leeftijd kwam in verpleeghuis Vilente Pieter Pauw in Wageningen, waar ze sinds oktober vorig jaar samen met haar man Bertus woonde. Daarvoor woonden ze 25 jaar in de Imminkstraat 15.

Inge en Bertus leerden elkaar op jonge leeftijd kennen. Ze trouwden in 1967 en uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren, vier zoons en een dochter. Later ook weer uitgebreid met vele kleinkinderen.

Ruim twintig jaar geleden werd bij Inge de ziekte van Parkinson vastgesteld. De ziekte beperkte haar erg in haar mogelijkheden, maar ze klaagde nooit over haar beperkingen. Zelf zei ze erover: 'Voor mij is het geen kruis, zelfs geen kruisje,

maar een pakje. Je denkt altijd dat jouw pakje zwaar is, maar als je alle pakjes op een hoop zou gooien, pak je toch je eigen pakje.'

En zo heeft ze dit 'pakje' tot het einde moedig gedragen. Behalve moedig was ze ook vrijmoedig. Bij gelegenheid getuigde ze vrijmoedig van het geloof, de hoop en de liefde die haar staande en gaande hielden. En deed ze het niet met woorden dan wel door middel van een poster aan de deur of voor het raam.

Samen reisden ze graag. Onvergetelijk waren voor haar de maanden gedurende zes achtereenvolgende jaren die ze in Australië doorbrachten. Niet in de drukke steden maar in het ruige en lege binnenland. Ze schreef daarover: 'Helemaal mijn wereld, waarin ik me 't liefst verstoppen wil. Weg van de drukke wereld, waarin ik met alle gehaast niet meer thuis hoor...'

Eenvoud tekende haar, evenals bescheidenheid en zorgzaamheid.

Op donderdag 21 juli werd de afscheidsdienst gehouden met liederen en een Psalmlezing (139), die ze zelf al lang voor die tijd had uitgezocht.

Bovenaan de kaart stond: 'Het licht van mensen dooft. Het licht van Christus blijft.' We wensen wie zonder haar achterblijven toe, dat ze in dit licht verder hun weg door het leven mogen gaan.

E.J. de Ruiter

In Memoriam

Op donderdag 4 augustus is Betty van Heest-Veldhuizen overleden. Zij is 67 jaar geworden. Drie jaar geleden kreeg ze te horen dat ze ernstig en ongeneeslijk ziek was.

Samen met haar man Maarten woonde zij in de Gasthuisstraat 5, naast de Wilhelminaschool.

Maarten en Betty mochten 38 jaar getrouwd zijn. Oudste dochter Marieke kwam levenloos ter wereld na een voldragen zwangerschap. Daarna kwam Jessica. Betty heeft tot haar grote vreugde nog mogen beleven dat ze oma werd van een kleindochter, Maya.

Betty was afkomstig uit Woudenberg. In haar tienerjaren verhuisde ze met haar ouders en de rest van het gezin naar Amerongen.

Samen met Maarten, met wie ze in 1984 trouwde, heeft ze een aantal jaren in Apeldoorn gewoond, voordat ze weer terugkeerden naar Amerongen.

In het dorp heeft Betty zich op tal van terreinen ingezet: voor Amnesty, de ouderraad op school en ze zong in een koor.

Op latere leeftijd begon ze nog aan een HBO-studie landschaps- en tuinarchitectuur. En ze heeft dat met goed gevolg afgerond, daar ook werk in gevonden: bomenprojecten voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Ze was een doorzetter, iets niet meteen uit handen geven maar zelf willen doen, veelal positief, de fles was bijna altijd halfvol en niet halfleeg...

In de afgelopen drie jaar – sinds ze het wist – is haar toestand vrij stabiel gebleven, al speelde de vermoeidheid heel erg op, als gevolg van de kuren die ze kreeg.

In korte tijd verslechterde haar toestand echter heel erg snel en 4 augustus overleed ze.

Op woensdag 10 augustus hebben we haar in de Andrieskerk herdacht in een dienst waarin 'bomen' centraal stonden. Aan het begin en het eind van de Schrift, van het begin van Genesis tot het slot van Openbaring, staan immers bomen, die ons over het verhaal van God en de mensen vertellen. Daarna heeft in besloten kring de begrafenis plaatsgevonden op natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem.

E.J. de Ruiter

Dank

Beste gemeenteleden,
Ook namens Jessica en Nick wil ik iedereen uit onze gemeente heel hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven.
Niet alleen kort voor en na het overlijden van Betty, maar ook nadat zij, ruim 3 jaar geleden, ernstig ziek bleek te zijn, voelden wij ons gesteund.

De bloemen, brieven, kaarten, mailtjes, app-jes, telefoontjes en de bezoeken hebben ons geholpen om in deze donkere tijd toch lichtpuntjes te zien.

Maarten van Heest



Kerkrentmeesters

Hierbij de opgave van de collecten van de afgelopen periode. De standen zijn bijgewerkt t/m 28 augustus. Op veler verzoek worden de collecten iets uitgebreider vermeld.

Collecten

Datum - Doel	via Bank	via Kerk-app
17 juli - Onderhoud Gebouwen	€ 131.00	€ 53.00
24 juli - Werk van de Kerk	€ 146.50	€105.50
31 juli - Werk van de Kerk	€ 177.95	€ 78.50
7 aug. - Onderhoud Orgel	€ 62.00	€ 42.00
14 aug. - Werk van de Kerk	€ 71.00	€ 73.00
21 aug. - TG Pastoraat	€ 48.00	€ 99.00
28 aug. - Werk van de Kerk	€ 26.00	

Met vriendelijke groeten, Sandra Ruitenbeek

Betrokken, maar hoe?

Deze weken staan in het teken van opstarten: de scholen gaan weer open, veel mensen zijn terug van vakantie, de eerste kerkelijke vergaderingen zijn weer geweest... We signaleerden zo vlak voor de zomervakantie in verschillende vergaderingen, dat in onze kerkelijke gemeente de animo om aan activiteiten deel te nemen en taken op zich te nemen niet groot lijkt, de laatste tijd. Het is moeilijk om mensen te vinden voor ambten en taakgroepen en zelfs om helpende handen te vinden bij praktische activiteiten als startzondag.

Dat kan door verschillende factoren komen, maar ik vroeg me af of het misschien mede veroorzaakt wordt, doordat mensen niet goed weten wat er allemaal nodig is. Misschien vraagt u zich ook wel af hoe u zou kunnen helpen. Neem dan gerust eens contact op met

één van de predikanten, de kerkenraadsleden, of mensen die actief zijn in een Taakgroep. Veel taken zijn niet zo tijdrovend, zeker als we ze kunnen verdelen onder een grote groep mensen! Dus als u wel eens denkt aan

- Gastvrouw/gastheer zijn tijdens de openstellingen van de Andrieskerk op zaterdag- of zondagmiddag, of tijdens de activiteiten van Andries door de Week
- De oppasdienst draaien tijdens de zondagse kerkdienst
- Koffieschenken
- Mensen bezoeken

...om maar een paar dingen te noemen, laat dan van u horen. U zult merken: het betekent een investering van uw tijd, maar u krijgt er bijzondere ontmoetingen en nieuwe bekenden in de gemeente voor terug!

Vriendelijke groeten, Ds. Mendie Hofma

's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

In ons leven trokken we vanuit het Westen via Utrecht naar het Oosten. Steeds dichterbij ons geestelijke doel, Jeruzalem. Er is dus nog een hele weg af te leggen. 25 jaar gehuwd, 3 zonen en beiden rond de 50 jaar. Toen wij eind 2006 naar Amerongen verhuisden, was dat vanwege de leefgemeenschap van de zusters. Het was voor ons vanzelfsprekend om ons aan te sluiten bij de plaatselijke gemeente.

We hebben ups en downs gekend in onze kerkgang. Door de coronatijd heeft de (digitale) kerkdienst wel meer waarde gekregen. De kerk is voor ons niet alleen belangrijk voor het ervaren van verbinding, maar vooral het stilstaan aan het begin van elke week bij je Schepper, het doel van dit leven en het leren vanuit de Bijbel. We missen geen digitale kerkdienst: even geen verplichting maar in alle rust in onze woonkeuken met elkaar de dienst volgen.

Ons leven is gevuld en voortdurend in ontwikkeling. Door ons werk: Jan is docent geschiedenis op het Corderius College in Amersfoort en Mirjam hoofd HRD/docent godsdienst op het Ichthus College. En door onze drie zonen Bart (2000; master economie Nijmegen), Daan (2003; bachelor economie Utrecht) en Koen (2007; HAVO 3) en onze twee honden Lot en Saar. Onze geloofsontwikkeling staat niet stil en we proberen die vooral handen en voeten te geven door woord & daad in ons werk.



We hebben in de afgelopen bijna 16 jaar het aantal jongeren in de kerk sterk zien verminderen. De overstapdienst is in de praktijk vooral een uitstapdienst geworden. We hopen dat de leiding van de kerk in haar beleid zich vooral richt op de aanwezige jongeren. We kunnen het ons als kerk niet veroorloven om te gaan rentenieren. We zijn daarom dankbaar voor de vrijwilligers die alles organiseren waar de jongeren bij kunnen aanhaken: CYA-diensten, catechese, droppings, uitjes en sleepovers.

Jan en Mirjam Bogaard

Groene Kerk Andries

Weg met de wegwerpbekers

Wat plezierig dat we nu al weer een tijd koffie kunnen drinken en elkaar ontmoeten na afloop van de dienst. Wat fijn dat er iedere zondag mensen zijn die dat mogelijk maken. Maar wat jammer dat we nog steeds wegwerpbekers gebruiken. En bovendien van een soort plastic dat niet te recyclen valt.

'Dat kan toch niet in een groene kerk', zeiden meerdere gemeenteleden.

Hier en daar zien we al dat mensen een eigen beker meenemen! Dat goede voorbeeld willen we vanaf de startzondag breed invoeren. Even wennen... een kopje of mok in de zondagse tas,

na afloop thuis afwassen en gelijk weer in de tas of een ander logisch plekje.

Voor gasten en vergeetachtige mensen staat er een krat met kopjes klaar. Om te gebruiken, mee te nemen en ook als reminder... 'O ja, dat kopje gaat zondag weer mee.' In kringloopwinkel Goed Zo zijn er al kopjes en mokken voor ons gespaard.

Als we het zo gaan doen, zetten we een duurzaam stapje én wordt de koffiedienst niet extra belast!

Vanuit de werkgroep Groene Kerk Andries,
Gerdien van der Heiden



Taakgroep Jeugd en Gezin



Agenda momentje

Zoals je eerder kon lezen trappen we het nieuwe seizoen weer af met een nachtje samen op 10 en 11 september. Daar begint het ook dit seizoen echter pas weer mee.

Pak je agenda erbij en "Save the date" alvast op de volgende momenten:

11 nov: uitje 1 van het seizoen: samen schaatsen
3 febr: uitje 2 van het seizoen: een "Glow in the dark"-activiteit

14 mei: catechese dienst o.l.v. Mendie

10 juni: The big afsluiter van het seizoen

Ook nodigen we je binnenkort uit voor catechese, dit jaar zijn er 3 groepen met leiding. Super mooi om te ervaren! Ook het catechese seizoen willen we weer samen aftrappen, ook deze keer met je ouders erbij! Hier volgt nog meer info over. Daarnaast blijven de CYA-diensten en -band ook met vaste regelmaat op zondag verschijnen. Dus genoeg momenten waarop we het echt super fijn vinden jou te mogen ontmoeten! Ben je erbij? Jij bent onmisbaar in dit alles! Je maakt het verschil!

Warme groet, namens werkgroep Jeugd en Gezin,
Jaap, Gijs-Bert, Marjolein, Jan-Willem en Ingeborg

Again sleepovertime...

Het is bijna weer zover! Inmiddels hebben zich al 15 tieners opgegeven voor de aftrap van het nieuwe jeugdseizoen. Superleuk! Zit je op het V.O.? Wil je ook mee? Welkom... laat je het ons dan nog even weten i.v.m. de boodschappen ->06-48632342

Wanneer? -> 10 op 11 september

Waar: Scoutinggebouw op de Burgwal

Tijd: Vanaf 17.30 uur ben je van harte welkom!

Neem je zaterdag iets mee voor de American Meal, dan maken we samen weer een buffet voor de maaltijd van zaterdagavond. Daar willen we rond 18.00 uur mee starten. Voor al het andere eten wordt gezorgd.

Wat moet je zelf meenemen:

- een goed humeur
- slaapzak
- luchtbed/matje
- kussen
- kleren, etc.



Zaterdagavond en nacht zijn we op of rond de Burgwal. Zondagmorgen ontbijten we lekker met elkaar en ja, Gijs-Bert bakt weer een lekker eitje voor je. Erna gaan we samen lopend naar de kerk, waar we in het tweede onderdeel van de dienst een keuze mogen maken uit gave activiteiten... zoals een djembé, dans of ukelele workshop!

Na de dienst lopen we weer terug naar de Burgwal en kan je je spullen weer verzamelen om erna thuis te lunchen en bij te slapen...

See You! Dirk-Jan, Jos, Jaap, Gijs-Bert, Marjolein,
Jan-Willem en Ingeborg

Diaconie

Van de Diaconie

Zo, hier zijn we dan weer. Voor velen zit de zomervakantie er weer op en wij hebben de eerste vergadering alweer gehad. We kunnen u melden dat we 3 november eindelijk weer een ouderenmiddag organiseren. Deze zal plaats vinden in de Ark van 14.00 tot +/- 16.30 uur. Wij hebben in ieder geval een spreker uitgenodigd. Nadere informatie volgt nog.

Rest mij nog te zeggen, dat als u in financiële problemen komt en hulp nodig heeft, u ons dit kunt melden.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Collecten april, mei, juni en juli

3 apr.	Werelddiaconaat	€ 405,45
10 apr.	Ouderenzorg	- 360,30
14 apr.	Stille hulp	- 276,50
17 apr.	Kerk online	- 722,25
24 apr.	Weeshuis Abaja ba Kristo	- 1.068,19
1 mei	Stichting Aroon	- 559,95
8 mei	Kerk in Actie noodhulp	- 290,95
15 mei	Werelddiaconaat	- 403,80
22 mei	Open Doors (incl. spaardoosjes)	- 1.453,45
26 mei	Plaatselijk werk Diaconie	- 90,20
29 mei	Feest van de geest	- 318,89
5 juni	Kerk in Actie zending	- 386,60
12 juni	Schuldhulpmaatje UH	- 264,10
19 juni	Noodfonds Vluchtelingen-werk/ KIA	- 336,10
26 juni	Jong Protestant JOP	- 225,59
3 juli	Plaatselijk werk Diaconie/vakantietas	- 228,95
10 juli	Diac. project/Open Doors	- 329,15
17 juli	Kerk online	- 324,85
24 juli	Stichting Bartimëus	- 324,89

Giften juli

juli	Stille hulp via de collecte	€ 20,-
14 juli	Stille hulp via mevr. van Gessel sectie 1	€ 20,-
	Via ds. De Ruiter	€ 100,-

Van de Kerkenraad

De zomervakantie loopt ten einde. Er zijn vast nog mensen die genieten van een vakantie in september, lekker in de nazomer en een stuk rustiger dan in de maanden juli en augustus. De scholen zijn inmiddels begonnen en alles start weer langzaam op.

De diverse taakgroepen zijn weer bij elkaar geweest en ook de kerkenraad heeft in september haar eerste vergadering. Op dit moment zijn er op dit vlak dan ook geen zaken die we kunnen delen.

De eerste vergadering zal in het teken staan van even bijpraten met elkaar, terugblikken op het startweekend en de startdienst en we gaan spreken over de invulling van de vacatures. Met name de invulling van het ambt van scribe baart ons zorgen. Een belangrijke rol, die we eind dit jaar echt ingevuld willen hebben.

Het jaarthema voor dit nieuwe kerkelijk seizoen is "Aan tafel". Een prachtig thema. In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Daarom nodigen we iedereen uit om deze startzondag "aan tafel" te gaan. U leest er meer over in het kerkblad.

Namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld



Gastvrijheid

Samen eten
Brood en water delen
Verkoeling na de tocht door de woestijn
Elkaars oase zijn.

Samen eten
Onderkomen delen
Schuilen voor de hitte van de dag
Elkaars beschutting zijn.

Samen eten
Reisverhalen delen
De beste route naar het einddoel wijzen
Elkaars gidsen zijn.

Samen eten
Het goede van de aarde delen
Genieten van elkaars gezelschap
Dan wordt water wijn.
Laat ons dat gegeven zijn.

Uit : Medemens 5

Belijdeniscatechese gaat weer van start: doet u mee?

Voor het komende seizoen hebben zich al vijf jong-volwassenen en één iets oudere volwassene gemeld om mee te doen aan belijdeniscatechese! Graag breiden we die groep nog verder uit; wellicht kunnen we zelfs met twee groepen tegelijk starten; één voor de tieners en één voor gelovigen die al wat langer meelopen. We zijn dus op zoek naar meer deelnemers!

Belijdeniscatechese is wat voor jou (of voor u) als je meer wilt weten over het christelijk geloof en wilt bespreken met anderen wat je al dan niet gelooft. En ook bespreken met anderen of je er klaar voor bent om voorin de kerk 'ja' te zeggen tegen God.

Als je als kind niet bent gedoopt, is het moment van je belijdenis ook het moment waarop je gedoopt wordt. Als je vroeger wél bent gedoopt, is belijdenis-doen een manier om voorin de kerk te zeggen: 'ja, ik ben blij dat ik gedoopt ben en ik wil ook graag zélf voor mijn geloof staan.'

Meedoen aan belijdeniscatechese betekent niet, dat je bij voorbaat al zegt: 'ik ga belijdenis doen'. Het gebeurt juist vaak dat die beslissing pas gaandeweg valt. Als u zich opgeeft, betekent dat alleen: deelname aan (ongeveer) tien gesprekken over de Apostolische Geloofsbelijdenis en je eigen geloof. We willen graag snel van start, dus horen graag uiterlijk 18 september of u mee wil doen en...op welke avonden in de week u zou kunnen. Dan kunnen we gezamenlijk de data voor het hele seizoen prikken.

Mocht u nog vragen hebben of er eerst eens rustig over willen praten, mail of bel dan naar één van de predikanten.

Hartelijke groet, Bert de Ruiter en Mendie Hofma

Uit de pastorie

De Vuelta, de grote Spaanse wielerronde, kwam op zaterdagmiddag 20 augustus ook door Elst en Amerongen. Velen stonden langs de weg om de wielerkaravaan in een flits of anders in een vloek en een zucht aan zich voorbij te zien trekken. Ook wij waren naar de Rijksstraatweg gelopen, na eerst op televisie gekeken te hebben of ze al door Rhenen heen waren. Want dan duurt het niet zo lang meer tot ze hier zijn. Op televisie hoorden we een paar keer herhalen dat de Amerongse berg een heel moeilijk te nemen obstakel zou zijn. Daar zou het dan gaan gebeuren en zouden de klimmers onder de renners kunnen toeslaan en misschien weggrijden van het peloton. Op zo'n moment besef je hoe makkelijk je je door zo'n verslaggever op het verkeerde been kunt laten zetten, als je de situatie ter plaatse niet kent. De

Amerongse berg: mijn vrouw neemt die twee keer in de week, heen en terug, met groot gemak. De mannen van de wielerronde gingen ook nog eens van de makkelijke kant de berg op. In de dagen daarna informeerde ik bij deze en gene die ook langs de weg had gestaan of ze de ronde ook de dagen daarna nog volgden. Niemand! Wie in de rode leiderstrui reed: geen idee! Wie de dagen daarna de etappes hadden gewonnen: geen idee! Daaruit mag dan misschien afgeleid worden, dat wij blijkbaar gek zijn op wat kortdurende afleiding en sensatie. Op zich hoeft daar niet veel mis mee te zijn: het kan ook wat sjeu aan het leven geven. Maar om de ronde van het leven verder te blijven volgen, vraagt wat meer doorzettingsvermogen. Ook in de kerk. Daarom vooral stug blijven doortrappen, van zondag tot zondag, en proberen vol te houden, ook met obstakels, die onderweg opdoemen en beklommen moeten worden en die soms – niet altijd – gelukkig minder moeilijk zijn dan ons door de zogenaamde 'kenners' voorgehouden wordt!

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter



Afrikagangers terug in Nederland

Inmiddels staan wij een aantal weken met onze voeten op Nederlandse bodem en eten we weer brood met hagelslag. 'Hoe is het om terug te zijn in Nederland?' die vraag is ons al heel wat keer gesteld. Onze kinderen zeggen daarop: 'Leuk en niet leuk'. Het is voor ons allemaal onwerkelijk en tegelijk vertrouwd. Fijn om familie, vrienden en gemeenteleden weer te ontmoeten. Tegelijk missen we onze Keniaanse vrienden, wuivende palmbomen en de Afrikaanse sfeer. Het is echt leuk en niet leuk om weer in Nederland te zijn. We kijken terug op een prachtige tijd in Kenia. Als gezin hebben we herinneringen gemaakt en levenslessen in onze rugzakken verzameld. Dank voor jullie meeleven en dat we onze verhalen mochten delen.

Ik sluit af met wie/wat onze twee leefwerelden met elkaar verbindt: de zwaluw. Deze kleine reizigers maken twee keer per jaar de reis naar en van Afrika. Geweldig om deze vogel in Kenia over het strand te hebben zien vliegen en hier in de tuin te ontmoeten. Nog even en dan zwaaien we de boerenzwaluwen uit. Zij gaan weer naar Afrika. Wij blijven voorlopig hier, maar ons hart is nog een stukje in Kenia.'

Esther Gijsbertsen



Afscheid

Tijdens de dienst van 12 juni jl. mocht ik afscheid van u nemen als één van de vaste muzikanten van de Ark en de Andrieskerk. Bijna 39 jaar lang had ik de eer om de gemeentezang te mogen begeleiden in beide kerken.

Ik kijk daar met grote dankbaarheid op terug. Het was een mooie periode, waarin we als gemeente mochten groeien, ook in muzikaal opzicht. Dank je wel Pieter Oostlander voor de mooie woorden aan het einde van de dienst. Voor de bloemen en het mooie beeldje. Dank ook voor de kaarten en berichten, die ik na afloop mocht ontvangen. Ik ga zeker niet stoppen met muziek maken. Zo ben ik onder meer al enige tijd als cantor verbonden aan de PKN gemeente in Leusden. Amerongen zal in de harten van mijn gezin en mijzelf altijd een warme plaats blijven innemen. Dus we zullen elkaar vast en zeker weer tegenkomen.

*'Groot is de wereld en lang duurt de tijd
maar klein zijn de voeten
die gaan waar geen wegen gaan
overal heen' (NLB 420)*

Warme groet, Jan Torny

Dank voor collecteopbrengst

Graag wil ik, mede namens de zusters in Rwanda, hartelijk danken voor de mooie opbrengst van de collecte, die in april werd gehouden voor hulp, die de zusters geven aan noodlijdende gezinnen. Door de enorm gestegen voedselprijzen lijden veel gezinnen honger. De zusters zijn dan ook enorm blij met de mogelijkheid om voedsel uit te delen!

Van 2 t/m 23 september hoop ik opnieuw een werkbezoek aan de zusters te brengen en met eigen ogen te zien wat het effect is van de hulp die gegeven wordt. Daar hoop ik in een volgend nummer van de Klokkenuider verslag van te doen!

Zr. Dorien Peet

Op de website van Kerk in Actie verscheen het volgende artikel, naar aanleiding van de steun, die al jaren gegeven wordt o.a. aan het landbouwproject van de zusters in Rwanda; een iets ingekorte versie:

Rwanda: "Ik word blij als ik mensen goed zie samenwerken."

Zuster Marie-Louise Niyonsenga maakt deel uit van het directieteam van de Rwandese diaconessengemeenschap in Rubengera. Deze gemeenschap bestaat uit 40 zusters, goed opgeleide, zelfbewuste Rwandese vrouwen die zich met hart en ziel inzetten om de armoede in hun land te bestrijden via landbouw, onderwijs en gezondheidszorg.

De gemeenschap van diaconessen werd op verzoek van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda in 1984 opgericht. De gemeenschap heeft nauwe banden met de diaconessen in Amerongen; in 1956 ging de eerste zendingsdiacones vanuit Amerongen naar Rwanda. Vanuit Nederland steunen we met name het landbouwwerk van de diaconessen in Rwanda. Ieder jaar leren 150 boeren en boerinnen nieuwe landbouwtechnieken.

Door God geroepen

Zuster Marie-Louise Niyonsenga volgt het dagelijks leven in de diaconessengemeenschap en coördineert alle activiteiten en projecten. Ze vertegenwoordigt de diaconessen van Abaja ba Kristo (Dienaresen van Christus) in Rwanda en in het buitenland. "Ik werd door God geroepen om dit werk te gaan doen. Hij laat zijn grote liefde zien door zijn Zoon, die Hij naar ons gezonden heeft om ons te verlossen. Daarom ben ik blij dat ik mijzelf in dienst van Hem kan stellen en dat ik anderen mag dienen."

Het raakt zuster Marie-Louise als ze ziet hoe het werk dat de zusters doen zich ontwikkelt in verschillende regio's van Rwanda. "Ik loop graag rond om te kijken naar dingen die vooruitgaan, die goed georganiseerd zijn. Ik ben tevreden als we onze resultaten behaald hebben op basis van onze plannen en doelen."

Ze wordt er vrolijk van als ze ziet dat mensen goed met elkaar samenwerken. "Het leidt immers tot betere resultaten als mensen hun vaardigheden, ervaring en talenten met elkaar delen. Goed teamwork verlaagt stress. Samen een goed resultaat behalen geeft een heel team veel voldoening."

Boodschap van zuster Marie-Louise

Voor christenen in Nederland heeft ze de volgende boodschap: "Allereerst wil ik jullie groeten in de naam van Jezus Christus. Ik wil jullie bedanken voor jullie steun aan onze zustergemeenschap, waardoor onze zusters goed opgeleid worden en we onze boeren en boerinnen goede landbouwtrainingen kunnen aanbieden. Als zusters zijn we daar heel blij mee en we willen deze verbondenheid graag voortzetten. Laten we ons geloof in de Heer Jezus Christus blijven behouden, ook al nemen problemen toe, zoals oorlogen en klimaatverandering. Meer dan ooit worden we gevraagd om het Licht en de Liefde van Jezus Christus te verspreiden en vrede te brengen. Moge God jullie zegenen."



Van de kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering van 17 augustus jl. het volgende.

De gemeenteavond hopen we te houden op maandag 14 november, vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie en thee. Het programma begint om 20.00 uur, zoals gebruikelijk, in de Buurthucht. Voor de pauze komt het beleidsplan voor de komende jaren aan de orde, en daarbij de openstaande vacature voor ouderling; daarover willen we de gemeente horen. Na de pauze bespreken we de jaarrekeningen en begrotingen. De kerkrentmeesters willen dan ook hun gedachten en plannen voor een eventuele ventilatie-installatie in de kerk met de gemeente delen, voordat we daarover in de kerkenraad een besluit nemen.

De groepsindeling naar leeftijd van de catechisanten zal een kleine aanpassing ondergaan; het wordt 12 t/m 15, 16 t/m 19 en 20+. Deze grenzen hanteren we niet strikt, als daar reden toe is.

Voor het herdenken van het 150-jarig bestaan van de Efrathakerk op 26 december 2023 zal een kleine commissie t.z.t. worden gevormd, om daar passende aandacht aan te gaan geven.

We bespreken kort de brochure over het nieuwste boek van dr. Kees van Ekris (IZB) over preken.

De kerkrentmeesters lichten hun overwegingen en plannen m.b.t. eventuele extra ventilatie in de kerk toe. Als we een installatie zouden willen laten aanbrengen is dat kostbaar en ingrijpend. We willen daarover niet besluiten zonder de gemeente daarover gehoord te hebben (zie boven over gemeenteavond).

Verder bespreken we het voorstel van het moderamen om ons te bezinnen op efficiëntere berichtgeving binnen de gemeente. Uit een onderzoekje samen met de redacties van Klokkenuider en nieuwsbrief, blijkt de toegevoegde waarde van het Overbergs nieuws in de Klokkenuider beperkt, vooral door de wekelijkse nieuwsbrief, die in coronatijd is gekomen. Deze heeft zijn nut zeker bewezen, dus die willen we niet kwijt. Om ook de berichtgeving die alleen in de Klokkenuider komt, door te zetten, zal de nieuwsbrief daarvoor moeten worden uitgebreid. Omdat de Klokkenuider een gezamenlijk kerkblad met Amerongen is, zal e.e.a. in goed overleg met hun kerkrentmeesters gaan en uiteindelijk ook in de Algemene kerkenraad worden besproken. Nadere berichtgeving hierover naar de gemeente volgt nog.

Bij de gebruikelijke aandachtspunten staan we vooral stil bij de viering van het Heilig

Vervolg 'Kerkenraad'

Avondmaal (we blijven vooralsnog uit de afzonderlijke bekertjes de wijn drinken) en de opkomst bij de erediensten. Na corona blijven we gemeentelieden missen, en dat houdt ons bezig. Een praktisch punt is de opvolging van *br. Gijs van Ginkel* als lid van de Algemene kerkenraad. *Br. Kees Boele* biedt zich daarvoor aan.

Namens de kerkenraad,
Gert den Hertog, scriba

Wijzigingen ledenbestand

Verhuisd

- Het gezin van *Bas en Marjan van Ginkel* is verhuisd van De Hucht 24 naar Eindheweg 3a, 3959 AT, Overberg. We wensen hen in hun nieuwe woning een gezegende tijd toe.
- *Jos Groothuis* is verhuisd naar Nicolaas Beetstraat 4, 4041XH in Kesteren. Hij hoopt op 15 september a.s. te trouwen met *Wilma van der Wal*. Samen zoeken ze een andere gemeente in de buurt van hun nieuwe

woonplek. We wensen hen een goede voorbereiding op hun huwelijksdag.

Ingekomen

- De *fam. Davelaar* is vanuit Veenendaal verhuisd naar Overberg (Woudegege 5a, 3959 BH).
- Vanuit de gemeente van Veenendaal is overgekomen *mw. M.M.W. de Roos-Spee*, Haarweg 43A, 3959 AN Overberg.
- Vanuit de hervormde gemeente van Scherpenzeel is overgekomen *mw. K. ter Maaten-van de Vlierd*, Vijverlaan 2 k 106, 3925 EN Scherpenzeel. Hartelijk welkom terug.
- Vanuit Almere *dhr. G.W. Arduin*, Dwarsweg 5, 3959 AC Overberg.
- Vanuit Scherpenzeel *mw. J. van den Brink*, Zandschulperweg 16, 3956 KM Leersum.

We heten hen van harte welkom in onze gemeente!

Kerkrentmeesters

Collecteopbrengsten/giften

De collecteopbrengsten over juni en juli zijn in de afgelopen periode geteld en verwerkt. De kerkrentmeesters mochten de volgende bedragen ontvangen voor de algemene kosten: in juni € 230,31 en juli € 517,58. Voor de instandhouding van de predikantsplaats waren deze bedragen € 525,65 en € 275,10. (In maart was nog een collecte onverantwoord gebleven van € 138,00.)

In juli bracht de collecte ten behoeve van het bouw- en restauratiefonds € 164,35 op. Verder mochten vanuit diverse huisbezoeken giften ontvangen worden. In juni 1x € 70,00 en in juli mocht € 175,00 aan giften ontvangen worden (1x € 10, 1x € 15, 2x € 50, 2x € 25).

Alle gevers hartelijk dank.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Staal

Vorming en toerusting

Catechese/kringen

Het is bijna zover! Over een paar weken gaan de catechisaties en de kringen van start. Hieronder vindt u / vinden jullie voor elk van deze activiteiten een overzicht van de data, waarop er een bijeenkomst zal zijn. Het overzicht loopt tot en met de kerst. Alle bijeenkomsten zijn in de consistorie van onze kerk.

12+ catechese

Bijeenkomsten: wekelijks op maandagen van 19:00 uur tot 19:45 uur.
19 en 26 september
3, 10 en 17 oktober
7, 14, 21 en 28 november
5, 12 en 19 december

16+ catechese

Bijeenkomsten: wekelijks op dinsdagen van 19:00 uur tot 19:45 uur.
20 en 27 september
4, 11 en 18 oktober
8, 15, 22 en 29 november
6, 13 en 20 december

20+ kring

Bijeenkomsten : tweewekelijks op donderdagen van 20:00 uur tot 21:00 uur.
15 en 29 september
13 oktober
10 en 24 november
8 december

Lijn 12

Bijeenkomsten : tweewekelijks op donderdagen van 20:00 uur tot 21:15 uur.
22 september
6 en 20 oktober
3 en 17 november
1 en 15 december

Gesprekskring over geloofsofvoeding

Bijeenkomsten : maandelijks op woensdagen van 20:00 uur tot 21:30 uur.
14 september
12 oktober
9 november
7 december

Pak de agenda en leg vast!

Overige berichten

Bijbelgesprekskring voor senioren

Graag zou ik een bijbelgesprekskring voor senioren beginnen.

In mijn vorige gemeente heb ik goede ervaringen met zulke kringen opgedaan. Van september tot en met mei kwamen we één keer per maand bij elkaar. De ene kring in de ochtend, de andere kring in de middag. We begonnen met koffie en koek. Aansluitend zongen we één of meer psalmen, gezangen of liederen en opende ik met een gebed. Vervolgens lazen we het gedeelte uit de bijbel dat aan de orde was. Daarop volgde

de bespreking. Doorgaans gaf ik toelichting op de tekst en kon wie wilde reageren door een opmerking te maken of een vraag te stellen. Uiteraard was iedereen die vooral kwam om te luisteren óók hartelijk welkom! De bespreking duurde meestal een uurtje. Daarna sloot ik met een gebed af en was de kring afgelopen.

Ingangseisen waren er niet, behalve belangstelling voor de boodschap van de bijbel. Is uw belangstelling gewekt? Meld u aan!

Het begrip "senior" vat ik overigens op een heel

rekkelijke manier op. Iedereen die tijd heeft en mee wil doen, is welkom.

De leiding van de kring zal in handen liggen van Jelle Jansma en ondergetekende.

Als er meer dan vijf van u mee willen doen, gaat de kring in september van start. We zouden in de ochtend dan wel middag van dinsdag of donderdag bij elkaar kunnen komen. Geeft u maar aan wat uw voorkeur heeft. Ik zie uw aanmelding tegemoet! Mocht u verlegen zitten om vervoer, dan kan dat geregeld worden.

adekwa@live.nl, 0343-706447

Start winterwerk 10 september

Als het goed is heeft u in de afgelopen periode een flyer ontvangen van de jaarlijkse startdag op zaterdag 10 september. Vanaf 13:45 uur bent u/jij van harte welkom bij de kerk.

We hebben een gevarieerd programma samengesteld, voor ieder wat wils! Zo is er de skelter obstakelbaan of het levend tafelfoetbal, een workshop bonbons maken of een fietspuzzeltocht. U hoeft zich niet vooraf op te geven voor de activiteit. Na de activiteiten komen we weer samen bij de kerk waar rond 17:00/17:30 uur een broodje hamburger of saté klaar staat. Na de maaltijd is er tijd voor een sing-in, indien mogelijk doen we dat buiten onder muzikale begeleiding van gitaar en piano. We verwachten rond 19:30 uur af te sluiten.

Zijn er nog vragen? Dan kunt u terecht bij Berlinda van Ginkel, Lianne Berkhof, Johan van Ginkel, ds. De Kwaadsteniet of Marjan van Ginkel.

Ieder is van harte welkom en we zien jullie en u graag op 10 september!

Veiling 30 september in Buurthucht

Ook dit jaar wordt er weer een veiling georganiseerd met opbrengst voor de Efrathakerk. Vorig jaar zijn er veel diverse, leuke aanbiedingen geveild en uitgevoerd, wat veel leuke en gezellige momenten heeft opgeleverd. Maar één leuk en hilarisch moment kon vorig jaar vanwege corona niet plaatsvinden, de veiling zelf! Dat werd toen gerealiseerd door in te tekenen op producten, activiteiten, enz., via een e-mail. Dit jaar hopen we dat anders te gaan doen!

Op DV 30 september zal er een heuse fysieke veiling gehouden worden in de Buurthucht, waar iedereen naar toe kan komen om ter plekke (tegen elkaar op) te bieden op de aangeboden producten en activiteiten. Maar dit kan natuurlijk alleen als er genoeg te veilen valt!

Bied daarom, voor het eerst of net als vorig jaar, nu jouw product(en) en/of dienst(en) aan door vóór 15 september te mailen naar:

veilingoverberg@hotmail.com

Denk aan de volgende categorieën: maaltijden, lekkers, help elkaar, actief, creatief, dagje/avondje anders. Geef hierbij aan:

1. of je het één keer of meerdere keren wilt aanbieden (eventueel maximum aantal)
2. de minimumprijs voor biedingen, of een door jou te bepalen vast bedrag.

In de nieuwsbrief van vrijdag 23 september zal een lijst met alle aanbiedingen gepubliceerd worden.

Mocht u graag meebieden maar bent u verhinderd op 30 september, mail ons dan (veilingoverberg@hotmail.com) vóór 22 september waar u op wilt bieden samen met het biedingsbedrag. Wij zorgen dan dat dit meetelt t.b.v. de veiling op 30 september.

VEILING

30 SEPTEMBER 2022

BUURTHUCHT OVERBERG

INLOOP VANAF 19.00 UUR, START VEILING 19.30 UUR



BIEDT NU ALVAST DIENSTEN / PRODUCTEN AAN:
veilingoverberg@hotmail.com

FYSIEKE VEILING
MET VEILINGMEESTER!

OPBRENGST VOOR EFRATHA KERK OVERBERG



Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. Deze keer zijn *Bert en Inie van Egdome* aan het woord:

Hoe heten jullie en wie zijn jullie?

Wij zijn Bert en Inie van Egdome en wonen op de Hucht in Overberg.

We hebben elkaar lang geleden tijdens een wintersportvakantie in Westendorf leren kennen en de vonk sloeg toen meteen over. We zijn nu 46 jaar gelukkig getrouwd, hebben 2 kinderen, 2 aangetrouwde kinderen en 4 kleinkinderen (in de leeftijd van 11, 12 en 13 jaar).

Onze dochter woont met haar gezin in Bilthoven en onze zoon met zijn gezin in Sydney.

Gelukkig zijn we in de omstandigheid om het gezin in Australië met enige regelmaat te bezoeken en onlangs zijn ze nog 3 weken bij ons thuis geweest ... dat was écht quality time.

Waar ben je geboren en getogen?

(Inie) Ik ben geboren en getogen in Enschede. Na mijn middelbare schooltijd op de HBS ben ik

gaan werken op het research laboratorium van de Akzo in Hengelo, waarnaast ik een avondstudie tot chemisch analist heb gevolgd aan de HTS.

Ik ben gedoopt in de Grote Kerk in Enschede en ging als kind naar de zondagschool. Hier hield mijn geloofsopvoeding zo ongeveer op. Nadat ik Bert ontmoette is daar God zij dank veel verandering in gekomen. Ik heb echter wel ondervonden dat er heel wat valt in te halen als het geloof je niet 'met de paplepel is ingegoten'.

(Bert) Mijn geboorteplaats is Slootdorp (gemeente Wieringermeer). Opgegroeid ben ik in Andijk. Na de HBS besloot ik te gaan werken. Middels avondstudie heb ik toen een HBO-B opleiding in de analytische chemie gevolgd en afgerond. Ruim 40 jaar heb ik vervolgens in de farmaceutische en chemisch-farmaceutische industrie gewerkt als analist bij Merck Sharp en Dohme in Haarlem en als hoofd laboratorium en in de Quality Assurance bij DSM in Venlo. Hier heb ik heel veel ervaring opgedaan hoe één en

Vervolg op pagina 11 ►



ander werkt en wat er allemaal vereist is in deze branche. Sinds 2011 ben ik met pensioen. Ik ben in een gereformeerd gezin (5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes) grootgebracht.

Hoe zijn jullie bij onze gemeente gekomen?

Na ons huwelijk hebben we eerst 8 jaar in Heerhugowaard gewoond en daarna 32 jaar in Velden (Limburg). In januari 2017 zijn we verhuisd naar Overberg.

Het was een 'sprong in het diepe', waar we absoluut geen spijt van hebben. We werden hier zó hartelijk ontvangen en voelden ons meteen welkom, zowel in de kerk als in het dorp.

We zeggen vaak tegen elkaar: 'hier willen we wel oud worden'.

Wat doe je het liefst?

(Inie) Het liefst ben ik actief bezig. Kerkelijk betekent dit dat ik lid ben van de HVD, de Dabarcommissie en de redactie van de Nieuwsbrief.

Verder heb ik nog één grote passie... vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Al meer dan 25 jaar mag ik als maatschappelijk begeleider vluchtelingen met een verblijfsstatus op weg helpen om een bestaan in Nederland op te bouwen. Dat is ontzettend boeiend, leerzaam en dankbaar werk, waar ik veel voldoening uit put. Lastig vind ik dat er vaak ongegronde kritiek is op vluchtelingen in zijn algemeenheid. Onbekend maakt onbemind...

Verder wandel, fiets, lees, puzzel en reis ik graag.

(Bert) De laatste zin van Inie is ook voor mij van toepassing. Daarnaast houd ik van tuinieren en het maken van modelspoorbanen. Verder verdiep ik mij in Bijbelprofetie aangaande de huidige tijd.

Wat betekent geloof voor je?

(Inie) Geloven is voor mij vertrouwen in de liefde van God, die met je op weg gaat in leven en dood.

(Bert) Het geloof betekent voor mij heel veel. Het geeft mij houvast en belooft mij een geweldige toekomst bij mijn Vader in de Hemel. De Bijbel is gewoon het beste boek dat ooit geschreven is en een leidraad voor het leven. Dit heb ik al menigmaal ervaren.

Wat is je motto?

(Inie) Geen zorgen voor de dag van morgen.

(Bert) Vertrouw op God, hij zorgt voor je.

Christelijke Vrouwenkring Amerongen

Weer wat nieuws in Amerongen? Nog nooit van gehoord? Dat is goed mogelijk. In 1919 ontstond de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwenbond), een uitvloeisel van het in 1919 ingevoerde vrouwenkiesrecht.

In 1938 ontstond de Christelijke Plattelandsvrouwenbond, die op 1 januari 1999 samen verder ging als "Passage".

Op 1 januari 2019 ging "Passage Amerongen" zelfstandig verder onder de naam "Christelijke Vrouwenkring Amerongen".

Van september tot april komen we één keer per maand samen in het gebouw "De Ark", Imminkstraat 11, Amerongen.

Waarom deze vrouwenkring? Vanuit christelijke levensovertuiging krijgen activiteiten vorm met een hart voor de samenleving, met oog voor de naaste en met gevoel voor cultuur.

In september starten we weer met een afwisselend programma. Elke vrouw, die wel eens wil ontdekken, wie we zijn en wat we doen, is van harte welkom.

Op 28 september staan de deuren van "De Ark" wijd open.

Het onderwerp van deze avond: "4 de jaargetijden... het hele jaar feest", een natuurpresentatie door dhr. D. van Toorn.

Er is ook ruimte voor ontmoeting. Laat U verrassen en natuurlijk staat de koffie vanaf 19.30 uur klaar. De avond begint om 19.45 uur.

Wilt U meer weten: Neem contact op met Ria van de Lagemaat, 0343 451691

'Geloof en een hoop zonnepanelen'

Wij kennen de kerkjournalist Kees Posthumus al jarenlang als redacteur van 'Woord en Dienst', het blad voor kerkelijke ambtsdragers. Het blad wordt uitgegeven door Boekencentrum in Zoetermeer.

Boekencentrum was ook lange tijd de uitgever van 'Open Vensters', maandblad voor ouderen. In die tijd was ik lid van de redactie van 'Open Vensters'. Wij liepen elkaar vaak tegen het lijf op het kantoor van de uitgever. Posthumus deed het beter met zijn blad dan wij. 'Open Vensters' moest tenslotte zijn vensters sluiten. Het contact kwam op een laag pitje te staan.

Jaren later kwamen wij elkaar tegen in Amerongen. Kees Posthumus kwam een keer in de Andrieskerk ons als gemeente toespreken in zijn rol als aartsvader. Nog een keer later kwam hij ons hier vertellen over Esther, de oosterse prinses. Hij is namelijk niet alleen journalist, maar ook verhalenverteller en theatermaker.

Deze zomer kwamen wij hem opnieuw tegen – dit keer als schrijver van een mooi boekwerkje met een merkwaardige titel: 'Geloof en een hoop zonnepanelen'. Nu mensen overal in kerken op zoek zijn naar een meer duurzame manier van leven heeft de veelzijdige journalist een handzaam boekje samengesteld om inspiratie uit op te doen. Het boekje zit vol tips en gedichten en verhalen uit de praktijk, die bewijzen dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.

Zijn verhaal sluit bijzonder mooi aan op het artikeltje van Gerdien van der Heiden in de vorige Klokkenluider over Groene Kerk Andries.

Al in het begin van deze eeuw heeft o.m. Kerk in Actie kerken uitgedaagd om 'groen' te worden. Sindsdien zijn veel, heel veel kerkleden in actie gekomen. Zij hebben zich hard gemaakt voor verduurzaming van hun geloofsgemeenschappen. Ze schreven brieven, organiseerden avonden, gaven presentaties, waren rebels, hebben andere keuzes gemaakt. Nu vertellen ze welke obstakels ze tegenkwamen, hoe ze erover heen sprongen en waarom ze doorgaan.

Het zijn niet alleen prachtige verhalen over kerken die in beweging komen voor Gods schepping, maar ook nog eens lekkere recepten om te koken voor groepen en veel passende liederen en gebeden. Kortom – een inspirerend boek!

Simon van der Meer

'Geloof en een hoop zonnepanelen' door Kees Posthumus. Uitgeverij Kok Boekencentrum 2022. 175 blz. Prijs 17,50 euro.



Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 11 september vanuit de RK Kerk te Wijk bij Duurstede (9.30 uur)
- op 18 september vanuit de Chr. Gereformeerde Kerk te Driebergen (10.00 uur)
- op 25 september vanuit Hervormde Gemeente Nederlangbroek (9.30 uur)
- op 2 oktober vanuit protestantse gemeente Maarn (10.00 uur)
- op 9 oktober vanuit de RK Kerk te Doorn (9.30 uur)



Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Hebreeuws studeren!?

Altijd al zelf de Tenach willen lezen en vertalen? Dan komt daar nu volop de gelegenheid voor! Het studieseizoen van de Werkgroep Hebreeuws in de Vallei start in september weer met de driejarige taalcursus Bijbels Hebreeuws en verschillende leesgroepen Hebreeuws, zowel overdag als 's avonds, alle in Veenendaal. Lees

meer hierover op de bijgewerkte website van de werkgroep: www.hebreeuwsindevallei.nl
Bij aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Werkgroep: Roosje Wisgerhof-Beijen, telefoon 0318 515432 of per mail rosabeijen@gmail.com.



Bijbelrooster

zo 11 sep Lucas 15:1-10
ma 12 sep Lucas 15:11-32
di 13 sep Psalm 142
wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34
do 15 sep 1 Koningen 17:1-16
vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24
za 17 sep 1 Koningen 18:1-15
zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29
ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46
di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a
wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21
do 22 sep Psalm 128
vr 23 sep Lucas 16:1-9
za 24 sep Lucas 16:10-18
zo 25 sep Lucas 16:19-31
ma 26 sep Psalm 131
di 27 sep 1 Koningen 20:1-12
wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22

do 29 sep 1 Koningen 20:23-34
vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43
za 1 okt Lucas 17:1-10
zo 2 okt Lucas 17:11-19
ma 3 okt Lucas 17:20-37
di 4 okt Lucas 18:1-8
wo 5 okt Lucas 18:9-17
do 6 okt Lucas 18:18-30
vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16
za 8 okt 1 Koningen 21:17-29
zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12
ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28
di 11 okt 1 Koningen 22:29-40
wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54
do 13 okt Psalm 113
vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18
za 15 okt 2 Koningen 2:1-14



Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging en verzending

AMERONGEN: Piet en Ineke van de Pol
Kersweg 26, 3958 BC Amerongen, tel. 0343-451309
of 06-23061742, mts.vandepol@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie

via Kerkelijk Bureau: kbamerongen@gmail.com

Administratie postabbonementen

Voor vragen en informatie betreffende de Andrieskerk:
klokkenluider.amerongen@gmail.com
en voor de Efrathakerk:
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Vragen of informatie over de digitale versie kunt u sturen naar: klokkenluider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

**Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adressen tot
maandag 3 oktober 17.00 uur**



Amerongen/Elst

klokkenluider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)

Let op! Alleen mogelijk via
klokkenluider@hervormdoverberg.nl

Klokkenluider
ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

per post per mail

€22,50 €12,50

Aanmelden via klokkenluider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

