

Signaal uit de hemel



Ruth 1,1-22

Toen hieven zij hun stem op, en weenden weer; en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleeft haar aan.

Maakt de Heer waar wat zijn naam aan belofte in zich draagt? Niet altijd ben je in staat een bevestigend antwoord op die vraag te geven. Soms valt je leven je veel te veel tegen. Ben je er te bitter voor, zoals die vrouw die Naomi heet, maar zich Mara laat noemen. Het lukt je nauwelijks om God vast te houden. Kwam er maar eens een signaal uit de hemel waaruit je op kon maken dat God aan jou vast blijft houden!

Naomi lijkt het geloof in zo'n signaal op te hebben gegeven. Er is haar te veel ontnomen. Eerst kwam die hongersnood, zo hevig dat zelfs in Bethlehem er geen brood meer in de schappen lag. Naomi en haar man hadden zich genoodzaakt gezien hun woonplaats te ontvluchten. Met hun beide zoons. Samen hadden ze asiel gezocht in een land waar een Israëliet weg moest blijven, in Moab – het land van de vijand (1). Jaren waren ze er gebleven, noodgedwongen.

Het waren geen gelukkige jaren geworden. Tot drie keer toe was de dood aan huis gekomen om iemand weg te halen. Naomi had eerst haar man af moeten staan (3) en later haar zoons (5). Alleen bleef ze over. Zo langzamerhand is voor haar vast komen te staan, dat God met al die slagen van

doen moet hebben. Wie anders kan die slagen uit hebben gedeeld?

Lang is ze erin geslaagd deze gedachte voor zich te houden. Tot het niet langer lukt (13).

Soms doen zich van die momenten in je leven voor, dat je niet langer kunt verzwijgen wat er aan gedachten en gevoelens door je hoofd en je hart speelt. Het moet eruit. Er is geen houden aan. Naomi houdt zich niet langer in. "God! Hij is degene die me alle hoeken heeft laten zien. Hij is degene die me geslagen heeft. Hij die de Heer heet!"

Bittere beschuldigingen als deze nodigen anderen niet bepaald uit zich in te spannen om contact met je te houden. Eerder geven ze aanleiding om dat contact te verbreken. Wie zo klaagt als Naomi, die komt alleen te staan. Kijk, daar gaat Orpa al (14)!

De ene schoondochter gaat. En de andere?

Ruth blijft. Doet ze dat echt? Ze doet meer dan dat, ze sluit de verbitterde vrouw die Naomi is in de armen. Wat ze te geven heeft, geeft ze. Haar liefde. Haar trouw. Zichzelf. Ruth plakt zich aan Naomi vast. Uit vrije wil. Ze zal Naomi niet laten gaan, dat zal ze nooit (14)!

Daar is het signaal uit de hemel, waarvan Naomi nauwelijks meer durfde hopen, dat het ooit nog gegeven zou worden. Op het moment dat Ruth Naomi in de armen sluit, sluit God Naomi in de armen. Hij plakt zich aan Naomi vast. Hij verbindt

Kyrie en Gloria

*Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm u God.*

*Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm u God.*

*Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.*

*Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.*

*René van Loenen, liedtekst bij 'Goede
machten' van Dietrich Bonhoeffer
Melodie: Liedboek 101*

zich op zo'n manier aan haar, dat ze niet bang hoeft te zijn Hem kwijt te raken. Ondanks alle verwijten houdt God aan Naomi vast, dat kan ze aan Ruth merken (18).

God geeft een teken van leven aan elk mens die dringend om zo'n teken verlegen zit. Ruth is dat teken. Het signaal uit de hemel waaruit je op kunt maken, dat God aan je vast blijft houden. Ook als je een Naomi bent die zich Mara laat noemen. God laat niet los wat zijn hand begon. Je kunt erop vertrouwen dat de Heer waar gaat maken wat zijn naam aan belofte in zich draagt. Ook voor jou.

ds. A.L. de Kwaadsteniet - Overberg

Andrieskerk

Dinsdag 14 december**Taizédienst**

16.00 uur ds. M. Hofma
 collecte Griekse vluchtelingen kinderen
 koster Huib van Alfen, 454308 of
 06 44922744

Zondag 19 december**4e adventszondag**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Mission Tomoteo
 2. Onderhoud gebouwen
 oppas Kerkheem Eline Visser en Femke Cornelisse
 knd. onderbouw Inge
 knd. bovenbouw Alice
 tnd. Geralt en Gijs-Bert
 koster Klaas Brouwer, 06 41556724

Zondag 19 december**opname late kerstnachtdienst**

16.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Griekse vluchtelingen kinderen
 2. Werk van de kerk
 koster Klaas Brouwer, 06 41556724

Vrijdag 24 december**Kerstavonddienst**

19.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Kinderen in de knel
 2. Kinder- en Tienernevendienst
 koster nog niet bekend

Vrijdag 24 december**Online Kerstnachtdienst**

22.30 uur ds. M. Hofma
 collecte 1. Griekse vluchtelingen kinderen
 2. Werk van de kerk

Zaterdag 25 december**1e Kerstdag**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Kinderen in de knel
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Dita Haze en
 Anne-Sophie van Reenen
 knd. onderbouw Martine
 knd. bovenbouw Ineke
 koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469

Zondag 26 december

10.00 uur ds. J. Stelwagen, Leersum
 collecten 1. Plaatselijk werk Diaconie
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Beate van de Waal en
 Marjet Pellegrom
 knd. onderbouw Willemiek
 knd. bovenbouw Ellen
 koster Geralt Joren, 451426

Efrathakerk

Zondag 19 december

10.00 uur ds. C. van de Scheur, Eemnes
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC dovenpastoraat
 koster Marianne van de Zandschulp
 organist Erik Bogerd
 oppas Margrit en Thomas

Zaterdag 25 december**1e Kerstdag**

10.00 uur drs. P. de Koning, Heteren
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC Werelddiaconaat
 koster Henk Kleijer
 organist Jonathan Bogerd en Erik Bogerd
 oppas Cobi en Lotte

Zondag 26 december**2e Kerstdag**

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18:30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC algemeen
 koster Dicky Groothuis
 organisten geen opgave
 oppas Liza en Lieke

Vrijdag 31 december**Oudjaarsdag**

19:30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM Oudejaarscollecte
 koster Gerry van Hardeveld
 organist Erik Bogerd

Vrijdag 31 december**Oudjaarsdag**

19.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Save the children
 2. Werk van de kerk
 koster Jelle Geers, 06 12433852

Zondag 2 januari 2022

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Plaatselijk werk diaconie
 2. Onderhoud orgel
 oppas Kerkheem Marja Pak en Marit van Reenen
 knd. onderbouw Meta
 knd. bovenbouw Alice
 koster Anton Nieuwschepen, 453227 of
 06 22706399

Zaterdag 1 januari 2022**Nieuwjaarsdag**

10:00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM predikantsplaats
 koster Job van de Bovenkamp
 organist Joke Wolswinkel

Zondag 2 januari 2022

10.00 uur geen opgave
 18:30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen
 koster Johan van Ginkel
 organisten Robert van Deelen en
 Joke Wolswinkel
 oppas Marjan en Jente

Zondag 9 januari 2022

10.00 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
 18:30 uur ds. J. Bogerd, Ermelo
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC A. den Oudsten
 koster Adrie Nell
 organisten Anton Kanis en Jonathan Bogerd
 oppas Selina en Irene

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.

Zondag 9 januari 2022

10.00 uur ds. N van Tellingen, Rhenen
 collecten 1. Diaconaal project/Open Doors
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem Marieloes Rijken en Sven Berkhof
 knd. onderbouw Ineke
 knd. bovenbouw Inge
 koster Klaas Brouwer, 06 41556724

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl

Heeft u vragen over hoe u de diensten kunt volgen? Stel ze gerust aan abramblom@ziggo.nl of 06 30440382. Bij afwezigheid rob.hortensius@hetnet.nl of 0318 471085

Bij de collecten: Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.



Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16, 3958 CH Amerongen. **Kerkelijk Centrum:** De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen)
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, tel. 06 81203227, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.
Pastoraat: Taakgroep Pastoraat [secretariaatsadres: Jan vd Heiden, \[janvdh1202@gmail.com\]\(mailto:janvdh1202@gmail.com\)](mailto:secretariaatsadres:Jan_vd_Heiden_janvdh1202@gmail.com), tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst, Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074, scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: dhr A.J. de Graaf, Boslaan 69, 3958 GX Amerongen, tel. 0343 456068; Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters: mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, tel: 06-50212876, kerk-sandra@wimruitenbeek.nl
 Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.
 Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
 Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen
Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, zondagsbriefandrieskerk@gmail.com

Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, tel. 0318 47 99 94.

Website: www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 33, Overberg
Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.
predikant@hervormdoverberg.nl
Scriba: Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ Overberg. Tel. 06 13962590. scriba@hervormdoverberg.nl

E-mail kopij voor de Klokkenuider:

klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18 t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

Administratie voor postabonnements Klokkenuider: mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343 703160.

Bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.

Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg.

Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten

Op de vierde advent, zondag 19 december, staan we stil bij het Benedictus of de Lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper (Lucas 1:68-79). In de kloosters klinkt deze lofzang dagelijks tijdens de zogenaamde Laudens. De Lofzang van Maria (het Magnificat) wordt gezongen tijdens de vespers. Het is goed om zo vlak voor Kerstmis even aandachtig bij deze woorden van rijke inhoud – over God die naar ons omziet – stil te staan.

De vroege kerstnachtdienst hopen we op 24 december om 19.00 uur te vieren, de late kerstnachtdienst al op zondag 19 december om 16.00 uur. U kunt daar elders in deze Klokkenuider meer over lezen. Maar...alles is onder voorbehoud, want we weten niet welke aanvullende maatregelen nog volgen. Houd dus de website en kerk-app in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

Kerstmorgen is dit jaar – net als vorig jaar – weer zo anders dan andere jaren. We gaan ervan uit dat de anderhalve meter regel nog steeds geldt en dat betekent dan weer geen volle kerk. Dat neemt niet weg dat we er inhoudelijk en muzikaal weer tegenaan gaan om deze morgen in de kerk toch tot een echt kerstfeest te laten zijn. Onder aanroeping van Gods Geest die zich aan corona niets gelegen laat liggen en u ook voor de buis wil bereiken. 't Is een uitdaging om toch ook thuis de bekende en geliefde kerstliederen uit volle borst mee te durven zingen.

Oudejaarsavond nemen wij in de kerk afscheid van het wereldlijk jaar 2021 met alles wat het ons bracht. Het is goed om bij kaarslicht nog eens meditatief stil te staan bij wat verwoord wordt in een oud lied: 'Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden, waar wij staren niets bestendigs hier beneên'. Een korte dienst – aan het begin van de sabbat – met mooie liederen.

Op zondag 2 januari beginnen we met een eerste kerkdienst het nieuwe jaar. Ja, beginnen met wat? Op het leesrooster staat 'Epifanie' met daarbij de vaste evangelielezing van Matteüs 2:1-12 over de wijzen uit het oosten. Misschien komt er ook nog wel iets anders boven als toepasselijke 'vrije stof' op deze eerste zondag van het nieuwe jaar.

Op 16 januari hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Passend, want we lezen dan over de bruiloft te Kana.

Viering in de Ridderhof

Donderdag 16 december vieren we de kerstdienst in de Ridderzaal van De Ridderhof. We beginnen om 15.00 uur. Piet Hopman zal deze dienst leiden.

We zingen veel bekende kerstliederen. Na de viering hopen we weer koffie en thee te kunnen drinken en met elkaar aan de praat te zijn. Iedereen is welkom.

Hartelijke groet, Jan vd Heiden

Wijzigingen in de kerkdiensten

De Taizédienst van dinsdag 14 december is vervroegd naar 16.00 uur. U kunt hierbij aanwezig zijn. Geeft u zich wel op via de website!

De kinder Kerstnachtdienst van 24 december begint in principe om 19.00 uur en we gaan er van uit dat we daar maximaal 80 bezoekers kunnen ontvangen. Geeft u zich op via de website.

Maar we houden rekening met meerdere scenario's.

Mocht er tegen die tijd een avondklok zijn dan zal de viering verplaatst worden naar 16.00 uur. We vragen u dus om hier rekening mee te houden als u met uw kinderen naar de viering wilt komen, zodat u ook op dit tijdstip in de gelegenheid bent om te komen. We vragen u zich voor deze viering op te geven via de website.

Als het tegen die tijd echt niet goed gaat en er een lockdown is en er geen mensen aanwezig

kunnen zijn in de kerk, dan blijft de tijd 19.00 uur en wordt het een online viering. Deze dienst is en blijft bijzonder aantrekkelijk en leuk om te kijken.

De late Kerstnachtdienst gaan we zondag 19 december om 16.00 uur opnemen in de Andrieskerk. U kunt hierbij aanwezig zijn, maar geeft u zich op via de website, want ook hier geldt een maximum van 80 bezoekers. Deze opname zal op het geplande tijdstip van de viering op Kerstavond worden uitgezonden via "Kerkdienst gemist".

Deze opname is nodig omdat vanwege de slechte ventilatie, twee vieringen op één avond in de Andrieskerk niet mogelijk zijn.

Rondom de viering van Kerstmorgen is niets gewijzigd. Opgeven is wel noodzakelijk, want als het zo blijft is het maximum ook 80 bezoekers.

Alle vieringen zijn te volgen via "Kerkdienst gemist".



Meeleven sectie 1 en 2

Ik vermeld hier de mensen die permanent elders in een zorginstelling wonen.

Dhr. en mevr. Haze-Meijboom verblijven in Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen. Dhr. Haze verblijft Woning 10, kamer 15, mevr. Haze Woning 4, kamer 18. Zoals bekend woont *dhr. Rijksen* in het Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB afd. Vossenbos, k. 22) en *dhr. en mevr. Koole-van Duijn* in de Meent, De Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal.

Ook noem ik dit keer de naam van de *heer N.D. Gerwig*. Hij vierde op 18 november zijn 94e verjaardag. In zijn hoofd raakt hij veel dingen kwijt maar een kaartje in deze tijd zal zeker goed over komen. Het adres is QuaRijn, De Tabakshof, Het Bosje 11, 3921 EH Elst.

Meeleven sectie 3

Marlies Blom verblijft nog steeds in Charim in Veenendaal ('t Holle Goed 2, kamer 23, 3901 HB Veenendaal). In november hoorde ze dat ze naar huis mocht, maar dat kon alleen wanneer er thuiszorg zou zijn. Die bleek niet te regelen; zo druk hebben alle organisaties het. Tot teleurstelling van Marlies en Bram moesten ze dus nog even wachten. Hopelijk wordt er snel een oplossing gevonden.

In memoriam

Op 14 november is *Sybe Boutsma* overleden. Hij is 85 jaar geworden. Samen met zijn vrouw woonde hij in de Bentinckhof 20.

Hij is geboren en opgegroeid in het Friese Sexbierum. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar het midden van het land om te gaan werken op een nertsenfokkerij in Elst. Daarna werkte hij tot aan de vut-leeftijd bij Douwe Egberts in Veenendaal. Hij trouwde 54 jaar geleden met Greet Bouwman, afkomstig uit Amsterdam. Met z'n drieën, ze hadden een dochter, woonden ze kort aan de Koenestraat en daarna vele jaren aan de Kon. Julianalaan 27, waar hij druk was met zijn tuin, z'n vissen en duiven, tot ze vijf jaar geleden naar de Bentinckhof verhuisden. Sybe Boutsma tobde al geruime tijd met zijn gezondheid. Hij leed aan een spierziekte en lopen ging hem steeds moeilijker af. Hij verbleef nog een paar weken in de Ridderhof, voordat hij naar hospice de Wingerd overgebracht werd, waar hij op zondag 14 november overleed. Maandag 22 november was de crematie in Ede.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Jannigje Hilda Borgman-Agterhuis overleed op donderdag 18 november. Zij is 76 jaar oud geworden. Samen met haar man woonde zij De Tol 5.

Janny werd geboren in Amersfoort, middenin het centrum, in een huis bijna naast de Joriskerk. Ze trouwde met Wim Borgman, die ze op een jeugdkamp van de kerk ontmoet had. In december zouden ze 55 jaar getrouwd geweest zijn. Ze kregen twee kinderen, een zoon en een dochter, en ook kleinkinderen. Vanuit Amersfoort gingen ze in 1972 eerst naar Leusden en in 1995 kwamen ze in Amerongen wonen. Janny had een onderwijsachtergrond. In Amerongen heeft ze jarenlang vrijwilligerswerk gedaan in de bibliotheek. Enkele maanden geleden kreeg zij het bericht te verwerken dat ze ongeneeslijk ziek was. Lange tijd geleden had ze al te maken gehad met borstkanker wat ze gelukkig na een operatie te boven kwam. Een paar dagen voor haar overlijden werd ze opgenomen in hospice de Wingerd, waar ze donderdagmorgen 18 november is overleden. Zaterdag 27 november was de afscheidsdienst in Leusden. Janny heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

E.J. de Ruiter

In memoriam

Op vrijdag 19 november is *Aart Kroeze* overleden, gewoond hebbend Allemanswaard 79. Hij is 79 jaar geworden.

E.J. de Ruiter

Aart Kroeze trouwde 52 jaar geleden met Jannie van de Grift. Samen kregen ze twee zonen. Hij is geboren en getogen in Amerongen en was zeer sportief. Zo heeft hij vier keer de Friese Elfstedentocht geschaatst, waarbij hij drie keer het begeerde kruisje gekregen heeft. De befaamde tocht van 1963 heeft hij niet uit kunnen rijden... Ook heeft hij lang gevoetbald en was hij na zijn actieve carrière als vrijwilliger op allerlei gebied voor DVSA actief.

Zijn werkzame leven heeft hij 40 jaar lang doorgebracht bij de provincie Utrecht, waar hij zich bezighield met verkeer en vervoer. Hij was loyaal, had een groot doorzettingsvermogen en was trouw. Hij was bovenal ook een familiemens: ook de stamboom van zijn familie werd door hem in kaart gebracht. Ook vakanties werden graag met familie doorgebracht.

In 2002 werd bij hem acute leukemie geconstateerd. Gelukkig slaagde de behandeling. Dit voorjaar verbleef hij langdurig in het ziekenhuis met ernstig hartfalen. Hij kreeg een nieuwe hartklep, maar ondervond daar weinig baat bij. De laatste maanden ging zijn gezondheidstoestand steeds verder achteruit en waren er ook meerdere ziekenhuisopnamen. Hij is op 19 november in zijn eigen huis overleden. Boven de kaart staan de woorden: 'Jouw strijd is gestreden'. De crematie heeft woensdag 24 november in Ede plaatsgevonden.

Taakgroep Pastoraat



's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Sinds januari dit jaar zijn wij in Amerongen komen wonen en hebben wij ons aangesloten bij de Andrieskerk. We hebben de afgelopen jaren heel wat kerken en gemeenten leren kennen. Het is prachtig om op loopafstand van zo'n mooie kerk te wonen en regelmatig te klokken te horen luiden. Vanwege alle beperkingen zijn we nog niet zoveel in de kerk geweest. Ook digitaal meeleven is wel eens een uitdaging met

een peuter die tijdens de uitzending graag een hoge lego toren wil bouwen of zin heeft in fruit. Toch krijgen we een steeds betere indruk van de gemeente. Het is mooi om te zien dat er zoveel ruimte is voor ieders inbreng. De klassieke liturgie vinden wij het mooist, zeker als daarin de verbinding met de Schepping wordt gemaakt - voor ons een grote bron van inspiratie.

Frank & Trudy, Ruben Kool



In memoriam

Op 21 november is *Catrina Johanna Hoogendoorn-Swart* overleden. Zij is op 20 december 1929 in Indonesië geboren. In de oorlog is ze geïnterneerd geweest in een Japans interneringskamp. Na de oorlog kwam zij met haar broer en moeder naar Nederland. Ze is meer dan 60 jaar getrouwd geweest met Pieter Hoogendoorn, die in 2019 is overleden. Samen hadden zij een rijk en vol leven, waarin ze vier kinderen kregen. Zij woonden onder andere in Duitsland en Pakistan. Vanaf 1973 woonden zij met het gezin in Amerongen. De laatste twee en een half jaar van haar leven is Catrien Hoogendoorn liefdevol verzorgd in Elim. Haar kaarsje doofde in die tijd langzaam uit en uiteindelijk is ze kalm en vredig overleden. De familie is ontzettend dankbaar voor wat zij voor hen heeft betekend en wat zij van haar hebben geleerd. Eén van haar wijsheden was deze spreuk van de Pakistaanse denker Tagore (1861-1941):

*Ik droomde dat het leven vol vreugde was.
Ik ontwaakte en zag dat het plicht was.
Ik deed mijn plicht en merkte toen dat dát vreugde was.*

We wensen de familie sterkte toe met het dragen van dit gemis.

ds. Mendie Hofma

Groene Kerk

Namens de werkgroep *Hart voor de Schepping* hebben we goed nieuws: de kerkenraad heeft onze kerkelijke gemeente met succes laten registreren als **'Groene Kerk'**!

Twee jaar geleden ontstond de werkgroep Hart voor de Schepping vanuit de wens om het thema duurzaamheid een (meer) zichtbare plaats te geven in de activiteiten van de gemeente en gemeenteleden. Duurzaamheid gaat over onze omgang met de natuur en het milieu, het gaat over leven in verbinding met elkaar en de schepping. Leven zónder dat dit ten koste gaat van je medemens of van de schepping.

Op de site van Groenekerken (www.groenekerken.nl) is te lezen dat een kerk zich groen mag noemen als zij aan de slag wil gaan met *duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, en vergroenen van de eigen gemeenschap*. Er is een focus van hoop en inzet: 'vanuit het besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, willen groene kerken zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet'. Van een Groene Kerk wordt verwacht dat er ieder jaar tenminste één duurzame stap gezet wordt.

Wat kunnen wij als Andrieskerk doen? Met die vraag gingen we op de gemeenteavond van 11 november aan de slag. In vijf groepjes werden er allerlei ideeën uitgewisseld.

Hieronder een aantal van die ideeën:

1. Inspireren door ervaringen te delen: meer diensten met het thema schepping & mooie momenten in de natuur met elkaar delen. Tegelijkertijd is er een samenwerking met Dorpsakker de Parel en hebben we dit jaar een prachtige natuurfotowedstrijd gehad.
2. Energieverbruik: de Andrieskerk krijgt energie via een groene aanbieder en de temperatuur tijdens vieringen staat laag ingesteld, op 17 graden. Mogelijkheden die onderzocht kunnen worden zijn: de inzet van voorzetramen en dakisolatie.
3. Praktische zaken: verduurzamen van het boodschappenkarretje van de Andries door in te zetten op biologische avondmaalwijn, meebrengen van je eigen beker voor de koffie na de dienst en het gebruiken van biologische schoonmaakmiddelen. We drinken al lange tijd fairtrade koffie en in het seizoen wordt de bloemengroet zo mogelijk samengesteld met bloemen van Dorpsakker de Parel.

Door de ideeën met elkaar uit te wisselen werden gemeenteleden geïnspireerd en gemotiveerd om de genoemde ideeën ook mee te nemen als onderwerpen voor een gesprek of inventarisatie thuis. Hoe meer mensen meedoen, hoe duurzamer de Andriesgemeente wordt!

Daarom dan ook deze uitnodiging: doe mee, sluit je aan bij de werkgroep! Welkom om ideeën en tips over duurzaam kerk zijn en duurzaam leven op de mail (hartvoordeschepping@gmail.com) of in de app (groep 'Groene Kerk' in de Andries-app) te delen. En ga in je eigen leven op zoek naar hoe je aandacht kan geven aan een leven in verbinding met de schepping. Samen groen geloven!

Tip van de week: eet zoveel mogelijk lokale groente en fruit van het seizoen & deel je recept in de app ter inspiratie voor anderen!

Taakgroep Jeugd en Gezin

Deel Zijn Licht met een ander...

God heeft jou/u gevormd. Hij heeft jou/u een eigen karakter gegeven, een eigen manier van denken en een heleboel talenten. Hoe mooi is het, om jouw/uw mooie eigenschappen en jouw/ uw fantastische talenten dan ook te gebruiken? Vanuit ons geloof delen we Zijn hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. **Doe mee, geef Zijn licht door!**

Binnen onze gemeente gaan 4 logboeken met schalen/dienbladen rond. De vraag is of jij/u indien jij/u deze ontvangt binnen maximaal 14 dagen op jouw/uw beurt iemand binnen onze gemeente wil verrassen met jouw/uw talent. Maak een mooi bloemstuk, een lekkere taart, een heerlijke overschotel, een schitterende vilten Engel, een bijzonder kunstwerk van speksteen of iets naar uw wens... volg uw talent en deel dit met een ander binnen onze Andriesgemeente.

Zorg jij/zorgt u ook voor een glimlach? -> een kostbaar momentje voor een mede-gemeentelid.

Waarom? -> om te delen in het Licht wat hij jou/u gegeven heeft.

"Laat ieder zo veel geven als hij/zij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft." (2 Korinthiërs 9:7).

Warme groet namens de Taakgroep Jeugd en Gezin
*Gijs-Bert, Jan-Willem, Marjolein,
Mendie en Ingeborg*

Kerkenraad

Het is advent, we zijn onderweg naar Kerst met elkaar en gaan het Licht tegemoet.

We hoopten dit jaar weer samen de kerstnachtdiensten te kunnen vieren zoals we gewend waren. Maar ook dit jaar zoeken we naar de mogelijkheden om binnen de corona regelgeving met elkaar de kerstnachtdiensten en het kerstfeest vorm te geven. Op moment van dit schrijven staat het nog niet helemaal vast hoe we dit gaan doen, maar houdt u de berichtgeving in de app en op de website in de gaten, want we zijn er mee bezig.



ZIT JIJ OP HET V.O. OF IN GROEP 8? ZATERDAG 18 DEC 16.00 UUR (WELKOM IN DE ARK) WILLEN WE MET JOU AMERONGEN IN HET LICHT ZETTEN! OM 18.00 UUR SLUITEN WE DEZE ACTIVITEIT AF MET FRIET&SNACKS VAN DE BRABANDER. DOE JE MEE? WIJ KUNNEN JE NIET MISSEN! GEEF JE VOOR ZONDAG 12 DEC. BIJ INGEBOURG OPI!

EEN LICHTJE VOOR...

PIC-COLLAGE

Vervolg 'Kerkenraad'

Vervolg van pagina 5

Na de gemeenteavond hebben we ons aangesloten bij "de Groene Kerk". Zij nemen binnenkort contact met ons op en dan gaan we kijken hoe we dit verder in kunnen vullen. De commissie "Hart voor de Schepping" zou het fijn vinden als er mensen zijn die met hen mee willen denken hierin. Als u hieraan mee wilt werken, kunt u contact leggen met één van de commissieleden.

We zijn blij dat we kunnen melden dat de ambtsdragers Sonja Rinsma en Martien Nieuwhoff hun termijn willen verlengen, evenals kerkrentmeester Hans Weijman. Er zijn vanuit de gemeente geen tegenkandidaten of bezwaren binnen gekomen, dus zullen we hen in de viering van 13 februari herbevestigen.

Daarnaast heeft per 1 januari de diaconie een nieuwe penningmeester. Pieter Stehouwer is bereid gevonden de taak van Ton de Graaf over te nemen. We zijn hier dankbaar voor en wensen hem succes in zijn werk binnen de diaconie. Ton de Graaf willen we bijzonder bedanken voor zijn inzet en het werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan.

De kerkenraad heeft eind november een kerkenraadsdag gehouden. Het was fijn om op informele wijze een dag met elkaar een tweetal belangrijke onderwerpen uit te diepen. Tijdens de ochtend werden we door de kerkrentmeesters meegenomen in een financiële analyse van onze gemeente en in de middag stond het thema Kerk en Corona/toekomst van onze gemeente centraal. Tijdens de kerkenraadsvergadering van januari gaan we verder met dit onderwerp. Het idee is tot een aantal acties voor 2022 te komen. Uiteraard houden we u van de verdere uitkomst op de hoogte. Het was voor ons als kerkenraad goed om met elkaar in gesprek te gaan anders dan tijdens een reguliere vergadering.

De komende tijd worden we opnieuw door de coronaregels beperkt in het samenkomen met familie en vrienden. We hopen toch dat u een fijne tijd zult hebben met uw dierbaren.

Er is ook moeite, pijn, verdriet en rouw binnen onze gemeente. Laten we naar elkaar omkijken en even een moment van aandacht hebben voor diegenen waarvoor een fijn kerstfeest niet vanzelfsprekend is.

Namens de kerkenraad wensen we iedereen goede Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.

Namens de kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld.

Diaconie

Collecten

7/10 Hospice de Wingerd (R'hofdst)	€ 61,95
31/10 Stille hulp	- 458,60
3/11 Hospice de Wingerd	- 500,00
7/11 Najaarszending KIA	- 228,10
14/11 JOP PKN	- 226,05
18/11 Kinderen in de knel (R'hofdst)	- 63,20
21/11 Kerk online	- 523,60

Giften

4/11 Stille hulp via mevr. van Zeist S3	€ 20,00
21/11 Bloemenpot via mevr. de Boer	- 10,00
25/11 Stille hulp via ds. Hofma S3	- 20,00
26/11 Kerk via mevr. v.d. Lagemaat S3	- 10,00

Van de diaconie

We hebben van Kringloopcentrum Goed Zo! een bedrag van € 1000,- gekregen. Een prachtig bedrag waar we van de week een mooie bestemming voor gaan zoeken.

De voorbereidingen voor de Kerstacties verlopen prima. De samenwerking met zowel Zuster Dorien als het Pastoraat verlopen prettig.

We wensen u allen heel gezegende Kerstdagen toe en een fijne jaarwisseling.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

Ook dit jaar zijn de bijbelse dagboekjes weer te verkrijgen. Wilt u ook graag een boekje, dan is het bij Martien Nieuwhoff, Pr Hendriklaan 2 af te halen. Dagelijks tussen 16.00 en 18.00 uur. Als u daar niet voor in de gelegenheid bent, kunt u bellen naar Martien, tel 06 53329653, dan wordt het thuisbezorgd. Namens de diaconie wensen wij u gezegende Kerstdagen.

Vriendelijke groet, Janny Ravenhorst

Kersttenties

Ook dit jaar brengen Diaconie en Pastoraat kersttenties bij de oudere thuiswonende mensen in onze gemeente en bij alle bewoners en personeel van De Ridderhof en Elim. In de tehuizen brengen we voor de bewoners een kerstkaart met wat koekjes van Aroon. Op de huiskamers van de afdelingen komt een groot rozijnenbrood. Zo komt de kerstwens van de Andriesgemeente bij alle mensen in de opmaat naar Kerst. Dank aan de contactbezoekers, die de bezorging voor hun rekening nemen.

Janny Ravenhorst en Jan v.d. Heiden

Open maaltijd

Beste mensen,

We hopen van harte dat de situatie het toe laat om 13 januari 2022 een volgende "Open Maaltijd" te kunnen organiseren.

U kunt zich dan weer opgeven op donderdag 6 januari en vrijdag 7 januari, op het bekende nummer: 06-83437291.

Mocht dit door de omstandigheden toch niet lukken, dan brengen wij u hier op tijd van op de hoogte.

Namens alle vrijwilligers een gezegende advent en Kerst en hopelijk gezond tot in januari.

Alice van Barneveld

Oproep vrijwilligers Open maaltijd

Door allerlei omstandigheden zijn er de nodige vrijwilligers afgevallen. Als het u leuk en gezellig lijkt 1 x per maand te helpen in De Ark bij de Open Maaltijd, neem even met één van ons contact op, schroom niet.

Het geeft veel plezier en voldoening dit met elkaar te doen. Tegen een kleine vergoeding kunt u zelf als vrijwilliger ook mee-eten.

Alice van Barneveld, 06-23319074

Kerkrentmeesters

Indienen declaraties

Declaraties e.d. zoveel als mogelijk digitaal inleveren op emailadres kerk-sandra@wimruitenbeek.nl

Bonnetjes e.d. niet meer in de brievenbus doen bij Sandra Ruitenbeek. Deze kunnen niet behandeld worden. Mocht u de bonnetjes niet kunnen digitaliseren dan deze in de brievenbus doen op Kon. Wilhelminaweg 53 te Amerongen. We hopen op deze wijze de declaraties snel te kunnen afhandelen.

Penningmeester Sander Bouman

Giften

Via ds. E.J.de Ruiters mochten wij de volgende giften ontvangen:

€ 100,00 t.b.v. het orgelfonds
€ 50,00 t.b.v. de kerk
€ 20,00 t.b.v. de kerk

Penningmeester Sander Bouman

Actie Kerkbalans 2022 - Geef vandaag voor de kerk van morgen

De jaarlijkse actie KERKBALANS wordt dit jaar gehouden van 15 tot 29 januari. Tijdens deze actie vragen wij u om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage voor 2022 voor onze kerk op te geven. Deze VVB is het hoofdbestanddeel van het levend geld in de inkomsten van onze kerk. Ze is noodzakelijk om de uitgaven te kunnen dekken.

Een groot deel gaat naar het pastoraat – onze beide predikanten – maar ook het jeugd- en ouderenvesteraat. Er zijn kosten voor de kerkdiensten en het gebouwen-onderhoud. De gebruikelijke huuropbrengsten van Andries en Ark staan onder zware druk in verband met de beperkingen door de Coronacrisis.

Afgelopen donderdag 11 november werd de begroting voor de komende jaren toegelicht door onze penningmeester. Niet echt een vrolijke

2022

Actie Kerkbalans



boodschap. Er wordt een jaarlijks tekort verwacht, onder anderen door overlijden, waardoor ons ledental daalt en daarmee ook een deel van de inkomsten.

Willen wij samen kerk zijn, dan zullen wij daar een financiële bijdrage voor over moeten hebben. Daarom een beroep op uw verantwoordelijkheid als lid van onze kerk.

Draag bij naar wat voor u mogelijk en verantwoord is. Wij hopen dat u uw bijdrage uit

2021 ten minste wilt en kunt continueren voor 2022. Het zou mooi zijn als u wilt overwegen of een kleine verhoging van bijvoorbeeld vijf euro per maand mogelijk is.

In de week van 17 januari, worden de enveloppen bij u bezorgd/afgegeven. De week daarop wordt het antwoord weer bij u opgehaald. Het zou fijn zijn voor de lopers als u het antwoord dan klaar hebt liggen. Eleganter ook, dan hoeven ze niet nog eens terug te komen.

Vrijdag 28 januari maken wij de stand op. Om een goed beeld te krijgen en u op zondag 30 januari daarover te informeren is het goed om liefst alle antwoorden op vrijdag retour te hebben.

Wij rekenen graag op uw medewerking tijdens deze actie en op uw financiële hart in de toezegging, die u doet voor 2022.

Namens de kerkrentmeesters, Hans Weijman

Overige berichten

Andries-app

Beste gemeentelid, op het moment van schrijven hebben er meer dan 230 gemeenteleden een account in de Andries-app! De app is in maart naar u toegekomen als een nieuw communicatiemiddel binnen de kerk, met als doel elkaar te kunnen stimuleren, motiveren en te enthousiasmeren. Ik vind het leuk om te zien dat er gedeeld wordt met elkaar, hulp wordt aangeboden en oproepen worden gedaan om te helpen. Door (gelukkig) het actieve gebruik van de app staan we plotseling ook altijd in verbinding met elkaar. Daar kunnen we natuurlijk van alles van vinden en deze ontwikkeling positief of negatief waarderen. Feit is dat er een verandering aanwezig is en de stem van de meer actieve gemeenteleden in de app lijkt daardoor misschien vaak meer aanwezig, maar laten we vooral ook de grootste groep gemeenteleden niet vergeten die wel leest en meegeniet, maar misschien minder uitgesproken is.

Leuk om te vertellen is misschien ook wel, dat ik inmiddels door verschillende kerken (meer dan 6) uit het hele land, benaderd ben om te vertellen hoe wij het gebruik van een kerk-app ervaren binnen onze gemeente.

Veilig en AVG-proof - Iedereen zit in de app als zichzelf. Een voorbeeld: als je de bankieren-app van ING opent, omdat je daar klant bent, zie je niet de algemene informatie van de ING website (vergelijk het met onze website). Nee, je ziet jouw saldo, jouw bankafschriften en kunt uit eigen naam zaken met de bank regelen. Dat is ook zo met de

kerk-app, iedereen zit er in als zichzelf en kan als zichzelf communiceren. Er worden bijvoorbeeld berichten geplaatst over het liturgisch bloemstuk, of door de verschillende taakgroepen en ook de kindernevendienst is nu actief op de app. Belangrijk aspect is ook dat je niet afhankelijk bent van derde partijen, die bijvoorbeeld data uit de kerkganger trekken. Facebook en Whatsapp leven van advertentie-inkomsten en iedere interactie op hun platform levert data op, die zij gebruiken om door te verkopen aan adverteerders. Daar zit dus een heel verdienmodel achter. Daar komt bij dat op dit soort platformen je nooit weet tussen wat voor ruis je boodschap belandt. Onze eigen app van de Andrieskerk geeft ons de kwaliteit van de grootste sociale media, maar wel onder eigen beheer, AVG-proof en heel belangrijk: ook praktische mogelijkheden volledig veilig, zoals bijvoorbeeld de gemeentegids en het digitaal collecteren.



Tegenwoordig zijn veel mensen gewend geraakt aan digitaal betalen. De app biedt dus ook digitaal collecteren aan als alternatief voor het kopen van collectebonnen. Via de app waardeer je eenmalig je saldo op en uit het opgewaardeerde tegoed kun je wekelijks geven aan de collecte. Zo af en toe vraag ik daarom ook op de tijdlijn aandacht voor

het digitaal collecteren via de app. De collecte-opbrengst en het beheer zijn overigens in volledig beheer van de kerkrentmeesters en specifiek de collectebeheerders toegewezen aan de app.

Binnenkort zal naast de actie Kerkbalans aan de deur er ook de mogelijkheid zijn om de Kerkbalans via de app te laten incasseren. De app is namelijk gekoppeld aan het LRP-systeem, zoals we dat kennen. Geven aan Kerkbalans via de app is dus ook helemaal veilig en privacy-proof. Ondanks dat langs de deur misschien arbeidsintensiever is, vind ik het persoonlijk nog steeds het leukst dat dat persoonlijke contact zo lang mogelijk blijft, ondanks de voordelen die het digitaal oplevert.

Meldingen uitzetten of ideeën? - Mocht u zich nog afvragen hoe u minder gestoord kan worden door misschien de vele berichten die op een dag via de kerk-app naar u toe komen, dan is er altijd de mogelijkheid om de meldingen uit te schakelen. Dit kan via de instellingen, helemaal rechtsonder in uw scherm, aangepast worden en meldingen kunnen zelfs per groep aan of uitgezet worden.

Zijn er nog vragen of verbeterpunten of ideeën voor de app? Dan hoor ik dat ook graag, zodat we als gemeente de app blijven gebruiken die past bij de behoefte van de gemeente. Neem dan graag contact met mij op, zodat we dit goed kunnen afstemmen. Mocht u de app nog niet geïnstalleerd hebben of hulp nodig hebben, schroom dan niet om alsnog contact op te nemen met mij.

*Met vriendelijke groeten,
Luc de Ruiter, App-beheerder*

Vervolg 'Overige berichten'

Drie persoonlijke mededelingen

Ik durf het bijna niet te schrijven, maar... ik ben mijn Bijbel kwijt! Ik heb hem nog vaak gebruikt na onze verhuizing, dus hij ligt niet meer in Bunnik, maar waar dan wel? Het is een gewone NBV uit 2004, maar met een bruine leren kaft. Heeft iemand van u 'm misschien ergens gezien, in de kerk of thuis? Ik hoor het graag. Een nieuwe is zo gekocht, maar deze heeft emotionele waarde, dus ik zie 'm graag weer terug.

Daarnaast nog het volgende: met enige regelmaat waren er de afgelopen tijd mails die mij niet bereikten. Als u nooit reactie hebt gekregen op een mail, die u mij stuurde, is dat misschien ook wel met uw bericht gebeurd. U kreeg dan geen melding, dat ik de mail niet gekregen had en ook ik wist van niets; alleen vond ik sommige van die mails een maand later terug in de spam-box. Hier is niet mee te werken, dus ga ik binnenkort mijn mailadres wijzigen. Tot die tijd geldt: mocht u geen antwoord van me krijgen op uw mail, wilt u dan even bellen of appen om te controleren of uw bericht me wel heeft bereikt?

Tot slot: ik wens u een gezegende kersttijd toe (ondanks alle beperkende maatregelen die feesten minder feestelijk maken). We kunnen vieren dat Jezus is geboren, al doen we dat misschien op een andere manier dan we gewend waren. Want God is dezelfde en Hij komt nabij, zelfs als we als mensen op afstand moeten blijven.

ds. Mendie Hofma

Uit de pastorie

Wordt er in de pastorie soms ook gevloekt? Ja sporadisch wel, is het eerlijke antwoord. Laten we dan even afspreken, dat ik onder vloeken in eerste instantie versta, waar vrijwel iedereen dan meteen aan denkt: krachttermen met het woordje god erin. Het gebeurt gelukkig niet vaak en als het één van de pastoriebewoners toch een keer uit de mond floept spreken we elkaar er ernstig op aan, maar het kan in een onbewaakt ogenblik iedereen overkomen. Toch?!

Zo ook onlangs onze premier in de Tweede Kamer toen hij in vak K staand achter de kathedraal, ongelukkigerwijs een kop koffie omstootte en hem ineens een vloekwoord ontsnapte. Dat was de volgende dag aanleiding voor de Bond tegen Vloeken om Rutte te vragen daarop terug te komen en te zeggen dat het niet zijn bedoeling was om te kwetsen. Om eerlijk te zijn: onze premier heeft mij hierin geenszins gekwetst. En ik weet zeker dat het ook niet zijn bedoeling was om daarmee wie dan ook moedwillig te kwetsen. Ik vond het eerder heel menselijk, gezien het feit dat hij al zo lang op de toppen van zijn tenen moet lopen met o.a.

Rondom het woord

Rond de diensten

Door een misverstand is in de vergadering van de kerkenraad onjuist gesproken en besloten over de diensten rond het komende Kerstfeest. Het is de bedoeling dat de viering van het Kerstfeest door de zondagsschool niet op de 1e Kerstdag, maar op de Kerstavond, vrijdag 24 december zal worden gehouden. Van de leiding van de zondagsschool volgt daarover nog nader bericht.

Omdat de 2e Kerstdag op zondag valt, zullen we op de 1e Kerstdag, zaterdag 25 december, alleen een morgendienst houden.

Namens de kerkenraad, Gert den Hertog (scriba)

Huwelijksdienst

Op 10 december hopen *Willem Hendrik van Ginkel* (Dwarsweg 65a) en *Cornelia Wilhelmina van Gurp* te trouwen. We kennen Willem o.a. als de jeugdoudervader van onze gemeente. De dienst waarin ze Gods zegen over hun huwelijk willen vragen, wordt gehouden in de Efrathakerk en wordt geleid door ds. L.M. Jongejan. Deze dienst begint om 13.30 uur. Het bruidspaar heeft laten weten, dat vanwege de corona-maatregelen het helaas niet mogelijk is, dat gemeenteleden bij de dienst aanwezig zijn. De dienst is via de livestream van de kerk te volgen. Willem en Corina blijven c.q. komen wonen in ons dorp: hun gezamenlijke toekomstige adres is Dwarsweg 65a (3959 AG). Wij wensen het bruidspaar een heel gezegende huwelijksdag toe en veel geluk, vreugde en voorspoed onder Gods zegen als man en vrouw in het huwelijk verbonden.

een kabinetsformatie en coronaperikelen, om maar eens wat te noemen. Onder grote spanning zegt een mens wel eens een woord, dat hij anders zelden of nooit in de mond neemt.

Over vloeken is in het licht van het derde gebod overigens nog wel meer te zeggen dan om daarmee alleen het gebruik van onbeschaafde krachttermen te veroordelen. En nee, je hoeft in je taalgebruik zeker geen navolging te geven aan (wijlen) Tiny en Lau op Youtube, maar de Bond was in het geval van het kopje koffie van Rutte m.i. toch iets te gretig in zijn reactie. Enige gepaste terughoudendheid, of liever nog onthouding, past zowel de notoire krachttermgebruiker als ook de Bond tegen Vloeken. 'Gezegende kerstdagen' overigens, als ik dat tenminste zo nog mag zeggen i.p.v. het volgens sommigen vanwege het zogenaamd 'inclusieve' veel correcter geachte 'prettige feestdagen'. En hopelijk kunnen we in 2022 kerst en oud en nieuw weer vieren, zoals we dat vóór corona gewend waren. Vanuit de pastorie wensen we u en jou heil en zegen in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter

Pastoraat

In Memoriam

Wilco Zorg 21 december 1967 - 30 november 2021

Wilco werd in Gouda geboren. In het huis van zijn oma kwam hij ter wereld, als eerste van drie kinderen. Na hem kwamen een broer en een zus. In zijn jonge jaren is Wilco meerdere keren verhuisd. Ondanks alle verhuizingen bleef het gezin steeds in Gouda wonen. Zijn hele leven is Wilco trots op Gouda gebleven. De stad van kazen en kaarsen zat in zijn hart. In zijn vrije tijd ging Wilco graag vissen in de vele vaarten die er in de buurt van Gouda zijn. Ook wierp hij zijn hengel in de Reeuwijkse Plassen uit. Na de middelbare school heeft Wilco overal en nergens gewerkt, hij heeft duizend en één baantjes gehad. Zo heeft hij de luikjes van het stadhuis op de markt van Gouda helpen schilderen en heeft hij de gevel van de zwarte kolos bij het Centraal Station van Rotterdam schoon mogen maken. Helemaal bovenaan de gevel, 151 meter boven de straat, genoot hij van het uitzicht.

Op 25 augustus 1999 is Wilco met Gerda getrouwd. Uit hun huwelijk werden drie zoons geboren. Johan in 2000, Jeroen in 2002 en Reinier in 2003. Van zijn zoons heeft Wilco genoten. Ze betekenden alles voor hem. Wilco hield ervan het gezellig te maken, thuis en overal waar hij kwam. Op zijn manier probeerde hij de sfeer te verhogen en vaak lukte hem dat. Kinderen vond hij heel leuk en kinderen hem ook. Regelmatig trok Wilco erop uit de natuur in. Vooral om vogels te spotten. De bossen rond Amerongen vormden voor hem vertrouwd terrein, net als de uiterwaarden langs de rivier. Door zijn huwelijk met Gerda kwam Wilco met kerk en geloof in aanraking. Die wereld was nieuw voor hem. Een schoolmeester uit Woudenberg wijdde hem in het geloof in. Het meest werd Wilco geraakt door muziek. Meerdere nummers uit de bundel met opwekkingsliederen kregen een plekje in zijn hart.

Sinds de zomer van 2020 was Wilco ziek. Helaas behoorde genezing niet tot de mogelijkheden. De artsen hebben met chemotherapie en immunotherapie geprobeerd Wilco's leven te rekken. Tot dat niet meer ging. Wilco heeft zijn ziekte moedig gedragen. Opgewekt. Het mooiste komt nog, zei hij. De herinneringen aan deze bijzondere man blijven. Tegelijkertijd moeten Gerda, Johan, Jeroen en Reinier hem missen. We bidden of de Heer hen kracht wil geven het leven weer op te pakken.

Arjan de Kwaadsteniet

Uit de vergaderingen (17 november en 1 december)

Verkiezing van ambtsdragers

Op de avond van woensdag 24 november vonden de verkiezingen van de ambtsdragers plaats in de Efrathakerk. Er waren vanuit de gemeente maar liefst 12 voordrachten ontvangen, dus er viel zeker iets te (ver)kiezen. Met de wat onpraktische combinatie van lekkere koffie en een mondkapje voor, kwamen in totaal 33 gemeenteleden de kerk binnen. Diversen van hen hadden één of twee machtigingen bij zich. Het totaal van stemmen telde op tot 45. Na de opening door Kees Henken als voorzitter van de kerkenraad, hebben we diverse stemrondes in goede sfeer gehad. De stemmingen waren schriftelijk en na elke ronde vond de telling door de kiescommissie plaats. De uitslag van de verkiezingen was als volgt. Tot jeugdouderling van de gemeente werd verkozen broeder *Bas van Ginkel* (De Hucht 24), tot ouderling *Evert-Jan Groothuis* (Parallelweg 32) en tot diaken *Wim Veen* (Eindseweg 4a) en *Dick van Ginkel* (Dwarsweg 65). Op het moment van schrijven van dit bericht, en zoals ook op zondag 5 december meegedeeld, hebben Bas van Ginkel en Wim Veen hun benoeming aanvaard. Dat stemt tot vreugde en dankbaarheid. Van de andere twee broeders kregen we bericht, dat ze hun benoeming niet hebben aanvaard. Op grond van de verkiezingsuitslag, heeft de kerkenraad twee andere voorgedragen broeders benoemd in het ambt van ouderling en diaken. Als u dit leest zullen de benoemingsbrieven bij hen zijn bezorgd. We hebben hun reactie gevraagd voor woensdag 15 december. Laten we aan al deze broeders denken in ons gebed.

Maatregelen n.a.v. de corona-besmettingen

In de kerkenraadsvergaderingen van 17 november en 1 december (extra vergadering) heeft de kerkenraad gesproken en besloten over maatregelen m.b.t. de erediensten en de kerkelijke activiteiten, met het doel om bij te dragen aan het voorkomen van besmettingen en daarmee het verlichten van de druk op de gezondheidszorg. M.i.v. zondag 21 november gelden de volgende extra maatregelen (inclusief de aanpassingen en aanscherpingen waartoe we 1 december besloten):

- we spreiden de kerkgang voor de ochtenddiensten op beginletter van onze achternamen: afwisselend A t/m. G en H t/m. Z. De betreffende gemeenteleden zijn welkom zonder zich tevoren te hoeven aan te melden.
- we gebruiken de helft van het aantal banken; in die banken houden we onderling 1,5 m afstand; gezinnen zitten bij elkaar.
- we dragen een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
- we ontsmetten onze handen bij binnenkomst in

- het portaal; de koster hanteert de spuitbus.
- ramen en binnendeuren staan open om te luchten tijdens de dienst.
- de gebruikte liedbundels leggen we na de morgendienst apart, zodat ze in de avonddienst van die zondag niet worden gebruikt.
- het zingen beperken we tot de mensen in de voorste bank en de dienstdoende ambtsdragers.
- de ouderling van dienst geeft de predikant geen hand bij het begin en het einde van de dienst.
- de kinderen van de zondagsschool komen niet eerst in de kerk.
- kringleiders en clubleiding besluiten in overleg of bijeenkomsten online gaan of in de kerk i.p.v. in de consistorie plaatsvinden.
- koffiedrinken na de ochtenddienst in de school doen we voorlopig niet.

Gelukkig houden gemeenteleden in overgrote meerderheid zich goed aan de maatregelen, waartoe de kerkenraad heeft besloten. Net als in het maatschappelijk debat zijn er ook binnen de kerkenraad uiteenlopende beoordelingen van feiten en risico's en verschil in opvattingen en gevoelens over de ontstane situatie t.g.v. corona. Zo hebben we m.n. overlegd over het doorgaan en de manier van houden van de avonddiensten. Met elkaar hebben we gezocht naar wat wijs en nodig is voor de gemeente. Een grote meerderheid

in de kerkenraad is van mening dat aanvullende maatregelen op dit moment niet nodig zijn. De erediensten zijn ons lief en vormen het hart van ons gemeente-zijn. Het eventueel verschuiven van de avonddienst naar de middag heeft veel praktische bezwaren, maar strookt o.i. ook niet met het doel van de landelijke maatregelen: vermindering van kans op besmetting. We adviseren u en jullie nadrukkelijk om de basismaatregelen in acht te blijven nemen en bovendien om (zeker bij klachten) een zelftest te doen, voordat u naar de dienst komt. Een gunstige testuitslag voor de ochtenddienst geldt ook voor de avonddienst.

Namens de kerkenraad, Gert den Hertog (scriba)

Wijzigingen ledenbestand

Uitgeschreven:

Br. B. van de Peut, Parallelweg 4a, 3959 BC Overberg, heeft zich laten uitschrijven.

Overleden:

Op dinsdag 30 november is broeder *Wilco Zorg* overleden. Lange tijd was hij ziek. Op het moment van schrijven van dit bericht staan we nog voor de afscheidsdienst en de begrafenis. We denken aan en bidden voor zijn vrouw Gerda en hun zoons Johan, Jeroen en Reinier bij dit smartelijk verlies.

Kerkrentmeesters

Grote schoonmaak

Op zaterdag 18 december is het weer jaarlijkse schoonmaak rond de kerk. Het exterieur is er weer aan toe alles een goede beurt te geven. De belangrijkste taken zijn ingevuld door ons nieuwe KRM-lid *Willem van de Glind*. Hierin heeft hij grote steun gehad aan onze ervaren *Bas van Ginkel*; voor Bas was het zijn 'oude netwerk' oprakelen en jawel, zijn draaiboek is in grote lijnen weer ingevuld. Iedereen bij voorbaat dank daarvoor. Een beetje hulp tijdens de uitvoering is welkom, al is het maar om koffie te maken voor de werkers. Uw welwillende inbreng kunt u afstemmen met Willem van de Glind (06-12723533). We bezorgen een briefje bij de omwonenden, zodat er geen auto's staan als we het grind gaan harken.

Over de noodzaak van de schoonmaak van het interieur hebben we even gepuzzeld. Elke week ziet het er allemaal zo 'spik en span' uit dat het ons beschamend leek voor de schoonmakers er nog weer een 'grote schoonmaak' overheen te doen. Er is wat overleg geweest en besloten, dat voorlopig maar even te laten voor wat het is. Jammer voor degenen die het graag gedaan

zouden hebben. Hoe het ook zij, die vrijwilligers alvast bedankt voor hun bereidwilligheid en mogelijk komt er nog eens een gelegenheid.

Collecteopbrengsten / Giften

In oktober brachten de collecten voor het algemeen werk van de kerkrentmeesters een bedrag op van € 769,35. Voor de instandhouding van de predikantsplaats mocht € 543,40 worden ontvangen. Verder zijn in oktober en november giften ontvangen van € 20,00 en € 50,00 voor het werk van de kerkrentmeesters. De rustplaats die onze kerk was tijdens de Maarten Luther Wandeltocht heeft een bedrag van € 66,57 aan giften opgeleverd.

Op het moment van samenstellen van deze Klokkenuider zijn nog niet alle collecten over november geteld. Daarom volgen nu een aantal voorlopige opbrengsten: Dankstondcollecte € 460,40, Algemeen werk kerkrentmeesters € 565,75 en Instandhouding predikantsplaats € 136,30

Hartelijk dank voor al uw bijdragen, namens Henk Staal (penningmeester)

Organisten

Op het moment dat ik dit stukje zit te tikken moet ik even heel goed nadenken: hoe zat het ook al weer?

- *Anton Kanis* is op 12 december voor de laatste maal ingeroosterd. Voor een keer invallen wil hij Overberg nog wel helpen. Anton heeft ons via Gerben Budding (o.a. organist in de Sint Jan te Gouda) geholpen aan *Robert van Deelen*, een jonge en begaafde organist. Robert heeft tweemaal gespeeld voor enkele liefelijk aanwezige leden, waarbij o.a. Gert den Hertog en Kees Boele online meeluisterden. Eensgezind is besloten Robert te vragen diensten te komen begeleiden met zijn orgelspel. Robert is 17 jaar, volgt het VWO en woont in Veenendaal. Hoe mooi kun je het krijgen?

Inmiddels prijkt Robert op het rooster voor 2022, erg bedankt Robert, het 'panel' ziet naar je uit, de gemeente laat zich graag verrassen.

- *Erik Bogerd* gaat met ingang van 1 januari minder spelen, dat was u al bekend.

- *Jonathan Bogerd* wil ook graag gaan stoppen; voor hem wordt het reizen te veel (afstand Rotterdam-Overberg is ook nogal wat).

- we hadden nóg een kandidaat maar dat gaat niet door.

- *Joke Wolswinkel* kan een aantal weken niet spelen wegens een operatie.

U ziet het: ook aan goede dingen komt een eind en na jaren van continuïteit zijn we er zomaar druk mee. Na diverse ideeën en mogelijkheden te hebben geprobeerd, is er nog behoefte aan wat capaciteit op het begeleiden van de diensten. Gelukkig komen we met wat welwillendheid hier en daar nog wel rond, maar het moet vooral niet te lang duren. Er staat nog wel een enkel lijstje uit, maar dat is nog afwachten. We houden ons aanbevolen voor uw tips!

En zo staan onze mededelingen er weer, we zien: Het mag allemaal onder Gods goedheid tot hiertoe redelijk zijn gang gaan. We hopen en

bidden dat het alles onder Zijn zegen ondanks de (maatschappelijke) onzekerheden in stand mag blijven.

We hebben het immers nergens aan verdiend en dienen dankbaar te zijn voor al het goede wat we ontvangen. Als we hierin eensgezind de Heere danken en onze afhankelijkheid belijden, ligt er toekomst voor Zijn gemeente.

*Namens de kerkrentmeesters,
Reijer Ploeg (secretaris)*

Collectemunten

Op woensdag 15 december zijn er collectemunten verkrijgbaar in de consistorie van *19.00 tot 20.00 uur*.

Oud papier

Oud papier en karton worden op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 8 januari. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.

Diaconie

Collecteopbrengsten / Giften

Beste lezers, u was gewend om eens per kwartaal van de diaconie een overzichtje van de collecteopbrengsten te krijgen. Door alle coronaperikelen is dit helaas wat in het slob geraakt, echter willen wij vanaf nu deze goede gewoonte weer oppakken. Hiernaast volgen de eerste 3 kwartalen van 2021. De giften zijn voor bepaalde doelen opgenomen in het totale kwartaalbedrag voor het desbetreffende doel, maar ze worden ook nog even apart vermeld om e.e.a. transparant te houden.

Namens de Diaconie en de Zendingscommissie, allen hartelijk dank voor uw bijdragen!

Gift GoedZo

Ook dit jaar mocht de Diaconie een gift à € 350,- van Kringloopcentrum GoedZo uit Amerongen ontvangen. Hiervoor wil de Diaconie het team van GoedZo hartelijk bedanken!

Doel	1e Kwartaal	2e Kwartaal	3e Kwartaal
Fam. Den Oudsten Peru	€122,50		
Diaconie Algemeen	€770,11	€1034,23	€569,18
St. Open Doors	€163,65	€250,51	
Dovenpastoraat			
GZB 1027		€110,-	
Noodhulp Haiti			€340,10
HGJB			€104,55
St. De Hoop			€110,60
St. De Herberg			€163,-
Schuldhelpmaatje	€88,35	€86,10	€154,-
Steun klein fonds	€108,25		
Tear			€133,50
Werelddiaconaat	€96,-	€98,90	
Giften Elisabethode	€20,-	€10,-	
Giften diaconie alg.	€30,-	€30,- / €10,-	€35 / €10,- / €500,- / €150,-
Giften Bloemengroet			€10,-
Giften dagboekje	€10,-		
Giften via ds. Diac.		€12,50 / €25,-	€10,- / €2,50
Vanaf hier zending			
Offerblok Fam. Roest	€849,05	€1161,53	€886,88
Voorjaarszendingscoll.	€110,45		
Najaarszendingscoll.			
Avondmaalscoll.		€205,50	
Pinksterzendingscoll.		€234,70	
Giften Fam. Roest	€10,-	€15,-	
Giften zendingscomm.			€150,-

Jeugdwerk

Zondagsschool 'De Goede Herder'

We zijn alweer in december aangekomen en hard op weg naar het kerstfeest. De kinderen van de zondagsschool horen de komende week het verhaal uit Lukas 2 en op 19 december zal de generale repetitie voor het kerstfeest gehouden worden. Wat wordt er goed geoefend!

Op vrijdag 24 december hopen we met elkaar het kerstfeest in de kerk te vieren met de kinderen van de zondagsschool om *18.30 uur*. Na afloop zullen we, bij droog weer, warme chocolademelk drinken en marshmallows roosteren bij de kerstboom op het kerkplein. In de komende 2 weken hopen we aan de deur te komen met de collectebus bestemd voor deze kerstviering.

Daarna is het vakantie en zal de zondagsschool weer beginnen op zondag 9 januari.

Wij wensen u en jullie een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.

*Een hartelijke groet van de
leiding van de zondagsschool*

Ten slotte

Een hartelijke groet aan iedereen!

ds. A.L. de Kwaadsteniet

Nieuwsbrief

Helaas zien we elkaar door de huidige coronacrisis beperkt. De nieuwsbrief wordt gemaakt om onze gemeenteleden wekelijks actief per mail te informeren over gemeentenieuws- en activiteiten. Fijn om te zien dat steeds meer leden zich aanmelden, zowel jong als oud.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar nieuwsbrief@hervormdoverberg.nl.



Gemeenteavond 8 november

Op de laatstgehouden gemeenteavond in de Buurthucht waren een dertigtal gemeenteleden aanwezig. Na de koffie en thee opent br. Jan Verbeek (voorzitter kerkrentmeesters) de avond met een korte historische inleiding, het lezen uit Psalm 119 en een gezamenlijk gebed. O.l.v. Ds. De Kwaadsteniet denken we na en spreken we met elkaar over "Een lied dat je raakt". Eerst in kleine groepen en daarna kort plenair. We horen mooie en persoonlijke ervaringen en getuigenissen. Na de pauze komen de notulen van de vorige gemeenteavond van 11 november 2019 aan de orde. Daarna volgt de gebruikelijke presentatie en bespreking van de jaarrekeningen en begrotingen van achtereenvolgens kerkrentmeesters, diaconie en zendingscommissie. Er volgen enkele vragen en suggesties uit de zaal over diverse onderwerpen: subsidie van de gemeente voor het oud papier, (geen) teruggang in de collecteopbrengsten, het opknappen van het toilet in het portaal, de verzekeringen van de gemeente en de reserve van de diaconie.

Reijer Versteeg van de Zendingscommissie meldt ons, dat de fam. Roest, die werkzaam is in Thailand, in februari a.s. op een zondag een dienst met koffiedrinken komt meemaken, waarin ze ook iets over hun werk zullen vertellen. N.a.v. de rondvraag melden de kerkrentmeesters, dat ze de noodzaak en mogelijkheden voor ventilatie in de kerk onderzoeken.

Zingen met kerst

Hallo allemaal, vorig jaar is het zingen met Kerst in alle vroegte in ons dorp helaas niet doorgegaan. Daar de omstandigheden dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet anders zullen zijn dan vorig jaar, lijkt het erop dat het opnieuw niet door zou kunnen gaan. Dat is jammer en ik zou het graag anders zien. Juist in deze tijd Kerst op deze manier samen met - en voor elkaar beginnen lijkt belangrijker dan ooit.

Daarom zou ik graag de stoute schoenen aan willen trekken en, met inachtneming van alle

regels, toch met een groep(je) op pad willen gaan op de volgende manier:

- ieder gezin zorgt voor eigen vervoer.
- we houden anderhalve meter afstand.
- we gaan niet bij mensen naar binnen.
- we komen na afloop niet bij elkaar voor koffie met wat lekkers.

Om alles goed te kunnen coördineren is het goed om te weten wie er mee gaan. Opgeven kan door even te bellen of een berichtje te sturen naar mij. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor verdere ontwikkelingen en informatie. Hopelijk tot 25 december om 6 uur!

Jantine van Barneveld 06-28547636

Elisabethbode

De heer C. van Garderen heeft aangegeven te gaan stoppen met het bezorgen van de Elisabethbode. Zijn vrouw heeft dit, totdat zij ziek werd, wel ongeveer 40 jaar gedaan, waarbij de heer Van Garderen haar de laatste jaren heeft ondersteund. Namens de gemeente hartelijk dank hiervoor!

Bazar 2022?!

De bazarcommissie is traditiegetrouw bij elkaar geweest na de dankstonddienst. De behoefte was groot om met elkaar na te denken over de mogelijkheden om een bazar te organiseren in 2022. Wat hebben wij dat gemist in het afgelopen jaar. De plannen zijn als volgt:

- twee mogelijke data om de bazar te houden zijn: 4 en 5 maart of een zaterdag in mei; er is voor twee opties gekozen, omdat er mogelijk in maart nog geen evenementen plaats mogen vinden.
- we organiseren sowieso een grote verloting op zaterdag 5 maart.
- zo nodig vindt de trekking plaats via een livestream.
- of er een rommelmarkt gehouden wordt is nog niet zeker.

Begin januari 2022 komt de commissie weer bij elkaar. Tot die tijd: wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar.

Hartelijke groet, Wim, Marije, Marita, Jan, Henk, Gerry, Gerda, Eline, Evert-Jan en A3

Boekje in de maak

Van ds. A.N. Rietveld, één van de oud-predikanten van onze gemeente, kreeg ik een verzoek. Hij is bezig met het schrijven van een boekje. Zijn uitgever wil graag van hem weten wie eventueel geïnteresseerd zouden zijn om het boekje na verschijnen, aan te schaffen. Hij heeft mij

verzocht om vanuit onze gemeente minimaal 15 e-mailadressen door te geven van hen, die op de hoogte willen worden gebracht als het boekje verschijnt. Ik voldoe graag aan zijn verzoek. Het verplicht tot niets. Stuur me een mailtje of bel me even, als ik uw/jouw naam en e-mailadres zou mogen doorgeven voor dit mooie doel. U/Jij mag ook een e-mailberichtje direct aan ds. Rietveld sturen, zie hiervoor onderaan. Hij zal dat zeker op prijs stellen.

Ds. Rietveld schrijft hierover zelf het volgende: Uitgeverij Boekscout gaat mijn boek "Leven in het zicht van de haven" uitgeven. De uitgever wil aan een selecte groep mensen, die mogelijk geïnteresseerd zijn, een promotiemailing sturen op het moment dat het boek beschikbaar is. Jij wordt dus als eerste op de hoogte gesteld van de verschijning. De Uitgever heeft mij verzekerd dat je e-mailadres alleen gebruikt zal worden voor het verzenden van de promotiemailing van mijn boek. Je zult dus eenmalig het bericht van hem ontvangen. Als je deze promotiemailing van Boekscout wilt ontvangen, laat me dan even weten, dan kan ik je e-mailadres aan de uitgever doorgeven. Kopieer in dat geval onderstaande zin in je e-mail naar mij: Ja, ik geef toestemming voor mijn gebruik van mijn e-mailadres voor het toezenden van een eenmalig gebruikte promotiemailing. Mijn e-mailadres is: aentrietveld@hotmail.com.

Hartelijke groet van Ds. Rietveld, Gert den Hertog

Diensten- en talentenveiling

De veiling is afgerond met een opbrengst van € 2.490,00; een mooi bedrag, bestemd voor de Efrathakerk. Naast een mooie opbrengst, had deze actie ook het doel om in deze lastige tijd op een leuke manier toch contact met elkaar te hebben en elkaar als Efratha-gemeente nog beter te leren kennen. Iedereen die heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken wordt van harte bedankt!

Elin kreeg voor haar vierde verjaardag een prachtige taart. Op 2 november maakten 4 dames onder leiding van Ans Busser mooie kransen in de sfeervolle Bosschuur bij Marian de Groot, onder het genot van allerlei lekkers.



zaterdagmiddag
18 december

'Chemins de l'amour'....
Sopraan Charlotte Houberg, alt-mezzo Eva Kroon en pianiste Heleen Vegter
met liederen van Poulenc, Offenbach, Gounod e.a.

Concertreeks
2021
2022

Aanvang: 15.00 uur - Andrieskerk Amerongen
Toegangskarten: ad € 17,50 (jeugd/ studenten: gratis)
inclusief consumpties in pauze en na afloop.
Kaarten: www.andrieskerk.nl/reserveren
Kleten, droogsterij Koenhoeck of ter plaatse vanaf 14.30 uur

www.andrieskerk.nl
Stichting Vrienden van de Andrieskerk

Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van **9.00 uur tot 12.00 uur** een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op **19 december** vanuit de RK Kerk, Doorn (9.30 uur)
- op **25 december** vanuit de Protestantse Gemeente, Maarn (10.00 uur)
- op **26 december** vanuit de Brandpuntkapel, Doorn (10.00 uur)
- op **2 januari 2022** vanuit de PKN Michaëlkerk, Leersum (10.00 uur)
- op **9 januari 2022** vanuit de Baptistengemeente De Haven in Wijk bij Duurstede (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van **21.00 uur tot 22.00 uur** het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

Primeur voor Dorpsakker de Parel

Sinds 26 november is De Parel een prachtige boom rijker: een Linde. Deze boom is gedoneerd door de Soroptimisten in het kader van hun 100 jarig bestaan. Met de 100 Nederlandse clubs worden er met het project 100xtrees4life™ de komende 3 jaar door het hele land bomen geplant. Tegelijk worden er in Mali bomen geplant om vrouwen daar een betere kans op economische onafhankelijkheid te geven.

Kinderen van groep 6 van de Regenboogschool kregen eerst een les over bomen. Vervolgens kwamen ze in optocht naar dorpsakker de Parel. Ze kregen daar een rondleiding, groeven een plantgat, keken naar het bodemleven en zetten uiteindelijk met vereende krachten de boom op zijn plek. Iedereen kon zijn naam op een houten schijfje schrijven, dat aan de boom is bevestigd. Met een appel in de hand gingen de kinderen, weer een ervaring rijker, terug naar school.



De Linde is voor de Parel een mooie aanwinst. De boom bevordert via de wortels het bodemleven. Het afgevallen blad brengt snel voedingsstoffen in de bodem. In de zomer is de bloei een enorme trekpleister voor bijen en insecten, die ook op de Parel heel nuttig zijn.

Hartelijke groet, Trudy Kool, Coördinator de Parel, 0645239930

Bijbelrooster

zo. 19 dec. 4e Adv. Lucas 1:57-66
ma. 20 dec. Lucas 1:67-80
di. 21 dec. Jesaja 8:1-10
wo. 22 dec. Jesaja 8:11-23
do. 23 dec. Jesaja 9:1-6
vr. 24 dec. Kerstnacht Lucas 2:1-20
za. 25 dec. Kerstochtend Johannes 1:1-18
zo. 26 dec. Psalm 98
ma. 27 dec. Romeinen 15:14-21
di. 28 dec. Romeinen 15:22-33
wo. 29 dec. Romeinen 16:1-16
do. 30 dec. Romeinen 16:17-27
vr. 31 dec. Psalm 121
za. 1 jan Lucas 2:21-32

zo. 2 jan Lucas 2:33-40
ma. 3 jan Lucas 2:41-52
di. 4 jan Jesaja 41:1-7
wo. 5 jan Jesaja 41:8-13
do. 6 jan Jesaja 41:14-20
vr. 7 jan Jesaja 41:21-29
za. 8 jan Jesaja 42:1-13
zo. 9 jan Johannes 1:19-28
ma. 10 jan Johannes 1:29-42
di. 11 jan Johannes 1:43-51
wo. 12 jan Psalm 46
do. 13 jan Lucas 3:1-9
vr. 14 jan Lucas 3:10-22
za. 15 jan Lucas 3:23-38

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
Marti Blokpoel
Marijke van der Vloed

Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld
Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,
saba2121@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
06 23488312, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie voor ALLE postabbonementen:

mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek
Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343
703160, bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.
Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg

Geen Klokkenuider ontvangen? Bel of mail naar
Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog.
Vragen of informatie over de digitale versie kunt u
sturen naar: klokkenuider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren
op onderstaande adressen tot
maandag 3 januari 2022 17.00 uur



Amerongen/Elst
klokkenuider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)
Let op! Alleen mogelijk via
klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Klokkenuider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

	per post	per mail
	✉	@
	€20,-	€10,-

Aanmelden via klokkenuider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

