



## Een overdenking bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op Eeuwigheidszondag, ook wel 'de laatste zondag van het kerkelijk jaar' genoemd, worden in Overberg en Amerongen de namen voorgelezen van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. En als vanzelf gaan je gedachten tijdens die dienst ook naar andere mensen die je ontvallen zijn: familieleden, vrienden, lieve buren. Misschien verloor je hen het afgelopen jaar, misschien al héél lang geleden, maar het gemis en verdriet blijft. En dat is voor iedereen weer anders. Van een gemeentelid kreeg ik het boekje 'Vingerafdruk van verdriet' van Manu Keirse aangeraden; een mooie tekst om te lezen, wanneer na een verlies de verschillende emoties en gedachten over elkaar heen buitelen, of je juist helemaal niets meer voelt; een boekje vol erkenning en bemoediging. Als u mijn exemplaar een keer wilt lenen, laat het me weten!

Paulus schreef net zulke bemoedigende teksten, al doet hij dat in een andere taal. Hij staat wel bekend om zijn strenge woorden, maar vaak schreef hij zijn brieven uit zorg voor gemeenten ver weg. Deze meditatie gaat over 1 Tessalonicenzen 4: 13-18.

Eén van de vragen, waar de gemeente in Tessalonica mee worstelt, is wat er zal gebeuren met familieleden en vrienden die al waren overleden. Zouden zij ook wel gered worden? Het is niet zomaar de aloude vraag naar degenen die we missen en waar die naartoe zijn gegaan. Er kwam een nieuwe dimensie bij! Want deze

christenen leefden in het geloof dat Jezus elk moment kon terugkeren. Dat mensen konden overliden, voordat dat gebeurde, paste niet in het beeld. Zouden die overledenen dan wel meedoen als Jezus terugkeert? "Jawel", schrijft Paulus, "ze zullen ons zelfs voorgaan. Ze zijn nog eerder bij Jezus dan wij. Maak je geen zorgen."

Paulus gebruikt beelden om te troosten, die voor sommigen van ons misschien nu wat verder weg staan (het terugkeren van Jezus op de wolken, bijvoorbeeld), maar de essentie van wat hij zegt, is het thuiskomen bij God, het geborgen zijn in Jezus. En dát is een gedachte die u wellicht wel raakt. We noemen de namen van de overledenen in het vertrouwen dat God trouw is tot over de grenzen van het leven heen en dat Hij het werk van zijn handen nooit loslaat.

Woorden van troost kunnen veranderen door de tijden heen, maar het geloof dat ermee wordt doorgegeven is hetzelfde. Echter, voor al die woorden geldt dat ze moeilijk te geloven zijn, wanneer je geen lichtpuntjes meer kan zien. Of wanneer je al zo lang wacht, maar er nooit iets lijkt te veranderen. Daarom schrijft Paulus in het vervolg van deze brief ook over waakzaamheid, geduld en uithoudingsvermogen. Hij kan geen antwoord geven op de vraag wanneer Jezus terug zal komen, maar kan alleen herhalen dat dat op een moment zal gebeuren, waarop we het niet verwachten. En tot die tijd is het belangrijk dat

### Liedboek 775

*Dag der dagen, als de tijden  
zich tot heil zullen verwijden  
voor wie bovenmate lijden.*

*Dag van eindeloos erbarmen  
en gerechtigheid aan armen  
die aan recht zich zullen warmen.*

*Dag van glorie voor verdrukten  
en verheffing van wie bukten,  
alle aan het stof ontrukten.*

*Dag van vinden van diegenen  
die door grof geweld verdwenen,  
om wie mensen nu nog wenen.*

*Dag van brood en herverdelen,  
voedsel voor ontelbaar velen,  
diepe wonden zullen helen.*

*Dag van zon en dag van vrede,  
alle droefheid is verleden  
in een onaantastbaar heden.*

*Dag van vreugde en verbazen  
om het zien van wat wij lazten:  
er was licht, het licht van Pasen.*

wij die nog leven, dat leven zo invullen, dat we rekenen met de eeuwigheid, met de terugkomst van Jezus.

Het Latijnse woord voor 'komst' is advent en die periode begint op de zondag ná de Eeuwigheidszondag. Dat houdt meer in dan vier weken aftellen naar Kerst, maar daagt ons ook uit om bewust te oefenen op 'leven in verwachting', verbonden met alle mensen die je voorgingen en de mensen die na ons komen. En daarmee zien we eigenlijk al uit naar Pasen.

Ds. Mendie Hofma

## Andrieskerk

**Zondag 14 november****Kerk, school, gezinsdienst**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. JOP (PKN)  
 2. Taakgroep Jeugd en gezin  
 oppas Kerkheem Marjolein en Sven Berkhof  
 knd. alle groepen blijven in de kerk  
 koster Jelle Geers, 06 12433852  
 koffie Maaike Verschoor en  
 Jeannet Drost

**Zondag 21 november****Gedachteniszondag**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. Kerk on line  
 2. Taakgroep Pastoraat  
 oppas Kerkheem Rachel en Anne-Ruth Pekkeriet  
 knd. onderbouw Meta  
 knd. bovenbouw Alice  
 koster Ben Brinkman, 452839  
 koffie Elly van Donselaar en  
 Hanneke van Staveren

**Zondag 28 november****1e Advent**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. Dorps Kerken  
 2. Werk van de Kerk  
 oppas Kerkheem Gerlinde Vinke en  
 Marit van Reenen  
 knd. onderbouw Martine  
 knd. bovenbouw Ineke  
 tnd. Geralt en Gijs-Bert  
 koster Ton de Jong, 0318 472688  
 koffie Riek de Graaf en Nel de Jong

**Zondag 5 december****2e Advent**

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. Missionair  
 2. Onderhoud orgel  
 oppas Kerkheem Corrie Cornelisse en  
 Anne-Ruth Pekkeriet  
 knd. onderbouw Willemië  
 knd. bovenbouw Ellen  
 koster Hans Weijman, 452875 of  
 06 53734808  
 koffie Ineke van Altena en  
 Hiske Weijman

**Zondag 12 december****3e Advent, Maaltijd van de Heer**

10.00 uur ds. M. Hofma  
 collecten 1. Rudolph stichting  
 2. Taakgroep Liturgie en vieringen  
 oppas Kerkheem Ingeborg en Marilene van Reenen  
 knd. onderbouw Meta  
 knd. bovenbouw Arjan  
 koster Huib van Alfen, 454308 of  
 06 44922744  
 koffie Elly Brunekreeft en Jopie Pluigers

## Efrathakerk

**zondag 10 oktober**

10.00 uur Prop. J. Meerkerk, Ede  
 18.30 uur ds. A. Schroten, Renswoude  
 collecten 1. KRM algemeen  
 2. DIAC algemeen  
 koster Gerry van Hardeveld  
 organist Anton Kanis  
 oppas Angela en Jente

**Zondag 14 november**

10.00 uur Dr. J. Hoek, Veenendaal  
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 Collecten 1. KRM algemeen  
 2. DIAC algemeen  
 Koster Marianne van de Zandschulp  
 Organist Anton Kanis  
 Oppas Marjan en Lotte

**Zondag 21 november**

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 18.30 uur ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal  
 Collecten 1. KRM predikantsplaats  
 2. DIAC SchuldHulpMaatje  
 Koster Dicky Groothuis  
 Organisten Jonathan Bogerd en  
 Joke Wolswinkel  
 Oppas Selina en Lieke

**Zondag 28 november**

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 Collecten 1. KRM algemeen  
 2. KRM bouw- en restauratiefonds  
 Koster Job van de Bovenkamp  
 Organisten Erik Bogerd en Jonathan Bogerd  
 Oppas Angela en Irene

**Zondag 5 december**

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 18:30 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel  
 Collecten 1. KRM algemeen  
 2. KRM predikantsplaats  
 Koster Gerry van Hardeveld  
 Organisten Jonathan Bogerd en  
 Joke Wolswinkel  
 Oppas Liza en Demi

**Zondag 12 december**

08.45 uur ds. M. Roelofse, Nieuw Loosdrecht  
 18:30 uur ds. J. van Rumpt, Barneveld  
 Collecten 1. KRM algemeen  
 2. DIAC algemeen  
 Koster Wim van den Berg  
 Organist Anton Kanis  
 Oppas Dianne en Anne

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.



De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)

Heeft u vragen over hoe u de diensten kunt volgen?

Stel ze gerust aan [abramblom@ziggo.nl](mailto:abramblom@ziggo.nl) of  
 06 30440382.

Bij afwezigheid [rob.hortensius@hetnet.nl](mailto:rob.hortensius@hetnet.nl) of  
 0318 471085

**Bij de collecten:** Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.



### Andrieskerk

**Adres kerkgebouw:** Andrieskerk, Hof 16, 3958 CH Amerongen. **Kerkelijk Centrum:** De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen)

**Predikanten:** Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 453081, [bderuit@xs4all.nl](mailto:bderuit@xs4all.nl)  
Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, tel. 06 81203227, [mendiehofma@yahoo.com](mailto:mendiehofma@yahoo.com)  
Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag. Overige dagen telefonisch of per mail bereikbaar.

**Pastoraat: Taakgroep Pastoraat** [secretariaatsadres: Jan vd Heiden, \[janvdh1202@gmail.com\]\(mailto:janvdh1202@gmail.com\)](mailto:secretariaatsadres:Jan_vd_Heiden_janvdh1202@gmail.com), tel. 0318 471853

**Scriba:** Alice van Barneveld-Ravenshorst, Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074, [scriba.pgm.amerongen@gmail.com](mailto:scriba.pgm.amerongen@gmail.com)

**Kerkelijk bureau:** Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

**Administratie Diaconie en diaconie buitenland:** dhr A.J. de Graaf, Boslaan 69, 3958 GX Amerongen, tel. 0343 456068; Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

**Administratie kerkrentmeesters:** mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, Oranjelaan 15, 3958 XR Amerongen, tel: 06-50212876, [kerk-sandra@wimruitenbeek.nl](mailto:kerk-sandra@wimruitenbeek.nl)  
Bank: NL58 RABO 0302 1026 98  
Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.  
Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.  
Declaraties/bonnetjes bij voorkeur digitaal aanleveren en anders op Kon. Wilhelminaweg 53, Amerongen

**Collectemunten:** Hans Weijman, tel. 0343 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21

**Zaalruimte De Ark:** Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, tel. 0343 457551, [verhuurdeark@outlook.com](mailto:verhuurdeark@outlook.com)

**Zondagsbrief/Beamer:** [beamteam@live.nl](mailto:beamteam@live.nl), [zondagsbriefandrieskerk@gmail.com](mailto:zondagsbriefandrieskerk@gmail.com)  
Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

**Kerkwebradio:** Bram Blom, Vissersweg 9, 3921 DA Elst, tel. 0318 47 99 94.

**Website:** [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)

### Efrathakerk

**Adres:** Haarweg 33, Overberg

**Predikant:** Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133. [predikant@hervormdoverberg.nl](mailto:predikant@hervormdoverberg.nl)

**Scriba:** Dhr. G. den Hertog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ Overberg. Tel.06 13962590. [scriba@hervormdoverberg.nl](mailto:scriba@hervormdoverberg.nl)

**E-mail kopij voor de Klokkenuider:** [klokkenuider@hervormdoverberg.nl](mailto:klokkenuider@hervormdoverberg.nl)

**Kerkrentmeesters:** NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

**Diaconie:** NL06 RABO 0372 4647 18 t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

**Administratie voor postabonnementen Klokkenuider:** mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343 703160.  
Bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.  
Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg.

**Website wijkgemeente:** [www.hervormdoverberg.nl](http://www.hervormdoverberg.nl)

### Bij de diensten

Zondag 7 november is er weer een CYA-jeugdendienst met als thema 'All You Need is Love'; alles wat je nodig hebt, is liefde. Wanneer een schriftgeleerde aan Jezus vraagt wat van alle geboden het belangrijkste is, geeft Jezus een dubbel antwoord. Het gaat om de liefde voor God, met alles wat in je is én de liefde voor je naaste en jezelf.

Hoe dat zit, hoe liefhebben een opdracht kan zijn, op welke manier je die opdracht dan kan uitvoeren en hoe het kan dat een ander jouw lieve gebaar niet op waarde schat... daar gaan we het over hebben tijdens deze dienst. Met mooie liederen en verrassende inbreng van de CYA-commissie belooft het een liefdevol geheel te worden. Van harte welkom!



Zondag 14 november staat in het teken van de samenwerking met de christelijke basisscholen. De dienst is voorbereid met leerkrachten van de onderbouw van Regenboogschool en Wilhelminaschool. Het thema is 'dromen' en in het bijzonder zoals die een rol spelen in de Jozefverhalen. Iedereen droomt, jong en oud, dus daarin moeten we ons deze zondag samen kunnen vinden. Vanzelfsprekend hangt de ruif wat lager dan gewoonlijk, maar met wat goede wil komt iedereen voldoende aan z'n trekken in woorden, verhalen, gebeden en liederen.

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen en gedenken dan de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ieder jaar weer een indrukwekkend moment!

En dan begint op 28 november de periode van advent. Het antependium kleurt paars en we laten alle mooie adventsliederen op de vier zondagen zoveel mogelijk aan bod komen. En ons oor leggen we zoveel mogelijk bij de evangelist Lucas te luisteren.

Op 12 december, de derde adventszondag, hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Het is met de coronabeperkingen altijd maar weer afwachten wat wel of niet kan, maar hopelijk is het delen van brood en wijn mogelijk, die dag.

### Adventsproject Kindernevendienst

Lang geleden heeft de evangelist Lucas het verhaal van Jezus opgeschreven. Hij wilde nauwkeurig nagaan wat er gebeurd was en het allemaal netjes opschrijven. Misschien heeft Lucas eerst verhalen, liederen en beelden verzameld. Op zijn bureau, in de laden van een kast... of in een plakboek!

In het adventsproject gaan we het 'Plakboek van Lucas' bekijken en ontdekken wat Lucas allemaal verzameld heeft. Jullie kunnen ook zelf in het plakboek schrijven of tekenen over wat je meemaakt in deze adventstijd en van wat je mooi vindt in de verhalen uit de Bijbel. Het is bijzonder om een plakboek te hebben en er zelf in te bladeren. Maar het is nog mooier als je je plakboek aan anderen laat zien en er samen over praat. En als je er samen in bladert, vertel je er van alles bij. Je vertelt hoe je je voelde toen iets gebeurde, wie er nog meer bij waren en waarom het zo bijzonder was. Zo is het ook met de verhalen uit de Bijbel. Ze komen tot leven als je ze met elkaar deelt en er samen over praat.

Op 28 november is het de 1e adventszondag. Na het aansteken van de adventskaars gaan we naar onze eigen ruimte. We hebben dan extra lang de tijd om iets moois voor thuis te maken. Lijkt het toch ook?

*Groeten van de Kindernevendienstleiding*



## Bij de diensten en vieringen

**Kerstprojectkoor**

Op kerstavond 24 december tijdens de kerstnachtdienst zullen we met een projectkoor onder leiding van Polien Fijan een aantal mooie liederen neerzetten.

Iedereen is welkom om mee te zingen. Wel verwachten wij dat je aan de hand van bladmuziek en midifles vooraf zelfstandig de muziek instudeert en aanwezig bent op de oefenmomenten.

We gaan repeteren op de donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Andrieskerk. De avonden waarop geoefend gaat worden zijn 2, 9, 16 en 23 december.

Als je mee wilt doen, wil je dat dan uiterlijk 15 november mailen naar Wilma Ruitenberg: [w.ruitenberg@hotmail.nl](mailto:w.ruitenberg@hotmail.nl)

In de mail graag vermelden:

- Naam en mailadres
- Telefoonnummer voor een app-groep (wil je hier niet in, laat dat dan even weten)
- Zangstem

*Een muzikale groet,  
Polien Fijan en Wilma Ruitenberg*

**Viering in de Ridderhof**

Dienst in De Ridderhof op donderdag 18 november a.s. om 15.00 uur. Ds. Mendie Hofma zal voorgaan in deze Avondmaalsdienst.

We hopen veel mensen te ontmoeten.

*Hartelijke groet, Jan vd Heiden*

## Taakgroep Pastoraat

**'s Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...**

In het voorjaar 2020 zijn we lid geworden van uw gemeente. Sieta en ik zijn opgegroeid binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Na rijp beraad hebben we besloten een andere weg in te slaan en zijn op zoek gegaan naar een andere gemeente. Na een prettig gesprek met Mendie hebben we uiteindelijk de stap gezet naar de Andries. We ervaren een open sfeer in prediking en liturgie. Het evangelie komt kernachtig, ontwapenend en uitnodigend op ons over.

Wij vinden onderlinge verbondenheid een groot goed binnen de kerk. Samen God loven door prediking, gebed, zang en gezamenlijke studie is gelukkig weer mogelijk.

Weet u van harte welkom bij ons aan de Dijkstraat 119 in Veenendaal, het is echt vlakbij.

*Hartelijke groet,  
Roel en Sieta van Aalderen*

**Meeleven - sectie 1 en 2**

Dhr. *B. Haze* is een aantal weken opgenomen geweest in ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Begin oktober verhuisde hij vandaar naar verpleeghuis Pieter Pauw in Wageningen. Ruim een week later kwam daar ook een plek beschikbaar voor zijn vrouw, mevr. *I. Haze-Meijboom*. Zo zijn ze toch weer samen onder één dak. Voor wie een kaart wil sturen: Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen. Dhr. Haze verblijft Woning 10, kamer 15, mevr. Haze Woning 4, kamer 18.

Zoals bekend verblijft dhr. *Rijksen* in het Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB afd. Vossenbos, k. 22) en dhr. en mevr. *Koole-van Duijn* in de Meent, De Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal.

In de afgelopen tijd waren er - naar werd gemeld - kortdurende ziekenhuisopnamen voor dhr. *K. Ruitenberg*, mevr. *H. Berkhof-van Garderen*, mevr. *J. Brinkman-Hootsen* en mevr. *van Eem-van Ravenhorst*. Zij zijn inmiddels herstellende, respectievelijk revaliderend.

Uw predikant neemt zelf initiatief voor bezoek maar stelt het ook op prijs als u zelf aangeeft dat u bezoek wilt ontvangen. Bel gerust: 0343-453081, een afspraak is dan zo gemaakt!

**Meeleven - sectie 3**

*Marlies Blom* verblijft nog steeds in Charim in Veenendaal ('t Holle Goed 2, kamer 23, 3901 HB Veenendaal). Hier is een revalidatietraject gestart, dat voor *Marlies* erg vermoeiend

## Pastoraat

is. Bezoek ontvangen is wat lastig, maar uw meeleven via kaartjes en appjes wordt zeer op prijs gesteld door haar en Bram.

*Uilke Zijlstra* is half oktober met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis in Ede en de afgelopen week weer thuis gekomen. Kaartjes voor hem en zijn vrouw Nel kunt u naar hun huisadres sturen: De Klamp 14, 3921 EL Elst.

*Hans van Beek* (Korenland 5, 3958 EX) heeft een operatie ondergaan aan zijn blaas en is weer thuis om verder te herstellen.

**In memoriam**

Op dinsdag 28 september is *Jan Roelfzema* overleden. Hij woonde sinds 2017 in Elim. Hij kwam hier samen met zijn vrouw Maria (of Riet) Roelfzema-de Bondt. Zij overleed vorig jaar maart. Beiden leden sinds een aantal jaren aan de ziekte van Alzheimer. Jan Roelfzema is 84 jaar geworden.

Jan en Riet trouwden in 1961 in Rotterdam, de stad waar ze allebei geboren en opgegroeid zijn. Daarna gingen ze in Bolnes wonen en vervolgens in Ridderkerk. Ze kregen twee kinderen, een zoon (Rob) en een dochter (Marjan), en later ook drie kleindochters.

Jan Roelfzema heeft meer dan 40 jaar gewerkt voor Sigma scheepsverven in Rotterdam. In zijn vrije tijd was hij actief in de kerk, o.a. als diaken, en zong hij in een koor. Samen genoten ze van vakanties in tal van landen in Europa. Op het laatst hadden ze de caravan op een camping in Overberg staan, tevens dicht in de buurt van zoon Rob en schoondochter Annemiek in Elst.

Maandag 4 oktober was zijn uitvaartdienst in de aula op de begraafplaats aan de Holleweg. Daarna is zijn lichaam ter aarde besteld in het graf waarin zijn geliefde vrouw Rietje hem anderhalf jaar geleden al was voorgegaan.

We wensen zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie de troost van mooie en goede herinneringen toe, als ook die van het hoopvolle geloof dat ook hij in de liefdevolle trouw van de Eeuwige bewaard blijft.

*E.J. de Ruiter*



## In memoriam

Op 24 oktober jl. is *Gijsbert Wouter Kuus* overleden op de leeftijd van 82 jaar. Bertus werd geboren op 15 maart 1939 in Zeist; het 4e kind in het gezin van uiteindelijk 6 kinderen.

Omdat hij goed kon leren (en een juf had die er zeer op aandrong bij zijn ouders), mocht Bertus doorleren. Zo kwam hij op de Kweekschool terecht, waar hij Miep Becker leerde kennen. In 1968 kwamen ze in Amerongen wonen, toen Bertus les kwam geven op de MULO hier. Pas na tien jaar huwelijk, toen ze er eigenlijk al niet op durfden hopen, werden de kinderen geboren: eerst Ivanka en drie jaar later Mariska. In 1980 begon Bertus' werk bij Bartimëus, de school voor blinde kinderen in Zeist. Dit vond hij de mooiste baan van zijn leven.

In zijn vrije tijd reisde Bertus graag. 50 jaar lang zijn hij en Miep ieder jaar naar Zwitserland gegaan voor vakantie. Daarnaast was hij actief als reisleider voor de NCRV. Toen de kinderen het huis uit waren, startten hij en Miep samen een Bed & Breakfast, genaamd Zwi-Station. Bertus wist voor de gasten heel wat wandel- en fietsroutes uit te zoeken en vertelde hen graag over Amerongen en omgeving.

Miep en Bertus wandelden samen ook veel en genoten van de kleinkinderen, wanneer die kwamen logeren. Helaas werd in 2018 de ziekte van Alzheimer geconstateerd en ging Bertus zo achteruit dat hij moest verhuizen naar Elim. Hij heeft er niet goed kunnen wennen en werd steeds verwarder. In de nacht van zaterdag op zondag is hij in zijn slaap overleden. De dankdienst voor zijn leven was op vrijdag 29 oktober. De tekst die centraal stond daarin, was een liedtekst, die zijn geloof tekende:

*Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.*

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

*M. Hofma*

## Hartelijk dank

Beste mensen, beter laat, dan nooit! Vandaag wil ik heel hartelijk danken voor alle gebeden, kaarten en bezoeken. Overweldigend en heel bemoedigend om zoveel hartelijkheid te ondervinden.

Door de voorbede ben ik bijzonder snel en goed hersteld. U ziet me weer als vanouds door Amerongen en omgeving fietsen.

*Vriendelijke groet, Zr. Irene*

## In gesprek met Willem Barnard

Willem Barnard (1920-2010) was een eigenzinnig en begaafd theoloog, essayist en dichter. Als dichter kennen we hem ook onder de naam Guillaume van der Graft. Barnard was een talig mens die de Bijbel met veel zorg en aandacht spelde. Hij werd niet moe te poneren dat men de Bijbel alleen maar lezen kan en mag als een dichtersboek. Hij rekende zichzelf dan ook veel meer onder de dichters dan onder de theologen. Naast liederen en bijbeluitleg schreef hij ook veel andere teksten over wat hem bezighield. Wij gaan in gesprek met Willem Barnard aan de hand van een aantal korte kernachtige teksten, die een beeld geven wie hij was en waar het hem om begonnen was. Aan het begin is er een beknopte inleiding over persoon, leven en werk van Willem Barnard.

Leiding: ds. Bert de Ruiter

Datum: donderdag 18 november 2021

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: De Ark

## Creatief met groen

Het is al bijna 2 jaar geleden dat wij o.l.v. Geralt Joren samen iets gemaakt hebben voor de kerstperiode. We hebben toen zelf onze eigen kerstboom gemaakt met kleine stukjes groen.

We zullen een mooi item maken om ons huis gezellig te maken voor de kersttijd!

Welkom op dinsdagavond 30 november in de Ark.

Aanvang 20.00 uur. Kosten 10 euro p.p.

I.v.m. een maximum aantal graag opgeven bij Fransien Jepma via [jepmeer@hotmail.com](mailto:jepmeer@hotmail.com).



## Open kerk in Advent

Afgelopen week waren de laatste 'open-kerk'-dagen van het seizoen. Gelukkig konden de deuren van onze Andrieskirk weer open, nadat dit een periode door corona niet mogelijk was. We kijken terug op mooie dagen met vele bezoekers uit Amerongen, maar ook van ver daarbuiten. Mooie ontmoetingen en soms onverwachte en ontroerende gesprekken maakten deze momenten erg waardevol.

Ook voor de komende adventsperiode willen we u weer uitnodigen voor verschillende activiteiten.

Op de maandagochtenden (van 29 november tot 20 december) gaan we weer koffiedrinken in de kerk van 10.00 tot 11.00 uur. Wilt u hier graag aan mee doen, maar bent u afhankelijk van vervoer? Laat het ons weten via onderstaand telefoonnummer. We proberen u dan op te komen halen.

Op zaterdagmiddag 27 november en 11 december zal de kerk weer open zijn van 15.00 tot 16.30 uur. Deze middagen krijgen een muzikale omlijsting. Dinsdagavond 14 december om 20.00 uur is er een Taizé-viering in de kerk, die geleid zal worden door Ds. Mendie Hofma.

Of de bijeenkomsten door kunnen gaan zal afhankelijk zijn van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Kijk hiervoor op de website van PWAmerongen.

We hopen dat u zich welkom voelt om elkaar hier te ontmoeten en hoe mooi zou het zijn als u uw buurvrouw/buurman of iemand uit uw straat kan uitnodigen om mee te gaan. We zien naar jullie uit!

*Van de Commissie missionair: Thonny Oosterlee (06-40764284), Alice van Barneveld, Wija van der Kaaden, Linda Koornneef en Jolande van de Kieft (06-63992998)*

## Kerkenraad

De herfst is in volle gang, de bomen laten langzaam prachtige herfstkleuren zien en de herfstvakantie zit er weer op. We zijn onderweg naar Advent. Voordat het zover is, mogen we met elkaar nog veel bijzondere vieringen beleven: dankdag, de CYA-dienst, de Kerk-School-Gezinsdienst en de Gedachtenisdienst. We nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

We hopen dat we met de vieringen door kunnen blijven gaan nu we de besmettingen zien oplopen. We vragen u wel om de regels, die we met elkaar hebben afgesproken, zoals gepaste afstand en geen handen geven, samen vol te houden. Zo hopen we besmettingen te voorkomen en onder controle te houden.

De kerkenraad heeft in overgrote meerderheid besloten om ons als Protestantse Wijkgemeente Amerongen aan te sluiten bij de "Groene Kerk". Hoe kunnen we als gemeente groene kerk zijn, wat is onze bijdrage en wat zijn onze uitdagingen... Tijdens de gemeenteeavond van donderdag 11 november gaan we hier samen over in gesprek. De werkgroep "Hart voor de Schepping" zal dit onderwerp vormgeven n.a.v. de presentatie die Jaap Gijsbertsen met ons als kerkenraad heeft besproken en die ons tot nadenken heeft aanzet. De uitnodiging voor deze avond leest u elders in de Klokkenluider.

Vervolg op pagina 6 ►



Vervolg van pagina 5

Alle taakgroepen geven vorm aan hun programma voor dit najaar. Zij zullen dit zelf aankondigen via de Klokkenluider, de website of de app.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van oktober zijn de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters besproken. De financiën zullen als onderwerp op de agenda staan van de kerkenraadsdag die we 27 november samen hebben. We willen gaan kijken hoe we naar de toekomst financieel een sterke gemeente kunnen zijn. Ook het stuk van de werkgroep "Kerk na Corona" gaan we deze dag bespreken. Hoe willen we verder? We brengen u uiteraard op de hoogte van de uitkomst van deze dag.

Er speelt veel in de gemeente: ziekte, zorg, rouw en verdriet. Laten we als gemeente om hen heen staan, die dit met zich meedragen. En natuurlijk is het mooi om ook blijdschap en vreugde te delen met elkaar. Een kaartje, telefoontje of een kort bezoekje; het is een klein gebaar dat zoveel kan betekenen. Omzien naar elkaar.

Namens de kerkenraad,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld

## Coronaregels

Beste mensen, hierbij nogmaals de coronaregels zoals we die samen toepassen in de kerk.

We willen beginnen met het aangeven, dat de verantwoordelijkheid van kerkbezoek bij ons als gemeenteleden zelf ligt. We houden rekening met onszelf en de mensen om ons heen. Dit houdt o.a. in dat **als er klachten zijn u of jij de dienst een keer thuis online gaat bekijken**.

- De 1.5 meter wordt losgelaten, maar we respecteren de keuze van bezoekers die deze afstand willen bewaren, daarom is het koor de plek waar we 1.5 meter handhaven, zij kunnen daar plaats nemen. Zij kunnen ook via het achterdeurtje binnen komen. Elders in de kerk houden we gepaste afstand tot elkaar. Dit betekent een stoel vrijlaten tussen twee bubbels (huishoudens).
- Omdat ventilatie op dit moment niet mogelijk is in de Andrieskerk, zullen de deuren voor en achter, vooraf en na afloop van de vieringen een tijd open staan. Houdt u hier rekening mee als het kouder gaat worden. De ventilatie van de Andrieskerk heeft de aandacht van de kerkrentmeesters.
- Als u als bezoeker het prettiger vindt om een mondkapje te dragen. Doe dit gerust, dit is en wordt alom gerespecteerd.
- Bij binnenkomst van de kerk blijven we de handen reinigen met desinfecterende handgel.

- De toiletten zijn weer te gebruiken. Er liggen hygiënische doekjes om zelf e.e.a. na gebruik even te reinigen.
- Het koffiedrinken is weer gestart; het is de bedoeling dat we ons dan verspreiden over de kerk en gepaste afstand houden tot elkaar, niet meer achter de preekstoel op een kluitje staan en ook met het halen van de koffie afstand houden tot de voorganger.
- Ook bij het verlaten van de kerk houden we gepaste afstand, onder de toren groeten we elkaar en schudden nog geen handen.

Zo hopen we verdere besmettingen tijdens of na de vieringen te voorkomen.

Namens de kerkenraad, hartelijke groet.  
Alice van Barneveld, scriba  
[scriba@pwamerongen.nl](mailto:scriba@pwamerongen.nl), 06-23319074

## Gemeenteavond

Beste mensen, we nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond die we donderdag 11 november in de Ark willen houden. Dit doen we in de grote zaal en we starten om **20.00 uur**. Deze avond zullen de begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie voor 2022 behandeld worden en we gaan aan de slag met het thema "Groene kerk". Hoe kunnen we als Andriesgemeente groene kerk zijn? Hoe kunnen we hier met elkaar invulling aan geven? Allemaal vragen waar we over na gaan denken. Dit alles uiteraard onder voorbehoud. Mocht het door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn om bij elkaar te komen, dan houden wij u hier natuurlijk van op de hoogte.

Namens de kerkenraad,  
hartelijke groet, Alice van Barneveld

## Diaconie

### Van de diaconie

In verband met de weer stijgende coronacijfers hebben we besloten dat de ouderenmiddag dit jaar helaas niet doorgaat. In het voorjaar bekijken we het opnieuw.

Zuster Dorien was ook aanwezig bij onze vergadering om uitleg te geven over een eventueel nieuw diaconaal project voor 2022. We hebben toegezegd dat te doen; het gaat om "Open Doors" en er volgt nog een uitleg in de kerk.

Via Cora Oostlander is het verzoek gekomen te collecteren voor een boom in Leersum of een donatie te doen. Wij hebben besloten een donatie van € 250,- te schenken aan Stichting Boom.

Op 14 november a.s. is het weer de Dag van de Mantelzorg. Er staan die dag rozen klaar in de kerk. U kunt zich ook opgeven bij Toos de Boer: 0343 - 453849.

Hartelijke groet, Elly Brunekreeft

### Collecten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 29/8 Ouderenzorg      | € 355,35 |
| 5/9 Werelddiaconaat   | - 273,65 |
| 12/9 Missionairwerk   | - 302,50 |
| 19/9 A Rocha          | - 237,05 |
| 26/9 SOS kinderdorpen | - 152,00 |

### Giften

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 24/9 Stille hulp<br>via mw.van Gessel sectie 1 | € 5,55  |
| 28/9 Stille hulp<br>via mw. van Zeist sectie 3 | € 50,00 |

### ZWO-commissie

Gevolg gevend aan de wens van de ZWO-commissie, om de sub-administratie te integreren in de hoofdboekhouding van de diaconie, willen wij u van het volgende op de hoogte stellen: Mensen die aan de ZWO bijdragen is gevraagd om het bankrekeningnummer aan te passen: van ABNA- naar RABO-rekening.

Dit jaar zijn de gelden (€ 1000,-) van ZWO overgemaakt naar de volgende doelen:

- de Leprastichting
- giro 777, overstroming Limburg
- Werelddiaconaat

Ieder jaar hopen we weer een aantal goede doelen te ondersteunen, buiten onze andere collectes om.

Vriendelijk groet, namens de Diaconie

### Open maaltijd

Op donderdag 9 december is de Open maaltijd in de Ark, Imminkstraat 11 hier in Amerongen. U bent welkom vanaf **12.00 uur**, we gaan eten om **12.30 uur**.

U kunt zich opgeven donderdag 2 en vrijdag 3 december op telefoonnummer 06-83437291.

Wat er op het menu staat kunnen we nog niet zeggen, maar laat u verrassen.

Mocht hier door de coronamaatregelen verandering in komen, dan laten wij u dit op tijd weten.

Namens de commissie: hartelijke groet en hopelijk in goede gezondheid, tot dan!

Alice van Barneveld

## Kerkrentmeesters

### Klokkenluider

Op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters op 28 oktober is weer uitvoerig gesproken over het uitgeven van de Klokkenluider. Het gaat allemaal goed, denken we, met dien verstande dat we toch wel zorgen blijven houden over de kosten van het drukken en verspreiden.

De 'Klokkenluider digitaal' is aanzienlijk kostenbesparend. Dit zou niet aan de orde zijn als iedereen de genoemde bedragen voor het ontvangen van zowel de papieren uitgave als de digitale uitgave zou betalen.

Aandacht voor aanmelden voor de digitale uitgave, per e-mail, is dan ook zeer op zijn plaats. Bekijkt u de uitgave digitaal dan ziet u deze mooi in kleur én u ontvangt hem doorgaans eerder dan de papieren versie.

Zelf lees en herlees ik de uitgave meestal in kleine stukjes; ik print de uitgave uit op een papierbesparende wijze (twee bladzijden per vel en als 'folder', twee nietjes op de vouwzijde en je hebt een prachtig boekje in A5 formaat), dit komt op tafel te liggen en regelmatig wordt het eens gepakt om artikelen (na) te lezen.

U kunt de Klokkenluider digitaal verkrijgen door een bericht te sturen naar:

[klokkenluider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenluider.amerongen@gmail.com).

Vervolg 'Diaconie'

### Wilt u uw mantelzorger in het zonnetje zetten?

Zondag 14 november willen wij daar aandacht aan geven. In de kerk staan die zondag rozen, zodat u die voor een mantelzorger mee kunt nemen. Door corona is het misschien niet vanzelfsprekend dat u naar de kerk komt, maar als u toch iemand blij wilt maken, kunt u dit opgeven.

Dit kan tot maandag 8 november bij mevr. Toos de Boer, tel. 0343 453849. Of per mail [toos.deboer@kpnmail.nl](mailto:toos.deboer@kpnmail.nl).

Het is fijn om mensen op deze manier te bedanken.



Ook als u correcties of opmerkingen heeft over de adressering kunt u dat via bovenstaand e-mailadres kenbaar maken; Sander van Barneveld zorgt voor de rest!

Heeft u eerder iets doorgegeven, maar is dat (nog) niet zoals u wenst, geef dat a.u.b. opnieuw door, want de verwerkingstijd is nu kort, doordat u nu rechtstreeks met de administrateur van de Klokkenluider mailt.

Wilt u wijzigingen in de ledenadministratie van de kerk dan geeft u dat door via uw scriba.

Namens de kerkrentmeesters,  
Reijer Ploeg (secretaris)

### Collecten en Giften

|       |          |
|-------|----------|
| 19/9  | € 15.00  |
| 26/9  | - 57.00  |
| 3/10  | - 588.00 |
| 10/10 | - 51.00  |
| 17/10 | - 72.50  |
| 24/10 | - 486.50 |

Met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek

## Overige berichten

### Uit de pastorie

Er zit veel muzikaal talent in onze gemeente en dat is gelukkig geregeld te merken. Naast individuen, die een instrument bespelen, hebben we bijvoorbeeld ook nog een cantorij, een projectkoor en een cya-band. Onlangs las ik in de krant over een verschijnsel dat ik nog niet kende en dat ik graag onder uw aandacht breng. Wellicht kan het ook bij ons in de gemeente van toegevoegde waarde zijn. Een journalist van NRC mocht bij de repetitie van een 'kreunkoor' zijn. De aanwezige groep mensen doet geluiden en bewegingen na van wat ik dan voor het gemak hier maar de 'dirigent' noem. De groep neemt diens geluiden, bewegingen over, vergroot die uit en verkent: *call and response*. De deelnemers kreunen, glimlachen, snikken en fronsen. Er was ook sprake van bijeenkomsten in het donker waarbij drie uur samen gekreund werd. Ziet (en vooral ook hoort) u het voor u?

Eerlijk gezegd zag ik direct mogelijkheden voor implementatie alhier. Ik had al langer het idee, dat ons hier nog iets ontbrak en dit was overduidelijk de ontbrekende schakel! Op een doordeweekse novemberavond in het donker samen kreunen in een zaaltje in de Ark om ons zo 'op andere manieren kenbaar te maken en naar elkaar en zichzelf te luisteren'. En 'via de geluiden die we maken pijn, verdriet, woede en vreugde te delen'. Het lijkt mij dat wellicht de kerkrentmeesters het spits kunnen afbijten om het begrotingstekort weg te kreunen. Een week later kreunen dan in de werkkamer van mijn collega beide predikanten hun frustraties en vreugden weg over hun werk in onze gemeente. In het donker natuurlijk! En daarna mag u...

In het artikel stond ook dat de journalist van NRC gevraagd werd er rekening mee te houden, dat

twee van de acht deelnemers non-binair zijn en hen niet met *hij* of *zij* te benoemen. Daarover misschien een volgende keer. Ik kan hier natuurlijk niet alles tegelijk op de hak nemen. Met de huidige m.i. soms volstrekt doorgeslagen gekte rond genderidentiteit en woke heb ik in ieder geval ook nog wel een appeltje in deze column te schillen. Tot dan: blijf vooral op uw hoede!

Misschien verbaast het u wel niet, dat ik tegenwoordig bij het lezen van de krant steeds vaker moet denken aan de titel van een boek van de door mij bewonderde schrijver W.F. Hermans: 'Door gevaarlijke gekken omringd'.

Hartelijke groet,  
ds. Bert de Ruiter

### De Klinisch Pastorale Vorming

Na anderhalve maand thuis studeren (een paar boeken lezen en vooral veel reflecteren op het werk dat ik in Amerongen doe) is het in november weer tijd voor negen dagen in het klooster. Steeds op de maandag t/m woensdag afwezig zijn, trekt een behoorlijke wissel op ons gezin, maar ook is het merkbaar voor u. In de periode van 8 t/m 28 november ben ik alleen op donderdagen in Amerongen en Elst aanwezig voor het hoogstnoodzakelijke; een bezoek hier en een vergadering daar... en verder vooral veel voorbereiden voor de volgende bijeenkomst. De dagen in november gaan o.a. over de eredienst: we bekijken en beluisteren preken van elkaar en bespreken die. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Wellicht valt u wel wat op aan verandering?

Ds. Mendie Hofma

## Ga je mee Uit!

Zit je op het voortgezet onderwijs, of doe je een vervolgstudie? Zin in een avondje bowlen op vrijdag 19 november 19.00 - 21.00 uur bij Ginkelduin (Scherpenzeelseweg 53 in Leersum)? Geef je dan voor zaterdag 13 november (liefst eerder) op bij Ingeborg via 06-4863234. Gezellig als je er bij bent! Je bent meer dan welkom!



## Uitje Elim-Andrieskerk

Voor dinsdag 19 oktober j.l. hadden we een mooi plan bedacht! De Elim-bewoners zouden onze mooi verbouwde Andrieskerk gaan zien. Helaas kon dit vanwege de oplopende corona-besmettingen niet doorgaan. Wat een teleurstelling!

Huib had de kerk ter beschikking gesteld, Marga met haar orgelspel, Jeroen van Welzijnspalet, dames voor de koffie en Anton van Bronsvort zou iets vertellen over de verbouwing en de kerk. Dan de vele vrijwilligers die spontaan de auto ter beschikking stelden om de bewoners van Elim met rollator naar de Andrieskerk te rijden en terug, ook een rolstoeltaxi, alles was geregeld.

Maar... helaas het liep anders! Toch heeft deze teleurstelling ook iets goeds gebracht, nl. dat allen die benaderd werden om dit uitstapje mogelijk te maken, enthousiast reageerden. Dat was een warme ervaring en tevens een teken dat we de Elim-bewoners een warm hart toedragen.

Helaas kon het niet doorgaan. Wat hadden we graag in de verbouwde kerk samen het Elim-lied gezongen bij orgelspel: Prijst den Heer met blijde galmen! Maar... van uitstel komt meestal geen afstel. Graag wil ik een ieder bedanken die zo spontaan hulp heeft toegezegd.

*Tiny*

## Adoptieouders gezocht!

Tijdens ons bezoek aan de zusters in Rwanda hebben we kunnen zien hoe het werk zich ontwikkelt. Het was prachtig om het enthousiasme van de zusters te ervaren. Zij helpen op allerlei manieren volwassenen en kinderen in hun omgeving bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

De steun die zij geven o.a. aan de kinderen, die in het weesdorp hebben gewoond, is enorm belangrijk. Ruim 40 van die kinderen leven in arme omstandigheden en kunnen, dankzij de financiële

## Aftreden en verkiezen van ambtsdragers

Aan het eind van dit jaar treden de volgende broeders af, die niet herkiesbaar zijn: Willem van Ginkel (jeugdouderling), Gijs van Ginkel (ouderling), Jan van Noort (diaken) en Henk van de Zandschulp (diaken). Gijs van Ginkel en Henk van de Zandschulp hebben drie termijnen van 4 jaar gediend en zijn daarom niet herkiesbaar. Willem van Ginkel en Jan van Noort beëindigen hun eerste termijn, en stellen zich niet herkiesbaar. De broeders Henk Staal (ouderling-kerkrentmeester) en Gert den Hertog (diaken) beëindigen hun eerste termijn en stellen zich wel herkiesbaar. Eén en ander betekent, dat er per 1 januari a.s. 4 vacatures in de kerkenraad ontstaan: jeugdouderling, ouderling en tweemaal diaken.

De kerkenraad stelt er grote prijs op, dat er vanuit de gemeente namen worden voorgedragen, van mannelijke belijdende leden, die u geschikt acht als ambtsdrager. Ambtsdragers komen zelf uit het midden van de gemeente en het is daarom ook heel fijn en vruchtbaar als u met goede voorstellen komt, die de kerkenraad zeker zal verwelkomen. Bij de voordracht dient u aan te geven voor welke vacature de voordracht bedoeld is. Een voordracht dient gepaard te gaan met handtekeningen van minimaal vijf belijdende gemeentelieden. U kunt uw voordracht tot en met zaterdag 20 november a.s. bij de scriba afgeven of in de bus doen (Dwarsweg 52A). We kijken als kerkenraad uit naar uw voordracht. Ook dat is een blijk van samen gemeente zijn.

*Namens de kerkenraad, Gert den Hertog (scriba)*

## Uit de vergadering van 27 oktober

Vanwege de oplopende besmettingscijfers en op verzoek van één van ons, vergaderen we nog niet in de consistorie maar in de kerk.

Het bezinnend gedeelte o.l.v. onze predikant doen we vanaf deze vergadering uit het boekje 'Op zoek naar vreugde in het ambt'. Heel praktisch en vaak direct van toepassing voor ons werk als kerkenraad.

bijdrage van Nederlandse adoptieouders, geholpen worden met levensmiddelen en schoolgeld. Voor een paar van deze kinderen zoeken we nieuwe sponsors.

Zijn er in onze gemeente mensen te vinden, die bereid zijn een Rwandees kind een aantal jaren te steunen met € 25,00 per maand? Als u belangstelling hebt en hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met zr. Dorien Peet, e-mail: [zr.dorien@zdh.nl](mailto:zr.dorien@zdh.nl).

Aan het eind van het jaar zijn enkele broeders aftredend (zie daarover ook het andere bericht). Niet allen zijn (kerkordelijk) herkiesbaar, of stellen zich herkiesbaar. De aankondiging aan de gemeente zal gepaard gaan met de oproep om namen in te dienen. Daar hechten we zeer aan. Er ontstaan 4 vacatures: ouderling, jeugdouderling en 2 diakenen.

We bespreken de lijst met gastpredikanten en stellen die na overleg ook vast. Onderhoud van deze lijst betekent, dat predikanten die naar verhuizen (50 km of meer vanaf Overberg) van de lijst gaan, alsook oude predikanten; we voegen graag jonge predikanten of proponenten toe. We beseffen dat het voor onze preekregelaar *Kees Henken* een hele klus is om e.e.a. gevuld te krijgen, zeker als er op een laat moment een afzegging komt.

Ook het 'dienstrooster' stellen we vast. Na enig overleg besluiten we dat we op zaterdag 1 januari a.s. een verkorte eredienst houden, met daarna de gebruikelijke wensen en olieballen. Omdat 2e Kerstdag op zondag valt, besluiten we dat de viering met de kinderen van de zondagsschool dit keer op de 1e Kerstdag (zaterdag) kan plaatsvinden, aan het eind van de middag of in de avond (te bepalen door de leiding van de zondagsschool). De bijeenkomst 's morgens op de Dankdag wordt door de school georganiseerd; zij hebben onze predikant gevraagd om voor te gaan.

Van de twee lopende vacatures kerkrentmeesters is er één vervuld: Willem van de Glind, Heuvelsesteeg 12A, zal toetreden tot de wijkraad van kerkrentmeesters. Voor de clubleiding 11+ geeft de kerkenraad akkoord op twee namen die door de jeugdouderling worden voorgesteld.

Wat betreft de maatregelen m.b.t. de corona-besmetting bespreken we de huidige situatie en de recente ontwikkelingen, die zorgelijk zijn. Het moderamen krijgt mandaat om maatregelen te nemen, als de (vervroegde) persconferentie van de regering op dinsdag 2 november daar aanleiding toe geeft. Landelijk lopen de cijfers snel op, en dat gaat ons dorp en onze gemeente helaas niet voorbij. Meerderen uit de gemeente hebben daar mee te maken. Gezien het voorgaande is er enig voorbehoud voor het houden van de gemeenteavond op maandag 8 november, die we wel willen gaan houden. Vanaf 20.00 uur inloop in de Buurthucht, het programma start om 20.15 uur (dit i.v.m. de catechisatie tot 19.45 uur door onze predikant). Na de pauze komen begrotingen en jaarrekeningen aan de orde. Voor de pauze een inhoudelijk deel, ingeleid door ds. De Kwaadsteniet, over 'Een lied dat je raakt'. Door het vertrek (om begrijpelijke redenen)



van *Anton Kanis* als organist, ontstaat er per 1 januari a.s. een vacature. De kerkrentmeesters nemen acties om die te vervullen. Op 15 november vindt een evaluatie-overleg plaats met onze predikant en zijn vrouw, namens de kerkenraad door twee ouderlingen, samen met twee vrouwelijke leden van de toenmalige beroepingscommissie. Het predikantsgezin is nu ruim een jaar in ons midden, en we zijn benieuwd naar hun ervaringen, en zij naar die van ons. Vanuit de HVD bereikte ons de vraag of het wenselijk en mogelijk zou zijn een soort klusgroep op te richten voor onderlinge hulp binnen de gemeente. De diakenen pakken dat op.

Kort voordat de klok zijn langste reeks slagen maakt, keren we huiswaarts.

*Namens de kerkenraad,  
Gert den Hertog (scriba)*

## Gaan en komen....

Onze organist *Anton Kanis* heeft ons bericht dat hij ons per 1 januari gaat verlaten. Hij heeft een nieuwe uitdagende aanstelling mogen ontvangen. Wij danken hem van harte voor de deskundige en toegewijde manier waarop hij de gemeentezang mocht begeleiden en 'omlijsten'. Vele malen nam hij plaats op de orgelbank, bijna altijd vergezeld van zijn vrouw Elly. Jullie waren echt een deel van onze gemeente. Het ga jullie goed.

Ook vertrekt onze catecheet *André van Ittersum*. Hij heeft 4 seizoenen lang catechisatie verzorgd voor de jongste groep catechisanten. We zijn hem daar heel dankbaar voor. In de ochtenddienst van 31 oktober hebben we afscheid van hem genomen. Toen hebben we ook zijn opvolger mogen verwelkomen: *Daan Otterspeer*. Hij zal vanaf december a.s. het stokje overnemen. Tot die tijd is hij werkzaam in Namibië. In november zal daarom ds. De Kwaadsteniet ook de catechisatie aan de jongste groep op de maandagavonden verzorgen.

## Gemeenteavond maandag 8 november, Buurthucht, vanaf 20 uur

Op maandag 8 november hopen we (tenzij besmettingsmaatregelen dat niet toelaten) weer de gemeenteavond te houden in de Buurthucht. De inloop is vanaf 20.00 uur, en het programma begint om kwart over 8. Iets later dan gebruikelijk i.v.m. de catechisaties van die avond, die onze predikant verzorgt. Het onderdeel voor de pauze verzorgt onze predikant. Na de pauze komen de jaarrekeningen en begrotingen aan de orde. Deze kunt u ook tevoren inzien: van 1 t/m 6 november bij de respectievelijke secretarissen van

kerkrentmeesters en diakenen. Op het moment van schrijven is de persconferentie over Coronamaatregelen van de regering nog toekomst. Mocht de gemeenteavond onverhoopt niet door kunnen gaan, dan hoort u dat in de afkondigingen op zondag 7 november.

*Namens de kerkenraad,  
Gert den Hertog (scriba)*

## Wijziging ledenbestand

*Uitgeschreven*

Mw. Lydia Tukker, Ginkelseweg 1, 3956 KJ in Leersum heeft zich laten uitschrijven uit onze gemeente.

## Kerkrentmeesters

### Collecteopbrengsten/giften

Hier vindt u een overzicht van de collecten en giften medio 2021 via de bank en kerkcollecten ontvangen voor doelen van de kerkrentmeesters (KRM).

#### Eerste kwartaal:

| Doel                    | jan      | feb      | mrt      | totaal     |
|-------------------------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Algemeen</b>         | € 744,70 | € 424,50 | € 845,75 | € 2.014,95 |
| <b>Predikantsplaats</b> | € 380,85 | € 218,15 | € 325,97 | € 924,97   |
| <b>Restauratiefonds</b> |          |          | € 85,94  | € 85,94    |
| <b>Orgelfonds</b>       |          |          | € 90,50  | € 90,50    |
| <b>Bidstond</b>         |          |          | € 252,20 | € 252,20   |
| <b>Giften</b>           | € 150,00 |          |          | € 150,00   |
|                         |          |          |          | € 3.518,56 |

Hier bovenop ontvangen voor de zondagschool: In januari € 60,00, februari € 130,00 (Totalen per maand). (De gift van € 150,00 is via de bank ontvangen voor het werk van de KRM.)

#### Tweede kwartaal:

| Doel                    | april    | mei      | juni     | totaal     |
|-------------------------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Algemeen</b>         | € 515,15 | € 545,44 | € 862,75 | € 1.923,34 |
| <b>Predikantsplaats</b> | € 187,45 | € 294,60 | € 272,00 | € 754,05   |
| <b>Verjaardagsfonds</b> |          |          | € 349,44 | € 349,44   |
| <b>Orgelfonds</b>       | € 86,50  |          |          | € 86,50    |
| <b>Giften</b>           | € 85,00  |          | € 12,50  | € 97,50    |
|                         |          |          |          | € 3.210,83 |

Het Verjaardagsfonds € 349,44 is het totaal van

eerste halfjaar (dit inclusief een gift van € 10,00). Daarnaast voor de zondagschool: De Paascollecte € 56,10 en er werd een gift van € 10,00 ontvangen.

(Giften: Tijdens huisbezoeken en in de brievenbus is € 60,00 ontvangen, via ds. De Kwaadsteniet zijn € 25,00 en in juni € 12,50 ontvangen, totaal giften € 97,50).

#### Derde kwartaal:

| Doel                    | juli     | aug      | sept     | totaal     |
|-------------------------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Algemeen</b>         | € 261,55 | € 641,55 | € 422,18 | € 1.325,28 |
| <b>Predikantsplaats</b> | € 199,60 | € 235,42 | € 247,85 | € 682,87   |
| <b>Restauratiefonds</b> | € 91,95  |          |          | € 91,95    |
| <b>Orgelfonds</b>       |          |          | € 128,70 | € 128,70   |
| <b>Giften</b>           | € 150,00 | € 10,00  | € 162,50 | € 322,50   |
|                         |          |          |          | € 2.551,30 |

De collecte voor jeugdwerk en zondagschool in het startweekend van het winterwerk bedroeg € 138,00.

(De giften in het derde kwartaal ontvangen voor het werk van de KRM zijn giften vanuit huisbezoek. In juli werd een bedrag van € 100,00 en € 50,00 ontvangen, in augustus € 10,00, in september is vanuit huisbezoek van ds. De Kwaadsteniet € 2,50 en € 10,00 ontvangen. Tevens werd in september een gift van € 150,00 ontvangen).

Wij willen u hartelijk danken voor de bijdragen in de afgelopen periode en hopen dat met het toenemen van de aantallen bezoekers tijdens de kerkdiensten de collecten ook blijvend onder uw aandacht zijn.

Tenslotte nog een excuus voor de late collecteverantwoording, we denken dat dit niet meer voor hoeft te komen.



## Begroting 2022

Het past heel mooi na de collecteverantwoording de begroting voor 2022 te vermelden. We konden de begroting niet positief krijgen met de in vorige jaren ervaren verhouding aan kosten en baten.

Dankzij de toezegging die we eind vorig jaar kregen van een anonieme gever om een aantal jaren een bedrag van € 15.000,00 te schenken (het is in een eerdere Klokkenuider-uitgave reeds vermeld) is het begrootte verlies heel dicht bij sluitend gekregen.

Wij zien hiermee duidelijk het belang van uw vrijgevigheid en hopen dat u de noodzaak van uw giften blijft inzien. Bij voorbaat dank.

De KRM-begroting zoals die werd opgemaakt is inmiddels goedgekeurd op de vergaderingen van onze Kerkenraad op 27 oktober en tevens door Het College van Kerkrentmeesters van Amerongen/Overberg op 28 oktober.

## Verjaardagsfonds aanvulling

In de vorige klokkenuider bedankten wij Coby van Doorn en we nemen er geen woord van terug, maar daarmee was nog niets vermeld over de zeer gewaardeerde 'veldwerkers' van het verjaardagsfonds. En dat maken we heel graag, zo ver mogelijk, goed met deze uitgave van de Klokkenuider. Op het moment van opheffen van dit fonds hielden zich bereid: *Jannie van Deelen, Cees van Garderen, Brenda van den Brink, Ida Vermeer, Gerbrig Staal*. Zij waren het die echt eropuit gingen. Hartelijk dank daarvoor.

Tegelijk denken we hiermee aan allen die tot op het opheffen van het fonds, of ooit eerder, tijd en energie gegeven hebben voor het langsgaan van de jarigen binnen onze gemeente.

Tenslotte willen we allen die bij hun verjaardag aan het fonds gaven heel hartelijk bedanken. Zo door de jaren heen is er voor een leuk bedrag gegeven en eerlijk gezegd is het weer een gaatje in de kerkelijke begroting, wat we liever niet hadden gezien.

De oplossing daarvoor ligt natuurlijk zeer voor de hand: 'Met uw verjaardag een extra gift aan de kerk doen'. Overmaken kan natuurlijk op elk moment.

## Collectemunten

Op woensdag 17 november zijn er collectemunten verkrijgbaar in de consistorie van *19.00 tot 20.00 uur*.

## Actie Kerkbalans 2021/2022

Twee mededelingen hierover:

**2021:** Nog niet alle toezeggingen zijn binnen, het jaar is ook nog niet om, dus het kan nog op uw planning staan. We zijn zo vrij het hierbij toch nog even te vermelden.

**2022:** De kerkrentmeesters zijn alweer begonnen de eerste voorbereidingen te treffen. Het is de grootste inkomstenbron van onze gemeente en vereist dus gepaste aandacht.

## Klokkenuider

Op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters op 28 oktober is nog weer uitvoerig gesproken over het uitgeven van de Klokkenuider. Het gaat allemaal goed, denken we, met dien verstande dat we toch wel zorgen blijven houden over de kosten van het drukken en verspreiden.

De 'Klokkenuider digitaal' is aanzienlijk kostenbesparend. Dit zou niet aan de orde zijn als iedereen de genoemde bedragen voor het ontvangen van zowel de papieren uitgave als de digitale uitgave zou betalen.

Aandacht voor aanmelden voor de digitale uitgave, per e-mail, is dan ook zeer op zijn plaats. Bekijkt u de uitgave digitaal dan ziet u deze mooi in kleur én u ontvangt hem doorgaans eerder dan de papieren versie.

Zelf lees en herlees ik de uitgave meestal in kleine stukjes; ik print de uitgave uit op een papierbesparende wijze (twee bladzijden per vel en als 'folder', twee nietjes op de vouwzijde en je hebt een prachtig boekje in A5-formaat), dit komt op tafel te liggen en regelmatig wordt het eens gepakt om artikelen (na) te lezen.

Er wordt over gedacht de papieren Klokkenuider ook in Overberg deels in eigen beheer te gaan (laten) bezorgen (PostNL wordt telkens, ook voor partij-post, aanmerkelijk duurder).

U kunt de Klokkenuider digitaal verkrijgen door een bericht te sturen naar: [klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)

Ook als u correcties of opmerkingen heeft over de adressering kunt u dat via bovenstaand e-mailadres kenbaar maken; *Sander van Barneveld* zorgt voor de rest!

Heeft u eerder iets doorgegeven maar is dat (nog) niet zoals u wenst, geef dat a.u.b. opnieuw door, want de verwerkingstijd is nu kort, doordat u nu rechtstreeks met de administrateur van de Klokkenuider mailt.

Wilt u wijzigingen in de ledenadministratie van de kerk, dan geeft u dat door via uw scriba.

## Organisten

Van *Anton Kanis* hebben we een heel waardevolle brief gehad waarin hij bedankt als organist per 1 januari aanstaande. De reden van zijn bedanken is dat er voor Anton een gelegenheid kwam om in Ede (zijn woonplaats) te kunnen gaan spelen op het mooie orgel in de Nieuwe Kerk. Zijn motivatie om daar te gaan spelen kunnen we heel goed begrijpen en we wensen hem daar een goede en mooie tijd toe.

We willen u niet onthouden dat Anton aangaf het goed te hebben gehad in Overberg, citaat: 'Woordverkondiging en liturgie spraken ons aan (want het geldt ook voor Elly, die meestal meeding) en ik ben dankbaar voor de contacten die we daar hadden. We voel(d)en ons er thuis. Ik ben wel bereid om af en toe als reserveorganist dienst te doen.'

Al met al betekent een en ander dat Anton 12 december voor het laatst speelt in onze gemeente. We zullen Anton missen, als persoon maar zeker ook zijn orgelspel. Ik raad een ieder aan die enkele keer dat Anton nog hoopt te spelen in Overberg opnieuw eens heel goed te luisteren, dan zult u gaan begrijpen dat iemand met deze kwaliteiten graag nog wat jaren een grotere uitdaging aan wil gaan.

Verder over dit onderwerp nog het volgende:

- Anton heeft iemand aangedragen die mogelijk zijn plaats in zou kunnen nemen (KRM's nemen contact op).
- Mocht er iemand uit de gemeente ambities hebben, meldt u dan snel.
- Voor wat betreft het organistenrooster valt te vermelden dat Erik Bogerd per ingang van 1 januari aanstaande wegens verhuizing minder vaak wil gaan spelen in Overberg, dat vinden wij ook jammer.

In de volgende Klokkenuider hopen we u over dit onderwerp nader te kunnen informeren.

## Vacatures

We hebben één KRM-vacature ingevuld gekregen vanwege de toezegging van W. van de Glind. Hartelijk dank en welkom Willem.

Dat betekent dat er nog één vacature open is. Meldt u aan, het gaat om een lid van de gemeente m/v die geen deel uitmaakt van de Kerkenraad.

*Namens de kerkrentmeesters,  
Reijer Ploeg (secretaris)*

## Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 4 december. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.

### Een duit in het zakje door...



De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. Maandelijks vragen we iemand een duit in het zakje te doen, zodat we elkaar als gemeenteleden beter leren kennen. *Reijer Versteeg* is ditmaal aan het woord.

#### *Hoe heet je en wie ben je?*

Mijn naam is Reijer Versteeg en ik was getrouwd met Wilma die nu bijna twee jaar geleden is overleden. Daar heb ik nog veel verdriet van. We kregen 2 zonen en 3 kleinkinderen. Als alles goed gaat komt er binnenkort een kleinkind bij.

#### *Waar ben je geboren en getogen?*

In Lunteren ben ik geboren en opgegroeid met 2 jongere broers en zus. Hier heb ik gewoond tot ons trouwen.

#### *Wat doe je het liefst?*

Mijn grootste hobby is tuinieren. Voor het huis is een vijver en achter het huis een tuin met tropische bomen en planten. Als we op vakantie gingen namen we vaak zaden en stekjes mee om dat dan thuis weer uit te proberen.

Ook ga ik elke week wel een fietstocht maken met de mountainbike of met de gewone fiets. Na mijn schooltijd ben ik gaan werken in de nieuwbouw als metselaar, maar nu al ruim 20 jaar in de restauratie. We restaureren kerken en oude gebouwen in en rondom Utrecht en Amsterdam. Ook hadden we het onderhoud van paleis Soestdijk, waar ik een paar mooie klussen had. Eerst de restauratie van de cementstruieke brug uit 1892 en later de vijverrand en de waterlopen die gemaakt waren van stenen uit de bergen van Italië. Het leuke was dat ik hier iets van mijzelf aan mocht toevoegen. Nu staan hier zwammetjes en een paar kikkers over het water te turen.

*Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?*

We gingen met onze ouders en ook nog na ons trouwen in Ederveen naar de kerk. Maar vanaf de tijd dat onze oudste zoon in Overberg naar school ging, zijn we naar de Efrathakerk gegaan.

#### *Wat betekent het geloof voor je?*

Ondanks al wat ik meegemaakt heb, en dingen niet begrijp, is het fijn om te weten dat er iemand is waar je met je problemen kunt aankomen. Dat geeft mij ook weer rust.

#### *Wat is je motto?*

Respect voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.

### Diensten- en talentenveiling

Kees Boele hield een interessante lezing over het vroege christendom en trok daarbij parallellen naar onze tijd. Een geslaagde avond!



Kerk na corona. Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. Sinds de R van proesten en snotteren weer in de maand zit, wordt er geproest en gesnotterd bij het leven. Soms is het verkoudheid. Soms is het corona. Uit elkaar te houden valt dat niet. Volgens deskundigen is de kans groot dat de griep ernstiger van zich gaat laten merken dan we gewend zijn. Komende winter zien ze velen er ziek van worden. Niet bijzonder opwekkend allemaal. Je kunt er neerslachtig van worden en de hoop op verandering erdoor verliezen. Van die corona lijken we nooit af te komen! Wanneer zijn we er eindelijk van verlost? Ik herken het allemaal. Het zijn de mijne, deze zorgen en deze vragen.

Gelukkig werd ik in de afgelopen week prettig in mijn gesomber gestoord door de diensten van dankdag die ik voor mocht bereiden. Door een titel. Die titel vond ik op het boekje van de HGJB dat ik gebruikte om preek en liturgie op te zetten. "Dankend doorgaan" stond erop. Mij bemoedigde die titel. Doorgaan moeten we. Maar hoe? Dat is de vraag. De titel op het boekje geeft een grandioos antwoord. Dankend. Dankend voor wat we wel kregen. Dankend voor wat we wel hebben. Dankend voor de boodschap van de bijbel, die ons dieper doet peilen en verder doet zien. De corona is vooralsnog niet verdwenen. Voor de constatering dat we kerk zijn na corona is het veel te vroeg. We moeten doorgaan. Vooral doorgaan. Met onzekerheden. Met beperkingen. Met irritaties. Met teleurstellingen. Maar we hoeven dat niet eenzaam en alleen te doen. God trekt met ons mee. De diepte door. Daarom kunnen we doorgaan. Dankend.

*ds. A.L. de Kwaadsteniet*

## Regio Nieuws

### Vrienden van de Andrieskerk

Het concertprogramma van de 'Vrienden van de Andrieskerk' is gestart met een prachtig solo pianoconcert op 8 oktober. De kwaliteit van dit concert, samen met de mooie omgeving en de gezellige afsluiting met een drankje, doen verlangen naar meer van dit soort avonden...

Welnu! Vrijdag 5 november wordt wederom een bijzondere avond in de Andrieskerk in Amerongen met ditmaal een 30-koppig strijkorkest van de HKU. Het orkest brengt werken van eigentijdse componisten als Ton de Leeuw, Henk Badings, en Tristan Keuris. Bovendien brengt de jeugdige pianist Casper Thijssen ook een eigen compositie ten gehore.

Het orkest wordt geleid door een dirigent, die al vele sporen heeft verdiend in dit vak.

Sander Teepen won internationale prijzen en heeft bij veel bekende top orkesten in Nederland en daarbuiten gedirigeerd.



Teepen verbindt en inspireert. Met zijn manier van werken creëert hij een atmosfeer, waarin orkest en solisten kunnen excelleren. Deze avond wilt u toch niet missen?!

Het concert start om *20.00 uur*. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje. Toegangskarten zijn digitaal verkrijgbaar via [www.andrieskerk.nl](http://www.andrieskerk.nl) en ter plaatse vanaf half 8, of lokaal bij de firma's Kleton en Drogisterij Koenhoek.



## Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 14 november vanuit de Hervormde Gemeente Nederlangbroek te Langbroek (10.00 uur)
- op 21 november vanuit de PKN Johanneskerk te Leersum (10.00 uur)
- op 28 november vanuit de RK Kerk te Maarn (11.00 uur)
- op 5 december vanuit de Chr. Gereformeerde Kerk te Driebergen (10.00 uur)

- op 12 december vanuit de PKN Efrathakerk te Overberg (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl)

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

## Schrijfactie Write for Rights

Wist u/wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 december - Internationale dag van de Rechten van de Mens - miljoenen brieven worden geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten? Ook in jouw regio of gemeente komen mensen samen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Doe mee met 's werelds grootste mensenrechtenevent en verander vandaag nog een leven. Uw/jouw hulp is hard nodig

Tijdens Write for Rights schrijven mensen brieven naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten. Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor de 16-jarige Mikita Zalatarou uit Belarus (Wit-Rusland). Hij stond op een vriend te wachten toen hij verzeild raakte in een demonstratie waar hij niks mee te maken had. Hij werd gearresteerd en ervan



beschuldigd een molotovcocktail naar de politie te hebben gegooid. In gevangenschap werd hij geslagen en kreeg hij elektrische schokken toegediend, terwijl hij epilepsie heeft. Ondanks gebrek aan bewijs werd Mikita veroordeeld tot 5 jaar gevangenschap. We schrijven voor Mikita's vrijlating. Elke actie telt. Deze mensen hebben jouw steun hard nodig:

[www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven](http://www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven)

Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid. Zie hier de successen van eerdere Write for Rights. Dus pak pen en papier, onderteken de petitie en proost op de vrijheid en gerechtigheid!

Als u/als je een pakketje thuis wilt ontvangen, waarin heel duidelijk staat hoe de voorbeeldbrieven moeten worden gemaakt: contact via [jepmeer@hotmail.com](mailto:jepmeer@hotmail.com)

Vriendelijke groet, dank namens Amnesty van  
Fransien Jepma-van der Meer


 Bijbelrooster

zo. 14 nov. Marcus 12:38-13:2  
 ma. 15 nov. Genesis 18:1-15  
 di. 16 nov. Genesis 18:16-33  
 wo. 17 nov. Genesis 19:1-14  
 do. 18 nov. Genesis 19:15-29  
 vr. 19 nov. Genesis 19:30-38  
 za. 20 nov. Johannes 10:22-30  
 zo. 21 nov. Johannes 10:31-42  
 ma. 22 nov. Marcus 13:1-23  
 di. 23 nov. Marcus 13:14-23  
 wo. 24 nov. Marcus 13:24-37  
 do. 25 nov. Sefanja 1:1-13  
 vr. 26 nov. Sefanja 1:14-2:3  
 za. 27 nov. Sefanja 2:4-15  
 zo. 28 nov. Adv. Lucas 1:1-25  
 ma. 29 nov. Lucas 1:26-38  
 di. 30 nov. Lucas 1:39-56  
 wo. 1 dec. Maleachi 1:1-9

do. 2 dec. Maleachi 1:10-2:9  
 vr. 3 dec. Maleachi 2:10-16  
 za. 4 dec. Maleachi 2:17-3:5  
 zo. 5 dec. 2e Adv Maleachi 3:6-12  
 ma. 6 dec. Maleachi 3:13-18  
 di. 7 dec. Maleachi 3:19-24  
 wo. 8 dec. Psalm 72  
 do. 9 dec. Sefanja 3:1-13  
 vr. 10 dec. Sefanja 3:14-20  
 za. 11 dec. Psalm 72  
 zo. 12 dec. 3e Adv. Jesaja 5:1-7  
 ma. 13 dec. Jesaja 5:8-19  
 di. 14 dec. Jesaja 5:20-30  
 wo. 15 dec. Jesaja 6:1-12  
 do. 16 dec. Jesaja 7:1-9  
 vr. 17 dec. Jesaja 7:10-17  
 za. 18 dec. Jesaja 7:18-25

## Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,  
tel. 0343 451858, [mvandeweerd@ziggo.nl](mailto:mvandeweerd@ziggo.nl)

## Redactie

Jan van de Grift  
Marti Blokpoel  
Marijke van der Vloed

## Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld  
Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,  
[saba2121@gmail.com](mailto:saba2121@gmail.com)

## ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  
06 23488312, [ton.neldejong@kpnplanet.nl](mailto:ton.neldejong@kpnplanet.nl)

Administratie voor ALLE postabbonementen:  
mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek

Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343  
703160, bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.  
Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg

Geen Klokkenuider ontvangen? Bel of mail naar  
Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog.  
Vragen of informatie over de digitale versie kunt u  
sturen naar: [klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)

## Druk

Kerkelijk Drukwerk [www.kerkelijkdrukwerk.nl](http://www.kerkelijkdrukwerk.nl)

## Vormgeving

Wim Klein [info@digitalprojects.nl](mailto:info@digitalprojects.nl)

Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adressen tot  
maandag 6 december 2021 17.00 uur



Amerongen/Elst  
[klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)



Overberg (uiterlijk 10:00)  
Let op! Alleen mogelijk via  
[klokkenuider@hervormdoverberg.nl](mailto:klokkenuider@hervormdoverberg.nl)

Klokkenuider  
ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

|  | per post                                                                              | per mail                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  | €20,-                                                                                 | €10,-                                                                                 |

Aanmelden via [klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)

[www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)

[www.hervormdoverberg.nl](http://www.hervormdoverberg.nl)

