



## Een goed begin

Veel mensen kennen de woorden waarmee de Bijbel in Genesis 1 begint: 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde'. En dan volgt het zogenaamde scheppingsverhaal met z'n zeven dagen. 'En God zag dat het goed was', lezen we dan bij herhaling.

Bovenaan deze Klokkenluider staat het jaartal 2021. Dat getal is ons duidelijk: 2021 jaar na de geboorte van Christus. Op het Nieuw Israëlitisch Weekblad, dat ik dankzij twee vriendelijke gemeenteleden door mijn brievenbus krijg, staat ook nog het jaartal 5782. Dat is de joodse jaartelling: we leven in het jaar 5782, gerekend vanaf de schepping der wereld in 3761 v.C.

Maar wij hebben inmiddels toch geleerd dat de aarde veel en veel ouder is? Moeten we ons verstand dan op de eerste bladzijde van de bijbel al offeren?

Wie dat wil en kan, die moet dat doen. Maar ik kan de bijbel zo niet lezen. Als je wilt weten hóe en wannéér de aarde is ontstaan moet je andere boeken lezen. De bijbel is ergens anders voor bedoeld.

Inderdaad: be-doel-d ! De bijbel vertelt ons dat ons leven in de wereld een bedoeling heeft en dat horen we niet uit die andere boeken. De

geologie en de theologie spreken ieder hun eigen taal en die twee talen moet je maar liever niet door elkaar halen. Behalve wetenschappelijke taal, de taal van de logica en de techniek, is er ook nog zoiets als geloofstaal. Daarom is het voor een ieder van ons goed om zich die taal eigen te maken. Een nieuw catecheseseizoen staat op het punt van beginnen: het moet dus ook aan kinderen goed verteld worden, anders komen er misschien maar ongelukken van.

Ik geloof dat God deze wereld geschapen heeft, zeker, maar daarmee spreek ik geloofstaal, dichterlijke taal. Iemand als ds. Nico ter Linden werd niet moe om dat uit te leggen. Dus wat kan daarmee bedoeld zijn? Een voorbeeld: 'Moeder is een engel' is een andere waarheid dan 'moeder is lerares Engels', en het verschil tussen het ene 'is' en het andere, is door iedereen hopelijk ook aan kinderen uit te leggen. Als lerares Engels is moeder fotografeerbaar, als engel niet. Dat moeder lerares is, is een feit; dat zij een engel is, is een belijdenis, taal van de poëzie, taal van de liefde.

Het scheppingsverhaal uit Genesis is ook geloofstaal, je mag ook zeggen: een geloofsbelijdenis. Zó staan we in het leven of

### *Gebed: Nieuw begin*

*Schenk mij het vertrouwen  
dat er een moment zal zijn  
zoals die ochtend: Pasen.  
Nieuw begin van leven  
aan dood en verdriet voorbij.*

*Geef mij het geloof  
dat ik kracht zal vinden  
om me van het duister af te keren;  
moed om op te staan en te gaan  
het licht van de nieuwe dag tegemoet.*

*ds. Werner Pieterse*

mogen we in het leven staan: de dagen worden geteld van God uit en naar God toe. En dat te durven geloven maakt voor je leven hier op aarde nogal een verschil!

Afgelopen maand vierde het Joodse volk de grote najaarsfeesten, te beginnen met Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjana) op 6 september. Via Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest) liep dat uit op Simchat Tora (Vreugde der Wet) op 29 september. In de synagoge wordt dan het slot van Deuteronomium gelezen over de dood van Mozes en het eerste hoofdstuk van Genesis. Om daarna van sabbat tot sabbat vanuit Genesis 1 een heel jaar lang weer verder te lezen naar Deuteronomium 34. Het jaar rond vanuit een goed begin waarin we mogen horen waartoe ons leven in Godsnaam be-doel-d is! Daarom lees ik telkens weer vol verwondering die eerste woorden: 'In den beginne schiep God...'

*ds. Bert de Ruiter*

## Andrieskerk

## zondag 10 oktober

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. Kerk on line  
 2. Werk van de kerk  
 oppas Kerkheem Dita Haze en  
 Anne-Sophie van Reenen  
 knd. onderbouw Gerdien  
 knd. bovenbouw Ellen  
 tnd. Geralt, André en Gijs-Bert  
 koster Bram Blom, 0318-479994

## zondag 17 oktober

## Maaltijd van de Heer

10.00 uur ds. A.A. Altena, Leersum  
 collecten 1. KIA Werelddiaconaat  
 2. Werkgroep Missionair  
 oppas Kerkheem Beate van de Waal en  
 Marjet Pellegrom  
 knd. onderbouw Willemiek  
 knd. bovenbouw Alice  
 koster Huib van Alfen, 454308  
 of 06-44922722

## zondag 24 oktober

10.00 uur drs. A. Pilkes-van Delft, Rhenen  
 collecten 1. JOP (PKN)  
 2. Onderhoud gebouwen  
 oppas Kerkheem Marja Pak en Marit van Reenen  
 knd. onderbouw Meta  
 knd. bovenbouw Ineke  
 koster Anton Nieuwschepen, 453227

## zondag 31 oktober

## Meedenkdienst

10.00 uur ds. M. Hofma  
 collecten 1. Stille hulp  
 2. Andries door de Week/V&T  
 oppas Kerkheem Marieloes Rijken en  
 Nienke Cornelisse  
 knd. onderbouw Martine  
 knd. bovenbouw Lisanne  
 koster Klaas Brouwer, 452416

## woensdag 3 november

## Dankdag

19.30 uur ds. E.J. de Ruiter  
 collecten 1. Hospice de Wingerd  
 2. Werk van de kerk  
 koster Pieter Hein v.d. Stigchel, 452469

## Efrathakerk

## zondag 10 oktober

10.00 uur Prop. J. Meerkerk, Ede  
 18.30 uur ds. A. Schroten, Renswoude  
 collecten 1. KRM algemeen  
 2. DIAC algemeen  
 koster Gerry van Hardeveld  
 organist Anton Kanis  
 oppas Angela en Jente

## zondag 17 oktober

10.00 uur ds. A.C. Borsje, Zwarteboek  
 18.30 uur ds. G.B. Kruimer, Lage Vuursche  
 collecten 1. KRM predikantsplaats  
 2. DIAC algemeen  
 koster Dicky Groothuis  
 organisten Erik Bogerd en Joke Wolswinkel  
 oppas Liza en Irene

## zondag 24 oktober

10.00 uur ds. C.H. Bax, Ede  
 18.30 uur ds. C.H. Bax, Ede  
 collecten 1. KRM algemeen  
 2. DIAC steun klein fonds  
 koster Johan van Ginkel  
 organisten Jonathan Bogerd en  
 Joke Wolswinkel  
 oppas Dianne en Demi

## zondag 31 oktober

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 18.30 uur ds. J. Bogerd, Ermelo  
 collecten 1. KRM predikantsplaats  
 2. KRM predikantsplaats  
 koster Wim van den Berg  
 organisten Erik Bogerd en Jonathan Bogerd  
 oppas Margrit en Anne

## zondag 7 november

## CYA-jeugddienst

10.00 uur ds. M. Hofma  
 collecten 1. Najaarszending KIA  
 2. Taakgroep Jeugd en gezin  
 oppas Kerkheem Jiska Benschop en Per Pekkeriet  
 knd. onderbouw Ruth  
 knd. bovenbouw Ellen (groep 7/8 blijft in de kerk)  
 koster Geralt Joren, 451426

## woensdag 3 november

08.45 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 19.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet  
 collecten 1. KRM dankstondcollecte  
 2. DIAC algemeen  
 koster Henk Kleijer  
 organist Joke Wolswinkel

## zondag 7 november

10.00 uur ds. M.P.D. Barth, Barneveld  
 18.30 uur ds. E.J. de Ruiter, Amerongen  
 collecten 1. KRM predikantsplaats  
 2. ZEND najaarszendingscollecte  
 koster Adrie Nell  
 organisten Jonathan Bogerd en Erik Bogerd  
 oppas Cobi en Thomas

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)

**Bij de collecten:** Rekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.





### Andrieskerk

**Adres kerkgebouw:** Andrieskerk, Hof 16, 3958 CH Amerongen. **Kerkelijk Centrum:** De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen)  
**Predikanten:** Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 453081, [bderuit@xs4all.nl](mailto:bderuit@xs4all.nl)  
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, tel. 030 6564064, [mendiehofma@yahoo.com](mailto:mendiehofma@yahoo.com)  
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag overdag (op huisbezoek of werkzaam in De Ark, tel. 0343 461502) en twee wisselende avonden. Overige dagen telefonisch bereikbaar (06 81203227) of per mail

**Pastoraat: Taakgroep Pastoraat** [secretariaatsadres: Jan vd Heiden, \[janvdh1202@gmail.com\]\(mailto:janvdh1202@gmail.com\)](mailto:secretariaatsadres:JanvdHeiden,janvdh1202@gmail.com), tel. 0318 471853

**Scriba:** Alice van Barneveld-Ravenshorst, Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074, [scriba.pgm.amerongen@gmail.com](mailto:scriba.pgm.amerongen@gmail.com)

**Kerkelijk bureau:** Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; [kbamerongen@gmail.com](mailto:kbamerongen@gmail.com)

**Administratie Diaconie en diaconie buitenland:** dhr A.J. de Graaf, Boslaan 69, 3958 GX Amerongen, tel. 0343 456068; Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

**Administratie kerkrentmeesters:** mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, Oranjelaan 15, 3958 XR Amerongen, tel: 06-50212876, [kerk-sandra@wimruitenbeek.nl](mailto:kerk-sandra@wimruitenbeek.nl)  
 Bank: NL58 RABO 0302 1026 98  
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg. Declaraties/bonnetjes in te dienen op adres: Kon. Wilhelminaweg 53 te Amerongen

**Collectemunten:** Hans Weijman, tel. 0343 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21

**Zaalruimte De Ark:** Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, tel. 0343 457551, [verhuurdeark@outlook.com](mailto:verhuurdeark@outlook.com)

**Zondagsbrief/Beamer:** [beamteam@live.nl](mailto:beamteam@live.nl), [zondagsbriefandrieskerk@gmail.com](mailto:zondagsbriefandrieskerk@gmail.com)  
 Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur

**Kerkwebradio:** Bram Blom, Vissersweg 9, Elst, tel. 0318 47 99 94. **Website:** [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)

### Efrathakerk

**Adres:** Haarweg 33, Overberg  
**Predikant:** Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133. [predikant@hervormdoverberg.nl](mailto:predikant@hervormdoverberg.nl)  
**Scriba:** Dhr. G. den Hartog, Dwarsweg 52-A, 3959 AJ Overberg. Tel.06 13962590. [scriba@hervormdoverberg.nl](mailto:scriba@hervormdoverberg.nl)  
**E-mail kopij voor de Klokkenuider:** [klokkenuider@hervormdoverberg.nl](mailto:klokkenuider@hervormdoverberg.nl)

**Kerkrentmeesters:** NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

**Diaconie:** NL06 RABO 0372 4647 18 t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.

**Administratie voor postabonnementen Klokkenuider:** mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343 703160. Bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v. Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg.

**Website wijkgemeente:** [www.hervormdoverberg.nl](http://www.hervormdoverberg.nl)

### Bij de diensten

Op zondag 10 oktober besteden we om 10.10 uur 10 minuten aandacht aan het vertrek van *Jaap en Esther Gijsbertsen* en hun drie kinderen. Zij vertrekken voor minstens een jaar naar Kenia om te werken voor de natuurorganisatie A Rocha. Jammer om dit zeer betrokken gezin hier een jaar te moeten missen, evenals Jaaps zeer gewaardeerde inbreng als jeugdouderling. In de dienst wensen we hen met een reiszegen alle goeds toe.

31 oktober is er weer een meedenkdienst. Dat meedenken kan worden gedaan op 11 oktober om 20.00 uur in de Ark. Zie pagina 4 van deze Klokkenuider.

Op woensdag 3 november vieren we met een avonddienst Dankdag voor gewas en arbeid. Deze dienst is voorbereid samen met twee leden van de commissie 'Hart voor de schepping'. Gekozen is voor het thema 'bomen'. Wie er op let, ontdekt dat bomen een belangrijke plaats innemen in de bijbel. Ook in ons leven trouwens. Bomen zijn de longen van onze aarde en zeker in het kader van dankdag beseffen we dat ze ook zorgen voor vruchten waarvan te leven valt. Dat laatste zal zichtbaar worden door een liturgische schikking met fruit van de bomen. Hartelijk uitgenodigd om lieflijk deze dienst in de kerk mee te maken. En als het echt niet anders kan, kan ook meekijken op het scherm van uw televisie, laptop of tablet een optie zijn...

Op 7 november is er een CYA-jeugddienst. Waarschijnlijk zal die gaan over 'het grote gebod' dat Jezus ons gegeven heeft.

### Openbare belijdenis

Deze regels worden geschreven als alles nog moet gebeuren, maar onder het voorbehoud van Jakobus - dus 'zo de HERE wil en wij leven' - kan hier vermeld worden dat *Marjolein Berkhof-van Harten* en *Lisanne Immerzeel* op zondag 3 oktober belijdenis hebben afgelegd van het geloof. We hopen dat ze terug kunnen zien op een inspirerende dienst. Niet alleen voor deze twee maar voor de hele gemeente is het vreugdevol en bemoedigend als er telkens weer mensen zijn, die op grond van hun eigen persoonlijke jawoord bevestigd willen worden tot lidmaat van Christus' gemeente.

### De Ridderhof

Donderdag 14 oktober is er een viering in De Ridderhof om 15.00 uur. Ds. Mendie Hofma is onze voorganger.

We gaan weer samen zingen, luisteren en koffiedrinken. Ook hopen we dat de mensen van de gesloten afdeling er weer bij kunnen zijn.

*Jan vd Heiden*

### Begroetingscommissie

Vanaf 10 oktober zal de begroetingscommissie voor aanvang van de zondagsdienst weer bij de voor- en achterdeur aanwezig zijn. Omdat er een aantal leden zijn afgevallen, zijn wij op zoek naar aanvulling. Je wordt dan ongeveer één keer in de 6 weken ingeroosterd.

Aanmelden kan bij Maaïke Verschoor, [verschoormaaïke54@gmail.com](mailto:verschoormaaïke54@gmail.com), 0318-412049.

### Kerkdienst luisteren/kijken blijft mogelijk

Veel gemeenteleden weten inmiddels de weg te vinden om de kerkdiensten rechtstreeks of achteraf te volgen. Toch is onlangs gebleken dat niet ieder gemeentelid daartoe in staat is door het ontberen van technische middelen of kennis.

Daarom nog even een opsomming van de mogelijkheden:

- Rechtstreeks en achteraf luisteren/kijken via [www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl). U dient wel te beschikken over een internetverbinding.
- Is er geen internetverbinding, dan wordt op uw verzoek de dienst op CD gezet en bij u thuis bezorgd. U dient natuurlijk wel te beschikken over een CD-speler.
- In plaats van een CD kan de opname van de dienst ook met behulp van een USB-stick op uw tv worden getoond. Ervan uitgaand dat u over een televisie beschikt met een USB-ingang.
- Beschikt u over een computer, laptop of smart- cq Iphone, waarop u de app "Google home" kunt downloaden, dan is het mogelijk om met behulp van een zogeheten "Chromecast"- installatie (aansluiting in HDMI en USB-poort van de tv, kosten ca € 40) de dienst op uw televisiescherm te volgen.

Heeft u vragen?

Stel ze gerust aan [abram.blom@ziggo.nl](mailto:abram.blom@ziggo.nl) of 06-30440382

Bij afwezigheid kunt u ook contact zoeken met [rob.hortensius@hetnet.nl](mailto:rob.hortensius@hetnet.nl) of 0318-471085



### Meeleven sectie 1 en 2

Er zijn over de afgelopen periode ziekenhuis-opnamen te melden van *mevr. L. Faber-Meijeringh*, zij onderging een operatie, en *dhr. B. Haze*.

Ook zijn er de namen van mensen die vanwege benodigde zorg permanent elders wonen: *dhr. Rijksen* in het Zonnehuis in Doorn (Bergweg 2, 3941 RB afd. Vossenbos, k. 22) en *dhr. en mevr. Koole-van Duijn* in de Meent, De Grote Beer 10, 3902 Veenendaal.

### Meeleven - sectie 3

*Mevr. Tanis-van Eijken* (de Postmeester 93, kamer 10) verblijft nog steeds met veel extra zorg in De Ridderhof; ze is ernstig beperkt in haar kunnen na een hersenbloeding. Bloemen en andere cadeaus mag ze helaas niet ontvangen, maar kaartjes gelukkig wel.

*Mevr. van Rotterdam-Derksen* (Oranjestraat 11, Elst) is onlangs geopereerd aan haar schouder. Het herstel daarvan kan een lange tijd duren en is tot nu toe ook behoorlijk pijnlijk. Sterkte gewenst!

*Dhr. van Laar* (Verbindingsweg 13, Elst) heeft een nieuwe knie gekregen. Ook bij deze operatie kan revalidatie een lang traject zijn. Eveneens sterkte gewenst!

*Marlies Blom* is na drie herseninfarcten en een lang verblijf in het ziekenhuis nu opgenomen bij Charim in Veenendaal ('t Holle Goed 2, kamer 23, 3901 HB Veenendaal). Hier is een revalidatietraject gestart, dat voor Marlies erg vermoeiend is. Bezoek ontvangen is nu nog wat lastig, maar uw meeleven via kaartjes en appjes wordt zeer op prijs gesteld.

### In memoriam

Op vrijdag 10 september is *Arie van der Graaf* overleden. Hij woonde in appartementengebouw 'De Helling' aan de Burg. Martenslaan 59. Arie van der Graaf is 83 jaar geworden.

Hij is bijna een half jaar weduwnaar geweest. Op 22 april overleed zijn vrouw Jannie met wie hij kort voor haar overlijden (op 13 april) hun 60-jarig huwelijksjubileum mocht beleven.

Beiden waren al 50 jaar kerkelijk thuis in Amerongen, hoewel ze in die periode ook elders, maar altijd wel in de directe omgeving van Amerongen, gewoond hebben.

Arie was afkomstig uit Krimpen aan de IJssel, Jannie uit Ermelo. Ze hebben elkaar leren kennen toen Arie zijn militaire dienstplicht vervulde. Samen kregen ze twee kinderen, een zoon (Leo) en een dochter (Margreeth) en er kwamen ook kleinkinderen.

Hij heeft vroeger bij de PUEM, de Provinciale Utrechtse Elektriciteit Maatschappij, gewerkt. De afgelopen tientallen jaren heeft hij ook veel gezondheidsproblemen gekend. Ook het alleen zijn na het overlijden van Jannie viel hem zwaar.

Donderdag 16 september is in besloten kring afscheid van Arie van der Graaf genomen op Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem.

We bidden troost toe voor zijn kinderen en kleinkinderen en iets van troost mag misschien ook gevonden worden in die woorden uit die mooie Psalm 84 die bovenaan de kaart staan: Wat zou mijn hart nog liever wensen / dan dat het juichend U ontmoet / die leven zijt en leven doet.

*E.J. de Ruiter*

### In memoriam

Op donderdag 23 september is *Nicolaas van der Spek* overleden. Niek, zoals hij bij de meeste mensen bekend stond, werd geboren in Delft in 1933. Hij was het vijfde kind in een gezin met uiteindelijk twaalf kinderen. Toen hij elf jaar oud was, overleed zijn vader, wat een enorme impact had op het gezin. 'Moeder Spek' moest alleen verder, maar kreeg daarbij gelukkig hulp van de mensen om haar heen.

Niek is zijn hele leven werkzaam geweest bij de wegebouw, maar in zijn vrije tijd was hij veel in tuinen te vinden. Zijn eigen tuin natuurlijk, maar ook in de pastorie in Amerongen, tuintjes van andere mensen, en moestuinen. Helaas werd dat in de laatste jaren onmogelijk, doordat hij steeds erg benauwd was. Maar zijn interesse voor alles wat groeide en bloeide bleef.

In 1962 is hij getrouwd met Marja Littel. Ze kregen samen twee kinderen: Petra en Nico. Beiden trouwden en kregen ook elk weer twee kinderen: de grote trots van opa en oma. Tien dagen voor het overlijden van Niek van der Spek werd er een achterkleinzoon geboren. Helaas hebben ze elkaar niet meer ontmoet, maar de foto's maakten de overgrootouders al heel blij.

Over zijn kwakkelende gezondheid praatte hij niet graag. Hij had geleerd gewoon door te zetten. Maar hij was dankbaar met de hulp van allerlei mensen om hen heen. Op woensdag 29 september is de dankdienst voor zijn leven geweest in de Larijshof in Rhenen, waarna hij ook daar is begraven. Centraal stond Psalm 23. Nicolaas van der Spek is 87 jaar oud geworden.

*ds. Mendie Hofma*

### Bij de diensten en vieringen



### Meedenken over een kerkdienst?

Op 11 oktober ga ik om *20.00 uur* in de Ark graag met u in gesprek over de dienst van 31 oktober. Op dit moment weet ik nog niet welke bijbeltekst dan centraal staat, maar als u zich bij mij opgeeft om mee te praten, dan kan ik u vast meer informatie geven. We gaan die avond de bijbeltekst(en) lezen, bespreken wat die voor ons betekent en welke vragen die oproept en kijken ook naar mogelijke liederen of andere teksten die erbij zouden passen. Op 31 oktober kunt u dan het eindresultaat meemaken. Praat u mee? Dan kunt u zich telefonisch of per mail opgeven bij mij: [mendiehofma@yahoo.com](mailto:mendiehofma@yahoo.com) of 06-81203227.

*Mendie Hofma*

### Taakgroep Vorming en Toerusting



### 'Nederland, euthanasie en de protestanten'

Nederland is één van de weinige landen ter wereld waar euthanasie mogelijk is. Ook velen binnen de protestantse kerk en zijn voorlopers hebben daar een lans voor gebroken. Zij gebruikten twee argumenten: mensen een barmhartig levenseinde geven; en mensen zelf de regie geven.

In deze lezing zal *Theo Boer*, hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg bij de PThU in Groningen, met ons in gesprek gaan over euthanasie en geloven. Hij zal daarbij ook spreken vanuit zijn ervaringen als lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Spreker: prof. dr. Theo Boer  
Datum: donderdag 7 oktober  
Aanvang: *20.00 uur* in De Ark



### 's Zondags gaat zij (niet) naar de kerk...

Eén van de eerste keren dat ik met mijn ouders naar de kerk ging, de Nederlands Hervormde Kerk in Elst, staat mij nog bij. Zondagse kleren aan, een zwarte jockeypet op, een wit tasje met daarin een mooie zakdoek en een rol pepermunt. Vrij snel bleek het kerkbezoek geen succes, want stilzitten was niets voor mij. Van moeder naar vader en terug, keer op keer de sluiting van het tasje open en dicht klikken, totdat de pepermunt op was én de kerkdienst nog niet afgelopen.

Een hernieuwde kennismaking met het kerkbezoek duurde dan ook even. Het tv-programma *Woord voor Woord*, vroeg op de zondagavond, was een tijd lang het alternatief.

Sinds de coronapandemie ben ik voor het eerst sinds 1997 langere tijd niet in de kerk

geweest. Dankzij de digitale mogelijkheden en de inzet van veel mensen was en is er een alternatief voor de kerkdiensten. De beleving is toch heel anders. Niet naar de kerk leidt tot andere ontdekkingen, andere bronnen van inspiratie en spiritualiteit. Voor mij zijn het afgelopen anderhalf jaar een aantal levensbeschouwelijke tv-programma's een mooie aanvulling of alternatief gebleken. De fietstochten over de Lekdijk en langs de Grift bleken de broodnodige afwisseling met de digitale wereld.

Gelukkig is het weer mogelijk; samen in de kerk, samen in de naam van Jezus, het zingen van mooie liederen en de ontmoeting met elkaar na de dienst.

*Hartelijke groet en tot ziens, Anja Drost*



## Kerkenraad

### Vieringen en de versoepelingen

Beste mensen, zoals u bekend is, voert de overheid enkele versoepelingen door in de maatschappij. Als kerkenraad zijn wij in overleg geweest, wat dit voor ons betekent.

We willen beginnen met het aangeven dat de verantwoordelijkheid van kerkbezoek bij ons als gemeentelieden zelf ligt. We houden rekening met onszelf en de mensen om ons heen. Dit houdt onder andere in dat als er klachten zijn u of jij de dienst een keer thuis online gaat bekijken.

Het volgende is besloten:

- De 1,5 meter wordt losgelaten, maar we respecteren de keuze van bezoekers die die afstand willen bewaren. Daarom is het koor de plek waar we 1,5 meter handhaven; betreffende bezoekers kunnen daar plaats nemen. Elders in de kerk houden we gepaste afstand tot elkaar. Dit kan inhouden: een stoel vrij laten tussen twee "bubbels" (huishoudens).
- Aanmelden voor de vieringen is per direct niet meer nodig.
- Omdat ventilatie op dit moment niet mogelijk is in de Andrieskerk, zullen de deuren voor en achter, vooraf en na afloop van de vieringen, een tijd open staan. Houdt u hier rekening mee als het kouder gaat worden. De ventilatie van de Andrieskerk heeft de aandacht van de kerkrentmeesters.
- Omdat de ventilatie niet aanwezig is in de Andrieskerk, zal de gemeentezang nog geen 100% zijn. Deze zal afgewisseld worden door

een filmpje, voorzang of een instrumentaal intermezzo.

- Als u als bezoeker het prettiger vindt om een mondkapje te dragen, doe dit dan gerust. Dit is en wordt alom gerespecteerd.
- Bij binnenkomst in de kerk blijven we de handen reinigen met desinfecterende handgel.
- De toiletten zijn weer te gebruiken. Er liggen hygiënische doekjes om zelf een en ander na gebruik te reinigen.
- De kerkenraad onderschrijft het gebruik van de coronacheck app niet. We zullen deze dan ook niet toepassen.
- Het koffiedrinken willen we vanaf de viering van 3 oktober weer opstarten. Dit zal op een zo hygiënisch mogelijke wijze gebeuren. De koffie staat voor u ingeschonken, u pakt het bekertje en een staafje suiker en melkpoeder en loopt door. Het is de bedoeling dat we ons dan verspreiden over de kerk en gepaste afstand houden tot elkaar, niet meer achter de preekstoel op een kluitje staan en ook met het halen van de koffie afstand houden tot de voorganger.

Hopelijk kunnen we zo met elkaar weer vieren, samenkomen en ontmoeten.

Tot nu toe heeft er gelukkig geen enkele besmetting plaats gevonden naar aanleiding van een viering in de Andrieskerk. We hopen dit met elkaar zo te kunnen houden.

*Namens de kerkenraad een hartelijke groet,  
Alice van Barneveld, scriba*

### Van de kerkenraad

Deze bijdrage namens de kerkenraad willen we toch beginnen met de blijdschap dat we met meer mensen de vieringen bij kunnen wonen en elkaar mogen ontmoeten. Het zingen zal nog afgewisseld worden met filmpjes en/of voorzang. De versoepelingen die binnen de kerkenraad besproken zijn en toegepast worden, leest u hier boven uitgebreider. U heeft ze al kunnen lezen op de app en op de website.

Terugblikkend op de afgelopen vieringen, komt het gevoel naar boven dat we als gemeente om elkaar heen staan, zoals in de doopdienst van Sam en Suzie of de startdienst, waar de jeugd geweldig was vertegenwoordigd na een leuke avond en nacht samen.

De geweldige foto's, prachtig om te zien dat we oog hebben voor al het moois van Gods schepping. Zoals ook de kleine groep wandelaars voorafgaand aan de dienst hebben mogen ervaren. Nogmaals dank aan Arie van Barneveld, Cora Oostlander en Henk van het Loo.

Aansluitend aan dit is het goed om te delen dat de kerkenraad bezig is geweest met het onderwerp "Groene Kerk". Wat betekent dit voor ons als Andrieskerk en wat vraagt het als je als gemeente aansluit bij "Groene Kerk". Hoe groen zijn wij en welke uitdagingen zijn er nog voor ons?

Al pratend kwamen we erachter, dat we al veel doen, maar dat er ook nog veel kansen liggen. Hier gaan we verder mee aan de slag in de komende vergaderingen.

## Vervolg 'Kerkenraad'

Vervolg van pagina 5

De werkgroep "Kerk na Corona" is de afgelopen periode bij elkaar geweest en de werkgroepleden zullen hun verslag binnenkort bij de kerkenraad neerleggen. Hier gaan we als kerkenraad mee aan de slag tijdens een kerkenraadsdag.

De begroting van 2022 van de kerkrentmeesters en de diaconie staan binnenkort op de agenda van de kerkenraad net als een oefening in het ontruimen van de Andrieskerk. Uiteraard informeren wij u hier verder over als het aan de orde is.

Diverse taakgroepen en gespreksgroepen gaan weer starten. Het is fijn dat de plannen van "Andries door de week" en de taakgroep Jeugd en Gezin al gedeeld zijn met ons tijdens de startdienst. De activiteiten van de overige taakgroepen en werkgroepen zullen uiteraard in de app, via de website en Klokkenuider naar u gecommuniceerd worden.

Eind 2021 zijn er drie ambtsdragers en een kerkrentmeester aftredend. Zoals het er nu naar uit ziet, verlengen twee ambtsdragers en de kerkrentmeester hun periode, wat fantastisch is. Dit betekent dat we alleen mensen herbevestigen. Het ambt van jeugdouderling is officieel wel vacant, omdat Jaap en Esther Gijsbertsen met hun gezin voor een jaar naar Kenia gaan. We zijn heel blij dat Ingeborg van Reenen de coördinatie van deze taakgroep tijdelijk op zich wil nemen. Als Jaap Gijsbertsen terug is gaan we weer met hem in gesprek.

Kortom er ligt weer een nieuw en uitdagend seizoen voor ons. We hopen dat we met elkaar de kracht en Gods zegen mogen ontvangen over dit werk.

Namens de kerkenraad,  
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld

## Diaconie

## Collecten

1/8	Gerdi Osei-van Noort	€ 574,50
8/8	Plaatselijk werk Diaconie	- 208,00
15/8	KIA Zomerzending	- 223,65
22/8	Voedselbank Utr. Heuvelrug	- 373,50

## Giften

2/9	Bloemempot via mevr. Weijman sectie 1	€ 10,00
8/9	Bloemenpot via mevr. Ravenhorst sectie 2	€ 20,00
21/9	Stille hulp via mevr. v. Barneveld sectie 3	€ 20,00

## Open Maaltijd 14 oktober

Op donderdag 14 oktober bent u van harte welkom voor de Open Maaltijd in de Ark, Imminkstraat 11. De maaltijd is verplaatst naar lunchtijd. De zaal is open vanaf 12.00 uur. Om 12.30 uur beginnen we met de maaltijd. De kosten hiervoor bedragen € 7,00 inclusief 2 drankjes en koffie of thee.

Voor deze maaltijd kunt u zich opgeven, ook indien nodig voor vervoer, op donderdag 7 oktober en vrijdag 8 oktober van 10.00 tot 17.00 uur, tel. 06-83437291. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Mocht u niet geplaatst kunnen worden dan wordt u gebeld.

Wegens ziekte zijn wij dringend op zoek naar 2 werkgroepleden die tijd beschikbaar hebben voor de organisatie van deze maaltijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Rinske van Doorn, 06-41253255, [rdb@dodebo.nl](mailto:rdb@dodebo.nl) of Lies Moerman, 06-13733290

Namens de Werkgroep Open Maaltijd,  
Rinske van Doorn

## Kerkrentmeesters

## Mutaties kerkelijk bureau

Vertrokken:

- naar Leersum: dhr. C.J. v.d. Berg (was Holleweg 15)
- naar Enschede: mevr. R.M.W. Pekkeriet (was Zuylesteinseweg 30)

## Collectes en collectemunten

De "normale kerkdiensten" kunnen vanaf zondag 26 september weer van start. Dat betekent dat naast de collectes, die per bank of QR Code kunnen, er ook weer in de kerk de mogelijkheid is om te collecteren. Wellicht op korte termijn weer op de "normale" manier.

In elk geval staan er onder de torenuitgang mandjes voor de collectes. Daar kunt u ook de collectemunten in kwijt.

Weet u het nog? Er zijn groene munten van € 0,50, rode munten van € 1,00 en blauwe van € 2,00. Verkrijgbaar bij Hans Weijman, tel: 0343-45 28 75 of 06-53 73 48 08 of per mail: [hans@weijtwee.nl](mailto:hans@weijtwee.nl).

## Nieuws van de kerkrentmeesters-administratie

Wij gaan verder digitaliseren; dit houdt in dat declaraties, bonnetjes enz. digitaal aangeleverd moeten worden op het volgende emailadres: [kerk-sandra@wimruitenbeek.nl](mailto:kerk-sandra@wimruitenbeek.nl)

Na goedkeuring penningmeester en voorzitter wordt de declaratie betaald.

Lukt digitaal aanleveren niet, dan graag in de brievenbus bij Sander Bouman, Kon. Wilhelminaweg 53. Giften, collecten en collectemunten ook graag inleveren bij Sander Bouman. Alvast bedankt voor de medewerking.

## Collecten en giften

29-8	€ 139,00
05-9	€ 128,00
12-9	€ 76,00
19-9	€ 58,00

Gift van € 20,55 via ds. de Ruiter

Gift van € 50,00 via ds. de Ruiter

Gift van € 20,00 via ds. de Ruiter

Gift van € 47,55 via de kindernevendiensten.

Met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek

## Overige berichten

## De Klinisch Pastorale Vorming

Zoals ik in de vorige Klokkenuider al aankondigde, ben ik in september begonnen met de 'klinisch pastorale vorming'. De eerste negen dagen van deze training zijn vooral besteed aan het beter leren kennen van elkaar en jezelf. We begonnen met het bespreken van al onze biografieën. Het ging niet alleen om je levensverhaal tot nu toe op zichzelf, maar vooral om de vraag op welke manier je afkomst en wat je hebt meegemaakt invloed heeft (gehad) op de manier waarop je predikant (of geestelijk verzorger) bent.

Daarnaast hebben we de zogenaamde 'kernkwadranten' besproken. Dit betekent dat je stilstaat bij je eigen kernkwaliteiten, je valkuilen, je uitdagingen én wat je stoort in anderen; je allergieën.

Ten slotte hebben we verbatims besproken. Dat zijn verslagen van een stukje van een pastoraal gesprek. Bijzonder om te zien hoe verschillend we zo'n gesprek voeren en wat daar aan opvattingen of ervaringen achter zit.

Het lijkt tot nu toe een leuke groep te zijn en we worden begeleid door drie ervaren trainers (die zelf ook jarenlang pastoraal werk hebben gedaan of nog doen). Pas in november zitten we weer negen dagen intern, en dat betekent dat we de maand oktober kunnen gebruiken voor het lezen van de literatuur over pastoraat en eredienst en voor het schrijven van nieuwe stukken om te bespreken. O ja, en we moeten de opname van een kerkdienst meenemen. Dat wordt vast weer boeiend, de volgende keer!

ds. Mendie Hofma

## 'De roep van Afrika'

Er wordt weleens gezegd: 'You may leave Africa, but Africa never leaves you.' Deze spreuk verwoordt onze gevoelens voor dit geweldige continent. In de periode dat we in Kenia woonden (2013-2015) zijn we gaan houden van de mensen die er wonen, de dieren die er leven en de landschappen die er rusten.

Voor ons is de tijd gekomen om weer naar Afrika te gaan. 25 oktober verhuizen we als gezin voor een jaar naar Kenia. Hier participeren we in de projecten van A Rocha Kenya. Deze christelijke natuurbeschermingsorganisatie doet onderzoek naar bedreigde soorten en werkt samen met de lokale bevolking aan duurzaam gebruik van hun leefomgeving. Hulp bij deze projecten kan goed gebruikt worden.

Het komende jaar zullen wij als gezin op afstand meeleven met de Andrieskerk. Via de online vieringen en bij gelegenheid het delen van een foto of nieuwsbericht vanuit Kenia, hopen we met elkaar verbonden te blijven.

Bent u nieuwsgierig naar het werk van A Rocha in Kenia neem dan een kijkje op [www.arocha.or.ke](http://www.arocha.or.ke).

*Hartelijke groet, Jaap & Esther,  
Boaz, Aurelia en Arthur Gijsbertsen*

## Vrijwilligers gevraagd

In Elim wonen op dit moment veel bewoners uit Amerongen en omstreken. Sommigen waren trouwe kerkgangers. De meeste bewoners hebben echter nog nooit de verbouwde Andrieskerk van binnen gezien.

Nu hebben wij een uitstapje bedacht om op dinsdag 19 oktober met de Elim-bewoners naar de Andrieskerk te gaan. Na bezichtiging en welkom zingen we enkele liederen met orgelbegeleiding! Na afloop is er koffie!

Er is heel veel belangstelling voor dit uitstapje! U begrijpt het al! Wij vragen hiervoor mensen die een auto beschikbaar hebben en personen die in staat zijn een rolstoel te duwen. Vanaf Elim gaat het bergafwaarts, dus dan gaat het bijna vanzelf, maar terug is dit uiteraard wat zwaarder. Misschien met iemand samen?

We vertrekken om 14.30 uur en zijn om 16.30 uur uiterlijk weer terug. Vrijwilligers vragen wij om 14.00 uur aanwezig te zijn bij Elim. Ik hoop op veel helpers, zodat we de bewoners een fijne middag kunnen bezorgen.

U kunt zich opgeven bij Tiny Hoogendoorn.  
Email: [tiny-hoogendoorn@live.nl](mailto:tiny-hoogendoorn@live.nl)  
Tel.nr. 06 51057322 of 0343 457453.

## Uitslag van de fotowedstrijd

Dank aan alle inzenders en meestemmers, die samen een ode brachten aan de Schepper en Zijn schepping.

De door gemeenteleden meest gekozen binnenlandse foto is de door Ron Pijl ingestuurde foto van de braam met het slakje, met de volgende tekst:

*Geplukt in eigen tuin.  
Zit er een lastpak op...  
maar wat zijn die puppy-slakjes toch mooi.*



De jury, Sina Brinkman en Henk van het Loo, kozen als binnenlandse foto de inzending van Cora Oostlander van het herderstasje met regendruppels, met de volgende tekst:

*De mooie druppelvorm van de regen op de zaadjes deed mij denken aan onze tranen die door God gezien worden en opgevangen in zijn kruik. Psalm 56 vers 9-11. Deze druppels geven dus hoop en vertrouwen.*



## Uit de pastorie

Gealarmeerd door mijn gewaardeerde collega die bij haar verhuizing noodgedwongen boeken weg moest doen die geen plek meer konden krijgen in de nieuwe woning ben ik ook alvast met opruimen begonnen. Te beginnen met de zolder waar in de loop van de jaren boeken terechtgekomen zijn waarvoor op mijn studeerkamer geen plaats meer is. Aangezien er weinig kans is dat wij over een aantal jaren groter en ruimer gaan wonen dan nu het geval is, zullen deze boeken ook later wel niet meer op de boekenplank terechtkomen.

Ik ben geen verzamelaar – denk ik zelf – maar er was een tijd dat ik nauwelijks een leuker uitje kon bedenken dan in mijn eentje een dag naar Rotterdam af te reizen om in drie grote boekhandels met antiquariaat urenlang te snuffelen naar wat van mijn gading was. Het zoeken en de onzekerheid wat voor moois je voor een habbekrats misschien tegen kon komen was eigenlijk nog leuker en mooier dan het kopen! Het meeste van mijn collectie is tweedehands aangeschaft en ik weet vrij precies wat ik op de plank heb staan. Er zijn boeken die ik jarenlang onaangeroerd heb gelaten en ineens, als ik met iets bezig ben, weet ik dat ik juist daarin moet zoeken wat ik op dat moment aan kennis en informatie nodig heb. Ook daarom vind ik het moeilijk boeken van de hand te doen: dat je op enig moment misschien juist om dat boek verlegen zit...

De afgelopen weken stonden er bananendozen met boeken bij de voordeur van de pastorie. Ik heb er inmiddels zo'n 25 euro mee verdiend. Met een deel van dat geld heb ik afgelopen zaterdag bij Dorcas een aantal mooie boeken gekocht die ik echt niet kon laten liggen.

U begrijpt wel: dat schiet niet erg op! Mijn nogal zwakke excuus richting mijn op dat moment uiterst bedenkelijk kijkende echtgenote is dat ik daarmee het goede doel steun en dat de zaterdagkrant meer kost dan twee of drie van die boeken bij elkaar. En die krant ligt maandag alweer bij het oud papier.

Bij droog weer staan die dozen daar nog wel een tijdje denk ik zo. Regelmatig nieuwe aanvoer in ieder geval verzekerd op deze manier!

*Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter*

## Rondom het Woord

## Rond de diensten

Sinds zondag 26 september kunnen we op basis van de versoepeling van maatregelen weer met meer mensen de diensten in de kerk meeleven. Tevoren opgeven en indelen is niet langer nodig. Daarom worden ook geen uitnodigingen meer verstuurd. Vooral nog stellen we in principe de helft van het aantal banken volledig open: tussen elke twee banken die gevuld kunnen worden, houden we een bank leeg. Dit wordt met bordjes in de bank aangegeven. Mocht één van ons liever op enige afstand van de anderen in de bank zitten, dan respecteren we dat en houden desgevraagd afstand. De kerk moet een veilige plaats zijn voor ieder die de dienst in de kerk wil meemaken. Ook doen weer twee ouderlingen en twee diakenen dienst. Zij nemen weer plaats in de voor hen bestemde bankjes. Ook de handdruk aan het begin en einde van de dienst komt weer terug, tenzij een gastpredikant dat liever niet doet.

De kinderen van de zondagsschool zijn weer aan het begin van de morgendienst in de kerk, voordat ze naar hun eigen samenkomst in de school gaan. De manier van collecteren in de diensten verandert voornamelijk niet.

Tenslotte, de kerkrentmeesters doen metingen aan de luchtkwaliteit in de kerktijdens de diensten. Daaruit zal blijken wat het effect is van een toenemend aantal kerkgangers, en kan worden bepaald of de huidige ventilatiemogelijkheden afdoende zijn.

We hopen en verwachten, dat deze verruiming voor u en jullie aanleiding is om de diensten weer in de kerk te gaan bezoeken. De samenkomsten op zondag zijn van groot belang voor het geestelijk welzijn van onze gemeente, van jong tot oud. Mocht het aantal beschikbare zitplaatsen in de kerk niet voldoende blijken, dan is er de mogelijkheid om met beeld en geluid de dienst vanuit de consistorie mee te beleven.

De afspraak dat we bij corona-gerelateerde klachten thuis blijven, wordt nog belangrijker. We voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kerkdiensten ook een veilige omgeving te laten zijn.

*Namens de kerkenraad,  
Gert den Hertog (scriba)*

## Pastoraat

## Zieken

*Wilco Zorg* (Prinses Irenelaan 32, 3958XP Amerongen) probeert, nadat de behandelingen werden gestaakt, er het beste van te maken. Dat lukt de ene dag beter dan de andere.

## Kerkenraad

## Uit de kerkenraadsvergadering van 15 september

Na de gebruikelijke (maar niet onbelangrijke) opening, met een moment van bezinning en uitwisseling, hebben we langdurig en zorgvuldig overlegd over verdere versoepeling van maatregelen voor het gemeentewerk en met name de erediensten. U en jullie kunnen daarover lezen in het bovenstaande bericht. In aanvulling daarop bespraken we het volgende. Kringen kunnen in principe weer fysiek bij elkaar komen. In de consistorie kunnen 16 personen rond de tafels zitten. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we uitwijken naar de kerkzaal. Als structureel een grotere ruimte nodig is, hebben we gesproken over de Buurthucht en over de kantine van camping De Hoge Linde. Mocht u of jij over al deze ontwikkelingen en voornemens vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de wijkouderling of een van de andere leden van de kerkenraad. We horen graag uw en jouw reactie. Een en ander betekent best wat voor bijvoorbeeld de koster, de leiding van de zondagsschool, de HVD, de ambtsdragers, en meer. We realiseren ons, dat ook deze (versoepelende) veranderingen onzekerheid kunnen geven en vragen oproepen. Blijft u of jij daar niet mee zitten, maar bespreek het. In vertrouwen op Gods leiding met zijn kerk, en ook met onze gemeente als een klein onderdeel daarvan, achten we deze stappen mogelijk en zeker ook wenselijk. Het gemeenschappelijke van de eredienst en de liturgie is ons zeer dierbaar. Natuurlijk blijven de uitzendingen van beeld en geluid doorgaan, zoals voorheen. Daar mogen we dankbaar gebruik van blijven maken, als voor u of jullie de kerkgang op zondag niet mogelijk is.

Ook andere zaken hebben we besproken: in het gebruikelijke bezinningsmoment in de vergadering gaan we gebruik maken van een boekje dat handelt over de inhoud, betekenis en vreugde van de ambtsbediening; samen met de gemeente in Amerongen willen we komen tot een kleine vertrouwenscommissie; het beleidsplan en de opvolging van aftredende ambtsdragers aan het einde van het jaar is in voorbereiding; naar aanleiding van de laatste viering bespraken we de gang van zaken bij het Heilig Avondmaal (zo zal voortaan het beeld bij het uitdelen van brood en wijn niet meer worden weggedraaid); onze catecheet Andre van Ittersum stopt binnenkort vanwege andere werkzaamheden, die zijn volle aandacht vragen; het zoeken naar een opvolger is gestart; we bespraken de wisselingen en vacatures in de clubleiding; de positionering en bemensing van de zendingscommissie zullen we bespreken

als onderdeel van het beleidsplan; we staan stil bij de noodzaak en uitvoering van het verantwoord van opbrengsten van collecten en van giften in de Klokkenluider (door de sterk toegenomen elektronische wijze van offeren, is de telling en verantwoording veel bewerklijker geworden; de kerkenraad ziet graag een verantwoording per kwartaal of vaker); alle catechisanten worden persoonlijk per brief uitgenodigd (dagen en tijden zijn en worden bekend gemaakt).

*Namens de kerkenraad, Gert den Hertog (scriba)*

## Wijzigingen ledenbestand

## Overgeschreven

- Fam. Hardeman, Haarweg 6 is overgegaan naar de Hervormde gemeente van Scherpenzeel.

## Kerkrentmeesters

## Kosters

*Piet van Doorn* heeft bedankt als koster, hij heeft dit al eerder aangegeven. Nu hebben wij een hele aardige brief van hem gekregen, dank daarvoor Piet. Wij als Kerkrentmeesters hebben hem ook bedankt voor al het werk dat hij al jaren voor de kerk, laatst als koster heeft gedaan. Onze voorzitter Jan Verbeek heeft een bos bloemen bezorgd.

Inmiddels heeft Piet ongeveer 25 cm archief bij ondergetekende afgeleverd, na eerder een aanzienlijke set tekeningen van gebouwen te hebben overgedragen. Piet, nogmaals dank voor alles wat je hebt betekend en mogelijk vragen we nog eens wat aan je. Verder mag vermeld worden dat je zorg en zorgvuldigheid tot en met de overdracht kenmerkend is geweest.

## Verjaardagsfonds

Hiervoor kwamen we op hetzelfde adres uit, namelijk bij *Coby van Doorn* (echtgenote van Piet). Ook zij heeft al eerder aangegeven te willen stoppen. Dit was reden om binnen de kerkenraad het verjaardagsfonds in zijn voortbestaan te heroverwegen. Allereerst hebben we als kerkrentmeesters Coby bedankt voor haar inzet. Het moet toch altijd maar weer uitgevoerd worden en zo stilletjes had het zijn voortgang. Telkens waren de bedragen er maar weer, heel mooi. Desondanks is na wat wikken en wegen besloten voor Coby's functie géén opvolging te gaan zoeken. Wij allen weten dat er best wat vóórs te vermelden zijn, maar de uitslag is een opheffing geworden. Coby, in elk geval dank voor je energie gegeven voor dit fonds.



### Collecteopbrengsten

In de eerstvolgende Klokkenluider hopen wij verslag uit te brengen van de collecteopbrengsten in de afgelopen periode.

### Beeld en Geluid

Het onderwerp van gesprek was, dat er mensen herkenbaar in beeld zijn geweest en als zodanig vastgelegd in bestanden op 'Kerkdienst gemist'. Jammer dat dit gebeurt, maar het is niet voor 100% te voorkomen. De afspraken en mogelijkheden zijn nog eens bekeken. Beleid is om het te voorkomen, maar tegelijk is aan te geven dat mensen die daar grote moeite mee hebben, in de keuze van hun zitplaats daar rekening mee dienen te houden. De koster is u daarbij graag van dienst. Er komt een bordje over dit onderwerp achter in de entree.

### Koffiedrinken na de kerkdienst

Na de verruiming van de coronaregels per 25 september doet de vraag zich voor wanneer we teruggaan naar éénmaal per maand koffiena-de-dienst. Besloten is dat we, wanneer de verruiming niet wordt teruggedraaid, tot en met december iedere twee weken koffie blijven aanbieden. Per 1 januari aanstaande wordt het weer de oude regel.

### Ventilatie in de kerk

Het is vanwege corona, dat dit item overal extra aandacht krijgt, en terecht. Zo ook in onze kerkzaal. Wat is de status? De landelijke norm schrijft voor om in bijeenkomsten een hoeveelheid te ventileren van 14,5 m<sup>3</sup> per uur voor elke aanwezige. De gebruiksvergunning in onze kerk geeft een maximum aan van 131 personen, dat geeft 131 x 14,5 = 1899,5 m<sup>3</sup> per uur.

In de praktijk hanteren adviseurs daar reductiefactoren bij en ook dit is terecht. Namelijk in een gebouw met een hele grote inhoud mag daar een reductiefactor worden toegepast. Zo ook voor een relatief korte duur van het verblijf, zoals in onze kerkdiensten.

Feit blijft dat onze kerk niet voldoet aan de ventilatie-eisen. Om enig inzicht te krijgen in hoe ernstig de situatie in onze kerkzaal is, heeft Marinus Berkhof een meter kunnen lenen met dataloggings. Op dit moment zijn er twee zondagen metingen verricht om het gehalte aan CO<sub>2</sub> tijdens de diensten duidelijk te krijgen; de resultaten zijn nog niet bestudeerd.

We weten al wel zoveel, dat er wat moet gebeuren. We weten ook, dat lucht die je af wilt zuigen

alleen lukt met voorzieningen voor luchttoevoer en dat die lucht niet zomaar onverwarmd in kan stromen zonder hinder te geven.

Vergelijkend met voorzieningen in andere kerken om ons heen kan voor onze kerkzaal een compleet afdoend systeem een bedrag behoeven dat richting de 50 mille gaat. Uw kerkrentmeesters zijn bezig te kijken of er mogelijkheden zijn, die minder kostbaar zijn.

Even technisch:

Buiten coronaregels kan men zich afvragen hoe erg het is dat er te weinig geventileerd wordt. Het ging toch altijd goed? En dat is ook wel een beetje zo. Echter, daarbij dient het volgende aangemerkt te worden:

- Voor gezonde mensen is dat ook zo.
- Mensen met mindere gezondheid (bijvoorbeeld astmatisch) kunnen dat anders ervaren.
- Bij afnemende luchtkwaliteit dwaalt de aandacht snel af en dit kan slaapneigingen bevorderen, ook bij gezonde mensen.
- Bij een pandemie (zoals nu corona) bevordert onvoldoende ventilatie al snel besmetting.

U ziet: er is noodzaak gedegen voorbereiding te doen, alvorens de nodige beslissingen te nemen. Wordt vervolgd.

### Vacatures

Het college van kerkrentmeesters van onze gemeente kent nog twee vacatures. Beleid is dat twee van de vijf kerkrentmeesters geen lid van de kerkenraad zijn en laten we daar net niemand van hebben. Om de vacatures gemakkelijker ingevuld te krijgen heeft onze wijkkerkenraad er mee ingestemd, dat we voor genoemde plaatsen ook vrouwelijke leden mogen verwelkomen. Heeft u ambitie, meldt u aan.

### Verruimde Coronabeperkingen

Na uitvoerig overleg in vergaderingen medio september is besloten ook tijdens onze kerkdiensten de regels te verruimen. Een en ander is via andere kanalen reeds gecommuniceerd.

Het komt hierop neer:

- Naar gelang de weersomstandigheden zijn, ventileren we maximaal middels ramen en deuren.
- Daarbij laten we verse lucht zoveel mogelijk via de consistorie instromen (die is dan immers wat voorverwarmd).
- We vullen de banken weer geheel, maar slaan telkens een bank over.
- Zijn alle banken gevuld, dan kan men plaats nemen in de consistorie.
- We sturen niemand naar huis.

- We vragen wel iedereen bij klachten thuis te blijven; volg dan thuis de dienst. Denk om een ander!

Namens de kerkrentmeesters,  
Reijer Ploeg (secretaris)

### Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 6 november. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.



### Vorming en toerusting

Het seizoen is begonnen! Allerlei kringen en groepen kwamen in de afgelopen week voor de eerste keer bij elkaar. Hieronder volgt een alfabetisch overzicht van wat er allemaal wordt georganiseerd. Er zit vast iets voor u/jou tussen.

#### 12+ catechese

Bijeenkomsten: wekelijks op maandagen van 19.00 uur tot 19.45 uur.

#### 15+ catechese

Bijeenkomsten: wekelijks op dinsdagen van 19.00 uur tot 19.45 uur.

#### 18+ catechese

Bijeenkomsten: wekelijks op dinsdagen van 19.45 uur tot 20.30 uur.

#### 20+ kring

Bijeenkomsten: tweewekelijks op donderdagen van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Eerste bijeenkomst: donderdag 7 oktober

Opgave via: [predikant@hervormdoverberg.nl](mailto:predikant@hervormdoverberg.nl)

#### Gesprekskring over geloofsopvoeding

Bijeenkomsten: maandelijks op woensdagen van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Eerste bijeenkomst: woensdag 13 oktober

Opgave via: [predikant@hervormdoverberg.nl](mailto:predikant@hervormdoverberg.nl)

#### Lijn 12

Bijeenkomsten: tweewekelijks op donderdagen van 20.00 uur tot 21.15 uur.

Opgave via: [predikant@hervormdoverberg.nl](mailto:predikant@hervormdoverberg.nl)

## Opening Winterwerk

Opening Winterwerk op 11 september was een geslaagde dag! We hebben genoten van het fietsen, slagballen en creatief bezig zijn. Daarna werden we verwend met poffertjes en friet. De dag sloten we met elkaar af tijdens de sing-in. Iedereen die heeft meegeholpen: hartelijk bedankt!



## Diensten- en talentenveiling

Jarige Mart heeft genoten van een prachtige koeientaart gemaakt door Tiny en van zijn kinderfeestje met zijn vrienden bij Kees en Berlinda op de boerderij.

Lekkere zelfgemaakte jam van de oogst uit de pastorietuin.



## Happen en trappen

Op zaterdag 25 september was het tijd voor happen en trappen. Met 20 gemeentelieden hebben we een gevarieerde fietstocht gemaakt van zo'n 45 km. Een mooie mix van kunst en natuur. Wat boften we met het weer! En wat werd het na alle beperkingen een gezellig weerzien! Met tot slot een prachtige opbrengst van € 600.



## Regio Nieuws

### Radio-uitzendingen

Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 10 oktober vanuit de Ned. Gereformeerde Kerk te Doorn (9.30 uur)
- op 17 oktober vanuit de Baptistengemeente de Wijnrank te Leersum (10.00 uur)
- op 24 oktober vanuit de Ludenkapel (NPB) te Doorn (10.15 uur)
- op 31 oktober vanuit de RK Kerk te Wijk bij Duurstede (9.30 uur)

- op 7 november vanuit de PKN Andrieskerk te Amerongen (10.00 uur)

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl)

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.

## Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. Maandelijks vragen we iemand een duit in het zakje te doen, zodat we elkaar als gemeenteleden beter leren kennen. Deze keer is het woord aan Arris van Deelen.

### Hoe heet je en wie ben je?

Ik ben Arris van Deelen, geboren in 1943. Ik ben getrouwd met Jannie in 1971 en samen hebben we 3 kinderen en 7 kleinkinderen.

### Waar ben je geboren en getogen?

In Overberg op een klein boerderijtje waar we nu nog steeds wonen. Ik ben de jongste van 7 kinderen. Toen ik 5 maanden oud was is mijn vader in de oorlog omgekomen door een granaatscherf. Dat heeft diepe sporen nagelaten in ons gezin.

Ik ben in Overberg naar de basisschool geweest en daarna naar de Landbouwschool in Scherpenzeel. In 1958 ben ik gestopt met school en ging ik helpen op de boerderij. Ook ging ik overal bij boeren helpen om wat bij te verdienen. In 1971 heb ik het boerderijtje gekocht van mijn moeder. Na ons trouwen ben ik bij een verhuis- en transportbedrijf gaan werken als verhuizer. Toen deed Jannie het meeste werk thuis. Na enkele jaren werd het verhuizen minder en ben ik op de vrachtwagen gaan rijden en bezorgde ik kantoormeubelen door heel Nederland. Dat heb ik gedaan tot mijn pensioen.

### Wat doe je het liefst?

Ik vindt het heerlijk om samen met Jannie buiten bezig te zijn in de moestuin, waar wij het hele jaar van kunnen eten. Ook gaan wij graag een midweek weg om te fietsen en genieten we van



de rust en de natuur. Als hobby verzorg ik in de wintermaanden nog wat koeien.

### Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?

Toen ds. Van Viegen hier predikant werd heeft hij ons overgehaald om naar Overberg te komen. Daarvoor gingen wij naar in Renswoude naar de kerk. Dat was in de jaren '60.

### Wat betekent het geloof voor je?

Dat God er altijd is, in goede maar ook in moeilijke tijden, dat loopt als een rode draad door mijn leven, dat we daarop mogen vertrouwen.

### Wat is je motto?

Heb ik niet, maar dat we nog lang gezond mogen blijven.

Een lied dat me aanspreekt is:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Een liedje. Ter bemoediging van iedereen die eraan gaat sleuren komend seizoen. Aan de club. Aan de kring. Aan de zondagsschool. Mij deed het goed.

### Zondagsschool

*Elke week op zondag na drie liedjes zat voor mij de kerkdienst er weer op. Mama bracht mij samen met mijn vriendjes naar een zaaltje even verderop.*

*Van mijn ouders had ik geld gekregen, dat hield ik heel stevig in mijn hand. Totdat ik het aan de juf mocht geven voor de kindjes uit een ander land.*

*En de juf vertelde dan verhalen over hoeveel Jezus van mij houdt. Meer dan papa en mama ooit gaan halen, ook al zijn ze al een hele poos getrouwd.*

*En Heer als ik zo terugdenk dan wil ik niets anders meer. Heel simpel van U houden en dat is het dan wel weer. Dus geef mij maar een kleurplaat van U als goede herder. Dan kleur ik binnen de lijntjes en dan zien we wel weer verder.*

*Nu hoor ik zelf bij de grote mensen, zit ik zondag in de grote zaal. Toch verlang ik soms terug naar die lessen van toen in dat zondagsschoollokaal.*

*Want als ik de kinderen in mijn kerk ziel lopen met hun centjes in de hand, dan besef ik, ik ben slechts een oude versie, slechts een man die als een kind naar God verlangt.*

Matthijn Buwalda

[www.youtube.com/watch?v=RnWOrxMZggI](https://www.youtube.com/watch?v=RnWOrxMZggI)

Hartelijke groet, ds. A.L. de Kwaadsteniet

## Regio Nieuws

### Vrienden van de Andriesskerk presenteert: Pianoconcert met Ketevan Sharumashvili

**Vrijdag 8 oktober, aanvang 20.00 uur.**

Een hernieuwde kennismaking met deze fantastische pianiste! Twee jaar geleden excelleerde Ketevan in Amerongen met een sprankelend en romantisch programma. De in Nederland woonachtige Ketevan Sharumashvili is één van de meest vooraanstaande Georgische pianisten van haar generatie. Zij wordt geroemd om haar gevoelige spel en virtuositeit en won vele internationale competities in Frankrijk, Italië, Griekenland en Nederland.

Op 8 oktober presenteert Ketevan Sharumashvili muziekstukken van onder meer Bach, Strauss, Skriabin en Rachmaninov.

Na afloop kunt u bij een gratis drankje met elkaar nagenieten van dit prachtige concert en kennismaken met deze pianiste van internationale faam. Dit wilt u toch niet missen?!

U bent van harte welkom! Wel zullen wij met het loslaten van de 1,5 m afstand-regel u vragen om uw coronatoegangsbewijs volgens de maatregelen van de overheid.

Toegangskarten a € 17,50 zijn online verkrijgbaar via [www.andriesskerk.nl](http://www.andriesskerk.nl). Toegang voor kinderen/jeugd/studenten is gratis!

Losse verkoop ter plaatse kan ook of bij de lokale ondernemers De Koenhoek en fa. Kleton, vanaf 1 oktober a.s.



## Vrijwilligers voor weeksluiting en kerkdienst van Elim

Graag stel ik mij even voor als vrijwilligers-coördinator van zorgcentrum Elim, mijn naam is Jolanda de Gast. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, omdat er vrijwilligers gestopt zijn vanwege hun leeftijd en hun gezondheid. Elke vrijdag is er een weeksluiting in Elim en 2x per maand is er een kerkdienst op zondagmiddag. Er is een groei van bewoners die hier naar toe komen en daar zijn we dankbaar voor. Maar we komen handen tekort. Ook zijn we op zoek naar een organist/pianist. Het zou erg mooi zijn als jongere of oudere gemeenteleden iets zouden willen betekenen in Elim.

Op een rijtje:

Zorggroep Charim, locatie Elim in Amerongen is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de kerkdienst en de weeksluiting. Hierbij zijn ca. 25 bewoners aanwezig.

Op de tweede en vierde zondagmiddag van de maand wordt om 16.00 uur een kerkdienst gehouden. Elke vrijdagavond is er een weeksluiting om 19.00 uur.

### Wat zijn uw werkzaamheden?

- ruimte gereed maken voor de kerkdienst/weeksluiting
- bewoners ophalen van hun appartement of verpleegunit
- begeleiden tijdens de kerkdienst/weeksluiting
- collecteren tijdens de kerkdienst
- na de kerkdienst en weeksluiting koffie of thee schenken voor de bewoners
- na afloop brengt u de bewoners weer terug naar hun appartement of verpleegunit
- ruimte weer terug brengen naar de oorspronkelijke opstelling.

In verband met de werkzaamheden vooraf wordt verwacht dat u 30 minuten voor aanvang aanwezig bent. Ook het opruimen neemt ca 30 minuten in beslag.

### Organist - pianist

We zijn ook op zoek naar een organist of pianist voor de volgende activiteiten:

- begeleiding bij de weeksluiting op vrijdagavond
- invallen bij de kerkdiensten op zondag
- 1x per maand op de maandagmiddag tijdens het zanguur met geestelijke liederen.

Heeft u affiniteit met uw oudere medemens, bent u sociaal, hulpvaardig en vindt u het fijn om onze bewoners te ondersteunen tijdens de huisdienst en weeksluiting? Hierbij speelt leeftijd geen enkele rol, dus ook jongeren zijn van harte welkom.

Dan kom ik heel graag in contact met u om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

U kunt mij bereiken via de mail:

[jolandadegast@zorggroepcharim.nl](mailto:jolandadegast@zorggroepcharim.nl) of tel.: 06-30 718 915.

Ook als u ander vrijwilligerswerk bij ons wil doen, nodig ik u graag uit om contact op te nemen.

*Met vriendelijke groet, Jolanda de Gast  
Coördinator vrijwilligers,  
werkdagen: dinsdag en donderdag*



## Bijbelrooster

zo. 10 okt. Jesaja 28:23-29  
ma. 11 okt. Jesaja 29:1-8  
di. 12 okt. Jesaja 29:9-16  
wo. 13 okt. Jesaja 29:17-24  
do. 14 okt. Marcus 10:1-12  
vr. 15 okt. Marcus 10:13-22  
za. 16 okt. Marcus 10:23-31  
zo. 17 okt. Marcus 10:32-45  
ma. 18 okt. Marcus 10:46-52  
di. 19 okt. Efeziërs 5:21-33  
wo. 20 okt. Efeziërs 6:1-9  
do. 21 okt. Efeziërs 6:10-17  
vr. 22 okt. Efeziërs 6:18-24  
za. 23 okt. Jesaja 30:1-11  
zo. 24 okt. Jesaja 30:12-22  
ma. 25 okt. Jesaja 30:23-33  
di. 26 okt. Jesaja 31:1-9  
wo. 27 okt. Jesaja 32:1-8

do. 28 okt. Johannes 9:1-12  
vr. 29 okt. Johannes 9:13-23  
za. 30 okt. Johannes 9:24-34  
zo. 31 okt. Johannes 9:35-41  
ma. 1 nov. Psalm 33  
di. 2 nov. Spreuken 15:1-18  
wo. 3 nov. Spreuken 15:19-33  
do. 4 nov. Jesaja 32:9-20  
vr. 5 nov. Jesaja 33:1-12  
za. 6 nov. Jesaja 33:13-24  
zo. 7 nov. Johannes 10:1-10  
ma. 8 nov. Johannes 10:11-21  
di. 9 nov. Psalm 65  
wo. 10 nov. Marcus 11:27-33  
do. 11 nov. Marcus 12:1-12  
vr. 12 nov. Marcus 12:13-27  
za. 13 nov. Marcus 12:28-37

## Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,  
tel. 0343 451858, [mvandeweerd@ziggo.nl](mailto:mvandeweerd@ziggo.nl)

## Redactie

Jan van de Grift  
Marti Blokpoel  
Marijke van der Vloed

## Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld  
Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,  
[saba2121@gmail.com](mailto:saba2121@gmail.com)

### ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of  
06 23488312, [ton.neldejong@kpnplanet.nl](mailto:ton.neldejong@kpnplanet.nl)

### Administratie voor ALLE postabbonementen: mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek

Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343  
703160, bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.  
Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg

Geen Klokkenuider ontvangen? Bel of mail naar  
Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog.  
Vragen of informatie over de digitale versie kunt u  
sturen naar: [klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)

## Druk

Kerkelijk Drukwerk [www.kerkelijkdrukwerk.nl](http://www.kerkelijkdrukwerk.nl)

## Vormgeving

Wim Klein [info@digitalprojects.nl](mailto:info@digitalprojects.nl)

**Kopij volgend nummer aanleveren  
op onderstaande adressen tot  
maandag 1 november 2021 17.00 uur**



**Amerongen/Elst**  
[klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)



**Overberg (uiterlijk 10:00)**  
Let op! Alleen mogelijk via  
[klokkenuider@hervormdoverberg.nl](mailto:klokkenuider@hervormdoverberg.nl)

### Klokkenuider ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

per post	per mail
€20,-	€10,-

Aanmelden via [klokkenuider.amerongen@gmail.com](mailto:klokkenuider.amerongen@gmail.com)

[www.pwamerongen.nl](http://www.pwamerongen.nl)

[www.hervormdoverberg.nl](http://www.hervormdoverberg.nl)

