



Prediker en nieuw leiderschap

“Er is niets nieuws onder de zon”

Prediker 1: 9

Het woordje ‘nieuw’ is behoorlijk populair. Van wat nieuw is wordt doorgaans veel verwacht. Nieuw schept bij velen nieuwe hoop. Een nieuw voetbalseizoen: iedereen begint weer opnieuw met nul punten. Een nieuwe bril: ik zal weer veel scherper zien.

Het laatste halfjaar hoorden we vanuit bepaalde hoek ineens ook veel over nieuwe politiek en nieuw leiderschap. De met veel bravoure gebrachte boodschap is echter inmiddels alweer als sneeuw voor de zon verdwenen. Immers, gekonkel in achterafkamertjes met andere partijen over de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, slinkse propaganda verwerkt in een documentaire over de nieuwe partijleider en dan ook nog jokkebrokken toen dat uitkwam, geld voor ontwikkelingssamenwerking dat zomaar ongehinderd doorgesluist kon worden naar een Palestijnse terreurbeweging. Ondanks alle grote woorden en gedane beloften blijkt ook hier maar weer: er is ook in de politiek werkelijk niets nieuws onder de zon.

Prediker is één van de jongste boeken in de Hebreeuwse Bijbel en doet verrassend modern aan. Van Prediker kunnen we misschien leren om niet te gauw mee te gaan in de hypes van onze eigen tijd. Ook wat als nieuw gepresenteerd

wordt: houd het eerst maar eens tegen het licht, beklop het kritisch van alle kanten en bevaag het stevig. Grote kans dat je dan tot de ontdekking komt dat het (weer) niets nieuws is. Niet te gauw meegaan in het zogenaamd ‘nieuwe’ in trends en hypes kan ons behoeden voor diepe valkuilen en teleurstellingen, maar anderzijds bestaat het gevaar ook dat we zo afstompen: ‘Begin maar nergens meer aan, want het haalt toch weinig tot niets uit.’ Uitlopend in berusting, ook vrome berusting. Kun je daarom het boekje Prediker maar niet beter ongelezen laten? Wat word je er wijzer van?

Toegegeven, het is nogal zware kost op de voorpagina van het zomernummer van de Klokkenluider. Het is ook bekend dat na een vakantie de depressie op de loer kan liggen. Je hebt je vooraf enorm op de vakantie verheugd, je zou werkelijk tot rust komen en er nieuwe energie van krijgen, maar dat blijkt na afloop toch flink tegen te vallen. Prediker verwoordt dat soort gevoelens voor ons: ‘Er is niets nieuws onder de zon.’

Prediker wordt ook vaak gezien als een cynicus en een pessimist. Hebben we daar wel behoefte aan in een tijd die roept om bemoedigende en hoopvolle vernieuwingen?

Maar die roep klonk en klinkt in elke tijd. Bij Paulus mogen we horen van de nieuwe schepping waarnaar we reikhalzend mogen uitzien. Maar

hij zegt er ook bij, dat diezelfde schepping onderworpen is aan de vruchteloosheid.

Wij mogen in Christus mensen van nieuwe hoop en verwachting zijn, maar we kunnen blijkbaar (nog) niet zonder de kritische noot van Prediker. Van tijd tot tijd moeten we met Prediker de pijn diep willen doorleven van wat hier en nu onaf is, niet klopt, en wat leeg en inhoudsloos is of lijkt te zijn.

En dat we daar zelf deel van uitmaken. Hoeveel echte vernieuwing zit er eigenlijk in mij? En waar of bij wie denk ik werkelijke vernieuwing van denken en doen, van hart en leven, te kunnen vinden?

In het Evangelie geloven we een antwoord op die vraag gevonden te hebben: ‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping’ (2 Kor. 5:17). Voor wie leeft in geloof kan niets zomaar bij het oude blijven.

Toch ben ik heel blij dat Prediker ook in de Bijbel staat. Goed dat er ook een tegenstem is, die kritische en soms ongemakkelijke vragen blijft stellen.

Om iemand (Van Ruler) te citeren: ‘Wie bang wordt van Prediker, weet nog niet waar we het over hebben in het geloof.’

Als het gaat om nieuw leiderschap zou ik de dame in kwestie aanraden toch eerst maar eens bij de wijze Prediker te rade te gaan...

E.J. de Ruiter

Andrieskerk

zondag 25 juli

10.00 uur ds. J.W. Breunese, Leersum
 collecten 1. Stichting Bartimeüs
 2. Werkgroep Missionair
 i.v.m. vakantie geen oppas in Kerkheem
 i.v.m. vakantie geen kindernevendienst
 koster Ton de Jong, 0318 472688

zondag 1 augustus

10.00 uur ds. M. Hofma
 collecten 1. Gerdi van Noort
 2. Werk van de kerk
 i.v.m. vakantie geen oppas in Kerkheem
 i.v.m. vakantie geen kindernevendienst
 koster Huib van Alfen,
 454308 of 06 44922744

zondag 8 augustus

10.00 uur ds. N. van Tellingen, Rhenen
 collecten 1. Plaatselijk werk diaconie
 2. Onderhoud orgel
 i.v.m. vakantie geen oppas in Kerkheem
 i.v.m. vakantie geen kindernevendienst
 koster Bram Blom, 0318 479994

zondag 15 augustus

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Kerk in actie Zomerzending
 2. Taakgroep Andries door de
 week / V&T
 i.v.m. vakantie geen oppas in Kerkheem
 i.v.m. vakantie geen kindernevendienst
 koster Anton Nieuwschepen, 453227

zondag 22 augustus

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Voedselbank Utrechtse
 Heuvelrug
 2. Onderhoud gebouwen
 i.v.m. vakantie geen oppas in Kerkheem
 knd onderbouw Willemië
 knd bovenbouw Alice
 koster Klaas Brouwer, 452416

zondag 29 augustus

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Ouderenzorg
 2. Werk van de kerk
 i.v.m. vakantie geen oppas in Kerkheem
 knd onderbouw Meta
 knd bovenbouw Ineke
 koster Pieter Hein v. d. Stigchel, 452469

zondag 5 september

10.00 uur ds. E.J. de Ruiter
 collecten 1. Werelddiaconaat
 2. Werk van de kerk
 oppas Kerkheem
 knd onderbouw Martine
 knd bovenbouw Ellen
 koster Geralt Joren, 451426

Efrathakerk

zondag 25 juli

10.00 uur ds. T.C. Verhoef, Nijkerk
 18.30 uur Dr. H. Post, Veenendaal
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC Tear
 koster Dicky Groothuis
 Organisten Erik Bogerd en Jonathan Bogerd

zondag 1 augustus

10.00 uur geen opgave
 18.30 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC SchuldHulpMaatje
 koster Gerry van Hardeveld
 organisten Jonathan Bogerd en
 Joke Wolswinkel

zondag 8 augustus

10.00 uur ds. W.P. van der Hoeven,
 Amersfoort
 18.30 uur ds. P. Hoogendam, Veenendaal
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC HGJB
 koster Henk Kleijer
 organist Anton Kanis

zondag 15 augustus

10.00 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal
 18.30 uur ds. E.J. de Ruiter, Amerongen
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM predikantsplaats
 koster Marianne van de Zandschulp
 organist Erik Bogerd en Joke Wolswinkel

zondag 22 augustus

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg
 collecten 1. KRM algemeen
 2. KRM predikantsplaats
 koster Job van de Bovenkamp
 organisten Jonathan Bogerd en
 Joke Wolswinkel

zondag 29 augustus

10.00 uur ds. J.A. Brussaard, Barneveld
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM algemeen
 2. DIAC algemeen
 koster Johan van Ginkel
 organisten Erik Bogerd en Joke Wolswinkel

zondag 5 september

10.00 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 18.30 uur ds. A.L. de Kwaadsteniet
 collecten 1. KRM predikantsplaats
 2. DIAC algemeen
 koster Dicky Groothuis
 organisten Jonathan Bogerd en Erik Bogerd
 oppas Dianne en Demi

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/298-Hervormde-Gemeente-Overberg/embed>

Deze diensten zijn nog ongeveer een jaar terug te beluisteren via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk>

Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur tot ca. 8.50 uur, behalve tijdens de schoolvakanties.

Op het moment van opmaken van de Klokkenuider mogen 75 - 85 mensen de vieringen bezoeken. Als verdere versoepelingen meer bezoekers mogelijk maken, wordt dit bekendgemaakt via de afkondigingen, beamer, app en ZB.

De aangegeven diensten zijn rechtstreeks of later te volgen via www.pwamerongen.nl

Kindernevendiensten: via de website.

Bij de collecten: Rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters vindt u op pagina 3 van de Klokkenuider in de informatiekolom onder Andrieskerk.





Andrieskerk

Adres kerkgebouw: Andrieskerk, Hof 16, 3958 CH Amerongen. **Kerkelijk Centrum:** De Ark, Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen, tel. 0343 461502 (alleen voor noodgevallen)
Predikanten: Ds. E.J.de Ruiter: Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 453081, bderuit@xs4all.nl
 Ds. Mendie Hofma: Mispelgaarde 52, 3992 JW Houten, tel. 030 6564064, mendiehofma@yahoo.com
 Aanwezig in Amerongen op maandag en donderdag overdag (op huisbezoek of werkzaam in De Ark, tel. 0343 461502) en twee wisselende avonden. Overige dagen telefonisch bereikbaar (06 81203227) of per mail

Pastoraat: Taakgroep Pastoraat secretariaatsadres: Jan vd Heiden, janvdh1202@gmail.com, tel. 0318 471853

Scriba: Alice van Barneveld-Ravenshorst, Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen. tel. 06 23319074, scriba.pgm.amerongen@gmail.com

Kerkelijk bureau: Nederstraat 13a, 3958 CS Amerongen, tel. 0343 452691, openingstijd: dinsdag 9.00-10.00 uur; kbamerongen@gmail.com

Administratie Diaconie en diaconie buitenland: dhr A.J. de Graaf, Boslaan 69, 3958 GX Amerongen, tel. 0343 456068; Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158784138

Administratie kerkrentmeesters: mevr. S.A. Ruitenbeek-Bader, Oranjelaan 15, 3958 XR Amerongen, tel: 06-50212876, kerk-sandra@wimruitenbeek.nl
 Bank: NL58 RABO 0302 1026 98
 Bank VVB: NL97INGB 0003 5056 00 t.n.v.
 Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
 Declaraties/bonnetjes in te dienen op adres:
 Kon. Wilhelminaweg 53 te Amerongen

Collectemunten: Hans Weijman, tel. 0343 452875, bank NL98 RABO 0302 1038 21

Zaalruimte De Ark: Reserveren bij Kees Brink, Royenstein 14, 3958 HL Amerongen, tel. 0343 457551, verhuurdeark@outlook.com

Zondagsbrief/Beamer: beamteam@live.nl, zondagsbriefandrieskerk@gmail.com
 Informatie inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur
Kerkwebradio: Bram Blom, Vissersweg 9, Elst, tel. 0318 47 99 94. **Website:** www.pwamerongen.nl

Efrathakerk

Adres: Haarweg 33, Overberg
Predikant: Ds. A.L. de Kwaadsteniet, Schoolweg 28, 3959 AW Overberg. Tel: 0343 756 133.
 E-mail: predikant@hervormdoverberg.nl
Scriba: Dhr. G. den Hartog, Dwarsweg 52 A, 3958 AJ Overberg. Tel. 410958. E-mail: scriba@hervormdoverberg.nl
E-mail kopij voor de Klokkenuider: klokkenuider@hervormdoverberg.nl
Kerkrentmeesters: NL06 RABO 0302 1245 86 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
Diaconie: NL06 RABO 0372 4647 18 t.n.v. Penningmeester diaconie Herv. kerk Overberg.
Administratie voor postabonnements Klokkenuider: mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek, Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343 703160.
 Bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.
 Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg.
Website wijkgemeente: www.hervormdoverberg.nl

Bij de diensten

Op 1 augustus gaat het over de vrede; de vrede als opdracht, als gevecht en als geschenk. We lezen: Jeremia 29: 4-7 en Jakobus 3: 16-18, 4: 1-17. In tegenstelling tot wat op verschillende roosters staat wordt er geen Heilig Avondmaal gevierd.

Vanaf zondag 15 augustus vallen vier achtereenvolgende diensten toe aan een predikant die net vakantie heeft gevierd. Naar alle waarschijnlijkheid probeert hij de draad weer op te pakken daar waar hij eind juni gebleven was, namelijk bij het boek Handelingen. Het gaat daarin over het leven van de gemeente, vooral ook haar missionaire leven en daar zouden we ook nu nog wel eens wat van op kunnen steken.

Op 12 september wordt Sam Elias gedoopt, de zoon van Dirk-Jan en Eline Visser, broertje van Levi en Noa.

De Ridderhof

Donderdag 19 augustus wordt er weer een kerkdienst gehouden in De Ridderhof. We beginnen om 15.00 uur. Ds. Bert de Ruiter is onze voorganger. We hopen elkaar weer te ontmoeten. Deze keer kunnen we weer koffie en thee na de dienst gebruiken. Dat geeft ontmoeting!

Kerkdienst luisteren/kijken

Veel gemeenteleden weten inmiddels de weg te vinden om de kerkdiensten rechtstreeks of achteraf te volgen. Toch is onlangs gebleken dat niet ieder gemeentelid daartoe in staat is door het ontberen van technische middelen of kennis.

Daarom nog even een opsomming van de mogelijkheden:

- Rechtstreeks en achteraf luisteren/kijken via www.pwamerongen.nl. U dient wel te beschikken over een internetverbinding.
- Is er geen internetverbinding, dan wordt op uw verzoek de dienst op CD gezet en bij u thuis bezorgd. U dient natuurlijk wel te beschikken over een CD-speler.
- In plaats van een CD kan de opname van de dienst ook met behulp van een USB-stick op uw tv worden getoond. Ervan uitgaand dat u over een televisie beschikt met een USB-ingang.

- Beschikt u over een computer, laptop of smart- cq Iphone, waarop u de app "Google home" kunt downloaden, dan is het mogelijk om met behulp van een zogeheten "Chromecast"- installatie (aansluiting in HDMI en USB-poort van de tv, kosten ca € 40) de dienst op uw televisiescherm te volgen.

Heeft u vragen?

Stel ze gerust aan abram.blom@ziggo.nl of 06-30440382

Bij afwezigheid kunt u ook contact zoeken met rob.hortensius@hetnet.nl of 0318-471085

Pastoraat

Meeleven – sectie 1 en 2

Mw. Faber (Emmalaan 20) ondergaat een heel aantal onderzoeken in het ziekenhuis, op zoek naar de oorzaak van haar vermoeidheid en andere klachten.

Dhr. Ruitenbeek (Molenbrink 63, 3958 CW Amerongen) is weer thuis na een operatie aan zijn blaas.

Zr. Irene is na een ongelukkige val in het ziekenhuis terecht gekomen. Inmiddels is ze verhuisd naar het Zonnehuis voor revalidatie (Bergweg 2, 3941 RB Doorn, afdeling IJskelderbos, kamer 5).

Dhr. E. Rijkse verblijft ook in het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn (afd. Vossenbos, k. 22).

In De Meent (Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal) verblijft het echtpaar Koole, op verschillende afdelingen:

Mevr. C.J. Koole-van Duijn (afd. Frisia, kamer M 16)
Dhr. W. Koole (afd. Eem & Grift, k. L 13)

Meeleven sectie 3

Mw. van Tanis-van Eijken (De Postmeester 93, kamer 10) heeft een tia gehad en zal voor revalidatie een aantal weken naar het Zonnehuis in Doorn gaan (Bergweg 2, 3941 RB).

Marlies Blom (Vissersweg 9, 3921DA Elst) heeft een tia gehad, waarvan ze goed hersteld is. Helaas is wel gebleken dat verder onderzoek nodig is.

Bert van der Zalm (Prinsessenhof 2, 3921CW Elst) heeft bij een val een pees in zijn been gescheurd. Intussen is hij daaraan geopereerd en mocht hij weer naar huis: voorlopig zit zijn been in het gips.

Voor de actualiteit wordt u in dit zomernummer verwezen naar de Zondagsbrief. Iedere zaterdagochtend verschijnt deze trouwens standaard in de kerk-app. In de Zondagsbrief staat iedere week alle relevante informatie om met anderen te kunnen meeleven, bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, met misschien ook een paar bemoedigende woorden uit het hart. U mag gerust weten dat mij meer dan eens ter ore is gekomen dat dit door de ontvanger zeer gewaardeerd wordt.

Geboren

Leo en Carola Heikens gaven met grote vreugde – 'dolblij' staat op het kaartje – kennis van de geboorte van hun zoon *Lucas Christiaan*. Lucas is geboren op 7 juni.

Leo en Carola woonden tot voor kort op Het Engelse Werk en zijn inmiddels naar Wijk bij Duurstede verhuisd (Nieuwe Kweek 6, 3962 HR). In deze gemeente hopen ze ook kerkelijk hun plaats te gaan vinden. We feliciteren Leo en Carola van harte en wensen hen met z'n drieën een mooie tijd toe in hun nieuwe woonplaats.

Dank

Lieve mensen,
Graag wil ik jullie bedanken voor de attenties die ik heb ontvangen na mijn heupoperatie begin juni. De bloemen, fruitmand, berichtjes, telefoontjes, bezoeken, de vele kaarten en de bloemengroet vanuit de kerk hebben mij zeer goed gedaan.

Ik ben dankbaar dat het de goede kant op gaat en ik doe mijn best met revalideren. Het vraagt tijd en geduld en daar moet ik ook in oefenen. Nogmaals dank en tot ziens, waar dan ook. Het ga jullie goed.

Hartelijke groet, Marga van de Weerd

Contactbezoekers

De vakantieperiode breekt weer aan. Het Blommeke sluit van 2 t/m 23 augustus, Carmozijn in Elst van 27 juli t/m 16 augustus. Zoals gewoonlijk schieten jullie in de vakantieperiode het geld voor de bloemen zelf voor en declareren jullie het met de bonnen bij mij, zodat ik het met jullie contant kan afrekenen. Ik wens jullie een fijne vakantieperiode.

*Hartelijke groet, Elly van Donselaar,
Boslaan 21,
0343-452191*

's Zondags gaan zij (niet) naar de kerk...

Buiten knikkert een kampvuurtje. Een groepje tieners zit er stoer omheen. Een man bespeelt een reusachtig grote contrabas. Ik ken die man niet, en de meeste van die tieners zie ik ook pas voor de eerste keer.

Vanavond doen 'we' als Leefgemeenschap Bethanië één van onze activiteiten. Het heet Nice To Meet. Het is de bedoeling dat tieners en jongeren uit Amerongen, die elkaar normaal gesproken niet spreken, elkaar tijdens deze avonden beter leren kennen. Het viel ons namelijk op dat tieners met een allochtone achtergrond die in Amerongen wonen, nauwelijks tot geen aansluiting vonden met Amerongers met een Nederlandse achtergrond. Daarom zijn we deze ontmoetingsavonden gestart in de binnentuin van de leefgemeenschap.

Sinds een paar maanden wonen wij bij deze leefgemeenschap aan de Allemanswaard. Wij, dat zijn Samm, Ammi, Inge en Nico van den Berge. Het is een groot avontuur voor ons om in Amerongen te wonen. Tot nog toe hebben we altijd in kleine en grote steden gewoond. Inge is geboren en getogen in Leiden. Nico bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Dordrecht.

Van 2005 tot 2016 woonden we in de supergrote stad Kampala, hoofdstad van het Afrikaanse land Uganda. We zijn daar als zendeling verbonden geweest aan een Ugandese kerk. Namens die kerk hebben we onder andere een organisatie voor universiteitsstudenten opgezet.

In Uganda zijn Ammi en Samm bij ons gekomen. Na elf jaar keerden we terug, zodat Ammi en Samm in Nederland naar de basisschool konden gaan. En sinds een paar maanden wonen we dus in Amerongen.



Wij, die altijd beweerden dat we ons thuis voelden in de anonimiteit van een stad, wonen nu in een dorp met één supermarkt.

We genieten van de bomen en de stilte. We kennen bijna alle straten van Amerongen al uit ons hoofd, en toch vervelen we ons nog niet. De enigen die we eigenlijk nog niet zo goed kennen, zijn onze gemeenteleden uit de Andrieskerk. Maar dat komt door Corona.

Tussen de tieners in de binnentuin van Leefgemeenschap Bethanië zit ook Ammi, onze oudste zoon. Het is eigenlijk al bedtijd, maar we vinden het belangrijk dat hij nieuwe vrienden maakt. Dus mag hij vanavond wat langer opblijven om kennis te maken met de deelnemers van Nice To Meet. Zou het onze jongens en ook ons lukken om ons echt thuis te voelen in Amerongen en in de Andriessamenleving? Vast wel.

Samm, Ammi, Inge en Nico van den Berge

Kerkenraad

Dag allemaal,
Voor u ligt de laatste Klokkenuder voor de zomervakantie. Voor velen komen deze weken als welkome rust, voor anderen wordt het opnieuw stil. Laten we deze vakantie de mensen die thuisblijven, om welke reden dan ook, niet uit het oog verliezen en naar hen omkijken. Voor degenen die gaan genieten van een reis in eigen land of elders, een hele fijne vakantie en we zien graag foto's in de app. Op deze manier kan iedereen meegenieten van natuur of cultuur.

Het is fijn dat we weer bezoekers mogen ontvangen in de Andrieskerk en we elkaar (buiten) kunnen ontmoeten. Op het moment dat u dit leest, heeft de kerkenraad aangegeven dat het

aantal bezoekers in de kerk omhoog gaat naar 75 à 85 mensen. Dit is afhankelijk van het aantal individuele bezoekers en gezinnen die bij elkaar kunnen zitten, zodat we toch de anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.

We gaan meer zingen in de dienst en dit wordt afgewisseld met filmpjes.

Een bijzonder woord van dank is dan ook op zijn plaats naar onze voorzangers en de leden van de CYA-band, die al die zondagen klaar stonden om zo de dienst kleur en klank te geven. We hopen dat we voorlopig mogen blijven zingen. Natuurlijk houden we de situatie nauwlettend in de gaten.

De werkgroep Missionair zal de kerk binnenkort op

woensdag en zaterdag weer openen. Kom gerust binnen, kom tot rust in de stilte, steek een kaarsje aan, er is ruimte voor een gebed of gesprek. Er zijn gastvrouwen en/of gastheren aanwezig.

De kerkenraad heeft in juli nog een keer extra vergaderd om alle geagendeerde onderwerpen te kunnen afronden. De beleidsplannen zijn nu goedgekeurd en worden samengevoegd. We hebben het functioneren van de kerkenraad besproken aan de hand van een aantal evaluatievragen. Dit waren goede en open gesprekken.

Voor de volgende vergaderingen staan al enkele onderwerpen geagendeerd, zo willen we samen gaan praten over de "Groene kerk" in samenwerking met de werkgroep "Hart voor de Schepping".

De voorbereidingen voor de startzondag 19 september zijn begonnen. We zijn bezig een online quiz op te zetten; u hoort hier uiteraard meer van via de mensen die dit vorm gaan geven. Voorafgaand aan de viering deze zondagmorgen is er een wandeling. We vertrekken om *8.45 uur* bij de Andrieskerk. Daarnaast organiseert de werkgroep "Hart voor de Schepping" een fotowedstrijd, waarvoor de viering van deze startzondag belangrijk is in verband met de uitslag. De werkgroep zal hier zelf verdere informatie over verstrekken. Tijdens de viering deze zondag zal de commissie "Andries door de Week" haar plannen voor het komende seizoen bekend maken.



De koffie is, als corona het toe laat, buiten bij de Andrieskerk. Mocht dit niet kunnen, dan zijn er opnieuw enkele mensen bereid gevonden om in hun tuin gemeenteleden te ontvangen voor een kopje koffie. Alvast heel veel dank voor deze gastvrijheid.

U ziet het, ook al is het bijna vakantie, we zitten niet stil. Voor nu wensen wij iedereen een goede en mooie zomer en tot ziens na de vakantie in de Andrieskerk.

*Namens de Kerkenraad,
Alexandra Lourens en Alice van Barneveld*

'De mensen zijn het zat!'

Bovenstaande zin is een vaststelling van een feit. Ja, veel mensen zijn de coronabeperkingen zat. Dat is waar. Wat mij nogal verwondert, is het feit dat dit vervolgens als argument wordt gebruikt om dan maar te gaan versoepelen. Terwijl het feit dat wij iets zat zijn, niets verandert aan de situatie: het virus is nog even besmettelijk (of zelfs meer, intussen), de zorg is nog steeds overbelast. Al zijn de IC's nu niet meer vol, het zal nog maanden duren voor de opgelopen achterstand van alle niet-corona gerelateerde zorg is ingelopen. Versoepelen, ja graag! Maar als de feiten tonen dat het nog niet kán, dan is 'we zijn het zat!' niet zo'n heel goed argument om allerlei maatregelen te laten vallen.

Als kerkenraad kiezen we voor een voorzichtige koers, misschien wel té voorzichtig in uw ogen. Langzaam lieten we het aantal aanwezigen oplopen en langzaam wordt nu ook het zingen weer ingevoerd. Ook in de kerkenraad zijn we het zat; dat moge duidelijk zijn. We verlangen naar een volle kerk, waarin uit volle

borst gezongen kan worden en waar we weer gezellig kunnen koffiedrinken en elkaar de hand schudden... Die tijd komt ook wel weer, vroeger of later, maar dat vraagt om geduld en uithoudingsvermogen. Ik hoop dat u daar ook nog 'zat' van hebt!

Als kerkenraad hopen we ook, dat gemeenteleden in de tussentijd niet afhaken, hun band met de gemeente minder voelen worden, nu ze al 1,5 jaar niet naar kerkdiensten of andere activiteiten zijn geweest. Als u daar last van hebt, afstand voelt, laat het dan weten. Er zijn mensen in het pastorale team die graag langs komen en met u meedenken over mogelijke manieren om weer met anderen in contact te komen.

En...zodra er weer activiteiten worden georganiseerd of u weer naar een dienst durft, blijf dan niet weg, maar kóm dan ook. Immers... gemeente zijn we samen. Graag tot ziens!

Ds. Mendie Hofma

Diaconie

Collecten

Overzicht collectes diaconie over de maand juni:

30/5	Schuldhulpmaatje UH	€ 271,50
6/6	Kamp Vrij Uit	- 208,50
13/6	Kerk online	- 432,50
17/6	Vluchtelingen Lesbos J.A. Ridderhof	- 74,05
20/6	Noodfonds Vluchtelingenwerk KIA	- 502,05

Giften

13/6	Via Toos de Boer voor bloemenpot	€ 20,00
-/6	Via Tiny Hoogendoorn voor diaconie	- 50,00
-/6	Via mw. G. Hardeman voor bloemenpot	- 2,00

Openstelling Andrieskerk

Beste gemeenteleden,
De commissie Missionair gaat de Andrieskerk weer openstellen met ingang van 14 juli. Op de woensdag van *11.00 uur tot 12.30 uur* en op zaterdag van *15.00 uur tot 16.30 uur*.

We hopen u te mogen verwelkomen, als u gewoon eens in de kerk wilt kijken. Als u de stilte zoekt, of even tot rust wilt komen. Maar ook als u een kaarsje aan wilt steken of even ruimte zoekt voor gebed, of een kort gesprek. Er is een gastvrouw/heer aanwezig. Weet u van harte welkom, ook al is de toegang nog niet helemaal zand-vrij. De deur is open!

*Namens de commissie Missionair,
Wija van der Kaaden, Thonny Oosterlee,
Jolande van de Kieft, Margreet Pijl,
Alice van Barneveld en Linda Koornneef.*





Hoe is het in Rwanda?

Vorige maand werd er in de kerk weer gecollecteerd voor Rwanda. Het is fijn om de verbondenheid met het werk van de zusters te merken! Het nieuws uit Rwanda is de laatste weken nogal zorgelijk wat het aantal besmettingen met het coronavirus betreft. Ook enkele zusters waren besmet, maar gelukkig nauwelijks ziek. Er gelden weer strenge maatregelen: geen bijeenkomsten, geen kerkdiensten, geen reizen buiten het eigen district, gesloten scholen, overal mondkapjes op...

Ondanks dat alles gaat het werk van de zusters wel door, al hebben zij ook te maken met de beperkingen. In het gastenhuus kunnen ze geen groepen ontvangen, ze kunnen geen theorieles geven aan de boeren en boerinnen. Ze kunnen niet naar de kerk, maar houden wel zelf kerkdiensten in de grote zaal, waar ze op voldoende afstand kunnen zitten.

Sinds het weesdorp gesloten is, wordt er nazorg verleend aan de kinderen, die nu in families wonen. De zuster die daar verantwoordelijk voor is – zr. Emilienne – doet dit met veel



wijsheid en liefde. Ze is erg begaan met de kinderen, die het thuis heel moeilijk hebben door armoede of ziekte- en sterfgevallen bij degenen die hen verzorgen. Vanuit Nederland worden nog ruim 40 kinderen financieel ondersteund. Voor enkele kinderen met wie het aanvankelijk goed ging en de steun werd gestopt, blijkt toch weer hulp nodig te zijn, doordat er geen inkomen is als gevolg van de lockdown. De zusters proberen te helpen waar ze kunnen, maar zijn daarbij voor een groot deel afhankelijk van giften. Via de 'Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda' worden fondsen geworven om de zusters in staat te stellen in noodsituaties bij te springen.

In augustus hopen enkele bestuursleden van de stichting (waaronder René van de Kieft, de voorzitter) een bezoek te brengen aan de zusters. Het is natuurlijk spannend, nu zowel daar als hier in ons land de besmettingscijfers oplopen. Toch blijven we bidden en hopen dat de reis door kan gaan. We houden u op de hoogte en zullen zeker na terugkomst verslag doen van onze reis!

Zr. Dorien Peet

Vrijwilligers gevraagd 'Open maaltijd'

Na de zomer willen wij weer starten met de 'Open maaltijd'. Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar personen die ons team willen versterken. Wij zoeken die vrouw of man die één keer per maand 3 à 4 uur beschikbaar heeft om onze gasten een paar gezellige uren te bezorgen.

Het is de bedoeling te starten met een lunch, zodat dit overdag plaats gaat vinden. Ook zoeken wij 2 mensen die mee willen doen met de organisatie van de 'Open maaltijd'.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Rinske van Doorn 0344-689496 of 06 41253255 of mailen naar: rdb@dodebo.nl

Werkgroep Open maaltijd

Kerkrentmeesters



Mutaties kerkelijk bureau

Verhuisd:

- Fam. Benschop
naar Burg. Jhr. W.E. v. Weedelaan 10
(was Kerkeland 18)

Vertrokken:

- naar Enschede: Mevr. G.P. Verbart-v.d. Grift
(was Menorapad 8)

Attentie: Het kerkelijk bureau is gesloten van 27 juli t/m 17 augustus.

Collecten

2/5	€	331.00
9/5	-	68.50
13/5	-	25.00
20/5	-	71.36
16/5	-	231.00
23/5	-	243.00
30/5	-	336.00
6/6	-	131.50
13/6	-	178.60
20/6	-	41.00

Gift

Via ds. De Ruiter € 250.00

met vriendelijke groet, Sandra Ruitenbeek

Verhuisd

Op het moment dat ik dit bericht schrijf, zijn er pas zo'n twintig dozen met boeken ingepakt. Wanneer u dit bericht leest, zijn wij – als alles volgens plan verloopt – al verhuisd van Bunnik naar Houten. Een gek idee...

Een verhuizing gaat gepaard met veel geregeld, gepeker en gesjouw. Daarom is het fijn, dat ik van 18 t/m 25 juli een week vrij heb om me te concentreren op het verhuizen; Piet van Reenen is dan achterwacht. Daarna hoop ik nog twee weken in Amerongen aan het werk te zijn en dan begint op 5 augustus onze vakantie. Er staat een reis gepland, maar of die tegen die tijd ook door zal kunnen gaan? We wachten het rustig af. Drie weken vakantie op onze nieuwe woonplek zal ook geen straf zijn....

Ons nieuwe adres vindt u bij de contactgegevens in deze Klokkenuider. Mijn telefoonnummers blijven hetzelfde.

Ds. Mendie Hofma

Vakantie ds. de Ruiter

Ds. Bert de Ruiter heeft vakantie van 3 juli t/m 1 augustus.

Uit de pastorie

Wij genieten in de pastorie van een paar weken vrijaf. Even het hoofd leeg maken, zoals dat vaak wel wordt aangeduid. Aan de andere kant zal het hoofd ook wel weer gevuld worden met letters, woorden en zinnen uit een stapeltje boeken, dat ik voor deze gelegenheid klaar heb liggen. Twee boeken heb ik in mijn eerste week al uit: eerst 'De Kozakentuin' van Jan Brokken, één van mijn favoriete schrijvers. Al lezend ben ik zo – meegenomen in zijn op nauwkeurig onderzoek gebaseerde verbeelding – in het verre Siberië geweest en heb daar de grote Russische schrijver Dostojevski voor een nadere kennismaking dicht op de huid kunnen zitten. Ook heb ik Kampen bezocht – hoewel die plaats in het boek nergens genoemd wordt – via één van de eerste boeken van Willem G. van Maanen (De onrustzaaier). Ik kende zijn naam wel, maar had eerlijk gezegd nog nooit wat van zijn hand gelezen. Het boek dat ik las doet mij zeker smaken naar meer.

De theoloog K.H. Miskotte duidde indertijd de theologische vakliteratuur, die hij in grote getale tot zich nam, aan als zijn echtgenote en de (roman) literatuur of fictie die hij daarnaast verslond als zijn maîtresse. In mijn vakantieperiode hoop ik vrijwel uitsluitend aandacht te besteden aan mijn maîtresse. Mijn echtgenote krijgt straks mijn belangstelling wel weer.

En met mijn vrouw hoop ik ook nog wel uitstapjes te maken en her en der in het land te gaan fietsen. Het zal haar soms enige moeite kosten mij uit mijn leesfauteuil binnen of ligbed buiten te krijgen, maar met het aantrekkelijke vooruitzicht, dat we op onze vooraf uitgestippelde tocht ook langs een leuk boekenantiquariaat in plaats X of Y komen (het mooiste is allebei!), weet ze mij ongetwijfeld te verleiden om in plaats van bladzijden toch ook kilometers te verslinden.

Deze manier van vakantie houden is ook voor ons natuurlijk enigszins uit (corona)nood geboren. Zeker als wolken hier het zicht op de zon benemen, denken we eerlijk gezegd ook wel eens aan het ons in de zomer sinds jaren zo vertrouwde Spanje. Maar van teststraten en coronapaspoorten hebben wij op deze manier in ieder geval weinig of geen last. Uw manier van vakantie vieren zal het misschien niet zijn en u gaat misschien wèl naar verre oorden, maar ik houd het zelf maar op een uitspraak van Godfried Bomans (een dagje Haarlem is trouwens ook wel leuk schiet mij nu al schrijvend te binnen!): 'De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is'. En met een paar mooie boeken kom je toch al gauw bijna overal...

Hartelijke groet, ds. Bert de Ruiter

Fotowedstrijd 'Hart voor de schepping'

Iedereen kan meedoen aan de fotowedstrijd rondom het thema 'Hart voor de schepping'. Het idee is als volgt: Maak een foto van wat je treft in de schepping. Iets in de tuin, iets in de omgeving, iets van de vakantie... mogelijkheden te over. Schrijf er maximaal 20 woorden bij, waarom juist dit je trof. Foto + tekst komen naast elkaar op een dia te staan, vandaar dat de tekst kort moet zijn.

Bij deze fotowedstrijd gaat het dus niet om de mooiste foto, maar om het opmerken en vastleggen van iets in de schepping.

Twee mensen met een opmerzaam oog voor al wat leeft, vormen de jury. Maar ook gemeenteleden kunnen een stem uitbrengen. Op de startzondag wordt bekendgemaakt wie er gekozen is door de jury en wie de meeste stemmen kreeg van gemeenteleden.

Sluitingsdatum: 1 september.

Foto + 20 woorden tekst kan per mail naar ger.dien@hotmail.com. We kijken uit naar de inzendingen!

Werkgroep Hart voor de schepping



Kerk-app voor de hele gemeente!

Beste gemeentelid, Langzaamaan komt er meer ruimte in de maatregelen, ook in de kerk, kortom: positief vooruitblikken richting de zomer! En dat kunnen we ook doen als het gaat om de ontwikkelingen en het gebruik van de kerk-app, zeker ook na corona. Inmiddels zijn er meer dan 200 gemeenteleden aangemeld en actief in de app. Er wordt gedeeld, gefeliciteerd en geïnspireerd! Samen met een commissie heb ik de app dit voorjaar naar de gemeente gebracht, maar uiteindelijk is het een app vooral vóór de gemeente en ik vind het leuk om te zien hoe die gebruikt wordt. Bedankt voor uw bijdrage hierin!

Inmiddels maken 110 (Protestantse) kerken in Nederland gebruik van de Donkey Mobile app. Ook ben ik gevraagd door een kerk in Amersfoort om uitleg te geven hoe onze app bevat in de gemeente. Dit laat zien, dat ook andere kerken interesse hebben voor een app in de kerk om makkelijker mee te communiceren, te collecteren en ook te dienen als gemeentegids.

Graag zou ik u nog om een aantal dingen willen vragen om de app nog beter functioneel te laten zijn in de toekomst, wat betreft de gemeentegids en het collecteren.

Namelijk: zou u in de app onder "profiel" uw gegevens zoveel mogelijk willen invullen, mocht u dat nog niet gedaan hebben? Dan bedoel ik zo compleet mogelijk uw adresgegevens, geboortedatum, functie in de kerk en eventueel mobiele nummer. Een "kort over mij" beschrijving is ook leuk om te lezen voor (nieuwe) gemeenteleden. Een reden hiervoor is dat er in de toekomst dan namelijk bijkomende voordelen zijn wat betreft informatie-uitwisseling, het selecteren van wijkgroepen en/of leeftijdsdoelgroepen. Daarnaast is het zo, dat uw privacy gegarandeerd is; er is namelijk een contract gesloten tussen de app-ontwikkelaars en onze kerk. Deze gegevens worden beschermd door hen, maar niet gebruikt of bekeken. Alleen wij, de gemeenteleden zelf, kunnen deze gegevens met elkaar zien en delen. Daar zijn we immers ook gemeenteleden voor.

Vergeet ook niet dat collecteren heel gemakkelijk gaat via de app en in volledig beheer is van de kerkrentmeesters zelf en de collectebeheerders. Dit werkt dus precies hetzelfde als collectebonnen in de zak doen op zondag, maar dan digitaal met één druk op de knop.



Tot slot. Zijn er dingen die u graag anders ziet in de app? Dan hoor ik dat ook graag. Natuurlijk zullen er dingen anders en beter kunnen. Dan kan ik er zelf iets mee gaan doen of terugkoppelen naar de app-ontwikkelaars. Gelukkig is het ook zo dat zij van alle 110 kerken, die nu gebruik maken van hun platform, verbeteringen geadviseerd krijgen. Ze zijn dus constant hun app aan het verbeteren, ook in de toekomst. Er zullen nieuwe mogelijkheden komen, waar ik u natuurlijk van op de hoogte zal brengen als die er zijn.

Als u hulp nodig heeft of vragen, schroom dan niet om mij in te schakelen. Dan kan ik meekijken of meedenken.

Met vriendelijke groeten,
Luc de Ruiter

Rond de diensten

Nadat landelijk de maatregelen m.b.t. het bestrijden van de Covid-19 besmettingen werden versoepeld, hebben we dat ook gedaan voor de erediensten. Het dragen van een mondkapje en het desinfecteren van de handen is niet langer verplicht (maar het mag nog wel). En we zingen het slotlied in de dienst weer met elkaar. Bovendien zijn de zondagsschool en de kinderoppas weer opgestart. Registratie van namen blijft van belang i.v.m. bronnen- en contactonderzoek bij onverhoopte besmetting. We konden ook weer het Heilig Avondmaal vieren, en de Heilige Doop kon weer worden bediend. Dat zijn ontwikkelingen om dankbaar voor te zijn. De recent snel oplopende aantallen besmettingen zijn echter een heel slechte ontwikkeling, die ook ons dorp niet voorbijgaan. We hopen dat dit niet zal moeten leiden tot aanscherping van maatregelen voor het kerkelijk leven.

Heilige Doop

Op zondag 11 juli werden er twee kinderen uit ons midden gedoopt. Twee jongens: Vince, zoon van Gerco en Liza Hardeman, en Evan, zoon van Johan en Margrit van Ginkel. Eindelijk kwam het ervan. Beide dopelingen kregen een tekst uit de bijbel mee. Vince kreeg Psalm 9:3 mee. "In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!"

Evan kreeg Psalm 37:11 mee. "Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede." Samen met de ouders en hun gezinnen, familie en bekenden zien we dankbaar op de doop van de jongens terug. Graag zien we Vince en Evan in ons midden groot worden, vooral in geloof, hoop en liefde.

Huwelijksjubileum

Op vrijdag 2 juli vierden Mees en Hennie van Loenhout- van Huigenbosch (Haarweg 51, 3959 AN) dat ze vijftig jaar geleden op die datum elkaar trouw beloofden. Samen met Mees en Hennie danken we God voor de jaren die Hij hen gaf.

Uit de kerkenraadsvergadering van 16 juni

Het beleidsplan voor de periode 2015-2020 is aan een actualiseringslag toe. Dat willen we doen direct na de zomervakantieperiode, en wel met inspiratie uit de PKN brochure 'Van U is de toekomst'. Ook de Plaatselijke Regeling is aan een update toe. We hopen dat we in het najaar weer een gemeentevond kunnen houden, waarop dan beleid en regeling met de gemeente besproken kunnen worden.

Vanwege de verruiming van maatregelen, kunnen we nog meer gemeenteleden een plaats bieden in de erediensten: de 1.5 m afstand handhaven we, maar het maximale aantal van 30 kerkgangers geldt niet langer. Ook willen we per direct het koffiedrinken na de dienst weer invoeren, en wel twee keer per maand en dan buiten bij de kerk: elke 1e en

elke 3e zondag van de maand. We beginnen a.s. zondag 20 juni na de morgendienst. Met de dames van de HVD wordt overlegd over de logistiek.

Ook zullen we a.s. zondag weer het Heilig Avondmaal vieren; we doen dat op de veilige manier zoals we dat eerder deden: brood en wijn haalt ieder voor in de kerk op om het in de bank gezamenlijk te gebruiken.

De kerkenraad machtigt het moderamen om besluiten te nemen over eventuele verdere verruiming van de maatregelen, binnen de maatregelen die de overheid neemt.

In de morgendienst van 11 juli hopen we de Doopdienst te houden. En op 18 juli nemen in de morgendienst 7 oudste kinderen afscheid van de zondagsschool.

Voor het organiseren van het startweekend van 11 en 12 september zullen twee kerkenraadsliden met enkele betrokken gemeenteleden nader overleggen.

We bespreken de gewenste gang van zaken bij huwelijksjubilea in de gemeente, en van het bezoeken van oudere gemeenteleden ter gelegenheid van hun verjaardag.

Er zijn in deze vergadering veel openvallende rollen en taken te bespreken, zoals kerkrentmeesters, zendingscommissie, moderamenlid van de AK, en lid van een te installeren vertrouwenscommissie (gezamenlijk voor Amerongen en Overberg).

*Namens de kerkenraad,
Gert den Hertog, scriba*

Kerkrentmeesters

Oud papier

Oud papier en karton wordt op de bekende route (binnen de bebouwde kom en directe omgeving) opgehaald op zaterdag 7 augustus en zaterdag 4 september. De opbrengst hiervan is bestemd voor onze kerk.



Jeugdwerk

Zondagsschool 'De Goede Herder'

Zeven kinderen uit de oudste groep nemen op zondag 18 juli afscheid van de zondagsschool. We wensen jullie met jullie gezinnen een hele mooie dienst toe!

Van zondag 18 juli t/m 29 augustus is het zomervakantie en is er dus geen zondagsschool.

We draaien na de zomervakantie in 2 groepen: jongste groep is groep 1 t/m 4 en oudste groep is groep 5 t/m 8. We starten weer op zondag 5 september. Fijne vakantie allemaal en heel graag tot 5 september!

*De leiding van zondagsschool
'De Goede Herder'*

Evangelisatie en zending

Dabar Overberg

We zijn dankbaar dat we alle vier weken een compleet team hebben voor het recreatie- en evangelisatiewerk op camping 'de Hoge Linde' in Overberg.

We willen dit jaar de Dabardiensten weer buiten laten plaatsvinden, bij mooi weer. U/jij bent van harte welkom om deze diensten mee te beleven. De diensten vinden plaats op 18 en 25 juli en 1, 8 en 15 augustus en beginnen om 10.30 uur.

Een eigen stoel/kleed meenemen kan en anders kunt u/kan jij een stoel vanuit de Dabartent meenemen naar het veld. Het adres is: Dwarsweg 65B, Overberg. Graag tot dan!

*Namens de Dabarcommissie
Overberg-Amerongen-Renswoude,
Anoek Zandsteeg*



Oppas

Gedurende de zomervakantie (zondag 25 juli t/m 29 augustus) is er geen oppas tijdens de kerkdiensten. We beginnen weer op zondag 5 september.

Margrit van Ginkel

Een duit in het zakje door...

De uitdrukking 'Een duit in het zakje doen' komt van het geven van een kleine bijdrage in de collectezak van de kerk. Maandelijks vragen we iemand een duit in het zakje te doen, zodat we elkaar als gemeenteleden beter leren kennen. Kees en Berlinda van Ginkel hebben deze keer een bijdrage geleverd.

Hoe heet je, wie ben je en waar ben je geboren en getogen?

Wij zijn Kees en Berlinda van Ginkel. We hebben 3 kinderen: Noa, Elin en Boaz.

Kees is geboren in Scherpenzeel en op jonge leeftijd naar de boerderij op de Spoorlaan verhuisd. Berlinda is in Barneveld geboren, op de Scherpenzeelseweg. Allebei op een boerderij opgegroeid, wat een voorrecht vinden we dat!

Wat doe je het liefst?

We worden beiden gelukkig van het buitenleven. Kees is natuurlijk door zijn werk veel met dieren bezig: de koeien op ons eigen erf en de klauwverzorging van koeien op andersmans bedrijven. Op het bedrijf geniet hij er ook van om het trekkerwerk zelf uit te voeren; maaien, inkuilen, hooien enz.

Binnenkort start Kees met een nieuwe tak; echte boerenkaas op het erf laten maken in een mobiele kaasmakerij. De proefronde een half jaar geleden viel in de smaak, dus dat belooft wat!

Berlinda is graag bezig met kinderen. Op de eerste plaats onze eigen boefjes natuurlijk. Verder werkt zij 2 dagen in de week in het basisonderwijs, als juf voornamelijk in de bovenbouw en als rekenspecialist. Ook de zondagsschool past perfect in dit rijtje. Zij doet dit alles met veel plezier.



Verder is zij dit jaar begonnen met hardlopen. Minimaal 2 keer in de week even niks aan het hoofd en lekker gaan, het liefst het bos in. Vooraf is het soms nog een drempel om te gaan, maar achteraf is het altijd heerlijk.

Hoe ben je bij onze gemeente gekomen?

Kees is van jongs af aan bij de gemeente in Overberg betrokken. Berlinda is door onze verkering steeds meer hier betrokken geraakt en niet meer weggegaan.

Wat betekent het geloof voor je?

(Kinder)liederen kunnen het soms zo treffend omschrijven:

*Leg je hand maar in de hand van Jezus,
weet je dat Hij heel veel van je houdt
ook voor jou wil Jezus zorgen
als je helemaal op Hem vertrouwt.*

Wat is je motto?

We zijn niet echt van de motto's, maar we hebben even wat gezocht en gevonden wat wel bij ons past: 'We zijn er nog niet, maar



we zijn verder dan we gisteren waren.' We zijn tevreden en gezegend met wat we hebben en ontvangen, maar het is altijd goed om uitdagingen en nieuwe kansen in het leven aan te pakken.

Diensten- en talentenveiling

Het doel van de diensten- en talentenveiling was elkaar ontmoeten en tegelijkertijd de kas van de kerk spekken. En dat lukt! In de afgelopen periode zijn er veel gezellige ontmoetingen geweest tussen gemeenteleden.

Er is getuind, taart gebakken, stevig gewandeld, advocaat gemaakt en geknipt en geschoren. Ook de workshop natuurfotografie was geslaagd.



Tenslotte

Annemarie van Heijningen schreef een prachtig boekje dat bedoelt ouders te helpen met hun kinderen over de doop in gesprek te komen. De titel zet de toon.

Uit dit boekje geef ik graag onderstaand fragment door:

DE DOOPJURK

De baby die gedoopt wordt, heeft vaak een doopjurk aan. Meestal een familie-jurk. Dat betekent dat in die jurk al veel andere baby's uit de familie zijn gedoopt. Soms is de doopjurk ooit een trouwjurk geweest. De trouwjurk van de oma of de moeder van de baby is dan kleiner gemaakt.

De jurk zelf is niet zo belangrijk. Het is mooi om naar de jurk te kijken, maar het gaat om de doop. Om alles wat God in de doop belooft.

Soms zeggen mensen dat de witte jurk een teken van nieuw leven is. Een teken van een nieuw begin, samen met de Here God. Nu denk



ik ineens aan een verhaal dat ik ooit ergens hoorde. Over een kerk waar grote mensen na hun doop een witte jurk aan kregen. Ze moesten de jurk een week lang dragen, maar hij mocht niet vies worden. Dat ging natuurlijk mis. Een witte jurk wordt altijd vies; van modder, zand en stof. Na een week zat de jurk vol vlekken en moest hij nodig worden uitgewassen.

Na onze doop houden wij ons leven ook niet schoon. Zelfs een lief klein baby'tje zal bij het groter worden laten zien dat het fouten maakt. Maar ons leven kan, net als een vies geworden witte jurk, gelukkig worden schoongemaakt. Het is Gods liefste werk: vieze levens schoonwassen. Zonden vergeven. Hij vindt het heerlijk om dit te doen.

Ja, de doopjurk is een teken van nieuw leven. Maar als dat nieuwe leven wordt bedorven door onze domme fouten, is er bij Jezus steeds een nieuw begin. Vergeving is er alle dagen. Je hoeft er enkel om te vragen. Daar kun je aan denken als je een doopjurk ziet. Of als je je éigen doopjurk ziet. Hebben jullie je doopjurk nog in huis? Geef 'm deze week een mooi plekje, zodat je er steeds naar kunt kijken.

Hartelijke groet,
ds. A.L. de Kwaadsteniet

Regio Nieuws

Nieuw! Groot projectkoor Halleluja

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor dat een veelzijdig christelijk repertoire zingt.

De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillende dirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie liederen door de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik zal er zijn, Lichtstad met uw paarden poorten, en vele andere mooie liederen.

Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de bijbel te bezoeken, maar nog specialer omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.

We hopen zo te zingen dat onze harten brandende worden om Hem groot te maken. U kunt meedoen met uw kinderen, ouders, partners, vrienden of vriendinnen.



Vanaf heden kunt u/kun je je opgeven via de site: www.hallelujakoer.nl, daar vindt u ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden.

De contributie voor een compleet jaar

2021-2022 bedraagt € 79,-. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland. Alle verdere info vindt u op de bovengenoemde site.

Radio-uitzendingen



Elke zondagmorgen wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur een programma uitgezonden van kerk- en koormuziek met daarin opgenomen een kerkdienst uit één van de kerken uit de regio Heuvelrug:

- op 25 juli vanuit de Hervormde Gemeente Nederlangbroek te Langbroek (9.30 uur)
- op 1 augustus vanuit de Chr. Gereformeerde Kerk te Driebergen (10.00 uur)
- op 8 augustus vanuit de PKN Johanneskerk te Leersum (10.00 uur)
- op 15 augustus vanuit de RK Kerk te Maarn (11.00 uur)

- op 22 augustus vanuit de PKN Efrathakerk te Overberg (10.00 uur)
- op 29 augustus vanuit de Brandpuntkapel te Doorn (10.00 uur)
- op 5 september nog onbekend

Het programma is te ontvangen op 91.7 Mhz en op de kabel op 107.0 FM, in Leersum op 102.4 FM en via www.regio90.nl

Ook wordt via dezelfde zender op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur het programma Regionaal Kerknieuws uitgezonden, waarin activiteiten van de kerken worden aangekondigd, omlijst met muziek.



Bijbelrooster

zo. 25 juli Johannes 6:1-15
 ma. 26 juli Johannes 6:16-24
 di. 27 juli Johannes 6:25-36
 wo. 28 juli Johannes 6:37-46
 do. 29 juli Johannes 6:47-59
 vr. 30 juli Johannes 6:60-71
 za. 31 juli Marcus 7:1-13
 zo. 1 aug. Marcus 7:14-23
 ma. 2 aug. Marcus 7:24-37
 di. 3 aug. Marcus 8:1-13
 wo. 4 aug. Marcus 9:14-26
 do. 5 aug. Marcus 9:27-9:1
 vr. 6 aug. Marcus 9:2-13
 za. 7 aug. Psalm 74
 zo. 8 aug. Romeinen 14:1-12
 ma. 9 aug. Romeinen 14:13-23
 di. 10 aug. Romeinen 15:1-13
 wo. 11 aug. Psalm 86
 do. 12 aug. Spreuken 10:1-17
 vr. 13 aug. Spreuken 10:18-32
 za. 14 aug. Galaten 1:1-12
 zo. 15 aug. Galaten 1:13-24
 ma. 16 aug. Galaten 2:1-14
 di. 17 aug. Galaten 2:15-21
 wo. 18 aug. Psalm 124

do. 19 aug. Zacharia 1:1-6
 vr. 20 aug. Zacharia 1:7-17
 za. 21 aug. Zacharia 2:1-9
 zo. 22 aug. Zacharia 2:10-17
 ma. 23 aug. Zacharia 3:1-10
 di. 24 aug. Zacharia 4:1-14
 wo. 25 aug. Zacharia 5:1-11
 do. 26 aug. Zacharia 6:1-8
 vr. 27 aug. Zacharia 6:9-15
 za. 28 aug. Zacharia 7:1-14
 zo. 29 aug. Zacharia 8:1-8
 ma. 30 aug. Zacharia 8:9-17
 di. 31 aug. Zacharia 8:18-23
 wo. 1 sept. Galaten 3:1-14
 do. 2 sept. Galaten 3:15-29
 vr. 3 sept. Galaten 4:1-11
 za. 4 sept. Psalm 54
 zo. 5 sept. Johannes 7:1-13
 ma. 6 sept. Johannes 7:14-24
 di. 7 sept. Johannes 7:25-36
 wo. 8 sept. Johannes 7:37-52
 do. 9 sept. Galaten 4:12-31
 vr. 10 sept. Galaten 5:1-12
 za. 11 sept. Galaten 5:13-26



Colofon

Eindredactie

Marga van de Weerd, Tabakslaan 7,
 tel. 0343 451858, mvandeweerd@ziggo.nl

Redactie

Jan van de Grift
 Marti Blokpoel
 Marijke van der Vloed

Bezorging, verzending, administratie

AMERONGEN: Sander van Barneveld
 Nederstraat 13A, tel. 06 227 520 62,
saba2121@gmail.com

ELST: Ton de Jong

Christinastraat 27, Elst (U), tel. 0318 472688 of
 06 26963371, ton.neldejong@kpnplanet.nl

Administratie voor ALLE postabbonementen:
 mevr. H.W.E. Reedijk-Oosterbeek

Beukenhof 20, 3956 BX Leersum, tel. 0343
 703160, bank: NL40 INGB 0000 1440 24 t.n.v.
 Adm. Kerkblad Ned. Hervormde Gemeente Overberg

Geen Klokkenuider ontvangen? Bel of mail naar
 Sander van Barneveld. U ontvangt hem dan alsnog.
 Vragen of informatie over de digitale versie kunt u
 sturen naar: klokkenuider.amerongen@gmail.com

Druk

Kerkelijk Drukwerk www.kerkelijkdrukwerk.nl

Vormgeving

Wim Klein info@digitalprojects.nl

Kopij volgend nummer aanleveren
 op onderstaande adressen tot
 maandag 30 augustus 2021 om 17.00 uur



Amerongen/Elst
klokkenuider.amerongen@gmail.com



Overberg (uiterlijk 10:00)
 Let op! Alleen mogelijk via
klokkenuider@hervormdoverberg.nl

Klokkenuider
 ontvangen?

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage:

	per post	per mail
		
	€20,-	€10,-

Aanmelden via klokkenuider.amerongen@gmail.com

www.pwamerongen.nl

www.hervormdoverberg.nl

